

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

8^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00'

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
3. ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ του ΤΖΑΜΙΛ
4. ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5. ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΜΗΝΑ
6. ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
7. ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8. ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ
9. ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ
10. ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ ΜΟΣΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
11. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
12. ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
13. ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ
14. ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
15. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
16. ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
17. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18. ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
19. ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
20. ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
21. ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
22. ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
23. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
24. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

25. ΣΚΑΜΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
26. ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
27. ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
28. ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ
4. ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
5. ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της Συμμετοχής του Δήμου Χαϊδαρίου στην Πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ050 της ΕΥΔ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (Α.Π. 714, 24/02/2017) και την ορθή επανάληψη αυτής (01.03.2017) με τίτλο Υποβολή Προτάσεων για «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)» στο πλαίσιο στο ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 στο Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020. (σελ.5)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λοιπόν συνάδελφοι, να πάρουμε παρουσίες. Η συναδέλφισσα Αγγελική.

Κα ΓΚΑΝΑ:

Λοιπόν, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Παντελάρος Βασίλειος παρών, Καραγιάννης Νικόλαος, Δαουάχερ Ναουάφ, Σταθάς Κωνσταντίνος, Βαρυτιμιάδης Ηλίας, Θερμού Ελένη, Βορέας Κωνσταντίνος, Μοσχονάς Παναγιώτης, Ζώτος Ιωάννης, Χατζηστεργίου Στέλλα, Χουδελούδης Μόσχος, Βουλγαρίδης Λεωνίδα, Δημουλά Μαρία, Ζέρβα Γιαννούλα, Κουβαράς Παναγιώτης, Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου Αλεξία.

Τσουκνίδας Κωνσταντίνος, Θεοδώρου Δημήτριος, Τροχίδης Εμμανουήλ, Μποζίκας Ανδρέας, Τοκατλίδη Ελευθερία, Γεωργιάδη Ειρήνη, Ντηνιακός Ευάγγελος, Τσατσαμπάς Δημήτρης, Καρατσαφέρης Βασίλειος, Σπηλιόπουλος Θεόδωρος, Σκαμπά Αθηνά, Δρούλιας Ηρακλής, Γκανά-Ρηγάκη Αγγελική, Θεοδωρακόπουλος Φώτιος, Κέντρης Ιωάννης, Ασπρογέρακας Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.

ΘΕΜΑ

Έγκριση της Συμμετοχής του Δήμου Χαϊδαρίου στην Πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ050 της ΕΥΔ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (Α.Π. 714, 24/02/2017) και την ορθή επανάληψη αυτής (01.03.2017) με τίτλο Υποβολή Προτάσεων για «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)» στο πλαίσιο στο ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 στο Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Συνάδελφοι, είπαμε σήμερα να γίνει το Συμβούλιο με ένα μόνο θέμα, τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης γιατί είναι ένα ζήτημα αρκετά σημαντικό που φαντάζομαι ότι όλες οι παρατάξεις θα θέλουν να συμβάλλουν σε αυτή τη συζήτηση.

Και βέβαια πρέπει να πάρουμε μια απόφαση μετά από μια καλή συζήτηση που πρέπει να κάνουμε εδώ στο Συμβούλιο για να μπορέσουμε να ενταχθούμε στο πρόγραμμα αυτό μέσω του ΑΣΔΑ.

Με αυτή την έννοια νομίζω ότι καλό θα ήταν και θα επειδή θα πρέπει να γίνει εισήγηση από την πλευρά του ΑΣΔΑ, από τον κ. Διαμαντόπουλο το Διευθυντή της Τεχνικής του ΑΣΔΑ, από την κυρία Παναγιωτάκου τη Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας για το εισηγητικό και βέβαια την πολιτική πλευρά που θέλουμε να βάλουμε εμείς ως δημοτική αρχή. Και επειδή θα πάμε για Συμβούλιο και την άλλη εβδομάδα Πέμπτη κατά πάσα πιθανότητα, να μην πάμε σε ερωτήσεις.

Υπάρχει διαφωνία; Ωραία. Εγώ θέλω να παρακαλέσω τις παρατάξεις ένα συλλυπητήριο τηλεγράφημα στο συνάδελφο το Μοσχονά και ένα για το συνάδελφο τον Βαρυτιμιάδη για να μην ξεχνιόμαστε. Θα παίξει μικρό τελικό Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός.

Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στον κ. Διαμαντόπουλο να μας παρουσιάσει την εισήγηση από την πλευρά του ΑΣΔΑ.

Κος ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:

Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Για να πω την αλήθεια εγώ είμαι Ολυμπιακός.

Η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση βιώσιμη αστική ανάπτυξη είναι το νέο εργαλείο στο ΕΣΠΑ 2014-2020 το οποίο έχει κάποιες σημαντικές διαφορές από τα προηγούμενα εργαλεία οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την τοπική Αυτοδιοίκηση την πρωτοβάθμια.

Το πρώτο σημείο είναι ότι με βάση τον κανονισμό υποχρεωτικά το 5% του ΕΣΠΑ πρέπει να δοθεί στην ΟΧΕ ΒΑΑ. Στη χώρα μας επειδή για κάποιον λόγο τα επιχειρησιακά προγράμματα των υπουργείων δεν έχουν ουσιαστικά ΟΧΕ ΒΑΑ, αυτό το 5% καλύφτηκε από τα ΠΕΠ με αποτέλεσμα στο ΠΕΠ Αττικής αυτή τη στιγμή το 25% περίπου να είναι οι ΟΧΕ ΒΑΑ.

Το δεύτερο σημείο είναι ότι αφορά σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και όχι σε αποσπασματικές δράσεις ή έργα μέσα στον ιστό. Και το τρίτο που είναι και το πιο ενδιαφέρον για την πρωτοβάθμια τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ότι η διαχείρισή του υποχρεωτικά γίνεται από την πρωτοβάθμια τοπική Αυτοδιοίκηση. Με ως ελάχιστη αρμοδιότητα που μπορεί να της εκχωρηθεί να είναι η επιλογή των έργων τα οποία θα υλοποιηθούν και ως μέγιστη τη συνολική διαχείριση του προγράμματος.

Οι δήμοι της Δυτικής Αθήνας αποφάσισαν για λόγους, θα σας εξηγήσω πιο κάτω, να κατεβάσουμε μαζί πρόταση και να επιλέξουν ως ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης της πρότασης αυτής τον σύνδεσμό τους, τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας.

Κατόπιν τούτου ο Σύνδεσμος προχώρησε σε τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του ο οποίος δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα και σε όλες τις

απαραίτητες ενέργειας ISO, ΕΛΟΤ κλπ. ώστε να μπορέσει να διαδραματίσει αυτό το ρόλο.

Το σύνολο της ΟΧΕ από το Περιφερειακό Αττικής είναι 260.000.000 από τα οποία το 70% είναι ΕΤΠΑ και το 30% είναι ΕΚΤ. Η προκήρυξη της Περιφέρειας Αττικής απευθύνεται σε δυο κατηγορίες περιοχών. Οι πρώτες είναι οι αναπτυξιακές και οι δεύτερες είναι οι υποβαθμισμένες. Ο προσδιορισμός αυτός όσον αφορά τις αναπτυξιακές τουλάχιστον προκύπτει από το ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας το οποίο χαρακτηρίζει κάποιους αναπτυξιακούς πόλους στο λεκανοπέδιο στους οποίους δεν συμπεριλαμβάνεται η Δυτική Αθήνα. Συμπεριλαμβάνεται η Αθήνα, ο Πειραιάς, το Μαρούσι, η Καλλιθέα, εν πάση περιπτώσει μια σειρά άλλες περιοχές όχι η Δυτική Αθήνα.

Άρα εμείς υποχρεωτικά θα πάμε στις υποβαθμισμένες περιοχές. Υπάρχουν δυο προϋποθέσεις για αυτό. Η πρώτη είναι η ύπαρξη ΣΧΟΑΠ. Το ΣΧΟΑΠ της Δυτικής Αθήνας το οποίο ξεκίνησε επί προεδρίας του κ. Μποζικά στον ΑΣΔΑ ψηφίστηκε και από το δικό σας Δημοτικό Συμβούλιο όπως και τα υπόλοιπα δημοτικά συμβούλια καθώς και από το Περιφερειακό Συμβούλιο αν θυμάμαι καλά το 2015.

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι η πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί από δήμους ή συμπράξεις όμορων δήμων συνολικού εξυπηρετούμενου πληθυσμού τουλάχιστον 250.000 κατοίκους. Αυτές από ότι καταλαβαίνετε ήταν και οι δυο προϋποθέσεις για τις οποίες αποφάσισαν οι δήμοι να κατέβουν ενιαία.

Η κατάθεση της πρότασης στην περιφέρεια πρέπει να γίνει αύριο το μεσημέρι στις 15:00 σύμφωνα με τη προκήρυξη. Ένα

παρεπόμενο του ότι πάμε στις υποβαθμισμένες περιοχές έχει σχέση με το τι κονδύλια προβλέπονται για εμάς. Το 40% της πρότασής μας πρέπει να αφορά σε επενδυτικές προτεραιότητες στρατηγικής ΠΕΣΚΕ, δηλαδή τη φτώχεια. Αυτά είναι τα κονδύλια ως επί το πλείστον του ΕΚΤ.

Ένα δεύτερο κομμάτι 20% πρέπει να αφορά σε επενδυτικές προτεραιότητες στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. Και τέλος, το υπόλοιπο 40% της πρότασης πρέπει να αφορά στις λοιπές επενδυτικές προτεραιότητες δηλαδή ενεργειακά, αστικές αναβαθμίσεις, αναπλάσεις και όλα αυτά που προβλέπονται από την προκήρυξη.

Όσον αφορά τη στρατηγική μας για την ΟΧΕ πρέπει να σας πω ότι δεν δυσκολευτήκαμε πολύ γιατί είχαμε ήδη μπροστά μας το ΣΧΟΑΠ. Από εκεί προκύπτουν δυο πράγματα. Το πρώτο είναι το χωρικό, οι θύλακες. Θυμάστε ότι είχαμε συζητήσει εκτενώς τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο στο Συμβούλιο.

Όσον αφορά το Χαϊδάρι οι θύλακες είναι δύο. Ο ένας είναι σύνορα με Αγία Βαρβάρα και Αιγάλεω και φτάνει μέχρι την Εθνική Οδό και το δεύτερο κομμάτι ξεκινάει πάλι από την Εθνική Οδό, αγκαλιάζει το κομμάτι μπροστά από το Αττικό Νοσοκομείο, Φαβιέρου και φτάνει μέχρι τα σύνορα με το Περιστερί.

Όσον αφορά τις στρατηγικές αναπτυξιακές πολιτικές δεσμευόμενοι σε σημαντικό βαθμό και από τα όσα προκήρυξε η περιφέρεια βασικό θεωρούμε το να ενισχύσουμε τα κέντρα της περιοχής μας αναβαθμίζοντάς τα.

Το καινούργιο ρυθμιστικό δυστυχώς όσον αφορά τη Δυτική Αθήνα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν υπάρχει δυτική Αθήνα για

αυτό, είναι κενό. Σε αντίθεση με το παλιό ρυθμιστικό όλα τα προβλήματα που μπορεί να είχε κλπ. από όσα θυμάστε προέβλεπε κάποια πράγματα για τη δυτική Αθήνα, άλλα θετικά άλλα αρνητικά αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι προέβλεπε.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι το καινούργιο ρυθμιστικό υποβαθμίζει τα κέντρα της περιοχής μας. Το Περιστέρι σε διαδημοτικό κέντρο ευρείας ακτινοβολίας και όλα τα υπόλοιπα κέντρα δήμων σε δημοτικά κέντρα.

Ο στόχος, λοιπόν, είναι μέσα από αυτή την προσπάθεια να μπορέσουμε να αναδείξουμε το πλέγμα Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου-Πετρούπολης από τη μία και το πλέγμα Αιγάλεω, Αγία Βαρβάρα, Χαϊδάρι σε διαδημοτικά κέντρα ευρείας ακτινοβολίας. Έτσι και αλλιώς σε μεγάλο βαθμό λόγω της Ιεράς Οδού στην περιοχή εδώ πέρα και των προεκτάσεων αυτών μετά αριστερά και δεξιά προς Αγία Βαρβάρα και Χαϊδάρι καθώς και του άξονα που ξεκινάει από την Εθνική Οδό, τον Κηφισό, Αγίων Αναργύρων, το ζεύγος των μονοδρόμων στο κέντρο του Ιλίου και την Πετρούπολη, αυτοί οι δυο άξονες ενώνουν και διασχίζουν τα εμπορικά και διοικητικά κέντρα αυτών των δήμων.

Μέσα λοιπόν από αυτή την ισότιμη και δυναμική ένταξη της δυτικής Αθήνας στην περιφέρεια Αττικής στοχεύουμε όχι μόνο στην αστική αναζωογόνηση αλλά και στην εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου βιώσιμης κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων.

Αυτό πραγματοποιείται με μια αναπτυξιακή στρατηγική η οποία ενισχύει το παραγωγικό δυναμικό της περιοχής, το εργατικό δυναμικό, βοηθάει στην ανάπτυξη μιας διακριτής από

άποψη αναγνωρισιμότητας και δυναμικής ταυτότητας δυτικής Αθήνας, βιώσιμη αντιμετώπιση των αρνητικών κοινωνικών φαινομένων, στοχευμένη ενίσχυση, συμπλήρωση και αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών της περιοχής με προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων.

Παρά τα όσα είπε ο κος Σπηλιόπουλος στην προχθεσινή συνάντηση εγώ θα παρουσιάσω το τόξο και τα βέλη όπως τα έχουμε κάνει μέχρι τώρα.

Όλη αυτή η χωροθέτηση την οποία έχουμε κάνει της πρότασης οδηγεί τελικά και σχηματικά σε ένα τόξο με 4 βέλη. Το τόξο είναι η περιοχή που ξεκινάει από την Αγία Βαρβάρα κατά μήκος του 3^{ου} Νεκροταφείου, διασχίζει το Αιγάλεω, το κέντρο Ιερά Οδό, Άγιο Σπυρίδωνα, την παρακηφίσια ζώνη Περιστερίου-Ιλίου, τους Αγίους Αναργύρους και το Γεροβουνό στο Καματερό.

Στα 4 βέλη τώρα. Το ένα είναι ο άξονας που ξεκινάει από την εθνική οδό τον Κηφισό, Αγίων Αναργύρων, κέντρο Ιλίου, Πετρούπολεως και φτάνει μέχρι το βουνό. Η Λένορμαν, Εθνάρχου Μακαρίου, Αναπαύσεως εν πάση περιπτώσει, πόσα ονόματα παίρνει αυτός ο δρόμος στο Περιστέρι. Η λεωφόρος Αθηνών-Κορίνθου και Ιερά Οδός.

Με βάση τη ζώνη επιρροής αυτών των αξόνων ουσιαστικά δίνει σε μικρής έκτασης όπως το Χαϊδάρι βρίσκονται στο σύνολό τους μέσα στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ ΒΑΑ.

Οι άξονες τους οποίους είχαμε ήδη ψηφίσει από το ΣΧΟΑΠ καθώς και τα κονδύλια τα οποία προκήρυξε η περιφέρεια μας οδήγησαν τελικά στο να εκπονήσουμε ένα πρόγραμμα από 5 άξονες προτεραιότητας και 28 παρεμβάσεις.

Οι 5 αυτοί άξονες προτεραιότητας είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης. Η προώθηση της αστικής αναζωογόνησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των ρυμοτομικών κέντρων των δήμων, η οικοδόμηση ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Αθήνας.

Η ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνων λύσεων για την πόλη, smart cities, smart energy, eco cities, social Enovation, ότι εν πάση περιπτώσει τίτλο μπορούν να πάρουν αυτές οι δραστηριότητες.

Και τέλος η ανάδειξη της δυτικής Αθήνας ως τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού με προσέλκυση, διαχείριση και διάχυση τουριστικών και πολιτιστικών ροών. Εγώ ακόμα ως παιδί θυμάμαι τις φορές που με πήγαιναν οι γονείς μου στη γιορτή του κρασιού στο Δαφνί. Θα πείτε πόσο χρόνων είμαι, εντάξει είμαι μιας κάποιας ηλικίας αλλά είναι κάτι το οποίο θυμάμαι ακόμα από τότε.

... τις δραστηριότητες αρκετές από τις οποίες είναι επικεντρωμένες στην περιοχή εδώ του Χαϊδαρίου όπως είναι η Μονή Δαφνίου, όπως είναι η Ιερά Οδός. Στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο ψηφίστηκε στην τροποποίηση του προϋπολογισμού ένα κονδύλι για τον ΑΣΔΑ για τη διαμόρφωση του ίχνους της Ιεράς Οδού σε συνεργασία με προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Αρχαιολογική Υπηρεσία μέσα στο Διομήδειο Κήπο, ένα αίτημα που το ζητούσαμε εδώ και καιρό και πέρασε μόλις την τελευταία εβδομάδα από το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Άρα πιστεύουμε ότι υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες για την περιοχή και αρκετές από αυτές, διότι εκτός από αυτά είναι και η Αφαία, σπήλαιο του ... κλπ. τα οποία επικεντρώνουν τα περισσότερα στο Χαϊδάρι.

Τώρα, δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο να σας διαβάσω και τις 28 παρεμβάσεις. Αν θέλετε δεν έχω αντίρρηση. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής: Η πρόταση την οποία θα υποβάλλουμε αυτή φτάνει μέχρι επίπεδο παρέμβασης. Δεν υποβάλουμε αυτή τη στιγμή έργα γιατί όπως σας είπα και πριν είναι μια αρμοδιότητα που θα έχει ο ενδιαμέσος φορέας διαχείρισης.

Με βάση όμως τις προτάσεις που έχουν καταθέσει οι δήμοι, με βάση τις επιλεξιμότητες όσον αφορά από ευρωπαϊκούς κανονισμούς, π.χ. απαλλοτριώσεις δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Άρα αν κάποιος προτείνει μια απαλλοτρίωση δεν μπορούμε να την εντάξουμε σε αυτό το πρόγραμμα.

Με βάση και την ωριμότητα των προτάσεων διότι υπάρχει και το πρόβλημα ότι ενώ το ΕΣΠΑ λέγεται '14-'20 είμαστε '17 ήδη και καλώς εχόντων των πραγμάτων εάν η περιφέρεια προχωρήσει αρκετά γρήγορα οι δήμοι θα μπορούν να αρχίσουν έργα αρχές '18 που σημαίνει ότι θα έχουν μείνει τρία χρόνια μόνο, με δεδομένο τις καθυστερήσεις που όσοι ασχολείστε ξέρετε υπάρχουν στις διαδικασίες εκπόνησης μελετών τεχνικών έργων.

Εάν κάποιος Δήμος σκέφτεται τώρα να ξεκινήσει τις διαδικασίες για να αναθέσει μελέτη, να εκπονήσει μελέτη για να αποκτήσει τεύχη δημοπράτησης δεν είμαι σίγουρος ότι θα προλάβει αυτό το ΕΣΠΑ.

Με βάση αυτά τα δυο λοιπόν κριτήρια και με βάση τις προτάσεις που μας κατέθεσαν οι δήμοι διαμορφώσαμε με τέτοιο τρόπο της παρεμβάσεις αυτές ώστε να περιλαμβάνουν το σύνολο των προτάσεων των δήμων οι οποίες καλύπτουν τα δυο προηγούμενα κριτήρια που σας είπα.

Αυτό δεν σημαίνει πως θα υλοποιηθεί το σύνολο των προτάσεων. Υπάρχουν δυο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι ο συνολικός προϋπολογισμός. Με βάση την προκήρυξη προβλέπονται προτάσεις από 20.000.000 έως 100.000.000. Η δική μας πρόταση θα διαμορφωθεί στα 98.010.000, μην με ρωτήσετε γιατί αυτό έβγαλε η σούμα.

Ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε από αυτά τα 65.000.000 με 85.000.000. Έχουμε σοβαρούς ανταγωνιστές το Δήμο της Αθήνας, το Δήμο του Πειραιά, δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να εμφανιστεί μέχρι αύριο. Ευελπιστούμε πάντως ότι το 1/4, 1/3 της προκήρυξης θα έρθει στη Δυτική Αθήνα. Άρα δεν ξέρουμε καταρχάς ποιο θα είναι το ποσό το οποίο θα έχουμε να διαχειριστούμε.

Το δεύτερο είναι ότι το ποσό αυτό δεν θα είναι καθαρό, δηλαδή πάρτε 80.000.000 και κάντε τα ότι νομίζετε. Αλλά θα είναι σπασμένο σε μικρότερα κονδύλια με βάση την προκήρυξη και τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένα τα ΠΕΠ, που σημαίνει ότι θα είναι 2.000.000 για ποδηλατοδρόμους, 1.000.000 για Ρομά, 3.000.000 για παιδικούς σταθμούς. Τα νούμερα που λέω είναι τυχαία, δεν ξέρω τι θα είναι.

Που σημαίνει ότι αφού μάθουμε μέσα Ιούνιο-τέλη Ιούνιο τα ακριβή αυτά κονδύλια θα αρχίσει η συζήτηση με τους δήμους για

το τι τον ενδιαφέρει κατά προτεραιότητα να εντάξει και πού. Ήδη τα έργα που ζητήσαμε από τους δήμους τα ζητήσαμε ιεραρχημένα και αυτό καθόρισε σε σημαντικό βαθμό την πρόταση που υποβάλουμε από την άποψη των χρημάτων που ζητάμε σε κάθε ένα από τις επενδυτικές προτεραιότητες της περιφέρειας κρατώντας βέβαια πάντα και αυτό το 20/40 που έχει μπει σαν προϋπόθεση από την προκήρυξη.

Αυτά ήθελα εγώ να πω εισηγητικά, σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστούμε τον κ. Διαμαντόπουλο. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Παναγιωτάκου.

Κα ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ:

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε ορισμένα από όσα ακούστηκαν, δηλαδή να πούμε τι είναι ΒΑΑ, τι είναι ΟΧΕ, τουλάχιστον ως προς την ερμηνεία των αρχικών γραμμάτων έτσι ώστε να μπορούμε όλοι και οι παροικούντες στην Ιερουσαλήμ αλλά και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να έχει μια περισσότερη γνώση για το τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις.

Να πούμε, λοιπόν, ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του τρέχοντος ΕΣΠΑ βγήκε μια πρόσκληση από τη διαχειριστική αρχή του ΠΕΠ Αττικής η οποία αφορά την υποβολή προτάσεων για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Βιώσιμη αστική ανάπτυξη έτσι όπως την αντιλαμβάνεται το ΕΣΠΑ συνολικά, έτσι όπως αναλύεται μέσα στα θεσμικά κείμενα.

Για να μπορεί όμως να υποβληθεί μια πρόταση στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη αναγκαία και ικανή προϋπόθεση είναι να μπορεί

να εκπονηθεί η ΟΧΕ, ένα σχέδιο ΟΧΕ. Τι είναι η ΟΧΕ; Είναι η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση. Τι σημαίνει αυτό; Ότι σύμφωνα με τα δεδομένα και με τις προϋποθέσεις που είπε προηγουμένως ο κος Διαμαντόπουλος, δηλαδή το πληθυσμιακό χαρακτηριστικό, τα χαρακτηριστικά της υποβαθμισμένης περιοχής θα πρέπει να προκύπτουν ζητήματα ώστε μέσα από την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση να προχωράνε, να φαίνεται εμφανώς ότι υλοποιείται η βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Αυτά είναι θεωρητικά βέβαια, στην πράξη ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας πως αυτά διαχειρίζονται στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός προγράμματος. Ας μην το εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο.

Να πω ότι από το σύνολο και από το ποσό το οποίο ενδεχομένως αναλογεί για τη δυτική Αθήνα, η αντιπρόταση που θα υποβληθεί, είπε ο κος Διαμαντόπουλος ότι το 70% πηγαίνει για το ΕΤΠΑ ενώ το 30% πηγαίνει για το ΕΚΤ.

Αυτό επίσης θα ήθελα να το πούμε λιγάκι. Το ΕΤΠΑ είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που είναι έργα υποδομών, είναι δηλαδή αναπλάσεις, είναι ανακατασκευές κτιρίων, διατηρητέων πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι ποδηλατόδρομοι, πεζοδρομήσεις κλπ.

Ενώ το 30% χοντρά-χοντρά δεν είναι αυτά ακριβώς τα μεγέθη, είναι περίπου έτσι Μόσχο;

Κος ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:

70,5%, 29,5%.

Κα ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ:

Ωραία. Το ΕΚΤ λοιπόν είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το οποίο αφορά ουσιαστικά δράσεις κοινωνικού περιεχομένου. Δηλαδή αποκλεισμένες κοινωνικές ομάδες, ενίσχυση μονογονεϊκών κλπ. Δράσεις δηλαδή οι οποίες είναι για να ενισχύσουν κοινωνικά σύνολα που πλήττονται ενδεχομένως από την κρίση ή ότι άλλο επιλέξει ο κάθε Δήμος ότι θέλει να ενισχύσει.

Τώρα, με την πρόταση αυτή που θα υποβάλουμε και εδώ ακριβώς είναι το ζήτημα με το Δημοτικό Συμβούλιο τι πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα. Να αποφασίσουμε εξειδικευμένα ότι υποβάλουμε αυτή την πρόταση που περιέχει αυτά τα έργα; Όχι, το είπε ξεκάθαρα ο συνάδελφος. Δεν αποφασίζουμε αυτό σήμερα, αποφασίζουμε τη συμμετοχή μας στην πρόταση που υποβάλουμε μαζί με τους υπόλοιπους δήμους και με επικεφαλής τον ΑΣΔΑ.

Αυτό όμως τι σημαίνει επί της ουσίας; Ότι ο ΑΣΔΑ από τη στιγμή που θα εγκριθεί το πρόγραμμα για τη Δυτική Αθήνα και αυτό είναι κάτι που πραγματικά το προσδοκούμε και το επιδιώκουμε και το θέλουμε όλοι μας και όλοι οι δήμοι προφανώς δυτικής Αθήνας γιατί θα υπάρχει μια προοπτική να γίνουν άμεσα ή σε εισαγωγικά άμεσα, κάποια έργα.

Από τη στιγμή που θα γίνει αυτό ο ΑΣΔΑ, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας μετουσιώνεται, μετατρέπεται κατά μια έννοια σε ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης. Δηλαδή εκεί υποβάλουμε τις προτάσεις, εκείνοι αξιολογούν και από εκεί εγκρίνονται οι προτάσεις.

Αυτά σε γενικό επίπεδο. Θεωρώ ότι για εμάς για το Δήμο και για την τεχνική υπηρεσία όλο αυτό το πακέτο των προτάσεων

είναι μια σημαντικότερη πρόκληση με την έννοια ότι εδώ αποδεικνύουμε αν είμαστε ως τεχνική υπηρεσία άξιοι συνεχιστές των τεχνικών υπηρεσιών που μέχρι σήμερα αναμόρφωσαν και έκαναν όσα έργα έγιναν στο Χαϊδάρι. Πιστεύω ότι θα ανταποκριθούμε σε αυτό. Είναι όλοι οι συνάδελφοι σύμφωνοι σε αυτή την κατεύθυνση και όλοι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάποια άλλα πράγματα σήμερα τουλάχιστον εμείς. Ο λόγος ανήκει σε εσάς. Να πω μόνο ότι αποφασίζουμε σήμερα λοιπόν για τη συμμετοχή μας, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον για τη σύμφωνη γνώμη μας στην ενιαία υποβολή της πρότασης και επίσης την εξουσιοδότηση του δημάρχου για οτιδήποτε χρειαστεί για να υπογράψει ο Δήμαρχος στη διάρκεια της υποβολής της πρότασης.

Αυτά είχα να πω, ευχαριστώ θερμά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Να δώσουμε το λόγο στον Αντιδήμαρχο το Νίκο τον Καραγιάννη για να βάλει το σκεπτικό της δημοτικής αρχής. Και να πω, είπε η Γιώτα βέβαια τι αποφασίζουμε σήμερα. Πριν πει ο Νίκος ναι θα γίνουν οι ερωτήσεις απέναντι στους συναδέλφους εδώ.

Και να πούμε ότι σήμερα αποφασίζουμε τη συμμετοχή ουσιαστικά του Δήμου αλλά εμείς θεωρούμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να γίνει μια κουβέντα σε σχέση και με την πρόταση με τα έργα κλπ.

Λοιπόν, ερωτήσεις. Ποιος θα ήθελε; Ο κος Ντηνιακός.

Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:

Καλησπέρα και από εμένα, χρόνια πολλά. Εγώ συμμετείχα και σε ένα μικρό στη μέση της εκδήλωσης που έγινε προχθές και μας δόθηκε και ένα έντυπο κατά την είσοδό μας. Το διάβασα, ήθελα να ρωτήσω δυο-τρία πράγματα επί της διαδικασίας περισσότερο.

Σήμερα από ότι καταλαβαίνω είναι διαδικαστική η απόφαση που παίρνουμε. Ωστόσο υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα έργα εδώ. Υπάρχει χρονικό περιθώριο που μετά από μια περαιτέρω διαβούλευση, ενδεχομένως σύγκριση με τις προτάσεις που έχουν κάνει οι άλλοι δήμοι και με την προσδοκία της επιλεξιμότητας των έργων αυτών να αλλάξουν κάποια από αυτά τα έργα;

Ένα δεύτερο θέμα είναι κατά πόσο είναι δυνατή η μόχλευση ιδιωτικών πόρων ώστε ένα έργο να είναι συγχρηματοδοτούμενο. Ας πούμε ένα μεγάλο έργο που μπορεί να κοστολογείται πολύ περισσότερο εάν ένα κομμάτι μπορεί να ενταχθεί μέσω ΟΧΕ και ένα υπόλοιπο κομμάτι μέσω ΣΔΙΤ ας πούμε.

Αυτό που είπε ο κος Διαμαντόπουλος επίσης με προβλημάτισε σε αρκετά μεγάλο βαθμό και συναρτάται κιόλας και με την επιλεξιμότητα και την επιλογή τη δική μας των έργων δεδομένου ότι εάν ισχύει αυτό που λέει ότι αν δεν έχουν γίνει μελέτες ενδεχομένως να μην προλάβουμε πολλά από αυτά τα έργα να γίνουν, βλέποντας τα έργα τα οποία έχουμε στη λίστα ελάχιστα από αυτά έχουν ολοκληρωμένη μελέτη.

Τελικά δηλαδή, εντάξει θα τοποθετηθώ κιόλας, θέλω να ακούσω τις απαντήσεις αλλά μήπως σε ένα πλαίσιο που μπορεί να εισρεύσουν χρήματα εάν κινδυνεύουν ή είναι σχεδόν αδύνατο να γίνουν έργα τα οποία δεν έχουν μελέτες να επιλέξουμε αυτά τα οποία έχουν ήδη μελέτες;

Ένα άλλο θέμα είναι επίσης με τους θύλακες. Αρκετά από τα έργα τα οποία είναι στη λίστα είναι εκτός των θυλάκων. Εάν θυμάμαι καλά, εάν ισχύει το ίδιο με το ΣΧΟΑΠ, μπορούσε ένα κομμάτι να μην αφορά τους θύλακες γεωγραφικά δηλαδή κάποια από αυτά τα έργα. Ισχύει αυτό ή όχι; Που να μην είναι στους θύλακες, ναι. Το λέω περισσότερο γιατί είδα και αυτό εδώ που έχει και απεικόνιση των θυλάκων και το λέω περισσότερο επειδή δεν είναι αποσπασματικά ένα έργο το οποίο δεν είναι στους θύλακες, είναι αρκετά.

Η ανακατανομή των πόρων επίσης, τα 85.000.000 περίπου που ευχόμαστε να έχουν οι δήμοι της Δυτικής Αθήνας, πώς θα μοιραστούν; Αναλογικά με τι; Ή ουσιαστικά θα κριθεί από την επιλεξιμότητα των έργων στο σύνολό τους; Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα κάποιος Δήμος να πάρει ένα έργο που κοστολογείται ως πούμε 1.000.000 ευρώ και κάποιος άλλος Δήμος να πάρει 8 έργα που να κοστολογούνται 8.000.000 ευρώ; Ή θα υπάρχει μια ισομέρεια; Ή αυτό έχει να κάνει με την προετοιμασία που κάθε Δήμος θα κάνει σχετικά με την πρόταση των έργων;

Επίσης αυτό, η ένταξη προγράμματος που λέμε κατηγορίας σε άλλο είναι άλλο το οποίο η κατηγορία αυτή δεν είναι θεματική, δεν εμπίπτει στις θεματικές που μας ανέφερε ο κος Διαμαντόπουλος πριν;

Αυτά σε πρώτη φάση. Επίσης στο εισηγητικό αναφέρεται ότι έγινε κάποια διαβούλευση και ότι χρησιμοποιήθηκαν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φαντάζομαι ότι αυτό ισχύει μέχρι τώρα εφόσον και εάν μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση στα έργα, θα

συλλογιστεί αυτό και με εντονότερο βαθμό γιατί τη διαβούλευση του ΑΣΔΑ λίγοι την πληροφορηθήκαμε.

Εάν υπάρχει το περιθώριο να αλλάξουν τα έργα ή να προτείνει ο κόσμος κάποια έργα να ενταχθούν αυτό ισχύει ακόμα; Υπάρχει περιθώριο χρονικό ή είναι αυτά;

Αυτά σε γενικές γραμμές και θα επανέλθω στην τοποθέτηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστούμε τον κ. Ντηνιακό. Να τις μαζέψουμε. Άλλος συνάδελφος; Ο κος Σπηλιόπουλος.

Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:

Λοιπόν, σχετικά με την αυτονομία όσον αφορά των έργων. Δηλαδή σε μια περιοχή προϋπόθεση για να γίνει η ΟΧΕ πρέπει να μην εμπλέκεται άλλο ταμείο; Δηλαδή Πράσινο Ταμείο, ORIZON, Περιφέρεια ή οτιδήποτε άλλο;

Λέμε παραδείγματος χάρη να αναπλάσουμε την περιοχή στο θύλακα για να μην πάω σε αυτό που έχω στο μυαλό μου στο Σκαραμαγκά, θα πάω στην περιοχή που είναι η Γρηγορούσα, που την ονομάζουμε Γρηγορούσα. Εκεί προϋπόθεση για ένα έργο, το εξήγησες νομίζω το καταλάβαμε. Ένα αυτό. Είναι αν μπορούν να γίνουν παράλληλα και άλλα πράγματα.

Δεύτερον, είναι προϋπόθεση το ιδιοκτησιακό καθεστώς; Δηλαδή πρέπει να είναι δημοτικός χώρος απαλλοτριωμένος ή μπορεί να είναι δημόσιος χώρος που μπορεί να εκχωρηθεί και για πόσα χρόνια; 10, 20, 30, 50, 99 για να μπορεί να γίνει μια ΟΧΕ στην περιοχή, σε ένα σχέδιο;

Επίσης θέλω λίγο να μου το ερμηνεύσετε αυτό που λέμε ωριμότητα έργων. Από την εμπειρία σας τώρα εσείς έχετε μια

εικόνα από τις προτάσεις που έχουν κάνει οι δήμοι. Εμείς που είμαστε από άποψη ωριμότητας έργου; Δηλαδή κινδυνεύουμε αν δεν υπάρξει η πολιτική συμφωνία που ξέρω ότι υπάρχει μια πολιτική συμφωνία ανάμεσα στους δημάρχους αλλά τα προγράμματα τρέχουν ανεξαρτήτως πολιτικών συμφωνιών.

Δηλαδή υπάρχει κάποια περιοχή που τα έχει όλα έτοιμα; Μπορεί να τα πάρει όλα; Από τη στιγμή δηλαδή που θα ψηφίσουμε εμείς και θα είστε εσείς διαχειριστές και για κάποιους λόγους αύριο τέλος πάντων έχετε γίνει διαχειριστές και σπάνε οι συμφωνίες ας το πούμε έτσι πολιτικού χαρακτήρα, εσείς έχετε αναλάβει τα 98.000.000 από τα οποία υπολογίζετε τα 65.000.000, και έρχεται ένας άλλος Δήμος δεν χρειάζεται να πω τι και καταθέτει προγράμματα 65.000.000. και όσο περνάνε οι μέρες όσο και αν το καθυστερήσετε και εδώ δεν είμαστε έτοιμοι ή αλλού κλπ. τι προβλέπεται για αυτό το πράγμα;

Και επίσης, αν κατάλαβα τα προγράμματα της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας είναι ανταγωνιστικό με τον Πειραιά και την Αθήνα ή ότι άλλο προκύψει που σημαίνει δηλαδή ότι αν εμείς σαν Δυτική Αθήνα δεν είμαστε έτοιμοι εκεί δεν μπαίνει ούτε καν ζήτημα πολιτικών συμφωνιών κλπ., είναι ότι θα προχωρήσουν τα έργα, αν το κατάλαβα καλά αυτό.

Αυτά, αν προκύψει κάτι άλλο θα ρωτήσω. Κα θέλω αυτό το 40/20/40 αν μπορείτε με δυο παραδείγματα παραπάνω να το αναλύσετε και τι σημαίνει αυτό. Ένα έργο μπορεί να είναι, μπορούν να υπάρχουν και σύνθετα έργα; Να εμπίπτει και στη μια κατηγορία και στην άλλη και στην άλλη ή όχι; Είτε σε επίπεδο Δήμου είτε σε επίπεδο διαδημοτικού. Είναι παρόμοιο με το πρώτο

που ρώτησα όσον αφορά το αν εμπλέκονται άλλα ταμεία. Λέω τώρα μέσα στις ίδιες επενδύσεις μπορούμε σε μια περιοχή να έχουμε και οριζόντια; Τέλος πάντων, από την απάντηση θα δω.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο κος Φουρλής.

Κος ΦΟΥΡΛΗΣ:

Εγώ κατάλαβα ότι εδώ πέρα θέλει, κύριε Γραμματέα, στρατηγική και τακτική υπό ποία έννοια; Θα είναι και λίγο «ανταγωνιστικό». Τι εννοώ. Εννοώ ότι το κάθε μειονέκτημα από αυτό που θα βάλουμε μέσα γίνεται πλεονέκτημα για κάθε Δήμο και θα αναφερθώ για παράδειγμα, εσείς αναφέρατε για τους Ρομά ένα ποσό 3.000.000, 5.000.000, προφανώς αυτό θα το πάρει όλο η Αγία Βαρβάρα γιατί θα πλεονεκτεί σε αυτόν τον τομέα.

Επίσης πρέπει να δούμε να μην έχουμε τα κοινά μέσα, να έχουμε και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Τα μειονεκτήματα θα αναδειχθούν και τα πλεονεκτήματα. Εμείς τι πλεονεκτήματα έχουμε; Έχουμε, άκουσα από εσάς ότι υπάρχει ανάπλαση, το τουριστικό, η θάλασσα που έχουμε που δεν έχει κανένας άλλος Δήμος, συγγνώμη που το λέω είναι ο Δήμος ο δικός μας που θα μπορεί να έχει τη περισσότερη ελκυστικότητα στους τουριστικούς τομείς. Και πρέπει σε αυτόν τον τομέα, ο ΑΣΔΑ θα τα διαχειρίζεται και ο ΑΣΔΑ θα τα επιλέξει νομίζω έτσι δεν είναι; Ο ΑΣΔΑ δεν θα τα επιλέξει αυτά;

Άρα λοιπόν έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα για να πάρουμε γιατί αν κατάλαβα από την ερώτηση του κ. Ντηνιακού αυτό θα γίνει επιλέξιμο ανάλογα και τι άλλοι έχουν τα ίδια και

εμάς. Διότι αν έχουν μόνο κατασκευή, σχολεία ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να κάνουν πιστεύω ότι αυτό το οποίο είπα ότι το μειονέκτημα γίνεται πλεονέκτημα και το πλεονέκτημα παραμένει να είναι πλεονέκτημα για ένα Δήμο, όπου αυτά πρέπει να κοιτάξουμε αν συμβαίνει έτσι.

Αυτή ήταν η ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο κος Δρούλιας.

Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:

Καλησπέρα και από εμένα και χρόνια πολλά σε όλους. Ήθελα λίγο αν μπορούμε να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Υπάρχει ένα συνολικό ποσό το οποίο αφορά όλους τους δήμους της δυτικής Αθήνας και θα καταδειχθεί μέσω ΑΣΔΑ η πρόταση.

Υπάρχει μια κατανομή ανά Δήμο έτσι όλοι οι δήμοι με κάποια κριτήρια να συμμετέχουν σε αυτή την πρόταση του ΑΣΔΑ; Και είναι δεδομένο αυτό ότι θα τηρηθεί; Ή ανάλογα με την ωριμότητα πλέον συνολικά στη δυτική Αθήνα θα υπάρξει η προτεραιότητα στις καταθέσεις των προτάσεων;

Και αυτό πλέον μετά έχει να κάνει και εδώ εσωτερικά ως Χαϊδάρι πως αντιμετωπίζουμε τη δική μας πρόταση. Γιατί πρώτα από όλα πρέπει να ξέρουμε αν υπάρχει ένα ποσό, να δούμε τις προτεραιότητες που έχουμε, ποια έργα θεωρούμε ότι είναι πρώτης προτεραιότητας αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και την ωριμότητά τους.

Δηλαδή πιθανόν κάποια έργα να είναι υψηλής προτεραιότητας αλλά να είναι πολύ πίσω σε ωριμότητα άρα να μην προλαβαίνουμε. Επομένως αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία

για το κριτήριο το δικό μας στην τελική επιλεξιμότητα της πρότασης που θα καταθέσουμε. Άρα νομίζω ότι αυτό πρέπει να διευκρινιστεί, δηλαδή αν έχουμε ένα ποσό σαν Χαϊδάρι στο πλαίσιο της πρότασης είναι δεδομένο ότι θα αφορά το Δήμο μας και από εκεί και πέρα βέβαια χρειάζεται η συνεργασία με τις υπηρεσίες να δούμε αν τα έργα που έχουμε σε προτεραιότητα μπορούν πραγματικά να είναι ώριμα και να προλάβουμε τις προθεσμίες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Άλλος συνάδελφος που θα ήθελε να ρωτήσει; Ο κος Τσατσαμπάς.

Κος ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ:

Καλωσορίζω και εγώ τον κύριο Διαμαντόπουλο στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ της πόλης μας, είναι γνωστός στέλεχος της Αυτοδιοίκησης. Και πιστεύω ότι η παρουσία του εδώ μας συμβουλεύει όλους ώστε να γίνει ένας πολύ ωραίος και ουσιαστικός και αποδοτικός διάλογος. Για το θέμα το συγκεκριμένο βέβαια το οποίο είναι και πολύ σημαντικό.

Ωστόσο μέσα στην τοποθέτησή του άκουσα κάτι σημαντικό, κάτι που νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσει όλους και κυρίως τη διοίκηση, ότι αν δεν υπάρχουν έτοιμες μελέτες με βάση τη λειτουργία τη γενικότερη, τη διοικητική και τη γραφειοκρατική όπως είπε χαρακτηριστικά πολύ φοβάται ότι τα έργα δεν θα προλάβουν να εκτελεστούν σε αυτό το ΕΣΠΑ και ότι θα μεταφερθούν στο άλλο.

Με βάση λοιπόν αυτή τη συγκεκριμένη παρατήρηση του στελέχους του ΑΣΔΑ που είναι και κατ' εξοχήν αρμόδιος για όλη

αυτή τη διαδικασία θέλω να πω πρώτον ότι αν είναι έτσι και που πιστεύω ότι είναι έτσι και εγώ προσωπικά, τι νόημα έχει η διαβούλευση δεδομένου ότι μέσα στη διαβούλευση θα ακουστούν νέες προτάσεις. Προτάσεις σε πολύ πιο πριν στάδιο από τις μελέτες και άρα αυτές πότε θα γίνουν οι μελέτες και πότε θα υλοποιηθούν.

Και επίσης επειδή διέκρινα στο πρόγραμμα του Δήμου ότι ουσιαστικά υπάρχει μια μόνο πρόταση έτοιμη, μια μελέτη δηλαδή θέλω να πω ότι μας προϋδέασε ότι σε ότι αφορά το Δήμο Χαϊδαρίου τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι ελάχιστα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Άλλος συνάδελφος θα ήθελε; Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Διαμαντόπουλο.

Κος ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:

Λοιπόν, καταρχάς όσον αφορά τα έργα έγιναν μια σειρά ερωτήσεις. Αυτή τη στιγμή για την πρότασή μας δεν υπάρχουν έργα.

Ζητήσαμε από τους δήμους τις προτάσεις έργων για να μπορέσουμε να δούμε δυο πράγματα εδώ. Το ένα ήταν η ωριμότητα την οποία επισημάνατε όλοι και το δεύτερο ήταν για να δούμε τι είναι αυτό που θέλουν οι δήμοι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε τις παρεμβάσεις, τις κατηγορίες δηλαδή έργων που θέλουμε να υλοποιήσουμε μέσα από την ΟΧΕ.

Να σας το βάλω λίγο διαφορετικά για να καταλάβετε τη διαδικασία και άρα το πώς συνεχίζεται και αυτό που είπατε και κάποια ποσά για τη διαβούλευση κλπ. Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει βάλει η περιφέρεια μας έχουν πει ότι

κατά τον Ιούνιο, αρχές, τέλος, μέσα δεν ξέρουμε πότε, θα έχει βγει η απόφαση η οποία θα λέει ότι η ΟΧΕ της Αθήνας παίρνει τόσα, η ΟΧΕ του Πειραιά παίρνει τόσα και η ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας παίρνει τόσο τα οποία μοιράζονται σε αυτές τις επιχειρηματικές, επιχειρησιακές προτεραιότητες.

Αυτό που έχουμε σχεδιάσει και έχουμε συνεννοηθεί είναι ότι το Σεπτέμβριο μέσα από μια διαδικασία που θα κρατήσει Ιούλιο, Αύγουστο και ίσως και ένα κομμάτι του Σεπτέμβρη, θα συμφωνήσουμε με τους δήμους έναν-έναν πλέον στο ποια έργα θέλουν να εντάξουν στο πρώτο πακέτο.

Ωστε το Σεπτέμβριο του '17 ο ΑΣΔΑ θα κάνει τις πρώτες προκηρύξεις. Δηλαδή όπως μέχρι σήμερα κάνει προκηρύξεις η περιφέρεια ή η ΕΕΤΑ ή το Υπουργείο τάδε κλπ., θα κάνει τις προκηρύξεις αυτές ο ΑΣΔΑ ο οποίος θα λέει, να πάρω το παράδειγμα που αναφέρατε, προκηρύσσουμε 1.500.000 γιατί τόσο μας έδωσε η περιφέρεια για παρεμβάσεις, για δράσεις για τους Ρομά. Δικαιούχοι καλούνται οι δήμοι Αγίας Βαρβάρας και Ιλίου. Είναι οι δυο δήμοι αυτή τη στιγμή που έχουν και που ενδιαφέρονται τουλάχιστον από ότι έχουν πει για να αναπτύξουν δράση για τους Ρομά. Αυτό θα είναι μια προκήρυξη.

Δεύτερη προκήρυξη, θα βγει ένα πακέτο είπαμε. Προκηρύσσονται 4.000.000 για παιδικούς σταθμούς. Με βάση τις προτάσεις, τις ιεραρχήσεις και τις ωριμότητες που έχουν οι διάφοροι δήμοι θα έχουμε καταλήξει ότι αυτά τα 4.000.000, τα ποσά που λέω είναι τυχαία, θα είναι Δήμος Περιστερίου, Δήμος Χαϊδαρίου, Δήμος Αγίων Αναργύρων κ.ο.κ.

Θα υπάρχει λοιπόν ένα πακέτο προκηρύξεων το οποίο εκτιμούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων ότι θα είναι γύρω στα 40.000.000 με 50.000.000. Δεν θα είναι δηλαδή ολόκληρο το πρόγραμμα γιατί δεν έχουμε τέτοιο ωριμότητα, αυτό είναι σαφές.

Σε αυτές τις προκηρύξεις, λοιπόν, οι δήμοι θα έχουν 3 με 4 μήνες, λέμε 31/12/17 να καταθέσουν μέσα από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα τις προτάσεις του, τα τεχνικά δελτία κλπ., όλα αυτά που ήδη ξέρουν οι υπηρεσίες και το έχουν κάνει άπειρες μέχρι τώρα φορές και στα ΚΠΣ και στο ΕΣΠΑ κλπ.

Επειδή όλα αυτά θα είναι και λίγο προσυμφωνημένα η αξιολόγησή τους από τον ΑΣΔΑ θα γίνει πολύ γρήγορα ώστε να μπορούν οι δήμοι τον πρώτο μήνα του '18 να αρχίσουν να υλοποιούν ότι είναι αυτό.

Μέσα '18, Σεπτέμβρη του '18 θα δούμε δυο πράγματα. Ένα πως έχουν προχωρήσει αυτά που έχουν ήδη εγκριθεί. Μήπως κάποιο από αυτά για κάποιους λόγους έχει κολλήσει, κάποιο άλλο προχωράει πιο γρήγορα από ότι περιμέναμε κλπ., καθώς και το αν οι δήμοι στο μεταξύ ετοίμασαν τα υπόλοιπα 30.000.000 με προτάσεις. Και θα ξανακάνουμε άλλο ένα πακέτο προκηρύξεων.

Το ίδιο θα γίνει και το '19. Και αν χρειαστεί το ίδιο θα γίνει και αρχές του '20. Από την άποψη ότι το πρόγραμμα είναι '14-'20 αλλά όπως και το '07-'13 τελειώνει δυο χρόνια μετά η υλοποίησή του. Δηλαδή οι τελευταίες πληρωμές στο προηγούμενο ΕΣΠΑ έγιναν 31/12/15. Αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει να έχουμε κάνει τις προκηρύξεις, οι δήμοι εννοώ, μέχρι 31/12/20. Και μετά έχουν δυο χρόνια για να το υλοποιήσουν και ένα χρόνο για να κλείσουν το φάκελο, να πληρωθούν και όλα αυτά τα πράγματα.

Είναι σαφές ότι υπάρχει μια πολιτική συμφωνία. Η πολιτική συμφωνία λέει ότι στον κάθε Δήμο αντιστοιχεί ένα ποσό αντίστοιχο με τον πληθυσμό του. Είναι όμως σαφές επίσης ότι αν φτάσουμε '19 και κάποιος Δήμος για λόγους που δεν μας αφορούν δεν καταφέρνει να απορροφήσει το ποσοστό του επειδή δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτά τα χρήματα να χαθούν για τη δυτική Αθήνα διότι δεν θα μείνουν μέσα ή εδώ, είπαμε μέχρι 31/12/20 πρέπει να έχουν προκηρυχθεί τα έργα που θέλουμε να κάνουμε. Θα βγει μια προκήρυξη για αυτούς που θα είναι έτοιμοι να τα απορροφήσουν.

Τώρα, αν για πολιτικούς λόγους σπάσει η συμφωνία μέσα στον ΑΣΔΑ καταλαβαίνετε ότι εγώ ως υπηρεσιακός παράγοντας δεν μπορώ να σας πω τίποτα για αυτό. Αυτό είναι θέμα των πολιτικών να δουν τι θα κάνουν.

Να σας πω κάτι μέχρι τώρα; Είμαι στον ΑΣΔΑ 30 χρόνια, ο ΑΣΔΑ είναι να σας πω ο μοναδικός σύνδεσμος αυτή τη στιγμή που εξακολουθεί και λειτουργεί και μάλιστα τόσο αποτελεσματικά και τόσο έντονα μετά από όλα αυτά τα χρόνια, αναπτυξιακός σύνδεσμος δηλαδή όχι σύνδεσμος σκοπού, ΣΠΑΥ-ΣΠΑΠ που είναι μόνο για το βουνό αλλά σύνδεσμος που είναι γενικής αρμοδιότητας.

Υπάρχει μια πανσπερμία πολιτικών δυνάμεων που διοικεί τους δήμους όλες τις εποχές, ίσως τη μεγαλύτερη πανσπερμία την έχουμε αυτή την εποχή κιόλας και παρόλα αυτά πάντα συμφωνίες υπήρξαν σε επίπεδο δημάρχων που συνήθως είναι και ομόφωνες, όχι συνήθως, πάντοτε είναι ομόφωνες, έχουν πάντα

τηρηθεί. Εγώ μέχρι τώρα δεν έχω δει ποτέ να έχει σπάσει μια συμφωνία τέτοια. Τώρα αν θα συμβεί δεν ξέρω, εδώ το αφεντικό.

Μόχλευση ιδιωτικών πόρων, ΣΔΙΤ κλπ. Αυτό είναι ένα θέμα που μπαίνει από την προκήρυξη, μπαίνει γενικά από το ΕΣΠΑ. Είναι μια πολιτική της Ευρωπαϊκής κοινότητας. Δεν είναι υποχρεωτικό για κανέναν. Ο κάθε Δήμος τουλάχιστον όσον αφορά τον ΑΣΔΑ είναι ελεύθερος να διαλέξει τι και πως θα το κάνει. Θέλει κάποιος Δήμος να κάνει ΣΔΙΤ; Είναι επιλέξιμο, μπορεί να το κάνει. Δεν θέλει; Πάλι είναι επιλέξιμο και θα κάνει αυτό που θέλει.

Δεν πρόκειται να πούμε σε κανένα κάνε το έτσι ή αλλιώς. Είναι μια πολιτική επιλογή του κάθε Δήμου.

Για τους θύλακες. Όπως σας είπα και στην αρχή επεκτείνουμε την περιοχή παρέμβασης μέσα από αυτούς τους άξονες. Όσοι από εσάς έχετε κατεβάσει είτε από το site μας το χάρτη είτε στην προχθεσινή ημερίδα τον είδατε παρά την αντιστροφή που έκανε που ο κος Σπηλιόπουλος, θα προσέξατε ότι σχεδόν το σύνολο του Χαϊδαρίου είναι μέσα στο buffer zone αυτών των αξόνων.

Οι θύλακες ήδη είναι μεγάλοι, είναι το μεγάλο κάθετο κομμάτι που ξεκινάει από το στρατόπεδο και φτάνει μέχρι την Αγία Μαρίνα και είναι μετά η Ιερά Οδός και η Εθνική Οδός. Εάν το πάρεις αυτό 200 μέτρα ένθεν-κακείθεν δεν έχει μείνει και πολύ Χαϊδάρι που να είναι εκτός της περιοχής παρέμβασης.

Παρόλα αυτά ακόμα και ας πούμε.. Επίσης να διευκρινίσω κάτι, στις ΟΧΕ μπαίνουν μόνο αστικός ιστός πάνω από 25.000 κατοίκους. Ο Σκαραμαγκάς δεν είναι στην ΟΧΕ. Η ΟΧΕ τελειώνει

μετά το Δρομοκαΐτειο, μετά το Δαφνί. Εκεί τελειώνει η περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ, δεν μπορούμε να βάλουμε περιοχές, αστικά κομμάτια που να έχουν λιγότερο από 25.000 κατοίκους.

Παρόλα αυτά όμως...

Κα:

Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο.

Κος ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:

Η ΟΧΕ, η προδιαγραφή είναι η βιώσιμη αστική ανάπτυξη, λέγεται βιώσιμη αστική ανάπτυξη, είναι για αστικούς ιστούς με πάνω από 25.000 κατοίκους.

Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και όσο υπήρχε ο σχεδιασμός με τη Φυλή να είναι μέσα στην ΟΧΕ όπου το κομμάτι της Χασιάς που ήταν πιο πάνω έξω από τον αστικό ιστό δεν ήταν επιλέξιμο και στο ΣΧΟΑΠ επίσης αν θυμάστε δεν υπήρχε η Χασιά μέσα. Δεν μπορούσε να μπει γιατί είχε κάτω από 25.000 κατοίκους.

Από την άλλη όμως είναι σαφές ότι δεν είναι ανάγκη να είναι όλα στην περιοχή παρέμβασης. Καταρχάς υπάρχουν οριζόντιες δράσεις, ιδίως οι κοινωνικές δράσεις δεν μπορούμε να περιορίσουμε και να πούμε ότι θα υποστηρίξουμε μόνο τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες είναι στους θύλακες.

Μπορούμε να πούμε ότι θα χωροθετήσουμε τυχόν τις δομές σε αυτούς τους θύλακες ή στην περιοχή παρέμβασης αλλά ο κόσμος τον οποίο θα απευθυνθούμε θα είναι το σύνολο του κόσμου του Δήμου, των πολιτών, των κατοίκων του Δήμου.

Η διαβούλευση δεν σταμάτησε, δεν τελείωσε. Έγινε η πρώτη φάση διαβούλευσης η οποία ολοκληρώνεται με το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο στο τελευταίο. Θα γίνει μια φάσης

διαβούλευσης μέχρι το Σεπτέμβρη για το τι έργα πια με βάση τη συγκεκριμένη έγκριση που θα έχουμε από την περιφέρεια, άρα θα ξέρουμε ότι έχουμε 1.000.000 για παιδικούς σταθμούς, 2.000.000 για αυτό, ας μην τα επαναλαμβάνω, θα γίνει πολύ πιο συγκεκριμένη εκείνη τη στιγμή η διαβούλευση.

Είναι σαφές ότι εδώ όπως επεσήμανε και κάποιος υπάρχει λίγο ένα οξύμωρο. Αφενός μεν κάνουμε διαβούλευση και ζητάμε από τον κόσμο πείτε τι πιστεύετε ότι είναι αναγκαίο για την περιοχή σας, τι προτάσεις έχετε, από την άλλη έχουμε τη χρονική πίεση και πρέπει να προλάβουμε να το κάνουμε κιόλας αυτό. Και να το κάνουμε μέσα σε τρία χρόνια.

Είναι κατανοητό αυτό, πρέπει να δούμε πως θα το χειριστούμε και πως θα μπορέσει να γίνει. Θέλω να πιστεύω ότι αν εμφανιστεί μια πραγματικά καινοτόμα ιδέα την οποία δεν είχαμε καταφέρει να σκεφτούμε ως τότε ούτε η δημοτική αρχή, ούτε δεν ξέρω ποιος και συμφωνήσουμε όλοι ότι ναι, πρέπει να γίνει θα μπορέσουμε με τη βοήθεια των υπηρεσιών, με τη βοήθεια εξωτερικών συνεργασιών με κάποιους απλούς τρόπους που ίσως μπορούμε να πετύχουμε να το καταφέρουμε.

Αλλά αυτό πρέπει να δούμε τι θα μας δείξει η διαβούλευση και αν θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Γιατί μέχρι τώρα όπως πάλι κάποιος άλλος πολύ σωστά επεσήμανε, το ίδιο έγινε και στο ΣΧΟΑΠ όχι μόνο τώρα, οι μορφές αυτές διαβούλευσης όπως γίνονται τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν αποδίδουν κάποια ιδιαίτερη συμμετοχή.

Βέβαια τώρα στην ΟΧΕ είχαμε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή από ότι είχαμε στο ΣΧΟΑΠ με γύρω στα 500 ερωτηματολόγια που

είτε ηλεκτρονικά, είτε έντυπα συμπληρώθηκαν. Όπως επίσης αυτή τη φορά για πρώτη φορά είχαμε και συμμετοχή μεγάλων φορέων όπως ο ΟΚΑΝΑ, τα Τ.Ε.Ι., το ΕΣΑΜΕΑ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία, Σύλλογο δεν θυμάμαι των αυτιστικών παιδιών και μερικούς ακόμα.

Η εμπλοκή άλλων ταμείων ή γενικά η πραγματοποίηση άλλων παρεμβάσεων στους χώρους που γίνονται και οι παρεμβάσεις ΟΧΕ, όχι απλώς δεν είναι αρνητική αλλά είναι και επιθυμητή. Δηλαδή στην αξιολόγηση που γίνεται από την Περιφέρεια αξιολογείται θετικά το ότι στην ίδια περιοχή παρεμβαίνουμε μέσα από την ΟΧΕ και γίνονται και επενδύσεις από το Δήμο, από το Πράσινο Ταμείο, από κάποιο άλλο ταμείο ή δεν ξέρω τι. Δεν είναι καθόλου αρνητικό, το αντίθετο.

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι προϋπόθεση. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Σχολεία, ... χώροι. Πάρα πολλοί δήμοι έχουν προτείνει ενεργειακές παρεμβάσεις σε σχολεία. Δεν έχουν λύσει όλοι οι δήμοι το ιδιοκτησιακό. Σε άλλους έχουν παραχωρηθεί σε άλλους έχουν παραδοθεί στον ΟΑΕΔ.

Είμαστε σε διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή με τη διαχειριστική αρχή να δούμε αν μια προγραμματική σύμβαση με τον ΟΑΕΔ με κάποιο χρονικό βάθος, τουλάχιστον 5ετίας από τη λήξη του ΕΣΠΑ γιατί από ότι ξέρετε προϋπόθεση για τις οποιεσδήποτε χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ είναι αυτό το οποίο δημιουργούμε μέσα από το ΕΣΠΑ να εξακολουθεί να λειτουργεί δικές μας δαπάνες πέντε χρόνια μετά, εάν δέχεται λοιπόν η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας μια προγραμματική σύμβαση

του Δήμου με τον ΟΣΚ ή με τον ΟΑΕΔ, ποιος εν πάση περιπτώσει είναι ο κύριος του κτιρίου.

Το αναφέρω σαν παράδειγμα απλώς επειδή ξέρω ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Μπορεί να υπάρχει και με άλλα, δεν ξέρω. Καλό θα είναι πάντως γενικά να έχουμε λυμένο το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Επίσης θα ήθελα να πω ότι πρέπει να έχουμε λυμένο και το πολεοδομικό καθεστώς. Δυστυχώς η διαδικασία τροποποίησης χρήσεων γης, ρυμοτομικών γραμμών κλπ. είναι τόσο χρονοβόρα, υπάρχουν δήμοι που έχουν ξεκινήσει τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων για να πεζοδρομήσουν κάτι στενά μέσα στην πόλη τους τα οποία όμως θέλουν έγκριση του ΥΠΕΧΩΔΕ και είναι τρία χρόνια που παιδεύονται να περάσουν αυτή την τροποποίηση από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Δεν θα το συνιστούσα, λοιπόν, να ξεκινήσετε κάτι που θα θέλει να γίνει και τέτοια διαδικασία. Δεν μπορώ να σας το απαγορεύσω βέβαια αλλά εσείς οι ίδιοι δεν θα μπορέσετε να το υλοποιήσετε στο τέλος.

Το 40/20/40 μπαίνει στο σύνολο των 80.000.000, 65.000.000, 80.000.000 δεν ξέρω πόσο θα πάρουμε κλπ.

Σύνθετα έργα είναι επιθυμητά από την κοινότητα, ακριβώς αυτή είναι η λογική της ΟΧΕ. Ότι κάνουμε μια παρέμβαση σε ένα σημείο η οποία περιλαμβάνει 4, 5, 6 υποέργα τα οποία μπορεί να χρηματοδοτούνται από διαφορετικά ταμεία.

Ένα παράδειγμα; Πάμε σε μια γειτονιά που θέλουμε να φτιάξουμε έναν παιδικό σταθμό, δίπλα από τον παιδικό σταθμό θέλουμε να φτιάξουμε μια πλατεία για να αναβαθμίσουμε το

περιβάλλον, να ανακαινίσουμε ένα παλιό κτίριο νεοκλασικό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο και να το κάνουμε κοινωνική δομή και να δώσουμε και κάποια ενίσχυση σε πέντε καταστήματα να δημιουργηθεί ένα μικρό τοπικό κέντρο.

Λέω ένα παράδειγμα αλλά ναι είναι επιθυμητό η σύνθεση των διαφορετικών χρηματοδοτήσεων σαν υποέργα. Νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις.

Το άλλο, κοιτάξτε να δείτε, όταν ζητήσαμε από τους δήμους να μας υποβάλλουν τις προτάσεις τους και από ότι κατάλαβα αυτός είναι ο πίνακας που μας είχατε στείλει σαν Δήμος αρχικά, είχαμε βάλει για να μην γράφει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του, κάποια dropdown μενού. Και επειδή στα dropdown menu δεν μπορούμε να βάλουμε 500 επιλογές είχαμε βάλει τις βασικές επιλογές και είχαμε βάλει και ένα άλλο για οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο Δήμος και θα βρίσκαμε μετά πού θα ενταχθεί αυτό.

Κα ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ:

Βάζεις κτιριακό, βάζεις αθλητικό ή βάζεις κοινωνικό και δεν υπάρχει επιλογή ας πούμε για ποδηλατόδρομο. Μια εκδοχή είναι αυτή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λοιπόν, καλυφθήκατε συνάδελφοι; Μια κουβέντα ο Δήμαρχος θέλει να πει πριν δώσουμε το λόγο στον κ. Καραγιάννη.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Να πω κάτι για τις μελέτες για να μην υπάρχει αγωνία ή προσδοκία από κάποιους γιατί βλέπω ότι εστιάστηκε αρκετά η κουβέντα γύρω από τις μελέτες.

Είναι ένα θέμα που εμάς τουλάχιστον μας αφορά πάρα πολύ. Βέβαια αν κάνετε μια μικρή ανάγνωση ας πούμε στα έργα στην πρώτη σελίδα υπάρχουν τουλάχιστον 4 μελέτες οι οποίες είτε είναι ώριμες είτε έτοιμες. Δηλαδή μιλάω για τα σχολεία στην οδό Φαβιέρου και την ανακατασκευή του κτιρίου στο οικοδομικό τετράγωνο 65 που είναι το κτίριο των Νεοφωκαίων και το κτίριο πολιτισμού στην Γρηγορούσα που είναι το κτίριο του ΚΑΠΗ.

Βέβαια το θέμα των μελετών και συνολικά το αν μπορεί ή όχι ο Δήμος να κάνει τις μελέτες είναι ένα θέμα που δυστυχώς έχει να κάνει με την αποδυνάμωση της τεχνικής υπηρεσίας και για λόγους επιλογής που έκαναν κάποιοι παλιότερα και για αντικειμενικούς λόγους που υπάρχουν σήμερα με τις συνταξιοδοτήσεις του προσωπικού που δεν αναπληρώνεται.

Και πρέπει να ξέρετε ότι το τελευταίο διάστημα με τρομερή προσπάθεια και πραγματικά έχει πέσει από πάνω η διευθύντρια της τεχνικής υπηρεσίας η κυρία Παναγιωτάκου για να βγάλουμε πέρα όλο αυτόν τον όγκο μελετών γιατί για οποιαδήποτε δράση, για οτιδήποτε κάνουμε σαν Δήμος πρέπει να υπάρχουν μελέτες.

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, έχουμε μια υπηρεσία πολύ αποδυναμωμένη σε σχέση με παλιότερα. Όσοι γνωρίζετε το προσωπικό του Δήμου θυμάστε, να μην αναφέρω ονόματα που ήταν παλιότερα και υπηρετούσαν που σήμερα έχουν συνταξιοδοτηθεί.

Και πραγματικά με πολύ μεγάλη δυσκολία. Βέβαια εμείς όσο είναι δυνατόν θα αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε σαν Δήμος. Βέβαια δεν θα αποφύγουμε σε κάποιες περιπτώσεις να κάνουν κάποιοι εξωτερικοί συνεργάτες κάποιες μελέτες οι οποίες

είναι απαραίτητες ή τέλος πάντων δεν μπορούμε εμείς και τεχνικά να τις κάνουμε σαν Δήμος.

Πάντως πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάνει πρόταση τώρα με τις προσλήψεις που θα γίνουν μόνιμου προσωπικού σε σχέση με την αναπλήρωση του 1 προς 5, οι προτάσεις που έχουμε κάνει σε σειρά ιεραρχίας είναι για την τεχνική υπηρεσία. Δηλαδή αρχιτέκτονας, πολιτικοί Μηχανικοί και τοπογράφοι οι οποίοι σας λέω ότι λείπουν από την τεχνική υπηρεσία.

Πάντως μην ανησυχείτε πολύ, θα τα καταφέρουμε με τις μελέτες, εγώ είμαι σίγουρος. Και σε σχέση με αυτά που είπε ο κος Διαμαντόπουλος με την πολιτική συμφωνία των δημάρχων, έχουμε κάνει μια πολιτική συμφωνία που τουλάχιστον εγώ διαβεβαιώνω από αυτό το βήμα ότι δεν θα σπάσει και θα τηρηθεί πιστεύω απόλυτα σε σχέση με το πώς θα διανεμηθεί το ποσό αυτό το οποίο αντιστοιχεί στη Δυτική Αθήνα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Να δώσουμε το λόγο στον Αντιδήμαρχο τον κύριο Καραγιάννη για την εισήγηση από την πλευρά της δημοτικής αρχής.

Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:

Καλησπέρα. Τώρα με το σχέδιο των ονομαζόμενων ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων για βιώσιμη αστική ανάπτυξη που φέρνουμε σήμερα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, υποβάλουμε προτάσεις διεκδίκησης για χρηματοδότηση έργων αναγκαίων για την πόλη μας και την κάλυψη συγκεκριμένων συνολικά αναγκών.

Διεκδικούμε με αυτόν τον τρόπο τη χρηματοδότηση αυτών των έργων και την ένταξή τους στο νέο ΕΣΠΑ '14-'20, στο

πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και στα διακρατικά ευρωπαϊκά προγράμματα έχοντας τονίσει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση αλλά και από παλιότερα ότι εμείς θέλουμε και θα αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε χαραμάδα και δυνατότητα χρησιμοποίησης προγραμμάτων γιατί αυτά τα λεφτά προέρχονται από τη φοροληστεία και την εκμετάλλευση του ελληνικού λαού και των λαών της Ευρώπης.

Οι βασικοί πολιτικοί σχεδιασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που τις στηρίζουν είναι προφανώς και στην υπηρεσία της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου. Και στο δρόμο αυτό οι κατευθύνσεις και τα μέτρα, οι όροι υλοποίησης του ΕΣΠΑ συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην επιτάχυνση, στη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου στη ισχυροποίηση των επιχειρηματικών ομίλων που προφανώς μέσα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ θα έχουν τα δικά τους οφέλη και κέρδη.

Έτσι εξηγείται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό γιατί είναι μη επιλέξιμα βασικά έργα, ακούσατε και από την εισήγηση των συναδέλφων, είναι λοιπόν μη επιλέξιμα βασικά έργα όπως η ύδρευση, η αποχέτευση, η διαχείριση των απορριμμάτων, η αντισεισμική και αντιπλημμυρική προστασία και άλλα που είναι και τα καθοριστικά έργα τα οποία θα μπορούσαν πραγματικά να λύσουν βασικά λαϊκά προβλήματα που ειδικά στη δυτική Αθήνα για χρόνια για αυτά τα προβλήματα υποφέρει.

Γνωρίζουμε ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα έχουν ιδιαίτερες στοχεύσεις που αφορούν κυρίως το χτύπημα της σταθερής

δουλειάς με δικαιώματα και την επιτάχυνση των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων.

Είναι ενδεικτικό ότι σήμερα στο Δήμο μας εργάζονται μέσω των ΕΣΠΑ δεκάδες εργαζόμενοι αν όχι εκατοντάδες που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και αυτές οι θέσεις θα έπρεπε να είναι μόνιμες, να μην εξαρτώνται από κανένα πρόγραμμα και έτσι να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία βασικών υπηρεσιών για τη λαϊκή οικογένεια όπως των παιδικών σταθμών και άλλων δομών.

Επίσης πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για το ζήτημα των αναδιαρθρώσεων συνολικά και πως τα ευρωπαϊκά προγράμματα συμβάλουν σε αυτές τις αναδιαρθρώσεις. Νομίζω όμως ότι δεν έχει νόημα να το αναλύσουμε παραπάνω, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές.

Η θέση μας είναι και διεκδικούμε το σύνολο των λαϊκών αναγκών, αυτή θα είναι και η πρότασή μας, να καλύπτεται με αντίστοιχη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι να περιμένουμε. Προφανώς και από τη συζήτηση κάποιοι να νομίζουν ότι ξαφνικά βρέχει εκατομμύρια.

Κατά τη γνώμη μας ήδη και από την εισήγηση φαίνεται ότι ζητάμε 100 για όλη τη δυτική Αθήνα, από αυτά αν στον ανταγωνισμό με τους υπόλοιπους δήμους θα επιλεχθεί η πρόταση που κάνει ο ΑΣΔΑ θα έχουμε τη δυνατότητα σαν Δήμος κάποια, ένα μικρό μέρος από αυτά να έρθουν και στο Χαϊδάρι.

Και από αυτό το μέρος που προτείνουμε συνολικά για τη Δυτική Αθήνα μόνο ένα πολύ λιγότερο μέρος θα φτάσει πραγματικά να υλοποιηθεί.

Και από αυτή την άποψη εμείς θα συνεχίσουμε με κάθε τρόπο να διεκδικούμε αυτά τα αναγκαία έργα και υποδομές για την πόλη μας με τον έναν ή τον άλλον τρόπο αλλά κυρίως από την κρατική χρηματοδότηση να ληφθούν άμεσα και να πραγματοποιηθούν.

Τα έργα που θα προταθούν είναι ένα μέρος των συνολικών προτάσεων του Δήμου μας οι οποίες δεν περιορίζονται στα όρια του αστικού περιβάλλοντος που θέτουν οι ΟΧΕ για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη αλλά στο σύνολο των γεωγραφικών του Δήμου σε μια περίοδο βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης που υπάρχει σοβαρή ανάγκη να γίνουν παρεμβάσεις στην κατεύθυνση ανακούφισης των λαϊκών στρωμάτων του Δήμου μας που πλήττονται και βελτιώσεις παραμέτρων στις κοινωνικές δομές και υποδομές στη λειτουργία της πόλης.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι τα προβλήματα της φτώχειας, της ανεργίας, της υποβάθμισης της πόλης ως κομμάτι της δυτικής Αθήνας δεν είναι ζητήματα τεχνικά που μπορούν να λυθούν έστω και προσωρινά μέσω τέτοιων προγραμμάτων ή της όποιας ανάπτυξης οραματίζονται και με ωραία λόγια ντύνονται αυτά τα προγράμματα.

Αλλά για εμάς είναι ξεκάθαρο ότι έχουν κυρίως ταξικό χαρακτήρα, έχουν δηλαδή αυτά τα προβλήματα βασική αιτία την πολιτική που τα δημιουργεί και ανέκαθεν υπηρετεί συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που δεν τους συμφέρει να επενδύσουν στα έργα υποδομής που χρειάζονται όντως οι λαϊκές γειτονιές της δυτικής Αθήνας και για αυτό πολλές φορές, όχι πολλές φορές, στην πλειοψηφία τους αυτά τα έργα αφορούν όπως

είδατε τις δυνατότητες ανάπτυξης, τουρισμού, επενδύσεων ή τέλος πάντων θα πω και παρακάτω μια κουβέντα εκεί που εξυπηρετεί και μέσω των ΣΔΙΤ να επενδύσουν μεγάλοι όμιλοι όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και ευρωπαϊκοί.

Χαρακτηριστικό από αυτή την άποψη και έτσι όπως έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ΕΣΠΑ είναι ιδιαίτερη η βαρύτητα που δίνεται από το χαρακτήρα της στρατηγικής που διέπει τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη στην προώθηση της κοινωνικής οικονομίας ως μοχλός πίεσης των εργαζόμενων για την παραπέρα ανατροπή των εργασιακών σχέσεων. Ως προπομπό δηλαδή για την ιδιωτικοποίηση δομών και υπηρεσιών που είναι υποχρέωση του κράτους όπως είναι η υγεία, η πρόνοια κλπ.

Ζητήματα που σαν δημοτική αρχή αντιμετωπίσαμε από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας παύοντας όλες τις προγραμματικές συμβάσεις του Δήμου με ΚΟΙΝΣΕΠ που είχαν αναλάβει μέρος αυτών των κρίσιμων δομών όπως οι παιδικοί σταθμοί, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός κλπ.

Με βάση τις ερωτήσεις να πω δυο ακόμα ζητήματα. Ένα αφορά τα ΣΔΙΤ. Τα ΣΔΙΤ για να είναι καθαρό και για το τι συζητάμε, νομίζω βασικά ότι είναι ευκόλως κατανοητό ότι δεν υπάρχει κανένας τρελός επιχειρηματίας ο οποίος θα έρθει να επενδύσει στο Χαϊδάρι ή στο Αιγάλεω ή στο Μενίδι ή στην Αγία Βαρβάρα ή όπου θέλει να επενδύσει γιατί του περισσεύανε κάποια εκατομμύρια και ήθελε να τα επενδύσει σε ένα Δήμο.

Προφανώς στα ΣΔΙΤ, τα έργα που γίνονται με ΣΔΙΤ είναι όπως έχουν πει όλοι οι τελευταίοι πρωθυπουργοί που έχουν μάθει καλά τα αγγλικά, είναι win-win. Δηλαδή ο επιχειρηματικός

όμιλος που θα έρθει να επενδύσει μέσω των ΣΔΙΤ προφανώς θα περιμένει να έχει κάποιο ανταποδοτικό όφελος.

Από αυτή την άποψη θα μπορούσαμε να προτείνουμε ΣΔΙΤ αλλά ταυτόχρονα παραδείγματος χάρη με την αναβάθμιση της λεωφόρου Αθηνών θα έπρεπε από το Παλατάκι μέχρι το Σκαραμαγκά να βάλουμε και τρία διόδια. Αντίστοιχα ας πούμε θα μπορούσαμε να προτείνουμε με ΣΔΙΤ να γίνει το κολυμβητήριο αλλά να αυξηθούν οι συνδρομές και τα 50% ώστε το 50% των εσόδων να πηγαίνει στον ιδιώτη και το 50% στο Δήμο.

Αυτό είναι το ΣΔΙΤ και από αυτή την άποψη πρέπει να είναι καθαρό όταν κάποιος προτείνει αυτή τη λογική, τι προτείνει επί της ουσίας. Και είναι δεδομένο και από τα έργα που έχουν γίνει με αυτή τη διαδικασία ποιο ήταν το αποτέλεσμα πέρα από όλα τα υπόλοιπα γιατί υπάρχουν και άλλες πλευρές βέβαια για τους δήμους και γενικότερα για το κράτος.

Είπε και ο Δήμαρχος θα θέλαμε να το τονίσουμε ότι οι εργαζόμενοι του Δήμου και είναι σημαντικό αυτό γιατί πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν και στη δυνατότητα ο Δήμος να ωριμάσει μελέτες ή να καταθέσει μελέτες. Η προσπάθεια που έχει γίνει είναι πολύ σημαντική και όντως πρέπει να ευχαριστήσουμε τους εργαζόμενους στο Δήμο για την προσπάθεια που κατέβαλαν και μάλιστα τη στιγμή που είναι δεδομένο ότι οι υπηρεσίες του Δήμου που θα μπορούσαν να ωριμάζουν πολύ πιο γρήγορα τις μελέτες είναι γυμνές. Και είναι γυμνές όχι γιατί γενικά δεν υπάρχει θέληση ή τέλος πάντων δεν θα θέλαμε να είναι στελεχωμένες υπηρεσίες, γιατί όπως γνωρίζετε εδώ και πολλά χρόνια έχουν απαγορευτεί οι προσλήψεις.

Όπως επίσης και νομίζω το γνωρίζετε, και το λέω για να προλάβω αρκετούς, για να δώσεις μια μελέτη έξω και να ωριμάσει και αν κάνω λάθος οι Μηχανικοί ας με διορθώσουν, η συνολική αξία μιας μελέτης πηγαίνει γύρω στο 8% με 12%, 13% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Άρα αν εμείς καταθέτουμε με έναν γρήγορο υπολογισμό κάποια έργα αξίας 8.000.000 θα έπρεπε για να μπορέσουμε χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα γιατί το προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση και όχι δεν επαρκεί επιστημονικά, δεν επαρκεί πραγματικά. Καταλαβαίνετε ότι θα έπρεπε ο Δήμος να πρέπει να ξοδέψει γύρω στις 700.000, 800.000, 900.000 ευρώ προκειμένου να μπορεί να έχει τις μελέτες αυτή τη στιγμή στα χέρια του.

Ένα τέτοιο ποσό είναι ο συνολικός προϋπολογισμός που μπορεί να διαχειριστεί σήμερα ο Δήμος του Χαϊδαρίου. Άρα θα έπρεπε με το κλειδί να κλειδώσουμε και να περιμένουμε τις μελέτες, να μην κάνουμε κάτι άλλο δηλαδή και αυτές τις μελέτες να τις καταθέσουμε με την προϋπόθεση ότι μπορεί και να χρηματοδοτηθούν κάποια έργα.

Τέλος νομίζω ότι είδατε και στην προσπάθεια που έχει γίνει κάποια έργα που προτείνονται ενδεικτικά από το εισηγητικό που εστάλη από την τεχνική υπηρεσία. Να το πω μέσα σε εισαγωγικά, έχει γίνει μια έξυπνη διαχείριση των έργων. Δηλαδή έχουμε προσπαθήσει να βάλουμε τέτοια έργα που να μπορούν οι υπηρεσίες με βάση τις δικές μας δυνατότητες και τους επιστήμονες που διαθέτουμε να μπορούν να τις εκτελέσουν, να μπορούν δηλαδή τις μελέτες έγκαιρα, γρήγορα και με

επιστημονικά καταρτισμένο τρόπο να τις έχουμε στα χέρια μας εγκαίρως.

Και από αυτή την άποψη καταλαβαίνετε ότι για το προσωπικό που έχει στη διάθεσή του αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για κάτι εύκολο. Μιλάμε για έναν όγκο εργασίας που θέλουμε να πιστεύουμε και έχουμε την πεποίθηση δηλαδή ότι μακάρι να εγκριθούν αυτά τα χρήματα και να φτάσουν στα χέρια μας. Οι μελέτες πιστεύουμε ότι θα είναι δεδομένα έτοιμες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστούμε τον κ. Καραγιάννη. Ο κος Μποζίκας.

Κος ΜΠΟΖΙΚΑΣ:

Πρώτα από όλα χρόνια πολλά. Συγχαρητήρια στο 4^ο Λύκειο που βγήκε το πρώτο δημόσιο γυμνάσιο στο πανελλήνιο τουρνουά ποδοσφαίρου.

Ας έρθουμε τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση που συζητάμε σήμερα. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα μπορούσα να είμαι πολύ μακριά από αυτά που ειπώθηκαν είτε κατά το Τεχνικό εισηγητικό των δύο στελεχών της Αυτοδιοίκησης, του κ. Μόσχου Διαμαντόπουλου του Γενικού Διευθυντή του ΑΣΔΑ και της κυρίας Παναγιωτάκου.

Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αισθάνομαι και μια προσωπική δικαίωση όταν 15/11/2013 εγώ με τον κ. Μόσχο Διαμαντόπουλο έχουμε πάει στον ΟΡΣΑ και υπογράψαμε τη σύμβαση για το ΣΧΟΑΠ. Σίγουρα το ΟΧΕ ΒΑΑ να τα λέμε έτσι γρήγορα-γρήγορα για να τελειώνουμε δεν λύνει το 100% των προβλημάτων της Δυτικής Αθήνας. Όμως είναι η πρώτη φορά που καλείται ένας αναπτυξιακός σύνδεσμος, η συνένωση των 7 από τους 8 δήμους

της Δυτικής Αθήνας γιατί ξέρετε η Φυλή είναι εκτός του ΟΧΕ, του δυτικού τόξου, πάει στο εκτός Αθηνών στο υπόλοιπο. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να γίνει κάτι εκεί με τους αρμόδιους παράγοντες για τη Φυλή.

Οπότε επιστρέφοντας στο σκεπτικό μου θέλω να σας πω ότι σίγουρα δεν λύνει το πρόβλημα της φτώχειας, της ανέχειας, των αναγκών, των υποδομών σε όλο του το εύρος, όμως πιστεύω ότι είναι υποχρέωσης κάθε διοικητικής δραστηριότητας να διυλίσουμε όλες τις συνθήκες, να δούμε τις προτεραιότητες όπως είπε και ο κος Καραγιάννης σε έξυπνες περιπτώσεις που μπορεί να ωριμάσουν γρήγορα κλπ. ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα ευρώ τα οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεχόμαστε με την καλή έννοια του όρου ότι είναι τα λεφτά τα δικά σας και τα δικά μας και των Γερμανών εργατών και όλων των ευρωπαϊών εργαζομένων.

Το Χαϊδάρι έχει μερικά προτερήματα σε σχέση με τους άλλους δήμους, τα είπε τις προτεραιότητες ο κος Μόσχος ο Διαμαντόπουλος. Θέλω να πιστεύω ότι η αναλογικότητα των έργων με συμφωνία των δημάρχων, ενημερώνω και εγώ από μεριάς μου, έχει να κάνει με τον πληθυσμό σε πρώτη φάση. Είναι σίγουρο ότι αυτός ο όρος δεν πρόκειται ποτέ να σπάσει, να αθετηθεί από κανένα μέρος, από κανέναν από τους δήμους.

Όπως είπαν και προηγουμένως οι προλαλήσαντες σχεδόν, όχι σχεδόν, πάντα ομόφωνες είναι οι αποφάσεις στον ΑΣΔΑ δεν υπάρχει συμπολίτευση, αντιπολίτευση, είμαστε όλοι ενιαίοι σε ένα τραπέζι στο ίδιο επίπεδο και συζητάνε οι δήμαρχοι τα προβλήματά τους και τα αιτήματά τους.

Δεν φοβάμαι εγώ καθόλου την περίπτωση του χρόνου διότι δεν υπάρχει αναπτυξιακό πρόγραμμα ΣΧΟΑΠ, ΟΧΕ, ΠΕΠ, ΕΣΠΑ όλα αυτά που να μην δίνει τουλάχιστον δυο χρόνια συν ένα παράταση από το '14-'20 θα φτάσει '23, δηλαδή με πλήρη ευθύνη αυτών που σας λέμε που καταθέτω τώρα εδώ στην ομήγυρη.

Εκτός αυτού είναι ενθαρρυντικό πολύ και η κουβέντα που είπε ο Δήμαρχος, που είπε ότι δεν θα χαθεί έργο. Στην ανάγκη θα βγούμε και σε γραφεία ιδιωτικά επιστημόνων οι οποίοι θα μας συντάξουν τη μελέτη και αυτοί επιστήμονες είναι και αυτοί εργαζόμενοι και μπορούν να δουλέψουν για να ωριμάσουν γρήγορα κάποια μελέτη προκειμένου να μην χαθεί το έργο.

Από το Χαϊδάρι στη διαβούλευση έτσι συμπληρωματικά θέλω να καταθέσω ότι ήρθαν στον ΑΣΔΑ γύρω στις 22, 23, 24 έγγραφες προτάσεις και δεν ξέρω πόσο, το ξέρει ο κος Διαμαντόπουλος, πόσες ηλεκτρονικά. Είδαμε πολύ καλή ανταπόκριση σε γενικές γραμμές. Εγώ δεν θα μπω, μην περιμένετε η δική μου τοποθέτηση να είναι αχ αυτό το έργο, αχ εκείνο το έργο, εδώ είναι ο Σκαραμαγκάς, εκεί είναι το τέτοιο. Αυτά είναι θέματα της διοίκησης.

Εγώ σε πολιτικό επίπεδο μοιραία είμαι υπέρ αυτού του προγράμματος αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες, τις ιδιαιτερότητες κάθε προγράμματος. Το ότι δεν λύνουν αλλά είναι μια ενέσιμη κατάσταση στην όλη κατάσταση που επικρατεί σε κοινωνικό επίπεδο στη χώρα μας αυτή την εποχή και ιδιαίτερα στη δυτική Αθήνα που και στις ευτραφών αγελάδων εποχές πάλι η δυτική Αθήνα ήταν οι τελευταίας κατηγορίας περιοχές και κάτοικοι.

Τίποτε άλλο, εγώ θα εξάρω το έργο τόσο των τεχνικών υπηρεσιών των εκάστοτε δήμων, μελών του ΑΣΔΑ αλλά και θα ήταν παράλειψή μου να μην εξάρω και το έργο της Γενικής Διεύθυνσης του ΑΣΔΑ με άπειρες ώρες δουλειάς, με καθήκοντα μάστρου να μπορεί να συντονίσει 7 δήμους, 7 υπηρεσίες, όλα επί 7. Και καταλαβαίνετε τη δυσκολία που υπήρχε σε όλη αυτή τη διεκπεραίωση.

Θα το πω για μια τελευταία φορά, εάν δεν υπήρχε ΑΣΔΑ στη δυτική Αθήνα θα έπρεπε να γίνει τώρα. Ευχαριστώ πολύ, ψηφίζουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστούμε τον κ. Μποζικά. Να δώσουμε το λόγο στον κ. Ντηνιακό.

Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:

Θα είμαι σύντομος, εκ των προτέρων λέω ότι ψηφίζω και ψηφίζει και η παράταξη και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά βέβαια.

Λέγοντας ότι τα προτεινόμενα έργα είναι γνωστά, είναι θεμιτά, είναι ευκατρία να υλοποιηθούν, ωστόσο εδώ από αυτά που διαβάσαμε, που ακούσαμε από τον κ. Διαμαντόπουλο, από την κυρία Παναγιωτάκου, το μεγάλο θέμα είναι κατά πόσο τα έργα εντάσσονται στους απαραίτητους πυλώνες, στις επιταγές του ευρωπαϊκού αυτού προγράμματος. Κατά πόσο τηρούμε ένα θεσμικό πεδίο στο οποίο υπάρχει αυτό το πρόγραμμα.

Και για αυτό το λόγο ανέφερα αν είμαστε εντός, ως προς την επιλεξιμότητα κάποιων έργων ή όχι και ενδεχομένως αυτό φαντάζομαι γίνεται ήδη από το Δήμο μετά από την πλήρωση, τη

σύγκλιση όλων των δημοτικών συμβουλίων και σήμερα φαντάζομαι ότι θα μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα από τους άλλους δήμους και τις προτάσεις τους. Βέβαια κάθε Δήμος έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ώστε αυτή η πολιτική συμφωνία να τηρηθεί και στην πράξη και ενδεχομένως να μην μας δημιουργεί έναν εφησυχασμό ότι επειδή έχουμε πει ότι θα τηρηθεί αυτή η συμφωνία θα γίνει κιόλας.

Άλλωστε ο κος Καραγιάννης είπε μια φράση ότι μέσα στον ανταγωνισμό με τους υπόλοιπους δήμους το Χαϊδάρι θα πάρει κάποια εκατομμύρια. Δηλαδή ο ανταγωνισμός αυτός ενδεχομένως δεν παύει να υφίσταται. Οπότε πρέπει να προσέξουμε πολύ καλά πως θα απορροφηθούν τα χρήματα αυτά που πραγματικά μας αναλογούν σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες και της ανάγκες της πόλης. Δηλαδή είναι δυο πυλώνες αυτοί, είναι το κριτήριο της επιλεξιμότητας και των αναγκών των προτεραιοτήτων της πόλης. Εκεί πρέπει να κάνουμε μια στάθμιση όλοι μαζί.

Δεν θα μπω σε προσωπικές προτάσεις, ενδεχομένως θα έχουμε το διάστημα να το κάνουμε, να το σκεφτούμε, να διαβουλευτούμε. Δυο παρατηρήσεις σε σχέση με τις ανακατασκευές που όπως είπα στο σύνολο οι προτάσεις αυτές είναι θεμιτές και ευκαίεες. Δεν ξέρω κατά πόσο οι ανακατασκευές κτιρίων μπορούν να είναι ένα επιλέξιμο, μια επιλέξιμη κατηγορία περισσότερο από κάποια άλλη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Όπως επίσης δεν ξέρω κατά πόσο η καινοτομία που βλέπω ότι είναι μια από τις βασικές αρχές της ΟΧΕ και αυτό που λέμε ο

ευρύτερος όρος του smart city μέσα από τις προτάσεις που γίνονται εδώ το περιλαμβάνει στο βαθμό που θα έπρεπε.

Ο Θοδωρής ο Σπηλιόπουλος, τέθηκε το θέμα το ιδιοκτησιακό φαντάζομαι μέσα από έναν ιδιαίτερα αισθαντικό λόγο που εκφώνησε προχθές στον ΑΣΔΑ ανέφερε και το θέμα του Σκαραμαγκά. Από ότι βλέπουμε τώρα μάλλον δεν μπορεί να ενταχθεί στις ΟΧΕ και ένα κομμάτι να λάβει μια χρηματοδότηση. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με μια πρόταση που κάναμε και εμείς και για αυτό έκανα και την ερώτηση πριν, για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων ότι ΟΧΕ και ΣΔΙΤ είναι μια περίπτωση αυτή που θα μπορούσε να γίνει λέω εγώ. Ή ένα άλλο έργο. Η δημοτική αρχή σαφώς είπε ότι είναι κατά των προγραμμάτων, δήλωσε ότι είναι κατά των προγραμμάτων ΣΔΙΤ οπότε δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε και να επεκτείνουμε το θέμα αυτό.

Θα κλείσω λέγοντας ότι τον Αντιπεριφερειάρχη δεν πρόλαβα να τον ακούσω αλλά διάβασα σήμερα την ομιλία του, πρόλαβα όμως τον γραμματέα αν θυμάμαι καλά που μίλησε. Στάθηκαν στο γεγονός της συμμετοχής και της συνυπευθυνότητας των δήμων στην υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Και αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει όπως είπα και πριν να μην μας εφησυχάζει και να προχωρήσουμε στην όσο δυνατόν καλύτερη υλοποίηση αυτού του προγράμματος.

Και θέλω και εγώ να πω συγχαρητήρια σε όλους όσους εργάστηκαν και εργάζονται για αυτήν είτε από την πλευρά του Δήμου Χαϊδαρίου είτε από την πλευρά του ΑΣΔΑ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστούμε τον κ. Ντηνιακό. Ο κος Σπηλιόπουλος.

Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:

Εκτός από το win-win μερικές φορές κάποιιοι θέλουν και το πάρτα όλα.

Και το λέω αυτό απαντώντας στο ευφυσολόγημα του αντιδημάρχου Καραγιάννη ότι είμαστε υποχρεωμένοι στην τοπική Αυτοδιοίκηση εκ των πραγμάτων γιατί διαχειριζόμαστε την καθημερινότητα των πολιτών εκτός από τις ιδεολογικές αναφορές που όλοι έχουμε και τις πολιτικές μας αντιλήψεις και την κριτική που κάνουμε στην ουσία είμαστε υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε πράγματα που εκ των πραγμάτων από το θεσμικό πλαίσιο οριοθετούν τη δράση μας, παλεύοντας παράλληλα να την ανατρέψουν.

Και το λέω αυτό ξεκινώντας με το εξής: Οι λαϊκές παρεμβάσεις στον ΑΣΔΑ ψήφισαν λευκό σε αυτό το ζήτημα βάζοντας την πολιτική τους διαφωνία. Εγώ λοιπόν σε δημόσια τοποθέτηση είπα ότι δεν θα ακολουθήσω αυτό να έρθω εδώ βάζοντας την πολιτική μου διαφωνία απέναντι στο Δήμο και να πω ότι ψηφίζω λευκό. Εγώ λοιπόν ψηφίζω υπέρ αυτού του προγράμματος καταθέτοντας τη δική μου αντίληψη και για τα πρόσωπα και για τα πράγματα.

Και ξεκινάω λοιπόν από αυτό το ζήτημα ότι είμαστε υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε με θετικό τρόπο σαν Δήμος Χαϊδαρίου και πιστεύω θα το καταφέρουμε αυτό και η δυτική Αθήνα, γιατί βασικά πέρα από τον ανταγωνισμό με τις άλλες περιοχές έχουμε να ανταγωνιστούμε με μια θα λέγαμε συνήθη

κατάσταση κακής διαχείρισης ή αρνητικής διαχείρισης ή μη ανταπόκρισης στους ρυθμούς και στα δεδομένα που απαιτεί η εποχή.

Εγώ λέω πραγματικά ότι δεν λύνονται όλα τα ζητήματα στη δυτική Αθήνα και ανησυχώ πάρα πολύ και το εξέφρασα και δημόσια και θα συνεχίζω να το λέω, ότι στην ουσία αυτό το μάννα εξ ουρανού ας το πούμε σε συνθήκες οικονομικής ανομβρίας στην ουσία μπορεί να οδηγήσει όλους τους δημάρχους και το δικό μας και τον καθένα από τη δική του οπτική στο να μπορέσει επιτέλους να κάνει κάποια έργα που θα του επιτρέψουν να παρουσιάσει και ένα έργο μια και είναι γεγονός ότι οι πόροι για την τοπική Αυτοδιοίκηση ήταν και παραμένουν τουλάχιστον σε αυτή τη φάση πάρα πολύ μικροί.

Όμως εγώ πιστεύω στη συνέργεια των δράσεων ανάμεσα στους δήμους και ακόμα και σε αντίθετες πολιτικές δυνάμεις, πολύ περισσότερο που αυτές είναι όχι ασκήσεις επί χάρτου αλλά ασκήσεις πραγματικής δημοκρατίας τη στιγμή που έτσι και αλλιώς θα πάμε πιστεύω σε απλή αναλογική και εκ των πραγμάτων πράγματα που ήδη τα έχουμε κάνει και τα έχουμε ξεπεράσει και στο Δήμο Χαϊδαρίου αλλά και στη δυτική Αθήνα θα αναγκαστούμε να διαχειριστούμε τις τύχες στις ζωές των ανθρώπων βεβαίως σε αυτό το πλαίσιο που άλλοι εκτιμούμε ότι θα είναι χειρότερο και άλλοι εκτιμούμε ότι θα βελτιωθεί.

Το λέω αυτό γιατί αν δεν το κάνουμε με συνέπεια λόγων και έργων αυτές οι αλλαγές οι μικρές που μερικοί τις θεωρούν σαν να είναι τίποτα. Δηλαδή ότι τα δίμηνα, τρίμηνα, πεντάμηνα αντικαταστάθηκαν από οκτάμηνα που στη συνέχεια πήγε

δωδεκάμηνα. Ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου για δεύτερη και για τρίτη και για τέταρτη και για πέμπτη χρονιά επιτείνονται. Ότι υπάρχει η πρόθεση να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζόμενους στους δήμους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες ξεπερνώντας ζητήματα και σκοπέλους πολύ περισσότερο μετά το '18 αλλά και πιο πριν και ήδη υπάρχουν, αυτές βέβαια είναι νησίδες ότι έχουμε τη δυνατότητα να προσλάβουμε κάποιους αρχιτέκτονες ή μηχανικούς ή κάτι άλλο στα πλαίσια της ανομβρίας από άποψη στελεχών.

Θα έχουμε προσωπικό το οποίο βεβαίως θα είμαστε ικανοποιημένοι ότι του προσφέρουμε εργασία σε συνθήκες που ο κόσμος πραγματικά ψάχνει για δουλειά αλλά δεν θα έχει αντανάκλαση σε έργο ποιοτικό, ποσοτικό, σε έργο το οποίο να έχει θα λέγαμε μόχλευση στη ζωή των ανθρώπων.

Μετά από αυτή τη μικρή εισαγωγή θέλω να πω το εξής, ότι εμείς έχουμε να διαχειριστούμε το εξής πρόβλημα στη δυτική Αθήνα και σαν Χαϊδάρη. Είναι ότι είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε ξανά και επιμένω σε αυτό μια συνολική αντίληψη το πώς θέλουμε να αναπτυχθεί η δυτική Αθήνα.

Το πρόγραμμα αυτό για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη που θα εκδηλωθεί με την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση και στο Χαϊδάρη καλύπτει τμήμα και φάσμα με όρους αυτούς που προβλέπει αυτή τη στιγμή τα ΕΣΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι χωρίς να κλείσουμε τα μάτια και χωρίς να αρνηθούμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο πρέπει να τα εντάξουμε σε μια στρατηγική.

Και λέω λοιπόν κάνοντας όλα αυτά τα έργα το Χαϊδάρι και πιθανά και άλλα τόσα θα έλεγα εγώ γιατί εγώ αισιοδοξώ ότι πιθανά θα βρούμε και χρήματα στην πορεία από το Πράσινο Ταμείο ή από τον προϋπολογισμό κλπ., αλλά παίρνοντας υπόψη ότι υπάρχει και μια πραγματικότητα που λέει ότι κατά τύχη, κατά τύχη προέκυψε σε εμάς αλλά αποτέλεσμα προσπάθειας που έκανε ο Δήμος Ελευσίνας έχουμε ένα γεγονός το οποίο η σημασία του θα φανεί στην πορεία και όταν θα γίνει. Δηλαδή ότι η Ελευσίνα γίνεται πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Γνωρίσαμε όλοι τις ένδοξες μέρες με τις αρνητικές προεκτάσεις όταν στην Αθήνα έγιναν οι Ολυμπιακοί αγώνες που βεβαίως δεν έγιναν αυτά τα έργα που θα θέλαμε γενικότερα σαν Αριστερά, σαν λαϊκές δυνάμεις και σαν τοπική Αυτοδιοίκηση. Ήταν έργα επικεντρωμένα στο μεγάλο κεφάλαιο που όμως είχαν την αντανάκλασή τους στη ζωή των ανθρώπων και στην πόλη και στη συσσώρευση βέβαια μεγαλύτερου κεφαλαίου σε ορισμένες κατηγορίες του κεφαλαίου και βέβαια και χρέωση του ελληνικού προϋπολογισμού με δανεικά και αγύριστα κλπ.

Εμείς λέω λοιπόν παίρνοντας υπόψη αυτή την αρνητική εμπειρία και παίρνοντας υπόψη ότι έχουμε την Ελευσίνα αντικειμενικά τα μάτια της πολιτείας και εμείς πρέπει να το επιτείνουμε λέω ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να τα κάνουμε πιο σοβαρά, πιο ώριμα και με μόχλευση θα έλεγα πολιτική, οικονομική, πολιτιστική, ιστορική και οτιδήποτε άλλο.

Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο Δήμος και εμείς σε αυτό θα συμβάλλουμε γιατί σε αυτό έχουμε πιστεύω ενιαία αντίληψη από ότι φάνηκε και από τις τοποθετήσεις στη συνάντηση που έγινε

στα πλαίσια του ΑΣΔΑ, εμείς πρέπει χωρίς να καταργήσουμε αυτά τα τόξα, εννοώ τα τόξα που λένε για τις ροές χρήματος και με βάση τους θύλακες που είναι για όλη τη δυτική Αθήνα τρία και ένας από αυτούς αφορά το Χαϊδάρι, Αιγάλεω, Αγία Βαρβάρα.

Παίρνοντας υπόψη τους το ρυθμιστικό σχέδιο όπως είπε ο κος Διαμαντόπουλος στην ουσία δεν υπάρχει δυτική Αθήνα, είμαστε σε υποβαθμισμένο κέντρο όχι σε κέντρο που προσανατολίζεται ο κόσμος, λευκό όπως το περιέγραψε. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον ούτε για επενδύσεις, ούτε για προσανατολισμό ακόμα και για πράγματα που εμείς τα θεωρούμε αυτονόητα.

Λέω λοιπόν ότι εμείς δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με αυτή την κατάσταση. Η ανάδειξη με βάση τους θύλακες, τις αρχές της Ιεράς οδού, τα έργα της περιφέρειας, πρέπει να δούμε λοιπόν συνολικά τι θα ζητήσουμε σαν Δήμος και σαν δημοτική αρχή και εμείς ο καθένας από τη δική του πλευρά μέσα από συνέργειες, συνολικά από την πολιτεία, από την Κυβέρνηση, από την περιφέρεια και ότι άλλο μπορούμε να κάνουμε.

Γιατί νομίζω ότι δεν μπορούμε να ξεχνάμε όπως είπα εδώ στο Χαϊδάρι που βεβαίως δεν περιγράφεται μέσα στην ΟΧΕ υπάρχουν τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά με προοπτική ανάδειξης. Και όπως ρώτησα και κάποιον ειδικό επιστήμονα θα ήθελα να ξέρω αυτό τι αντανάκλαση έχει στη ζωή της κοινωνίας και σε όλα αυτά που σχεδιάζουμε στο Χαϊδάρι, στο Αιγάλεω, στην Αγία Βαρβάρα και στο Περιστέρι.

Άρα λοιπόν επειδή κανένας δεν θέλει ούτε ένα ευρώ να πάει χαμένο ή επειδή τα βρήκαμε απλώς να τα διαθέσουμε, αυτό

πιστεύω ότι είναι κοινή συνείδηση όλων. Άρα λοιπόν λέω ένα ζήτημα είναι αυτό που σημαίνει παραδείγματος χάρη ότι εκτός από την ανάπτυξη της ναυπηγικής βιομηχανίας ξανά σημαίνει ότι έχουμε και το δικαίωμα να σκεφτούμε όπως λέμε ανάπτυξη κέντρων πολιτισμού και ανάπτυξη κέντρων που έχουν να κάνουν σχέση με την ιστορικότητα της ναυπηγικής βιομηχανίας στην περιοχή.

Άρα λοιπόν λέω ότι ένα σκέλος είναι αυτό του Σκαραμαγκά που δεν περιλαμβάνεται και κατά τη γνώμη μου πρέπει να το δούμε συνολικά μαζί με τα 220 στρέμματα που είναι διεκδικήσιμα και σημαίνει ότι εφόσον δεν μπορούμε από την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση να έχουμε χρήματα πρέπει να δούμε το ίδιο χρονικό διάστημα πού αλλού θα διεκδικήσουμε από την περιφέρεια κλπ. που εκεί ισχύουν όλα αυτά που είπε και ο Δήμαρχος, οι δυσκολίες που υπάρχουν για να μην ξεχνάμε για μια σειρά πράγματα όσον αφορά τις δυνατότητες της τεχνικής υπηρεσίας.

Εγώ λέω ότι οι δυνατότητες της τεχνικής υπηρεσίας στο Δήμο μας, στους δήμους, αλλά και στην περιφέρεια είναι συγκεκριμένες. Είμαστε υποχρεωμένοι και πιστεύω έτσι θα το κάνουμε, ήδη το κάνουμε και χαίρομαι για αυτό, δεν στέκομαι εγώ σε μονομέρειες ιδεολογικού χαρακτήρα, είμαστε υποχρεωμένοι να απευθυνθούμε στον ιδιωτικό τομέα για να απευθύνουμε ορισμένα πράγματα.

Τώρα, όσον αφορά συγκεκριμένα τα προγράμματα εδώ που περιλαμβάνονται στο ΟΧΕ εγώ έχω διαβάσει το Τεχνικό πρόγραμμα καταρχήν μαζί με τους συνεργάτες και γενικά θα

έλεγα ότι συμφωνώ για το σύνολο των έργων και θα το ψηφίσουμε και όταν χρειαστεί, θα δούμε επιμέρους παρεμβάσεις, όσον αφορά επίσης και για την ιεράρχηση.

Διότι το Χαϊδάρι με αυτά τα χρήματα που πιστεύω έγκαιρα πρέπει να τα χρησιμοποιήσει δεν θα λύσει το πρόβλημα αυτό που εγώ φαντάζομαι και που περιέγραφα που είναι η μια του πλευρά το ζήτημα της αξιοποίησης της περιοχής του Σκαραμαγκά ούτε το δεύτερο σκέλος που θα σας πω εν συντομία όπως το φαντάζομαι η επικέντρωση στο να είναι κέντρο πολιτισμού ιστορίας σύγχρονης, βυζαντινής κλπ. ώστε ο τουρίστας που έρχεται στην Αθήνα, τα 3.000.000, να διεκδικούμε ότι θα έρθει να αφιερώσει χρόνο στη δυτική Αθήνα άρα και στο Χαϊδάρι άρα και στο πάρκο Τρίτση άρα και στο παραθαλάσσιο πάρκο Σκαραμαγκά.

Το λέω αυτό όσο και αν φαίνεται ξένο διότι αν δεν σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο σημαίνει ότι δεν θα διεκδικήσουμε αντίστοιχα για αυτά τα μικροέργα που λέμε αναβάθμιση των συγκοινωνιών από τους αντίστοιχους φορείς, όλα αυτά τα έργα χωρίς υποδομή δημόσιων συγκοινωνιών εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή κερδίζουμε ένα λαχείο και παίρνουμε 5 δημοτικές συγκοινωνίες. Δεν θα λύσουμε το έργο.

Υπάρχει το πρόβλημα το πού ο κόσμος αφήνει τα χρήματά του. Όπως περιέγραφα με την υπάρχουσα κατάσταση που από ότι φαίνεται είναι δύσκολη γιατί όσον αφορά τη λύση του συγκοινωνιακού με όρους σύγχρονους που λύνονται όχι αλλού, στους διπλανούς δήμους, δηλαδή εννοώ το ΜΕΤΡΟ, σημαίνει ότι ο πολίτης της δυτικής Αθήνας και του Χαϊδαρίου θα συνεχίσει κεντρογενώς τα λίγα χρήματά του που βγάζει που πιστεύω ότι

μετά την απαλλαγή από το μνημόνιο ας γίνουν λίγο περισσότερα, ότι δεν μπορεί να βρει στην περιοχή του θα συνεχίσει να πηγαίνει στην Αθήνα. Ή θα έρχεται στην Αγία Μαρίνα και θα λέει για να πάμε να δούμε τώρα πως αναβαθμίστηκαν οι άλλες περιοχές του Πειραιά.

Επομένως μιλάμε για μια σύνθετη όχι εικονική πραγματικότητα, μια δύσκολη πραγματικότητα που στις ίδιες συνθήκες με τους ίδιους όρους θα λέμε αυτό που λέγαμε πριν από 25 χρόνια και που παίρναμε πάρα πολλοί από εμάς και το γνωρίζω τα παιδιά μας και πηγαίναμε για αναψυχή, τότε ήταν φτηνή η βενζίνη, εκτός Αθηνών ή πηγαίναμε στις άλλες περιοχές για παιδικές χαρές όταν εδώ δεν είχαμε παιδικές χαρές πριν 30 χρόνια κλπ.

Και λέω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα στοίχημα που μας αφορά συνολικότερα και εγώ λέω ότι είμαστε υποχρεωμένοι στη λογική κυρίως να σταθούμε γιατί τα οριζόντια θα γίνουν και πιστεύω θα υπάρξουν συνέργειες, δηλαδή κατά τη γνώμη μου δεν είναι το πρόβλημα η ανάπτυξη στις ευπαθείς ομάδες.

Αυτή τη στιγμή η εμπειρία η δική μου λέει ότι βεβαίως κάποια χρήματα θα πάνε εκεί πέρα, η εμπειρία και η γνώση μου είναι ότι όλοι οι δήμοι ανεξαρτήτως πολιτικού προσανατολισμού δίνουν μάχη για τις ειδικές ευπαθείς ομάδες. 1500 άνθρωποι σιτίζονται στο Αιγάλεω, 1000 σιτίζονται εδώ πέρα. Γενικότερα στη δυτική Αθήνα εγώ δεν θα έκανα αρνητική κριτική σε κανένα Δήμο στο ότι δεν κάνει αυτό που μπορεί.

Τα συνολικότερα όμως προβλήματα της κοινωνίας δεν είναι να γίνουμε όλοι ευπαθείς ομάδες και σε αυτό πιστεύω

συμφωνούμε όλοι. Για εμένα το μεγάλο πρόβλημα και τελειώνω με αυτό και έχω μια απορία και θα το ξανασκεφτώ στην πορεία, αν αυτά τα ζητήματα μαζί με κάποια άλλα έχουν αντανάκλαση στη μικρή επιχείρηση. Τη μικρή επιχείρηση που είναι ένα άτομο, είναι οικογενειακή επιχείρηση κλπ.

Αν δηλαδή θα μπορέσουν να παίξουν το ρόλο τους στο να μπορέσουν να αναβαθμίσουν το εμπορικό ενδιαφέρον στη δυτική Αθήνα. Εγώ λέω ευθαρσώς ότι αυτό δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το κάνουμε, δεν πρέπει να γίνουν ομορφότερες οι πόλεις, δεν πρέπει να γίνουν ομορφότερες οι γειτονιές στη Γρηγορούσα, στη Φαβιέρου κλπ. Όμως για να αναζωογονηθούν τα εμπορικά κέντρα χρειάζονται και άλλα πράγματα.

Και λέω λοιπόν ότι είμαστε υποχρεωμένοι και το λέω αυτό γιατί τώρα είμαστε στα μέσα της θητείας εδώ αλλά και σε όλους τους δήμους της Δυτικής Αθήνας, εγώ καταλαβαίνω την αγωνία όλων των δημάρχων, των επικεφαλής των παρατάξεων κλπ., έχουν γίνει πάρα πολλές συναντήσεις με αφορμή διάφορα θέματα.

Και νομίζω ότι ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να επικεντρώσουμε που δεν το λύνει βέβαια αυτό το θέμα είναι το συγκοινωνιακό. Νομίζω ότι σε αυτό στην ουσία δεν απαντάει, δεν μπορεί να απαντήσει κατά τη γνώμη μου, και το βάζω σαν ερώτημα προς επίλυση. Αφορά το Δήμο μας αλλά αφορά και όλους τους δημάρχους της δυτικής Αθήνας επειδή έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση.

Και εννοώ ότι πρέπει ο πολίτης της δυτικής Αθήνας σε αυτή την ενιαία ιστορική χωρική θα λέγαμε και πολιτιστική περιοχή και

εμπορική περιοχή θα πρέπει να μπορεί να επισκέπτεται με άνετο τρόπο και ρωτώ εδώ εμάς, πόσοι από εμάς όταν δεν βρούμε κάτι στο Χαϊδάρι πηγαίνουμε στο Περιστέρι ή στο Ίλιον ή οτιδήποτε άλλο;

Νομίζω ότι και στη μελέτη που κάναμε στο ΣΧΟΑΠ και που μας είχε παρουσιάσει στην εποχή του ο κος Μποζίκας και είχε γίνει μια τέτοια συζήτηση, έλεγε τότε στα ερωτήματα που είχαν απαντήσει οι 5 από τους 7 δήμους αν θυμάμαι καλά, ότι στην ουσία δεν υπάρχει εμπορική δραστηριότητα μετακίνησης πληθυσμού από τη μια περιοχή προς την άλλη. Νομίζω ότι αυτό το θυμόμαστε όλοι.

Και σήμερα νομίζω ότι αυτό το πράγμα, δηλαδή το πώς θα κάνουμε τον Αιγαλιώτη να πεταχτεί στο Χαϊδάρι όχι για καφέ αλλά στα δυο μικρά εμπορικά κέντρα που έχουμε ή στη Φαβιέρου για να βρει το κάτι άλλο, που υπάρχει το ποιοτικό στοιχείο όπως λέμε εμείς στη δική μας καμπάνια γιατί εδώ σε προσέχουν και αυτό είναι γεγονός. Αυτό χρειάζεται να έχει και υποδομές όσον αφορά τις συγκοινωνίες.

Αυτά και ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο κος Δρούλιας.

Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:

Θα είμαι σύντομος. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι η συζήτηση αυτή είναι και λίγο διαδικαστική ως προς το να αποφασίσουμε τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα στο οποίο νομίζω είμαστε όλοι σύμφωνοι.

Εμείς είναι γνωστό ότι τασσόμαστε αναφανδόν υπέρ της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και βέβαια των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που θα θέλαμε και σε αυτή την περίπτωση αλλά και σε άλλες να αξιοποιηθούν.

Καταλαβαίνω ότι σε αυτή τη φάση αυτό προέχει, να αποφασίσουμε τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα λίγα πράγματα σε σχέση με τα έργα τα οποία θα πρέπει να επιλεγούν. Είδα τον κατάλογο, δεν έχω καμία διαφωνία σε αυτά τα έργα. Βέβαια οι προτεραιότητες και η σειρά που θα επέλεγε ίσως κάποιος άλλος θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Όμως πάντα αυτό θα πρέπει να γίνεται σε σχέση και με τη πιθανή ωριμότητα.

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει νόημα να προσπαθήσουμε να εντάξουμε έργα μεγαλεπίβολα αν δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τις μελέτες. Βέβαια πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν μελέτες και έχω εμπιστοσύνη στην τεχνική υπηρεσία όσο αποδυναμωμένη και αν είναι όπως είπε ο Δήμαρχος αλλά πάντα υπάρχουν τρόποι. Διαφωνώ με το θέμα που έβαλε και ο Νίκος ο Καραγιάννης ότι θα έπρεπε για να γίνουν αυτές οι μελέτες να ξοδευτούν 800.000, υπάρχουν τρόποι με συνεργασίες με Μηχανικούς, με συμβούλους τεχνικών έργων να υλοποιηθούν οι μελέτες σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία. Δηλαδή όχι εξ ολοκλήρου με προκήρυξη μελέτης, διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης αλλά με άλλη διαδικασία αν έχουμε τεχνικούς συμβούλους που να βοηθήσουν την τεχνική μας υπηρεσία να φέρει σε πέρας αυτές τις μελέτες.

Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δει ο Δήμος και με βάση τις προτεραιότητες οι οποίες θα υπάρξουν να προχωρήσουμε άμεσα ούτως ώστε να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους όσο μας αντιστοιχεί μάλλον σε σχέση με αυτό που θα εγκριθεί για τη δυτική Αθήνα και με τα κριτήρια που έθεσε ο κος Διαμαντόπουλος που και εγώ είμαι βέβαιος ότι θα τηρηθούν από όλους τους δήμους. Η πολιτική απόφαση η οποία υπάρχει νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αλλάξει.

Επομένως με βάση τα κριτήρια του πληθυσμού το Χαϊδάρι θα έχει στο τέλος στο συνολικό ποσό το οποίο θα εγκριθεί κάποια χρήματα. Αυτά τα χρήματα θα πρέπει να τα απορροφήσουμε 100%. Για αυτό νομίζω ότι χρειάζεται και η συμβολή της τεχνικής υπηρεσίας αλλά να δοθούν και οι σωστές κατευθύνσεις και η σωστή βοήθεια με εξωτερικούς συνεργάτες και κατάλληλους συμβούλους Μηχανικούς οι οποίοι θα συνεισφέρουν για να ολοκληρωθεί επιτυχώς αυτή η διαδικασία.

Επαναλαμβάνω ότι στις δικές μας προτεραιότητες θα μπορούσαν να είναι και άλλα έργα, τα έχουμε πει κατά καιρούς. Και για την αξιοποίηση των χώρων πρασίνου, έργα που βέβαια ίσως ξεπερνούν σε προϋπολογισμό αυτούς τους προϋπολογισμούς και εκεί θα μπορούσαν να γίνουν και με τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Σε κάθε περίπτωση όμως με την κεντρική ιδέα της πρότασης και της συμμετοχής μας ως Δήμος στην πρόταση εμείς συμφωνούμε και για αυτό υπερψηφίζουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστούμε τον κ. Δρούλια. Ο κος Φουρλής.

Κος ΦΟΥΡΛΗΣ:

Συντάσσομαι και δεν θα μπορούσα να αποστώ από αυτή την πρόταση. Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη. Και όταν λέμε βιώσιμη ανάπτυξη εννοούμε αν κατάλαβα καλά και έτσι το μεταφράζω ότι να έχει ωφέλεια προς όλους, έτσι δεν είναι; Αυτό είναι το βιώσιμο. Έτσι το μεταφράζω και αυτό είναι γιατί ακούμε βιώσιμο, ακούμε, ακούμε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι.

Άρα λοιπόν είπα και στις ερωτήσεις μου τι πρέπει, ποια ήταν τα ερωτήματά μου, άλλωστε το έχω πει και άλλες φορές. Ανέδειξε ο κος Σπηλιόπουλος εδώ πέρα τι είναι ελκυστικό για την πόλη μας, τα αναφέρει αυτά τα πράγματα μέσα. Μένω σε αυτό που είπε ο Δήμαρχος ότι έχουμε κάνει πολιτική συμφωνία και αυτό είναι σημαντικό και δεν πρόκειται να σπάσει.

Να εξάρουμε όπως είπε ο κος Μποζίκας και τον ΑΣΔΑ αλλά και η Παναγιωτάκου είπε στο τέλος ότι η εμπειρία της τεχνικής υπηρεσίας παρότι είναι ελλιπής πιστεύει ότι θα τα καταφέρουμε και αν δεν τα καταφέρουμε ας κάνουμε συνεργασία και με άλλα γραφεία.

Αυτό που είπε ότι είναι ανταγωνιστικό δεν νομίζω ότι εμείς θα είμαστε οι πιο ξύπνιοι από τους άλλους και να πάρουμε πιο πολλά χρήματα. Θα διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν έστω πληθυσμιακά αλλά την πολιτιστική μας ταυτότητα είναι αυτό το οποίο είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Πρέπει να το δούμε και σε συνεργασία με αυτό για να αυξηθεί έστω αυτή η.., γιατί βλέπουμε πράγματι τουρίστες-τουρίστες. Υπάρχει η δυνατότητα

και εδώ στο Χαϊδάρι, δεν νομίζω άλλοι δήμοι που είναι μαζί με εμάς έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Εκείνο όμως που θα ήθελα να τονίσω είναι αυτά τα 80.000.000 που ενδεχομένως θα πάρουμε από τα 250.000.000 που είναι το σύνολο αν κατάλαβα καλά. Επειδή μιλάμε χρόνια τώρα για ισότιμη ανάπτυξη στην Αθήνα μου κάνει εντύπωση, εγώ θα έλεγα στην πρόταση που θα πάτε να κάνετε δεν ξέρω πως θα είναι και πως θα επιλεγούν αυτά να πάρουμε τα 80.000.000, εμείς δεν θέλουν ισότιμη, θέλουμε μεροληπτική.

Τι εννοώ μεροληπτική. Επειδή μέχρι τώρα ήμασταν *tabula rasa* το είπατε νομίζω το είπε και κάποιος άλλος συνάδελφος, λευκό χαρτί αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν λευκό χαρτί. Να μάθουν αυτοί οι κύριοι επάνω ότι αυτό το λευκό χαρτί κάπου κάτι πρέπει να γράφεται. Πως λέγατε, κύριε Σπηλιόπουλε, προχθές εκεί πέρα για έναν πίνακα που δεν φαινόταν; Είναι έτσι η αλήθεια; Κάτι να υπάρχει μια απεικόνιση μέσα.

Άρα λοιπόν να προσπαθήσουμε αυτά τα 80.000.000 να είναι λίγο μεροληπτικό για να υπάρχει αυτή η ισότιμη. Διαφορετικά αν πάμε πάλι έτσι πάλι εμείς θα είμαστε υποβαθμισμένοι.

Σε αυτό που είπατε κύριε Σπηλιόπουλε και τελειώνω, δεν θα πω τίποτε άλλο, ότι θέλουμε ανάπτυξη εδώ στο Χαϊδάρι και να υπάρχουν μικρές βιοτεχνίες και κάτι τέτοια, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Από εμπειρία, επειδή είχα ζήσει στο εξωτερικό και έβλεπα και πήγαινα συχνά έβλεπα μια Ιταλία που τα παράγει όλα, είχε μια ατζέντα, φαμιλιάρι λεγόταν. Τι σήμαινε αυτό; Ότι είχε 10, 15, 20 άτομα κάποιες μικρές επιχειρήσεις όλες οι χώρες της Ιταλίας. Τώρα λοιπόν από αυτές δεν υπάρχει καμία από αυτά.

Δεν ξέρω αν είναι ανταγωνιστικά αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν.

Ευχαριστώ, συμφωνώ και στην πορεία ότι είναι να προκύψει..

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο κος Καρατζαφέρης.

Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:

Μια πολύ σύντομη τοποθέτηση και εγώ. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή τύχη στο πρόγραμμα το οποίο είναι ένα τεράστιο εργαλείο κατά τη γνώμη μου για να λύσει βέβαια συγκεκριμένα προβλήματα της πόλης, όχι όλα. Ας μην το κατηγορούμε δηλαδή ότι δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα της πόλης.

Μπορεί όμως σε συγκεκριμένους άξονες να δώσει μια λύση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει η δημοτική αρχή να πέσει από πάνω με μεγαλύτερη αγάπη γιατί στην εισήγηση είδα και κάποιες αιχμές αλλά τέλος πάντων δεν είναι τώρα... Θα πρέπει να το αγαπήσουμε λίγο παραπάνω αυτό.

Να πω και εγώ λίγο σε αυτό που είπε ο Νίκος για τις μελέτες ότι δεν ισχύει όπως είπε ο Ηρακλής. Οι μελετητές δίνουν 90% έκπτωση στο ποσό που είπε ο Νίκος, άρα με πάρα πολύ λιγότερα χρήματα, με μια υποβοήθηση της υπηρεσίας με Τεχνικό σύμβουλο μπορεί να γίνουν πάρα πολύ εύκολα.

Βέβαια αν δεν υπήρχε προσανατολισμός μέχρι τώρα είτε από εσάς που είσαστε πολύ λίγο χρόνο είτε και από τους προηγούμενους, δεν ξέρω κατά πόσο, το ελπίζω, το εύχομαι, αλλά είναι δύσκολο να καλύψεις ένα κενό μελετών αν 12 χρόνια

υπήρχε ένα τεράστιο κενό. Γιατί αν υπήρχε μια παλιά μελέτη μπορεί να επικαιροποιηθεί και να προχωρήσει.

Τέλος πάντων, εγώ ελπίζω όλα αυτά να πάνε καλά, έχουμε εμπιστοσύνη στην Παναγιώτα. Σίγουρα πρέπει να δοθούν και σε εξωτερικούς συνεργάτες. Νομίζω ότι τα έργα παρότι δεν είναι της ώρας πρέπει να αναμορφωθούν, πολλά είναι εκτός θυλάκων. Νομίζω ότι αυτά τα έργα δεν έχουν ιδιαίτερη τύχη να ενταχθούν στην πλειοψηφία τους αλλά ούτως ή άλλως δεν είναι deadline τα έργα. Νομίζω πρέπει να τα ξαναδείτε, να δείτε έργα που έχουν σχέση με την επιχειρηματικότητα η οποία επιδοτείται σε αυτό το πρόγραμμα σε σχέση με την κοινωνική τέλος πάντων ενίσχυση κάποιων ομάδων όχι τόσο με τα κτίρια αλλά να φτιαχτούν δομές ενίσχυσης ομάδων που είναι ευπαθείς. Ναι, για να είναι επιλέξιμα.

Τέλος πάντων, έχουμε εμπιστοσύνη και στους υπηρεσιακούς παράγοντες και στο δήμαρχο και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Άλλος συνάδελφος που θα ήθελε να πει; Ωραία, πριν δώσουμε το λόγο στο Δήμαρχο ήθελα εγώ να βάλω δυο ζητήματα. Τοποθέτηση θα κάνω και εγώ, δεν κλείνω.

Συνάδελφοι, εγώ νιώθω την ανάγκη από την κουβέντα να σχολιάσω κάποια πράγματα για να μπαίνουν και τα πράγματα στη θέση τους και κατά τη γνώμη μου να μην μένουν κουβέντες στον αέρα.

Κοιτάξτε τώρα συνάδελφοι, βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Ανάπτυξη για ποιον; Πρώτο ερώτημα. Γιατί ανάπτυξη ακούσαμε, την κλείνουμε σε όλους τους..., ανάπτυξη για ποιον; Ποια είναι η

γενική στρατηγική σήμερα της Κυβέρνησης στη χώρα μας η οικονομική; Ή των οργανισμών στους οποίους η χώρα μας συμμετέχει;

Θα αναπτυχθεί τι και για ποιον; Δεν το κουβεντιάσαμε συνάδελφοι. Τι είναι η ανάπτυξη, για ποιον; Είπε η εισήγηση του συναδέλφου του Καραγιάννη για ποιον ανάπτυξη.

Θέμα δεύτερο, τα έργα που προτάσσονται. Εγώ το επαναφέρω, σε μια περιοχή με μεγάλο κομμάτι της εργατικής τάξης της χώρας και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων που πνίγεται εν έτει 2017 δεν επιλέγουμε αυτά να προωθήσουμε που είναι τα βασικά στα προγράμματα που έρχονται και επιλέγουμε άλλα τα οποία βέβαια έχουν να περάσουν και 40 κύματα για να υλοποιηθούν. Λοιπόν, για να μην τα βλέπουμε τεχνοκρατικά τα ζητήματα και να λέμε, να λέμε.

Θέμα τρίτο, δεν νομίζω συνάδελφοι, ναι η συγκοινωνία είναι τρομερό πρόβλημα κυρίως για τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε στη δουλειά τους και τους βγαίνει η ψυχή κάθε πρωί να πάνε να βγάλουν το μεροκάματο. Αλλά δεν θα λύσει, συνάδελφοι, η συγκοινωνία το θέμα του εμπορίου στην περιοχή μας τη στιγμή που δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι της δυτικής Αθήνας αμείβονται με ψείρες.

Αν δεν έχει στην τσέπη του λεφτά ας τον φέρουμε στο Χαϊδάρι και να δούμε τι θα ψωνίσει από το εμπορικό κέντρο του Χαϊδαρίου. Δηλαδή μην λέμε και ότι θέλουμε τώρα συνάδελφοι.

Και εν πάση περιπτώσει κλείνοντας για να μην πω και πολλά, θέλω να σχολιάσω αυτό το ρημάδι το ερωτηματολόγιο. Εντάξει είναι ένα εργαλείο και εμείς εδώ σαν δημοτική αρχή έτσι

και αλλιώς ένα κομμάτι του αστικού κράτους διαχειριζόμαστε, θα μπορούμε και εμείς σε αυτή τη λογική να πάρουμε κάτι για αυτή τη ριμάδα την πόλη.

Αλλά τώρα συνάδελφοι η επιχειρηματικότητα, μιλάμε σοβαρά τώρα η επιχειρηματικότητα θα δώσει ώθηση στην οικονομική ζωή της δυτικής Αθήνας; Μην τρελαθούμε τώρα. Και η μικρή βιοτεχνία σε περίοδο καπιταλιστικής κρίσης και συγκέντρωσης του κεφαλαίου; Τώρα αυτά αν τα πούμε έξω στον κόσμο, μπορεί πριν λίγα χρόνια να μας λέγανε γκρινιάρηδες αλλά τώρα τα βιώνουν. Όλοι θύματα μιας συγκεκριμένης οικονομικής κατάστασης και πολιτικής είναι.

Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω σαν σχόλιο για να μην κάνουμε, μην χτίζουμε στην άμμο παλάτια. Αυτή είναι η κατάσταση. Εμείς θα παλέψουμε ότι κερδίσουμε για την πόλη με όποιο τρόπο μπορούμε, με τις υπηρεσίες μας, ψάχνοντας, παλεύοντας να μπορέσουμε λίγο να ανακουφιστεί να γίνει λίγο καλύτερη η ζωή των ανθρώπων που ζουν στην πόλη μας.

Οι συνάδελφοι ή ο Δήμαρχος; Οι συνάδελφοι. Γιώτα.

Κα ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ:

Εγώ μόνο μια κουβέντα να πω σε σχέση με αυτό που είπε ο κος Καρατσαφέρης για την επιλεξιμότητα των δράσεων.

Καταρχήν αυτές οι δράσεις είναι ενδεικτικές. Κατά δεύτερον είπαμε ότι δεν περιοριζόμαστε μόνο σε ότι προβλέπει ο ΣΧΟΑΠ και στους θύλακες που προβλέπονται εκεί. Ο Μόσχος ο Διαμαντόπουλος ήταν ξεκάθαρος πάνω σε αυτό. Άρα δεν είναι αυτά τα δυο ζητήματα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν οποιαδήποτε ανασφάλεια σε σχέση με την πρόταση.

Παρόλα αυτά εάν σήμερα συζητούσαμε αυτές τις δράσεις και αντικείμενο της κουβέντας μας ήταν η επιλεξιμότητα αυτών των δράσεων και αυτών των έργων καθυστερώ τους πάντες με όσο πιο έντονο τρόπο μπορώ ότι όλα αυτά ένα προς ένα ανήκουν στα μέτρα και στους άξονες του προγράμματος. Εάν δηλαδή είχαμε σήμερα θέμα τα έργα αυτά θα ήταν ένα προς ένα επιλέξιμα.

Είναι άλλο θέμα η επιλεξιμότητα που είναι διασφαλισμένη εκ των προτέρων και αυτό το λέω και άλλο θέμα η πολιτική εκτίμηση των πραγμάτων αν θα πρέπει να γίνει αυτό πρώτο, εκείνο δεύτερο, να ιεραρχηθεί ένα άλλο στη θέση του τρίτου. Αυτό όμως καλώς ή κακώς, μάλλον καλώς από ότι διαπιστώνουμε είναι αντικείμενο κάποιας άλλης κουβέντας κάποια άλλη στιγμή.

Άρα ως προς την επιλεξιμότητα αφού λέτε κύριε Καρατζαφέρη ότι μου έχετε εμπιστοσύνη μην το αναιρείτε την ίδια ώρα. Εντάξει, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα επ' αυτού.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε Διαμαντόπουλε θέλετε κάτι; Ο Δήμαρχος.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Και εγώ σύντομος θα είμαι. Θέλω για μια ακόμη φορά και δεν το λέω τυπικά αυτό γιατί πραγματικά έχουν κάνει μια πολύ σημαντική και αξιόλογη δουλειά στον ΑΣΔΑ ο κος Διαμαντόπουλος και οι συνεργάτες του εκεί και επίσης και η Γιώτα Παναγιωτάκου που έβαλε όλο το πλαίσιο. Δεν ήταν εύκολο να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο αν θέλετε είναι δύσκολο και έχει και τεχνικές πλευρές που πρέπει να ασχοληθείς αρκετά δηλαδή για να το παρουσιάσεις.

Να πω ότι τα προβλήματα της πόλης μας είναι πάρα πολλά. Δεν φτάνουν όχι μια, δυο και δέκα ΟΧΕ αλλά πολύ περισσότερες για να πεις ότι αντιμετωπίζεις ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων που είναι οξυμένα, είναι λαϊκά προβλήματα και αν θέλετε έχουν να κάνουν από τις υποδομές, τα δίκτυα, τα προβλήματα στις γειτονιές, την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, της ανεργίας, των κοινωνικών δομών.

Μιλάμε δηλαδή για ένα τεράστιο φάσμα προβλημάτων που πραγματικά αυτά έχουν να κάνουν με το ποιος είναι στην εξουσία, τι προτεραιότητες βάζει, τι συμφέροντα εξυπηρετεί κλπ.

Αυτά τα έργα είναι προϋπολογισμού, αυτά που είδατε μόνο, 7.830.000 ευρώ. Από αυτά βέβαια εμείς θα διεκδικήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και όπως τα έβαλε ο κος Διαμαντόπουλος και με αυτή τη μεθοδολογία αν θέλετε που δεν θα αφήσουμε, τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ότι ανήκει στην πόλη μας.

Η σημερινή συνεδρίαση νομίζω ότι είναι και μια απάντηση σε αυτούς οι οποίοι λένε και ξανά λένε και το επαναφέρουν συνέχεια ότι ο Δήμος δεν θέλει να αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ότι ο Δήμος γυρίζει την πλάτη σε οτιδήποτε ευρωπαϊκό. Νομίζω ότι και η σημερινή συζήτηση, το έχουμε πει επανειλημμένα βέβαια αλλά κάποιοι συνεχίζουν να το λένε ότι εμείς δεν θα αφήσουμε ούτε δεκάρα τσακιστή να πέσει κάτω και να χαθεί γιατί όλα αυτά είναι χρήματα του ελληνικού λαού.

Δεν έρχονται από τον ουρανό, δεν έρχονται από τη διάθεση, τη θέληση, την καλή πίστη των Ευρωπαίων, είναι χρήματα δικά μας τα οποία δικαιούμαστε και είναι αδιανόητο για εμάς να πούμε

ότι δεν θα αξιοποιήσουμε αυτά τα προγράμματα. Εξάλλου και η ψήφιση του ΣΧΟΑΠ πριν από ενάμισι χρόνο αυτό το είχε αποδείξει. Αν και μερικοί συνάδελφοι το ξανά επαναφέρουν γιατί πραγματικά όταν δεν έχεις να πεις και κάτι διαφορετικό να αντιμετωπίσεις τη δημοτική αρχή ή για αυτό θα πεις ή για το δέντρο που θα κοπεί ή για ένα πλακάκι που μπορεί να έσπασε την προηγούμενη μέρα.

Εμείς έχουμε ορισμένες ενστάσεις, πολλές ενστάσεις σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό. Θα θέλαμε πρώτα-πρώτα πολιτικά αν θέλετε όλα αυτά τα χρήματα να δίνονται στους δήμους μέσω των ΚΑΠ, να μοιράζονται σύμφωνα και με πληθυσμιακά αλλά και με τις ανάγκες τις οποίες έχουν οι δήμοι γιατί υπάρχει και αυτή η ανισομέρεια αυτή τη στιγμή στην ανάπτυξη που έχουν. Δηλαδή δεν μπορεί δυο πόλεις που έχουν τον ίδιο πληθυσμό και μια που έχει μια άλφα ανάπτυξη και η άλλη είναι υποβαθμισμένη να παίρνουν τα ίδια. Δηλαδή ακόμα και εκεί πρέπει να υπάρχουν κριτήρια.

Θα έπρεπε λοιπόν να δίνονται και να τα διαχειρίζονται οι δήμοι που γνωρίζουν και τα τοπικά προβλήματα σύμφωνα με τις ανάγκες τις οποίες ιεραρχούν. Η ιεράρχηση βέβαια, μάλλον η επιλεξιμότητα αυτή που υπάρχει βλέπετε ότι δημιουργεί πολλά προβλήματα, κενά.

Όπως ας πούμε το να μην είναι επιλέξιμες οι απαλλοτριώσεις που εμείς για παράδειγμα στο Χαϊδάρι έχουμε τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή γιατί υπάρχουν πάρα πολλά δεσμευμένα οικόπεδα και δεν έχουμε τη δυνατότητα απαλλοτριώσεων ή ας πούμε τα αντιπλημμυρικά έργα που εμείς

ευτυχώς τα εντάξαμε τώρα με τις μελέτες που κάναμε στα έργα της περιφέρειας αλλά υπάρχουν ακόμα και άλλες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν όπως αντισεισμική θωράκιση της πόλης που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και διάφορα άλλα έργα.

Επίσης υπάρχουν θέματα με τις εργασιακές σχέσεις που μπαίνουν, είπε και ο Νίκος για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ τους εργαζόμενους, προγράμματα δηλαδή που έχουν ορισμένη χρονική διάρκεια και αυτές τις παρεμβάσεις ενώ θα έπρεπε βέβαια να είναι μόνιμα ας πούμε στους παιδικούς σταθμούς, το ΕΣΠΑ είναι μέχρι το '20, συρρικνούμενο κάθε χρόνο που σημαίνει ότι μετά από τρία χρόνια θα αναγκαστούν οι δήμοι να προσφύγουν σε άλλους τρόπους. Οι περισσότεροι ήδη έχουν προσφύγει στην επιβολή πολύ αυξημένων τροφείων.

Βέβαια μπήκαν στον πειρασμό και κάποιοι συνάδελφοι, αναφέρομαι στο Θεωρή, να βάλουν εφ' όλης της ύλης διάφορα θέματα συγκοινωνιακό, ΜΕΤΡΟ κλπ. που νομίζω ότι δεν ήταν τώρα. Βέβαια καλό είναι κάθε φορά να τα θυμόμαστε αυτά και να τα τονίζουμε γιατί είναι προβλήματα που αφορούν τον κόσμο.

Σε σχέση με το λευκό που ειπώθηκε. Εμείς πράγματι σε άλλους δήμους ψηφίζουμε λευκό συμφωνώντας με τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, γιατί πρέπει να πάρει όλη την πρόταση την οποία κάνουμε. Συμφωνούμε σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο με τα έργα τα οποία μπαίνουν γιατί είναι απαραίτητα, έστω και αυτά τα έργα όπως μπαίνουν. Αλλά διαφωνούμε με το θέμα της δυνατότητας των δήμων και αυτοί οι δήμοι πάνε σε αυτό το δρόμο να επιλέξουν συμπράξεις μέσω ΣΔΙΤ, να επιλέξουν ΚΟΙΝΣΕΠ, ΜΚΟ κλπ.

Και εδώ επειδή για τις ΣΔΙΤ γίνεται κουβέντα αλλά πολλοί δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει, τι σημαίνει μάλλον ΣΔΙΤ, είναι σύμπραξη δημόσιου με ιδιωτικού τομέα και βέβαια ο ιδιώτης δεν μπαίνει να χρηματοδοτήσει ένα έργο χωρίς να έχει όφελος. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό το έργο το οποίο θα γίνει ποιος θα το επιβαρυνθεί. Θα γίνει ένα έργο στο Δήμο και θα πεις στον πολίτη έλα εδώ πλήρωσε για να το χρησιμοποιήσεις.

Να μην το αναλύσουμε, όποτε θέλετε όμως μπορούμε και σε άλλη συνεδρίαση να τα πούμε αυτά τα πράγματα.

Τελειώνοντας να πω ότι έχουμε μπροστά μας και αυτό το χρονικό διάστημα να επεξεργαστούμε και άλλες προτάσεις, να δούμε πως καλύτερα θα σταθούμε απέναντι στην ΟΧΕ και σε συνεργασία που πιστεύω ότι θα συνεχίσει να είναι, γιατί μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ καλή με τον κ. Διαμαντόπουλο και τον ΑΣΔΑ και το επόμενο διάστημα νομίζω ότι θα πάμε καλά και τουλάχιστον δεν θα αφήσουμε σας λέω κανένα έργο που δεν θα το διεκδικήσουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λοιπόν, μετά και τις τοποθετήσεις των παρατάξεων νομίζω ότι ομόφωνα εγκρίνουμε τη συμμετοχή του Δήμου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Συνάδελφοι, θα έχουμε την άλλη εβδομάδα πάλι Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερώσω, την άλλη πέμπτη, θα πάρετε έγκαιρα το εισηγητικό σας.

Καληνύχτα και καλή ξεκούραση.

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.....

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

.....

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

.....

ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

.....

ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ

.....

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

.....

ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

.....

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

.....

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ ΜΟΣΧΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΑΜΠΑ ΑΘΗΝΑ
ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)
ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ	ΑΠΟΥΣΑ
ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΑΠΟΥΣΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ	ΑΠΩΝ
ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΠΩΝ
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΠΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ	35,68
ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ Β.	6,18,65,72
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν.	37
ΔΑΟΥΑΧΕΡ Ν.	-----
ΣΤΑΘΑΣ Κ.	-----
ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ Η.	-----
ΘΕΡΜΟΥ Ε.	-----
ΒΟΡΕΑΣ Κ.	-----
ΜΟΣΧΟΝΑΣ Π.	-----
ΖΩΤΟΣ Ι.	-----
ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ.	-----
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ Λ.	-----
ΔΗΜΟΥΛΑ Μ.	-----
ΖΕΡΒΑ Γ.	-----
ΚΟΥΒΑΡΑΣ Π.	-----
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α.	-----
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Κ.	-----
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.	-----
ΤΡΟΧΙΔΗΣ Ε.	-----
ΜΠΟΖΙΚΑΣ Α.	44

