

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ**

**28<sup>η</sup> ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΤΡΙΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017**

**ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:30**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
3. ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ του ΤΖΑΜΙΛ
4. ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5. ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΜΗΝΑ
6. ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
7. ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8. ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ
9. ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ
10. ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ ΜΟΣΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
11. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
12. ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
13. ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
14. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του  
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
15. ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
16. ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ
17. ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
18. ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
19. ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
20. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
21. ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
22. ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
23. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

- 24.
25. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
26. ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
27. ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
28. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
29. ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
30. ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

31. ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
32. ΣΚΑΜΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
33. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
34. ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

1. Έγκριση του προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης του Δήμου μας οικονομικού έτους 2018. **(ΣΕΛ.149)**
2. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2018. **(ΣΕΛ.149)**
3. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου μας οικονομικού έτους 2018. **(ΣΕΛ.150)**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ**

.....

.....

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Η κυρία Ρηγάκη να πάρουμε παρουσίες για την 28<sup>η</sup> συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

**Κα ΓΚΑΝΑ:**

Παντελάρος Βασίλειος: παρών

Καραγιάννης Νικόλαος: παρών

Δαουάχερ Ναουάφ: παρών

Σταθάς Κωνσταντίνος : παρών

Βαρυτιμιάδης Ηλίας: παρών

Θερμού Ελένη: παρούσα

Βορέας Κωνσταντίνος: παρών

Μοσχονάς Παναγιώτης: παρών

Ζώτος Ιωάννης παρών

Χατζηστεργίου Στέλλα: παρούσα

Χουδελούδης Μόσχος: παρών

Βουγλαρίδης Λεωνίδα: παρών

Δημουλά Μαρία: παρούσα

Ζέρβα Γιαννούλα: παρούσα

Κουβαράς Παναγιώτης: παρών

Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου Αλεξία: παρούσα

Τσουκνίδας Κωνσταντίνος: παρών

Θεοδώρου Δημήτριος: παρών

Τροχίδης Εμμανουήλ: παρών

Μποζίκας Ανδρέας: παρών

Τοκατλίδη Ελευθερία: απύσα

Γεωργιάδη Ειρήνη: παρούσα

Ντηνιακός Ευάγγελος: παρών

Τσατσαμπάς Δημήτριος: παρών  
Καρατζαφέρης Βασίλειος: παρών  
Σπηλιόπουλος Θεόδωρος: παρών  
Σκαμπά Αθηνά: απύσα  
Δρούλιας Ηρακλής: παρών  
Γκανά-Ρηγάκη Αγγελική: παρούσα  
Θεοδωρακόπουλος Φώτιος: απών  
Κέντρης Ιωάννης: απών  
Ασπρογέρακας Κωνσταντίνος: παρών  
Φουρλής Κωνσταντίνος: παρών

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Συνάδελφοι, επειδή το θέμα του προϋπολογισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό για το συμβούλιο αλλά και επειδή δεν μπορούμε να μείνουμε μέχρι την Κυριακή, έτσι εδώ, μετά την εισηγητική ομιλία, μάλλον η εισηγητική ομιλία του αντιδημάρχου είναι συγκεκριμένη, προτείνουμε οι Αντιδήμαρχοι να πάρουν δέκα λεπτά, οι επικεφαλής των παρατάξεων δέκα πέντε και οι υπόλοιποι συνάδελφοι πέντε λεπτά για τις τοποθετήσεις.

Υπάρχει αντίρρηση; Ο κ. Σπηλιόπουλος.

**Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:**

Εγώ νομίζω ότι είναι λίγος ο χρόνος των δεκαπέντε λεπτών για τους επικεφαλής. Προτείνω για είκοσι λεπτά και θα προσπαθήσω να το τηρήσω αυτή την φορά. Αυτά.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Να το δεχθούμε συνάδελφοι το αίτημα του συναδέλφου του Σπηλιόπουλου και να καθορίσουμε δέκα λεπτά για τους

Αντιδημάρχους, είκοσι λεπτά για τους επικεφαλής των παρατάξεων και πέντε λεπτά για τους δημοτικούς συμβούλους.

Υπάρχει κάποιο ζήτημα συνάδελφοι; Το ψηφίζουμε; Χρονοδιάγραμμα βάζουμε.

Επαναλαμβάνω. Το άκουσες Βαγγέλη; Το άκουσες; Να δώσουμε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών για την εισηγητική.

**Κος ΜΟΣΧΟΝΑΣ:**

Καλησπέρα και από εμένα. Να πω ότι για άλλη μια φορά η συζήτηση για τον προϋπολογισμό αποτελεί ίσως μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου. Βέβαια, είναι γεγονός φέτος ότι σε σχέση με την περσινή χρονιά έρχεται λίγο όχι καθυστερημένα, αργότερα από αυτό το οποίο προγραμματίζαμε.

Αυτό έχει σχέση και με το γεγονός ότι σε πάρα πολύ μεγάλη, προσπαθήσαμε όλοι και η διοίκηση και υπηρεσιακοί με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια να αποτυπώσουμε τα στοιχεία των κωδικών στο τεχνικό πρόγραμμα και στις υπηρεσίες των εξόδων και των εσόδων, κατά κύριο λόγο όμως το τεχνικό πρόγραμμα και στους κωδικούς των εξόδων και αυτό σε μια χρονική στιγμή όπου, παρόλο που οι εξαγγελίες για τον νέο κρατικό προϋπολογισμό από την κυβέρνηση, λένε για αύξηση των ΚΑΠ, η πραγματικότητα λέει ότι το οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η τοπική διοίκηση πλέον, είναι τόσο ασφυκτικό που τα επίπεδα λειτουργίας και παροχής συγκεκριμένων κοινωνικών υπηρεσιών προς όφελος των δημοτών παραμένουν σε επίπεδα, τα οποία δεν είναι αντίστοιχα με τις σύγχρονες ανάγκες των συμπολιτών μας, με τις

ανάγκες της νεολαίας για άθληση, όλων των εργαζομένων για πολιτισμό, δωρεάν, το μαζικό και βέβαια για έργα τα οποία έχουν ως στόχο να ανακουφίσουν τόσο τις μεγάλες ανάγκες που έχει η πόλη και να αντιμετωπίζουν προβλήματα δεκαετιών, αλλά και παράλληλα να κάνουν όσο γίνεται καλύτερη μια πραγματικότητα και μια καθημερινότητα που το ίδιο το σύστημα έχει φροντίσει μένα πάρα πολύ άσχημη και την πλειοψηφία των εργαζομένων.

Με αυτή την έννοια έγινε μια κάπως πιο επεξεργασμένη φέτος και πιο ακριβής αποτύπωση κάποιων κωδικών και δραστηριοτήτων που θέλουμε να αναλάβουμε και στο τεχνικό πρόγραμμα και στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και γι' αυτό υπάρχει και μια καθυστέρηση όσον αφορά και την αποστολή στο Παρατηρητήριο και την συζήτηση σήμερα.

Θα ήθελα εδώ να πω ότι η ΚΥΑ δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο προϋπολογισμός του Δήμου. Δηλαδή και η φετινή υπουργική απόφαση για τη συγκρότηση των προϋπολογισμών αναφέρει ότι πρέπει να ακολουθηθεί η περιοριστική πολιτική. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Πρακτικά σημαίνει περικοπές σε κοινωνικές δαπάνες, αύξηση ίδιων εσόδων ανταποδοτικότητας σε όλες τις παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες. Με λίγα λόγια εισβολή των ιδιωτών και επιβάρυνση ακόμα περισσότερο των φτωχών λαϊκών οικογενειών, των εργαζομένων με νέους φόρους και νέα τέλη.

Σε αυτό το πλαίσιο που ορίζει ο κρατικός προϋπολογισμός και οι υπουργικές αποφάσεις καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ένας Δήμος, όσο και εάν οι προθέσεις και η διάθεση της διοίκησής του είναι, όπως συμβαίνει στον Δήμο μας, να αλλάξουν τα πράγματα

προς όφελος των συμπολιτών μας, δεν έχει τις δυνατότητες εκείνες και δεν θα μπορούσε, άλλωστε, να έχει τις δυνατότητες εκείνες για να αντιμετωπίσει προβλήματα, τα οποία βιώνουν οι εργαζόμενοι και δεν αντιμετωπίζονται στα στενά πλαίσια ενός Δήμου. Η ανεργία, ο ελεύθερος χρόνος και όλα αυτά.

Πάμε να δούμε τώρα το ζήτημα της κρατικής χρηματοδότησης που για μένα, παρόλο που τα στοιχεία λένε ότι οι ΚΑΠ είναι αυξημένοι κατά περίπου 5%, στην πραγματικότητα δεν λένε ότι η αντίστοιχη αύξηση των άμεσων και έμμεσων φόρων είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με πέρυσι που προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός.

Κοινώς, για άλλη μια φορά ακόμα και αυτό το πενιχρό παραπάνω έσοδο στην τοπική διοίκηση, ακόμα και αν δοθεί, διότι για παράδειγμα, οι σχολικοί τροχονόμοι πλέον βαρύνουν τους Δήμους από το υπουργείο Παιδείας. Τα κοινωνικά επιδόματα έχουν φύγει από το υπουργείο Εργασίας και βαρύνουν πλέον τους Δήμους.

Άρα καταλαβαίνετε ότι ακόμη και αυτή η μικρή πενιχρή αύξηση κουτσουρεύεται ακόμα περισσότερο. Στην ουσία δηλαδή μιλάμε για μια στασιμότητα στην κρατική χρηματοδότηση στην τοπική διοίκηση, η οποία λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που υπάρχουν σε καμιά περίπτωση δεν μας αφήνει περιθώρια ουσιαστικής αντιμετώπισης των βαρέων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πόλη.

Να πω επίσης, ότι με αφορμή αυτό δημιουργούνται και νέες γενιές παρακρατηθέντων φόρων, οι οποίες δεν αποδίδονται στην τοπική διοίκηση και επιτείνουν ακόμα περισσότερο το οικονομικό

πρόβλημα, το οποίο όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο ο δικός μας αντιμετωπίζει.

Αυτό λοιπόν που, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κατανοήσει από τους συμπολίτες μας σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου, είναι ότι όσο δεν αλλάζει ριζικά αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο της δραματικής περικοπής πόρων, συρρικνώνει κοινωνικών δομών, η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών έργων, ανταποδοτικότητα και τα λοιπά, τόσο πιο πολύ θα τους ζητείται να βάλουν το χέρι στην τσέπη, ακόμα και για τα στοιχειώδη. Και δεν θα αλλάξει η κατάσταση στην πόλη ριζικά.

Εμείς, λοιπόν σήμερα, πρώτα και κύρια καταθέτουμε προϋπολογισμό, ώστε να μπορέσει ο Δήμος σε μια, όσο το δυνατόν, καλύτερη κατεύθυνση και πιο ουσιαστική και πιο πρόσφορη για τους πολίτες του.

Βέβαια, επειδή ένας προϋπολογισμός ποτέ δεν είναι απλά ένα απλό λογιστικό φύλλο, λέμε και πάντα αποτελεί σε ένα βαθμό μια έκφραση μιας πολιτικής, λέμε ότι αυτός ο προϋπολογισμός και κάθε προϋπολογισμός αποδεικνύει καθημερινά ότι στην ουσία ο αυτοδιοικητικός χαρακτήρα στον Δήμο δεν υφίσταται.

Δεν θα μιλήσω για αυτά που συναντάμε διαχρονικά για το γεγονός ότι δεν εγκρίνεται από την Αποκεντρωμένη, για παράδειγμα, η απαλλαγή των δημοτικών τελών για τους ανέργους, για τους μακροχρόνια ανέργους ή για τους ένα σωρό ελεγκτικούς μηχανισμούς που έχουν οι Δήμοι και στους οποίους υπόκεινται όλες οι ενέργειες των δήμων, το κυρίαρχο είμαι ότι κατά τη γνώμη μου, ο προϋπολογισμός όπως συντάσσεται με βάση τις οδηγίες του υπουργείου και τον έλεγχο της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν σου αφήνει το περιθώριο να εφαρμόσει την πολιτική την οποία πρεσβεύεις.

Βέβαια, εμείς δεν έχουμε και κανένα ιδιαίτερο άγχος με αυτό, γιατί θεωρούμε ότι εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να υπηρετήσουμε αυτό το σύστημα, ήρθαμε εδώ για να το ανατρέψουμε και γι' αυτό, για παράδειγμα, αγωνιζόμαστε για την κατάργηση κάθε φορολογίας και όχι απλά για να γίνει λιγότερο επώδυνη για τους εργαζόμενους.

Παρόλα αυτά όμως θα έχουμε ανταποδοτικά τέλη και αυτή είναι η αντίφαση η μεγάλη που θα πρέπει να διαχειριστούμε σαν δημοτική αρχή.

Η αιτιολογική έκθεση την οποία έχετε όσον αφορά τα έσοδα και τα έξοδα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αναλυτική σε σχέση με τα νούμερα τα οποία υπάρχουν στον προϋπολογισμό.

Να πω ότι γενικά γίνεται μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν κάποια ζητήματα που έχουν σχέση κυρίως με τις δικαστικές αποφάσεις, τις δίκαιες απαιτήσεις και αποφάσεις υπέρ των εργαζομένων, τα οποία μπορεί για το Παρατηρητήριο να δημιουργούν ένα προϋπολογισμό μη ρεαλιστικό, για μας όμως είναι απόλυτα ρεαλιστικό οι εργαζόμενοι και να απολαμβάνουν και να δρέπονται τους μόχθους της δουλειάς τους και βέβαια να αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ότι όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και σε αυτό το σύστημα και με το βάθος της καπιταλιστικής κρίσης, δεν πρόκειται να δουν και αυτοί καλύτερες μέρες.

Μας απασχολεί επίσης και το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε φέτος να έχουμε μια ουσιαστική μείωση των δημοτικών τελών και των δημοτικών φόρων. Βεβαίως έχουν γίνει ενέργειες

προκειμένου να αντιμετωπιστούν παλιές υποχρεώσεις που έρχονται στους Δήμους κατά δεκάδες, ώστε την επόμενη χρονιά να μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το αποτυπώσουμε και στον προϋπολογισμό.

Θα πω, για παράδειγμα, ότι αυτές τις ημέρες έχουν πληρωθεί και οι δικαστικές αποφάσεις που αφορούν το οικόπεδο της Εθνικής εδώ που έγινε το Δημαρχείο και η δόση των 176, οι 4<sup>η</sup> από τις 5 δόσεις των 176 ευρώ των αναδρομικών δηλαδή των εργαζομένων και θεωρούμε ότι όσο αυτό το πράγμα, ειδικά τους πρώτους μήνες, μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και να το βάλουμε σε υλοποίηση, σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, το μπορέσουμε του χρόνου να αποτυπωθεί καλύτερα και η ελάφρυνση αυτή στους εργαζόμενους και στους επαγγελματίες.

Στον τομέα των εξόδων να πω ότι γενικά υπάρχει ένας εξορθολογισμός, που βεβαίως δεν μπορεί να προχωρήσει παραπάνω, με την έννοια ότι έχουμε φτάσει στο όριό μας και σε διοικητικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο που αφορά τις επισκευές, την συντήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του Δήμου.

Το μεγάλο και το κύριο ζήτημα που παραμένει για μας είναι η καλύτερη διαχείριση των υλικών και των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου αλλά και των υλικών και των προμηθειών γενικότερα, στο οποίο στον επόμενο χρόνο θα γίνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια με την εύρεση και ενός κεντρικού κτιρίου, ώστε να λυθεί και ένα πρόβλημα που στον Δήμο μας υπάρχει εδώ και δεκαετίες και ποτέ δεν αντιμετωπίστηκε με επιτυχία.

Βεβαίως έχουν γίνει τεράστια βήματα κι επειδή διαβάζω και παρεμβάσεις διαφόρων συμπολιτών μας και στα διάφορα site για το ζήτημα αυτό, θεωρώ ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη βελτίωση στη διαχείριση όλων αυτών των υλικών και των προμηθειών σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση, την οποία και παραλάβαμε.

Να πω επίσης ότι είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα το ζήτημα των δικαστικών αποφάσεων που εξακολουθούν να έρχονται σωρηδόν στον Δήμο. Η πραγματικότητα είναι ότι κανένας Δήμος δεν μπορεί να αντέξει, για παράδειγμα, να έρχονται συνεχώς δικαστικές αποφάσεις, είτε για απαλλοτριώσεις που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες και σε χρονιές που τα έσοδα των δήμων και η οικονομική ενίσχυση του κράτους ήταν πολύ μεγαλύτερη από τη σημερινή, καθώς επίσης και από προμηθευτές του Δήμου ή απλήρωτους εργολάβους του Δήμου που δικαιώνονται μετά από χρόνια και βαρύνουν σαν υποχρέωση την διαχείριση της σημερινής δημοτικής αρχής, χωρίς όμως να την αφορούν.

Όσο αυτό το πράγμα συνεχίζονται καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας Δήμος να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις αυτές και να μπορέσει με επιτυχία να δώσει καλύτερες κοινωνικές υπηρεσίες στους δημότες του.

Συνοψίζοντας σε γενικές γραμμές να πω ότι ο προϋπολογισμός, ο οποίος παρουσιάζεται σήμερα φυσικά και δεν είμαι όπως τον οραματιζόμασταν σαν δημοτική αρχή, θεωρούμε ότι κάποια πράγματα μπορείς να τα κάνεις στη σημερινή συγκυρία, βέβαια, δεν μπορείς να εφαρμόσεις την πολιτική σου σε όλο το μήκος και το πλάτος που εσύ πιστεύεις και δεν θα

μπορούσες, άλλωστε, να λύσεις, δηλαδή μέσα από τον προϋπολογισμό του Δήμου, γενικότερα ζητήματα.

Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά επίσης ότι κανένας Δήμαρχος ή δημοτική αρχή δεν θα μπορούσε να τα λύσει αυτά τα ζητήματα σε κανέναν Δήμο, γιατί το ίδιο το σύστημα είναι αυτό που καθορίζει τους όρους και τις λειτουργίες της τοπικής διοίκησης. Γι' αυτό καλό είναι να μην υπάρχει αυταπάτη, που ακούω και πολλές φορές βλέπω και σε διάφορα επίσης στην αρθρογραφία στις ιστοσελίδες περί ανάπτυξης που θα έρθει στον τόπο μας εάν γίνουν ΣΔΙΤ, εάν γίνουν δεν ξέρω εγώ τι, παρεμβάσεις από ιδιώτες και πούμε αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί, για παράδειγμα, η ανεργία που στο Χαϊδάρι αγγίζει περίπου το 25% απ' ό,τι είδα με τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου του ΟΑΕΔ και δεν ξέρω πως αυτό το πράγμα μπορεί να αντιμετωπιστεί, όπως λένε και οι διάφοροι αρθρογράφοι, με τα ΣΔΙΤ, τις ιδιωτικές επενδύσεις και πού θα βρει όλος αυτός ο κόσμος μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα.

Υπάρχει έστω και ένας Δήμος που μπορεί να παρακάμψει το πλαίσιο αυτής της πολιτικής και εξουσίας; Εμείς απαντάμε όχι. Μπορείς να αντισταθείς, να διεκδικήσεις, να πάρεις κάποιες ανάσες για τον λαό σε συνδυασμό πάντα με την κινητοποίηση του λόγου, αλλά για να παρακάμψεις το αντιδραστικό πλαίσιο που διέπει την τοπική διοίκηση, πρέπει να ανατρέψεις την πολιτική και την εξουσία του κεφαλαίου. Αλλιώς καλλιεργείς αυταπάτες στον κόσμο.

Εμείς δεν θα προτιμήσουμε να πάρουμε τον δρόμο που μας προτείνει και η πλειοψηφία των Δημάρχων και η ΚΕΔΕ, μερίδιο

δηλαδή από το δημοσιονομικό πλεόνασμα και με βάση αυτό να προχωρήσουμε και να κάνουμε κοινωνική ή οποιαδήποτε άλλη πολιτική. Δεν είναι αυτός που επιλέγουμε.

Εμείς πιστεύουμε ότι ο κόσμος πρέπει μαζικά να ακινητοποιηθεί, να απαιτήσει μεγαλύτερη αύξηση της χρηματοδότησης των δήμων, να απαιτήσει έργα πραγματικά αναπτυξιακά στις πόλεις που να αντιμετωπίζουν τα τεράστια προβλήματα σε έλλειψη αθλητικών χώρων, σε υποδομές, σε αντιπλημμυρικά, σε ελεύθερους χώρους, σε διαμόρφωση πλατειών, κοινόχρηστων χώρων, θεματικών πάρκων και όλα αυτά και όχι να δίνονται με κατευθύνσεις σε συγκεκριμένους τομείς που δραστηριοποιείται το μεγάλο κεφάλαιο.

Αυτό είναι και το πλαίσιο πάλης το οποίο εμείς βάζουμε σαν δημοτική αρχή. Θεωρούμε ότι πρέπει από το μετερίζι αυτό και όσο μπορούμε και μέσα από τον προϋπολογισμό να βάζουμε εμπόδια στην άσκηση της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης και να διεκδικούμε με όλους τους πολίτες με το εργατικό λαϊκό κίνημα λύσεις στα εκρηκτικά λαϊκά προβλήματα.

Τελειώνοντας να πω ότι θα ήθελα πραγματικά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υπηρεσιακούς παράγοντες των οικονομικών υπηρεσιών που αυτές τις μέρες και τις προηγούμενες αλλά ειδικά αυτές τις μέρες δώσανε, με πολύ μεγάλες δυσκολίες και προσωπικές και υπηρεσιακές, δώσανε ένα πολύ μεγάλο αγώνα προκειμένου σήμερα να υπάρχει ο προϋπολογισμός στα χέρια μας και να μπορούμε να τον συζητήσουμε, ώστε να μην αντιμετωπιστεί πρόβλημα για την επόμενη χρονιά.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Παναγιώτη τον Μοσχονά για την εισήγηση. Εάν από τους αντιδημάρχους κάποιος συνάδελφος θα ήθελε; Να δώσουμε τότε τον λόγο στους επικεφαλής των παρατάξεων. Ο Δήμαρχος κλείνει. Ο κ. Μποζίκας.

### **Κος ΜΠΟΖΙΚΑΣ:**

Φίλες και φίλοι, συνάδελφοι καλησπέρα. Αυτή η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ίσως είναι ή ύπατη συνεδρίαση κάθε Δημοτικού Συμβουλίου κάθε Δήμου, γιατί καθορίζει τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και τη στρατηγική που θα ακολουθήσει δημοτική αρχή και εν επεκτάσει το Δημοτικό Συμβούλιο για την επόμενη χρονιά.

Μη ζούμε με αυταπάτες, μην πιστεύουμε σε όμορφα κάδρα και γλυκές παραλίες, η δυσκολία της τοπικής αυτοδιοίκησης που μόνο αυτοδιοίκηση δεν είναι, τώρα πια, θα συμφωνήσω με τον Αντιδήμαρχο έχει φτάσει στο χειρότερο μέχρι στιγμής σημείο.

Από τη μια δίνουμε την πεπονόφλουδα, μια πενιχρή αύξηση πέντε τοις εκατό στους ΚΑΠ και μας το παίρνουν από αλλού.

Συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι, κύριε Αντιδήμαρχε, αλλά τα είχα μέσα στην τοποθέτησή μου.

Ψαλίδι από εδώ, ψαλίδια από εκεί, μεταφορές άνευ πόρων στην τοπική αυτοδιοίκηση ευθυνών και υπηρεσιών που κανείς δεν λογαριάζει πώς θα βγει πέρα αυτός ο Δήμος. Δηλαδή τεχνηέντως και αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να μας ωθήσει είτε σε ΣΔΙΤ, είτε σε αυξήσεις ανταποδοτικών, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να συζητηθεί αυτή τη στιγμή σε καμία περίπτωση.

Ας πάμε τώρα στον προϋπολογισμό. Δεν θα σταθώ πολύ σε νούμερα, άλλωστε αυτή είναι η δουλειά των τεχνοκρατών, αυτό

που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι ένας προϋπολογισμός που πρακτικά..

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Συνάδελφοι, παρακαλώ πάρα πολύ ...

**Κος ΜΠΟΖΙΚΑΣ:**

Εάν δεν ενδιαφέρεστε να τα ακούστε κύριε, περάστε έξω να τα πείτε.

Λοιπόν, αυτός ο προϋπολογισμός, όσο και να μην θέλουμε να το πούμε, αλλά οι έχοντες γνώση πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι ρεαλιστικός για έναν και σημαντικό λόγο, διότι σήμερα δεν μπορείς να κάνεις πλασματικούς προϋπολογισμούς. Δεν μπορείς να εγγράψεις 70, 80, 100 εκατομμύρια προϋπολογισμό για να εκτελέσεις τα 20. Αυτά έχουν τελειώσει. Υπάρχει το Παρατηρητήριο το οποίο που το χαρακτηρίζει ρεαλιστικό ή όχι. Τώρα και το Παρατηρητήριο δεν είναι μια απλή τεχνοκρατική υπηρεσία, παίζει τα παιχνιδάκια της. Τα παιχνιδάκια του και το Παρατηρητήριο. Δηλαδή μπορεί να σου βγάλει πλασματικό έναν προϋπολογισμό γιατί δεν του αρέσει μια εγγραφή που έκανες. Τα 175 των ΙΔΑΧ, ας πούμε.

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**Κος ΜΠΟΖΙΚΑΣ:**

Ορίστε; Μη ρεαλιστικό. Όχι, μη ρεαλιστικό. Αυτό είναι δικό τους δικαίωμα. Πάντως, εάν ο προηγούμενος προϋπολογισμός πλησίασε το 90% της υλοποίησης, η λογιστική οικονομοτεχνική «πιάτσα», σε εισαγωγικά το πιάτσα, της αυτοδιοίκησης και των Δήμων τον θεωρούν τον προϋπολογισμό ρεαλιστικό.

Δεν έχουμε στοιχεία, κ. Μοσχονά, του 30-11<sup>ου</sup> αλλά είμαστε από τον 6<sup>ο</sup>, πιστεύω ότι ..

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**Κος ΜΠΟΖΙΚΑΣ:**

Εάν ήμασταν στο 82 μέσα στον 11<sup>ο</sup>, πάμε καλά.

Τώρα, αργήσαμε λίγο. Το είπατε στην τοποθέτησή σας, είπατε ότι θέλαμε να κάνουμε καλύτερη δουλίτσα και τα λοιπά, νομίζω ότι εντάξει, αργήσαμε, αργήσαμε. Και άλλοι Δήμοι κάνουν καλή δουλίτσα και πάνε στην ώρα τους.

Έχουμε μια οριακή αύξηση για το '18, αυτό το 05 που μας γράψατε, αυτές τις 168.741 ευρώ, έχουμε όμως και οριακή μείωση εσόδων. Άρα η διαφορά κατ' εμέ, με μια ματιά πρώτη πρόχειρη, γιατί, οφείλεται από μια πρώτη ματιά στο δάνειο που αναμένουμε αυτή η αύξηση που έγινε σε συνάρτηση με την μείωση.

Κοιτάξτε, περνάμε μια πολύ δύσκολη περίοδο όλοι. Περνάνε και οι Δήμοι ακόμα δυσκολότερες στιγμές. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν αεροβατώ, δεν περιμένω να πατήσω στο πτώμα κανενός συναδέλφου ανταγωνιστή, εάν υπάρχει αυτή έννοια, ξέρω εγώ, καμίας δημοτικής αρχής εδώ, γιατί γνωρίζω ότι η αντιπολίτευση πλέον δεν είναι στο λαϊκίστικο, όχι το μόνιμο που επικρατούσε χρόνια.

Άλλωστε εμείς έχουμε δηλώσει ότι θα είμαστε πάρα κοντά σε όποια πράξη και ότι κάνει ο Δήμος και η δημοτική αρχή για το καλό των δημοτών.

Για παράδειγμα, θα ήθελα να έβλεπα λίγο περισσότερη ενίσχυση, αγαπητέ συνάδελφε, στους κωδικούς για την κοινωνική μέριμνα και για την Κοινωνική Υπηρεσία.

Για τις γενικότερες δράσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας σε βοηθήματα σε ασθενείς και ευπαθείς ομάδες, στην ανάπτυξη και περισσότερο βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του Ερείσματος, του 'Ερεισμα', του κέντρου 'Ερεισμα' των ΑμεΑ.

Θα ήθελα να έβλεπα μια πόλη πιο φιλική και με εγγραφές σε τεχνικό πρόγραμμα και τα λοιπά, για ράμπες, για ειδικούς χώρους φιλοξενίας, για τουαλέτες και τα λοιπά για τα ΑμεΑ και ότι αφορά την Κοινωνική Υπηρεσία και τον Αντιδήμαρχο θα πρέπει να κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου σε ότι έχει να κάνει με την αδειοδοσία των παιδικών σταθμών. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ γρήγορα, τον Ιούλιο του '18 γιατί την αδειοδοσία λειτουργίας των παιδικών σταθμών μας.

Ξέρετε ότι όπως μέχρι τώρα τους ιδιώτες τους υποχρέωνε να παίρνουν κάποια άδεια για την λειτουργία τους, ο ιδιώτης, τους υποχρέωνε το δημόσιο, σήμερα είναι ΕΕΤΑΑ απαιτεί για την επόμενη ένταξη των παιδικών σταθμών μας στα προγράμματα τα επιδοτούμενα και τα λοιπά, να υπάρχει αδειοδοσία.

Αυτό τι σημαίνει; Θα υπάρξει σίγουρα μείωση των θέσεων των προβλεπομένων. Η πρόγνωσή μου και η πρόβλεψή μου είναι ότι θα μειωθούμε κατά τουλάχιστον 250 θέσεις, κρατήστε το σαν πρόβλεψη, γράψτε το σαν πρόβλεψη, διότι μπαίνουν στάνταρ που υπάρχουν και στους ιδιώτες ανά τόσα τετραγωνικά τόσα παιδιά και τα λοιπά, απαιτεί αύλειους χώρους που υπάρχει ο Σταθμός της Αφροδίτης που δεν έχει αύλειο χώρο, είναι άλλο θέμα εκεί, θα

χρειαστούμε και εκεί παρέμβαση δυναμική. Πρέπει να δώσουμε μια φροντίδα περισσότερο και να σκύψουμε το κεφάλι περισσότερο και στην ασφάλεια των δημοτών μας τόσο όσο και της περιουσίας των δημοτών.

Παράδειγμα, πρέπει να δούμε τελικά ότι κάνανε και οι άλλοι Δήμοι, κάτι πρέπει να κάνουμε και εμείς με ένα ψήφισμα με κάτι για την μεταφορά, την τελική μεταφορά της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας της Δυτικής Αττικής στην Φυλή αποδυναμώνοντας αυτή την στοιχειώδη ασφάλεια που μπορεί να προσέφερε η παρουσία της Υποδιεύθυνση Ασφαλείας της Αττικής εδώ στο Αιγάλεω, επειδή είμαστε όμοροι στον Δήμο μας.

Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση γι' αυτό Δήμαρχε, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, ένα ψήφισμα, δεν ξέρω εγώ, όλοι οι Δήμοι, εκτός φυσικά της Φυλής ένας –ένας, δεν ξέρω τι έχει κάνει η Πετρούπολη, αλλά άλλοι Δήμοι της Δυτικής Αθήνας έχουν βγάλει ψηφίσματα συμπάρστασης στον Σύνδεσμο αυτών των Εργαζομένων και τα λοιπά, Αστυνομικών.

Εγώ θέλω να εξάρω και να συγχαρώ την δημοτική αρχή για όλη την δράση της και την συμπεριφορά και τις ενέργειες που έχει κάνει...

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Συνάδελφοι.

**Κος ΜΠΟΖΙΚΑΣ:**

Τα δικά σας κρατήστε τα να γελάσουμε εμείς όταν θα τα λέτε εσείς. Εντάξει;

Η εγκατάσταση και η φιλοξενία των προσφύγων και των μεταναστών και ότι προσπάθειες και υπηρεσίες έχουν προσφέρει πάνω από τις δυνατότητες, γιατί ξέρουμε όλο τον φαύλο κύκλο με τις ΜΚΟ και τις ΚΟΙΝΣΕΠ εκεί μέσα και τις κονόμες που πέφτουν και χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις για να καταγράφονται στα πρακτικά.

Να συγχαρώ την προσπάθεια όλου του επιστημονικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού για την φιλοξενία στα σχολεία και να εξάρω την ευαισθησία των περιοίκων και των γειτόνων των σχολείων εκεί, που αγκάλιασαν τα παιδιά, τα χειροκροτήσανε, τα πιάσανε από το χέρι, ενώ σε άλλες περιοχές τα σπρώχνανε, τα διώχνανε και τραμπούκιζαν στα παιδιά.

Τώρα, ας πάμε και λίγο στα τεχνικά μας έργα στα οποία υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία. Εδώ επειδή είναι δύσκολη η εύρεση των πηγών, η εξεύρεση των πηγών χρημάτων, είχαμε μια υστέρηση στην διαδημοτική σχέση, δηλαδή ενώ έχουμε την περιφέρεια που προσπαθούμε και πιέζουμε και κάνουμε το αντιπλημμυρικό και το κερδίσαμε, υπάρχει η περίπτωση της αερογέφυρας που έχει γίνει σαν τον τάπητα της Πηνελόπης, εδώ μπαίνουν δεδομένων άλλα στοιχεία τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητηθούν και δεν είναι την στιγμή να δούμε τι έχει γίνει και ποιος έχει φταίξει και τι έχει γίνει, αλλά χωρίς να έχουμε ανακριτικές και εισαγγελικές διαθέσεις θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε μια απόφαση ζωή, θάνατος, πολιτισμός, σε εισαγωγικά, ευαισθησία, ξέρω εγώ, για τα πολιτισμικά στοιχεία και μνημεία.

Τα αντιπλημμυρικά είχαμε αύριο μια συνάντηση με τον κ. Τσόκα τον Σπύρο, στην Αντιπεριφέρεια, αλλά επειδή του μπήκε σφήνα ένα ραντεβού με τον κ. Κοντολή, το άφησε μεταξύ Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς να δούμε ένα συνολικό πλαίσιο ΑΣΔΑ, Δήμοι, όλοι οι Δήμαρχοι της Δυτικής Αθήνας για το αντιπλημμυρικό το εν άστυ, μέσα στην πόλη, στον Δήμο και στο περιφερειακό, περιμετρικό στον ορεινό όγκο του Ποικίλου όρους. Να φρενάρουμε εκεί τα νερά.

Πρέπει σε αυτό να είμαστε παρόντες, Δήμαρχε.

Φωτισμός. Έχουμε ένα σοβαρό θέμα, η πόλη μας είναι σκοτεινή. Πρέπει να βρεθεί είτε από το Life είτε από, δηλαδή από το Πράσινο Ταμείο ή αν μπορούμε να τολμήσουμε να σπάσουμε και λιγότερα σύνορα προς τα έξω, να βρούμε κάτι να φωτίσουμε την πόλη ανάλογα και υπάρχουν την καινούργια συστήματα GIS και τα λοιπά, που θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο φωτεινή την πόλη.

Περιμένουμε πώς και πώς την αγορά, τον διαγωνισμό και ευχόμαστε να μην πέσουμε στον κυκεώνα και στο λαβύρινθο και στα δαιδαλώδη στενά των ενστάσεων για την αγορά και την προμήθεια του στόλου που απαιτείται. Αυτόν τον στοιχειώδη στόλο που παίρνουμε.

Ο στόλος ποτέ δεν φτάνει, ποτέ δεν επαρκεί πάντα στέλνουμε περισσότερους, αλλά στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων μας, γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι είμαστε, έχουμε τα περισσότερα κατ' αναλογία με τον πληθυσμό δημοτικά τέλη και ανταποδοτικά. Δεν μπορούμε να δικαιολογηθούμε άλλο στους ανθρώπους μας, στους δημότες μας, πρέπει να βρούμε τον

καλύτερο τρόπο και τον πιο γρήγορο να εκτελεστεί αυτός ο δημόσιος διαγωνισμός.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να δίνουμε πολύ πιο ζεστά. Ξέρω ότι είναι σε εξέλιξη διαγωνισμοί, διαδικασίες για την υλοποίηση ανακατασκευών και τα λοιπά, εκεί δεν πρέπει, θα πρέπει να είμαστε συνέχεια σε αφύπνιση.

Δεν θα συνεχίσω, μου λέει η συνεργάτιδα ότι τέλος χρόνου. Εγώ δεν βλέπω κάτι..

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Έχεις έξι λεπτά ακόμα Ανδρέα.

**Κος ΜΠΟΖΙΚΑΣ:**

Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πιο επιεικής η δημοτική αρχή από ότι.

Κοιτάξτε, αυτός ο προϋπολογισμός δεν θα μπορούσε, θα μπορούσα να ήταν πολύ καλύτερος αρκεί να μπορούσε να υλοποιηθεί. Το να φτιάχνουμε φαραωνικά σχέδια και να λέμε ότι θα σας φτιάξουμε γεφύρια, δεν έχουμε παιδιά, θα σας κάνουμε παιδιά, αυτό είναι λίγο δύσκολο στην ηλικία μας.

Αυτό λοιπόν που μένει σε αυτή την ιστορία με ό,τι είναι ένας λιτός, συνετός, ένας προϋπολογισμός που όπως και το Παρατηρητήριο τον θεώρησε ρεαλιστικό, εκτός των 176, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, μπράβο που τα δίνετε τα 176, εγώ και η κυρία Γεωργιάδη θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό όπως πέρυσι.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Ο κ. Ντηνιακός.

**Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:**

Κοιτάξτε, για τα εισαγωγικά και την σπουδαιότητα της ψήφισης ή καταψήφισης της συνεδρίασης του προϋπολογισμού, δεν θα μακρηγορήσω εγώ. Ειπώθηκαν από τον Ανδρέα τον Μποζικά. Ωστόσο, ίσως κάποια τυπικά θέματα, τα οποία ανέφερε και Αντρέας, όπως η καθυστέρηση, για άλλη μια φορά, του προϋπολογισμού, θα πρέπει να τονιστεί και να αναφερθεί γιατί είναι μια μόνιμη κατάσταση, όχι μόνο στην ψήφιση του προϋπολογισμού αλλά και σε άλλα θέματα εν συγκρίσει και με άλλους Δήμους.

Θεωρητικά να πούμε ότι τον Σεπτέμβριο θα έπρεπε να έχει λάβει γνώση το Δημοτικό Συμβούλιο και να συνταχθεί και να ψηφιστεί τον Οκτώβριο. Σήμερα μην ξεχνάμε ότι ψηφίζεται και ο προϋπολογισμός στη Βουλή, οπότε ουσιαστικά εκ των προτέρων και βάσει της αρχής της χρονικής προτεραιότητας θα έπρεπε να μην ταυτίζονται χρονικά αυτά τα δύο.

Άλλο ένα θέμα άξιο παρατήρησης είναι ότι δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική διαβούλευση σε σχέση με την ψήφιση του προϋπολογισμού, ακόμα ούτε καν αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις του Καλλικράτη.

Ο Παναγιώτης προφορικά ανέπτυξε στην Εισηγητική Έκθεση στον πολιτικό πρόσωπο, άλλο ένα θέμα που δεν το θέτω στο τυπικό όσο στο συναδελφικό είναι ότι δεν μας εστάλη η Εισηγητική Έκθεση της δημοτικής αρχής ως πολιτικό προσωπικό, όχι των υπηρεσιακών.

Ανάπτυξες κάτι, είπες τα δικά σου, εντάξει, θα μπορούσε αυτό το χαρτί προκειμένου και εμείς και το λέω εντελώς συναδελφικά για το τυπικό, μπορεί να έλεγες αυτό που είπες

τώρα που μπορεί να περίμενα εκ των προτέρων τι θα πεις, αλλά θα έπρεπε και εμείς να έχουμε μια γνώση της πολιτικής οπτικής της διοίκησης. Και να είναι καταγεγραμμένη εγγράφως σε κάθε περίπτωση και όχι από τα μαγνητόφωνα.

Επίσης στην Εισηγητική Έκθεση αναφέρεται ότι υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις από το Παρατηρητήριο, ίσως θα έπρεπε, ακόμα και αν δεν είναι τόσο ουσιώδεις και αναφέρονται στο τυπικό θέμα των παρατηρήσεων, να υπάρχει έτσι μια λίστα ή ακόμα και το ίδιο το έγγραφο αυτούσιο του Παρατηρητηρίου και να έχουμε γνώση εμείς και οι συνεργάτες μας, οι οποίοι μπορεί να έχουν μια εξειδίκευση περί των οικονομικών μεγαλύτερη από εμάς.

Ενώ λοιπόν βρισκόμαστε στο Δεκέμβριο μήνα τα στοιχεία αναφέρονται στην έκθεση ότι είναι του Ιουνίου. Θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση και λόγω εξέλιξης τεχνολογικής, μηχανοργάνωσης θα μπορούσε να υπάρχει μια πιο επίκαιρη προσέγγιση των στοιχείων αυτών.

Ένα θέμα, αναφέρθηκα στην έλλειψη διαβούλευσης, κάθε χρόνο κάνετε αυτές τις τοπικές δύο συνελεύσεις, δεν ξέρω εάν αφορά τον προϋπολογισμό, ωστόσο είναι μια επαφή με τον κόσμο, θα θεωρούσα ότι όντως είναι ένα χρήσιμο εργαλείο οι συνελεύσεις που κάνετε και όχι μια προπαγανδιστική αντίληψη και μετάθεση ευθυνών στο παρελθόντος και αποποίηση ευθυνών τριάμισι χρόνια τώρα που είσαστε, έστω εάν υπήρχε κάποια έγγραφη θεμελίωση ότι στην τάδε γειτονιά, ας πούμε, αναφέρθηκε, ειπώθηκε, τέθηκε το συγκεκριμένο θέμα και βάσει αυτών των επιχειρημάτων που η τάδε γειτονιά

επιχειρηματολόγησε και έφερε, ψηφίστηκε ο τάδε κωδικός. Φέρνουμε κάτι.

Δηλαδή μια δημιουργική πολιτική, εγώ δεν θα αναφέρω σε μεγαλεπήβολα σχέδια, σε κάποια συγκεκριμένα προγραμματάκια, σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες δεν έχουν το τεράστιο κόστος αλλά εν πάση περιπτώσει, αποδεικνύουν ότι αυτή η διαλογική σχέση λειτουργεί και ότι δεν είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως και πως λειτουργούν δηλαδή ουσιαστικά οι τοπικές συνελεύσεις.

Αναφορικά με την υπάρχουσα κατάσταση και το κύριο αίτημα, να πούμε ότι υπάρχει οικονομική κρίση, οι ΚΑΠ, υπό χρηματοδότηση, αλλά να μη μείνουμε εκεί, γιατί εμείς εδώ είμαστε και η αντιπολιτευτική μας δράση έχει δύο στόχους. Εμφανώς έστω και τώρα να βοηθήσουμε, να συνδράμουμε να γίνει πολύ καλύτερη και τώρα και εν πάση περιπτώσει, με τη φιλοδοξία, αν θέλετε, η παράταξή μας, ή εάν όχι εμείς και άλλες παρατάξεις εάν θέλουν να διεκδικήσουν να είναι η επόμενη δημοτική αρχή, φαντάζομαι ότι ευελπιστούν γι' αυτό, γιατί πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο κάνει η σημερινή. Είναι το προφανές.

Άρα φυσικά και δεν μπορούμε να είμαστε λιτοί και να πούμε ότι μπράβο είναι υπό χρηματοδότηση και όποτε είναι ένας προϋπολογισμός έτσι σωστός.

Τεχνικά αναφερόμενοι θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, ωστόσο αναφέρθηκαν και θέματα πολιτικής, να αναφέρουμε και εμείς το πώς 'άλλως δύνασθαι πράττειν', όπως μπορεί να έλεγε ο Κώστας ο Ασπρογέρακας, εν πάση περιπτώσει, εάν υπάρχει

άλλος δρόμος ή όχι να γίνουν κάποια πράγματα και τι γίνεται συγκεκριμένα σήμερα.

Η κατάσταση τριάμισι χρονιά πραγματικά είναι στο χειρότερο σημείο της σε συγκεκριμένους τομείς. Όσον αφορά την Καθαριότητα, καταρχήν, που θεωρώ ότι με το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η πόλη μας και αντανακλάται και σε άλλους τομείς, θα αναφερθώ στη συνέχεια, γιατί όντως δεν είναι μόνο ο φωτισμός για την τόνωση της εμπορικής αγοράς, είναι καταρχήν η καθαριότητα και η αισθητική που πρέπει να υπάρχει σε μια πόλη.

Την εικόνα την ξέρουμε με τους κάδους οι οποίοι ελάχιστα καθορίζονται. Τα απορριμματοφόρα, τα γνωστά απορριμματοφόρα, τα οποία με την επίδραση άλλων δήμων, τα οποία τριγυρνούν το Χαϊδάρι και είναι και μια ηθική ήττα για τους δημότες του Χαϊδαρίου να βλέπουν αυτή την κατάσταση. Ομολογουμένως μας ντροπιάζουν ως δημότες.

Έτσι ακριβώς επειδή όλα αυτά είναι μια διαλογική σχέση και μια εξελικτική πορεία όλων όσων έχουμε ζήσει αυτή τη χρονιά, ένα παράδειγμα της αδιαφορίας, που έχει η συγκεκριμένη δημοτική αρχή και της μεθοδολογίας την οποία χρησιμοποιεί για να συσκοτίσει, είναι ένα πολύ απλό και συγκεκριμένο.

26 Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής, την ίδια μέρα είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, επανέρχεται για άλλη μια φορά το θέμα της μπάρας στο Δάσος, στον πεζόδρομο του Δάσους. Το γνωστό πρόβλημα, το οποίο το είχαμε θέσει και με αφορμή δημότη ο οποίος το έθεσε στην ατζέντα, αλλά γενικώς είναι πασιφανές ότι εκεί υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο δεν χρειάζεται, δεν είναι μια πλατεία η οποία θα γίνει, είναι ένα

πρόβλημα το οποίο η ένταση της αδιαφορίας είναι ότι περνάει η περιφορά της Εκκλησίας σταματάει εκεί και βλέπει αυτή την κατάσταση, να περνάνε τα αυτοκίνητα μπάτε σκύλοι αλέστε.

Η απάντηση του δημάρχου, ενδεχομένως για να δείξει την εμπειρική του σχέση σε σχέση με αυτά, ότι εμείς ή κάτι άλλο να φωτίσει, δεν ξέρω, με πρόθεση να συσκοτίσει, εμείς πολλές φορές έχουμε στην εκκλησία έχουμε πάει στο Δάσος. Ίσως κάποιοι άλλοι δηλαδή προηγούμενα που δεν είχαν θέση εδώ, δεν βρίσκονταν στην εκκλησία ή δεν ξέρω. Αυτή είναι η απάντηση.

Η απάντηση του Αντιδημάρχου, του μέχρι και σήμερα Αντιδημάρχου Τεχνικών, ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Το πρόβλημα μέχρι και σήμερα δεν έχει λυθεί.

Το αναφέρω γιατί αυτή η συσκοτίση δημιούργησε μια ένταση μετά, ακριβώς λόγω εκκλησιαστικών αναφορών και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει παιδιά, τσακωθήκαμε. Εμείς αναφέραμε ένα θέμα. Το πρόβλημα λύθηκε; Το απλό πρόβλημα λύθηκε; Όχι, δεν λύθηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αναλογικά μπορούμε να το δούμε σε πολλούς άλλους τομείς ότι δεν λύνονται καταρχήν απλά προβλήματα, απλά προβλήματα δεν λύνονται.

Εδώ να μην αναφέρω, ηθελημένα, ηθελημένα, επιλέγεται, επιλέγεται, αν μην τι άλλο η πόλη έχει γεμίσει συνθήματα. Το Δημαρχείο έχει γεμίσει συνθήματα. Οι μάντρες έχουν γεμίσει συνθήματα. Αυτή η δεκτικότητα, η οποία δημιουργείται, ακόμα να μην αναφέρω για το πανό στο Κολυμβητήριο που αναφέρθηκε, έχω να κάνω μια παρατήρηση. Μετά το πανό το οποίο δεν ξέρω εάν είναι ακόμα εκεί σε έναν δημόσιο χώρο, σε ένα κολυμβητήριο, μετά από κάτω, μετά από λίγες μέρες από κάτω υπήρχε πάλι ένα

σύνθημα. Άλλο ένα σύνθημα. Αυτά δεν επηρεάζουν την αισθητική της πόλης μας; Την κάνουν ευπρόσδεκτη στους δημότες και στους υπόλοιπους;

Εγώ θα αναφερθώ και ας γίνω και κακός και σε κάποιο άλλο θέμα εδώ επίκαιρο. Βλέπουμε αυτή την έκθεση που έχει γίνει εδώ αυτές τις μέρες, λειτουργεί. Με συγχωρείτε αλλά χωρίς να θέλω να μειώσω τον ίδιο τον καλλιτέχνη τα έργα του αποσπασματικά είναι ωραία, η επιμέλεια όμως της έκθεσης αυτής με τα έργα να ορθώνονται έξω σε συνδυασμό με μια διαφήμιση αφίσας και τα συνθήματα, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μας τιμά ως Δήμος στην είσοδο της πόλης. Πραγματικά.

Να αναφερθούμε στην δημοτική συγκοινωνία. Άλλη μια φορά ανύπαρκτη. Ελπίζουμε του χρόνου να υπάρχει έστω αυτή η δυνατότητα να βελτιωθεί, κυρίως στο θέμα της συγκοινωνίας από το Μετρό, το Μετρό που βρίσκεται εκεί που βρίσκεται να συνδέει την υπόλοιπη πόλη.

Παντελής έλλειψης διεκδικητικότητας αλλά και προχειρότητας. Δυο περιπτώσεις που ζήσαμε αυτή την χρονιά που μας πέρασε είναι καταρχήν η περίπτωση της γιορτής, όπου ο διάλογος μεταξύ του Δήμου και της ΕΤΑΔ προϋπήρχε από τον Μάιο, ίσως και νωρίτερα, εμείς δεν ενημερωθήκαμε, πέρασε το καλοκαίρι, έληξε η σύμβαση και έρχεται ένα Δημοτικό Συμβούλιο μετά έκτακτο, όπως είπαμε, πολύ αργά και μας το είπαν και άλλοι.

Εάν δεν ενημερωθούν οι δημότες να γίνουν συμμετοχοί σε αυτή την κατάσταση ότι κινδυνεύει να χαθεί ο χώρος, πώς θέλετε

να έχουν αποτελέσματα; Ότι προσπαθήσαμε αλλά δεν τα καταφέραμε αυτό είναι το θέμα;

Βρέθηκε ένα χαρτί το οποίο είχε χαθεί, το οποίο αναζητήσαμε μετά, το οποίο απεκάλυπτε έναν διάλογο, ο οποίος εξελισσόταν, στον οποίον εμείς δεν ήμασταν συμμετοχοί. Θεωρώ ότι εάν θέλαμε να βοηθήσουμε εδώ πέρα όντως να μη χαθούν χώροι συγκεκριμένοι, θα έπρεπε από τον Μάιο να ξεκινήσει δυναμικά αυτή η αντίδραση για τον συγκεκριμένο χώρο.

Άλλο ένα θέμα με ένα έγγραφο, το οποίο πάλι χάθηκε, με αφορμή στην απάντηση στην Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων. Στείλαμε εμείς αίτημα μετά από καιρό, επειδή μετά από ένα ψήφισμα επιτυχές του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν έχει γίνει τίποτα και η απάντηση του Δήμου είναι ουσιαστικά ότι εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε, να κάνει μαθήματα με απάντησή του στο υπουργείο Πολιτισμού σε ποιον πρέπει να απαντάει. Πάλι χαμένοι μήνες, χαμένο έργο.

Περίπτωση Πρασίνου. Άλλα δέντρα έπεσαν, αλλά κόπηκαν, άλλα ήταν να κοπούν και σταμάτησαν. Ένα μπάχαλο. Καμία στρατηγική, καμία εκ των προτέρων συνεργασία με συγκεκριμένους φορείς που υπάρχουν και μπορούσαμε να διαφωτίσουν και να φέρουν λύσεις.

Δεν θα μπω ουσιαστικά στα επιμέρους θέματα, αλλά το αποτέλεσμα μετράει και εν πάση περιπτώσει, οι αντιφάσεις που έρχονται, όχι μόνο από εσάς, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, υπάρχει μια αντιφατική κατάσταση. Κάποιος από τους δύο, κάποιος σε επιμέρους θέματα φταίει. Και το αποτέλεσμα δεν μας τιμάει, όπως είπαμε.

Η αντιπολιτευτική μεθοδολογία, όπως είπαμε, ίδια. Αναφορά στο μακρινό παρελθόν μετά από τριάμισι χρονιά διοίκησης και ανύπαρκτο έργο. Αυτή είναι η δική σας απάντηση. Και όμως έστω σε αυτά δεν λέμε ότι μπορεί να μεταμορφωθεί η πόλη από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά υπάρχουν άλλες λύσεις, υπάρχει ένας άλλος δρόμος.

Αναφερόμενοι λοιπόν στον προϋπολογισμό, ελάχιστα, ακριβώς λόγω της τυπικότητας του προϋπολογισμού, στα δημοτικά τέλη, όντως με σωστή διαχείριση θα μπορούσε να είχε γίνει ικανοποιητική μείωση των δημοτικών τελών και αναφερόμενος σε αυτό, πώς θα ήταν μια σωστή διαχείριση; Να δημιουργηθεί ένας σταθμός μεταφόρτωσης για τα απορρίμματα. Που άλλοι Δήμοι το κάνουν. Το βάζουν στο πρόγραμμα. Εγώ είδα ότι έχει μηδενικό. Το βάζετε, είναι από τις περιπτώσεις στις οποίες μπαίνει τυπικά για να υπάρχει μια συνέχεια.

Εκσυγχρονισμός των μέσων καθαριότητας κυρίως με εκμετάλλευση, έχει τεθεί και από τον Ηρακλή τον Δρούλια εδώ πέρα, των προγραμμάτων ανακύκλωσης, τα οποία τα βλέπουμε ότι υπάρχουν σε άλλους Δήμους αλλά εδώ δεν υπάρχει.

Βλέπουμε κάθε βδομάδα, πηγαίνει η εταιρία ανακύκλωσης σε διάφορους Δήμους, το προβάλει ο ΣΚΑΙ, δεν ξέρω, μπορεί όπως και η Λευκή Νύκτα να μην σας αρέσει ο ΣΚΑΙ, αλλά έτσι γίνεται. Υπάρχουν. Αυτά στην συνείδηση του δημότη μπορούν να εξοικονομήσουν πόρους. Και εν τέλει να υπάρξει και η μείωση αυτή.

Βέβαια, το οξύμωρο είναι εδώ ότι αναγκαζόμαστε και δεν διαφωνήσαμε σε αυτό γιατί βλέπουμε την ανάγκη να χορηγηθεί

δάνειο, να πάρει δάνειο, να λάβει δάνειο ο Δήμος μας, ωστόσο, που θα το δούμε και αργότερα, αυτό θα είναι μια έμμεση επιβάρυνση για τους δημότες. Δηλαδή μπορεί όντως τα δημοτικά τέλη να μειωθούν και καλό θα είναι να μειωθούν, αλλά η επιβάρυνση θα υπάρχει από την πίσω πόρτα.

Απορρόφηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τα νούμερα είναι πολύ μικρά, οι ευκαιρίες που έχουν χαθεί είναι πολύ μεγάλες. Αυτό γιατί ενώ είπατε ότι είναι τα λεφτά του λαού, μέσα σας δεν το πιστεύετε. Εφόσον δεν το πιστεύετε, δεν μπορείτε να τρέξετε πράγματα. Με μπορείτε να κυνηγήσετε πράγματα, όπως κυνηγούν άλλοι Δήμοι.

Τα έσοδα για τους μεγαλοοφειλέτες που συνεχίζουν να οφείλουν. Δεν είδαμε κάποια διαφοροποίηση από το παρελθόν. Αναφερόμενοι για την ζέση με την οποία είχατε κυνηγήσει παλαιότερα, θα ήταν μια θετική εξέλιξη να υπάρχει μια μείωση αυτού του ποσού. Και βέβαια αντιλαμβανόμαστε ότι όσο περνά ο καιρός θα είναι δύσκολο να γίνει αυτό. Αντικειμενικά μιλώντας και μη αναφερόμενοι σε σας.

Τα τροφεία και οι συνδρομές δεν θα πω ότι υπήρξε μια μείωση, είναι σταθεροποιητική αυτή. Σε σχέση, τουλάχιστον, με αυτά που λέγατε θα μπορούσε να υπάρξει και άλλη. Δεν θα σχολιάσω τέτοιες περιπτώσεις που, έτσι κι αλλιώς, είναι θετικές προς τη σωστή κατεύθυνση, το σχόλιό μου αναφέρεται στην δυναμικότητα με την οποία μπορεί να υποστηρίζετε εσείς συγκεκριμένες δράσεις που αν μην τι άλλο, εάν έστω υπήρχαν μηδενικά τροφεία ή στις δράσεις δεν υπήρχαν συνδρομές, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όντως εφαρμόζεται μια πολιτική

συγκεκριμένη. Μπορεί δηλαδή ο Δήμος να είναι πεντα-βρώμικος αλλά τουλάχιστον σε αυτά δεν υπάρχει έτσι κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με αυτά που λέγατε.

Σε σχέση με τα έξοδα. Δεν υπάρχουν έργα, ούτε από τις δαπάνες, από το ΕΣΠΑ, από την Περιφέρεια δεν βλέπουμε κάτι καινούργιο. Ότι έργο υπάρχει είναι προγραμματισμένο από προηγούμενες δημοτικές αρχές που επανέρχομαι σε αυτό που λέω, ότι δεν υπήρχε μια συγκεκριμένη στόχευση να κυνηγήσετε κωδικούς και ευρωπαϊκά προγράμματα. Να απορροφήσετε σύμφωνα με τις ανάγκες της πόλης.

Η λειτουργία της Κοινωφελούς Επιχείρησης συνεχίζεται. Δεν διαφωνούμε. Εσείς κάποτε ίσως να διαφωνούσατε και να λέγατε ότι αποτελεί προθάλαμο ιδιωτικοποίησης. Όπως και με το έκτακτο προσωπικό που επίσης μπορεί να διαφωνούσατε αλλά αυτή είναι η κατάσταση εδώ, όλοι πρέπει να αξιοποιήσουμε στην υφιστάμενη κατάσταση την οποία βιώνουμε, τις μέγιστες δυνατότητες για να προχωρήσει και να δουλέψει αυτή η πόλη, ακόμα και εάν αποτελεί ...

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ένα λεπτό ακόμα κ. Ντηνιακέ.

**Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:**

Έκτακτο προσωπικό.

Ναι, δυο, τρεις προτάσεις. Πηδάω κάποια θέματα. χρειαζόμαστε μια θετική παρουσίαση λοιπόν με προτάσεις και συγκεκριμένα παραδείγματα.

Για τις εορτές είπαμε ότι η εικόνα της πόλης δεν είναι καλή, θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά.

Θα έπρεπε να διατεθούν περισσότερα ποσά ώστε να είναι φωτεινή.

Να γίνει συνείδηση οι πολίτες να εμπιστεύονται τις αγορές τους. Μην επανερχόμαστε στην οικονομική κρίση. Εμείς συμβολικά με τον καλλιτέχνη και μέλος της παράταξής μας τον Χάρη τον Λαλέ κάναμε μια κάρτα, πηγαίνουμε, δίνουμε την κάρτα αυτή σε δημότες να εντυπωθεί η συνείδηση στον κόσμο, καταρχήν, να αφήνει εδώ τα ελάχιστα χρήματά του.

Καμπάνιες συγκεκριμένες που κάνουν και άλλοι Δήμοι. Εμείς χρειάζεται ανασύσταση του brand name της πόλης. Γι' αυτό μπορεί να χρειάζονται κάποια χρήματα. Εγώ είδα μια κάρτα που στείλατε σήμερα, η οποία δεν με ικανοποιούσε. Θα μιλήσω πολύ. Δεν, το να δώσει ελάχιστα χρήματα σε έναν σωστό γραφίστα πιστεύω ότι έχει πολλαπλά οφέλη για την πόλη. Ξεκινάω από ένα πολύ μικρό γιατί είναι σημερινό.

Καθαρή πόλη. Δεν δικαιούμαστε να υπάρχουν κάδοι στην κατάσταση που είναι ζωγραφισμένα κτίρια καλαίσθητα, αφίσες, το ένα, το άλλο.

Είναι, καταρχήν, θέμα συνείδησης. Σε άλλους Δήμους οι Αντιδήμαρχοι ....

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Έχει τελειώσει ο χρόνος σας κ. Ντηνιακέ, ολοκληρώστε.

**Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:**

Ένα λεπτό. Σε άλλους Δήμους οι Αντιδήμαρχοι μπαίνουν στα σχολεία. Διότι το έχετε πει και εσείς ότι πρέπει να γίνει συνείδηση στον δημότη. Μπαίνουν στα σχολεία και μιλάμε για το θέμα της καθαριότητας. Κάνουν δράσεις με την ανακύκλωση.

Το Γαλάτσι κάνει κοινωνικά, κάνει, εάν το δείτε, εάν είχε το όνομά σου θα το πέταγες; Μπείτε να δείτε αυτή τη δράση που δημιουργεί μια απαξία για αυτούς που πετάνε τα σκουπίδια τους έξω.

Δεν πρέπει να χαθεί κανένα πρόγραμμα της Ε.Ε..

Τα αντιπλημμυρικά, ελπίζουμε το έργο αυτό να προχωρήσει, έστω αυτή τη φορά και να μη γίνεται αυτή την παρελθοντολογία συσκότισης για συγκεκριμένους λόγους. Γιατί για συγκεκριμένους λόγους δεν προχώρησε το έργο.

Οι υποδομές να αυξηθούν. Να σκεφτούμε από τώρα δύο γήπεδα και στα Κουνέλια ένα κλειστό που λένε αρκετοί και στο Δαφνί το υπαίθριο. Μακρινές υποσχέσεις αλλά πρέπει να τα βάλουμε από τώρα. Δεν γίνονται σήμερα αυτά. Το πιστεύουμε αυτό.

Και κάτι τελευταίο. Για τον Σκαραμαγκά που αυτό είναι κάτι το οποίο διαφωνήσαμε και πολιτικά την άλλη φορά. Ξαναλέμε. Εάν δεν μπει η εικόνα ο δημότης να οραματιστεί και να σκεφτεί την εφικτότητα μιας τέτοιας κατάστασης, δεν μπορεί να υπάρξει διεκδίκηση στο να έρθει η έκταση να αποδοθεί στους δημότες.

Το να κάνεις αγώνες αόριστα στο να αποδοθούν οι εκτάσεις ίσως είναι μια μετάθεση ευθυνών, ίσως μπορεί να μην θέλεις και εσύ να διαχειριστείς μια τέτοια κατάσταση και με την ίδια μεθοδολογία να τα ρίχνεις όλα στους άλλους.

Ευχαριστώ. Φυσικά θα τον καταψηφίσουμε.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ευχαριστούμε τον κ. Ντηνιακό. Να δώσουμε τον λόγο στον κ. Σπηλιόπουλο.

**Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:**

Το βασικό πρόβλημα που έχει αυτός ο προϋπολογισμός είναι ότι στην ουσία υφίσταται την έλλειψη πολιτικής βούλησης για να αλλάξουν τα πράγματα που δεν είχε η δημοτική αρχή όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Νομίζω ότι η δημοτική αρχή εγκλωβίστηκε σε μια λογική αυτό-αναφορική, όσον αφορά σε πολιτικό επίπεδο το ότι η γενική πολιτική κατάσταση στη χώρα μας είναι μνημονιακή, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων και κατά συνέπεια η έλλειψη σε κεντρικό επίπεδο μιας πολιτικής που θα ενέπνεε τη δημοτική αρχή, σύμφωνα με την αντίληψη της, κατά κάποιο τρόπο, όπως χωρίς να το λέει αλλά στην ουσία το περιέγραφε είχε δεμένα τα χέρια στον να κάνει κάτι άλλο.

Αυτή η αντίληψη μπορούμε να πούμε ότι σήμερα, που έχει ωριμάσει, θα λέγαμε, μέσα στη διοίκηση η δημοτική αρχή την υποχρεώνει, κατά κάποιο τρόπο, να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν έστρωσε εγκαίρως, αυτό που λέει ο λαός, σπέρνεις εγκαίρως για να μπορέσεις αργότερα να θερίσεις.

Είναι στον προϋπολογισμό και δεν κάνω λάθος, το πρώτο έργο που γίνεται με ανάθεση έξω, που αναφέρεται, νομίζω, στην κατασκευή του νέου ΚΑΠΗ, έγινε με ανάθεση προς τα έξω σαν μεγάλο έργο σε γραφείο. Εάν και αυτό δεν έγινε;

Αυτό λοιπόν, αυτή η λογική ότι δεν διαθέτουμε χρήματα στον ιδιωτικό τομέα και όλα θα τα κάνουμε με τις δημόσιες υπηρεσίες, που ήταν το κυρίαρχο μότο και από ότι φαίνεται ..

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:**

Εντάξει, αυτά τα τρία τα αντιπλημμυρικά, συμφωνούμε σε αυτό. Και μπράβο. Το έργο των 5,5 εκατ. και τα λοιπά. Λέω για έργα εκτός από αυτά της Περιφέρειας.

Αυτό, κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα, την εμπόδισε στο ότι εγκαίρως να ανοίξει δρόμους σε μια άλλη κατεύθυνση.

Η γενική πολιτική κατάσταση που αισιοδοξούμε ότι, κάποιοι από εμάς θεωρούμε ότι η απαγκίστρωση από τα μνημόνια τον Αύγουστο του '18 πιθανά θα αλλάξει αλλά δεν θα λύσει τα προβλήματα, θα αλλάξει τα ζητήματα των αριθμών, αλλά όπως ξέρετε η κοινωνία υπάρχει μια χρονο-καυστέρηση όσον αφορά το να μπορέσεις να πεις ότι εφαρμόζονται πολιτικές τέτοιες που πραγματικά το πρόβλημα της ανεργίας να λυθεί, γιατί αυτό είναι το κύριο πρόβλημα της κοινωνίας και μέχρι τότε θα υπάρχουν επιδοματικές πολιτικές τέτοιες ή αλλιώτικες θεσμικής μορφής και κοινωνικά μέτρα στα οποία το κράτος βεβαίως έχει επενδύσει αυτό το χρονικό διάστημα με μέτρα και ημίμετρα στην υγεία, στην παιδεία και στην υποστήριξη των κοινωνικών ατόμων που έχουν δυσκολίες και βέβαια πρέπει να πούμε ότι και οι Δήμοι σε όλη την χώρα, ανεξαρτήτως προσανατολισμού είναι σε αυτή την κατεύθυνση.

Στον δικό μας τον Δήμο ποιο είναι το κύριο πρόβλημα και γιατί δεν μπορώ να ψηφίσω τον προϋπολογισμό; Και για να το πω ρητορικά θα μπορούσα να τον ψηφίσω εάν έστω και με την λογική του ενός ευρώ υιοθετούσε πρώτον, όσον αφορά την αντίληψή μας για την ανακύκλωση κομποστοποίηση, μείωση της παραγωγής των απορριμμάτων στην πηγή με ότι αυτό συνεπάγεται, πράγμα που δεν το κάνει γιατί η γενική κριτική είναι ότι είναι ζήτημα του κεντρικού κράτους και δεύτερον, γιατί δεν αποδέχεται την αναπτυξιακή πρόταση που καταθέσαμε και εργαστήκαμε σε αυτό τον τελευταίο χρόνο, θα λέγαμε και κάναμε αλληπάλληλες εκδηλώσεις, που είχε τον τίτλο Μονοπάτια Πολιτισμού Σκαραμαγκάς.

Αυτά τα δυο λοιπόν σαν τίτλοι εμπεριέχουν όχι μόνο αναπτυξιακή πολιτική, εμπεριέχουν θέσεις εργασίας. Και εμπεριέχουν οικονομίες κλίμακας που θα έδιναν την δυνατότητα στον Δήμο να πάψει να έχει τα υψηλότερα ανταποδοτικά τέλη στην Δυτική, όχι στην Δυτική Αθήνα, σε όλη την Αθήνα. Ο επόμενος Δήμος έχει 1,59.

Ειδικά για τα απορρίμματα θέλω να πω το εξής και εκφράζω και μια ανησυχία και επιφύλαξη για την λεγόμενη αγορά του αιώνα και θα το παρακολουθήσουμε από κοντά, εάν η αγορά, όταν θα έρθουμε και στις τεχνικές προδιαγραφές και θα κουβεντιάσουμε, των απορριμματοφόρων θα μπορούν να ανταποκριθούν στο λεγόμενο σύγχρονο σχέδιο που αναφέρεται σε τέσσερις κατηγορίες, τουλάχιστον, απορριμμάτων ή απλώς θα είναι για σύμμεικτα προϊόντα.

Βεβαίως κανένας μπορεί να πει στο χάλι που ήμασταν και που παρέλαβε η διοίκηση αυτό θα μας απασχολήσει; Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχουν ρήτρες εθνικές, αντεθνικές και ευρωπαϊκές που λέει ότι το 2020 θα πρέπει να έχουμε μείωση της παραγωγής απορριμμάτων κατά 53%.

Σε αυτή την κατεύθυνση εγώ δεν πιστεύω βέβαια ούτε το περιφερειακό σχέδιο ούτε το πανεθνικό σχέδιο θα είναι πολύ κοντά αλλά είναι σε αυτή την κατεύθυνση.

Ο δικός μας ο Δήμος που στηρίξαμε τις εθελοντικές δράσεις για την αλλαγή συνείδησης το πρώτο χρονικό διάστημα, στην ουσία δεν έχει κάνει τίποτα για να μπορέσει να εφαρμόσει το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, το οποίο η πλειοψηφία ψήφισε και που εμείς το δεχθήκαμε, παρά τις επιμέρους επιφυλάξεις.

Στο δικό μας προϋπολογισμό δεν υπάρχει κανένα έργο σε αυτή την κατεύθυνση, όταν στον διπλανό Δήμο Αιγάλεω υπάρχουν προγράμματα ΕΣΠΑ για υλοποίηση 65 Πράσινων Γωνιών, αναφέρομαι στον Δήμο Αιγάλεω για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης.

Το ίδιο γίνεται και σε άλλους Δήμους. Ειδικά στον Δήμο Αιγάλεω που παρέλαβε το 1% οκταπλασίασε την ανακύκλωση και την πήγε στο 8% και από ότι φαίνεται θα πάει στο 20% με βάση έναν προσανατολισμό στο 2020.

Αντίστοιχα ζητήματα βλέπουμε και σε άλλους Δήμους στην Αττική ανεξαρτήτως προσανατολισμού.

Εγώ κρούω τον κώδωνα του κινδύνου και λέω ότι από εδώ και πέρα θα ψηφίζω αναμορφώσεις προϋπολογισμού όχι

καταχρηστικώς, γιατί πραγματικά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες, αλλά όταν θα έχουν πολιτικό περιεχόμενο στην κατεύθυνση αυτή που ανέφερα να βγει από το αντιαναπτυξιακό αδιέξοδο που έχει ο Δήμος. Δηλαδή, όταν θα κάνει αναμορφώσεις τέτοιες που θα ενσωματώνει προτάσεις, όχι μόνο δικές μας, δεν διεκδικούμε το αλάθητο, σε αυτή την κατεύθυνση.

Αυτό λοιπόν, κατά την γνώμη μου, είναι το κύριο ζήτημα αυτή την στιγμή για τον Δήμο και αυτό, εάν θέλετε, τον έχει αυτό-εγκλωβίσει σε μια λογική βεβαίως δεν γίνονται οι σπατάλες και οι φωτογραφικές διατάξεις του παρελθόντος, ωστόσο τα χιλιόμετρα για τα απορριμματοφόρα είτε τα παλαιά είτε τα καινούργια, με την λογική αυτή που υπάρχει θα συνεχιστεί.

Πολύ περισσότερο που δεν υπάρχουν καθόλου μελέτες και στον καινούργιο προϋπολογισμό για σύγχρονα συστήματα που έχουν να κάνουν σε σχέση με την τεχνολογία και που μπορούν να εντοπίσουν με σύγχρονο τρόπο το ζήτημα, να αλλάξουν προς θετικό τρόπο το ζήτημα της διακομιδής. Οι κάδοι είναι γεμάτοι, να αλλάξουν τα δρομολόγια και τα λοιπά.

Το δεύτερο ζήτημα κάνουμε κριτική είναι ότι για το ζήτημα του Σκαραμαγκά που ψηφίσαμε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι το εξής: υπάρχει πολιτική βούληση της κυβέρνησης, όπως εκφράστηκε και από υπουργούς, υπάρχει αναφορά από την έκανε εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και εργαστήκαμε σαν παράταξη σε αυτή την κατεύθυνση και από την Περιφέρεια, τον Αντιπεριφερειάρχη, από την Ρένα την Δούρου την Περιφερειάρχη Αττικής, το άκουσα και είναι γραπτό να υπάρχει σε αυτή την κατεύθυνση η αναφορά που έκανε Τζόκας στον

απολογισμό και στον σχεδιασμό για την επόμενη διετία και εμείς εδώ περί άλλα τυρβάζουμε σε μια λογική ότι αυτή στιγμή δεν είναι επίκαιρο ή ότι θέλουμε να κρύψουμε ζητήματα αδυναμίας της Περιφέρειας, που πετυχημένα συνεργάζεται, ομολογουμένως, με το σύνολο της επικράτειας των 66 δήμων.

Εμείς αξιοποιήσαμε από το σύνολο των δυνατοτήτων που θα μπορούσαμε να κάνουμε μόνο τα έργα τα αντιπλημμυρικά και σε αυτό συμβάλαμε εμείς, όπως γνωρίζετε, από την πρώτη στιγμή όταν υπήρχε διχογνωμία και μια έλλειψη εμπιστοσύνης στο εάν θα γίνει το μεγάλο έργο.

Αυτό, τουλάχιστον, στις λαϊκές συνελεύσεις μας άκουσαν οι πολίτες που άλλα έλεγε ο Δήμαρχος και άλλα έλεγα εγώ όσον αφορά την προοπτική του έργου.

Αυτό, λοιπόν, το ζήτημα τη στιγμή που έχουμε την Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίνα, που δεν το είχαμε σχεδιάσει, μας προέκυψε, κατάφερε να κερδίσει το 2021 να είναι Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, σημαίνει ότι έχουμε ένα ισχυρό καθήκον και καλό είναι να κάνουμε τις πρώτες αναμορφώσεις του προϋπολογισμού στον να αναδείξουμε τα πολιτιστικά μονοπάτια και θα έλεγα από όλα αυτά πρώτα και κύρια την Ιερά Οδό.

Και να διεκδικήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Δηλαδή να επεξεργαστούμε μια πολιτική πρόταση εδώ σαν Δημοτικό Συμβούλιο και καλό είναι να την υιοθετήσει στο τέλος ο Δήμαρχος, ανεξαρτήτως του τι και το πώς και να πάμε στην Περιφέρεια και να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε αυτό απαιτεί έναν σχεδιασμό που εμείς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε και καλούμε από κοινού θα χρηματοδοτήσετε ένα

έργο με τις δικές σας δυνάμεις σαν Περιφέρεια και Αντιπεριφέρεια στο να αναδείξουμε και να ενώσουμε τα μνημεία της περιοχής, τα πολιτιστικά μνημεία και όλα αυτά τα ζητήματα.

Αυτό λοιπόν λέω σημαίνει θέσεις εργασίας.

Τώρα, όσον αφορά επίσης άλλους τομείς, θέλω να πω λοιπόν ότι αργήσαμε πάρα πολύ, την ίδια ώρα, για να φύγω λοιπόν και να πάω στην Πετρούπολη, που πήρε 900.000 για τον ηλεκτροφωτισμό, 2 εκατ. για τους παιδικούς σταθμούς, 2,5 για την ανάπλαση διαφόρων χώρων του Καμινιού και περιβάλλοντος χώρου, 150.000 για γυμναστήρια και τα λοιπά.

Νομίζω ότι πρέπει ο Δήμος τα δυο χρόνια αυτά που μένουν να ανασκουμπωθεί και νομίζω πρέπει να βάλει νερό στο κρασί του και να δει τι μπορεί να κάνει η τεχνική υπηρεσία, γιατί δεν μπορεί να τα κάνει όλα, όχι μόνο για χρόνο αλλά και από άποψη γνώσεων και επιπέδου και σε μια σειρά πράγματα πρέπει να σκύψει.

Επίσης πιστεύουμε ότι θα έλεγα το άφησε να τρέξει όπως πάει το πράγμα και με τον Σταθμό της Βεργίνας και με το Παλαιό Δημαρχείο, στέκομαι στα μεγάλα ζητήματα, ανεξαρτήτως πιθανά διοικητικών ευθυνών, γραφειοκρατίες, οτιδήποτε άλλο και τα λοιπά, θα ήθελα την ίδια ζέση με την οποία κρεμάει πανό για τα ζητήματα της ανεργίας και υποδέχεται τον Πελετίδη, να ενσωματώσει στην λογική του και τα ζητήματα συνολικά ανάπλασης της πόλης.

Εδώ θα έρθω στο εξής: εγώ δεν έχω πρόβλημα που φτάσαμε την τελευταία στιγμή και το ψηφίζουμε. Έχω πρόβλημα το ότι ενώ γίνανε λαϊκές συνελεύσεις, ούτε σε αυτό, γιατί εμείς συμμετείχαμε

και από την άποψη του να ακούσουμε το τι λέει ο κόσμος, στην ουσία δημόσιος απολογισμός και δεν λέω τυπικός που έγινε στον ισολογισμό, όπως κάνουν άλλοι Δήμοι που σου δίνουν την δυνατότητα έναν μήνα πιο πριν να ακούσεις και να δεις ιδίοις όμμασι τα στοιχεία του τι έχει κάνει ο Δήμος στους διάφορους τομείς, με απολογισμό στην ουσία, γιατί για να γίνει αυτή η δουλειά σημαίνει ότι ανασκουμπώνονται οι Αντιδήμαρχοι και οι αντίστοιχες υπηρεσίες και παρουσιάζουν το που έχει φτάσει η κατάσταση και ποια είναι η προοπτική στο τέλος του έτους.

Αυτό, κατά την γνώμη μου, είναι το πρόβλημα και εάν θέλουμε να μιλήσουμε για την δημοκρατία στα πλαίσια της τοπικής αυτοδιοίκησης και να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα που εμείς αυτό έχοντας στο μυαλό μας πάρα πολλές φορές είμαστε ανεκτικοί, βάζουμε αστερίσκους, ψηφίζουμε, κάνουμε, μας κάνει κριτική η κοινωνία και μέσα στην παράταξη και έξω από την παράταξη ότι πολλές φορές είμαστε περισσότερο ανεκτικοί προς την δημοτική αρχή αντίθετα από την κυβέρνηση που είναι το κόμμα που μας στηρίζει μαζί με τους Οικολόγους Πράσινους, είναι αυτό το ζήτημα. Ότι πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες που ο πολίτης να μπορεί να συμμετέχει εγκαίρως και εγώ δεν θα πω ότι και δεν είναι αυτό καθόλου κριτική προς τον Πρόεδρο, ο οποίος θεωρώ ότι κάνει την δουλειά του πάρα πολύ καλά όσον αφορά την προετοιμασία του Δημοτικού Συμβουλίου, στα πλαίσια των τυπικών καθηκόντων και της προετοιμασίας.

Πραγματικά θεωρώ ότι ερχόμαστε προετοιμασμένοι από την τυπική πλευρά αλλά λέω για την ουσιαστική πλευρά, κάποια στιγμή πρέπει να κουβεντιάσουμε, θα σας φέρω ένα παράδειγμα,

τι θα κάνουμε με την περιοχή που λέμε 'Κατερίνα Λολοσίδη' αναβάθμιση του κέντρου;

Εγώ λέω ότι μπορεί να τα κουβεντιάζετε μεταξύ σας σαν παράταξη ή η Δημορχιακή Επιτροπή ή η παράταξη. Και εμείς σαν παράταξη το κουβεντιάζουμε. Και οι άλλες παρατάξεις το κουβεντιάζουν. Και από τον πολιτικό λόγο δεν αμφισβητώ ότι κανένας, δεν υπάρχει ούτε ένας στην αίθουσα που να μην τον απασχολεί. Αυτό όμως θέλει μια οργάνωση συζήτησης.

Και θα σας κάνω κριτική και για την συγκοινωνία, που μάλλιασε η γλώσσα μου και κάναμε αυτή την εκδήλωση που παρουσιάστηκε, δεν ακούσαμε την δική σας άποψη και μετά από τρία χρόνια λέω ότι θα κουβεντιάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι την τελευταία στιγμή και ας τσακωθούμε επιτέλους, τι θα κάνουμε με το Δάσος;

### **ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

### **Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:**

Μισό λεπτό, θα το πούμε και γι' αυτό.

Εγώ λέω λοιπόν το εξής: εγώ λέω για το Δάσος υπάρχει ένα ζήτημα το τι θα κάνουμε. Αντί να το κουβεντιάζουμε στην ουσία είμαστε τρία χρόνια που δεν έχουμε καμία εναλλακτική πρόταση κατατεθειμένη στο τραπέζι επί της ουσίας από την δημοτική αρχή.

Εγώ λέω λοιπόν με αυτές τις άθλιες συγκοινωνίες βάζω λοιπόν το εξής ζήτημα.

Εγώ χαίρομαι που με διακόπτει ο Δήμαρχος και εάν θέλει ας με διακόψει και άλλο.

Θα κουβεντιάσουμε εάν η Καραϊσκάκη και Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου θα τις κάνουμε μονοδρόμηση; Να το κουβεντιάσουμε. Μπορεί να μην καταλήξουμε. Να το κουβεντιάσουμε όμως με όρους όχι γενικής πολιτικής αντιπαράθεσης αλλά με το τεχνοκρατικούς όρους και να πούμε ότι ξέρετε, έχει αυτά τα υπέρ και τα κατά. Να κουβεντιάσουμε. Θα υπάρξει μεταβατική κατάσταση σε αυτή την κατεύθυνση; Να κουβεντιάσουμε. Θα δοκιμάσουμε να κάνουμε με αυτά τα λίγα λεφτουδάκια. Θα έπρεπε να το είχαμε σχεδιάσει και γι' αυτό καταψηφίζω τον προϋπολογισμό. Και να πούμε ότι το τέταρτο έτος, το σχεδιάσαμε το δεύτερο έτος, θα κάνουμε έναν πεζόδρομο. Την Σάμου, την Δαβάκη; Δεν ξέρω ποια θα κάνουμε, αλλά θα την σχεδιάσουμε.

Εγώ λέω, παραδείγματος χάρη, στο Χαϊδάρι δεν χωράει ποδηλατόδρομος, που είμαι ποδηλάτης. Έχω καταλήξει με τα λίγα ..

**Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:**

Διαφωνώ.

**Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:**

Διαφωνεί λέει ο Δρούλιας. Χαίρομαι λοιπόν που διαφωνείς. Να την κάνουμε έτσι την συζήτηση. Εγώ λέω λοιπόν με τα λίγα που ξέρω και με τους τεχνοκράτες που συμβουλευτήκα λέει δεν είναι αυτό και είμαι υπέρ των δρόμων της ήπιας κυκλοφορίας. Θέλω λοιπόν να κουβεντιάσουμε και να αντιπαρατεθούμε εάν θα κάνουμε ποδηλατόδρομο στο κεντρικό Χαϊδάρι, ποδηλατόδρομο στην Γρηγορούσα, ποδηλατόδρομο στο Δάσος και εάν η δημοτική αρχή, εφόσον κάνουμε ποδηλατόδρομο θα έχει και μια ομάδα

υποστήριξης με ποδήλατα, όπως κάνουν και αλλού. Και υπάρχουν λύσει σε αυτό και πάει λέγοντας.

Δεν θα σταθώ στα επιμέρους ζητήματα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που εμείς έχουμε αρθρογραφήσει. Για το φωταέριο που κάναμε κριτική και είπαμε λοιπόν ότι όλα τα κτίρια του Χαϊδαρίου με εξαίρεση, τα δημόσια κτίρια, ποια είναι η προοπτική; Πότε θα συνδεθούν; Θέλω να μου απαντήσει κάποιος στο κλείσιμο, ποιος είναι ο σχεδιασμός γι' αυτό το πράγμα;

Για την κεντρική αποθήκη που κάποιοι πειράχθηκαν που γράφτηκε η αρθρογραφία και τα λοιπά, εγώ δεν λέω ότι φταίει η σημερινή, φταίνει όλοι οι προηγούμενοι, ποιος είναι ο σχεδιασμός γι' αυτό το πράγμα;

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:**

Χαίρομαι που μου απαντάτε όλοι και περιμένω και τις τοποθετήσεις σας αντί να με διακόπτετε ή εάν θέλετε μπορώ να διακόψω να ακούσω καλύτερα αυτό που λέτε, τον σχολιασμό σας.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Θοδωρή δεν σε διακόπτει κανένας. Εντάξει, είπαν κάτι οι συνάδελφοι. Δεν σε διακόπτει κανείς.

**Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:**

Δεν είπα τίποτα, λέω. Λέω όποιος θέλει μπορεί και να διακόψει, δεν έχω πρόβλημα και με την άδειά σου.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Παρακαλώ συνάδελφοι.

**Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:**

Λέω λοιπόν ότι πραγματικά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα ζητήματα και για τον πολιτισμό, εάν θέλετε, κάποια στιγμή να κουβεντιάσουμε που με ανεκτικότητα εγώ τα έχω δεχθεί όλα.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Για να είμαι τυπικός ο χρόνος σου έχει λήξει μόλις τώρα. Μάζεψέ το σιγά-σιγά.

**Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:**

Πρόεδρε και εγώ για να είμαι τυπικός σε ευχαριστώ, αυτοδεσμεύτηκα ότι θα το τελειώσω, τελειώνω λοιπόν και λέω ότι υπάρχουν λοιπόν και χάρηκα που έτσι υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις, για μια σειρά πράγματα θα συνεχίσουμε να αρθρογραφούμε και θα μας δοθεί η δυνατότητα και στην πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού να σας πούμε πράγματα για μια σειρά τομείς για τα οποία εμείς θα επιμένουμε και θα σας ζητήσουμε να αλλάξετε ρου και ρότα.

Ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ευχαριστούμε τον κ. Σπηλιόπουλο. Ο κ. Δρούλιας.

**Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:**

Καλησπέρα και από εμένα. Η συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού είναι η ίσως η κορυφαία στιγμή της χρονιάς για το Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια πρέπει να ομολογήσω ότι τέσσερα χρόνια τώρα, είναι η τέταρτη χρονιά, η συγκεκριμένη συζήτηση στον Δήμο μας τείνει να γίνει μια όχι ουσιαστική αλλά βαρετή, επαναλαμβανόμενη διαδικασία, η οποία δεν έχει να προσφέρει απολύτως τίποτα και στην πόλη αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ουσιαστικά τέσσερα χρόνια τώρα επαναλαμβάνουμε και από τη μια πλευρά και από την άλλη λίγο ως πολύ τα ίδια πράγματα.

Ξεκινάω με την δημοτική αρχή η οποία συνεχώς έχει την κασέτα της καταγγελίας, του συστήματος της καταγγελίας της κεντρικής εξουσίας, παρουσιάζεται σαν να μην θέλει να υλοποιήσει τον προϋπολογισμό, τον οποίο καταθέτει, με το συνεχές επιχείρημα ότι εμείς θα θέλαμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό αλλά, δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση και έτσι πρέπει να πορευτούμε, το οποίο είναι πολύ βολικό αλλά τελικά δεν είναι δημιουργικό, δεν είναι αποτελεσματικό και δεν προσφέρει τίποτα στην πόλη παρά μόνο μερικά χαμένα χρόνια, τα οποία προστίθενται συνεχώς το ένα με το άλλο και έρχονται να συνεχίσουν την κακή και φθίνουσα πορεία που έχει πάρει το Χαϊδάρι εδώ και χρόνια, ίσως και τις τελευταίες δεκαετίες θα έλεγα.

Νομίζω ότι πρέπει να ξεφύγουμε όμως σιγά - σιγά από αυτή τη μιζέρια, να δούμε λίγο την εικόνα των δήμων που υπάρχουν δίπλα μας και γύρω μας και πολύ κοντά μας, να δούμε ότι το Χαϊδάρι συνεχώς μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο πιο φτωχό, πιο μίζερο, πιο βρώμικο, πιο άσχημο τη στιγμή που άλλες πόλεις κοντά μας έχουν απογειωθεί, βελτιώνονται και ακόμα και μέσα στις συνθήκες κρίσης που ζούμε τα τελευταία χρόνια, μπορούν και αλλάζουν την εικόνα της πόλης προς το καλύτερο.

Είπε πριν ο Βαγγέλης ότι δεν περιμένουμε μέσα σε μια μέρα να αλλάξει η εικόνα της πόλης. Μέσα σε μία πενταετία όμως μπορεί να αλλάξει η εικόνα της πόλης και υπάρχουν πολλά

παραδείγματα στο παρελθόν, από τη δεκαετία του 80 ακόμα, από την Καλαμάτα του Μπένου, από πιο κοντινές μας πόλεις, όχι μόνο περιφερειακές και περιφερειακές αλλά και εδώ στην Αθήνα, πόλεις που μέσα σε μία πενταετία, σε μια τετραετία ή και λίγο παραπάνω, έχουν αλλάξει την εικόνα τους πολύ προς το καλύτερο, πόλεις που και τώρα αυτή τη στιγμή με τις συνθήκες τις οποίες ζούμε, τις συνθήκες τις οποίες παρουσιάζει σαν άλλοθι η δημοτική αρχή, μπορούν και να βελτιώνουν και την καθημερινότητα των δημοτών και την ψυχολογία των δημοτών τους προς το καλύτερο.

Από την άλλη, βέβαια, όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης με εξαίρεση τον Ανδρέα τον Μποζικά, συνεχώς λέμε τα ίδια από την πρώτη μέρα, διαμαρτυρόμαστε, κάνουμε προτάσεις, αν θέλετε, λέμε πράγματα τα οποία δεν γίνονται, κάθε χρόνο όμως ουσιαστικά επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια χωρίς όμως τίποτα να αλλάζει.

Τα χρόνια περνάνε, ο χρόνος μετράει πλέον αντίστροφα, εκπνέει, έχει αρχίσει το ρολόι και μετράει αντίστροφα τικ-τακ, δυστυχώς όμως τίποτα δεν αλλάζει, τίποτα δεν αλλάζει προς το καλύτερο στην πόλη μας.

Ο προϋπολογισμός έχει δυο σκέλη θέλει. Το ένα είναι το υπηρεσιακό, το τεχνοκρατικό, στο οποίο δεν έχω πολλά να πω. Νομίζω ότι με τα εργαλεία που έχουν οι υπηρεσιακοί είναι ένας προϋπολογισμός τεχνοκρατικά καταρτισμένος σωστά, δεν θα ήθελα να αναλωθώ σε λεπτομέρειες, ούτε σε νούμερα που θα κουράσω.

Ο δεύτερος άξονας, όμως, έχει να κάνει με το γενικότερο σχέδιο, με την πολιτική κατεύθυνση και με το όραμα που πρέπει να έχει μια δημοτική αρχή και ένας Δήμος.

Εκεί είναι που χωλαίνουμε, εκεί είναι που είναι ελλιπής, έως μηδενικός. Εγώ δεν βλέπω, δεν βλέπω την πολιτική κατεύθυνση και το όραμα, που θα μπορούσε να αλλάξει την εικόνα του Δήμου, έστω και τώρα, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, τον τελευταίο χρόνο ουσιαστικά πριν από τις εκλογές, αφού ο επόμενος προϋπολογισμός θα είναι προϋπολογισμός έτους εκλογών.

Αυτός είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός, λοιπόν, μέσα σε αυτή την θητεία που θα μπορούσε να αλλάξει κάτι και δεν μιλάω για μεγάλα έργα, για φαραωνικά έργα, που είπε κάποιος πριν από τους συναδέλφους. Ακόμα και μεγάλες εκκρεμότητες που υπήρχαν, που υπήρχαν εδώ και χρόνια, χρόνο με τον χρόνο παραμένουν οι ίδιες.

Δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο έργο για το οποίο συζητάμε στην πόλη μας και γίνεται συζήτηση, είναι δύο πεζογέφυρες οι οποίες είναι και σε λάθος θέση και δεν θα προσφέρουν τελικά τίποτα, όπως πολλές φορές, έχω πει και έχω ξαναπεί εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Μέσα από μια λανθασμένη πολιτική που υπήρχε και μια λανθασμένη αντίληψη που υπήρχε εδώ και χρόνια ότι κάντε πεζογέφυρες στην Καβάλας, κάντε πεζογέφυρες στην Καβάλας, νομίζω ότι τελικά οδηγηθήκαμε και όλες οι παρατάξεις οδηγηθήκαμε προ τετελεσμένου να μην μπορούμε, βέβαια, να αρνηθούμε ένα έργο ή κάποια χρήματα, τα μοναδικά χρήματα

ίσως που δίνει η Περιφέρεια στο Χαϊδάρι, ακριβώς για να μην μπλοκάρουμε ένα έργο το οποίο έχει δρομολογηθεί.

Ένα έργο το οποίο όμως είναι σε λάθος χρόνο, σε λάθος θέση και με λάθος τρόπο έχω πει πολλές φορές για μένα το πρώτο μας μέλημα ως προς την Καβάλας θα έπρεπε να είναι η υπογειοποίησή της, το δεύτερο θα έπρεπε να είναι η αξιοποίηση των υπογείων διαβάσεων και το τρίτο θα είναι εναέρια πεζογέφυρα, σε ένα σημείο μάλιστα που υπάρχει πεζοφάναρο και οι πεζοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πεζοφάναρο.

Δεν νομίζω ότι έχουμε στο συγκεκριμένο σημείο νεκρούς, μιλάω για το Παλατάκι, στην διασταύρωση αυτή ότι είχαμε πεζό νεκρό. Νομίζω ότι δεν έχει. Στην διασταύρωση, στο πεζοφάναρο.

Όπως επίσης έχω πει πολλές φορές για τις υπόγειες διαβάσεις, μακάρι το έργο αυτό να αποτρέψει κάποια ατυχήματα. Σας λέω και πάλι ότι η εμπειρία μου δείχνει ότι πολλοί θα περνάνε πάλι από κάτω και δεν θα κάνουν όλη την κίνηση.

Έχω πει, λοιπόν, πολλές φορές για τις υπόγειες διαβάσεις, έχω φέρει παραδείγματα από άλλους δρόμους, θα σας πω όχι για άλλους δρόμους, για την Καβάλας, ποιο είναι το σημείο στο οποίο θα έπρεπε, περνάνε περισσότεροι πεζοί και θα έπρεπε να είναι το πρώτο που να γίνει πεζογέφυρα; Είναι το σημείο των ΤΕΙ.

Λοιπόν, στο σημείο των ΤΕΙ υπάρχει υπόγεια διάβαση που περνάνε καθημερινά χιλιάδες φοιτητές, χιλιάδες άνθρωποι και χρησιμοποιείται.

Το λέω αυτό για να δείξω ότι τελικά και το πρώτο έργο που γίνεται μετά από τόσα χρόνια, από τρεισήμισι χρονιά στην πόλη, δεν είναι αυτό το οποίο θα ήταν η προτεραιότητα, δεν είναι αυτό

το οποίο θα έπρεπε να γίνει έτσι όπως είναι ο σωστός τρόπος για να γίνει.

Υπάρχουν όμως έργα τα οποία θα έπρεπε από την πρώτη μέρα να έχουν προχωρήσει και δυστυχώς είμαστε και τώρα στο μηδέν.

### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Συνάδελφοι, συγνώμη Ηρακλή, υπάρχει ένα βουητό. Μιλάει ο συνάδελφος.

### **Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:**

Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να συζητάμε για την δημοτική συγκοινωνία. Ξέρω την άποψη του δημάρχου και της δημοτικής αρχής ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου η συγκοινωνία. Υπάρχουν δεκάδες Δήμοι, ίσως και εκατοντάδες, που έχουν δημοτική συγκοινωνία και είναι κρίμα για την πόλη μας που έχουμε τον σταθμό Μετρό τόσο κοντά, κακώς δεν τον έχουμε στην πόλη μας, τον έχουμε όμως κοντά μας, να βλέπουμε όλους τους άλλους Δήμους, το Περιστέρι να έχει τρεις σταθμούς Μετρό, το Αιγάλεω τρεις σταθμούς Μετρό, η Αγία Βαρβάρα οσονούπω δυο σταθμούς Μετρό, το Ίλιον, ο Κορυδαλλός, όλοι να περιμένουν, εμείς να είμαστε όσο περνάνε τα χρόνια όλο και περισσότερο συγκοινωνιακά αποκλεισμένοι και να μην έχουμε μια αξιόπιστη δημοτική συγκοινωνία, στοιχειώδη δημοτική συγκοινωνία για να μπορεί κάποιος να φτάσει μέχρι το Μετρό, το οποίο είναι μερικά μέτρα από τα όρια του Δήμου μας.

Αυτό θα έπρεπε να αποτελέσει την όποια προτεραιότητα οποιασδήποτε δημοτικής αρχής το '14 και πιο πριν, αλλά επειδή μιλάμε για την συγκεκριμένη, από το '14. Δυστυχώς τα χρόνια

περνάνε, η κατάσταση όλο και επιδεινώνεται, κάντε κάτι. Η έκκληση όλων των δημοτών και σας το λέω όχι ως δημοτικός σύμβουλος, ως δημότης, βλέποντας τι συμβαίνει, ποιο είναι το θέμα που συζητάνε, ίσως, περισσότερο οι δημότες μας αυτή την στιγμή. Κάντε κάτι να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση πιο εύκολη στο Μετρό. Είναι πραγματικά κρίμα να έχουμε τον σταθμό Μετρό εκεί και να μην, να χρειάζεται ώρες ένας Χαϊδαριώτης για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το Μετρό.

Δεν θα μπω τώρα στην παρελθοντολογία και γιατί το Μετρό δεν έχει φτάσει στο Χαϊδάρι.

Απορρίμματα και φωτισμός. Το λέμε από την πρώτη ημέρα, η πρώτη προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι η μείωση των δημοτικών τελών. Το Χαϊδάρι είναι ένας Δήμος, δυστυχώς, που όλοι του οι δημότες πληρώνουν πολύ μεγάλα δημοτικά τέλη σε σύγκριση με άλλους Δήμους, σε σύγκριση με τις παροχές που έχουν από τον Δήμο τους, με την αξία της γης και αυτό θα έπρεπε να είναι ένας από τους πρώτους στόχους στην πρώτη σελίδα, στην πρώτη κατηγορία των δράσεων οποιοσδήποτε δημοτικής αρχής.

Μέσα από τα απορρίμματα και τον ηλεκτροφωτισμό, το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, υπάρχουν προγράμματα και ΣΔΙΤ. Δυστυχώς ένας Δήμος για να μπορέσει να είναι έτσι όπως τον θέλουμε, σύγχρονος, ευρωπαϊκός, οικονομικά αυτοτελής πρέπει να αξιοποιήσει και ιδιωτικά κεφάλαια. Υπάρχει τρόπος λοιπόν μείωσης του κόστους απορριμμάτων και του κόστους ηλεκτροφωτισμού. Καλύτερος ηλεκτροφωτισμός, πιο φωτεινή πόλη, το οποίο παραπέμπει και στα θέματα ασφάλειας, καλύτερη

διαχείριση στα απορρίμματα, ανακύκλωση, έσοδα από την ανακύκλωση, όπως έχουν οι Δήμοι σε όλη την Ευρώπη, ακόμα και αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

Αυτή τη στιγμή τρέχουν δύο προγράμματα, να ξέρετε. Ένα είναι για ενεργειακή αναβάθμιση χώρων στους Δήμους, κυρίως για αθλητικούς χώρους και ένα είναι για αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας που είναι για χώρους οι οποίοι δεν λειτουργούν.

Οι προσκλήσεις ξεκινάνε 8 Ιανουαρίου, θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε και πόρους από προγράμματα για μια σειρά από δράσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τον Δήμο.

Αξιοποίηση χώρων πρασίνου. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο επιγραμματικός μπορώ για να είμαι και μέσα στα όρια του χρόνου.

Αξιοποίηση χώρων πρασίνου. Δυστυχώς και εδώ δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε το θεαθήναι, το Πάρκο της Νεολαίας, το ΚΕΒΟΠ και τον Σκαραμαγκά. Τον Βοτανικό Κήπο που θα έπρεπε να διαφημιστεί και να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή και ο Δήμος και συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και αξιοποίηση του Βοτανικού Κήπου και για άλλες δράσεις.

Περνάνε τα χρόνια, όμως δυστυχώς και σε αυτόν τον τομέα δεν γίνεται τίποτα.

Αποχετευτικό και αντιπλημμυρικό. Είναι γεγονός ότι το μεγάλο έργο στη Λ. Καβάλας έχει δρομολογηθεί. Βέβαια, δεν το έχουμε δει ακόμα να υλοποιείται. Είναι το πρώτο από μια σειρά έργα τα οποία θεωρώ ότι είναι απαραίτητα για την πόλη μας, για τον Δήμο μας.

Στην Αφαία και στο Δάσος, σε δυο διαφορετικές περιπτώσεις, το έχω πει ότι είναι η εικόνα όταν βρέχει στους δρόμους, στις μεγάλες κατηφόρες του Δάσους που κατεβαίνει ποτάμι το νερό, κατεβαίνουν οι κάδοι απορριμμάτων, τα σκουπίδια, είναι πραγματικά τριτοκοσμική για μια χώρα ευρωπαϊκού του 21<sup>ο</sup> αιώνα.

Προφανώς δεν είναι ένα έργο εύκολο, όμως επιτέλους κάποια στιγμή θα πρέπει αυτά τα έργα να υλοποιηθούν και να μην τα λέμε συνεχώς, να μην είναι μόνο στα χαρτιά, να τελειώσουν οι μελέτες, να βρούμε τους απαραίτητους πόρους για να προχωρήσει και το αντιπλημμυρικό αλλά και το αποχετευτικό της Αφαίας. Δυστυχώς έχουμε μια περιοχή του Δήμου μας που το 2018 πλέον, που μπαίνει τώρα, δεν έχει αποχέτευση. Δεν έχει αποχετευτικό σύστημα.

Και βέβαια η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής αγοράς.

Χρόνο με τον χρόνο, δυστυχώς, η τοπική αγορά του Χαϊδαρίου γίνεται όλο πιο φτωχή, όπως και η γενικότερη εικόνα της πόλης, η αισθητική δεν βοηθάει, έχουμε φτάσει στο σημείο να ζηλεύουμε, εντός εισαγωγικών, το Περιστέρι. Αυτό το θεωρώ μεγάλη κατάντια για τον δημότη Χαϊδαρίου. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει η εικόνα δίπλα μας και εμείς χρόνο με τον χρόνο να υποβαθμιζόμαστε και να έχουμε συνεχώς μια τοπική αγορά, η οποία να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο

Μπορεί εσείς να κατηγορείτε τις Λευκές Νύχτες και τις Μαύρες Παρασκευές, όπως λέτε και τα πολλά φωτάκια και τις εκδηλώσεις τώρα ενόψει Χριστουγέννων, όμως είναι κάτι το οποίο

και τονώνει την τοπική αγορά αλλά και βελτιώνει την εικόνα της πόλης και την ψυχολογία ακόμα του δημότη.

Είναι ένα σημείο στο οποίο εγώ συμφωνώ με τον Βαγγέλη τον Ντηνιακό, νομίζω ότι έχουμε δυο, τρία σημεία που είναι κοινά στις προτάσεις μας, ένα από αυτά είναι το συγκεκριμένο και δυστυχώς δεν βλέπουμε, όχι να υπάρχει κάποιο σχέδιο, αλλά η συνολικότερη πολιτική κατεύθυνση και αντιμετώπιση του προβλήματος νομίζω ότι οδηγεί στην παρακμή της τοπικής αγοράς και στο αντίθετο, όχι στην ενίσχυση, στην υποβάθμιση της επιχειρηματικότητας στην πόλη μας.

Δεν νομίζω ότι αυτή την στιγμή κάποιος επιχειρηματίας έχει κίνητρο να επενδύσει ουσιαστικά και να δημιουργήσει κάποια σοβαρή επιχείρηση στην πόλη μας.

Χώροι άθλησης. Το γήπεδο στο Δαφνί, χρόνια το λέμε, δεν γίνεται τίποτα. Ένα κλειστό γυμναστήριο. Η κατάσταση που υπάρχει στο γήπεδο στο Δάσος με τον χλοοτάπητα και το ταρτάν. Είναι καλό που είναι ανοικτό το γήπεδο στους δημότες και μπορούν όλοι να τρέξουν, να περπατήσουν εκεί, όμως και τα Αθλητικά Σωματεία δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν αλλά και η εικόνα του είναι μια εικόνα εγκατάλειψης και υποβάθμισης.

Βέβαια μια σειρά από, το γήπεδο στο Αττικό, μια σειρά από αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν αφεθεί στην μοίρα τους αλλά θα μπορούσε να υπάρξει και ένα ευρύτερο σχέδιο για ακόμα περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις και σε γειτονιές και στην Αστυθέα και στο Δαφνί και στα Κουνέλια, στο οποίο είναι απαραίτητο.

Πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι. Είπε πριν ο Θοδωρής να κάνουμε συζήτηση. Εμείς πάντα μιλάγαμε για ένα δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων στην πόλη μας, όπως επίσης το σημαντικό ζήτημα των πεζοδρομίων. Το Χαϊδάρι δεν έχει πεζοδρόμια, δεν μπορεί κάποιος να περπατήσει. Ακόμα και εάν κάποιος αποφασίσει να πάει από την Αστυθέα στο Μετρό, από τα Κουνέλια στην Αστυθέα ...

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Συνάδελφοι παρακαλώ να σεβαστούμε τον ομιλητή.

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Πότε περιορίστηκαν τα πεζοδρόμια;

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Παρακαλώ συνάδελφοι να σεβαστούμε τον ομιλητή.

**Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:**

Δήμαρχε δεν λέω ότι περιορίστηκαν τα πεζοδρόμια τα τελευταία τρία χρόνια. Προς Θεού. Άλλωστε, ξαναλέω ότι αυτά τα πράγματα τα λέμε τώρα τέσσερα χρόνια συνέχεια τα ίδια, έτσι; Το ξαναλέω. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση όμως.

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:**

Όχι, δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά. Δεν υπάρχουν.

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Την πρότασή σου πες μας.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Δήμαρχε.

**Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:**

Φυσικά μπορούν να γίνουν, με τοπικές παρεμβάσεις να υπάρξει ένα δίκτυο και δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, όπως είπε ο Θοδωρής και πεζόδρομοι που θα μπορούσε.

Το σχέδιό μας για ενοποίηση των, τώρα μην το αναπτύξω, για ενοποίηση και των χώρων πρασίνου είναι συγκεκριμένο και με συγκεκριμένους δρόμους που θα μπορούσαν να γίνουν πεζόδρομοι ή δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας ή σε ορισμένες περιπτώσεις στο κεντρικό Χαϊδάρι να διαπλατυνθούν τα πεζοδρόμια και να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητα, να υπάρξει σοβαρή μελέτη για αξιοποίηση χώρων στάθμευσης, να περιοριστεί αυτό το θέαμα με τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και να υπάρξουν μεγαλύτερα πεζοδρόμια.

Δεν είναι μαγικές λύσεις ούτε μαγικά ραβδιά. Δεν σας ζητάω να ανακαλύψουμε τον τροχό. Είναι πράγματα που έχουν γίνει. Θέλετε να σας πω για τα Τρίκαλα; Θέλετε να σας πω μια σειρά από πόλεις, καλά δεν μιλάω για την Ευρώπη, αλλά και εκεί όμως και εκεί μέσα σε λίγα χρόνια γίνανε. Μέσα σε λίγα χρόνια έχουν γίνει σε πόλεις δίκτυο πεζοδρόμων που έχει αλλάξει την εικόνα τους, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Βγείτε λίγο παραέξω.

Βλέπω άλλους δημάρχους και άλλες δημοτικές αρχές που πηγαίνουν συνεχώς σε συνέδρια στην Ευρώπη, σε συναντήσεις που γίνονται στην Ευρώπη, ανταλλάσσουν απόψεις και κάνουν και πολύ σημαντικές δράσεις στην συνέχεια. Δεν χρειάζονται δεκαετίες, μερικά χρόνια χρειάζονται και μπορούν να βρεθούν και

οι πόροι. Και είναι πολύ καλό άλλοθι η οικονομική κρίση, σας το λέω και πάλι, καταρρίπτεται από δράσεις που γίνονται σε άλλους ελληνικούς Δήμους τα τελευταία χρόνια.

Τα Τρίκαλα, πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Η Καρδίτσα. Η Καρδίτσα ξέρετε τι δράσεις έχει κάνει τα τελευταία χρόνια;

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:**

Ορίστε, είναι και ο Κώστας από εδώ.

Τέλος πάντων, μην μπούμε. Είναι φαύλος κύκλος νομίζω και η συζήτηση αυτή δεν έχει, δεν έχει νόημα να μπαίνουμε σε αυτή την αντιπαράθεση, άλλωστε υπάρχει τελικά και εντελώς διαφορετική εκκίνηση και τρόπος σκέψης για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε την πόλη μας και προς πια κατεύθυνση μπορούμε να αλλάξουμε την πόλη μας και να την βελτιώσουμε, να αλλάξουμε την εικόνα της και να βελτιώσουμε και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ένα λεπτό ακόμα.

**Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:**

Θα τελειώσω. Υπάρχουν δυο μεγάλα έργα που θα έπρεπε να γίνουν στο Χαϊδάρι. Το ένα είναι η υπογειοποίηση σε δυο σημεία της Καβάλας και το άλλο είναι το Μετρό, το να φτάσει το Μετρό.

Αυτά δεν είναι έργα που γίνονται σε μια πενταετία, πράγματι, τα επαναφέρω όμως συνεχώς γιατί θα έπρεπε να τα διεκδικήσουμε, θα έπρεπε να στοχεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση, δεν ήταν ουτοπικά, θα μπορούσαν και στο παρελθόν

να έχουν δρομολογηθεί και τώρα ακόμα στο πακέτο Γιούνκερ υπάρχουν μεγάλα έργα.

Προφανώς δεν μπορούν να γίνουν τόσο εύκολα και τόσο απλά, δεν είναι έργα που θα γίνουν σε μια πενταετία, θα έπρεπε όμως να είναι στις διεκδικήσεις, όπως θα έπρεπε να είναι στις διεκδικήσεις και εκτάσεις από το ΚΕΒΟΠ.

Στο παρελθόν είχαμε πάρει 50 στρέμματα, ήταν μια ευνοϊκή συγκυρία αυτή η περίοδος που αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι ένας Χαϊδαριώτης, άνθρωπος από το Χαϊδάρι που ξέρει και τις απαιτήσεις και τις διεκδικήσεις. Νομίζω ότι είναι ευθύνη και των δυο πλευρών που δεν προχωράνε συζητήσεις για την αξιοποίηση και του ΚΕΒΟΠ και της έκτασης του Σκαραμαγκά.

Μια σειρά από άλλα έργα, τώρα δεν θα τα αναφέρω, ο χρόνος έχει τελειώσει, θα κλείσω λέγοντας ότι ο προϋπολογισμός για μια ακόμη φορά είναι, δεν θα έλεγα λιτός, θα έλεγα φτωχός και μίζερος, όπως είναι συνολικότερα η πολιτική της δημοτικής αρχής και ο τρόπος σκέψης της για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η εικόνα της πόλης, να αλλάξει η πόλη μας προς το καλύτερο, θα δημιουργήσουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη με αξιοποίηση και ιδιωτικών κεφαλαίων, με σύμπραξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, με έργα τα οποία δεν είναι φαραωνικά, είναι απαραίτητα και θα μπορούσαν εάν υπήρχε μια άλλη λογική, μια άλλη προσέγγιση να δρομολογηθούν και εάν όχι μέσα σε μια πενταετία, μέσα σε μια δεκαετία να έχουν πραγματοποιηθεί.

Η πόλη μας χρειάζεται δυο καλές θητείες για να αλλάξει εικόνα, για να γίνει έτσι όπως την οραματιζόμαστε, για να γίνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Χρειάζεται δυο καλές θητείες,

δέκα χρόνια με μια δημοτική αρχή που θα έχει όραμα, θέληση και δυνατότητες να την αλλάξει προς το καλύτερο.

Ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ευχαριστούμε τον κ. Δρούλια.

**Κος ΜΠΟΖΙΚΑΣ:**

Πρόεδρε...

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Θέλετε κάτι κύριε Μποζίκας;

**Κος ΜΠΟΖΙΚΑΣ:**

Επί προσωπικού. Θα τοποθετηθώ τώρα ή μετά από τον κ. Φουρλή; Εντάξει.

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

Όχι, μίλα τώρα.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Εάν ο κ. Ασπρογέρακας, κύριε Μποζίκας.

**Κος ΜΠΟΖΙΚΑΣ:**

Κύριε Φουρλή για ακούστε αυτό που θα πω. Απευθύνομαι σε όλους τους συναδέλφους και ιδιαίτερα στις αντιπολίτευσης. Αυτή η καραμελίτσα ο Μποζίκας δεν κάνει αντιπολίτευση και κάνετε όλοι οι άλλοι εσείς οι δυναμικοί, να σταματήσει. Να σταματήσει, κύριε Δρούλια, γιατί εγώ είμαι 25 χρόνια αυτοδιοικητικός και εσείς ήρθατε προχθές. Εγώ είμαι γεννημένος, μεγαλωμένος, ο παππούς ήρθε από την Σμύρνη και τοποθετήθηκε στο Χαϊδάρι, όπως και άλλοι πρόγονοι και ας μειδιά ο κ. Ντηνιακός, δεν πειράζει, δεν αναφέρομαι στον κ. Ντηνιακό, αναφέρομαι στον κ. Δρούλια, αλλά εάν έχουν και άλλοι την μύγα ας μυγιάζονται.

Εγώ θα υπερασπίζομαι τα συμφέροντα των δημοτών της πόλης μου, την ποιότητα ζωής της πόλης μου και θα συμμερίζομαι την αγώνα που κάνει η εκάστοτε δημοτική αρχή μέσα σε αυτή την πενιχρά κατάσταση που επικρατεί.

Τώρα εάν εκεί που συζητάγαμε προηγούμενα και λέγαμε οι διπλανοί Δήμοι και οι παραδίπλα Δήμοι χρειάζονται τέσσερα χρόνια, ξαφνικά από την τοποθέτησή σας, κ. Δρούλια φτάσατε στις δυο τετραετίες και δεν θέλω να επεκταθώ άλλο γιατί δεν είναι στην δική μου δικαιοδοσία να κρίνω την τοποθέτησή σας, αλλά τοποθετούμαι επί της αρχής.

Ότι έχει να κάνει με μένα το δηλώνω και να γραφτεί παντού και όλοι όσοι δυσαρεστούνται οι πίσω από το κοινό, οι συμπολίτες μας, ότι όποια δημοτική αρχή υπερασπίζεται και αγωνίζεται για τα καλά και συμφέροντα αυτής της πόλης, με αυτή την μικρή πενιχρή οικονομική κατάσταση που παρέλαβε, να ξέρετε ότι θα είμαστε δίπλα τους και εγώ προσωπικά δεν θέλω να ..θέσεις και να διαχωρίσω την θέση μου από τους συναδέλφους.

Εγώ προσωπικά σαν Ανδρέας Μποζίκας και να σας θυμίσω ότι όλες οι καινούργιες διοικήσεις την πρώτη τετραετία είχαν προγράμματα λιτότητας και εξυγίανσης. Κανένας δεν παρέλαβε καμία πόλη διαλυμένη και στα τέσσερα χρόνια την έφερε παράδεισο και Λας Βέγκας. Πέρασανε δυο με τρεις τετραετίες, όπως πολύ σωστά το μαζέψατε προηγουμένως.

Και εμείς το '98 επί Κυριάκου Ντηνιακού περάσαμε μια τετραετία σφίξιμο. Δεν αλλάζαμε μια καρέκλα για να κάνουμε οικονομία. Αυτά όμως έχουν ρηχή μνήμη.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ο κ. Ασπρογέρακας.

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Τώρα συνάδελφοι.

**Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:**

Μια διευκρίνιση, γιατί παρερμηνεύτηκε νομίζω μια αναφορά που έκανα που δεν είχα...

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ελάτε κ. Δρούλια, σύντομα όμως.

**Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:**

Ναι, πολύ σύντομα, απλά επειδή παρερμηνεύτηκε αυτό που είπα εν τη ρύμη του λόγου. Εξαίρεσα τον Ανδρέα στο ότι επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο τα ίδια. Δεν είπα ότι έτσι, προς Θεού και αποσύρω την ..

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:**

Εντάξει, Ανδρέα, δεν είχε αυτή την έννοια ...

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Κατανοητό κ. Δρούλια.

**Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:**

Και δεν είπα προς Θεού ότι εσύ δεν κάνεις αντιπολίτευση. Προς Θεού, δεν είπα αυτό το πράγμα.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Να δώσουμε τον λόγο στον κ. Ασπρογέρακα.

**Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:**

Κύριε Πρόεδρε, δεν θα καταναλώσω όλο τον χρόνο σας. Θέλω να ξεκινήσω με μια πρώτη παρατήρηση. Καταρχήν νομίζω ότι είμαστε σύμφωνοι όλοι ότι ο προϋπολογισμός είναι ένα πολιτικό εργαλείο. Το πρακτικό τεχνοκρατικό μέρος, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Δρούλιας, αποτυπώνει διάφορα ποσά. Τα ποσά αυτά που αποτυπώνει πηγαίνουν κάπου, δαπανώνται κάπου ή τα έσοδα που παίρνουμε πάνε γι' αυτό τον σκοπό.

Είναι όμως τουλάχιστον οξύμωρο, κατά την άποψή μου να βγάζεις λόγο περί αυτοδιοίκησης και το εννοώ, με κεφαλαία, όταν έχεις από πάνω σου μια κεντρική διοίκηση, μια κυβέρνηση σφαιριστικά υποταγμένη στις επιταγές των κατ' ευφημισμό ετέρων μας. Τελεία. Παράγραφος.

Διαβάζω από την έγκριση εισήγησης για την σύνταξη του προϋπολογισμού και προσέξτε, τα πολλά οξύμωρα και αντιφατικά που αυτοί βγαίνουν.

«Συνιστάται στο υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ με σκοπό την συνεχή παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που εντάσσονται στο μητρώο των φορέων γενικής κυβέρνησης.

Στόχος είναι η επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών καθώς και απολογισμών και ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ».

Ξέρετε τι θυμίζω αυτό; Κουράγιο θα πεθάνουμε κάποια στιγμή. Αυτό ενισχύει την αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Και τέλος.

«Σε κάθε περίπτωση το άθροισμα των ποσών που τίθενται στους στόχους εσόδων και εξόδων θα πρέπει να ισούται με το

αντίστοιχο ποσό του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του νομικού προσώπου».

Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Τι θέλω να πω με αυτό; Έχει εγκαταλειφθεί κάθε ιδέα και κάθε έννοια, ακόμη και αυτού του συχωρεμένου του μακαρίτη και του Κέινς, περί ελλειμματικών προϋπολογισμών που επιβάλλονται και ειδικά σε συνθήκες σαν τις σημερινές, μόνο και μόνο για να μπορέσεις να κάνεις κάποιες υποτυπώδεις επενδύσεις.

Εδώ λοιπόν, όχι επιβάλλουν ή λένε ότι κάνε κάποιους ελλειμματικούς, θα πω παρακάτω, κάποιο ελλειμματικό προϋπολογισμό να μπορέσεις να κάνεις πέντε πράγματα, αλλά σου λέει όχι, ισοσκελισμένο γιατί διαφορετικά είσαι στο κόκκινο.

Τι σημαίνει αυτό; Η επιταγή και εφαρμογή των συνθηκών με θρησκευτική ευλάβεια, σε εισαγωγικά, των συνθηκών του Μάαστριχ και των λοιπών, των επιταγών δηλαδή αυτών που είπα προηγούμενα, των εταίρων μας.

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι δεν έχουμε καμία δυνατότητα να κάνουμε τίποτα; Κατά τη γνώμη μου έχουμε κάποιες δυνατότητες, όχι απεριόριστες, αλλά έχουμε κάποιες δυνατότητες και εγώ θα αφήσω τα μεγάλα και όχι γιατί δεν υπάρχουν μόνο τα οικονομικά δεδομένα, αλλά γιατί υπάρχει μια καθημερινότητα η οποία πέφτει πάνω σου.

Θα σας πω συγκεκριμένα πράγματα τι εννοώ. Για παράδειγμα, ας πούμε, μπορούν να γίνουν κάποιες δράσεις. Σήμερα υπάρχει μια οικονομική συρρίκνωση, μια οικονομική δυσπραγία, μια οικονομική ουσιαστικά εξαφάνιση, ας πούμε, του

κόσμου από το προσκήνιο αυτό που κάποτε λέγαμε οικονομία, με ή χωρίς εισαγωγικά και θέλει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, μικρά μεν αλλά που έχουν έναν στόχο. Κοινωνικό στόχο κύρια και αποκλειστικά. Γιατί είναι εποχές για τις οποίες θα πω παρακάτω που οι κρίσεις ήταν πρώτα πολιτισμικές ενώ υπήρχε οικονομική ανάκαμψη και αυτές είχαν καταρρεύσει για πολιτισμικούς λόγους. Τώρα συμβαίνει το τελείως αντίστροφο.

Λέω λοιπόν, για παράδειγμα, δράσεις διάφορες. Ο Δήμος Γλυφάδας και δεν ξέρω πώς καταφέρνει και παίρνει από τον έναν κωδικό και πάει σε άλλο κωδικό, ξέρω ότι για το κάθε τρίτο παιδί δίνει ένα επίδομα 5.000 δρχ.. Δηλαδή όποια οικογένεια γεννήσει το τρίτο παιδί ενισχύοντας την υπογεννητικότητα, μάλλον θέλοντας να καταπολεμήσει την υπογεννητικότητα, δίνει 5.000 €.

Πήραμε μια απόφαση για τα δημοτικά τέλη να μην πληρώνουν οι μακροχρόνια άνεργοι. Ξέρετε πού μείναμε σε αυτό; Πήγε στην Αποκεντρωμένη και δεν εγκρίθηκε. Αναρωτιέμαι, καλά έκανε και δεν το εγκρίνανε, τι κάναμε ή τι θα κάνουμε εμείς από εκεί παραπέρα; Διότι ξέρω ότι αυτό τον Δήμο Αιγάλεω, για παράδειγμα, εφαρμόζεται. Δεν πληρώνουν οι μακροχρόνια άνεργοι δημοτικά τέλη.

Αλλά εδώ έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά; Γιατί εκεί είναι Μπίρμπας και εδώ είναι Σελέκος; Όλα να τα λέμε. Εδώ φανερά μιλάμε, πολιτικά είναι τα ζητήματα. Άρα λοιπόν κάτι κάνεις και εκεί. Δεν ξέρω τι κάνεις. Έχω πέντε πράγματα στο κεφάλι μου, μπορεί να έχετε άλλα δέκα εσείς.

Το θέμα των αστέγων. Ξέρουμε αυτή την στιγμή πόσους άστεγους έχουμε στην πόλη μας; Που μένουν; Εάν μπορούν να

στεγαστούν και για να στεγαστούν, όχι να τους δίνουμε μια ελεημοσύνη, αυτό που λέω για το κοινωνικό μέρος του πράγματος, όχι μια ελεημοσύνη αλλά κάποιο μικρό έστω αλλά σταθερό εισόδημα, για να νοιώθουν και αυτοί αυτή την αξιοπρέπεια που πρέπει να έχει ο καθένας; Δεν το ξέρουμε. Ούτε ξέρουμε πόσοι είναι οι άστεγοι, ούτε εάν στεγάζονται ούτε που στεγάζονται.

Εν πάση περιπτώσει, εγώ ερωτήματα βάζω. Δεν αποτελεί αυτό κριτική με την έννοια.

Ένα άλλο επουσιώδες φαίνεται. Πήγα στον Δήμο Νέας Ιωνίας. Είδα ότι με δική του δράση ο Δήμος Νέας Ιωνίας και έξω από το νομοθετικό πλαίσιο για τις πλατείες που κυκλοφορούν τα σκυλιά, έχει απαγορεύσει την κυκλοφορία τους με ότι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Την έχει απαγορεύσει με σχετικές πινακίδες.

Εμείς σταθήκαμε και είπαμε ότι υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο και στην πλατεία εδώ στο Παλατάκι και σε οποιαδήποτε άλλη δεν μπορεί να βγει ούτε μάνα ούτε πατέρας με τα παιδιά έξω για να κάνουν μια βόλτα από την γνωστή κατάσταση, την οποία ξέρουμε όλοι.

Καθαριότητα. Κορυφαίο ζήτημα. Έχει διορθωθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Δεν το λέω από λόγους μικροαστικού ευπρεπισμού το να βλέπουμε αυτοκίνητα από άλλες περιοχές και από άλλες περιοχές χρειάστηκε να δούμε για να κάνουμε την δουλειά μας, όμως πήραμε μια απόφαση, εάν και είναι ανταποδοτική η καθαριότητα και δεχθήκαμε και κριτική γι' αυτό, να πάρουμε ένα δάνειο.

Το δάνειο αυτό φαντάζομαι ότι κάπου έχει σκαλώσει. Τι κάνουμε γι' αυτό το δάνειο, ώστε να έρθουν τα δυο, τα τρία, τα τέσσερα και να σταματήσει αυτή η καραμέλα, ας πούμε και το παραμύθι ότι έρχεται από τον Κορυδαλλό, από την Αγία Βαρβάρα, από την Πετρούπολη και τα λοιπά και συνεχίζεται αυτό το βιολί;

Να έρθω σε ένα τελευταίο. Είναι ο πρώτος ο οποίος πάντοτε ψηφίζω τα κονδύλια για τον πολιτισμό, γιατί νομίζω ότι η κοινωνία χωρίς πολιτισμό είναι πεθαμένη. Όμως έχω την αίσθηση ότι κάποια από αυτά δεν θα πω να κοπούν, είναι βαριά η λέξη, θα έπρεπε να περιοριστούν και αντίστοιχα να ενισχυθούν αυτές οι ομάδες που είπα προηγούμενα, ενδεείς συγκεκριμένες ομάδες.

Και στον επίλογο θα πω το εξής: η ιστορία έχει αποδείξει σε περιόδους τεράστιας οικονομικής άνθισης, όπως την περίοδο της Ρώμης, όταν ανθούσε οικονομικά, πολιτισμικά κατέρρεε. Δυστυχώς όμως σήμερα είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση αντίστροφη, όπου πρέπει να κάνουμε αυτό που λέγανε αρχαίοι Ρωμαίοι φιλόσοφοι, πρίμου 'Vivere deinte filosofare'. Πρώτα πρέπει να ζήσουν οι άνθρωποι και στην συνέχεια να φιλοσοφούμε.

Άρα λοιπόν θεωρώ ότι έχουμε περιθώρια, σε αυτά τα πλαίσια που είπα, αλλά να τα κυνηγήσουμε, να τα επιδιώξουμε, να τα υλοποιήσουμε. Και κάτι πάλι που θα φανεί ασήμαντο, μου έλεγε προηγούμενα ο Αντιδήμαρχος ο Μόσχος ότι προκειμένου, το ήξερα γενικά αλλά μου φάνηκε λίγο απίθανο, προκειμένου να βάλουμε έναν καθρέπτη και ένα στοπ σε ένα, δυο σημεία που υπάρχουν στο Άνω Δάσος, χρειάζεται να πάρει απόφαση η

Ε.Π.Ζ., να εγκρίνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, να υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Τροχαίας και μέχρι τότε κάποιος θα έχει βρεθεί, ας πούμε, σε κάποιον λάκκο.

Άρα λοιπόν θέλω να πω είναι ζητήματα, εγώ σε αυτά θα περιοριστώ, είναι ζητήματα τα οποία αυτά κάθε μέρα τα βρίσκουμε μπροστά μας, κάθε μέρα μας κτυπάμε, τα κτυπάμε και έχω συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι λένε, έχω, τους βρήκα, με βρήκανε, θα μας καταγγείλουν συνολικά και συλλογικά ότι για τέτοια ζητημάκια που είπα προηγούμενα, για τα σκυλιά, για τον καθρέπτη, για το στοπ, θα έρθουν να μας καταγγείλουν ομαδικά και συνολικά.

Άρα πέρα από τα μεγάλα, για τα οποία είπαμε, νομίζω ότι εδώ πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και πρέπει να πιέσουμε, να επιδιώξουμε και να μη λέμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μπορούμε να κάνουμε πολλά μικρά, αλλά μπορούμε να κάνουμε πολλά.

Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, χωρίς να αποτελεί ο λόγος μου αντιπολιτευτικός στον προϋπολογισμό που φέρατε εσείς, γιατί πρακτικά εσείς πρέπει να λειτουργήσετε με έναν προϋπολογισμό, όπως και πέρυσι είμαι υποχρεωμένος την ετήσια δράση και το τεχνικό πρόγραμμα θα τα ψηφίσω, τον προϋπολογισμό τον καταψηφίζω.

Ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ευχαριστούμε τον κ. Ασπρογέρακα, ο κ. Φουρλής.

**Κος ΦΟΥΡΛΗΣ:**

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού αναφέρθηκαν πρώτα από τον κ. Μποζικά και δεν είναι ανάγκη να πούμε ότι, όπως είπε ο κ. Δρούλιας ότι είναι το κορυφαίο, είναι γνωστό αυτό, δεν ξέρω εάν είναι ρεαλιστικός, δεν ξέρω εάν είναι διαχειρίσιμος, δεν ξέρω εάν είναι πλασματικός, το σίγουρο είναι ότι χωρίς προϋπολογισμό και χωρίς κωδικούς δεν μπορεί τίποτα να γίνει και δεν μπορεί τίποτα να πληρωθεί. Άρα λοιπόν είναι αναγκαίο.

Είναι ένα αναγκαίο κακό ή καλό, το οποίο με το Παρατηρητήριο και ενδεχομένως αυτό μπορεί να είναι και άλλοθι για ορισμένες διοικήσεις, δεν λέω για την δική μας, ότι έχουμε μια Προκρούστεια κλίνη, μέσα σε αυτά τα όρια πρέπει να κινηθούμε και εάν δεν κάνουμε κάτι, διότι δεν συμμορφωθήκαμε προς τις υποδείξεις, επιστρέφει και πρέπει κάθε μήνα να δίνουμε...

Είμαι άβολα εδώ πέρα. Κάτι πρέπει να κάνουμε.

Όπως είπα πρέπει να εναρμονιστούμε με τις επιταγές άνωθεν.

Τώρα ακούστηκαν πολλά δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό έχουμε δικαίωμα να κάνουμε και μια συνολική αναφορά των πεπραγμένων είτε απολογισμό, είτε αυτά εδώ πέρα τα οποία κάναμε και έχουμε να δημιουργήσουμε το επόμενο έτος, αρχίζει να καταρτίζεται από την 1<sup>η</sup> Ιουλίου, γιατί έχουμε τα παραδείγματα από το πρώτο εξάμηνο και ενδεχομένως θα είναι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό, αυτά καλύτερα οι τεχνικοί τα γνωρίζουν καλύτερα.

Τα οικονομικά μεγέθη είναι τα ίδια, δεν είμαι και ειδικός στα οικονομικά να τα αντιλαμβάνομαι, πολιτικά θα μιλήσω. Πολιτικά που θα μπορούσε να έχει μια αυτοδιοίκηση και μια διοίκηση δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, διότι δεν μπορεί να κάνει ένα πολιτικό σχέδιο και κάποιες επιλογές.

Εκ των ενόντων από αυτά τα χρήματα τα οποία έχει, μειωμένη ΣΑΤΑ κατά 70%, ΚΑΠ περιορισμένοι, Υπουργείο Εσωτερικών, δεν ξέρω κάποιο Υπουργείο, ενδεχομένως, στην περίπτωση μας, του Τουρισμού και θα εξηγήσω γιατί ή κάτι που φαντάζομαι εσείς αρνείστε επιμόνως και πεισιμόνως, δεν ξέρω, να έχετε με τα ευρωπαϊκά προγραμμάτων γιατί είναι η φιλοσοφία σας, αυτή είναι η ιδεολογία, ενδεχομένως και επειδή ζούμε σε αυτή την κοινωνία που είναι Ενωμένη Ευρώπη και κάποιος είπε τώρα ότι πρέπει να γίνει και Ομοσπονδία όπως η Αμερική, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να κινηθούμε με αυτές τις ταχύτητες εάν θέλουμε να περπατήσουμε και να μην διαχειριζόμαστε αυτά τα οποία κάνουμε. Θέλω όμως να επισημάνω την χρηστικότητα την οποία κάνετε αλλά και την χρηστή διαχείριση και πρέπει να την επισημάνω και να καταγραφεί και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Άκουσα, από ορισμένους συναδέλφους, ότι εγώ είμαι εδώ πέρα, καταρχάς, για να υπερασπίζομαι τον Δήμο. Και δεν θέλω να κάνω πολιτική ή αντιπαλότητα, ότι εγώ θα πω τα πραγματικά περιστατικά τα οποία εγώ αντιλαμβάνομαι. Πάντα έτσι ήμουν στην ζωή, γι' αυτό είμαι και απομονωμένος συνήθως.

Χάρηκα για τον κ. Μπουζίκια που ψήφισε. Εγώ δεν θα ψηφίσω τον προϋπολογισμό. Χάρηκα όμως και κάνω μια

παρένθεση, κάτι τέτοιους α βλέπει ο Σκουρλέτης μαζί με τον Σπηλιόπουλο και σου λέει ότι να υπάρχει απλή αναλογική εδώ πέρα, τώρα θα υπάρχει πνεύμα συνεργασίας. Καταλάβετε; Βέβαια. Μείζον αντιπολίτευση. Καταλάβετε. Χαίρομαι.

Εγώ δεν θα το ψηφίσω για άλλους λόγους όμως, όχι για την διαχείριση, γιατί ...

### **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

### **Κος ΦΟΥΡΛΗΣ:**

Όχι για τον κ. Σκουρλέτη. Άκουσα εδώ πέρα ότι αυτός ο Δήμος ο δικός μας υπολείπεται από αυτούς τους γύρω εδώ πέρα που συνορεύουμε. Σε καμία περίπτωση. Αυτό δεν είναι αληθές. Και δεν είναι αληθές αυτό μπορούμε να το βρούμε. Πώς; Εδώ τα ακίνητα είναι σαφώς ανώτερα. Δικηγόροι είμαστε, ξέρουμε, κάνουμε που και που κανένα συμβόλαιο τώρα και καταλαβαίνουμε ποια είναι η αξία. Και ένας, ο οποίος θέλει να επενδύσει, δεν θα πάει ούτε στο Περιστέρι, ούτε στο Αιγάλεω, ούτε στην Αγία Βαρβάρα ούτε στην Πετρούπολη ούτε στο Ίλιο. Θα έρθει στο Χαϊδάρι. Σιγουρότατος είμαι. Σιγουρότατος.

Δεν ξέρω εάν εσείς τώρα κάνετε έργα σαν τεχνικός, εγώ σαν δικηγόρος που έκανα εδώ πέρα ζητάνε άνθρωποι να βρουν που δεν μπορούν να βρουν. Δεν θα υποτιμήσουμε και την περιοχή μας εδώ πέρα, αυτή είναι και όχι μόνο είναι αυτή αλλά και γεωγραφικά είναι σαφώς σε καλύτερη κατάσταση και δεν είναι απομονωμένη, γιατί ενός κακού, βέβαια, μύρια έπονται, με αυτόν τον δρόμο εδώ πέρα τον οποίο έχουμε, αυτά τα θέματα τα οποία, όσον αφορά με την κυκλοφορία μας ενοχλούν.

Εγώ μένω εδώ και όταν περνάνε οι νταλίκες, γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν τα πέντε, δέκα ευρώ που θέλουν και θέλουν να περάσουν, πράγματι κάνουν θόρυβο. Τι να κάνουμε όμως; Τώρα υπάρχει κρίση λέει ή πρέπει να τους απαγορεύσουν από εδώ να περνάνε.

Εκείνο που θα ήθελα να παρατηρήσω είναι, ας πούμε πρώτα τα καλά και ας πούμε και μετά και τα κακά.

Σε αυτή την χρονιά αισθάνθηκα περήφανος ότι ήμουνα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, ενδεχομένως, το είχα πει την άλλη φορά ότι η ευρωπαϊκή ιστορία, η σύγχρονη ιστορία γράφεται και μέσα από το Χαϊδάρι. Γράφεται μέσα από το Χαϊδάρι γιατί ήρθαν 3, 4 χιλιάδες άνθρωποι τους οποίους αδιαμαρτύρητα, το χειρίστηκε άριστα, με όλους τους συναδέλφους, φαντάζομαι, η δημοτική εξουσία, το οποίο αυτό μένει παρακαταθήκη. Είναι προς τιμήν. Δεν το λένε πολλοί, εγώ αισθάνθηκα και συγκίνηση και υπερήφανος που είμαι δημότης αυτής της πόλης.

Ανοίγω παρένθεση και επειδή ο Δήμος ο δικός μας είναι ευεπίφορος με τα συναισθήματα και αισθήματα γι' αυτούς τους ανθρώπους και ένεκα της ιστορίας της οποία έγινε, αισθάνθηκα λίγο άσχημα που αυτός ο Πρόεδρος της ΕΤΑΔ, πως λέγεται, ο κ. Τερζάκης, ήρθε μόλις έληξε να μας πει να μας πάρει τον χώρο αυτόν εδώ πέρα.

Ανοίγω αγκύλη μεγαλύτερη, άκουσα προχθές τον Τσίπρα, που ήταν το μισό υπουργικό συμβούλιο, όσο ήταν στην εκδήλωση από φωτογραφίες του κ. Σπηλιόπουλου, που είπε ότι δίνει το μέτωπο στην Ελευσίνα και στον Ασπρόπυργο, σύνορα είμαστε και

εμείς, για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Δυτικής Αττικής. Φαντάζομαι θα το πει και στην Αθήνα. Ας προχωρήσει λίγο και σε μας, γιατί εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι, δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα. Πρώτα είμαστε άνθρωποι, παρότι έχουμε πολιτικές διαφορές, ας προχωρήσει σε αυτά, στις διεκδικήσεις και επειδή ποιος είπε, δεν ξέρω ο Δρούλιας, ποιος είπε, που έχουμε και έναν υπουργό δικό μας, ότι αυτό εδώ πέρα είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε τον Σκαραμαγκά, ας προχωρήσει λίγο λοιπόν και από τον Ασπρόπυργο ας φτάσει και μέχρι το Χαϊδάρι, διότι πολλά έχει κάνει και το Χαϊδάρι.

Στην καθαριότητα ομολογουμένως ακούγεται πολύ ότι το Χαϊδάρι πολύ. Δεν ξέρω εάν είναι αληθές είναι μόνο αντιπολιτευτικό. Σίγουρα πάντα καλό είναι, πάντα υπάρχουν διαμαρτυρίες, πάντα υπάρχουν, ενδεχομένως, πολίτες που δημιουργούν πρόβλημα, που πετάνε τα σκουπίδια, που βλέπουμε στο facebook γι' αυτά εδώ πέρα, αλλά αυτό δεν είναι κανόνας για μας εδώ πέρα.

Τώρα, εάν ήρθε και ένα απορριμματοφόρο που είχε, δεν ξέρω, από άλλο Δήμο, δεν ξέρω εάν αυτό είναι ήττα για τους δημότες, αλλά πρέπει να ξέρουμε εδώ πέρα ότι εμείς εδώ έχουμε και 3.000 άτομα να παίρνουμε σκουπίδια από κάποια άλλη περιοχή και με τον ελλιπή κοινωνικό εξοπλισμό τον οποίο είχαμε, καλά είναι να υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη από τους γύρω. Αυτοί δεν ενοχλήθηκαν καθόλου.

Να τα λέμε όλα δηλαδή και να είμαστε ειλικρινείς. Να θέλουμε να κάνουμε αλλά να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους.

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**Κος ΦΟΥΡΛΗΣ:**

Τι είπατε; Εντάξει, μπορεί να γίνει αυτό που φορτώνονται εδώ πέρα τα σκουπίδια δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το βάλετε στο πρόγραμμα και πόσο είναι υγιεινό και το κάνουν άλλοι Δήμοι.

Όσον αφορά για τον φωτισμό που είπαν ορισμένοι συνάδελφοι, όπως ο κ. Μπουζίκας και ο κ. Δρούλιας, είναι αλήθεια. Είναι καλύτερα να είναι πιο πολύ φωτισμένη η πόλη. Ναι αλλά δεν θέλουμε να ξοδεύουμε όμως. Δεν θέλουμε να ξοδεύουμε αλλά θα ήθελα να πω και να το κάνω σαν πρόταση, υπάρχει ένας Δήμος Λάρισας, φαντάζομαι να το ξέρετε και εγώ τυχαία το είδα, ότι κάνει ένα πρόγραμμα το καινούργιο που λέγεται Ενεργειακή Κοινότητα, το οποίο, γιατί το λέω αυτό, δίνει την δυνατότητα σε μένα που μπορώ να κάνω ακόμα και στην Καρδίτσα, που έχω χωράφια, να κάνω την δυνατότητα, όχι να είμαι παραγωγός, αυτό είναι για τους ΟΤΑ όμως και να μειώνεται το ρεύμα, να μην πληρώνω εγώ. Και δίνει την δυνατότητα στους Δήμους, για να κάνει στα σχολεία, οπουδήποτε αλλού, είναι καινούργιο πρόγραμμα αυτό το οποίο θα ψηφιστεί και νομίζω ότι είναι και πρωτοποριακό στην Ευρώπη και αυτό θα έχει την δυνατότητα στον Δήμο και να εξοικονομεί χρήματα και να κάνει κοινωνική πολιτική.

Νομίζω αυτή με τα προγράμματα με τον σχεδιασμό που είναι μόνο για 400, 500 οικογένειες θα δίνουν ρεύμα χωρίς να πληρώνουν κάποιοι, οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι ότι έχουν

την ένδεια, την οποία έλεγε ο συνάδελφος εξ ευωνύμων, ο κ. Ασπρογέρακας.

Τα άλλα θέματα, το πρώτο, το πιο σημαντικό, κατά την γνώμη μου, ήταν η ασφάλεια που έχει ανάγκη, γιατί το ξαναλέω ότι αυτός ο Δήμος εδώ πέρα είναι λειτουργικός, είναι βιώσιμος, με την καλή έννοια, με κεφαλαία γράμματα και μας αρέσει και θα θέλανε και πολλοί να ζουν εδώ πέρα, ήταν αυτό που ήταν το θέμα της ασφάλειας.

Ασφάλεια ήταν αυτό που ψυχορραγούσαμε όταν άρχιζε και έβρεχε. Εάν και αυτό το βασικό θέμα, κατά την γνώμη μου, λυθεί, τουλάχιστον θα υπάρχει ένα *modus vivendi de sicuritate*, της ασφαλείας εδώ.

Και ένα δεύτερο είναι αυτό που είπε ο Μπουζίκας με τις γέφυρες, πέντε είπε ο κύριος, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κ. Σπηλιόπουλος, τρεις ήταν να μας εγκρίνουν, δυο μας εγκρίνανε, έστω αυτές οι δυο σίγουρα δεν ξέρω αυτή η θέση εάν είναι καλή, αλλά αυτή είναι η θέση που έχει πιο πολύ που συγκεντρώνει τον περισσότερο όγκο μεταβαίνων από την μια πλευρά στην άλλη.

Τώρα η χωροθέτηση εάν ήταν αυτή ή άλλη, πράγματι δεν είμαι ειδικός, η γέφυρα έπρεπε να γίνει. Θα ήταν καλύτερα. Ουδέν καλό αμιγές κακού. Ενδεχομένως αυτό να είναι ..Υπάρχουν και σε άλλες πόλεις. Ενδεχομένως και στην Ευρώπη υπάρχουν.

Εγώ έχω ζήσει στην Ιταλία και στην Ιταλία φοβόντουσαν να πάνε από κάτω. Ίσως εάν υπήρχαν κάμερες άλλος να τον προέτρεπε, αλλά που να ξέρει ο άλλος να πάει; Σου λέει ότι λειτουργεί ή κάμερα ή δεν λειτουργεί η κάμερα;

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**Κος ΦΟΥΡΛΗΣ:**

Τι είπατε; Μα δεν θα απέτρεπε τον άλλο να βάλει μια κουκούλα να κάνει. Αυτός είναι ο λόγος ο οποίος γίνεται.

Συνεχίζοντας τα δυο βασικά αυτά θέματα, τα οποία είναι.

Ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να προσέξετε είναι το κυκλοφοριακό. Κάντε ότι είναι δυνατόν και αυτό συμβάλει στο εξής: πρακτικά το αντιμετωπίζω, δεν είμαι πολεοδόμος ούτε συγκοινωνιολόγος. Αναγκαζόμαστε μερικές φορές να πάρουμε τα παιδιά μας που έρχονται από το Μετρό, εδώ στον σταθμό. Περιμένοντας ένα βράδυ γύρω στις 24:00', 24:20', είδα κάποια άτομα που περιμένανε αρκετή ώρα. Περίμενα επίτηδες. Ήρθε ένα λεωφορείο, νομίζω έγραφε Μάνδρα και έφυγε κατευθείαν από τον δρόμο για κάτω.

Αυτό το ξαναλέω, ότι το Χαϊδάρι δεν είναι απομονωμένο με την συγκοινωνία. Τι εννοώ; Εάν αυτή η κίνηση θα έκανε ένα ορθογώνιο τρίγωνο με όχι πολλές στάσεις, άντε να καθυστερούσε δυο με τρία λεπτά, διότι εκείνη την ώρα δεν υπάρχει φόρτος κυκλοφοριακής συμφόρησης εδώ πέρα και να έχει δυο στάσεις, θα μπορούσε να έχει εξυπηρετήσει κάποια άτομα.

Και το λέω αυτό γιατί ήρθαν και συγκοινωνιολόγοι εδώ πέρα και έχω ξαναπεί πάλι, εάν ήταν ένας φοιτητής, ο οποίος έπρεπε να κάνει μια διατριβή στο συγκοινωνιολογικό, εκείνο τον Δήμο που θα ήθελε να προτιμούσε να είχε κάποιες άλλες ιδέες, ποιος θα ήταν; Θα ήταν το Χαϊδάρι, γιατί από εμάς εδώ, δεν είναι Πετρούπολη που είναι και ο τερματικός ή δεν ξέρω κάπου αλλού,

είναι που πάει Ελευσίνα, που πάει Ασπρόπυργο, που πάει Μάνδρα κ.τ.λ..

Για να μην πλατειάζουμε και να μην λέμε τα ίδια πράγματα, Όσον αφορά στα πολιτιστικά εάν μπορείτε να κάνετε την πρόταση, εγώ δεν έχω τίποτα με τον κ. Ασπρογέρακα. Καλά είναι τα πολιτιστικά αλλά εάν είναι για τον κοινωνικό δείκτη για μένα προηγείται αυτό. Προηγείται το κοινωνικό δείκτη και λιγότερο στα πολιτιστικά για μπορούμε με τις δικές μας δυνάμεις εδώ οι Σύλλογοι που βοηθούνται όλοι θα μπορούσαν να κάνουν αυτό το πολιτιστικό που διαμορφώνουν πολιτισμό στην πόλη μας.

Αλλά θα μου πείτε τώρα, κάνετε όλοι παρατηρήσεις. Τι μπορώ να πω, κάτι. Θα ήθελα, επειδή είπε ο κ. Δρούλιας, Καρδίτσα ή Τρίκαλα, δεν θα έλεγα Καρδίτσα που είμαι εγώ, εγώ είμαι μισός Τρικαλινός και μισός Καρδιτσιώτης, θα σας το πω γιατί.

Ένας Δήμαρχος έκανε τον 'Μύλο των Ξωτικών' και εκεί δεν χωράνε, λέει, ακόμη τώρα, γίνεται χαμός, όσον αφορά από όλη την Ελλάδα να πάνε να δούνε. Η Καρδίτσα ακόμα κάνει κάτι νουγκατίνες και κάτι πάστες, είναι λίγο παραπίσω η Καρδίτσα. Γελάτε, έτσι;

Είδα στα Τρίκαλα όμως ότι κάνανε ένα σαν ΙΤΜ που παίρνουν πιστοποιητικά από τα ΚΕΠ. Δεν ξέρω πόσο κοστίζει. Θα μου πείτε, αυτό λύνει; Αυτό δείχνει όμως στους πολίτες, ότι κοιτάξτε, εμείς είμαστε πρωτοπόροι.

Είχα πει παλαιά και το ξαναλέω τώρα, ότι επειδή πλέον....

### **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**Κος ΦΟΥΡΛΗΣ:**

Στα Τρίκαλα άμα θα μπειτε, έχουν στο Δημαρχείο και μάλιστα πήρα και τηλέφωνο ...

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**Κος ΦΟΥΡΛΗΣ:**

Όταν μπαίνεις μέσα πατάς σε ορισμένα πιστοποιητικά από το ΚΕΠ, πατάς, όπως είναι στο ΙΤΜ, εγώ που είμαι στην 'εποχή του λίθου' φαντάζομαι δεν θα ξέρω να το κάνω, κάποιιοι που είναι εκεί και βγάζουν κάποια πιστοποιητικά. Θα το δείτε. Δεν ξέρω πως είναι αλλά είναι κάτι πρωτοποριακό, γι' αυτό θέλει να λέγεται Smart City που λέει και ο Βαγγέλης και τα λοιπά και τα λοιπά.

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**Κος ΦΟΥΡΛΗΣ:**

Και για το κάπνισμα και WiFi των 5G, πως τα λέτε αυτά και τα λοιπά.

Θα ήθελα λοιπόν, έλεγα ότι όπως βλέπουμε σήμερα διαμορφωμένη και όλο που μικραίνουν οι παροχές όσον αφορά από χρήματα να μας δίνει η κεντρική εξουσία, εγώ εκείνο που θα έλεγα με τρεις, τέσσερις, πέντε δημάρχους, οι οποίοι είναι της ίδιας παράταξης μαζί με εσάς και επειδή η κοινωνία στην Ευρώπη δεν είναι της αλληλεγγύης, είναι ανταγωνιστική και επειδή είναι κάποιοι μάγκες από όλη την Ευρώπη που παίρνουν πρώτα, ενημερώνονται, κάνουν για διαγωνισμούς και παίρνουν τα προγράμματα, να μην είμαστε τελευταίοι, θα μπορούσε λοιπόν να συγκροτηθεί ένα γραφείο για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια

προγράμματα για να μην είμαστε αρνητικοί, που φαντάζομαι και εσείς θα το θέλατε και δεν θα είχατε αρνηθεί.

Εκείνο όμως που πρέπει να δώσουμε κάτι, όσον αφορά πάλι από καινούργιες ιδέες, πρέπει να αυξήσουμε, μια υπεραξία της πόλης μας. Τι είναι το συγκριτικό... στοιχεία της πόλης της δικής μας που δεν τα έχουν άλλοι, δεν τα έχει το Περιστέρι; Είναι τα αρχαιολογικά.

Ποιος άλλος Δήμος, για πείτε μου έναν, ίσως εγώ να κάνω λάθος, να μην ξέρω και αρχαιολογία και ιστορία, που έχει τρία, τέσσερα, πέντε, στοιχεία τα οποία μπορούν να αυξήσουν την επισκεψιμότητα; Τα γνωρίζουμε. Να μην τα επαναλάβω.

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

Και η Ελευσίνα.

**Κος ΦΟΥΡΛΗΣ:**

Και η Ελευσίνα, αλλά συγκριτικά είμαστε και εμείς. Η Ελευσίνα είναι Δυτική Αττική.

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**Κος ΦΟΥΡΛΗΣ:**

Έχουμε πολλά τέτοια τα οποία, ας υπάρχει ένα πρότζεκτ, δεν ξέρω πως θα αναφέρεται, να γίνει και με το Υπουργείο Τουρισμού, εκεί που κάνουν και αυτοί ορισμένα, έχουν έναν προϋπολογισμό, έχουν ένα μπάτζετ που λέει και στο ποδόσφαιρο, εδώ πέρα για το Χαϊδάρι για την Δυτική Αθήνα, γιατί άκουσα, επειδή αυτή η κυβέρνηση φαίνεται να είναι ευεπίφορη σε αυτά, άκουσα τον κ. Τσίπρα που έλεγε στην δυτική, εδώ πέρα, παραγωγική ανασυγκρότηση ότι αυτοί είναι πίσω αυλή της

πρωτεύουσας. Το είπε τρεις, τέσσερις, πέντε φορές, δεν ξέρω πόσες το είπε. Ας την κάνουμε λοιπόν μεσαία, ας την κάνουμε ένα σαλόνι, ας την κάνουμε και μια φορά πρώτη. Βάλτε τα μέσα στο πρόγραμμα μπας και γίνει κάτι.

Έπειτα, επειδή είχα πει γι' αυτό που μας ζήτησαν, όταν έληξε εκεί

πέρα η γιορτή, αυτό μας κάνουν, ξέρετε τι μας κάνουν; Αυτό εμένα μου φάνηκε ότι, εμένα μου φάνηκε, όταν γινόταν στην Λιβύη πόλεμος και ενώ ένας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. υφυπουργός, ένας Δόλλης, ένας με μεγάλα μαλλιά, δεν ξέρω πως τα κατάφερε και πέρα από τους Κινέζους τους 5.000 που πάντα οι Κινέζοι λένε ευχαριστώ, ευχαριστώ, μεταξύ των άλλων πήραν και κάποιους διπλωμάτες από την Ολλανδία που δεν μπορούσαν να φύγουν.

Την άλλη μέρα οι Ολλανδοί οι αχάριστοι, άμα θα δείτε, δεν είπαν ένα ευχαριστώ, είπαν να φύγει η Ελλάδα από μέσα εκεί, από το πώς το λένε, από την Ευρώπη. Έτσι το θεωρώ δηλαδή.

Άρα λοιπόν αυτόν τον χώρο...

### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ένα λεπτό ακόμα κ. Φουρλή.

### **Κος ΦΟΥΡΛΗΣ:**

Ας τον έχουν αυτοί τον χώρο εκεί πέρα. Ας τον παραχωρήσουν. Δεν θέλετε να τον παραχωρήσετε; Κάντε κάτι εκεί πέρα. Κάντε κάποιες δράσεις. Όχι όπως ήταν η Γιορτή του Κρασιού εκεί πέρα να κάνουμε. Κάντε κάποιες εκθέσεις. Καμία εξωστρέφεια, τέλος πάντων. Μια εξωστρέφεια ο οποίος ο χώρος αυτός θα την επικαρπωθεί. Αυτοί που θα έρχονται εδώ πέρα θα έχει

επισκεψιμότητα, μπορεί να φάνε, να τους ποτίσουμε, να καθίσουν να κάνουν, να φτιάξουν.

Για όλους αυτούς του λόγους λοιπόν καταψηφίζω, όπως θα καταψηφίσετε και εσείς. Ψηφίζω το τεχνικό πρόβλημα. Πρόγραμμα, συγνώμη. Πρόβλημα είπα; Εντάξει, έχω και ηλικία τώρα που είναι αυτή εδώ πέρα.

### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ευχαριστούμε τον κ. Φουρλή. Κώστα το μικρόφωνο κλείσε. Ποιοι συνάδελφοι θα μιλήσουν να κάνουμε τον κατάλογο για να ολοκληρώσουμε την διαδικασία;

Άλλος συνάδελφος; Άλλος; Λοιπόν, έχουν πει οι συνάδελφοι Κουβαράς, Τροχίδης, Βαρυτιμιάδης, Βορέας, Καραγιάννης και θα ήθελα και εγώ να πω δυο κουβέντες. Θα παρακαλούσα την κυρία Γεωργιάδη.

### **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Όχι, θα μιλήσω πέντε συνάδελφοι, όσο όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Πέντε λεπτά.

Συνάδελφοι αυτό που ήθελα να πω, καταρχήν, είναι ότι εμείς εδώ και αρκετά χρόνια, όχι τυχαία, χαρακτηρίζουμε αυτόν εδώ τον θεσμό ως τοπική διοίκηση και όχι τοπική αυτοδιοίκηση γιατί δεν είναι συνάδελφοι.

Ειπώθηκε και από κάποιους ομιλητές εδώ πέρα, τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι. Είναι ένα κομμάτι του κράτους, έχει συγκεκριμένη αποστολή και οι στόχοι του δεν διαφέρουν από τις γενικές κατευθύνσεις που δίνει το κεντρικό κράτος.

Αυτό δεν είναι απλά ένα θέμα τεχνικό συνάδελφοι, είναι θέμα πολιτικό και αντικατοπτρίζει όλες τις αποχρώσεις τις πολιτικές αυτού που λέμε εμείς αστικής τάξης της οποίας το κράτος είναι το εργαλείο της.

Για να μιλήσω πιο συγκεκριμένα, πριν από λίγο καιρό έγινε το Συνέδριο της ΚΕΔΕ. Εκεί λοιπόν στο Συνέδριο υπήρχαν παρατάξεις. Οι παρατάξεις αυτές ήταν όλες, πλην μιας, απαρτίζονταν από ανεξάρτητους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους. Ήταν οι ανεξάρτητοι της παράταξης της Ν.Δ. με προεξάρχων τον Πρόεδρο, ανεξάρτητος είναι και αυτός στο Μαρούσι, ήταν οι ανεξάρτητοι Δήμαρχοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι ανεξάρτητοι Δήμαρχοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ., της ΔΗΜΑΡ κ.τ.λ. και μέσα σε όλη αυτή την ανεξαρτησία από τις κουβέντες, συνάδελφοι, βγήκαν δύο αντιλήψεις.

Η πρώτη αντίληψη που εκφράζεται και στο δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και εάν θέλουν να κρυφτούν, είναι και αυτή που ζητάει έργα και λέει ότι δεν κάνετε έργα.

Αυτή λοιπόν η πρώτη αντίληψη θέλει τοπική διοίκηση, το ξαναλέω, διοίκηση, που θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Κοινωνική πολιτική με ΜΚΟ, για να κονομάνε με την μορφή της ΜΚΟ τα μονοπώλια, έργα με την μορφή των ΣΔΙΤ για να κονομάνε επίσης τα μονοπώλια και τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες σε μια εταιρεία λογιστικής εξυπηρέτησης για να κονομάνε πάλι οι εταιρείες. Αυτό είναι συνάδελφοι το πρότζεκτ που οραματίζονται όλες οι παρατάξεις και το είπαν ξεκάθαρα στην ΚΕΔΕ.

Όποιος ήταν εκεί μπορούσε να το ακούσει. Βέβαια τα μέσα δεν τα γράφουν αυτά τα πράγματα γιατί είναι τζιζ.

Αυτή είναι η μια αντίληψη και η άλλη είναι η αντίληψη που μιλάει για ένα άλλο κράτος στην υπηρεσία του λαού και της εργατικής τάξης, που η τοπική αυτοδιοίκηση θα είναι κομμάτι του και θα συμβάλει σε αυτό, στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων του.

Αυτές λοιπόν οι παρατάξεις, οι ανεξάρτητες που πρεσβεύουν αυτή την πολιτική και που υπάρχουν και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και εάν σκίζουν τα ιμάτιά τους ότι είναι απολιτίκ και ακομμάτιστες, ζητάνε έργα.

Είναι αυτές οι παρατάξεις που οι κομματικοί φορείς τους, που το ξανά λέμε εμείς υπάρχουν, ψηφίσανε μνημόνια είτε πριν από λίγα χρόνια, είτε σήμερα.

Αυτές λοιπόν οι παρατάξεις που ψηφίσανε μνημόνια, που κόβουν τους προϋπολογισμούς, που τσακίζουν τους ΚΑΠ, που τσακίζουν τα πάντα στην χώρα, αυτές λοιπόν οι παρατάξεις ζητάνε έργα από μια παράταξη που διαχειρίζεται τις δικές τους κατευθύνσεις, δυστυχώς, στην τοπική διοίκηση και λένε ότι είναι ανίκανη να τα κάνει.

Λοιπόν, ας μην κοροϊδευόμαστε συνάδελφοι. Η Λαϊκή Συσπείρωση, το ΚΚΕ αυτό που έταξε στον λαό στις εκλογές τις προηγούμενες ήταν να υπερασπίσουμε τα συμφέροντά του και τους αγώνες του με νύχια και με δόντια και να πάρουμε μέτρα χωρίς να τον επιβαρύνουμε, χωρίς να ξεπουλήσουμε τίποτα, για να μπορέσει από την πλάτη του να φύγει λίγο βάρος από αυτό

που φορτώσανε οι δυνάμεις οι πολιτικές που ανέφερα πριν και σε αυτή την ρότα εμείς δίνουμε την μάχη.

Εδώ ακούστηκαν πολλά. Ανάπτυξη, γίνονται και συνέδρια ανάπτυξης κ.τ.λ.. Ανάπτυξη, συνάδελφοι, ναι, θα έγινε αλλά δεν θα είναι για τον λαό. Ο λαός το μόνο που θα κερδίσει από αυτή την ανάπτυξη θα είναι μερικές θέσεις εργασίας με όρους γαλέρας.

Λένε για έργα. Έργα γίνονται συνάδελφοι. Και η δημοτική αρχή έχει δρομολογήσει και παλεύει, αλλά παλεύει για τα αντιπλημμυρικά, παλεύει για τα αποχετευτικά, που δυστυχώς από αυτά τα έργα δεν μπορεί να κερδίσει καμία επιχείρηση. Και δεν χρηματοδοτούνται από το κράτος.

Ήρθαν εδώ αναπτυξιακά σχέδια, Μονοπάτια Πολιτισμού και τέτοια. Αλήθεια, συνάδελφοι, το κόμμα σας δεν τα σκέφτηκε αυτά να τα προτείνει ως κυβέρνηση και να τα υλοποιήσει; Δεν τα υλοποιούν οι στενοκέφαλοι κομμουνιστές του Δήμου Χαϊδαρίου; Μα τι λέτε τώρα, σοβαρά;

Την υπογειοποίηση της Καβάλας θα την υλοποιήσει ο Δήμος Χαϊδαρίου με 33 εκατ. προϋπολογισμό; Τι λέτε συνάδελφοι, σοβαρά;

Και για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, συνάδελφοι, να σας πω, ευρωπαϊκά προγράμματα γίνονται όπου κερδίζει το κεφάλαιο. Και δίνονται όπου οι Δήμαρχοι, όπου οι τοπικοί άρχοντες βάζουν πλάτη στο να κερδίσει το κεφάλαιο.

Στην αρχή της θητείας μας βγήκε ένα πρόγραμμα για ενεργειακή αναβάθμιση των κολυμβητηρίων. Ξέρετε τι έγινε; Όλους τους Δήμους που δεν θα κερδίζανε τους πετάξανε έξω. Δυο, τρεις τα πήραν τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Λοιπόν, ας μην φληναφούμε και ας μην στηρίζουμε την αντιπολίτευσή μας σε πράγματα που είναι φανερά και τα γνωρίζουν όλοι. Ο λαός υποφέρει, εμείς παίρνουμε μέτρα να κάνουμε αυτό που μπορούμε για να τον ανακουφίσουμε, είμαστε στο πλευρό των αγώνων και αυτή είναι η αποστολή μας και αυτή θα κάνουμε.

Μπορείτε να οραματίζεστε ΣΔΙΤ και κεφάλαια όσο θέλετε. Εμείς αυτό έχουμε να πούμε στον λαό του Χαϊδαρίου και αυτό θα υλοποιήσουμε.

### **Κος ΚΟΥΒΑΡΑΣ:**

Προσυπογράφοντας αυτά που είπε ο Βασίλης και συνεχίζοντας εκεί που σταμάτησε, θεωρώ ότι σήμερα ακούσαμε μια πολύ μεγάλη κριτική για διάφορα θέματα. Θα πω δύο, τρία ενδεικτικά.

Ακούσαμε από τον κ. Δρούλια κριτική γιατί δεν μπαίνουμε στη λογική να στηρίξουμε τις Λευκές Νύχτες και τις Μαύρες Παρασκευές και δεν ξέρω και εγώ τι.

Επειδή τυχαίνει να είμαι στον χώρο του εμπορίου, δουλεύω σε μεγάλη εμπορική εταιρεία, έχει σχεδόν μονοπωλιακή θέση στον κλάδο της, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι και δεν το λέω εγώ, το λένε ο ΣΕΛΠΕ, ο εργοδοτικός φορέας, ο αντίστοιχος ΣΕΒ. Η εκτίμησή τους είναι ότι και οι Μαύρες Παρασκευές και Λευκές Νύχτες δουλεύουν γι' αυτούς, για τα μεγάλα πολυκαταστήματα.

Δεν έχουν καμία σχέση αυτά τα πράγματα με το κέρδος που θα μπορούσε να έχει ο μικρός αυτοαπασχολούμενος.

Την ίδια στιγμή, βέβαια, ξεζουμίζονται οι εργαζόμενοι, οι οποίοι καλούνται σήμερα να δουλέψουν πέντε συνεχόμενες Κυριακές, γιατί έχουμε τον Δεκέμβρη και άντε μετά εκπτώσεις και

πάει λέγοντας και να δουλεύουν χωρίς να τους δηλώνεις πουθενά και να μην μπορεί να ανταγωνιστεί το μεγάλο κατάστημα ο μικρός αυτοαπασχολούμενος, ο οποίος θα πρέπει να δουλέψει είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο.

Όλα αυτά δεν αυξάνουν την αγοραστική δύναμη του κοινού, όλα αυτά αυξάνουν τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών εμπορικών επιχειρήσεων. Αυτό το λένε οι ίδιοι, δεν σας το λέω εγώ.

Ακούσαμε κριτική για τα πανό πάλι. Εκατό φορές. Και είναι να αναρωτιέται κανένας, όλοι αυτοί που μας κάνουν αυτή την κριτική οργάνωσαν ποτέ καμιά καμπάνια, όρθωσαν ποτέ το ανάστημά τους ενάντια στις ιδιωτικές αφισοκολλήσεις; Όρθωσαν ποτέ το ανάστημά τους, οργάνωσαν καμιά καμπάνια ενάντια στην πραγματική μόλυνση που είναι η μπόχα του Θριάσιου; Που είναι η οικολογική βόμβα που βρίσκεται δίπλα μας;

Ποιος την έφτιαξε αυτή την οικολογική βόμβα; Ποιες πολιτικές παρατάξεις την φτιάξανε; Είναι αυτές τις οποίες υπηρετήσατε και υπηρετείτε μια ζωή;

Μίλησε κανένας για την μόλυνση του της Σκαραμαγκά που μας καλείτε γιατί δεν ερχόμαστε εδώ να αξιοποιήσουμε τον Σκαραμαγκά και δεν ξέρω εγώ τι; Μίλησε κανείς όταν έγινε, πρόσφατα τώρα, το ναυάγιο για το ποιος είχε τις ευθύνες; Ήρθε κανένας σε αντιπαράθεση με το εφοπλιστικό κεφάλαιο, που έχει τα σαπάκια του; Βγήκε κανείς από εσάς να μιλήσει, που όλη η 'Ριβιέρα' της Αττικής έγινε μπάχαλο και γεμάτη μαζούτ;

Μας φταίνει τα πανό. Ακούσαμε κριτική για την καθαριότητα και πάλι, παρόλο που κάποιοι αναγνώρισαν ότι έχουν γίνει

κάποια βήματα. Ποιος ευθύνεται από αυτό το κράτος λειτουργεί με αυτό τον τρόπο, που όταν ένας Δήμος θέλει να αγοράσει, να κάνει μια επένδυση και να αγοράσει πέντε σκουπιδιάρικα, πρέπει να περάσει από σαράντα κύματα και να περάσουν χρόνια για να μπορέσουν να τελειώσουν οι διαδικασίες, ενώ εάν είναι να κάνει μια επένδυση ενός μεγαλοεπιχειρηματίας του χώνουν κατευθείαν τις επιδοτήσεις και τα παίρνει σε χρόνο ντε τε;

Τίνος είναι αυτό το κράτος, το οποίο λέει ότι απαγορεύεται να προσλάβεις υπαλλήλους για να είναι στην καθαριότητα, την ίδια στιγμή που στους ιδιώτες τους επιχορηγεί και τους δίνει τσάμπα εργασία για να προσλάβουν τσάμπα εργαζόμενους;

Της Λαϊκής Συσπείρωσης είναι αυτό το κράτος; Ή είναι όλων αυτών που μας κάνουν αυτή την κριτική;

Αυτή υπάρχει η λεγόμενη η 'ξύλινη γλώσσα' των κομμουνιστών και υπάρχει και η υποκριτική γλώσσα των αντιπάλων τους. Και αυτή η υποκριτική γλώσσα, όπως είπε και ο Βασίλης δεν ακούγεται μόνο εδώ, ακούγεται και στα συνέδρια της ΚΕΔΕ, ακούγεται παντού.

Ακούμε για επιχειρηματικότητα. Οικονομική αυτοτέλεια. Διασύνδεση με επιχειρήσεις. Τι ωραία που ακούγονται αυτά; Τι πάει να πει αυτό το πράγμα; Ένα πράγμα πάει να πει. Φορολογείστε τον δημότη για τα πάντα είτε οι ίδιοι απευθείας είτε δίνοντας τα πάντα στους ιδιώτες. Ξεπουλήστε τα πάντα. Αυτό το πράγμα είναι.

Εμείς λοιπόν αυταπάτες δεν έχουμε. Γνωρίζουμε, βιώνουμε τα αδιέξοδα, στα οποία επιχειρούν να μας σπρώξουν, να επιλέξουμε δηλαδή στο ανάμεσα να ξεπουλήσουμε τα πάντα

στους ιδιώτες ή να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση με δυσμενείς όρους.

Όχι τώρα, όπως είπε και ο Βασίλης, αλλά και πριν επιλέγουμε μιλούσαμε για τοπική διοίκηση, μιλούσαμε για δεξί χέρι αυτού του κράτος των ματωμένων, να μην το λέμε των αστών και να μην μιλάμε λοιπόν 'ξύλινα', μιλούσαμε για διαχείριση που θα αναγκαστούμε να κάνουμε και εμείς και όχι καμία επαναστατική διοίκηση.

Αυταπάτες ότι θα φέρουμε κάποιες άλλες καταστάσεις άμα έρθουμε είτε σε Δήμο είτε σε κυβέρνηση στα πλαίσια αυτού εδώ του συστήματος, κάποιοι άλλοι είχαν. Όχι εμείς.

Εμείς δηλώσαμε, δηλώνουμε και θα το δηλώνουμε ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια, όσο στενά και εάν είναι αυτά, δίνοντας τις όποιες λύσεις μπορούμε και ταυτόχρονα, όσο και εάν διαφωνείτε μαζί μας, όσο και εάν είναι ξένο προς την δική σας λογική, πεισματικά, σταθερά, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε δραστική αύξηση των κρατικών δαπανών από τον προϋπολογισμό για κοινωνική πολιτική, για ενίσχυση της λαϊκής οικογένειας, για την λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, είτε σε απορρίμματα, είτε σε πράσινο, είτε οπουδήποτε.

Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για να καταργηθεί κάθε είδους τοπική φορολογία και έμμεση και άμεση στα είδη λαϊκής ανάγκης, θα εντείνουμε τον αγώνα μας για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα σε βασικούς κοινωνικούς τομείς, θα παλέψουμε για να ανατραπεί αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που καθιστά τους Δήμους και τις περιφέρειες πεδίο επιχειρηματικής

δραστηριότητας και φορο-εισπρακτικού μηχανισμού, ας αρέσει, δεν σας αρέσει.

### **Κος ΤΡΟΧΙΔΗΣ:**

Καλησπέρα. Άλλη φορά βλέπω ένα θέατρο παραλόγου εδώ που παίζεται. Παλαιοί και καινούργιοι υπεύθυνοι για την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα να έρχονται να μας ζητάνε τα ρέστα.

Τσάμπα μάγκες οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, με ξένα κόλλυβα κάνανε μνημόσυνα και καλούμαστε εμείς τώρα να βγάλουμε τα κάστανα από την φωτιά.

Είπε ο κ. Ντηνιακός εδώ πέρα στην ομιλία του, είπε ότι μας έφερε μια εισήγηση ο κ. Μοσχονάς, αυτή που ήθελε. Παναγιώτη, έπρεπε να ρωτήσεις τον κύριο και να κατεβάσεις αυτή που ήθελε ο κύριος, όχι την δική σου.

Ξεκινάμε με τα ανταποδοτικά τέλη. Έχουμε υψηλά, πράγματι έχουμε ανταποδοτικά τέλη υψηλά. Άραγε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι που τα ανταποδοτικά τέλη έχουν φτάσει στο σημείο αυτό; Εμείς;

Εδώ υπάρχουν ευτυχώς, κάποιοι ήρθαν τώρα, που είναι παλαιοί και μπορούν να ξέρουν ποιοι έφτασαν σε αυτό το σημείο τα ανταποδοτικά τέλη.

Μίλησαν για επιβάρυνση από δάνειο που θα πάρουμε για να προστατεύσουμε την πόλη να κάνουμε, να πάρουμε κάποια απορριμματοφόρα, πλυντήρια κ.τ.λ.. Κόπτονται τώρα για την επιβάρυνση που θα είναι, που θα έχουμε. Και κάποιος έβαλε για τους μεγαλοοφειλέτες του Δήμου μας.

Άραγε αυτοί οι μεγαλοοφειλέτες πώς έφτασαν στο σημείο αυτό; Ποιοι έχουν τις ευθύνες που δεν φρόντισαν να εισπράξουν τόσα χρόνια αυτά και μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση;

Αναφέρθηκε κάποιος άλλος συνάδελφος εδώ πέρα και έχουμε έλλειψη πολιτικής βούλησης. Για αυτόν. Και θα ήθελε κάπως αλλιώς να κατακτήσουμε τον προϋπολογισμό και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να του κάνουμε το χατίρι.

Έβαλε κάποια ζητήματα για κομποστοποιήσεις, για πως την βλέπουμε την ανάπτυξη ο κ. Σπηλιόπουλος, Μονοπάτια Πολιτισμού, Σκαραμαγκά και τα λοιπά και να κινητοποιήσουμε τον κόσμο. Ποιόν κόσμο κ. Σπηλιόπουλε; Ποιον κόσμο κινητοποιήσατε και δεν το είδαμε εμείς; Το μισό ψηφοδέλτιο που πήγε βόλτα; Το άλλο μισό που ήταν στην άλλη συγκέντρωση το ένα τρίτο και το άλλο ένα τρίτο αυτό που ήταν στην συνεστίαση με τους παρατρεχάμενους και τους βουλευτές; Αυτόν τον κόσμο κινητοποιήσατε; Ποια ήταν η απήχησή σας εκεί; Εσείς και η πάρτη σας ήσασταν. Μόνοι σας.

Μιλήσατε για μελέτες ότι δεν υπάρχουν στον Δήμο Χαϊδαρίου και πώς θα τις καταρτίσουμε αυτές. Ας ρωτήσουμε και κάποιους όψιμους συνδικαλιστές, γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι μελέτες και να τους βάλουμε μπροστά να βγάλουν αυτές τις μελέτες, να δουλέψουν και όχι να κάθονται να γράφουν στον τύπο.

Σταθμός Βεργίνας. Τι να πούμε; Υπάρχει εδώ να μας πουν γιατί δεν έγινε και υπάρχουν και πολιτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες, βλέπω και απέναντί μου και αυτά, που μπορούν και ξέρουν τι γίνεται εκεί πέρα και ακριβώς γιατί είναι όρθιος αυτός ο σταθμός και κάτω από ποιες προϋποθέσεις γίνεται. Να μας βάλει τώρα όμηρους εμείς να δώσουμε λύση γι' αυτό, ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει το Άνω Δάσος.

Κεντρικές αποθήκες. Ισχύει αυτό που είπα και προηγουμένως. Ωραία να πιάσουμε να τα κάνουμε, να μπορέσουμε να βάλουμε τον Δήμο σε μια τάξη.

Μίλησε ο κ. Δρούλιας πως θα κάνουμε για την Αστυθέα. Τι θα κάνουμε, μίλησε για αθλητικά κέντρα και τα λοιπά.

Κύριε Δρούλια ξέρετε, ότι η δική μας παρατάξη, η τότε ΚΝΕ και το ΚΚΕ ήταν αυτοί και εάν θυμούνται ορισμένοι εδώ μέσα, που παλέψαμε να γίνει, εκεί που ήταν τα ΝΕΛΕ, γίνει αθλητικό κέντρο για να έχει η Αστυθέα, γιατί δεν έχει τίποτα και δεν εισακούστηκε ποτέ.

Όπως όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για την υπογειοποίηση της Καβάλας όταν μπορούσαν και ήταν οι παχιές αγελάδες εμείς είχαμε, κατεβάσαμε αυτό το να γίνει υπογειοποίηση, ήταν από τις μόνες παρατάξεις που το κάναμε, αλλά όταν ήταν παχιές οι αγελάδες και πέφτανε τα χρήματα, κανένας δεν καταλάβαινε τίποτα.

Για τις Λευκές Νύκτες, για την τοπική αγορά, για τα λαμπιόνια, επειδή τυγχάνει και είμαι και γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου, έχουμε μιλήσει με όλους τους καταστηματάρχες, Δάσος, Πάνω Δρόμο, Κάτω Δρόμο, Φαβιέρου, πολλές φορές, απανωτές φορές δεν σώνεται η κατάσταση κύριοι με το να βάζουμε ούτε λάμπες και βέβαια που να βάλεις λάμπες στον Πάνω Δρόμο και που να στολίσεις, έτσι που τον έχουν καταντήσει;

Γιατί την ξέρουμε την αμαρτία του Πάνω Δρόμου. Νομίζω ότι όλοι μας ξέρουμε τι έχει γίνει στον Πάνω Δρόμο. Και πώς να

στολίσεις; Και τώρα και πάλι θα κάνουμε μαζί σε συνεργασία με τον Δήμο, πάλι θα κάνουμε για τα μαγαζιά.

Ξέρουμε τι φταίει για τα μαγαζιά. Δεν μας φταίει ούτε οι Λευκές αυτές, ούτε αυτά. Φταίει ο κόσμος δεν έχει λεφτά στην τσέπη του. Και οι μαγαζάτορες αυτό λένε. Όταν έχει λεφτά στην τσέπη του ο κόσμος που μας τα έχουν πάρει όλων μας, θα μπορέσει να πάει να ψωνίσει. Όταν δεν έχει λεφτά και σκέφτεται ότι αυτά τα λεφτά πρέπει να φάει, να τα διαθέσει για να φάει, τα μαγαζιά θα υποφέρουν και θα κλείνουν.

Ένα άλλο. Από το Αιγάλεω ξέρετε ότι πάνε τσάμπα και πάνε στα Mall και πάνε εδώ και ετοιμάζεται και άλλο στον Ελαιώνα και άλλο πολυκατάστημα και άλλο πολυκατάστημα στην Πεταλούδα και ο Εμπορικός Σύλλογος εκεί στρεφόμεστε να δούμε τι θα κάνουμε.

Δεν φταίει λοιπόν ούτε ο φωτισμός ούτε τίποτα. Φταίνε που δεν έχει λεφτά, φταίει η κακιά μας η μοίρα.

### **Κος ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ:**

Λοιπόν, καλησπέρα και από εμένα. Απλά εγώ πήρα τον λόγο, τυγχάνει να μην πολυμιλάω εδώ πέρα γιατί θεωρώ ότι εάν μπλέκεσαι με τα κοινά δεν πρέπει να είσαι σε είκοσι ανθρώπους και να λες τα ίδια και τα ίδια και να επαναλαμβάνεις, είναι να βγαίνεις έξω στον δρόμο, να πιάνεις τον έναν και τον άλλο και να του λες τι έχεις κάνει και εάν τα έχεις κάνει καλά ή δεν τα έχεις κάνει καλά. Τώρα το να μπαίνεις εδώ πέρα και να λέει ο καθένας πράγματα τα οποία οι μισοί τον ακούνε και οι άλλοι μισοί τραγουδάνε, είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο.

Λοιπόν, εγώ απλά πήρα τον λόγο για ένα πράγμα. Το 2015, όταν ήμουν Αντιδήμαρχος της τεχνικής υπηρεσίας και ήρθε ο προϋπολογισμός, κάθισα λοιπόν να πω ακριβώς κάναμε το 2015. Εάν υπήρχε μια κάμερα μέσα εδώ πέρα δεν με άκουγε κανένας τι ακριβώς γίνανε, εάν γίνανε κάτι σε αυτό τον Δήμο και αν γίνονται, εν πάση περιπτώσει, μέχρι το 2017.

Παίρνω λοιπόν τον λόγο να πω το εξής. Εγώ πρώτη φορά μπήκα στα δημοτικά, δεν είχα ξανά ασχοληθεί, αλλά διαπιστώνω ότι ένας Δήμος ή μάλλον ένα τέτοιο μαγαζί για να το φέρεις βόλτα από την ώρα που έχει πτωχέψει, είναι πολύ δύσκολο.

Όπως όλοι σας είσαστε επιχειρηματίες βλέπετε τα πράγματα πώς μπορούν να.. στον καθένα. Δεν μπορεί λοιπόν ένας διαλυμένος Δήμος να μπούμε εμείς και με ένα ραβδάκι να τον φτιάξουμε και να τον κάνουμε με απορριμματοφόρα, να του φτιάξουμε δρόμους, να μειώσουμε τα πεζοδρόμια, όπως ακούστηκε εδώ μέσα.

Εγώ δεν θέλω να μπω σε αντιπαράθεση με κανέναν από εσάς, όχι για κανέναν άλλο λόγο, δεν έχω τίποτα να μοιράσω, απλά λέω πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν και πράγματα που δεν μπορεί να γίνουν.

Δηλαδή δεν είναι δυνατόν τώρα να συζητάμε και να λέμε για να είμαστε σοβαροί άνθρωποι ότι ξέρεις κάτι, τα πεζοδρόμια θα τα μεγαλώσουμε και θα μικρύνουμε τους δρόμους. Δηλαδή κάπου θα ξεφύγουμε και στο μυαλό μας.

Δηλαδή δεν μπορεί να κάθεται και να λες ότι γίνονται, γίνονται, που μπήκαμε κάθε χρόνο ο μοναδικός Δήμος και έκανε

τις συνελεύσεις και να πούμε ότι σε καμία συνέλευση δεν κάναμε κανένα έργο.

Δηλαδή θεωρώ ότι δεν παρακολουθεί κανένας, ούτε τις συνελεύσεις, δεν παρακολουθεί κανένας ούτε τα μικροέργα που κάναμε, γιατί ουσιαστικά δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλα έργα, γιατί ο κόσμος δεν έχει καταλάβει, μάλλον έχει καταλάβει γιατί πεινάει, σε όλη τη λιτότητα που υπάρχει, δεν μπορεί να φτάσει ο Δήμος σήμερα του Χαϊδαρίου να δημιουργήσει τα τεράστια έργα ή να μπορέσει να λειτουργήσει, τουλάχιστον, για τη παλαιά και όταν μπήκαμε μέσα, καταλάβαμε ότι ο Δήμος, δεν μπορούμε να φτιάξουμε εμείς μεγάλα έργα, διότι δεν υπάρχουν χρήματα.

Δεύτερον, για να μπορέσουμε να τον συντηρήσουμε αυτόν το Δήμο θα πρέπει να κάνουμε μικροέργα τα οποία δημιουργούμε καθημερινά από το 2014, που έχουμε μπει, βέβαια εσείς δεν τα βλέπετε, δεν πειράζει, τα βλέπει ο κόσμος, δεν μας απασχολεί εάν το βλέπετε ή δεν το βλέπετε, ο κόσμος θα κρίνει και ο κόσμος θα μας κρίνει το 2019 που θα έρθουν οι εκλογές.

Και ένα άλλο για να κλείσω, γιατί δεν χρειάζονται πολλά – πολλά, σας το είπα και προηγουμένως. Θέλω να καταλάβετε ότι ορισμένα έργα, τα οποία πρέπει να γίνουν σε αυτόν τον τόπο και πάνω απ' όλα είναι το αντιπλημμυρικό, το οποίο θεωρώ ότι έχει τελειώσει, προχωράει η διαδικασία του και άλλο ένα έργο αυτό με τις γέφυρες, δεν πρέπει να τα μποϊκοτάρουμε ούτε να τα βλέπουμε μικροπολιτικά.

Πρέπει να τα βλέπουμε με την αξία που έχουν σαν έργα, αυτό που πρέπει να δώσεις στον Χαϊδαριώτη, γιατί αυτό το έργο που γίνεται απέναντι, αυτή η γέφυρα, επειδή έχω ζήσει εδώ, είμαι

γέννημα-θρέμμα, θεωρώ ότι πρέπει να είμαι ο μοναδικός μέσα σε αυτόν τον χώρο που και η μάνα μου και ο πατέρας μου έχουν γεννηθεί εδώ, λοιπόν θεωρώ ότι είναι άδικο το να βλέπουμε ένα έργο, που δεν είναι βιτρίνα, αλλά είναι ένα έργο ζωής, να μπαίνουμε και να λέμε πράγματα που δεν στέκουν.

Τίποτα άλλο, δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πω. Θεωρώ ότι το έργο μας το δείχνουμε καθημερινά και θα το δείξουμε μέχρι το 2019 που θα γίνουν οι εκλογές.

Σας ευχαριστώ πολύ.

### **Κος ΒΟΡΕΑΣ:**

Αγαπητοί συνάδελφοι, δυστυχώς, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δυστυχώς. Η πόλη υπάρχει, εγώ θα πω, δυστυχώς, αυτονόητα πράγματα, γιατί άκουσα αυτά που έχουν απαντηθεί πολλές φορές κατά την διάρκεια του χρόνου που πέρασε.

Η πόλη υπάρχει, υπάρχουν οι ανάγκες, δηλαδή, για τη δημιουργία υποδομών, γιατί υπάρχουν άνθρωποι. Και το είπα και άλλη φορά ότι ζούμε σε μια χώρα που δίνει το ελληνικό δημόσιο, που πρέπει λογικά να είναι ο καλύτερος εργοδότης, 450 και 480 € το μήνα για 20 μήνες. Γιατί η σύμβαση είναι 8μηνη και η ανεργία πρέπει να είναι 12μηνη για να πάρει το 500 περίπου, δηλαδή γύρω στα 200 € το μήνα.

Αυτή την πολιτική υποστηρίζετε. Σας ενδιαφέρει εάν το πεζοδρόμιο που δημιούργησαν οι κυβερνήσεις και οι υποτακτικοί τους σε αυτόν τον Δήμο και εννοώ τους δημάρχους που έχουν διοικήσει κατά καιρούς με κάτι εξαιρέσεις σποραδικές, αυτοί λοιπόν δημιούργησαν αυτούς τους δρόμους, αυτά τα πεζοδρόμια, αυτές τις πλατείες. Και κάνανε σκηνικά θεάτρου.

Βάλανε το Άνω Δάσος στο σχέδιο και δεν κάνω παρελθοντολογία....

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**Κος ΒΟΡΕΑΣ:**

Όχι με συγχωρείς. Άμα θέλεις να πούμε και άλλα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Να πούμε και άλλα. Πνίγεται όλο το Χαϊδάρι σήμερα γιατί δεν τελείωσαν οι αγωγοί ομβρίων.

Πληρώσαμε πρόσφατα στην τράπεζα αποζημίωση για απαλλοτρίωση του '83 κύριοι. Και υπάρχουν και 10 εκατ. χρέος του Δήμου από προηγούμενους δημάρχους που τα πληρώνουμε εμείς από τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Σε μια περίοδο που ο άλλος δεν έχει να πληρώσει το φως του, λέτε ότι μειώθηκαν τα έσοδα του Δήμου από τα. Από την μια βάζετε το αντιφατικό ότι είναι ψηλά τα τέτοια, το βλέπετε τώρα που έχουν παγώσει, είναι ακριβά τα δημοτικά τέλη και από την άλλη λέτε ότι μειώνονται. Αφού δεν έχει να πληρώσει ο άλλος; Και έχετε την απαίτηση, το άλλο αντιφατικό, να ιδιωτικοποιηθούν οι υπηρεσίες. Αυτό έχετε.

Το είπε ο Μητσοτάκης στο προηγούμενο Συνέδριο ευθαρσώς, ακολούθησαν εν χορώ όλοι οι άλλοι πολιτικοί να πουν να αποκτήσουν οι Δήμοι φοροληπτική ικανότητα δια νόμου, για να είναι ανεξάρτητοι και να μην εξαρτώνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αυτούς στηρίζετε, αυτή την απόλυτη πλειοψηφία της ΚΕΔΕ στηρίζετε. Και μην κρύβεστε ούτε πίσω από το δάκτυλό σας ούτε να κάνετε πως δεν το ξέρετε και εάν δεν πήγατε, να ζητήσετε τα

CD από την ΚΕΔΕ, να τα πάρετε για να τα ακούσετε. Και μορφωμένοι είσαστε ιδιαίτερα αυτοί που είσαστε υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με μεγάλο πάθος και δείτε εάν εξυπηρετεί μια πόλη που έχει τόσους άνεργους και που έρχονται πάνω από χίλιες οικογένειες να ζητήσουν φαΐ κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα και όποτε έχει ο Δήμος να τους δώσει. Και μιλάτε τώρα για τα έργα που δεν έχουν γίνει. Αλλά δεν βλέπετε αυτά που έχουν γίνει και δεν είδατε και τι είναι περασμένο μέσα.

Βάλατε διάφορα ζητήματα. Καλό είναι που ευελπιστείτε να κάνετε διοίκηση, αλλά εάν πρόκειται να την κάνετε σαν το παρελθόν, εγώ θα λυπάμαι πολύ γιατί δεν θα είμαι εδώ να σας βλέπω.

Δηλαδή κουκλόσπιτα που φτιάχτηκε η πόλη, γιατί κουκλόσπιτο φτιάχτηκε χωρίς υποδομές. Από το Σκαμπά μέχρι εμάς να μου πείτε τι υποδομές έχουν δημιουργηθεί; Έτσι για να συνεννοηθούμε. Και γιατί πρέπει να ξεχάσουμε το παρελθόν; Γιατί δεν συμφέρει ορισμένους εδώ μέσα ιδεολογικά; Επειδή δεν τους συμφέρει; Γι' αυτό; Τι να κάνουμε, πολιτική κάνουμε. Έτσι ή αλλιώς έχουμε μια ιδεολογία στο κεφάλι μας ο καθένας από εμάς και αυτήν υπερασπιζόμαστε. Αλλά τουλάχιστον παραδεχθείτε ότι αυτή η πολιτική που στηρίζετε είναι ιδιωτικού, προσωπικού χαρακτήρα και δεν είναι πολιτική που θα εξυπηρετήσει το κοινωνικό σύνολο.

Βάλατε, σαν παράδειγμα, θα χαθεί ο χώρος της γιορτής. Ποιος έκανε την σύμβαση που έληξε; Την σύμβαση που έληξε ποιος την έκανε; Και ξέρετε πολύ καλά, θα απαντήσει καλύτερα ο

Δήμαρχος σε αυτό, θα τον παρακαλέσω να το κάνει, γιατί έχουν γίνει πολλές συναντήσεις.

Μας μέμφεστε γιατί παλεύουμε και από την άλλη μεριά λέτε ότι που είναι οι δράσεις σας; Δηλαδή τι είναι τελικά;

Μας παρατηρήσατε για τον Πελετίδη που ήρθε εδώ από την Πάτρα με τους άνεργους και τα λοιπά. Μας παρατηρήσατε γι' αυτό και από την άλλη μεριά δεν.

### **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

### **Κος ΒΟΡΕΑΣ:**

Μα δεν απευθύνομαι σε σένα, σε κοιτάω γιατί είσαι απέναντί μου. Τι να κάνω τώρα; Να κλείσω τα μάτια μου; Να βγάλω τα γυαλιά μου να νομίζεις ότι δεν βλέπω καθόλου. Τέλος πάντων.

Θέλω δηλαδή να πω, μιλάτε για την εικόνα της πόλης και μιλάτε για την καλή σας κάρτα. Τι να κάνουμε, θέλετε να βγάλουμε μια κάρτα της ίδιας αξίας και να την μοιράσουμε σε 20.000 σπίτια; Εδώ δεν έχουμε να πάρουμε μια μπετούγια ή δεν το ξέρετε; Δεν το ξέρετε ότι δεν έχουμε να πάρουμε μια μπετούγια;

Τέλος πάντων, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι συσκότιση η παρελθοντολογία και δεν είναι παρελθοντολογία. Είναι αυτά τα χρέη που βρήκαμε μπροστά μας. Και αυτό δεν είναι παρελθόν, είναι παρόν και είναι και μέλλον, γιατί και εμείς θα πληρώνουμε και άλλος θα πληρώνει.

Παράδειγμα θα σας φέρω τον παιδικό σταθμό της Βεργίνας. Γιατί έτσι κουφάρι; Ποιος φταίει που δεν εφαρμόστηκε το σχέδιο όταν έγινε; Ποιος φταίει, εάν θέλετε και για το λάθος, εάν έγινε

λάθος η μελέτη; Φταίμε εμείς σήμερα; Δεν ξέρετε ποια ήταν η πρόταση της σύμβασης που έγινε; Η πρόταση που έγινε για να κάνουμε σύμβαση για την δεκαετία και να μας το πάρει σε έξι μήνες, πόσο έλεγε, πίσω ο ΟΑΕΔ δεν την ξέρετε αυτή;

Φαντάζομαι, τουλάχιστον, επειδή προσωπικά νομίζω ότι σας απευθύνω τον λόγο, θα σας πω μια κουβέντα. Ότι εσείς είστε αυτός που έρχεται συχνότερα στις υπηρεσίες και ζητάει πληροφορίες και κάνετε πολλές φορές την ίδια ερώτηση σε δυο και τρία συμβούλια. Δεν έχετε πάρει απαντήσεις; Μου προκαλεί εντύπωση. Και νέος είσαστε και μνήμη έχετε και μορφωμένος άνθρωπος είσαστε, γιατί επαναλαμβάνετε τα ίδια ερωτήματα συνέχεια αφού τα γνωρίζετε;

Και επειδή βάζετε το θέμα για την Λ. Αθηνών, σας πληροφορώ και ρωτήστε και τον παρακαθήμενό σας εκ δεξιών, ποιος έβαζε θέμα για την υπογειοποίηση της Λ. Αθηνών; Για πόσα χρόνια;

Εάν αυτό εμείς που λέμε σήμερα και προσπαθούμε να κάνουμε στον Δήμο είναι ουτοπία, με συγχωρείτε, είναι ρεαλιστικό να ζητάμε σήμερα την υπογειοποίηση σε μια περίοδο κρίσης; Δηλαδή τι, για να πουλήσουμε φούμαρα;

Δηλαδή το θεωρώ εντελώς απαράδεκτο.

Ειπώθηκε από κάποιον ότι είναι έργα της Περιφέρειας. Γιατί εμείς τα λεφτά και οι προηγούμενοι Δήμαρχοι τα βγάζανε από το σπίτι τους τα φέρνανε; Δεν τα απαιτούσαν από το κράτος;

Είναι ψέματα αυτό που ειπώθηκε από προηγούμενο ομιλητή ότι το Αιγάλεω πήρε, εάν θυμάμαι...

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Αντιδήμαρχε ένα λεπτό ακόμα.

**Κος ΒΟΡΕΑΣ:**

Δεν είναι πρόβλημα να πω πάρα πολλά πράγματα. Μισό λεπτό.

Ο λογαριασμός δεν είναι φτωχός και μίζερος. Φτωχό και μίζερο έχει καταντήσει το κράτος, έχει καταντήσει και ο λαός. Εμείς αυτό θέλουμε, την αφύπνισή του. Να πάρει είδηση.

Και επειδή βάλατε και ένα ζήτημα για τους δρόμους, κάποιοι εδώ μέσα και για τα πεζοδρόμια, δύο λύσεις υπάρχουν. Ή να τραβήξουμε τον δρόμο να φαρδύνει και το πεζοδρόμιο επίσης, γιατί αλλιώς δεν γίνεται ή να κτίσουμε την πόλη αλλού, γιατί αυτοί είναι οι δρόμοι και ποιοι φταίνε που έγινε το σχέδιο αυτό από το '55, το '56 σαν βασικό και η άναρχη δόμηση είναι γνωστά. Δεν χρειάζεται λοιπόν να παραπονιέστε και να λέτε ότι φταίμε εμείς γιατί δεν υπάρχουν φαρδιά πεζοδρόμια. Θα γίνουν φαρδιά πεζοδρόμια, θα στενέψει ο δρόμος.

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**Κος ΒΟΡΕΑΣ:**

Να σου Ηρακλή γιατί είναι και η δουλειά σου αυτή. Γιατί είναι και η δουλειά σου αυτή θα σου πω ένα πολύ απλό πράγμα. Το αυτοκίνητο που έχεις όμως που θα το βάλεις ...

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**Κος ΒΟΡΕΑΣ:**

Μου επιτρέπεις Ηλία; Γιατί μου τρώτε τον χρόνο τώρα. Ηλία μου τρώτε τον χρόνο και εσύ και ο Ηρακλής.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ολοκληρώστε αντιδήμαρχε.

**Κος ΒΟΡΕΑΣ:**

Που θα το βάλεις το αυτοκίνητό σου εσύ που δεν έχεις παρκινγκ; Έχεις χώρο παρκινγκ που αγόρασες αυτοκίνητο; Σε άλλη κοινωνία λύνονται αυτά τα προβλήματα και η κυκλοφοριακή συμφόρηση και όλα. Σε άλλα συστήματα. Σε άλλες ιδεολογίες. Όχι στην δική σου. Στην δική μας ιδεολογία λύνεται το πρόβλημα. Εντάξει; Γιατί η κατάργηση της ιδιοκτησίας θα δημιουργήσει αμέσως και αυτό. Δες σε όλες τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες...

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**Κος ΒΟΡΕΑΣ:**

Χαίρομαι Βασίλη που γελάς αλλά θα σου πω ένα πράγμα.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Αντιδήμαρχε.

**Κος ΒΟΡΕΑΣ:**

Πήγαινε στην Αλβανία να δεις την αξιοποίηση που έχει το ρέμα...

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Αντιδήμαρχε να μην καταχραστούμε άλλο τον χρόνο τώρα, γιατί καλά πήγαμε μέχρι τώρα.

**Κος ΒΟΡΕΑΣ:**

Ένα λεπτόμίλαγα. Τέλος πάντων.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ολοκλήρωσε.

**Κος ΒΟΡΕΑΣ:**

Και θέλω ένα πράγμα να πω τελικά, γι' αυτό που μπαίνει για τα περίφημα φώτα. Πηγαίνετε στην διαδρομή Ομόνοια, Σύνταγμα,

Μοναστηράκι, δείτε όλα τα πολυκαταστήματα τι ωραία που είναι φωτισμένα και τι ωραία δεν ψωνίζει κανείς. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν και φεύγουν. Κάντε μια βολτίτσα, δεν είναι ντροπή. Θα έλεγα κανείς ότι ζείτε σε εικονική πραγματικότητα.

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**Κος ΒΟΡΕΑΣ:**

Ας έρθει Αθηνάς, Σταδίου, Ερμού και να κάνει την βόλτα. Πολύς κόσμος στην Ερμού και στους άλλους δρόμους ίσως, αλλά πελάτες δεν υπάρχουν. Και έχω προσωπική εμπειρία από αυτό. Τα ψέματα πρέπει να τελειώνουν συνάδελφοι.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Αντιδήμαρχε ολοκλήρωσε παρακαλώ.

**Κος ΒΟΡΕΑΣ:**

Τελείωσα.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ο κ. Καραγιάννης, τελευταίος ομιλητής.

**Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:**

Καταρχήν, κ. Ντηνιακέ, εάν νομίζετε ότι η ανηθικότητα αυτό που είπατε σαν τιμά και η ειρωνεία να ρωτήσετε την ώρα πουμίλαγε ο αντιδήμαρχος τι πρόβλημα υγείας έχει ακριβώς, νομίζω ότι δείχνει και τον χαρακτήρα της πολιτικής που έχετε και δεν σας τιμά καθόλου και θα πρέπει τουλάχιστον να ζητήσετε συγγνώμη. Τουλάχιστον. Γιατί με τέτοια ζητήματα δεν ειρωνεύονται. Πρώτον.

Δεύτερον. Κάποιες παρατηρήσεις που γίνανε σε κάποιες ομιλίες, θα τις πάρουμε υπόψη μας, όπως αυτή του κ. Σπηλιόπουλου. Θα ρωτήσουμε αύριο τον αρμόδιο προϊστάμενο

της τεχνικής υπηρεσίας για ποιο λόγο καθυστερεί εδώ και ένα χρόνο η διαδικασία με το φυσικό αέριο, την σύνδεση στα σχολεία και τι ακριβώς συμβαίνει να μας εξηγήσει ακριβώς.

**Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:**

Λέω πολύ αναλυτικά. Θα ρωτήσω. Βεβαίως θα γραφτεί. Θα ρωτήσουμε. Μα στο μικρόφωνο το λέω. Θα ρωτήσουμε αύριο την αρμόδια υπηρεσία να μας απαντήσει γιατί έχει καθυστερήσει η συγκεκριμένη σύνδεση φυσικού αερίου με τα σχολεία και θα σας απαντήσουμε, γιατί είναι ενδιαφέρον πραγματικά.

Όντως εάν κάποιος έρθει σε όλα τα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια που είχαν το αντίστοιχο θέμα, θα διαπιστώσει ότι η συζήτηση είναι ίδια και η συζήτηση δεν είναι ίδια γιατί δεν αλλάζει τίποτα, ίσα –ίσα αλλάζουν πολλά, αλλάζει και η καθημερινότητα με μικρές παρεμβάσεις και αλλάζουν και σημαντικά πλευρές της ζωής των Χαϊδαριωτών που μπορεί να μην φαίνεται αλλά είναι ουσιαστικές πλευρές.

Το «μόνο αντιπλημμυρικά έργα κάνετε», μπορεί σε κάποιους να ακούγεται το μόνο, να ακούγεται και φοβερά προσβλητικό, εμάς μας τιμά. Μας τιμά που προχωρήσαμε μετά από τριάντα χρόνια ένα άλυτο ζήτημα, για το οποίο κοντέψαμε τα προηγούμενα δυο χρόνια να θρηνήσουμε ζωές.

Μας τιμά που γι' αυτό το θέμα έχουμε ασχοληθεί ώρες, μέρες, μήνες ολόκληρους προκειμένου να προχωρήσει.

Η προσπάθεια όμως που γίνεται να βάζετε, να χωρίζετε σε ειδικές κατηγορίες και να αναφέρεστε σε δήθεν πάρα πολλά μικρά

προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη, ότι δεν έχει καλό γραφίστα ο Δήμος και οι Χριστουγεννιάτικες κάρτες δεν έχουν την αισθητική που θα, φυσικά θα κάνουμε κάστινγκ από του χρόνου για να φέρουμε τον καλύτερο γραφίστα, αλλά αυτά τα πολύ σημαντικά προβλήματα της πόλης, όπως είναι η επιλογή γραφίστα ή και άλλα τέτοια αντίστοιχα, δεν γίνονται τυχαία. Γίνονται με φανερή επιλογή και προσπάθεια να συσκοτίσουν από την πολιτική που έχετε και δεν την λέτε επίσημα, δεν την λέτε ανοικτά, φοβάστε να την πείτε ανοικτά, για το τι Δήμο θέλετε και τι Δήμο οραματίζεστε και πώς αυτό ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει.

Θα σας πω. Γιατί δεν λέτε ανοικτά ότι είστε υπέρ της δίκαιης ανάπτυξης, της παραγωγικής ανασυγκρότησης που περνάει μέσα από την επιχειρηματικότητα;

Ο πρωθυπουργός προχθές στο Συνέδριο στην Ελευσίνα πρέπει να είπε περισσότερα από τον Παπανδρέου μάλλον σε προεκλογική περίοδο, είπε τα πάντα. Θα γίνει η δυτική Αθήνα, μιλάμε θα είναι το Μονακό. Το Μονακό της Ελλάδας με τα έργα που εξήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός.

Πώς θα γίνουν αυτά τα έργα; Και τι έργα είναι επιλέξιμα αυτή τη στιγμή; Δεν είναι επιλέξιμα έργα αυτά που αφορούν και αυτά που έχουν συμφέρον οι μεγάλοι μονοπωλιακή όμιλοι; Αυτό είναι κάτι κρυφό; Γιατί δεν βγαίνετε να το πείτε ανοικτά ότι αυτά τα έργα, με αυτά τα έργα συμφωνείτε και αυτά τα έργα θέλετε;

### **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

### **Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:**

Εγώ δεν διέκοψα κανένα. Λέω ότι γιατί δεν λέτε ανοιχτά ...

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Να παίρνετε τον λόγο κ. Καρατζαφέρη.

**Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:**

Γιατί δεν λέτε ανοιχτά ότι θέλετε τα ΣΔΙΤ και τα θέλετε και γι' αυτό ακριβώς κάνετε αυτό που κάνετε και κάνετε αυτή την αντιπολίτευση που κάνετε;

Γιατί δεν σας αρέσει το κολυμβητήριο από εκεί που είχε ΚΟΙΝΣΕΠ ξανά γύρισε στον Δήμο; Γιατί η δική σας πολιτική λέει ότι δώσε τα στους ιδιώτες, μεγάλη ανταπόδοση αύξηση των ιδίων εσόδων και έτσι ο Δήμος θα κάνει και έργα.

Γιατί δεν λέτε την ουσία; Ο Δήμος τι τεχνικό πρόγραμμα έχει; 1,3 εκατομμύρια. Είναι έτσι ή δεν είναι; 1,8 εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτά τα φοβερά έργα οι μεγάλοι οραματιστές, γιατί εμείς δεν είμαστε οραματιστές, εσείς οι φανταστικοί οραματιστές με 1,8 εκατομμύρια πώς θα τα κάνετε αυτά τα έργα που λέτε; Πρώτον.

Δεύτερον. Θα σας πω ένα μικρό παραδειγματάκι για να δείτε πόσο αποτυχία είναι το μοντέλο που λέτε.

Προχθές στο γήπεδο ποδοσφαίρου έπαιζε ένας αγώνας. Πρόεδρος της συγκεκριμένης ομάδας ήταν ένας προηγούμενος δημοτικός σύμβουλος. Αυτή τη στιγμή εκλεγμένος. Σε αυτό τον αγώνα λοιπόν μια ομάδα πέταξε μια φωτοβολίδα μέσα στο γήπεδο. Κάηκε ένα τετραγωνικό μέτρο σύνθετου χλοοτάπητα. Αυτό το τετραγωνικό μέτρο κάηκε προχθές. Ο προϋπολογισμός περνάει σήμερα. Θα γυρίσει τον Φλεβάρη στην καλύτερη των περιπτώσεων. Πρέπει να γίνει, επειδή είναι έργο, ηλεκτρονικός

διαγωνισμός. Δύο μήνες. Εγώ λέω ότι δεν γίνεται και ένσταση, ξέρετε πότε θα φτάσει να γίνει αυτό το έργο;

Για πείτε μας λοιπόν εσείς οι φοβεροί οραματιστές πώς ξεπερνάτε αυτή την γραφειοκρατία ακριβώς; Γιατί εμείς δεν έχουμε βρει ακόμα πως θα την ξεπεράσουμε. Πώς ο προϋπολογισμός θα εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη νωρίτερα από όλους τους υπόλοιπους Δήμους; Πώς δεν θα γίνει ηλεκτρονικός διαγωνισμός; Πώς θα γίνει βρεθεί εργολάβος; Γιατί μην μου πείτε ότι θα έπρεπε να είχε φροντίσει ο Δήμος να έχει τεχνίτη για το τεχνικό γκαζόν, τον χλοοτάπητα στο γήπεδο; Πώς ακριβώς θα γίνει, ταχυδακτυλουργικά; Μάγοι είστε; Ένα απλό παραδειγματάκι.

Δεύτερον. Γιατί δεν γίνονται έργα; Που γίνονται έργα ακριβώς; Για πείτε μας και εμείς να ξέρουμε κανέναν Δήμο που γίνονται έργα; Τα έργα και ας μας πει εδώ πέρα ο κ. Σπηλιόπουλος που τυρβάζει για διάφορα αλλά την ουσία τι λέει; Πόσο ποσοστό υλοποίησης έργων έχει την Περιφέρεια; Τι ποσοστό υλοποίησης έργων έχει επί ημερών του η κυβέρνηση; Επί ημερών κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τι ποσοστό υλοποίησης έχει; Και γιατί...πρωτογενή πλεόνασμα κάθε χρόνο, από πού προκύπτουν αυτά τα χρήματα; Μήπως προκύπτουν από το πολύ χαμηλό ποσοστό υλοποίησης των έργων; Από πολύ χαμηλό ποσοστό απορρόφησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων; Ή εμείς ζούμε σε άλλη χώρα και διαβάζουμε αλλιώς τους αριθμούς; Γιατί εσείς είστε και της δημιουργικής λογιστικής.

Τρίτο ζήτημα. Γιατί δεν αναφέρεστε καθόλου στην καινούργια αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης που λέει ο κ.

Μητσοτάκης, που ήσασταν σύντροφοι με αυτόν στην ίδια κυβέρνηση. Ο κ. Τσατσαμπάς εξάλλου, εάν δεν κάνω λάθος, στις εκλογές της κεντροαριστεράς μπορεί να μην πήρε μέρος στο Χαϊδάρι, αλλά σε άλλο Δήμο πήρε. Ο κ. Δρούλιας, επίσης στήριξε ένα υποψήφιο.

Αυτή η κυβέρνηση ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Ν.Δ....

**Κος ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Κύριε Τσατσαμπά μπορούσατε να πάρετε τον λόγο όταν έπρεπε. Αφήστε τώρα. Μπορούσατε να πάρετε τον λόγο όταν έπρεπε. Σας παρακαλώ μην διακόπτετε τον Αντιδήμαρχο. Ελάτε τώρα. Είναι γνωστή η τακτική τώρα αυτή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, δεν θα σας δώσω τον λόγο. έκλεισε ο κατάλογος, δεν έχετε ιδιαίτερη μεταχείριση κ. Τσατσαμπά. Όποτε θέλετε ερχόμαστε και ζητάτε τον λόγο. Κάντε μας την χάρη. Αφήστε τον Αντιδήμαρχο. Θα αφήσετε τον Αντιδήμαρχο να ολοκληρώσει.

**Κος ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Εδώ είναι Δημοτικό Συμβούλιο κύριε Τσατσαμπά. Να ερχόσασταν στην ώρα σας να μιλήσετε. Κάντε μας την χάρη τώρα. Έλα Αντιδήμαρχε, δυο λεπτά έχει ακόμα.

**Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:**

Άρα λοιπόν έχει μεγάλη σημασία, έχει πολύ μεγάλη σημασία να αναρωτηθεί κάποιος, γιατί σήμερα εμφανίζονται κάποιοι και λένε ότι έπρεπε να έχουν γίνει κάποια έργα με έναν προϋπολογισμό, ο

οποίος φτάνει των μυθικό ποσό των 33 εκατομμυρίων στο σύνολό του, με τις ανελαστικές δαπάνες να ξεπερνάνε το 60%;

Γιατί αυτά τα έργα δεν προχώρησαν, όταν ο προϋπολογισμός του Δήμου ήταν διπλάσιος; Τι ήταν αυτό που εμπόδιζε τότε τους οραματιστές να λύσουν όλα τα προβλήματα της πόλης; Και γιατί όλα αυτά τα προβλήματα φορτωθήκανε στην δική μας καμπούρα; Γιατί οι δικαστικές αποφάσεις για τα οικόπεδα πληρώνονται σήμερα, ενώ αφορούν υποθέσεις από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και πολύ πιο νωρίς; Και δεν λέω μόνο για την προηγούμενη διοίκηση αυτή που ήταν τότε, λέω και για τις μετέπειτα.

Για ποιο λόγο τότε...

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ένα λεπτό Αντιδήμαρχε.

**Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:**

Για ποιο λόγο τότε αυτά δεν υλοποιήθηκαν και φτάνουν σήμερα να βαραίνουν αυτές τις πλάτες και να πληρώνονται την ίδια στιγμή που πληρώνονται και άλλα εργατικά δικαιώματα που σε άλλους Δήμους, όπως ο Δήμος Τρικκαίων ή και πολλοί Δήμοι που αναφέρετε, δεν έχουν προχωρήσει. Ή μήπως κακώς οι υπάλληλοι στον Δήμο Χαϊδαρίου ως οφείλει η δημοτική αρχή σέβεται όλα τους τα δικαιώματα και τα εργασιακά και τις οικονομικές τους και όλα τα οικονομικά ζητήματα που έχουν προκύψει από τα ένδικα μέσα;

τελειώνοντας ...

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ολοκλήρωσε Αντιδήμαρχε.

**Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:**

Τελειώνοντας ένα τελευταίο ζήτημα. Δεν είναι τυχαία η λογική αυτή της ανικανότητας, της διάδοσης των μικρών έργων και της αντι-αναπτυξιακής πολιτικής.

Άλλωστε, σε μια παρέα που ήμασταν χθες αυτό λέγαμε. Το περιμέναμε. Λέγαμε, τι θα γίνει αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο; Θα το θα γίνει. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Γιατί; Γιατί εμείς έχουμε το θάρρος να μην κρύβουμε την άποψή μας. Βγαίνουμε και λέμε ανοικτά ότι αυτά μπορούμε γιατί αυτή είναι η πολιτική που ακολουθείται και έχει φέρει τους Δήμους σε αυτή την κατάσταση.

Λέμε ότι αλλάξτε το νομοθετικό πλαίσιο για να γίνουμε φιλολαϊκά έργα. Γιατί δεν συντάσσετε σε αυτό; Θέλετε να γίνουν έργα; Ωραία...

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ολοκληρώστε Αντιδήμαρχε.

**Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:**

Ολοκλήρωσα.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Να δώσουμε τον λόγο στον Δήμαρχο.

**Κος ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Δεν σας τον δίνω κ. Τσατσαμπά, έχει κλείσει ο κύκλος των ομιλητών, μπορείτε να καταγγείλετε το προεδρείο ως αντιδημοκρατικό. Κάντε μας την χάρη.

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

Επί της διαδικασίας.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Παρακαλώ.

**Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:**

Νομίζω ότι έχει το δικαίωμα επί προσωπικού να ζητήσει τον λόγο.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ο κ. Τσατσαμπάς;

**Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:**

Για διευκρινίσει κάποια πράγματα που είπε.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ποιος;

**Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:**

Ο κ. Τσατσαμπάς.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Για ποιο πράγμα;

**Κος ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:**

Είναι ζήτημα τάξης.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ναι, ναι, κ. Τσατσαμπά αυτή είναι η δημοκρατία μας. Ο κ.

Ντηνιακός έχει ζητήσει.

**Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:**

Μέχρι τώρα πας άριστα τρία χρόνια ...

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ο κ. Ντηνιακός.

**Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:**

Είναι ζήτημα τάξης.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Εντάξει συνάδελφοι, μπορείτε να μου κάνετε κριτική.

**Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:**

Εγώ πραγματικά θέλω να ...

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Μπορείτε να μου κάνετε κριτική. Κύριε Ντηνιακέ έχετε τον λόγο.

**Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:**

Εγώ θέλω να ανακαλέσω, επειδή μάλλον παρερμηνεύτηκε αυτό που είπα, έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τον Κώστα τον Βορέα που θεωρώ, θεώρησα...

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:**

θεώρησα, εντάξει, εκτός μικροφώνου είπα κάτι για να το ακούσει, γιατί πολλές φορές αλληλοκατηγορούμαστε και είμαστε μετά έξω και μιλάμε φυσιολογικά. Είναι ο μόνος άνθρωπος με τον οποίο έχω αυτή την σχέση και την ψυχραιμία και το κάνουμε μετά αυτό. Μπορεί να παρερμηνεύτηκε, μπορεί να ήταν στα πλαίσια έτσι, εγώ θα πάω μετά και θα του μιλήσω κανονικά. Δεν είναι θέμα, ανοικτά το θέτω ότι ανακαλώ, εάν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Τον λόγο στον Δήμαρχο.

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Μισό λεπτό. Επειδή βάζει ζήτημα προσωπικό ο κ. Τσατσαμπάς θέλω να μιλήσει.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Έχετε ένα λεπτό. Έχετε ένα λεπτό κ. Τσατσαμπά.

**Κος ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Με συγχωρείτε κ. Τσατσαμπά, με συγχωρείτε. Ζήτησα πριν κατάλογο ομιλητών και το κάνετε επανειλημμένως. Ζητώ κατάλογο ομιλητών, γράφονται οι συνάδελφοι. Ωραία έχετε τον λόγο για δυο λεπτά. Παρακαλώ.

**Κος ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ:**

Επί προσωπικού λοιπόν, αλλά θα μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσω δυο, τρία λεπτά, μιας και συμμετείχα σε ένα μέρος της συζήτησης του προϋπολογισμού πολύ σύντομα. Δεν θα μιλήσω με τον χρόνο όσο οι άλλοι ομιλητές.

Επί προσωπικού λοιπόν να πω ότι εγώ έχω διαφοροποιηθεί πολιτικά από τον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκα στο παρελθόν εδώ και μια πενταετία και ίσως και παραπάνω και δεν συμμετείχα σε καμία εκλογική διαδικασία, ωστόσο ο κ. Καραγιάννης για μια ακόμη φορά είπε κάτι το οποίο ήταν ψευδές και εξεράγειν, διότι ο κ. Καραγιάννης και στο παρελθόν, τουλάχιστον, δυο φορές, έχει συλληφθεί ψευδόμενος εις βάρος μου προσωπικά και φαίνεται ότι υπάρχει κάποια σκοπιμότητα προκειμένου να εξαπολύει ψεύδη εις βάρος μου προσωπικά, οπότε λοιπόν δικαιολογημένη ήταν και η έκρηξή μου.

Σε ότι αφορά τον προϋπολογισμό να πω δυο λόγια. Κοιτάξτε. ...

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Κύριε Τσατσαμπά ζητήσατε επί προσωπικού. Ο κατάλογος για τον προϋπολογισμό έχει κλείσει. Με συγχωρείτε δηλαδή. Και πείτε ότι σας φιμώνω. Ήσασταν παρών όταν ζήτησα κατάλογο ομιλητών. Το κάνετε επανειλημμένα. Γι' αυτό και η στάση μου. Με συγχωρείτε δηλαδή. Τον λόγο έχει ο Δήμαρχος.

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Λοιπόν ξεκινώντας θα ήθελα πραγματικά από τα βάθη της ψυχής μου και δεν είναι τυπικό, είναι ουσιαστικό αυτό που λέω, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για κάποιους ανθρώπους που κόπιασαν, που πέρασαν ατέλειωτες ώρες στα γραφεία του Δημαρχείου, ατέλειωτες ώρες πραγματικά και είναι και σήμερα εδώ. Μιλάω για τους υπηρεσιακούς, τα στελέχη του Δήμου, τη διευθύντρια την Νατάσσα την Γαλαζούλα, την διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας, την διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας την κυρία Παναγιωτάκου και την προϊσταμένη του Λογιστηρίου την κυρία Σούλα Κορωντίνη που δεν μπορεί κανένας να φανταστεί, όταν έχεις να διαχειριστείς έναν τέτοιο προϋπολογισμό και ένα τέτοιο τεχνικό πρόγραμμα ως προς το τεχνικό μέρος, που πρέπει να βάλεις κάτω και να προσπαθήσεις να συγκεράσεις και τη διαχείριση του Δήμου, ούτως ώστε να μην έχεις προβλήματα λειτουργίας του Δήμου, αλλά και να βάλεις κάτω και να κάνεις κάποια έργα τα οποία είναι απαραίτητα για την πόλη και όλα αυτά να έρχονται σε σύγκριση με το μέγεθος των εσόδων, το οποίο είναι δεδομένο.

Το οποίο μέγεθος των εσόδων δεν αυξάνει, όπως γινόταν παλιότερα και γινόταν 65 εκατ. € και μπορούσες να κάνεις έναν προϋπολογισμό ή έστω να κάνεις ένα τεχνικό πρόγραμμα, το

οποίο μπορεί να μην υλοποιούσες, αλλά το εμφάνιζες όμως και έλεγες τι ωραία και κοιτάξτε, εγώ έχω όραμα για την πόλη, έχω σχέδια.

Σήμερα λοιπόν έπρεπε να διαχειριστείς την μιζέρια αυτού του κράτους που λέει ότι οι Δήμοι θα πρέπει να παίρνουν λιγότερα χρήματα. 65% μείωση έχουμε, το αμφισβητεί κανένας αυτό από την αντιπολίτευση; 65% μείωση έχουμε στον προϋπολογισμό. Αυτά τα λέει και η ΚΕΔΕ, εάν δεν πιστεύετε εμένα. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι.

Ελάτε λοιπόν εσείς σήμερα να διαχειριστείτε το μείον 65%. Ελάτε να διαχειριστείτε συσσωρευμένα πρόβλημα χρόνων, πολλών χρόνων, τα οποία έρχονται σήμερα και σκάνε το ένα μετά το άλλο. Και θα πρέπει να ασχοληθείς όχι με λουλουδάκια και διαμορφώσεις χώρων, αλλά να λύσεις προβλήματα ζωής για να μην έχουμε θανάτους την πόλη.

Αυτά που κάποτε, δυστυχώς, δεν τα άγγιζαν κάποιοι, γιατί έπρεπε το φαίνεστε, η βιτρίνα, η εικόνα. Ότι είναι κάτω από την γη και δεν φαίνεται και δεν έχει και κέρδος, γιατί το αντιπλημμυρικό έργο βέβαια γίνεται και δεν το εκμεταλλεύεται κανένας μετά. Δεν μπαίνει κάποιος εργολάβος, επιχειρηματίας, ο οποιοσδήποτε να το εκμεταλλευτεί. Αυτά, λοιπόν, δεν φαίνονται και θα πω και παρακάτω μια σειρά άλλα τέτοια πράγματα.

Είμαστε, λοιπόν, σε αυτή ακριβώς την φάση όπου όσοι υπερασπίζονται με νύχια και με δόντια τις πολιτικές που μας φτάσανε μέχρι εδώ, γιατί ξέρετε αυτό το παιχνιδάκι με τους ανεξάρτητους, το οποίο ξεδιαλύνεται βέβαια, είδαμε εδώ πάρα πολύ από την αντιπολίτευση, επικεφαλής, δημοτικοί σύμβουλοι

συντάσσονται με τα κόμματα και όσο έρχονται εκλογές θα τους δείτε θα βγουν πρωτοκλασάτοι μπροστά.

Στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, στα συνέδρια, όταν εκλέγονται οι παρατάξεις και τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου να δείτε πώς τα βρίσκουν και πως τρέχουν η Ν.Δ., ο συνδυασμός εκεί, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. με αυτόν τον συνδυασμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτόν. Ξέρετε πόσο ωραία συστρατεύονται όλοι αυτοί που βγαίνουν με την ταμπέλα του δήθεν ανεξάρτητου;

Λοιπόν, αυτά τα παραμυθάκια και ότι εγώ είμαι για την πόλη, γιατί και κάποιοι άλλοι λέγανε ότι είναι για την πόλη, πάνω από όλα το Χαϊδάρι αλλά έφυγαν από το Χαϊδάρι για να πάνε σε άλλες θέσεις στην κεντρική εξουσία. Αυτοί λοιπόν αγαπούσαν λιγότερο ή περισσότερο το Χαϊδάρι; Γιατί στο όνομα όλοι αγαπάνε το Χαϊδάρι και μόνο για το Χαϊδάρι, αλλά όταν όμως ανοίγει μια πορτούλα και θα πρέπει να αγκιστρωθούν σε κάποια βουλευτική θέση, σε θέση κάποιου προέδρου Οργανισμού ή γενικού γραμματέα ή οπουδήποτε αλλού, τότε φεύγουν και το ξεχνάνε το Χαϊδάρι.

Ειπώθηκαν πάρα πολλά πράγματα προηγουμένως για την τοπική αυτοδιοίκηση που έγινε τοπική διοίκηση και τα λοιπά. Έχει μετατραπεί πραγματικά σε έναν μηχανισμό και οι αποφάσεις όλες εκεί οδηγούν, σε έναν μηχανισμό ο οποίος διάλυση κάθε τι έχει σχέση με το λαϊκό, δεν θέλουν να ακούνε δηλαδή και δεν θέλουν τη συμμετοχή του κόσμου, ούτε τίποτα, θέλουν από τη στιγμή που γίνονται περικοπές στους κεντρικούς πόρους να γίνεται παράλληλα αφαίμαξη από τα λαϊκά εισοδήματα, θέλουν να ισχύσει η ανταποδοτικότητα σε οποιαδήποτε μορφή.

Λέγατε πριν να καταργήσουμε κάτι το οποίο αυτή είναι η πολιτική μας, τα τροφεία, που τα έχουμε καταργήσει τα τροφεία στο 90% των παιδιών και να καταργήσουμε τα δίδακτρα.

Ξέρετε ότι δεν μπορούμε να προσλάβουμε δασκάλους γιατί είναι ανταποδοτική υπηρεσία; Ακούστε τώρα, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός είναι ανταποδοτικές. Δεν είναι δικαίωμα για τα παιδιά, για τη νεολαία, για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, για τα ΑμεΑ, για τους γέροντες, για όλους αυτούς. Σου λέει ότι είναι ανταποδοτικό και εάν δεν έχεις έσοδο δεν μπορείς να εμφανίσεις έξοδο.

Νατάσσα θυμάσαι και Σούλα, θυμάστε τον αγώνα που κάναμε πώς θα τα φέρουμε σε μια σειρά με την μείωση των συνδρομών των οποίων έχουμε κάνει σε αυτούς τους τομείς; Ποιοι ψηφίζουν λοιπόν αυτούς τους νόμους; Ποιοι εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές; Ποιες κυβερνήσεις είναι αυτές, τέλος πάντων; Και που διάολο πατάνε αυτές οι κυβερνήσεις; Ποιοι άνθρωποι τους ψηφίζουν; Για κοιταχτείτε λίγο; Κοιταχτείτε και στον καθρέπτη να δούμε;

Θέλουν να εφαρμόσουν ελαστικές σχέσεις εργασίας, διάλυση, εντελώς ας πούμε, δημοτικών τομέων, όπως είναι η καθαριότητα. Τι ωραίο κόλπο αυτό να δοθεί καθαριότητα σε ιδιώτες; Όπως θέλουν να διαλύσουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα κολυμβητήρια. Τα ζήσαμε εδώ με τις ΚΟΙΝΣΕΠ που ήταν ο προάγγελος για να γίνουν όλα αυτά.

Θέλουν τους παιδικούς σταθμούς εάν είναι δυνατόν και τώρα ποιοι είναι το σχέδιο της ΚΕΔΕ που σιγοντάρει βέβαια και η κυβέρνηση και το δέχεται έτσι ευχαρίστως; Και όλες οι πολιτικές

δυνάμεις και συγκρουστήκαμε στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, γιατί όποιος παρακολουθεί το Συνέδριο της ΚΕΔΕ πρέπει να βγάζει και συμπεράσματα και να κάθεται να παρακολουθεί όλη την διαδικασία και να δει τι ακριβώς παίζεται.

Εκεί λοιπόν τώρα ζητάνε και κάτι άλλο εκτός από όλα τα προηγούμενα που συμφωνήσανε όλοι οι υπόλοιποι. Πώς τα φέρανε, μέσα από την διαφωνία συμφωνήσανε, μόνο ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι συμφωνώ στο 80%, αλλά διαφωνώ στο 20 που έχει να κάνει με την απλή αναλογική που δεν ήθελε το υπόλοιπο σώμα. Και εκεί διαφώνησαν.

Ποια είναι λοιπόν τώρα η πρότασή τους; Να περάσουν τα Νηπιαγωγεία και η Α/θμια περίθαλψη και τα προνοιακά ιδρύματα στους Δήμους. Και κοιτάξτε, έχουμε το παράδειγμα των παιδικών σταθμών. Είδατε τι έγινε με τους παιδικούς σταθμούς.

Ενώ είχαν δικαίωμα όλα τα παιδάκια, λειτουργούσαν πλήρως εξοπλισμένοι, στελεχωμένοι οι παιδικοί σταθμοί, με προσωπικό, δεν υπήρχε κανένα παιδί εκτός παιδικών σταθμών, τουλάχιστον και τα δικά μου παιδιά και όσοι είσαστε μεγαλύτεροι που είχαμε αυτό το δημόσιο σύστημα, το ζήσατε, έρχονται στους Δήμους, βάζουν τότε, λέμε ότι να έρθει η αρμοδιότητα, αλλά να έρθουν και οι πόροι. Ναι, λέει η κυβέρνηση, βεβαίως.

Τον επόμενο χρόνο τέρμα οι πόροι. Λέμε ότι, αφού κόπηκαν οι πόροι, τότε πρέπει να βάλουμε τροφεία. Τι να κάνουμε; Τροφεία; Από 75 ευρώ μέχρι 250 στον Δήμο μας. Σε άλλους γειτονικούς Δήμους, που τους φέρνετε σαν παράδειγμα, θα πω και άλλα μετά για τους γειτονικούς και τους Δήμους, εάν και εγώ δεν θέλω, γενικά για θα μιλήσω, δεν θα πω ονομαστικά έτσι

Δήμους, άλλοι λοιπόν Δήμοι εδώ διπλανοί, τροφεία από 150 ευρώ και πάνω.

Ξέρετε πόσα παιδιά και ξέρετε πόσοι παιδικοί σταθμοί έκλεισαν στους γειτονικούς Δήμους;

Έρχονται λοιπόν σήμερα και λένε και τα Νηπιαγωγεία. Να τα βγάλει πέρα ο Δήμος πώς τα Νηπιαγωγεία; Να βγάλει πέρα πως την Α/θμια Περίθαψη όταν έχουμε αυτό το χάλι στο ΙΚΑ και βλέπουμε ότι κεντρικό κράτος δεν προσλαμβάνει γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, διάφορες ειδικότητες λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και τα λοιπά, που χρειάζονται για να λειτουργήσουν τα ΙΚΑ; Προνοιακά ιδρύματα; Να έρθουν στους Δήμους για να πει μετά ο Δήμος ότι ξέρετε κάτι; Θα πρέπει να πληρώνετε ότι έχετε και δεν έχετε και να σου χρεώνει και το ότι δεν λειτουργούν σωστά. Και να έχεις και πολλών ταχυτήτων Νηπιαγωγεία. Αυτό το Νηπιαγωγεία είναι το πρώτο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι γενικά η εκπαίδευση.

Και αφού δεν μπορεί λοιπόν, να γίνεται το εξής: να έχεις καλά σχολεία σε περιοχές που υπάρχει μεγάλο εισόδημα και έχει ο κόσμος και πληρώνει και σε περιοχές που δεν υπάρχει μεγάλο εισόδημα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος, πόσο πια να φορολογηθεί, να έχεις σχολεία και δεύτερης και τρίτης και πέμπτης διαλογής.

Εδώ λοιπόν μπαίνει η ταξικότητα, εδώ μπαίνει αυτό που θέλετε να κάνετε, το να μπει, ας πούμε, αυτό που λέγανε παλαιότερα, το μήλο κάτω από την μηλιά, να το περάσουν τώρα ότι όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα, είτε ατομικά είτε μέσω

των δήμων, να σπουδάζουν, να μορφώνονται, να έχουν πρόσβαση στην υγεία τα παιδιά τους.

Επειδή ακούγονται πάρα πολλά πράγματα, ακούστηκαν για τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα, πρέπει να σας πω ότι τα δικά μας όνειρα σε καμία περίπτωση δεν περιορίζονται σε αυτούς τους περιορισμούς και τα τεχνικά προγράμματα. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε και βέβαια, οποιαδήποτε καλοπροαίρετη κριτική, για έργα, για παρεμβάσεις, για οτιδήποτε πρέπει να γίνει, είναι καλοδεχούμενη, την καταγράφουμε, πολλές φορές έχουν γίνει πράγματα που έχουν συζητηθεί, αλλά όχι όμως να βγαίνει κάποιος και να λέει ότι αυτή η δημοτική αρχή δεν παλεύει, δεν προσπαθεί, δεν κάνει ότι είναι το δυνατόν καλύτερο για να αλλάξει η εικόνα της πόλης.

Εμείς θέλουμε πόλεις όμορφες, ανθρώπινες, φιλικές προς το περιβάλλον και τους ανθρώπους, με υποδομές, ελεύθερους χώρους, χώρους πολιτισμού, αθλητισμού, διάφορων δράσεων, με μεγάλα πεζοδρόμια, συχνές συγκοινωνίες, Μετρό, παιδικές χαρές, σύγχρονα σχολεία, φωτεινές πόλεις, χαρούμενες και τα λοιπά.

Όμως από ότι καταλάβατε δεν μιλάμε για την Ελλάδα του σήμερα, δεν μιλάμε για τις πόλεις του σήμερα που ζει ο κόσμος και κυρίως τα λαϊκά στρώματα, μιλάμε για άλλες κοινωνίες, για άλλα πράγματα, που βέβαια σήμερα πρυτανεύει εδώ το κέρδος, πρυτανεύει η εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο, η καταστροφή του περιβάλλοντος, η κερδοσκοπία με κάθε τρόπο, σε αυτή την κοινωνία που εσείς λέτε ότι μπορεί να μετατραπεί από την μια μέρα στην άλλη σε αυτό που είπα με λίγα λόγια, γιατί

μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα για το πώς ονειρεύεται ο καθένας αυτές τις κοινωνίες.

Η πραγματικό λοιπόν σήμερα είναι ότι όλες οι πόλεις έχουν τεράστια προβλήματα. Βλέπετε τώρα από μια βροχούλα πια, από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα, γενικεύεται το πρόβλημα, οπουδήποτε βλέπετε ξεσπάει μια βροχή και πνίγονται τα πάντα.

Έχουμε πόλεις που δεν μπορούμε και δεν πρέπει να κλείσουμε τα μάτια στους ανέργους, στη φτώχεια, στην ανέχεια που υπάρχει στον κόσμο, στην αβεβαιότητα για το αύριο, στην νεολαία μας που φεύγει, ξενιτεύεται. Έχουμε πια καινούργια κύματα μετανάστευσης 500, μισό εκατομμύριο πάλι μετανάστες φεύγουν στο εξωτερικό. Ποιοι φταίνε για όλα αυτά; Ποιοι φταίνε; Για αναρωτηθείτε λίγο.

Και μπορούμε να μιλάμε σήμερα για όμορφες πόλεις με φτωχούς ανθρώπους; Έχει χαθεί το χαμόγελο, η αισιοδοξία. Βλέπετε συνέχεια σκυθρωπούς ανθρώπους που ότι και να τους κάνεις, δεν πάει να τους βαράς νταούλια, εάν δεν έχουν λεφτά και εάν δεν έχουν μέσα τους την αισιοδοξία για το αύριο, εάν προσπαθούν να δουν πως θα τα βγάλουν πέρα σήμερα με τα λίγα που έχουν, τότε δεν μπορεί ούτε να αγοράσει κάποιος, ούτε να δουλέψει η αγορά, ούτε να γίνουν τονωτικές ενέσεις, δήθεν, ας πούμε, ότι μέσα από μια γιορτή μόνο θα τα βγάλουν πέρα οι έμποροι και οι επαγγελματίες.

Εδώ για την αγορά, επειδή, εγώ το λέω ευτυχώς, γιατί αφού δεν έχετε να πείτε κάτι άλλο εστιάζεστε, περνάτε τώρα στους δρόμους μοιράζοντας κάρτες και λέτε ότι ο Δήμος δεν

ενδιαφέρεται για τον στολισμό της πόλης και δεν δουλεύει η αγορά.

Εμείς δώσαμε 4.000 φέτος επιπλέον, αγοράσαμε πολλά στολίδια ακόμη, βάλαμε και στους κεντρικούς δρόμους αλλά στολίσουμε και περιοχές που ήταν στο σκοτάδι για χρόνια.

Ακούστε τώρα τι έγινε. Στην Πάτρα δόθηκαν 15.000 για αγορά στολιδιών και βγήκαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, που η Πάτρα είναι και σε μέγεθος πολύ μεγαλύτερη από το Χαϊδάρι και βγήκαν και κατηγορούσανε τον Δήμο ότι έδωσε 15.000 για να αγοράσει στολίδια.

Εάν δίναμε 15.000 για να αγοράσουμε στολίδια, θα βγαίνανε και θα λέγανε ότι δώσατε 15.000 για να αγοράσετε στολίδια. Δηλαδή είναι η λογική του παραλόγου κυριολεκτικά.

Πριν φτάσω σε διάφορα θέματα που μπήκαν, γιατί πραγματικά έχει διαφέρον και θέλω να πω αρκετά πράγματα, να πούμε λίγο για το τι έχει γίνει στην πόλη και ποιο είναι και το πρόγραμμά μας και το τεχνικό πρόγραμμα, γιατί κάποιιοι ή ξεχνάνε ή κάνουν ότι δεν ξέρουν ή κάποιιοι δεν διάβασαν καν το τι προβλέπει το τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι το τεχνικό πρόγραμμα υλοποιείται είτε με ίδια έσοδα του Δήμου, που είναι το μεγαλύτερο μέρος, είτε μέσω εσόδων από την Περιφέρεια είτε με ευρωπαϊκά προγράμματα. Όλα είναι μέσα.

Και αυτό πια το παραμύθι ότι εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε ευρωπαϊκά προγράμματα, πρέπει κάποτε να τελειώσει. Όχι μόνο θέλουμε, απαιτούμε, γιατί είναι δικά μας λεφτά και μην

παραφράζετε οποιαδήποτε αντίθεσή μας με αυτή την Ευρώπη των μονοπωλίων, με αυτή την Ευρώπη που συνθλίβει τους λαούς.

Εμείς τα λεφτά της Ε.Ε. τα θέλουμε, τα ζητάμε, τα απαιτούμε και βέβαια όποια ευκαιρία μας δοθεί τα παίρνουμε. Αλλά να σας πω κάτι; Καταργήθηκαν τα προγράμματα. Το Πράσινο Ταμείο, το οποίο ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο έδινε καταργήθηκε και τώρα κάνουν κάποια δειλά βήματα, αλλά ουσιαστικά τίποτα. Το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ που είχαν ενταχθεί πάρα πολλά κτίρια του Δήμο εντάχθηκε. Από πού λοιπόν θα πάρουμε χρήματα; Αυτό δεν το λέει κανένας. Λέμε ότι δεν θέλουμε να πάρουμε, αλλά δεν μας λέει και από ποια πηγή να πάρουμε; Μόνο θεωρητικά.

Λοιπόν, εμείς είμαστε, πάντως, πάρα πολύ περήφανοι σαν Δήμος γιατί κάναμε το υπέρτατο καθήκον μας. Να δούμε τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, όσοι έχουν έρθει στον Σκαρμαγκά στα αδέρφια μας. Να ανοίξουμε την αγκαλιά μας να τους υποδεχτούμε, στο να έχουμε μια σοβαρή συμβολή στο να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, να υποδεχτούμε τα παιδιά στα σχολεία και ήμασταν παράδειγμα για όλους τους Δήμους. Δεν ακούστηκε κιχ εδώ και είναι από τους ελάχιστους, να μην πω, ο μοναδικός Δήμος πού πήγαν όλα τόσο καλά.

Αυτό βέβαια αναγνωρίστηκε, εάν θέλετε και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την παρουσία του στην εκδήλωση που έγινε στο Χαϊδάρι.

Είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε κάνει ένα τέτοιο σχεδιασμό και έχουμε υλοποιήσει και έργα, αλλά είναι και ώριμα πια έργα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης, τα οποία δεν έγινε

ποτέ δυστυχώς. Παρόλο ότι γίνονταν επανειλημμένα και πάρα πολύ συχνά πλημμύρες.

Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί πραγματικά δεν είδαμε αποσπασματικά και να πούμε ότι εντάξει, καλυπτόμαστε με τον κεντρικό αγωγό που κάναμε αγώνα, κινητοποιηθήκαμε, κλείσαμε την Λ. Καβάλας, κάναμε συναντήσεις με υπουργούς και τα λοιπά, πιέζουμε να γίνει ο κεντρικός σχεδιασμός για τη συγκράτηση των νερών στο Ποικίλο όρος, που αυτό είναι έργο που εντάσσεται στα έργα της κυβέρνησης, των υπουργείων. Είναι πέντε εμπλεκόμενα υπουργεία.

Από εκεί και πέρα όμως τι κάναμε; Κάναμε τρεις μελέτες οι οποίες είναι ώριμες. Ήδη οι δυο είναι στην Περιφέρεια και η τρίτη θα πάει τώρα για την αντιπλημμυρική θωράκιση και του βορειοδυτικού Δάσους και τους Στρατοπέδου και της Αφαίας.

Κάναμε παρεμβάσεις παράλληλα, ήδη δημοπρατήθηκε το έργο στην Έλ Αλαμείν στην Αστυθέα.

Έχουμε κάνει καθαρισμό φρεατίων που δεν γίνονταν για ολόκληρα χρόνια βάζοντας πενταπλάσιο ποσό από αυτό το οποίο προβλέπονταν στα προηγούμενα τεχνικά προγράμματα προηγούμενων δημοτικών αρχών.

Κάναμε, εκτός από τους καθαρισμούς, σημακές παρεμβάσεις, όπως έγινε εδώ στην Βελεστίνου που είδατε ότι άνοιξε το ρέμα, όπως κάναμε τώρα στην Ρίμινι και Ιερού Λόχου με την παρέμβαση αυτή, ούτως ώστε να φεύγει ο όγκος των νερών και να μην πηδάει στην Ιερού Λόχου.

Παρεμπιπτόντως να σας πω ότι έγινε το έργο στην Ιερού Λόχου πολύ ωραία διαμόρφωση επάνω. Έτσι; Πανέμορφη και δεν

υπάρχουν φρεάτια να φεύγουν τα νερά. Πνίγονταν ο κόσμος, έφευγε το νερό επάνω στην Ανάπλαση, στην ωραία πλατεία. Τι μου θυμίζει αυτό; Πηγαίνετε στην Μάνδρα. Το ίδιο ακριβώς έγινε. Εκεί που ήταν ρέμα έγινε ανάπλαση και τα πήρε στο διάολο όλα και τα σήκωσε το νερό. Αυτό κάνανε και δενμίλαγε κανένας και δεν έκανε κανένας καμία παρέμβαση.

Έχουμε μπει επανειλημμένα μέσα στο Στρατόπεδο και έχουμε δει από πού έρχονται τα νερά, τι θα γίνει και κάνουμε τώρα μελέτη και για την διευθέτηση των νερών από το Στρατόπεδο.

Ολοκληρωμένο λοιπόν πλαίσιο παρέμβασης αντιπλημμυρικό.

Είμαστε περήφανοι γιατί είναι εδώ και ο Πρόεδρος τώρα των Ηπειρωτών, γιατί όλοι οι Σύλλογοι της πόλης βρήκαν ένα αποκούμπι σε αυτή την δημοτική αρχή. Βρήκαν αποκούμπι, εννοώ μια εστία η οποία μπορεί να τους λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Βρήκαν βοήθεια στις εκδηλώσεις που κάνανε και στις κοινές δράσεις. Και κυρίως σε καμία περίπτωση εμείς αυτό δεν το είδαμε σε ανταποδοτική βάση, όπως γινόταν παλαιότερα. Δώσε μου να σου δώσω.

Έτσι λειτουργούσαν για πολλά χρόνια οι σχέσεις των δημοτικών αρχών με τους μαζικούς φορείς. Ποτέ δεν το είδαμε αυτό και ποτέ δεν το είπαμε και ας έρθει εδώ οποιοσδήποτε Πρόεδρο ή μέλος Συλλόγου, οποιουδήποτε Συλλόγου για να πει το αντίθετο.

Είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε στηρίξει τους αγώνες των εργαζομένων. Είναι ιεροσυλία, πραγματικά χρειάζεται ντροπή να αναφερθεί κάποιος έτσι στην υποδοχή που κάναμε στην πορεία

χιλιάδων ανέργων από την Πάτρα που έκαναν 220 χιλιόμετρα για να έρθουν από την Πάτρα στην Αθήνα με τα πόδια, άνεργοι που πάλευαν για την δουλειά, για να αναδείξουν το πρόβλημα της ανεργίας και να μιλάει έτσι υποτιμητικά κάποιος, ότι υποδεχθήκαμε τον Πελετίδη. Είναι ντροπή πραγματικά, όταν στην διαδρομή υποδέχθηκαν όλες οι δημοτικές αρχές και χιλιάδες κόσμου σε κάθε περιοχή που πέραγε η πορεία κατά της ανεργίας.

Είμαστε περήφανοι γιατί βγάζουμε πανό εδώ και στηρίζουμε με κάθε τρόπο και τους αγώνες των εργαζομένων και των συνταξιούχων και όλων όσων παλεύουν για να μην κοπεί η σύνταξη, για να έχουν δικαίωμα στο ΙΚΑ στην περίθαλψη για τους ανθρώπους που αγωνίζονται για κάτι καλύτερο. Για την νεολαία. Παντού έχουμε σταθεί στο πλευρό, γι' αυτό πραγματικά είναι τιμή μας και είναι τιμή μας και θα ξανά βάλουμε πανό που θα λέμε όχι στα αντιασφαλιστικά μέτρα, όχι στην περικοπή των μισθών και των συντάξεων.

Είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε δώσει, έχουμε ξοφλήσει εκτός από ένα ελάχιστο ποσό που έμεινε το 20% για το 176, έχουμε ξοφλήσει όλες τις δικαστικές αποφάσεις που χρόνια τώρα οι εργαζόμενοι πάλευαν να πάρουν και ήταν δικαίωμά τους να το πάρουν. Και είμαστε από τους λίγους Δήμους, τους ελάχιστους Δήμους που το έχουν δώσει και με ρίσκο και βάζοντας το κεφάλι μας στον ντορβά.

Αυτά όμως δεν συγκρίνονται με άλλους Δήμους. Τι να συγκρίνετε, θα μου πείτε, μήπως ξέρετε; Τι να συγκρίνετε; Τα λαμπιόνια μόνο συγκρίνουν κάποιοι.

Έχουμε πληρώσει δεκάδες δικαστικές αποφάσεις προηγούμενων χρόνων που μας έρχονται από μακριά και φτάνουν και σκάνε και τις πληρώνουμε γιατί ξέρουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί τις δικαιούνταν. Σήμερα μια εργαζόμενη, η τελευταία, εργαζόμενη απλήρωτη 23.000 σήμερα. Απλήρωτη εργαζόμενη πριν από δεκαπέντε χρόνια.

Να πω για τον εργολάβο που ήρθε και πριν από δέκα χρόνια, δώδεκα χρόνια και σε συνεννόηση εδώ με τότε αντιδημάρχους του λέγανε ότι φτιάξε τις μονώσεις στα σχολεία και θα πληρωθείς και δεν πληρώθηκε; Ξέρετε πόσες τέτοιες περιπτώσεις έχουμε; Ξέρετε πόσες περιπτώσεις σκάνε συνέχεια δικαστικές από παλαιά; Για να μην πω ότι όταν υπήρχε το χρήμα και έρεε και υπήρχαν και οι δυνατότητες να πάρουμε, δεν απαλλοτριώνονταν τα οικόπεδα και έχουμε σήμερα δικαστικές αποφάσεις για εκατοντάδες χιλιάδες και για εκατομμύρια και δεν μπορείς πια να κλείσεις έναν προϋπολογισμό γιατί δεν μπορείς να επικαλεστείς τα ποσά αυτά τα οποία θα πρέπει να εμφανίζονται σε αυτούς τους κωδικούς για να μην χαθούν τα οικόπεδα.

Είμαστε περήφανοι γιατί αυτό που είπαμε για τον διαχειριστικό έλεγχο γίνεται πράξη. Ξέρετε ότι κάνουμε βήματα σταθερά. Μπορεί αργά κάποιες φορές αλλά αυτό που λέμε το κάνουμε πράξη.

Είμαστε περήφανοι γιατί και το Κολυμβητήριο και το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου ήρθαν στον Δήμο. Σταμάτησε πια αυτό που γίνονταν. Θυμάστε ποια ήταν η κατάσταση στο Κολυμβητήριο. Πως το παραλάβαμε. Το φυσικό αέριο απλήρωτο.

Η μια αντλία δούλευε από τις τρεις. Το νερό ελέγχονταν, δεν ξέρω, μια φορά στις τόσες. Οι συνδρομές στα ύψη για τον κόσμο που το χρησιμοποιούσε και χίλια δυο άλλα προβλήματα. Και βέβαια, κατεστραμμένο εντελώς, γιατί δεν είχε παρθεί κανένα μέτρο για την προστασία από τις πλημμύρες. Καταστρέφονταν κάθε τρεις και λίγο. Και το φέραμε σήμερα σε ένα σημείο να έρχονται να μας ζητάνε να κάνουν προπόνηση διεθνείς κολυμβητές, η αφρόκρεμα των Ελλήνων πρωταθλητών, να έρχονται ομάδες να μας το ζητάνε και να έχουμε χίλια δυο ευχαριστήρια από όλους για την ποιότητα και την αξιοπιστία του Κολυμβητηρίου μας.

Στο Πολιτιστικό Κέντρο παραλάβαμε 170 άτομα είχε με ελάχιστα τμήματα. Έχουνε φτάσει τώρα κοντά στις 2.000 και έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ και θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο.

Για τους παιδικούς σταθμούς τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Η εικόνα και η διαφορά φαίνεται. Τέρμα τα τροφεία. Δικαίωμα όλων των παιδιών να πάνε στους παιδικούς σταθμούς. Το προσωπικό ανανεώνουμε την σύμβαση και δεν ελέγχουμε που ανήκει για να του καταργήσουμε την επόμενη χρονιά την σύμβαση. Δεν παίρνουμε προσωπικό με πεντάμηνα, τα οποία πληρώνονται ένα πεντάμηνο, το υπόλοιπο πεντάμηνο έρχονταν έτσι, δυο μήνες στην ανεργία και μετά ξεκίναγε πάλι η ίδια διαδικασία.

Δεν έχουν μείνει παιδιά έξω με δυσκολίες, με προβλήματα, με σπαζοκεφαλιές, με ότι θέλετε, πάντως η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλύτερη από ότι ήταν πριν.

Είμαστε περήφανοι γιατί πήραμε και ένα διατηρητέο. Βλέπω τον Γιάννη τον Ιγγλέση, που έδωσε αγώνα στην οδό Κύπρου στα Κουνέλια. Πήραμε αυτό το διατηρητέο, το οποίο θα είναι πολύτιμο για τον Δήμο.

Γιατί φτιάξαμε Πολιτιστικό Κέντρο στο Δαφνί; Μια περιοχή που δεν λειτουργούσε τίποτα. Και είναι ένα στέκι του Δήμου που στεγάζει και τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Δαφνιού, αλλά στεγάζει και τον κόσμο που δεν είχε που να πάει.

Είμαστε περήφανοι γιατί κάναμε και λαϊκή αγορά στο Δαφνί, γιατί ο κόσμος έπρεπε να φεύγει από το Δαφνί και κυρίως οι μεγάλοι άνθρωποι, για να πηγαίνουν στο Κεντρικό Χαϊδάρι στο Δάσος να ψωνίζουν.

Είμαστε περήφανοι για το πλούσιο πολιτιστικό έργο το οποίο κάνουμε. Και εδώ να σας πω ότι κυρίως το πολιτιστικό έργο γίνεται με ελάχιστα χρήματα. Βλέπετε άλλοι Δήμοι μια εκδήλωση και την πληρώνουν 30 και 40 χιλιάδες. Τα γνωρίζετε, νομίζω, όλα αυτά.

Εμείς κάνουμε, οι περισσότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι με ερασιτεχνικά σχήματα, γιατί θέλουμε να αναδείξουμε την ερασιτεχνική δουλειά και όποιες εκδηλώσεις κάνουμε με επαγγελματίες είναι σε χαμηλότερες τιμές. Σε πολύ χαμηλές τιμές.

Έχουμε αναβαθμίσει τις εκδηλώσεις και να σας πω ότι ο κόσμος μπορεί να έρθει σε επαφή με ποιοτικές δουλειές που γίνονται στον πολιτισμό.

Και είναι επίσης ντροπή πραγματικά, να υποβαθμίζουμε έτσι μια εικαστική έκθεση, μια έκθεση γλυπτικής ενός από τους μεγαλύτερους, να μην πω του μεγαλύτερου γλύπτη που είναι εν

ζωή αυτή την στιγμή, του Μιχάλη του Κάση και να λέμε αυτά τα πράγματα. Που έγινε μια έκθεση μέσα στην καρδιά του Δημαρχείου, που έχουν περάσει και την έχουν δει χιλιάδες άνθρωποι, που πραγματικά έχουν απολαύσει μια άλλη τέχνη που δεν θα μπορούσαν να την απολαύσουν πουθενά και να μιλάμε τόσο απαξιωτικά.

Αναβαθμίσαμε τις εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς μέσα στο Στρατόπεδο και το Μπλοκ 15, κάνουμε πια τον αγώνα δρόμου σε συνεργασία με την Καισαριανή και τα λοιπά και έχω δοθεί έτσι άλλη πνοή με πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή.

Πληρώνουμε τα εντάλματα το αργότερο σε δυο μήνες. Δεν χρωστάμε σε προμηθευτές, ενώ παλαιότερα θυμάστε πόσα χρόνια και πόσοι προμηθευτές ήταν απλήρωτοι.

Για τις κοινωνικές δράσεις, επειδή ειπώθηκε και προηγουμένως, πρώτον όλοι οι άστεγοι της πόλης είναι καταγεγραμμένοι και πηγαίνουν από την Κοινωνική Υπηρεσία σε όλους τους άστεγους, δεν είναι πολλοί, μην νομίζετε ότι είναι κανένας αριθμός υπερβολικός.

Η Κοινωνική Υπηρεσία λοιπόν έχει με όλους τους άστεγους επαφή. Κάποιοι από αυτούς εξυπηρετούνται και πηγαίνουν στα Κέντρα Φιλοξενίας που υπάρχουν στον Δήμο της Αθήνας, γιατί καταλαβαίνετε το Χαϊδάρι δεν μπορεί να λειτουργήσει Κέντρο Φιλοξενίας σε αυτή την φάση. Και κάποιοι από άποψη δεν θέλουν να φύγουν από τον χώρο στον οποίο βρίσκονται. Όμως όλοι σιτίζονται και τέλος πάντων, πηγαίνουν στους γιατρούς.

Δεν χρειάζεται τώρα να σας πω τι δουλειά κάνει η Κοινωνική Υπηρεσία, αλλά όποιος θέλει μπορεί να ρωτήσει την Κοινωνική Υπηρεσία για να μάθει τι ακριβώς γίνεται με τους άστεγους.

Όσο για τις κοινωνικές δράσεις, τι να σας πω τώρα; Για τα επιδόματα που δίνουμε στους απόρους; Για τα τρόφιμα; Για τα φάρμακα; Για τα τεστ που έχουμε κάνει; Τεστ ΠΑΠ έχουμε κάνει, για τον ορθοπεδικό έλεγχο, οστεοπόρωση, μαστογραφίες. Εκδηλώσεις για τις καρδιοπάθειες. Μια σειρά από εκδηλώσεις, πάρα πολλές εκδηλώσεις δηλαδή.

Για τα σχολεία η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που υπήρχε όταν παραλάβαμε. Πραγματικά και μπορώ να σας δώσω τα ευχαριστήρια των Διευθυντών και να σας δώσω το πακέτο των αιτημάτων που έρχονται και πόσα υλοποιούνται από αυτά.

Είναι εδώ και οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών και ο Πρόεδρος της ΔΕΠ, ο Κώστας ο Τσουκλίδας και μπορούν να πουν, πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον να πουν για τις παρεμβάσεις εκεί.

Οι παρεμβάσεις για την υγεία που έχουμε κάνει για να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία, το Αττικό, η Αγία Βαρβάρα.

Πρώτο αίτημα ήταν το ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά η άμεση επαναλειτουργία του νοσοκομείου της Αγίας Βαρβάρας. Το θυμίζω απλά για κάποιους.

Και βέβαια και στο ΨΝΑ και στο Δρομοκαΐτειο για να μην περάσουν τα σχέδια για την κατάργηση των νοσοκομείων.

Σταθήκαμε δίπλα στους γονείς και στους κηδεμόνες των παιδιών στο Χρονίων Παθήσεων Σκαραμαγκά, που κυριολεκτικά

με βία πήραν αυτά τα παιδιά από έναν χώρο που φιλοξενούνταν για 25 30 χρόνια, ο οποίος ήταν ανθρώπινος, μέσα στο πράσινο, μέσα στη φύση και τα πήγαν σε ένα χώρο, ο οποίος είναι σαν στρατώνας.

Όποιος δεν ξέρει ας κάνει μια επίσκεψη στον χώρο του πρώην Λοιμωδών, των πρώην Χανσενικών, για να δει που είναι αυτά τα παιδιά.

Έχουμε κάνει και μικρές ή μεγαλύτερες παρεμβάσεις και έργα. Τώρα γίνεται στην Καλαβρύτων, το ξέρετε εκεί, στην οδό Φυλής που χρόνιζε, στην Ρίμινι, πλακοστρώσεις γύρω από σχολεία. Μόνο εγώ τώρα δεν θα σας καταγράψω. Την προηγούμενη φορά Ηλία πόσες παρεμβάσεις είχες καταγράψει; Σαράντα δυο;

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Να μην αρχίσουμε τώρα και λέμε με λεπτομέρειες.

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Στην Καραϊσκάκη και τα λοιπά. Θα μιλήσω πολύ Βασίλη ακόμα.

Λοιπόν, για το τεχνικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί φέτος. Ήδη αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα γίνει η διακήρυξη του διαγωνισμού, δηλαδή θα βγει πια ο διαγωνισμός για την προμήθεια των μηχανημάτων, που αφού περάσαμε έναν κυκεώνα γραφειοκρατίας, θα αρχίσει να τρέχει πια ο χρόνος αντίστροφα ποια, για να πάρουμε όλο αυτόν τον στόλο των αυτοκινήτων.

Εμείς πήραμε ένα δάνειο μόνο και το πήραμε για συγκεκριμένο λόγο και το πήραμε για τόσο σοβαρό λόγο. Για στόλο αυτοκινήτων. Ακόμα αποπληρώνουμε δάνεια παλιότερα, τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με τέτοιο ουσιαστικά ζητήματα.

Θα κάνουμε δύο σημαντικά μουσεία, το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης και το Λαογραφικό Μουσείο. Τα οποία θα γίνουν φέτος.

Το μνημείο των Πυργούσων. Ήδη έχουμε έρθετε σε επαφή και με τον Σύλλογο των Πυργούσων, έχει επιλεχθεί το σημείο και θα γίνει το μνημείο δίπλα στην πλατεία Ηρώων.

Για την δημοτική συγκοινωνία είναι πολύ ωραία πράγματα να λέμε αυτά. Να σας πω εδώ απλά επειδή πιθανόν δεν το ξέρετε, ότι οι περισσότεροι Δήμοι πια δεν λειτουργούν δημοτικές συγκοινωνίες.

Ανεξάρτητα από αυτό όμως, εμείς θέλουμε να βάλουμε δημοτική συγκοινωνία, εάν και αφού κάποιοι έχουν γυρίσει πάρα πολύ στην Ευρώπη και γνωρίζουν, εκεί λοιπόν δεν υπάρχει δημοτική συγκοινωνία, υπάρχει ένα δίκτυο συγκοινωνιών που είναι κρατικό, το οποίο λειτουργεί κυκλικά με Μετρό και συγκοινωνίες που συνδέονται μεταξύ τους και δεν είναι αναγκασμένοι οι Δήμοι να βάλουν εσωτερική συγκοινωνία, ούτως ώστε να εξυπηρετήσουν αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει ο ΟΑΣΑ στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Γιατί ο ΟΑΣΑ θα έπρεπε να συνδέει το Μετρό με τις περιοχές, ας πούμε, το Αττικό Νοσοκομείο που είχε δεσμευθεί ο κ. Σπηλιόπουλος και εξακολουθεί να δεσμεύεται, αλλά ζητάει από τον Δήμο τώρα να κάνει την σύνδεση.

Εδώ να σας πω το εξής: μιλάτε για την δημοτική συγκοινωνία. Για να λειτουργήσει δημοτική συγκοινωνία χρειάζονται, ακούστε με λίγο, έχει ενδιαφέρον...

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Λοιπόν θα πω μετά για τους ποδηλατόδρομους.

Για να λειτουργήσει λοιπόν δημοτική συγκοινωνία με δυο μίνι μπας, όπως θέλουμε να πάρουμε, χρειαζόμαστε, τουλάχιστον, για να λειτουργήσει δυο βάρδιες την ημέρα και με τα ρεπό και τα Σαββατοκύριακα, έξι οδηγούς. Έξι οδηγούς.

Πείτε μου, με την απαγόρευση των προσλήψεων πως θα πάρουμε έξι οδηγούς. Για λύστε μου αυτόν τον Γόρδιο Δεσμό; Κύριε Δρούλια σας προκαλώ.

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Ποιες μετατάξεις; Από πού; Από πού;

Τέλος πάντων, τζάμπα μάγκες, το είπε ο Μανώλης ο Τροχίδης πριν και ήταν πάρα πολύ καλό το τζάμπα μάγκες. Όχι τίποτα άλλο αλλά η κυβέρνηση ψήφισε την κατάργηση των προσλήψεων και έρχεται σήμερα ο κ. Δρούλιας και μας λέει και κάνει ωραίες προτάσεις. Ο ανεξάρτητος.

Ακούστε λοιπόν τώρα μια σειρά από έργα, τα οποία είναι ενταγμένα στο τεχνικό πρόγραμμα:

- Νέο ΚΑΠΗ στα Κουνέλια.
- Χλοοτάπητας το 1<sup>ο</sup> Αθλητικό Κέντρο.

- Αντιπλημμυρικά το Βορειοδυτικό Δάσος και είπαμε και στην Αφαία.
- Παρεμβάσεις και πιστοποιήσεις παιδικών χαρών.
- Κλείσιμο δυο γηπέδων μπάσκετ με μπαλόνια.
- Ανακατασκευή δικτύου ομβρίων στην Ελ Αλαμείν.
- Αντιπλημμυρικό Στρατοπέδου.
- Αντικατάσταση ταρτάν.
- Μάλλον δεν έχετε διαβάσει το τεχνικό πρόγραμμα.
- Βελτιώσεις οδικού δικτύου.
- Εκτεταμένες επισκευές δικτύου ακαθάρτων.
- Μελέτη διαμόρφωση παραλίας Σκαραμαγκά.

Αυτό εντάχθηκε τελευταία στιγμή. Έχουμε έρθει σε επαφή, γιατί καταλαβαίνετε ότι σαν διοίκηση και επιτρέψτε μας να κάνουμε και κάποιες επαφές και τα λοιπά και με κυβερνητικά στελέχη και με την Περιφέρεια, όπου μπορούμε, τέλος πάντων, να εντάξουμε κάποια έργα.

- Συντήρηση των στρωμάτων.
- Συντήρηση και ανακατασκευή των διατηρητέων στην οδό Κύπρο και στην οδό Περραιβού. Γιατί και αυτό είναι ένα κτίριο το οποίο πρέπει να το σώσουμε.
- Σηματοδότηση οδών. Πινακίδες δηλαδή που να γράφουν σε ποιο δρόμο βρισκόμαστε. Δεν έχει γίνει ποτέ, δυστυχώς, σηματοδότηση.
- Διαγραμμίσεις.

Τώρα σας τα λέω έτσι για να μην αναλύσω το καθένα, γιατί μπορεί να φάμε και κάποιες ώρες εδώ.

- Παρεμβάσεις στην στροφή του Προφήτη Ηλία, στον περιφερειακό του Προφήτη Ηλία, όπου, όπως είναι σήμερα η κατάσταση φεύγουν τα αυτοκίνητα απέναντι στο σπίτι και έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα. Και προστατευτικό, βέβαια, για να μην φύγει κανένα αυτοκίνητο κάτω.
- Ηλεκτροφωτισμό της οδού Δήμητρος στην Αφαία.

Εδώ επειδή ειπώθηκαν κάτι πριν, σημειώστε και αυτό κ. Σπηλιόπουλε σας παρακαλώ. Έχουμε ζητήσει και υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα εδώ και δυο χρόνια πρέπει να γίνει μελέτη για τον ηλεκτροφωτισμό της Αφαίας. Υπάρχει εγγραφή.

Υπάρχει το ποσό και δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα η μελέτη από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου από το τμήμα που προΐσταται στέλεχος των 'Πολιτών σε Δράση' και αρθρογραφεί και λέει ότι δεν έχουν γίνει, δεν έχει κάνει τίποτα ο Δήμος για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Έχει το θράσος να το λέει αυτό, να αρθρογραφεί όταν ξέρει ότι στην ΟΚΧΕ έχουμε βάλει δυο σημαντικά θέματα, έχουμε βάλει την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων και την ανάπλαση της οδού Φαβιέρου.

#### **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

#### **ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Δεν είναι καθόλου πολιτικό σφάλμα, καθόλου. Εγώ τα έχω πει και μπροστά του, τα έχω πει και μπροστά του, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να ταρακουνηθεί. Πρέπει να ταρακουνηθεί κάποια στιγμή.

#### **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

#### **ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Ακριβώς, να έχουμε.

Να σας πω κάτι; Αρθρογραφεί για θέματα που αφορούν την υπηρεσία του Δήμου.

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Εγώ δεν τον κάλεσα σε απολογία, δεν έκανα ΕΔΕ, δεν είμαι τέτοιος. Δεν έκανα τέτοια πράγματα. Αλλά λέω μήπως ταρακουνηθεί, μήπως πρέπει εσείς να του τραβήξετε το αφτί λίγο. Αλλιώς υπάρχουν...

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Κύριε Σπηλιόπουλε δεν ξεκίνησε η δημοτική αρχή αντιπαράθεση δημόσια. Ο Δήμαρχος έχει χρειάζεται κάπως να απαντήσει. Πώς θα γίνει;

**Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Αφήστε με να συνεχίσω.

- Προβλέπουμε την διαμόρφωση της πλατείας στην Κάτω Αφαία, όπου ήδη έχουμε κάνει κάποιες παρεμβάσεις. Όπως και στην Πάνω Αφαία οι διαμορφώσεις, το γκρέμισμα και θα γίνει και διαμόρφωση.
- Προβλέπουμε να κατασκευαστούν στην αρχή δυο λαχανόκηποι.
- Έχουμε την διαμόρφωση της πλατείας στην Κάτω Γρηγορούσα.

- Έχουμε πεζοδρομήσεις σε αυτή την φάση, γιατί σας λέω πάλι ότι πηγαίνουμε έτσι με σταθερά βήματα.

Έχουμε τρεις μελέτες για τις πεζοδρομήσεις στο κομμάτι από την Θερμοπυλών από το ύψος της Κολοκοτρώνη μέχρι την Ιερά Οδό, που είναι η είσοδος της πόλης. Από την πλευρά του Μετρό, έχουμε την πεζοδρόμηση. Τη μελέτη μπροστά στο 3<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο και επίσης μπροστά στο 9<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο.

Να σας πω κάτι. Όπου μπορούν να γίνουν πεζοδρομήσεις και παρεμβάσεις τέτοιου είδους, δεν λέμε όχι σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει γενικά και αόριστα και να λέει ότι, να ανακαλύπτει φέτος ότι τα πεζοδρόμια τώρα είναι μικρά, ότι υπάρχουν προβλήματα, ότι είναι άβαρα, ότι υπάρχουν δέντρα στα πεζοδρόμια μας και φυτεύτηκαν τώρα τα δέντρα, δεν έχουν φυτευτεί πριν από 20, 30 χρόνια. Αυτό, λοιπόν, νομίζω ότι είναι υποκρισία, τουλάχιστον.

- Έχουμε την διάνοιξη της Ακροπόλεως στη συμβολή με την Σύρου στο Δάσος.
- Ηλεκτροφωτισμό μελέτη γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό το οποίο πραγματικά πρέπει να γίνει.
- Σταθμό Μέτρησης Ατμοσφαιρικών Ρύπων.
- Να αγοράσουμε σπαστήρα για λίπασμα, γιατί ακούγονται πολλά πράγματα έτσι για ανακύκλωση και τα λοιπά. Από δύο πράγματα αργότερα.
- Διαμόρφωση του χώρου στο Αττικό, εκεί που είναι σήμερα το αθλητικό κέντρο.
- Εντάσσεται στην ανάπλαση της Φαβιέρου και οι παρεμβάσεις στο Ανοιχτό Θέατρο της Γρηγορούσας, όπως

και στην πλατεία Συνασού, εκεί που είναι το ΚΑΠΗ δηλαδή σε αυτή την περιοχή.

- Έχουμε την ανανέωση εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης.
- Θέσεις ποδηλάτων.
- Φωτισμός στην Λ. Σχιστού.
- Τάπητες σε γήπεδα μπάσκετ σε σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις. 20.000 γι' αυτό. Ήδη έχουν γίνει αυτή την χρονιά αρκετά.
- Αποχέτευση λυμάτων της Αφαίας. Είναι η μοναδική περιοχή του Χαϊδαρίου που έχει ακόμα βόθρους η Αφαία.
- Για τον βρεφονηπιακό σταθμό της Βεργίνας πιστεύουμε ότι φέτος θα βρεθεί λύση οριστική και αμετάκλητη και με μία τροποποίηση που θα κάνουμε σε σχέση με το δρόμο.
- Καθαρίσεις τμημάτων ορεινού όγκου στην Λ. Σχιστού.
- Μονώσεις σε σχολεία.
- Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στο 2<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο που έχουμε κάνει την είσοδο από κάτω για να μπαίνουν ΑμεΑ και μητέρες με καροτσάκια που δεν υπήρχε τέτοια πρόσβαση. Έγινε Δημοτικό Σχολείο χωρίς να έχει πρόσβαση για ΑμεΑ και για καροτσάκια. Δηλαδή απίστευτο. Και εκεί λειτουργεί σχολείο, Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο.
- Αντικατάσταση δαπέδων σε δρόμους με αντιολισθητικές πλάκες. Ήδη οι αντιολισθητικές πλάκες είναι σε ένα μαύρο χάλι όλες.
- Αποκατάσταση παράδρομου στην οδό Ηρακλέους, που έφυγε τώρα η Τροχαία.

- Κατασκευή πεζογέφυρας στο Τάκης Χαραλαμπίδης που για μας είναι έτσι πολύ σημαντικό έργο, είναι έργο πνοής και σιγουριάς και ασφάλειας για τον κόσμο.

Και βέβαια έχουμε εντάξει και πάρα πολλά άλλα έργα μέσω της αυτεπιστασίας, μικρότερα έργα, τα οποία δεν θα σας πω. Δεν είναι δηλαδή της ώρας τώρα να σας πω.

Όμως θέλω να πω κάποια πράγματα σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν προηγουμένως.

Πρώτον, για την καθυστέρηση του προϋπολογισμού σας είπα τι αγώνα δώσαμε. Να σας πω ότι οι μισοί Δήμοι ακόμα δεν έχουν ψηφίσει προϋπολογισμούς. Και να σας πω ότι παλαιότερα οι προϋπολογισμοί ψηφίζονταν τον Φλεβάρη και τον Μάρτιο. Θυμάσαι Γιάννη. Εννοώ, βλέπω τους παλαιούς τώρα εδώ.

Για την διαβούλευση, δεν ξέρω εάν υπάρχουν πολλοί Δήμοι που γίνονται λαϊκές συνελεύσεις. Μάλιστα τώρα αμέσως μετά τις γιορτές θα πάμε πάλι σε λαϊκές συνελεύσεις και πρέπει να ξέρετε ότι όλος αυτός ο πλούτος που μαζεύεται, γιατί πρόκειται περί πλούτου που μαζεύεται στις λαϊκές συνελεύσεις, προτάσεων δηλαδή, γίνονται πάρα πολλές προτάσεις από ανθρώπους που έχουν το ενδιαφέρον να έρθουν και να προτείνουν ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τον Δήμο.

Έχουμε λοιπόν αυτόν τον πλούτο, έχουμε τα αιτήματα των κατοίκων, τα οποία δεν το βάζουμε στα συρτάρια αλλά προσπαθούμε να τα λύσουμε. Έχουμε αιτήματα Συλλόγων και βέβαια και η καθημερινή δράση και η επαφή με τον κόσμο μας φέρνει όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να λυθούν.

Για την Καθαριότητα. Τώρα τι να πω; Να συγκρίνουμε άλλες πόλεις; Πραγματικά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, να πω ότι αυτή η πόλη είναι πιο βρώμικη, πάντως εκτός από τη βιτρίνα, να βλέπετε πολλές φορές και πίσω από τη βιτρίνα.

Έλεγε ένα τραγούδι, «πίσω από τη βιτρίνα το Κερατσίνι, η Δραπετσώνα και η Ελευσίνα». Υπονοώντας ότι υπάρχουν και αυτές οι περιοχές υποβαθμισμένες. Εδώ εάν πάτε σε πολλές και δείτε στο πίσω μέρος τι συμβαίνει, θα τρίβετε τα μάτια σας και ξέρω ότι οι περισσότεροι από εσάς ξέρετε το τι συμβαίνει αλλά δεν θέλετε να πείτε γιατί πρέπει να συγκρίνετε τον δικό μας Δήμο με τους άλλους και να πείτε ότι οι άλλοι Δήμοι είναι καλύτεροι.

Να έχουμε δηλαδή ένα μέτρο σύγκρισης, να έχετε στο μυαλό σας και κυρίως αυτό να το λέτε στον κόσμο και να λέτε ότι κοιτάζτε εδώ είναι τώρα διοίκηση κομμουνιστών, δεν ενδιαφέρεται για τον Δήμο. Κοιτάζτε τι γίνεται στο διπλανό Δήμο.

Εμείς είμαστε περήφανοι, γιατί ενώ δεν έχουμε τα μηχανικά μέσα, δεν μείναμε με σταυρωμένα τα χέρια, πήγαμε σε άλλους Δήμους, πήραμε αυτοκίνητα και είναι προς τιμήν μας αυτό το πράγμα, να υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη, εάν θέλετε, η κατανόηση μεταξύ των δήμων και παίρνουν και δίνουμε. Να το ξέρετε αυτό.

Έχουμε δώσει και εμείς σε άλλους Δήμους βοήθεια σε πολλά επίπεδα. Και παίρνουμε και είμαστε περήφανοι που με αυτό τον τρόπο προσπαθούμε προσωρινά, μέχρι να πάρουμε τον στόλο των οχημάτων να λύνουμε τα προβλήματα.

Για την μπάρα στο Δάσος. Μπορείτε να μας πείτε ποιος έβαλε την μπάρα στο Δάσος; Γιατί τόσα χρόνια δεν υπήρχε μπάρα; Εγώ απ' ό,τι ξέρω εδώ ο Ηλίας ο Βαρυτιμιιάδης έκανε

σπαζοκεφαλιά πώς θα βάλει την μπάρα και αφού μπήκε η μπάρα την σπάσανε δεκάδες φορές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες φορές την σπάσανε αυτή την μπάρα. Τι αγώνα έχουμε δώσει και προσπαθούμε να βρούμε τώρα άλλη λύση που να μην μπορούν να την σπάνε, γιατί κάποιοι ενοχλούνται και ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που ενοχλούνται, αλλά όχι να μας λένε όμως για την μπάρα, την οποία δεν είχαν βάλει οι προηγούμενοι.

Για τα συνθήματα στους τοίχους. Καλά, που ζείτε; Είμαστε η μοναδική πόλη που έχει συνθήματα στους τοίχους; Ξέρετε ότι όταν τα σβήνουμε την άλλη μέρα πάνε και τα ξαναγράφουν. Δηλαδή θα παίζουμε την γάτα με το ποντίκι; Θα κάνουμε ωραίο τον τοίχο, άσπρο, για να πηγαίνουν την επόμενη μέρα και να τον ξανά γράφουν; Αυτό είναι πραγματικά αδιανόητο. Δείξτε μας μια πόλη, ένα Δημαρχείο, ένα δημόσιο κτίριο που να μην έχει συνθήματα.

Πείτε μου κ. Ντηνιακέ που γελάτε, για πείτε.

**Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Όχι, ένα παιδί μου πες μου. Μπορείς; Έναν Δήμο. Πάμε στο Αιγάλεω να δεις εδώ; Πάμε στο Περιστέρι; Στην Αγία Βαρβάρα; Πάμε αύριο; Θα είναι καλό να κάνουμε μια εκδρομή. Θα είναι καλό.

**Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:**

Σε εγκαλεί, ο συνάδελφός σου σε εγκαλεί γιατί λέει να δούμε τον δικό μας Δήμο, γιατί ξέρει ότι εάν πάμε οπουδήποτε αλλού είναι χειρότερα τα πράγματα. Πάμε αύριο το πρωί. Πάμε.

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Τέλος πάντων.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ελάτε συνάδελφοι, αφήστε τον Δήμαρχο να ολοκληρώσει τώρα. Σας παρακαλώ.

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ελάτε κύριε Δήμαρχε. Δήμαρχε ολοκληρώστε.

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Να μην επαναλάβω...

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Κύριε Καρατζαφέρη, εάν θέλετε να μιλάτε μπορείτε να τα λέτε στο μικρόφωνο ζητώντας τον λόγο. Λέω στην ώρα σας, όχι τώρα. Στην ώρα σας. Δήμαρχε ολοκλήρωσε.

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Για να μην επαναλάβω αυτά που είπε ο Τάκης ο Κουβαράς, γιατί πραγματικά ήταν καταλυτικό αυτό που είπε περί ρύπανσης και το τι σημαίνει πραγματική ρύπανση, πραγματική ρύπανση. Ήταν, δεν θέλω να προσθέσω κάτι άλλο.

Τώρα για το Μετρό τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Για τα δέντρα, τι να κάνουμε; Τώρα βρίσκετε τέτοια θέματα να ασχολείστε. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά με το Δασαρχείο. Η δημόσια υπηρεσία που προστατεύει τα δέντρα είναι το Δασαρχείο. Με το Δασαρχείο λοιπόν συνεργαζόμαστε πάρα πολύ

καλά, έχουμε τους γεωπόνους του Δήμου, ζητάμε από τον Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, έχουμε έρθει σε επαφή και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο παρεμβαίνει. Μην λέτε λοιπόν ότι δεν έχουμε επαφή με τους αρμόδιους φορείς.

Για τον Σταθμό Μεταφόρτωσης, απλά να σας πω ότι ξεχνάτε μια λεπτομέρεια. Ότι αυτό πιθανόν να είναι το τελευταίο στάδιο, γιατί εμείς έχουμε τον Σταθμό Μεταφόρτωσης ακριβώς δίπλα μας στο Σχιστό. Δεν ξεκινάμε από την Νέα Ιωνία να έρθουμε στο Σχιστό. Έχουμε ακριβώς δίπλα μας. Δηλαδή τα χιλιόμετρα που κάνουμε είναι ελάχιστα σε σχέση με αυτά που κάνουν άλλοι Δήμοι. Άρα θα πρέπει να δούμε ορισμένα άλλα ζητήματα πρώτα και μετά να πάμε, αλλά κυρίως θα πρέπει να βρούμε και τους χώρους.

Έχω προκαλέσει επανειλημμένα τον κ. Σπηλιόπουλο να μας προτείνει κάποιους χώρους ή οποιονδήποτε άλλο, να μας προτείνει κάποιους χώρους να κάνουμε τα λεγόμενα πράσινα σημεία ή τον Σταθμό Μεταφόρτωσης. Προτείνετε μας. Γιατί;

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Βεβαίως το θέλω. Θέλω μας προτείνετε έναν χώρο. Αλλά εμείς επιμένουμε ότι αυτό δεν μπορεί ...

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Σε παρακαλώ Βασίλη. Κάνω το κλείσιμο, θα μιλάω τρεις ώρες. Εάν βιάζεσαι σε παρακαλώ.

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Δεν μπορεί. Μίλησαν τόσες παρατάξεις, ακούστηκαν τόσα πράγματα.

Λοιπόν, για τις δράσεις στην Καθαριότητα να πούμε ότι κάναμε σαν Δήμος τέσσερις εθελοντικές καθαριότητες. Τρεις έγιναν με τους προσκόπους, πέντε με τα σχολεία και έχουν γίνει και πάρα πολλές άλλες με διάφορους φορείς.

Η διοίκηση όλη ήταν σε αυτές τις δράσεις. Απλά και κάποιοι από την αντιπολίτευση. Έτσι για να μην αδικώ ορισμένους.

Για τις μελέτες. Εδώ για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί πάλι είναι κάποια πράγματα που επαναφέρονται συχνά και είναι μια μεγάλη αδυναμία που υπάρχει για να γίνουν και ώριμα, εάν θέλετε, κάποια έργα.

Εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και με την υποστελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας που πραγματικά δίνει αγώνα και η διευθύντρια και όσοι έχουν απομείνει στην τεχνική υπηρεσία αυτή την στιγμή για να τα βγάλουν πέρα, αλλά υπάρχει και πρόβλημα των εξωτερικών συνεργατών ότι για να γίνει μια μελέτη από εξωτερικό συνεργάτη, εάν δεν υπάρχει η σφραγίδα του αρμόδιου μηχανικού δεν μπορεί να προχωρήσει η μελέτη.

Και έχουν στυλώσει τα πόδια, πάλι το λέω σε κάποιους εδώ, κάποιοι που δεν ήθελαν να υπογράψουν τέτοιου είδους μελέτες.

Για τις Λευκές Νύκτες, Μαύρες Παρασκευές και τα λοιπά, αυτές να ξέρετε ότι σε καμία περίπτωση δεν ενισχύσουν τους μικρέμπορους, τους μαγαζάτορες, οι οποίοι δεν μπορούν να

αντέξουν στην απελευθέρωση των ωραρίων. Όταν ο άλλος δουλεύει μόνος του ή στην καλύτερη περίπτωση με την γυναίκα του, πως μπορεί να μπει σε μια τέτοια διαδικασία ατέλειωτων ωρών στο μαγαζί; Αυτό λοιπόν ποιους ευνοεί; Τα πολυκαταστήματα, τις πολυεθνικές, όλα αυτά τα τράστ τα οποία αναπτύσσονται εδώ και εξυπηρετούνται πάρα πολύ με την απελευθέρωση του ωραρίου, με τις ελεύθερες Κυριακές, με την Λευκές Νύκτες.

Δεν μπορεί δηλαδή να είστε και με τον χωροφύλαξ και με τον αστυφύλαξ. Δεν μπορείτε να βγαίνετε στον κόσμο, έξω στους μικρέμπορους εδώ, στους μικρο-μαγαζάτορες και να λέτε ότι δεν στολίστηκε η πόλη, να πάμε σε Λευκή Νύκτα και παράλληλα αυτό να είναι το θάψιμο κυριολεκτικά του εμπόρου.

Νομίζω ότι επειδή εδώ είναι και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο Εμπορικός Σύλλογος Χαϊδαρίου έχει ξεκάθαρη θέση πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν συμφωνεί σε καμία περίπτωση ούτε με τις Λευκές Νύκτες, ούτε με τις Μαύρες Παρασκευές.

Και κάτι ακόμα. Μπορείτε να μας πείτε πώς άλλαξε η φυσιογνωμία του Χαϊδαρίου; Πώς εκεί που υπήρχαν πάρα πολλά καταστήματα στην οδό Καραϊσκάκη, εμπορικά καταστήματα θυμάστε και από τις δυο πλευρές, υπήρχαν κρεοπωλεία, μπακάλικα, πώς ξαφνικά άλλαξαν οι χρήστες και έγιναν μαγαζιά εστίασης μόνο και έγινε αυτό το χάλι, να μην μπορείς τώρα ούτε να σταθμεύσεις πουθενά, να υπάρχουν χιλιάδες αυτοκίνητα επισκεπτών που έρχονται εδώ για αυτά τα μαγαζιά και να είναι οι συγκεκριμένοι ελάχιστοι που τα εκμεταλλεύονται, που αφού έδιωξαν τους εμπόρους και δεν μπορεί να λειτουργήσει πια σαν

οργανωμένο εμπορικό κέντρο, όπως είναι σε άλλες περιοχές, αφού έδιωξαν λοιπόν όλους αυτούς τους εμπόρους και κερδοσκοπούν, χρωστάνε και στον Δήμο όλα αυτά που χρωστάνε. Εμείς ήμασταν στην διοίκηση του Δήμου τότε; Δεν ξέρω εάν ήμασταν δημοτική αρχή πριν από αρκετά χρόνια.

Εντάξει, τα έχουμε πει αρκετές φορές σε ιδεολογική αντιπαράθεση με τον κ. Δρούλια. Τώρα εάν είναι ευρω-λάγνος ή ευρω-λιγούρης, είναι προς διερεύνηση. Γιατί το να επικαλείται συνέχεια το τι γίνεται στην Ευρώπη, να συγκρίνει ανόμοια πράγματα και να προσπαθεί να πει ότι το Χαϊδάρι δεν είναι Ευρώπη, δεν είμαστε Ευρώπη, τι να κάνουμε;

Ελλάδα είμαστε, έχουμε αυτά τα δεδομένα, ευτυχώς που έχουμε τον πολιτισμό μας που μας χαρακτηρίζει, την ανθρωπιά μας, τις ανθρώπινες σχέσεις, την γειτονιά που λειτουργεί με άλλους όρους, το ότι βγαίνουμε έξω μια βόλτα με τα παιδιά μας και είμαστε πιο σίγουροι από άλλες περιοχές. Δεν γίναμε Ευρώπη ευτυχώς, αλλά τέτοια καπούρα όμως για την Ευρώπη τι να κάνουμε;

Και πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν έχω επιλέξει να πηγαίνω κάθε εβδομάδα στην Ευρώπη που κάνουν άλλοι Δήμαρχοι με λεφτά των δήμων. Θα μπορούσα και εγώ να το κάνω.

Λοιπόν, για να μην πω έτσι πολλά ακόμα, κλείνοντας, εάν και έχω εδώ πολύ υλικό ακόμα για να πω, κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι πραγματικά και εμείς σαν δημοτική αρχή θέλουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για να κάνουμε όσον το δυνατόν περισσότερα πράγματα προς όφελος των κατοίκων της πόλης μας.

Αυτό να ξέρετε ότι είναι βασική μας αρχή. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει πάνω από όλα είναι το να κάνουμε έργα, να κάνουμε παρεμβάσεις, που θα έχουν όφελος κυρίως στα λαϊκά στρώματα. Οι συνάνθρωποι μας που έχουν ανάγκη. Αυτό είναι το κριτήριό μας και κυρίως να μην μπούμε στην λογική ενός Δήμου αντιλαϊκού, φορομνηχτικού, που θα χαρατσώνει τους πολίτες, που δεν θα έχει επαφή με τους πολίτες.

Εγώ σας καλώ να ψηφίσετε και τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα ...

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Συνάδελφοι πρέπει να δούμε, συγνώμη Μιχάλη, μην φύγετε γιατί πρέπει να δούμε και το αυριανό.

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Και να ξέρετε ότι εμείς ήταν ήμασταν και αντιπολίτευση ψηφίζαμε το τεχνικό πρόγραμμα πάντα σαν βάση, γιατί όποιος δεν ψηφίζει το τεχνικό πρόγραμμα σημαίνει ότι αυτά τα έργα τα οποία προβλέπονται, δεν τα δέχεται. Δεν τα ψηφίζει.

Το ψηφίζαμε λοιπόν σαν βάση το τεχνικό πρόγραμμα και το εμπλουτίζαμε με τις προτάσεις τις οποίες κάναμε. Έτσι το λέω τώρα και σαν μια νουθεσία προς τους νεώτερους συναδέλφους.

Να είστε όλοι καλά.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Αντιδήμαρχε θέλετε κάτι;

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Κοιτάξτε, κλείσε λίγο, κλείσε σε παρακαλώ. Κάτι σημαίνει ότι έχετε ψηφίσει το 99% των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου; Δεν σημαίνει κάτι αυτό;

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Αντιδήμαρχε θέλετε κάτι; Για να ανακεφαλαιώσουμε.

**Θέμα 1<sup>ο</sup> :**

**Έγκριση του προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης του Δήμου μας οικονομικού έτους 2018.**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Καταψηφίζεται από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, ψηφίζεται από την παράταξη του κ. Μποζίκα.

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ναι, από τους παρόντες.

**ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

.....

**Θέμα 2<sup>ο</sup> :**

**Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2018.**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Το ίδιο. Κατά πλειοψηφία.

**ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

.....

**Θέμα 3<sup>ο</sup> :**

**Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης του  
Δήμου μας οικονομικού έτους 2018.**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Το ίδιο. Κατά πλειοψηφία.

**ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

.....

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Συνάδελφοι λίγο υπομονή να τελειώσουμε και αυτό και να ...

**ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

.....

.....

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ****ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ****ΤΑ ΜΕΛΗ:****ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

.....

**ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ**

.....

**ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

.....

**ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ**

.....

**ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ**

.....

**ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

.....

**ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

.....

**ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

.....

**ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ**

.....

**ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ** .....

**ΒΟΥΓΛΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ** .....

**ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ** .....

**ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ** .....

**ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** .....

**ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ** .....

**ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** .....

**ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** .....

**ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** .....

**ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** .....

**ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ** .....

**ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** .....

**ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** .....

<b>ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</b>	.....
<b>ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ</b>	.....
<b>ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ</b>	.....
<b>ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>	.....
<b>ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>	.....
<b>ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ</b>	<b>ΑΠΟΥΣΑ</b>
<b>ΣΚΑΜΠΑ ΑΘΗΝΑ</b>	<b>ΑΠΟΥΣΑ</b>
<b>ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ</b>	<b>ΑΠΩΝ</b>
<b>ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	<b>ΑΠΩΝ</b>

**ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ**

<b>ΔΗΜΑΡΧΟΣ</b>	<b>57,112,114,132,134,136,137,142, 143,144,145,148,149</b>
<b>ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>6,82,101,108</b>
<b>ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ</b>	<b>5</b>
<b>ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b>	<b>103,104,105,106,108,109,110</b>
<b>ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ</b>	.....
<b>ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>	.....
<b>ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ</b>	<b>93</b>
<b>ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ</b>	.....
<b>ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>	<b>96,97,99,101,102,103</b>
<b>ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	<b>7</b>
<b>ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	.....
<b>ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ</b>	.....

<b>ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ</b>	.....
<b>ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ</b>	.....
<b>ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ</b>	.....
<b>ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ</b>	.....
<b>ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	<b>86</b>
<b>ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ</b>	.....
<b>ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>	.....
<b>ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>	.....
<b>ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ</b>	<b>90</b>
<b>ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ</b>	<b>16,17,18,20,23,61</b>
<b>ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ</b>	.....
<b>ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</b>	<b>23,33,34,112,142</b>
<b>ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>	<b>113</b>
<b>ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</b>	.....

**ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6,36,37,44,45,46,47,111**

**ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 45,47,52,57,58,59,63**

**ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 63**

**ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 69,72,75,77,79,80,81**