

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ**

**12<sup>η</sup> ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017  
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:30**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
2. ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ του ΤΖΑΜΙΑ
3. ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΜΗΝΑ
5. ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
6. ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
7. ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ
8. ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ
9. ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
10. ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ ΜΟΣΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
11. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
12. ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
13. ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
14. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
15. ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
16. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17. ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
18. ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19. ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
20. ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
21. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
22. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
23. ΣΚΑΜΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
24. ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
25. ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
26. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ
27. ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
28. ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. **ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ**
2. **ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ**
3. **ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ**
4. **ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ**

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους Συμβασιούχους που απασχολούνται στην Καθαριότητα. (ΣΕΛ.5)**

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Συνάδελφοι, και συμπολίτες, καλώς ήρθατε. Η συναδέλφισσα η κυρία Γκανά να πάρει παρουσίες.

**Κα ΓΚΑΝΑ:**

Καλησπέρα και από εμένα.

***ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ*****ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Συνάδελφοι, να πω ότι ο συνάδελφος ο Μποζίκας ο Αντρέας έχει ενημερώσει ότι δεν μπορούσε να είναι εδώ γιατί υπήρχε δουλειά στον ΑΣΔΑ.

**1<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ****Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απόφαση του  
Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους Συμβασιούχους που  
απασχολούνται στην Καθαριότητα.****ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Το θέμα σήμερα είναι γνωστό, έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητήσουμε γύρω από τις εξελίξεις σε σχέση με τους συναδέλφους συμβασιούχους της καθαριότητας.

Θα κάνει εισήγηση ο Δήμαρχος εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Θα δώσουμε το λόγο και στο Σωματείο και στους εκπροσώπους των συμβασιούχων, να κάνουμε ερωτήσεις και μετά να πάρει θέση το Σώμα.

Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στο Δήμαρχο.

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Οι εξελίξεις τρέχουν, βλέπετε σήμερα ήταν μία μέρα που είχε αρκετές εξελίξεις, νέα στοιχεία δηλαδή προστέθηκαν.

Εγώ θα ήθελα πρώτα να διαβάσω το ψήφισμα το οποίο προτείνουμε σαν απόφαση για να τοποθετηθούν και οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι υπόλοιποι φορείς και μετά να πω και δύο λόγια και να ακολουθήσει κύκλος τοποθετήσεων.

«Η δημοσιοποίηση της απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στέλνει τελεσίδικο μήνυμα: χιλιάδες εργαζόμενοι στους δήμους της χώρας στέλνονται στην ανεργία. Για πολλούς από αυτούς τους αμφισβητείται προκλητικά ακόμα και η πληρωμή τους για δουλειά που ήδη έχουν παράσχει.

Στο Δήμο μας 46 εργαζόμενοι στις υπηρεσίες καθαριότητας βρίσκονται ξαφνικά στο δρόμο.

Μέσω αυτής της καταδικαστέας, για εμάς, και απαράδεκτης ως προς το περιεχόμενό της για τους ίδιους τους εργαζόμενους απόφασης «δικαιώνονται» τελικά εκείνες οι δημοτικές αρχές που έχουν απλήρωτους για μήνες τους εργαζόμενους.

Ανάγονται, επίσης, σε πολιτικά και διοικητικά υπόλογες οι δημοτικές αρχές που έδρασαν με βάση την υπαρκτή νομοθεσία και κύρια με την υποχρέωσή τους να λειτουργήσουν στοιχειωδώς υπεύθυνα τις υπηρεσίες καθαριότητας στους δήμους τους, να προστατεύσουν την δημόσια υγεία και το περιβάλλον των πόλεών τους.

Αυτές οι δημοτικές αρχές που αντιστέκονται και αρνούνται να παραδώσουν στους εργολάβους κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες,

να τους επιτρέψουν να λυμαίνονται δημόσια έσοδα που ακριβοπληρώνουν αποκλειστικά και απευθείας τα νοικοκυριά.

Μέσω αυτής της απόφασης βρίσκει διέξοδο διαφυγής η Κυβέρνηση που έδρασε τυχοδιωκτικά με το θέμα των συμβασιούχων και το δικαίωμά τους στη μόνιμη σταθερή δουλειά.

Σε κάλπικη αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία που ποτέ δεν αποστασιοποιήθηκε από το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, ζήτημα που βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη και αποτελεί διακαή πόθο μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Ως Δημοτική Αρχή δεν μας επιτρέπεται να σιωπήσουμε. Η σιωπή μας σημαίνει ότι συνηγορούμε οι πόλεις μας να γίνουν χωματερές το επόμενο διάστημα, ότι αποδεχόμαστε την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων ενώ γνωρίζουμε ότι είναι πλήρως αναγκαίοι, προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ και με το καθεστώς της σύμβασης γιατί το κράτος δεν άφηνε άλλο δρόμο επιλογής στους δήμους μας ώστε να καλύψουν στοιχειωδώς τις ανάγκες τους.

Η σιωπή μας θα είναι συνενοχή στο τερατόμορφο καθεστώς της ανακύκλωσης των ανέργων που κτίζεται χρόνια τώρα και που για τις υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων είναι η βασική αιτία των εργατικών ατυχημάτων που εκτινάσσονται με χιλιομετρική πρόοδο τα τελευταία χρόνια.

Λέμε, λοιπόν, όχι σε αυτό το νέο αντιλαϊκό κατήφορο και καλούμε τα σωματεία και τους φορείς, που ήδη έχουν δηλώσει την εναντίωσή τους στις απολύσεις, να συνταχθούν με το αίτημα της άμεσης νομοθετικής παρέμβασης της Κυβέρνησης και το πρόβλημα που έχει ανακύψει με ευθύνη της να λυθεί άμεσα.

Να πληρωθούν και να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι. Να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και χωρίς νέα ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα οι δήμοι.

Συντασσόμαστε και θα συνδράμουμε με ό,τι μέσο έχουμε στη διάθεσή μας με τους αγώνες και τις αγωνίες των εργαζομένων. Είναι η ελάχιστη υποχρέωσή μας.»

Αυτό είναι το ψήφισμα το οποίο θέτουμε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Θα ήθελα να πω δύο πράγματα ακόμα και να κάνω και μία ενημέρωση για το τι έγινε αυτές τις μέρες.

Έγινε την προηγούμενη βδομάδα άλλη μία μεγάλη σύσκεψη εδώ που πήραν μέρος 30 μαζικοί φορείς της πόλης και η επιτροπή συμβασιούχων που είχε δημιουργηθεί, με το σωματείο βέβαια του Δήμου Χαϊδαρίου, το οποίο και αυτό στέκεται στο πλάι και συμμετέχει στον αγώνα των εργαζομένων.

Και είναι γεγονός ότι τουλάχιστον στην πόλη μας υπάρχει μία ευρύτατη αποδοχή των αιτημάτων που βάζουν οι εργαζόμενοι στο δικαίωμα που έχουν στη δουλειά και στη ζωή.

Να πούμε για την ιστορία δύο λόγια, ότι οι προσλήψεις αυτές των συμβασιούχων, των 8μηνω, στους δήμους έγιναν κάτω από το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει σήμερα, όπου δεν επιτρέπεται να προσλαμβάνεται μόνιμο προσωπικό. Επιτρέπεται να προσλαμβάνεται μόνο προσωπικό με σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, δηλαδή δίμηνα ή οκτάμηνα ή τρίμηνα για την πυρασφάλεια. Αυτές είναι οι σχέσεις εργασίας που προβλέπονται. Για την καθαριότητα συγκεκριμένα προβλέπονται δίμηνα και οκτάμηνα.



Εμείς πήγαμε στη διαδικασία των οκτάμηνων, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δηλαδή διάρκεια των συμβάσεων. Βέβαια βάζοντας πάντα το ζήτημα, και στις αποφάσεις που παίρναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θα πρέπει να προσλαμβάνεται μόνιμο προσωπικό για να καλύπτει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες που υπάρχουν στο Δήμο και στην καθαριότητα αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς όπου αυτή τη στιγμή πραγματικά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και βέβαια τα προβλήματα αυτά μεταφέρονται και τα πληρώνουν οι δημότες αφού δεν υπάρχουν αντίστοιχοι εργαζόμενοι σε βασικούς τομείς, και στην κοινωνική υπηρεσία και στην αυτεπιστασία, στην τεχνική υπηρεσία, παντού, δηλαδή, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις.

Εδώ στο Χαϊδάρι είχαμε ένα επιπλέον πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε, ότι η υπηρεσία καθαριότητας είχε απογυμνωθεί εντελώς. Και είχε απογυμνωθεί γιατί υπήρχε η μεθόδευση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής αλλά και των προηγούμενων, μπορώ να πω, γιατί αυτή είναι μία διαδικασία πολύχρονη. Οι πιο νέοι υπάλληλοι στην υπηρεσία καθαριότητας ήδη είναι από 50 χρονών και πάνω, των μόνιμων δηλαδή εννοώ.

Υπήρχε δηλαδή μία διαδικασία απαξίωσης του τομέα της καθαριότητας να δημιουργούνται προβλήματα γιατί στην καθαριότητα το πρόβλημα φαίνεται, έχει αντίκτυπο στο κόσμο, να δυσαρεστείται ο κόσμος και να έρχεται σαν ώριμο φρούτο μετά ότι ξέρετε κάτι; Αφού δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο ας έρθει ο εργολάβος, ας έρθει ο ιδιώτης να αναλάβει τη καθαριότητα, να πάρει τα δημοτικά τέλη, τις εγκαταστάσεις, οτιδήποτε δηλαδή έχει ο Δήμος, και να κερδίσει βέβαια ο

εργολάβος δίνοντας μισθούς πείνας, κυριολεκτικά, προσλαμβάνοντας προσωπικό με 300 ευρώ.

Βλέπετε τι γίνεται. Έχουμε το παράδειγμα στην καθαριότητα των νοσοκομείων, να σας πω μόνο ένα από τα πολλά παραδείγματα, όπου στοιχίζει και περισσότερο ο εργολάβος που έχει κάνει την καθαριότητα στα νοσοκομεία και το προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται πληρώνεται με 300 και 320 ευρώ με πλήρες οκτάωρο, γιατί το μεταφέρουν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο.

Αυτές, λοιπόν, τις εργασιακές σχέσεις, αυτό που λέμε μεσαίωνα γαλέρας, θέλουν να εφαρμόσουν παντού. Και ένας από τους τομείς που έχει πολύ χρήμα είναι οι υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων.

Εδώ, λοιπόν, και με δεδομένο ότι ήδη είχαν δημιουργηθεί ΚΥΝΣΕΠ και είχαν ιδιωτικοποιηθεί και άλλοι τομείς στο Δήμο, το επόμενο βήμα ήταν η καθαριότητα και η αυτεπιστασία όπου και πάλι και εκεί ήμαστε εντελώς γυμνοί.

Κάτω από την πίεση των γεγονότων και των αντιδράσεων που υπήρχαν στον κόσμο η Κυβέρνηση το 2015 προχώρησε στην πρώτη παράταση συμβάσεων των εργαζομένων μέχρι τέλος του χρόνου. Αυτή ήταν μία πρώτη νίκη, κάτω, σας λέω και πάλι, από την πίεση που υπήρχε εκείνο το διάστημα.

Το 2016 πάμε σε δεύτερη παράταση των συμβάσεων, μέχρι τέλος του 2016. Και το 2017 πήγαμε σε τρίτη παράταση μέχρι τέλος του 2017.

Όμως πρέπει να ξέρετε ότι αυτοί οι οποίοι αποσκοπούν σε αυτό που είπαμε πριν, στην διάλυση του δημόσιου τομέα και στο

πέραςμα τομέων των δήμων στο ιδιωτικό κεφάλαιο και στους εργολάβους, καταλαβαίνετε ότι πίεζαν πολιτικά μέσω και των κομμάτων που υπήρχαν και της Κυβέρνησης η οποία δεν έπαιρνε μέτρα νομοθετικής ρύθμισης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, Νέα Δημοκρατία και τα άλλα αστικά κόμματα τα οποία δεν θέλουν και αυτά να υπάρχουν μόνιμες θέσεις εργασίας στους δήμους.

Έβαζαν μπροστά και την ΚΕΔΕ, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, δηλαδή την πλειοψηφία των δήμων οι οποίοι και αυτοί έπαιρναν αποφάσεις για να μην ανανεωθούν οι συμβάσεις των εργαζομένων. Και στην καλύτερη περίπτωση έλεγαν ότι θα πρέπει οι δήμοι να επιλέξουν αν θα ανανεώσουν ή όχι τις συμβάσεις.

Αυτό έγινε στην πρώτη φάση το 2015 και τότε πολλοί δήμοι είτε δεν ανανέωσαν τις συμβάσεις είτε πήγαν στο γνωστό κόλπο να κρατήσουμε τα δικά μας παιδιά και να διώξουμε τους άλλους. Και είχαμε, λοιπόν, Δήμους οι οποίοι από τους 20, για παράδειγμα, εργαζόμενους κράτησαν τους 10 και τους άλλους 10 τους έδιωξαν γιατί δεν ήταν εκλογική τους πελατεία. Γιατί ήταν εργαζόμενοι που έμεναν σε άλλους δήμους λες και αυτοί δεν έχουν από πίσω τους οικογένειες, δεν έχουν ανάγκες, δεν έχουν παιδιά να τους περιμένουν, είναι παιδιά, δηλαδή, ενός κατώτερου Θεού. Μπαίνουν φράγματα δηλαδή εδώ, μπαίνουν σύνορα σε κάθε πόλη.

Αυτή, λοιπόν, ήταν η κατάσταση. Πήγαινε, κύλαγε ο χρόνος. Η ΚΕΔΕ πίεζε για τη μη ανανέωση των συμβάσεων. Κάποιοι δήμοι και κάποιοι πάρεδροι, γιατί το παιχνίδι πρέπει να παίζεται

και ωραία, να φαίνεται ότι υπάρχουν αντιδράσεις, ότι υπάρχουν προβλήματα, ότι υπάρχουν κωλύματα. Έτσι, λοιπόν, κάποιοι πάρεδροι, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, δεν ενέκριναν τα εντάλματα των εργαζομένων, είχαμε απλήρωτους εργαζόμενους.

Άρχισε όμως να ζυμώνεται ότι ξέρετε κάτι; Οι θέσεις σας είναι έωλες, είναι δύσκολο το αν θα παραμείνετε ή όχι στη δουλειά. Δηλαδή να καλλιεργείται και στους εργαζόμενους αυτή η αμφιβολία ούτως ώστε να καμφθούν και οι αντιδράσεις που θα υπήρχαν.

Εδώ και καιρό τώρα όταν έγινε γνωστή η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, χωρίς να δημοσιοποιηθεί, αλλά έγινε διαρροή, πάλι με τη διαρροή προσπαθούν να δουν αντιδράσεις και να δουν τι ακριβώς συμβαίνει για να βγάλουν και την απόφαση. Η απόφαση, να σας πω την αλήθεια, επειδή αυτά τα όργανα καθοδηγούνται πολιτικά, δεν είναι τυχαία δηλαδή, και όποιος πει το αντίθετο νομίζω ότι ξέρει και ο ίδιος ότι δεν ισχύει αυτό, πολιτικές είναι αυτές οι αποφάσεις οι οποίες παίρνονται, απλά κρύβονται πίσω από το δήθεν θεσμικό. Τα θεσμικά όργανα, λέει, αποφάσισαν. Η ολομέλεια του Ελεγκτικού συνεδρίου.

Λες και αυτοί που συμμετέχουν στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν καθοδηγούνται πολιτικά από τα κόμματα τα οποία κυβερνούν ή από την αντιπολίτευση. Είναι δηλαδή αυτοί έξω από την κοινωνία, δεν αφουγκράζονται, δεν γνωρίζουν τι γίνεται.

Και έρχονται αυτοί και λένε, καθόμουν και διάβαζα την απόφαση της Ολομέλειας, 67 σελίδες για να μας αποδείξουν, στηριζόμενοι πάνω σε νόμους, σε διατάξεις, σε διατάγματα, σε

παραγράφους και όπως έλεγε και σε ένα τραγούδι ο Ζαμπέτας: σελίδα 47, παράγραφος Β, υποπαράγραφος Γ.

Όλο αυτό, λοιπόν, σε 67 σελίδες για να αποδείξουν ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να δουλεύουν πάνω από ένα οκτάμηνο, ότι είναι έγκλημα να δουλεύει κάποιος σήμερα πάνω από ένα οκτάμηνο, ότι είναι έγκλημα να διεκδικεί, να έχει μία σίγουρη σταθερή δουλειά, να έχει το μέλλον του εξασφαλισμένο.

Και βέβαια όλα αυτά γίνονταν γιατί δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση με το πέρασμα, γιατί έβλεπαν ότι περνάει λίγο ο καιρός και πιθανόν να τεκμηριώσουν κάποιο δικαίωμα μονιμοποίησης έστω και σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα του Παυλόπουλου, έβλεπαν, λοιπόν, ότι έπρεπε να πάρουν τώρα άμεσες αποφάσεις για να μην ισχύει το 24μηνο, η συνεχής δουλειά που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Και έτσι, ας πούμε, τεκμηριώθηκε κατά κάποιο τρόπο και το δικαίωμα στην παραμονή στη δουλειά που έχουν οι εργαζόμενοι.

Η Κυβέρνηση, λοιπόν, γνώριζε εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα, αυτό το γνωρίζαμε όλοι μας, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα έπαιρνε μία απόφαση σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος ήταν ότι ήταν παράνομες οι ανανεώσεις των συμβάσεων.

Και το δεύτερο σκέλος ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα οι εργαζόμενοι που δούλεψαν σε αυτές τις παρατάσεις των συμβάσεων. Παράλογο, θα μου πείτε, δεδουλευμένα, ακόμα και τα αστικά δικαστήρια έχουν κρίνει ότι δεν μπορείς να ζητήσεις δεδουλευμένα πίσω, αλλά αυτό ήταν το τυράκι στη φάκα ούτως ώστε το επόμενο βήμα θα πουν ότι εντάξει θα πληρωθείτε τα

δεδουλευμένα αλλά η απόλυση θα έρθει. Αυτό δηλαδή που είπε σήμερα και ο Υπουργός και λέγεται συνεχώς.

Η Κυβέρνηση, λοιπόν, θα μπορούσε και είχε την δυνατότητα αυτό το μήνα να πάει σε μία νομοθετική ρύθμιση όπου θα μονιμοποιούσε τους εργαζόμενους στην καθαριότητα αλλά και τους εργαζόμενους, είναι και εξαγγελία του Σκουρλέτη αυτή πριν από τρεις μήνες, αλλά και τους εργαζόμενους που δουλεύουν χρόνια τώρα στα προγράμματα βοήθεια στο σπίτι, 15 χρόνια οι εργαζόμενοι αυτοί, στα ανανεούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ, δηλαδή, στους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς λες και εκεί δεν είναι απαραίτητη η δουλειά στους παιδικούς σταθμούς. Δεν είναι απαραίτητο το να δουλεύουν αυτοί οι εργαζόμενοι και θα έρθουν σε δύο χρόνια και θα πουν: φεύγει αυτό το προσωπικό και θα μείνουν όλα τα παιδάκια στους δρόμους.

Όπως επίσης και στις σχολικές καθαρίστριες οι οποίες και αυτές δουλεύουν χρόνια και είναι στον αέρα.

Θα έπρεπε, λοιπόν, με ένα Προεδρικό Διάταγμα σκούπα να μονιμοποιηθούν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι οι οποίοι βεβαιώνουμε όλοι ότι ήταν απαραίτητοι. Αν δεν ήταν απαραίτητοι, γιατί βγαίνουν κάποιοι δήμαρχοι και θα σας πω μετά, δεν θα σας κουράσω πολύ ακόμα, να σας πω και τι έγινε στην ΠΕΔΑ.

Αν δεν ήταν αναγκαίο αυτό το προσωπικό τότε γιατί το προσλάβαμε; Εμείς σαν Δήμος λέμε ότι ήταν απαραίτητο αναγκαίο και άλλο θέλουμε.

Ο άλλος δήμος, ο οποίος έβγαине σήμερα ο Δήμαρχος ή βγαίνουν και λένε ότι δεν το χρειαζόμαστε και να απολυθεί, τότε

γιατί το προσέλαβε; Δηλαδή εδώ υπάρχει μία αντίφαση η οποία είναι τρομερή.

Δημοσιοποιήθηκε, λοιπόν, αυτή η απόφαση, σας είπα τα δύο σκέλη, οι ενέργειες που έχουν γίνει αυτές τις μέρες εμείς είχαμε ζητήσει, οι πέντε δήμαρχοι που ανήκουμε στη Λαϊκή Συσπείρωση, να γίνουν έκτακτες ΠΕΔ, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα να συνεδριάσουν τα τοπικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να πάρουν αποφάσεις στήριξης στον αγώνα τον οποίο δίνουν οι συμβασιούχοι.

Δυστυχώς την προηγούμενη βδομάδα η ΠΕΔΑ Αθήνας, που είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, δεν είχε απαρτία. Κάποιοι σκόπιμα επέλεξαν να μην πάνε στη συνεδρίαση. Πήγαμε εκεί και ξεροσταλιάσαμε να τους περιμένουμε ώρες.

Σήμερα έγινε αυτή η συνεδρίαση, ήρθαν. Όμως δεν έβγαλε απόφαση. Και δεν πήρε απόφαση γιατί οι περισσότεροι δήμαρχοι έλεγαν το εξής. Αναγνώριζαν ότι υπάρχει πρόβλημα και στις πόλεις τους, γιατί έστω και λίγους να έχει κάποιος δήμος, το πρόβλημα είναι δεδομένο ότι θα εμφανιστεί και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι.

Έλεγαν, όμως, ότι ξέρετε κάτι; Εμείς δεν θέλουμε να μονιμοποιηθούν αυτοί οι οποίοι υπηρετούν σήμερα, θέλουμε να παραταθεί η σύμβασή τους μέχρι να γίνουν διαδικασίες, μέχρι τέλος του χρόνου έλεγαν συγκεκριμένα, για να γίνει παράλληλα η διαδικασία για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Το οποίο, βέβαια, και αυτό το προσωπικό θα προσληφθεί με τις διαδικασίες που προσληφθήκατε εσείς, με μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ. Έτσι; Αυτό δεν αλλάζει.

Αλλάζει όμως η κοροϊδία και αυτό το οποίο ξέρουν και οι ίδιοι ότι δεν πρόκειται να γίνει. Γιατί οι διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου προσωπικού προσκρούουν στην απαγόρευση που υπάρχει – για την πρόσληψη έτσι; Ενώ μονιμοποίηση μπορούσε να γίνει μέσω αυτής της διαδικασίας.

Η πρόσληψη, όμως, μόνιμου προσωπικού δεν μπορεί να γίνει γιατί απαγορεύεται, μάλιστα απαγορεύονται οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και για το 2018. Το 2017 ήταν να πάρουμε μόνιμο προσωπικό, δώσαμε μάλιστα και τις κενές θέσεις που υπήρχαν τις οργανικές του Δήμου. Τελικά ακυρώθηκε για το 2017 και μας ήρθε και η εγκύκλιος που ακυρώνει, που δεν προβλέπει προσλήψεις ούτε το 2018.

Άρα, λοιπόν, τι θα γίνει; Αυτό που λέγαμε από την αρχή ότι αυτός είναι ο στόχος τους, είναι να βάλουν τους εργολάβους όχι από τα παράθυρα αλλά από την πόρτα. Κάτω από την πίεση του κόσμου που θα λέει τι θα κάνουμε, πρέπει να μαζευτούν τα σκουπίδια, θα έρθουν οι πρόθυμοι, ήδη υπάρχουν δήμοι οι οποίοι έχουν έρθει σε επαφή και συμφωνία με εργολάβους και θα πουν πάρε, φίλε, αυτή τη δουλειά, δώσε και κάτι σε εμένα, ξέρετε τώρα πώς γίνονται αυτά, έτσι; Στην πιάτσα είμαστε όλοι. Και λέω στην πιάτσα γιατί το ξέρουν πολύ καλά κάποιοι πώς γίνονται αυτά.

Και λοιπόν να λύσουμε το θέμα με αυτό τον τρόπο.

Εμείς πιστεύουμε ότι η αντίδραση των εργαζομένων, και έχουμε συμπαραταχθεί από την πρώτη στιγμή μαζί τους, πρέπει να είναι μαζική, μαχητική, θα πρέπει να μην τα παρατήσουν.



Και μετά τη συνεδρίαση της ΠΕΔΑ έγινε παράλληλα εκείνη την ώρα συνάντηση του Σκουρλέτη με την ΠΟΕ ΟΤΑ και το Συνδικάτο ΟΤΑ της Αττικής.

Εκεί, λοιπόν, ο Σκουρλέτης, ενώ πριν από ένα μήνα σε συνάντηση που είχαμε μας διαβεβαίωνε ότι θα πάρει όλα αυτά τα μέτρα ούτως ώστε να δει με καλό μάτι, όπως έλεγε, την μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Και μάλιστα είχε και τρεις νομικούς δίπλα του και έλεγε: προσπαθούμε να ερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνονται για να πάμε σε μονιμοποίηση του προσωπικού.

Σήμερα βγήκε σαν τον Πόντιο Πιλάτο ότι: ξέρετε κάτι; Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Το μόνο που θα γίνει, και κοιτάζτε τώρα κοροϊδία, το μόνο που θα γίνει, που μπορεί να γίνει, είναι να εξαγγείλουμε 2.500 θέσεις εργασίας, υπολογίζονται περίπου σε 15.000 οι συμβασιούχοι αυτή τη στιγμή στην καθαριότητα. Αυτός θα προκηρύξει 2.500 και θα βάλει σαν κριτήριο κάποιο είδος μοριοδότησης για αυτούς που ήδη υπηρετούν.

Να σας πω τι έγινε στα νοσοκομεία; Έγινε τέτοιου είδους μοριοδότηση και δεν μπήκε σχεδόν κανένας, ούτε το 10% από αυτούς που ήδη υπηρετούσαν. Αυτό έγινε και υπάρχει τωρινό παράδειγμα, δηλαδή προ διμήνου έγινε αυτό.

Κοροϊδία, λοιπόν, από την Κυβέρνηση, κοροϊδία, βέβαια, από την αντιπολίτευση που χύνει κροκοδείλια δάκρυα. Κροκοδείλια δάκρυα από την ΚΕΔΕ, τους δήμους, δηλαδή την πλειοψηφία των δήμων για να είμαστε σαφείς, που λέει τι θα κάνουμε με τα σκουπίδια, πώς θα τα διαχειριστούμε, αλλά έχουν

ήδη οι περισσότεροι έτοιμες λύσεις, σε βάρος βέβαια των εργαζομένων και της ποιότητας ζωής της κοινωνίας, έτσι;

Και βέβαια αυτοί που την πληρώνουν είναι οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι που ξαφνικά βλέπουν να καταρρέει η ζωή τους. Αυτό δηλαδή που είχαν σχεδιάσει έστω μέχρι το τέλος του 2017 και με την πιθανότητα μετά, αφού είναι απαραίτητοι οι άνθρωποι και μπορούσαν να παραμείνουν στους δήμους, καταλαβαίνετε τι σημαίνει για κάποιον ξαφνικά να του λες: πάρε το καπελάκι σου και φύγε από τη δουλειά.

Εγώ βλέπω εδώ εργαζόμενους τώρα που τους βλέπω και κάθε μέρα ή βλέπω την αγωνία τους, και πραγματικά δεν ξέρω, τρελαίνομαι γιατί δεν πρέπει να τους βλέπουμε σαν νούμερα, 100, 46, τόσες χιλιάδες ή οτιδήποτε άλλο.

Πίσω από κάθε ένα εργαζόμενο κρύβεται, είπαμε, μία ολόκληρη ζωή και αγωνία για το τι θα κάνει από εδώ και πέρα.

Εμείς στηρίζουμε με κάθε τρόπο και συμμετέχουμε σε όλες τις κινητοποιήσεις, μάλιστα βοηθάμε σε αυτή την κατεύθυνση.

Να σας πω ότι δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα, βέβαια, και σε άλλους δήμους. Ήδη σε πολλούς δήμους δεν γίνονται καταλήψεις γιατί πιέζουν πάρα πολύ οι δήμοι. Ας πούμε στη Θεσσαλονίκη γίνονται καταλήψεις μόνο σε τρία δημαρχεία. Εδώ στην Αθήνα υπάρχουν τρομερές πιέσεις από δημάρχους και αντιδημάρχους για να βγουν έξω αυτοκίνητα με το μόνιμο προσωπικό, για να σπάσει δηλαδή η απεργία.

Πιστεύω ότι θα πρέπει την Πέμπτη να δοθεί μία πολύ μαζική απάντηση. Εμείς θα καλέσουμε, και με την απόφαση αυτή, η οποία θα βγει, θα μοιραστεί αύριο παντού, δηλαδή θα κάνουμε

μία τεράστια καμπάνια ενημέρωσης του κόσμου γιατί δεν πρέπει να μείνουν μόνοι τους οι συμβασιούχοι και είναι πολύ σημαντικό που και σήμερα είναι εδώ εκπρόσωποι πάρα πολλών φορέων της πόλης μας.

Και να δώσουμε τον αγώνα έχοντας αυτό το στόχο: να γίνει δηλαδή δεκτό το αίτημα το οποίο και σαν επιτροπές συμβασιούχων έχετε καταθέσει στη Βουλή. Να υπάρξει άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων που εργάζονται σήμερα.

Και βέβαια για τα δεδουλευμένα, δεν το συζητάμε, αυτό είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να δοθούν σε όλους τους εργαζόμενους.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Να δώσουμε το λόγο πρώτα στον εκπρόσωπο της επιτροπής αγώνα των συμβασιούχων.

**Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:**

Καλησπέρα. Σας χαιρετίζουμε, σας καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να παραβρεθείτε έτσι ώστε να ενημερωθείτε και από εμάς, μάλλον από τον Δήμαρχο πρώτα, βάσει της αρχής, και από εμάς για αυτά που συμβαίνουν στο Δήμο, όχι μόνο το δικό μας αλλά και σε όλους, και να μπορέσουμε να σας θέσουμε τις τοποθετήσεις μας και τις αγωνίες μας.

Θα ζητήσουμε συγνώμη για την όποια ταλαιπωρία και όχληση σας έχουμε δημιουργήσει με αυτές τις δύο τρεις μέρες τις οποίες απέχουμε από τη δουλειά. Θέλουμε, όμως να ξεκαθαρίσουμε και να δηλώσουμε ότι δεν είναι δική μας

υπαιτιότητα αλλά της Κυβέρνησης και των ψευδών υποσχέσεών της και ταυτόχρονα να καταγγείλουμε και όλες τις προηγούμενες Κυβερνήσεις από τη μεταπολίτευση και μετά οι οποίες τώρα σαν Αξιωματική Αντιπολίτευση ρίχνουν κροκοδείλια δάκρυα ενώ θα μπορούσαν να όλα τα προηγούμενα χρόνια να έχουν τελειώσει αυτό το θέμα.

Ο λόγος της έκτακτης αυτής συνεδρίασης είναι, όπως γνωρίζετε όλοι, η αρνητική απόφαση το Ελεγκτικού Συμβουλίου που αποτελεί, θα χρησιμοποιήσω λίγο κάποιες λέξεις που μου άρεσαν, ισχύουν και θα μου το επιτρέψετε αυτό: κόλαφο, ύβρις, διασυρμό, ξεπεσμό, αδικία, καταστροφή, ντροπή και όνειδος όχι μόνο για εμάς τους συμβασιούχους αλλά και για όλους εσάς τους φορείς, σωματεία, συνδικάτα, πολιτιστικούς συλλόγους, κοινωνικές ομάδες στις οποίες συμμετέχετε και όλους τους φορείς και όλο τον πληθυσμό των δήμων και την επικράτεια.

Γιατί; Θα ήθελα να τονίσω αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς ότι πρώτον ο καθένας από εσάς στην ουσία είστε ο φυσικός μας εργοδότης, εσείς μας πληρώνετε με τα ανταποδοτικά σας τέλη. Έτσι, εμείς οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ακριβώς τι γίνεται, να σας δηλώσουμε ότι σεβόμαστε τα χρήματα που δίνετε, ότι εσείς δικαιούστε, βάσει των χρημάτων των ανταποδοτικών, να έχετε τις παροχές υπηρεσιών καθαριότητας ώστε να μπορείτε να ζείτε σε ένα καθαρό περιβάλλον βάσει αυτών που πληρώνετε, οπότε πρέπει να έχετε την αντίστοιχη παροχή.

Ότι εμείς είμαστε εδώ σαν εργαζόμενοι, δεν είμαστε από τον Δήμο Χαϊδαρίου μόνο, είμαστε από όλου τους όμορους και

παρακείμενους δήμους, έχουμε από Μάνδρα, από Μενίδι, από Ασπρόπυργο.

Αυτό σημαίνει, δηλαδή, ότι αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν πλήρη ανάγκη να δουλεύουν και δεν έρχονται εδώ για να παίζουν, γιατί πολλά έχουν ακουστεί για αυτό το σημείο.

Τώρα, τι σημαίνουν όλα αυτά που γίνονται. Και δεν μιλάμε μόνο για τους εργαζόμενους, ήθελα να ξεκαθαρίσω και να είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν μιλάμε μόνο για τους εργαζόμενους την καθαριότητα, μιλάμε για όλους τους εργαζόμενους, είτε αυτοί είναι στο Αττικό, είτε στο ΨΝΑ, είτε στο Δρομοκαϊκείο ή τους παιδικούς σταθμούς, είτε στο κολυμβητήριο, όλοι οι συμβασιούχοι όλων των κατηγοριών όλων των σχέσεων εργασίας. Δεν διαχωρίζουμε τον εαυτό μας από αυτούς. Θεωρούμε ότι είμαστε ομότιμοι, ισότιμοι και έχουμε τα ίδια δικαιώματα όλοι και τους θεωρούμε μαζί μας, δεν είμαστε απέναντί τους.

Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό γιατί στην προηγούμενη συνεδρίαση ακουγόταν μόνο «καθαριότητα, καθαριότητα». Όχι. Είναι και όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί;

Γιατί το δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου σε μόνιμη και σταθερή εργασία είναι αναφαίρετο και νομικά κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα. Γιατί; Δεν δημιουργούμε ταξικές διακρίσεις εμείς στο εργατικό δυναμικό όπως κάνει η εκάστοτε Κυβέρνηση με τη δημιουργία δίμηνων, τετράμηνων, πεντάμηνων, εξάμηνων, οκτάμηνων σχέσεων εργασίας, με ΕΣΠΑ, ΜΛ, ΚΚ και τα λοιπά.

Δεν θέλουμε να δημιουργούνται συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα οι οποίοι προωθούν ανασφάλεια βεβαιώνοντας στους

εργαζόμενους ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται συνθήκες εκφοβισμού, ψυχολογικής βίας και bullying και με σκοπό τι; Την υποτέλεια τόσο των εργαζομένων και την παράδοση άνευ όρων όλων των εργασιακών δικαιωμάτων τα οποία έχουν αποκτηθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Και ο σκοπός ποιος είναι; Να μειώσουμε όσο γίνεται την δύναμη των εργαζομένων για να αυξήσουν αυτοί τα κέρδη τους. Και όταν λέμε αυτοί εννοούμε τα μεγάλα ελληνικά και ξένα συμφέροντα που κρύβονται πίσω από όλους αυτούς που μας διοικούν και τους οποίους θα τους χαρακτηρίσω αμέσως μετά.

Τι κάνουν; Χρησιμοποιούν το δόγμα 'διαίρει και βασίλευε' στο εργατικό δυναμικό με αυτές τις εργασιακές σχέσεις 2μηνα, 4μηνα, 5μηνα, 8μηνα, για να μπορούν να διασπάνε την δύναμη του εργατικού δυναμικού και μετά από εκεί και πέρα αυτοί να κάνουν ό,τι θέλουν.

Ταυτόχρονα καταστρέφουν την κοινωνική συνοχή μεταξύ των πολιτών στρέφοντας τη μία κοινωνική ομάδα κατά της άλλης, έτσι ώστε να μην μπορεί να υπάρχει ούτε αλληλεγγύη ούτε αλληλοϋποστήριξη των ομάδων μεταξύ τους και να είναι πιο εύκολη αντιμετώπισή τους.

Δηλαδή στην ουσία τι κάνουν; Σπάνε μία, προσπαθούν την μία φωτιά, την κεντρική, τη μεγάλη του εργατικού δυναμικού να τη σπάσουν σε μικρούς πυρήνες ώστε να είναι πολύ πιο εύκολο να την αντιμετωπίσουμε.

Και όλα αυτά γιατί; Για να μπορούν να επιβάλλουν τα σχέδια που αυτοί έχουν καθορίσει.

Ήθελα να σας τονίσω το εξής. Και εδώ θα χαρακτηρίσω τώρα, και θα μου το επιτρέψετε αυτό, έχουν καταφέρει από τη μεταπολίτευση και μετά όλοι αυτοί, οι οποίοι είναι υποχείρια, ανδρείκελα, μαριονέτες και προσκυνημένοι στα ελληνικά και ξένα συμφέροντα, και θα μου επιτρέψετε το χαρακτηρισμό ότι άλλες εποχές θα τους λέγαμε δοσίλογους και κουκουλοφόρους, έχουν καταφέρει να υποβιβάσουν και να καταστρέψουν την πολιτική, και όταν λέω πολιτική και τους πολιτικούς εννοώ εμάς, οι πραγματικοί πολιτικοί είμαστε εμείς.

Αυτή τη στιγμή κάνουμε και πολιτική και πολιτισμό. Εγώ δηλαδή δεν δέχομαι ο κάθε κυβερνών, ο οποίος είναι απαξιωμένος, να με καθοδηγεί ή να με πατρонаρεί, πείτε το όπως θέλει, απαξιώνοντας τη γνώμη μου και την άποψή μου.

Όλα αυτά τα χρόνια τι έχουμε δει; Ειδικά τα τελευταία πέντε έξι χρόνια; Έχουμε δει ότι έχουν απαξιωθεί όλες οι πολιτικές δυνάμεις, πλην ίσως εξαιρέσεων και θα αναφερθώ μετά σε αυτό, και υπάρχει αποστροφή, αηδία, απέχθεια των πολιτών, αποτροπιασμός απέναντι σε όλους αυτούς θεωρώντας και δικαίως και αδίκως ότι είναι αυτοί που είναι. Για μένα δικαίως.

Όταν ένας άνθρωπος το όχι σου το κάνει ναι, από εκεί και πέρα για εμένα είναι, δεν ξέρω πώς να τον χαρακτηρίσω.

Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τι έχουν σκοπό; Σκοπό έχουν τόσο έμμεσα όσο και άμεσα να μειώσουν τη δυνατότητα αντίδρασης όλων των φορέων, όλων των πολιτών και των πολιτικών φορέων του κάθε δήμου με σκοπό τι;

Ο σκοπός, θα σας πω κάτι το οποίο το σκεφτόμουν σήμερα και μου ερχόταν έτσι λιγάκι παράδοξο πώς δεν το είχα σκεφτεί

πιο νωρίς, ενώ είχε ειπωθεί. Ο σκοπός είναι σε κάθε δήμο να μην υπάρχει αντίδραση, να υπάρχει ένα γενικό μούδιασμα, ένα γενικό κοίμισμα και σιγά-σιγά να υφαρπάζεται η περιουσία μας.

Εδώ τι έχει το Χαϊδάρι; Το Χαϊδάρι θεωρείται η κοιτίδα των δυτικών προαστίων. Έχει ένα φοβερό φιλέτο, γιατί όλο ακούμε για το Ελληνικό, το Ελληνικό, το Ελληνικό, το αεροδρόμιο. Εμείς έχουμε το ΚΕΒΟΠ. Θέλουν να φύγει το ΚΕΒΟΠ και τώρα σιγά, σιγά θέλουν να αρχίσουν να το παίρνουν και να το κάνουν κομμάτια, κομμάτια.

Όλα αυτά είναι σχέδια, δηλαδή είναι σχέδια τουλάχιστον 15ετίας. Αυτά θέλω να σας τα τονίσω και να σας τα καταθέσω για να έχετε μία πιο πλήρη άποψη.

Εν ολίγοις τώρα, για το προκείμενο εδώ πέρα αυτά που θέλουμε να πούμε. Εάν εσείς θεωρείτε ότι όλα αυτά που συμβαίνουν μας τιμάνε σαν ανθρώπους, σαν πολίτες, σαν πολιτισμό, τι άλλο να πω; Ότι όλα αυτά που κάνουν, που λένε: ναι, θα σας κάνουμε, ναι, δεν θα σας κάνουμε, και δεν μιλάμε μόνο για την καθαριότητα, επαναλαμβάνω, για εμένα όλα αυτά είναι η καταστροφή όλων των δήμων και κοινοτήτων, την καταστροφή της κοινωνικής συνοχής και της ομοιογένειας των Ελλήνων, αυτών που αποτελούν τους πραγματικούς πυρήνες της δημοκρατίας, του πολιτισμού, τις κοιτίδες διακίνησης ιδεών, ελευθερίας και μορφώσεων.

Από εκεί και πέρα θέλουμε τη συμπαράστασή σας, την κατανόησή σας, για να ολοκληρώσω και να μη σας κρατώ και να τοποθετηθείτε και εσείς, και εν πάση περιπτώσει την όσο μπορείτε βοήθειά σας στο μέτρο του εφικτού, δυνατού και ό,τι



μπορεί ο καθένας έτσι ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ποιο; Το θέμα δεν είναι μόνο εμείς. Το αντικείμενο είναι να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής όλοι στην πόλη μας και σε όλες τις όμορες και παρακείμενες πόλεις.

Ευχαριστώ πολύ.

### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ευχαριστούμε το συνάδελφο. Να δώσουμε το λόγο στον Πρόεδρο του Σωματίου Εργαζομένων του Δήμου Χαΐδαρίου.

### **Κος ΔΗΜΟΥΛΑΣ:**

Βρισκόμαστε σαν εργαζόμενοι δεύτερη μέρα σήμερα σε κινητοποιήσεις. Δεύτερη μέρα που πραγματοποιούμε κατάληψη στα γκαράζ του Δήμου και αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλούς δήμους με απόφαση της Ομοσπονδίας που έχει παρθεί.

Ο αγώνας αυτός και οι κινητοποιήσεις αυτές θα συνεχιστούν με αποκορύφωμα μέχρι στιγμής την Πέμπτη που είναι πανελλαδική απεργία για τον κλάδο μας, για τους εργαζόμενους στους δήμους.

Αυτές οι ενέργειες, αυτή η δράση είναι μονόδρομος. Αυτή τη στιγμή με τις εξελίξεις που έχουμε είναι ο μόνος δρόμος που μας έχουν αφήσει. Και το λέμε αυτό γιατί σήμερα, ειπώθηκε και νωρίτερα, υπήρξε συνάντηση της Ομοσπονδίας με τον Υπουργό, τον κύριο Σκουρλέτη και σε αυτή τη συνάντηση ουσιαστικά ο ίδιος ο Υπουργός παραδέχθηκε ότι λύση δεν υπάρχει. Παραδέχθηκε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί θα απολυθούμε, και μιλάμε για πάνω από 10.000 εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα.

Και είχε το θράσος, επιεικώς μπορείς να το χαρακτηρίσεις έτσι, να μιλήσει ότι το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κοιτάξει

κάποιες δίμηνες συμβάσεις μετά την απόλυσή τους, αυτό είναι δεδομένο, δίμηνες συμβάσεις, αυτή είναι η λύση που προτείνει. Και κάποια στιγμή θα προχωρήσει σε προσλήψεις 2.500 περίπου θέσεων ΔΕ και ΥΕ, μάλιστα με βάση τα αιτήματα των δήμων.

Δηλαδή, λέμε εμείς, αυτές οι θέσεις είναι πολύ πιο πίσω από τις ανάγκες που υπάρχουν και για το Χαϊδάρι και για κάθε δήμο, πολύ πιο πίσω από τον κόσμο που απολύεται. Η Κυβέρνηση λέει για 6.800 περίπου θέσεις. Είναι πολύ παραπάνω. Ακόμα και αυτό είναι πολύ πίσω από τους εργαζόμενους που απολύονται.

Και θα ρίχνει και το μπαλάκι και στους δημάρχους να κάνουν την επιλογή, με βάση, λέει, τα αιτήματα των δήμων. Ρίχνει το μπαλάκι στους δημάρχους να επιλέξουν και ποιους θα πάρουν ενδεχομένως.

Δεν διασφαλίζει, δηλαδή, κανένα από τους συναδέλφους που απολύονται και αυτό, τουλάχιστον, ο κάθε καλοπροαίρετος μπορεί να το χαρακτηρίσει μόνο ως κοροϊδία και αυτό το λέει και κατάμουτρα στους εργαζόμενους.

Απέναντι σε αυτή την προκλητική πολιτική, νομίζω ότι όλοι οι εργαζόμενοι στον κλάδο έτσι μόνο τη χαρακτηρίζουν, απέναντι σε αυτή την προκλητική πολιτική έχουμε μόνο ένα δρόμο. Και αυτό το δρόμο τον έχουμε ήδη βαδίσει. Είναι ο δρόμος του αγώνα.

Αυτός ο δρόμος θα συνεχιστεί, την Πέμπτη είναι η απεργία στην οποία καλούμε όλο τον κόσμο, όχι μόνο τους συναδέλφους τους συμβασιούχους, όχι μόνο τους συναδέλφους τους

υπόλοιπους στο δήμο και σε όλους τους δήμους, αλλά όλο τον κόσμο να συμπαρασταθεί σε αυτό που κάνουμε.

Το έχουμε πει και στο παρελθόν ότι αυτός ο αγώνας είναι αγώνας και του Χαϊδαριώτικου λαού και όλων των εργαζομένων γιατί είναι αγώνας όχι μόνο για την καθαριότητα για το αν θα μαζευτεί το σκουπίδι ή γιατί απολύονται κάποιοι χιλιάδες εργαζόμενοι.

Είναι αγώνας και εμείς αυτό βάζουμε μπροστά, είναι αγώνας για το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στη μόνιμη και σταθερή εργασία. Αυτό είναι το ζητούμενο και δεν πάμε πίσω από αυτό.

Και εμείς λέμε και το λέμε αποφασιστικά και ξεκάθαρα ότι θα το πάμε μέχρι τέλους, δεν θα δεχθούμε καμία απόλυση συναδέλφου με όποιον τρόπο.

Και καλούμε ουσιαστικά και τους φορείς που βρίσκονται εδώ πέρα, αλλά και όσους δεν βρίσκονται εδώ πέρα, και το επόμενο διάστημα, μέχρι και την Πέμπτη τουλάχιστον αυτή ήταν η προσπάθειά μας και σαν Σύλλογος δηλαδή αλλά εγώ θεωρώ και σαν επιτροπή των συμβασιούχων, απευθύνουμε κάλεσμα σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση, στην απεργία της Πέμπτης, με ένα πλαίσιο, ας πούμε, αν μπορούμε να το κωδικοποιήσουμε, με ένα πλαίσιο αιτημάτων, πρώτον διεκδικώντας μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους τους εργαζόμενους.

Ως εκ τούτου την μετατροπή των συμβάσεων αυτών από ορισμένου σε αορίστου χρόνου. Και είναι μόνο αυτός ο τρόπος που μπορεί να λυθεί το ζήτημα και εδώ είναι οι ευθύνες ίσως της Κυβέρνησης που δεν έχει κάνει αυτό ακριβώς το απλό και κοροϊδεύει και λέει, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, ο Δήμαρχος ή ο

συνάδελφος, σαν Πόντιος Πιλάτος νίπτει τα χέρια του, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, το Ελεγκτικό Συνέδριο, λες και το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι δεν ξέρω τι, ποιανού είναι και τι είναι.

Δηλαδή η Κυβέρνηση δεν έχει λόγο σε αυτό και έχει το ελεγκτικό συνέδριο.

Άρα μετατροπή συμβάσεων όλων σε αορίστου χρόνου, είναι η μόνη λύση που είναι αποδεκτή από τους εργαζόμενους. Και αυτό συνδέεται, και για αυτό μπαίνει ως αίτημα, συνδέεται με το σχέδιο που υπάρχει, γιατί σχέδιο είναι για υποβάθμιση και τελικά ιδιωτικοποίηση και ξεπούλημα των υπηρεσιών του Δήμου, της καθαριότητας σήμερα και των υπολοίπων αύριο και μέσω των απολύσεων και μέσω της υποβάθμισης που έχει υπάρξει όλο το προηγούμενο διάστημα.

Άρα, και καμία ιδιωτικοποίηση διεκδικούμε, της καθαριότητας και κάθε δημοτικής δομής, αλλά και προσλήψεις μόνο προσωπικού με βάση τις ανάγκες που έχει ο κάθε δήμος και το Χαϊδάρι αλλά και ο κάθε δήμος της πόλης.

Σε αυτή τη βάση θεωρούμε ότι μας καλύπτει η απόφαση που διαβάστηκε σήμερα από το Δήμαρχο, αφού βάζει αυτά τα ζητήματα και αυτά είναι που παλεύουμε και εμείς.

Και κλείνοντας αυτό ήθελα να πω ότι μας βρίσκει σύμφωνους και το στηρίζουμε. Αυτά.

#### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Σωματείου. Να δώσουμε το λόγο στις δημοτικές παρατάξεις.

Η κυρία Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη.

#### **Κα ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ:**

Καλησπέρα σας. Χαιρετίζω τους συναδέλφους και τους παρευρισκόμενους.

Στην παρούσα φάση ως Τοπική Αυτοδιοίκηση βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δύσκολο πρόβλημα το οποίο καλούμαστε να συμβάλλουμε στην επίλυσή του.

Έχουμε, λοιπόν, τους εργαζόμενους οι οποίοι, αυτοδιοίκηση κυρίως, προσλήφθηκαν με 8μηνα, 5μηνα, 2μηνες συμβάσεις τις οποίες ανανέωναν συνεχώς κατόπιν υπουργικών αποφάσεων, σε αντίθεση με αυτό που είχαν υπογράψει βέβαια.

Αυτό, όμως, απορρέει από τις ανάγκες που είχε και έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση γιατί υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει υποστελέχωση των δήμων από μόνιμο προσωπικό σε βασικούς τομείς, όπως είναι η καθαριότητα, η αυτεπιστασία, οι παιδικοί σταθμοί.

Αυτή, λοιπόν, η έλλειψη προσωπικού δεν έλυσε το πρόβλημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών των δήμων προς τους δημότες και ιδίως όσον αφορά την καθαριότητα.

Ως πρόχειρη λύση, λοιπόν, και βολική θα έλεγα, βρέθηκε η πρόσληψη συμβασιούχων.

Θέλω να αναφερθώ επιγραμματικά στις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κρίνεται, λοιπόν, ομόφωνα ότι οι παρατάσεις των συμβάσεων, προσέξτε τις ημερομηνίες, δεν τις λέω τυχαία, άρθρο 16 του Ν.4429/16, είναι αντίθετες στις διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγματος και στην οδηγία 1999/70/ΕΚ του συμβουλίου της 28/6/1999 όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Προεδρικό Διάταγμα 164/2004. Σημειώσατε τις χρονολογίες.

Δεύτερον, κατά πλειοψηφία κρίνεται αντισυνταγματική, αντίθετη στο άρθρο 98 του Συντάγματος και η ρύθμιση του άρθρου 25 του 4456/17 για την πληρωμή των συμβασιούχων.

Τρίτον, αναγνωρίζεται ότι οι συμβασιούχοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Θέλω σε αυτό το σημείο να σταθώ στην απόφαση της ισχυρής μειοψηφίας που δεν συζητήθηκε. Άρθρο 7 του ΠΔ164/2004 «Κατ' εφαρμογήν της οδηγίας 1997/70/EK για την αποτελεσματικότερη προστασία των εργαζομένων που απασχολούνται καταχρηστικά με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ότι δηλαδή συγκεκριμένοι εργαζόμενοι όχι μόνο πρέπει να αμειφθούν για τις ως τώρα παρεχόμενες υπηρεσίες τους αλλά να παραμείνουν στις θέσεις τους ως τη συμπλήρωση 24μηνου προκειμένου να αποτραπεί η σε βάρος των φορέων και των εργαζομένων αιφνίδια ανατροπή της κατάστασης εν όψει των προεκτεθείσων αρχών αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών.

Λέω εγώ τώρα ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε «το παράθυρο» που ανοίγει το ανώτατο δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων αναγνωρίζοντας στην ουσία ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους ακόμα όμως και αν η απόφαση του κλιμακίου, το οποίο αποτελείται από ένα σύμβουλο, ένα Πρόεδρο ως εισηγητή ή δύο παρέδρους, το οποίο θα κληθεί να δώσει λύση στο θέμα το συγκεκριμένο τις επόμενες μέρες, δηλαδή ως 30/6, το κλιμάκιο.

Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τους δήμους να προχωρήσουν σε αίτηση ανάκλησης πράξεις κλιμακίου ενώπιον του 1<sup>ου</sup> τμήματος, το οποίο αποτελείται από ένα αντιπρόεδρο, δύο συμβούλους και δύο παρέδρους, το οποίο θα λάβει την τελική απόφαση σχετικά με τις μονιμοποιήσεις ή όχι.

Τα κλιμάκια, απλά το αναφέρω, τα τμήματα που ακολουθούν λειτουργούν κανονικά όλο το καλοκαίρι οπότε η υπόθεση, εάν κάνουμε ένσταση και ως δήμοι αλλά και οι εργαζόμενοι, θα εκδικαστεί μέσα στο καλοκαίρι.

Για να μη σας κουράσω παραπάνω, εν κατακλείδι αυτό σημαίνει για εμάς σαν παράταξη, οι οποίοι θεωρούμε τους εαυτούς μας στρατευμένους να υπηρετούμε το συμφέρον των δημοτών, για αυτό βρισκόμαστε εδώ, για αυτό το λόγο μας εξέλεξαν, ότι είμαστε υπέρ των εργαζομένων συμβασιούχων, δηλαδή να παραταθεί επ' αόριστον η σύμβασή τους για το δημόσιο συμφέρον.

Πρέπει οι εργαζόμενοι να πάψουν, πλέον, να είναι δέσμιοι των εκάστοτε κυβερνήσεων, οποιασδήποτε απόχρωσης και αν έχουν. Να βγει υπουργική απόφαση που να λύσει αυτές τις εκκρεμότητες και τις παρανομίες. Είμαστε υπέρ της νομιμοποίησης αυτών των εργαζομένων για να υπάρξει επιτέλους προγραμματισμός των υπηρεσιών των δήμων προς όφελος των δημοτών.

Ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ευχαριστούμε την κυρία Γεωργιάδη.

Ο κύριος Ντηνιακός.

**Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:**

Καλησπέρα και από εμένα. Θα είμαι πολύ σύντομος.

Το αίτημα, πιστεύω, είναι κοινό και πολύπλευρο. Καταρχήν δεν πρέπει να ξεχνάμε στις πολλές περιπτώσεις που υπάρχουν και τα οφειλόμενα, τα δεδουλευμένα για ανθρώπους, για εργαζόμενους οι οποίοι τα έχουν δουλέψει και ακόμα οφείλονται, είναι η μία πτυχή και η πιο βασική, καταρχήν.

Και από εκεί και πέρα φυσικά να μην χαθούν οι θέσεις εργασίας.

Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε γενικότερα αλλά και ειδικότερα για το Χαϊδάρι, που όλοι γνωρίζουμε ότι οι θέσεις εργασίας είναι απολύτως αναγκαίες και όχι μόνο στον τομέα της καθαριότητας, όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Συντασσόμαστε ιδιαίτερα στις δύο τελευταίες παραγράφους της Δημοτικής Αρχής γιατί αυτό πρέπει να είναι το κοινό αίτημα και όλοι οι φορείς σε όλους τους δήμους πρέπει με κάθε είδους κινητοποίηση να ταυτιστούν με αυτό που, όπως είπα, αναλύεται στα δεδουλευμένα και στις θέσεις εργασίας.

Από εκεί και πέρα το έχω πει και σε άλλες περιπτώσεις, οι αναδρομές στο παρελθόν, οι αναδρομές που αποδυναμώνουν το αίτημα, και ενδεχομένως είτε εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες, είτε καλύπτουν και την ένδεια αποτελεσματικού έργου οποιασδήποτε δημοτικής αρχής με το να δημιουργεί και οξύνει τα πνεύματα, πιστεύω θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα.

Ας επικεντρωθούμε, λοιπόν, στο αίτημα το συγκεκριμένο και να μην οξύνουμε το κλίμα.



Εμείς σαν παράταξη τόσο γενικότερα αλλά αν θέλετε και ειδικότερα γιατί γνωρίζουμε καλά τις ανάγκες του δήμου εδώ, ζητούμε οι εργαζόμενοι αυτοί να συνεχίσουν να εργάζονται και σαφώς να καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα. Ξεκινάμε από αυτό που είναι βασικό. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δουλέψει και δεν έχουν καταβληθεί, σε πολλές περιπτώσεις, τα χρήματα αυτά.

Αυτή είναι η πρώτη βασική πτυχή και μετά πηγαίνουμε στο επόμενο βήμα που πρέπει να βαίνει επάλληλα.

Ευχαριστώ.

### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ευχαριστούμε τον κύριο Ντηνιακό.

Ο κύριος Σπηλιόπουλος.

### **Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:**

Αγαπητοί φίλοι, γιατί τοποθετούμαστε καταρχήν υπέρ των εργαζομένων συμβασιούχων με θέση αρχής; Βεβαίως και γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Μήπως, όμως, έτσι υποκλινόμαστε σε ένα δημόσιο τομέα που αντί να εξυπηρετεί την κοινωνία εξυπηρετεί βασικά αυτούς που εργάζονται σε αυτόν, όπως όλοι οι νεοφιλελεύθεροι σε όλες τις παραλλαγές καταγγέλλουν, δυσφημούν πρώτα και κύρια τους εργαζόμενους, τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους και όλους όσους παίρνουν θέση υπέρ του δίκαιου αιτήματός τους;

Θέλω αν θυμίσω σε όλους ότι οι Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου, που έχουν προγραμματικό λόγο και συνέχεια και με βάση αυτό ασκήσαμε προγραμματική αντιπολίτευση και στην περίοδο τη νεοφιλελεύθερη του Μαραβέλια, εφαρμοστή των

νεοφιλελεύθερων πολιτικών, του σαμαροβενιζελισμού και με ιδιωτικοποιήσεις στο Δήμο μας, που το αντιπαλέψαμε.

Συνεχίζουμε, λοιπόν, και παλέψαμε έκτοτε ενάντια στις απολύσεις του δημόσιου τομέα, στον αυταρχισμό, στην απαξίωση μέσα από τη λογική των προηγούμενων κυβερνήσεων. Συνεχιστές αυτής της πολιτικής σήμερα και επιδιώκοντας να επαναφέρουν το παλιό καθεστώς είναι η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ.

Ο ιστός της αράχνης που υπάρχει μέσα στον δημόσιο τομέα, που εκτός από τα πολιτικά κόμματα που θέλουν να τελειώσουν η αριστερή παρένθεση, συνεχίζουν να παίζουν τον αντιδραστικό ρόλο καλλιεργώντας σε κάθε θετική αλλαγή, που έγινε προσπάθεια το προηγούμενο χρονικό διάστημα να υπάρξει πλειάδα δικαστικών και άλλων αποφάσεων που να αναιρούν τις όποιες θετικές αποφάσεις.

Οι κρατικοδίαιτοι της λαμογιάς που ανησυχούν για τις έρευνες, πάνω σε υπαρκτά σκάνδαλα στην υγεία, στην παιδεία, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όπου και χτίστηκε και παίχτηκε διαχρονικά ένα παιχνίδι διασπάθισης του δημόσιου χρήματος και εξαγοράς συνειδήσεων.

Εμείς, λοιπόν, έχουμε ένα κείμενο το οποίο αυτό καταθέτουμε και αυτό θα ψηφίσουμε, στο οποίο αναφερόμαστε και λέμε ότι η Παράταξης Πολίτες εν Δράση Χαϊδαρίου στεκόταν πάντα αρωγός στους αγώνες των εργαζομένων και ειδικότερα στους εργαζόμενους του Δήμου Χαϊδαρίου.

Σταθερή μας θέση είναι διαχρονικά η διεκδίκηση σταθερής εργασίας με ικανοποιητική αμοιβή για όλους τους εργαζόμενους. Θεωρούμε ότι η συνύπαρξη εργαζομένων πολλών ταχυτήτων σε

μία υπηρεσία συνιστά μια επικίνδυνη στρέβλωση που υπονομεύει όχι μόνο το αναγκαίο καλό κλίμα στο χώρο δουλειάς αλλά και τις κατακτήσεις των εργαζομένων.

Τέλος, θεωρούμε ότι πρέπει να συναφθούν συμβάσεις αορίστου χρόνου με όσους εργαζόμενους καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Οι Πολίτες εν Δράση Χαϊδαρίου διακηρύσσουν την παραπάνω πολιτική λογική τους αναφορικά με όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους και προφανώς την υπερασπίζονται και στην περίπτωση των εργαζομένων του Δήμου Χαϊδαρίου.

Αναφορικά με τους συμβασιούχους εργαζόμενους του Δήμου Χαϊδαρίου, που αμείβονται από τους πόρους που έχει ο Δήμος από τα ανταποδοτικά τέλη και όχι μέσω κάποιου προγράμματος, παραδείγματος χάριν ΕΣΠΑ, και που βρέθηκαν μετέωροι μετά την αιφνίδια απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η δημοτική μας παράταξη υποστηρίζει την ανανέωση μέχρι το τέλος του 2017 των συμβάσεων όλων εκείνων των εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια όχι μόνο να μην ακυρωθούν οι συμβάσεις που ανανεώθηκαν αλλά και να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου στο εγγύς μέλλον.

Υπενθυμίζουμε ότι επί σειρά ετών και μέχρι το 2015 τόσο στο Χαϊδάρι όσο και στους άλλους δήμους της χώρας πλήθος βασικών αναγκών καλύπτονταν από εργαζόμενους με πεντάμηνες ή ακόμα και δίμηνες συμβάσεις που δεν ανανεώνονταν.

Οι δημοτικές αρχές πριν το 2014 χτυπούσαν στην πλάτη με συμπάθεια τους εργαζόμενους και την ίδια ώρα τους ξεκαθάριζαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα καλύτερο.

Από το 2015 η επιμήκυνση της διάρκειας των συμβάσεων σε οκτάμηνες έδωσε στους συμβασιούχους για πρώτη φορά την δυνατότητα αν εγγραφούν στο ταμείο ανεργίας και μετά τη λήξη της σύμβασής τους.

Πέραν αυτού, στο Δήμο Χαϊδαρίου οι οκτάμηνες πλέον συμβάσεις ανανεώθηκαν και σε αυτό συμβάλλαμε στην καλύτερη υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου απειλεί να δυναμιτίσει μία θετική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τη λειτουργία του Δήμου.

Πρέπει όλοι μαζί οι εργαζόμενοι, φορείς, Δημοτική Αρχή και δημοτικές παρατάξεις να συστρατευθούμε ώστε αυτή η απόφαση να μην πλήξει τους εργαζόμενους και να μην δυναμιτίσει την λειτουργία του Δήμου.

Παρά τις τεράστιες δυσκολίες που συνεχίζουν, δυστυχώς, να υπάρχουν εξαιτίας της δημοσιονομικής κατάστασης και της επιτροπείας, έχουμε προχωρήσει στο Δήμο Χαϊδαρίου μερικά βήματα μπροστά.

Χρειάζεται ενότητα και συστράτευση για να μην μας οδηγήσει η μνημονιακή θηλιά της χώρας μας σε πτωχούρισμα. Σε αυτές τις συνθήκες προέχει να σώσουμε στο Δήμο μας αυτά τα λίγα που κερδήθηκαν.

Μικροκομματικές μεθοδεύσεις, πολιτική εκμετάλλευση στις πλάτες των εργαζομένων, όσο και της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου δεν χωρούν.

Οι δημότες Χαϊδαρίου αλλά και όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν σαφή εικόνα τόσο των προβλημάτων όσο και των συνθηκών μέσα στις οποίες ενεργούμε και κινούμαστε όλοι.

Όποιος δεν είναι προσανατολισμένος αποκλειστικά στη λύση των προβλημάτων αλλά θέτει σε προτεραιότητα άλλες σκοπιμότητες, στο τέλος της ημέρας θα δει την κοινωνία να του γυρίζει την πλάτη.

Εμείς συνεχίζουμε να παλεύουμε για την εδραίωση θετικών συσχετισμών στην κοινωνία και την πολιτική που να δίνει λύση στα προβλήματα των εργαζομένων και για μία Τοπική Αυτοδιοίκηση απαλλαγμένη από τον Καλλικράτη και το Παρατηρητήριο η οποία με δομικές δημοκρατικές αλλαγές και την καθιέρωση της απλής αναλογικής μπορεί να γίνει αφενός μεν μοχλός μίας δίκαιης κοινωνικής ανάπτυξης αφετέρου δε όχι με ...της δημοκρατίας.

Υστερόγραφο τελευταίο με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις.

Οι τελευταίες εξελίξεις τόσο με τις αρνητικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσο και η όλη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί επιβεβαιώνει την ανάγκη για τις πιο πλατιές κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες τόσο στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα αλλά και συνολικά στην ελληνική κοινωνία μιας και το αίτημα για μόνιμη και σταθερή δουλειά στις μόνιμες υπαρκτές ανάγκες συμβαδίζει με το αίτημα για ένα δημόσιο τομέα σύγχρονο, δημοκρατικό που να υπηρετεί

το δημόσιο συμφέρον και για μία δίκαιη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Αυτά.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ευχαριστούμε τον κύριο Σπηλιόπουλο.

Ο κύριος Δρούλιας.

**Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:**

Καλησπέρα και από εμένα. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό που κάνουμε σήμερα αυτή τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο συντεταγμένα και οργανωμένα όπως είχαμε ζητήσει να γίνει στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Αν και νομίζω η μέρα που επιλέξαμε ήταν λανθασμένη γιατί στέρησε σε κάποιους από εμάς να βρισκόμαστε στο Σύνταγμα αυτές τις ώρες.

Στην επόμενη θητεία, Δήμαρχε, θα ορίζουμε τα δημοτικά συμβούλια την ημέρα που έχει συλλαλητήριο το ΠΑΜΕ. Αστειεύομαι.

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Αν θα γίνετε δημοτική αρχή να τα ορίζετε όποτε θέλετε.

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)

**Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:**

Την έδωσα για λίγα λεπτά, ναι.

Λοιπόν, να περάσουμε στο πολύ σημαντικό θέμα. Καταρχήν να πω ότι εμείς ως παράταξη είμαστε υπέρ της ανανέωσης των συμβάσεων των εργαζομένων. Δεν μπορεί σε μία τόσο κρίσιμη στιγμή ξαφνικά να διαλυθούν οι υπηρεσίες καθαριότητας των

δήμων. Και φυσικά 100%, 1000% δεν μπορούν ποτέ μα ποτέ να κινδυνεύσουν δεδουλευμένα εργαζομένων είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Είναι κάτι το οποίο το θεωρούμε αδιανόητο και πιστεύω, τελικά ότι τουλάχιστον το θέμα των δεδουλευμένων θα λυθεί.

Όλο αυτό το οποίο ζούμε σήμερα και βιώνουν βέβαια και με πολύ πιο τραγικό τρόπο οι ίδιοι εργαζόμενοι, είναι η κοροϊδία και το θέατρο παραλόγου το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια στον τρόπο που διαχειρίζεται η ελληνική πολιτεία συνολικά το θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων.

Και μιλάω για την ελληνική πολιτεία στο σύνολό της και όχι μόνο για τις εκάστοτε Κυβερνήσεις. Ο τρόπος που χειριζόμαστε τον συγκεκριμένο τομέα, και όχι μόνο αλλά ειδικά στο κομμάτι της αποκομιδής των απορριμμάτων είναι εκπληκτικά τραγικός, δεν μπορώ να βρω λόγια να περιγράψω.

Μόνο να θυμίσω τα εκατομμύρια που πληρώνει το ελληνικό κράτος, ο καθένας από εμάς, ο Έλληνας φορολογούμενος επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις της χώρας, δεσμεύσεις αυτονόητες όχι για τον 21<sup>ο</sup> αιώνα, για τον 20<sup>ο</sup> αιώνα, στο συγκεκριμένο τομέα για την κατασκευή των ΧΥΤΑ, των ΧΥΤΥ και μία άλλη σειρά από λανθασμένες επιλογές που, επαναλαμβάνω, δεν έχουν να κάνουν όμως μόνο με τις Κυβερνήσεις αλλά με τη γενικότερη λειτουργία της ελληνικής πολιτείας που δυστυχώς δείχνει το ότι δεν έχουμε αντιληφθεί, γιατί έχουμε φτάσει σήμερα στη σημερινή κρίση που βιώνουμε και η οποία δεν είναι μόνο, βέβαια, οικονομική είναι και κοινωνική και έχει και πολλές άλλες πτυχές.

Και όσο δεν κατανοούμε τους λόγους για τους οποίους φτάσαμε εδώ, δεν πρόκειται και ποτέ να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση στο μέλλον.

Έχουμε, λοιπόν, δύο δρόμους για να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το οποίο ζούμε, όλο αυτό το θέατρο παραλόγου και την κοροϊδία στο κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Ο ένας είναι να δούμε την πραγματικότητα και να δούμε πώς πρέπει να κινηθούμε από εδώ και πέρα, πώς μπορούν να λειτουργήσουν τον 21<sup>ο</sup> αιώνα σύγχρονα και το ελληνικό δημόσιο και οι ΟΤΑ, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες.

Ο δεύτερος δρόμος που έχουμε είναι να δημιουργούμε συνεχώς ομήρους ολιγόμηνων συμβάσεων οι οποίοι κάθε τρεις και λίγο θα ακούν ωραίους και πύρινους λόγους επαναστατών δημάρχων οι οποίοι όμως δεν θα τους λύνουν κανένα από τα προβλήματα που τους δημιουργεί αυτή η τακτική που ακολουθεί το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία εδώ και χρόνια.

Δυστυχώς είναι πολύ εύκολο να λέμε όλοι μας ωραία λόγια, καταλαβαίνω εγώ πρώτα από όλα αυτούς που βιώνουν τη σημερινή κατάσταση με ένα πολύ οδυνηρό τρόπο. Δυστυχώς όμως τα ωραία λόγια και οι πύρινοι λόγοι δεν λύνουν το πρόβλημα.

Μόνο με ένα τρόπο μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Εμείς το έχουμε πει πολλές φορές ότι θα πρέπει επιτέλους να υπάρχει όχι μόνο στο Δήμο Χαϊδαρίου, τώρα μιλάω πολύ πιο ευρύτερα, αυτό θα έπρεπε να υπάρχει σε όλους τους δήμους και σε όλους τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ένα συγκεκριμένο



οργανόγραμμα με θέσεις εργασίας, με μόνιμες θέσεις εργασίας που θα καλύπτει τις πάγιες ανάγκες των δήμων σε όλους τους τομείς και δεν θα απαξιώνουμε τον πολύ κρίσιμο τομέα της καθαριότητας προσλαμβάνοντας συμβασιούχους είτε και μόνιμους στο συγκεκριμένο τομέα και με την πρώτη ευκαιρία να τους μεταφέρουμε στα γραφεία, σε άλλες υπηρεσίες και να μένει γυμνή η υπηρεσία καθαριότητας γιατί όλο αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί, δυστυχώς, στο ελληνικό κράτος είναι μία λογική να δημιουργούμε συνεχώς θέσεις εργασίας στο δημόσιο από το παράθυρο και στη συνέχεια να προσπαθούμε να αλλοιώσουμε την πραγματική ανάγκη για τις οποίες προσλήφθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.

Μόνο, λοιπόν, όταν θα δημιουργήσουμε οργανωμένες υπηρεσίες στους δήμους με τις θέσεις πραγματικά που χρειάζονται, έχουμε ένα σχέδιο για το πώς θα πρέπει να λειτουργούν σήμερα οι δήμοι.

Να θυμίσω ότι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχουν δήμοι που από τα σκουπίδια βγάζουν έσοδα. Από την ανακύκλωση βγάζουν έσοδα. Τα σκουπίδια τα χρησιμοποιούν ως καύσιμο, τα πουλάνε και βγάζουν έσοδα από αυτό.

Εμείς εδώ ακόμα έχουμε μάθει να λειτουργούμε με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Και 500 εργαζομένους να πάρουμε στην υπηρεσία καθαριότητας δεν θα μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.

Αυτός για εμένα είναι ο μεσαίωνας που ζούμε, ο πραγματικός μεσαίωνας που ζούμε στην Ελλάδα.

Μόνο όταν μπορέσουμε, λοιπόν, και οργανώσουμε και τους δήμους μας και συνολικά το δημόσιο αλλά και λειτουργήσουμε με σύγχρονες μεθόδους και με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα τότε θα δημιουργήσουμε πραγματικά θέσεις εργασίας όχι μόνο στο δημόσιο, αυτό που μας κατέστρεψε τα τελευταία χρόνια να προσπαθούμε συνέχεια να δημιουργούμε θέσεις εργασίας στο δημόσιο, θα δημιουργηθούν πραγματικά θέσεις εργασίας και στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.

Αυτή, λοιπόν, για εμένα είναι η πραγματική λύση, έτσι θα πρέπει να λειτουργήσουμε από εδώ και στο εξής και τότε θα πετύχουμε και το αποτέλεσμα που θέλουμε, θα έχουμε πολύ πιο αξιόπιστο δημόσιο, πολύ πιο αξιόπιστες υπηρεσίες στους δήμους με μόνιμες θέσεις εργασίας που δεν θα διακινδυνεύουν, δεν θα είναι όμηροι ολιγόμηνων συμβάσεων που κάθε τρεις και λίγο θα ζητάνε το ανέφικτο γιατί δυστυχώς όσο καλή διάθεση και να έχουμε σύμφωνα με το Σύνταγμα δεν μπορούν οι συμβασιούχοι να μονιμοποιηθούν.

Αυτό που πιστεύουμε, και το ξαναλέω, ότι είναι απαραίτητο είναι να ανανεωθούν οι συμβάσεις προφανώς. Στο μεταξύ να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μόνιμες θέσεις εργασίας με ολοκληρωμένο οργανόγραμμα που θα προβλέπει θέσεις εργασίας σε όλους τους τομείς του Δήμου και στον τομέα της καθαριότητας, που θα καλύπτουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Και ένα οργανωμένο τρόπο λειτουργίας που θα λειτουργήσουν από εδώ και πέρα όλοι οι δήμοι, το επαναλαμβάνω δεν μιλάω μόνο για το Δήμο Χαϊδαρίου, που με συγκεκριμένο σχέδιο και με τη συμμετοχή των ιδιωτών, εγώ δεν

το απορρίπτω, το έχω πει πολλές φορές, με συγκεκριμένους τρόπους βγαίνει κερδισμένο και το δημόσιο και ο πολίτης και προφανώς έτσι κινείται και η οικονομία.

Με βάση όλα αυτά νομίζω είναι ξεκάθαρη η θέση μας. Εμείς στηρίζουμε, το λέω και πάλι, την ανανέωση των συμβάσεων και προφανώς τα δεδουλευμένα.

Έχουμε κάποιες αντιρρήσεις στη δομή του κειμένου και θα απέχουμε από την ψηφοφορία ώστε αν όλοι οι άλλοι ότι ψηφίζουν να είναι ομόφωνο.

Στηρίζουμε 100%, πάντως, σε αυτή τη φάση την ανανέωση των συμβάσεων για να μπορέσει να λειτουργήσει η υπηρεσία καθαριότητας και όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μην χάσουν την δουλειά τους και να μπορέσουν στο μέλλον να τους δοθεί η δυνατότητα να προσληφθούν με μόνιμο τρόπο όταν αποκτήσουμε ένα πραγματικά σοβαρό Οργανισμό με τις θέσεις εργασίας που καλύπτουν τις ανάγκες του Δήμου μας.

#### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ο κύριος Θεοδωρακόπουλος.

#### **Κος ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:**

Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα και από εμένα.

Δυστυχώς όπως λέει και το τραγούδι, στο ίδιο έργο θεατές. Δήμαρχε, πόσα χρόνια εδώ μέσα αυτή η κουβέντα πόσες φορές. Συνέχεια κάθε χρόνια, κάθε τρεις και λίγο συμβασιούχοι, άνθρωποι οι οποίοι απλά δουλεύουν σε μία θέση στο Δήμο, άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν αυτό που λέμε το όνειρο στη ζωή, έρχονται εδώ γιατί ξαφνικά λήγει η σύμβαση και μένουν πάλι μετέωροι.

Και εμείς ερχόμαστε εδώ να πούμε τι σε αυτούς τους ανθρώπους; Ποιος είναι αυτός ο λιγότερο υπεύθυνος ή ο λιγότερο, δεν ξέρω πώς να το πω, που θα πει σε αυτούς τους ανθρώπους ότι: όχι, δεν θέλουμε να σας ανανεώσουμε.

Το θέμα σίγουρα είναι τι μπορούμε να κάνουμε.

Προσωπικά, επειδή σίγουρα το έχω ζήσει αυτό το έργο πολλές φορές, αν και τώρα έχει πάει ένα βήμα παρακάτω προς το χειρότερο, όχι προς το καλύτερο δυστυχώς με την έννοια ότι εδώ μιλάμε και για απλήρωτα δεδουλευμένα, οπότε δεν μιλάμε μόνο για ανανέωση που δεν έχει γίνει αλλά και για απλήρωτη εργασία. Οπότε πάμε, λοιπόν, ένα βήμα ακόμα κατρακύλα. Αυτό είναι κατρακύλα.

Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ, όλα καλά και ωραία αυτά που είπε και ο συνάδελφος ο κύριος Δρούλιας, ναι, συμφωνώ να γίνουν αλλά εδώ μιλάμε για πλάνο τι στην Ελλάδα; 50ετίας. 20ετίας όποιος πει μάλλον δεν ξέρει πού ζει.

Το θέμα είναι τι κάνουμε αύριο, διότι μιλάμε για το αύριο σε αυτή την πόλη, σε κάθε πόλη, εμείς μιλάμε για την δική μας. Ποιο είναι το αύριο; Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, έφυγαν, και; Τι θα γίνει εδώ;

Αν θέλετε έχω μία ένσταση στη σκέψη μου, την είχα πάντα, όχι τώρα, όσον αφορά τις συμβάσεις, αυτό που έλεγα πάντα και με τους ανθρώπους ότι ναι, συμφωνώ είναι το όνειρο, ψάχνω την ελπίδα, αλλά υπογράφεις μία σύμβαση η οποία ξέρεις ότι έχει ημερομηνία λήξης.

Από την άλλη, όμως, αυτός ο άνθρωπος μπαίνει σε αυτόν το κυκεώνα, μπαίνει στο τρουπάκι και σου λέει, όπως έλεγε και η ελληνική ταινία: να τρουπώσω. Και ελπίζει.

Αυτό, προς Θεού, δεν μπορεί όμως κανείς να ποινικοποιήσει την ελπίδα. Πόσο μάλλον εγώ.

Για να μη σας κουράσω, ναι, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ήμουν τροχοπέδη στο όνειρο κανενός, σίγουρα θα ψηφίσω και την ανανέωση και εννοείται το να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι.

Επαναλαμβάνω, το είπα στην αρχή, δεν ξέρω κατά πόσο το να ψηφίσουμε μία ομόφωνη απόφαση θα μπορέσει να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Εύχομαι, εύχομαι να γίνει κάτι, το τι θα γίνει θα δείξει η πορεία. Τι να πω.

Να είστε καλά.

### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ο κύριος Ασπρογέρακας.

### **Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:**

Ναι, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, σε γενικές γραμμές θέλω να δηλώσω από την αρχή ότι καλύπτομαι, σε γενικές γραμμές, από το ψήφισμα και θέλω να κάνω πέντε παρατηρήσεις.

Τα έχουμε κουβεντιάσει στο παρελθόν αυτά εδώ αλλά νομίζω επειδή συμβαίνει σήμερα να βρίσκονται εδώ και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα το να βρίσκονται στο δρόμο, και το εννοώ κυριολεκτικά, θα πρέπει να επισημάνουμε κάποια πράγματα για να μην έχουμε αυταπάτες. Εγώ βέβαια δεν είχα ποτέ μου τέτοιου είδους αυταπάτες αλλά επειδή κάποιοι άλλοι τις είχαν και τις είχαν σε έντονο βαθμό και τις διαλαλούν κιόλας και τις

διαφημίζουν νομίζω ότι πρέπει να τοποθετηθώ σε τέσσερα πέντε θέματα.

Διαβάζω, λοιπόν, από το ψήφισμα που λέει: να συνταχθούμε με το αίτημα της άμεσης νομοθετικής παρέμβασης της Κυβέρνησης και το πρόβλημα που έχει ανακύψει με ευθύνη της να λυθεί άμεσα, να πληρωθούν και να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι, να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και χωρίς νέα ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα οι δήμοι.

Ο Σαΐξπηρ είναι πολύ επίκαιρος εδώ. Όνειρα θερινής νυχτός. Γιατί;

Εάν επιχειρήσουν να μειώσουν τα ελλείμματα βρίσκονται σε ένα δίλημμα παγίδα. Αυτά, λοιπόν, είναι ελλείμματα για την ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική. Αν επιχειρήσουν, λοιπόν, να μειώσουν τα ελλείμματα, είναι υποχρεωμένοι να εξαφανίσουν τις κοινωνικές δαπάνες.

Αυτό, σας θυμίζω λέει για ελαστικές θέσεις εργασίας και ευέλικτες, λέει για δια βίου μάθηση και τα υπόλοιπα. Και μία αντίθετη κατεύθυνση την οποία θα θέλανε να ακολουθήσουν σε αυτή την πολιτική δυστυχώς απαγορεύεται.

Είναι πλέον βέβαιο ότι οι κόσμος τείνει στην ικανοποίηση των αναγκών του με κοινωνικά αγαθά, τα κοινωνικά αγαθά αυτά είναι αποδεδειγμένο και με συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία ότι έχουν μικρή παραγωγικότητα.

Όταν αυτά πάνε στους ιδιώτες την ίδια μικρή παραγωγικότητα έχουν αλλά αυξάνουν τα κέρδη τους. Ο στόχος, λοιπόν, είναι για εκεί. Εκεί βλέπουν όλοι.

Όλες οι πολιτικές, οι οποίες εφαρμόζονται σήμερα, στα πλαίσια αυτών των πολιτικών είναι και η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για αυτό το λέω να μην κρύβονται κάποιοι ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι μία ανεξάρτητη δικαστική αρχή η οποία παίρνει αποφάσεις σύμφωνα με το Σύνταγμα, τους νόμους και εν πάση περιπτώσει τα κρατούντα. Δεν συμβαίνει αυτό.

Γιατί δεν συμβαίνει αυτό; Διότι ήδη προνομοθετούμε για το 2020, 2021, 2022, το 2060. Και με δέσμευση ότι οι νόμοι, αυτά που θα νομοθετούνται δεν θα βγαίνουν αντισυνταγματικά στο μέλλον.

Ποια, είναι, λοιπόν, η υπόσχεση: είμαστε η κάθε λέξη του Συντάγματος. Ποιου Συντάγματος; Μια εξαφανισμένη εθνική και λαϊκή κυριαρχία.

Αυτή λοιπόν η πολιτική είναι υποταγμένη στα πρωτογενή πλεονάσματα των 3,5 και πάνω για πάμπολλα χρόνια, στην ανταγωνιστική λιτότητα, και στις απαγορεύσεις της ευρωζώνης.

Θυμίζω τι έγινε με εκείνα τα 600 εκατομμύρια που αποφάσισε η Κυβέρνηση, το βάζω σε αντίθεση με αυτό που λέει να λάβει νομοθετική πρωτοβουλία, δεν μπορεί να λάβει νομοθετική πρωτοβουλία. Μην κρυβόμαστε πίσω από φύλλα συκής. Τους απαγορεύεται, με τα 600 εκατομμύρια τους είπαν πρώτη και τελευταία φορά και τελείωσε.

Και κλείνω. Οι απαγορεύσεις είναι δεδομένες. Το 2012 ο αρχιτέκτονας του προγράμματος της Θεσσαλονίκης ο Γιάννης ο Μηλιός, παραιτούμενος για να διοριστεί αργότερα σαν Πρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου, δεν θυμάμαι πού, έλεγε τα εξής με συνέντευξή του στην εφημερίδα Αυγή:

Έγινε ένας «ιστορικός συμβιβασμός» γιατί δεν θέλανε να σπάσουν αυγά. Η «εθνική συνεννόηση» σημαίνει συμπαράταξη με την αστική τάξη και τους δανειστές. Βλέπε τη θέση τους στο δημοψήφισμα υπέρ του ναι. Ή, λοιπόν, θα είσαι με τον κόσμο της εργασίας ή με το κεφάλαιο.

Φαίνεται, λοιπόν, μάλλον για εμένα αποδεικνύεται, δεν φαίνεται, ότι ο δεύτερος δρόμος, δηλαδή να είσαι με τον Μαρξωνά, είναι δεδομένος. Ο δρόμος του πραγματικού Θεού έχει εγκαταλειφθεί.

Πρακτικά για εμάς και για όλους τους δήμους να βρεθεί τρόπος, όταν λέω δεν ξέρω ποιος, ξέρω ποιος, δεν έχουμε άλλη δυνατότητα, φεύγοντας 36 συμβασιούχοι από εδώ και δεν ξέρω πόσοι άλλοι από τους άλλους δήμους αυτό είναι ένα δολωματάκι 2.300 διορισμοί πού και πώς. Πού και πώς για όλους τους δήμους της χώρας.

Θα πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα χωρίς να εγκαταλείπουμε τη θέση μας απέναντι στον αγώνα αυτών των ανθρώπων για μονιμοποίηση ώστε να καλυφθούν αυτές οι θέσεις σε όποιο βαθμό μπορούμε με τρίμηνα, με πεντάμηνα και τα λοιπά, γιατί για τον κόσμο είναι ψιλά γράμματα αυτά και έχουν την αίσθηση ότι δεν θα μπορέσει να καταλάβει αν μεθαύριο με 8 εργαζόμενους τα σκουπίδια θα μένουν όπως στην αρχή της θητείας σας για 15 μέρες στο δρόμο.

Άρα, λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση μπορούμε για να «μπαλώσουμε» ό,τι άμεσα αυτή τη στιγμή μας απασχολεί. Είναι δεδομένη η στήριξή μας, θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτού του Συμβουλίου είναι με τον κόσμο της εργασίας. Δεν



μπορεί να είναι με κανένα άλλο κόσμο σύμφωνα με αυτά που είπα προηγουμένως.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ευχαριστούμε τον κύριο Ασπρογέρακα.

Ο κύριος Φουρλής.

**Κος ΦΟΥΡΛΗΣ:**

Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, πρώτα από όλα η παρουσία μου εδώ πέρα συνίσταται στο γεγονός ότι θα έχουν την αμέριστη συμπαράσταση και τη δική μου και συντάσσομαι με την ακροτελεύτια εδώ πέρα πρόταση του ψηφίσματος.

Και επειδή ο νομικός μας πολιτισμός και το δικανικό μας σύστημα, αυτό θα πω εγώ γιατί όλα ωραία που ακούστηκαν, διαβάζοντας, αν είναι αλήθεια αυτά που λέει, ότι αποδεχόμαστε την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων ενώ γνωρίζουμε ότι είναι πλήρως εναντίον, προσλήφθησαν μέσω ΑΣΕΠ. Κρατώ το μέσω ΑΣΕΠ.

Γιατί το λέω αυτό νομικά. Γιατί αν θα δείτε την απόφαση αυτή, την αιτιολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχω την εντύπωση ότι αυτό λέει ότι αντιβαίνει στην ισότητα, στην ισονομία, στην διαφάνεια και στην διαύγεια για τους άλλους και στην αξιοκρατία.

Όταν, λοιπόν, κύριοι εσείς δικαστές, λέτε ότι αυτοί εδώ πέρα προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ. Με κάποια κριτήρια προφανώς. Άρα, λοιπόν, δεν είναι ότι τους έβαλε ο Δήμαρχος, πήρε το Φουρλή γιατί ήταν φίλος του και τον έβαλε και αν θα κάνει τρεις διαδοχικές συμβάσεις 8μηνα ενδεχομένως μετά θα διοριστεί.

Αυτός είναι ένας λόγος ο οποίος αυτό πρέπει κάποιιοι να τον υποστηρίξουν και να το δουν αυτοί που ισχυρίζονται αυτά τα θέματα και ενδεχομένως και ο Πρόεδρος αυτός της Δημοκρατίας που έκανε ένα, το 164/2004, του Παυλόπουλου που διορίστηκαν πολλοί από εμάς εδώ οι οποίοι είναι με το νόμο Παυλόπουλου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Είναι έτσι, κύριε Δήμαρχε ή όχι; Γιατί και τότε υπήρχαν πολλοί, πλειάδες, συστάδα.

Τώρα γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε αντιδιαστολή αυτών των διατάξεων.

Τι θέλω να πω. Ο νόμος, το 103, το καταλαβαίνει να μην πω και η μάνα η δική μου που είναι από το χωριό. Απαγορευόταν να γίνει..., τώρα ο Σκουρλέτης γιατί το έκανε, δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα. Απαγορεύεται. Καλά ήταν η ολομέλεια που το λένε.

Ωστόσο, όμως, πρέπει επειδή η πολιτεία έχει έννομο συμφέρον αντιτίθενται, τα έννομα συμφέροντα ποια είναι; Εδώ πέρα δημιουργείται ένα κοινωνικό πρόβλημα, το θέμα της υγείας για παράδειγμα. Η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να διαφυλάσσει την υγιεινή των πολιτών του κράτους εδώ πέρα.

Αν υποτεθεί εμείς μείνουμε 5, 8 τι θα γίνει εδώ πέρα το καλοκαίρι; Όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στους υπόλοιπους. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι αντικρουόμενο με αυτό εδώ πέρα με τη θέση εργασίας; Δεν είναι και αυτό συνταγματικά κατοχυρωμένο για να μας παρέχει την υγιεινή; Δεν πρέπει να το δουν αυτοί οι δικαστές;

Και προσέξτε, το ένα είναι ομόφωνο, ενώ το άλλο για τα χρήματα, αν είναι δυνατόν να μην πληρωθεί ο άλλος, να δουλεύει

αν είναι δικαστική απόφαση και να αρνηθείς να πληρώσεις, αυτό δεν είναι στην ολομέλεια. Κάποιοι είχαν διαφορετική άποψη.

Αυτοί δεν είναι δικαστές, αυτοί διαβάζουν άλλο σύνταγμα. Αυτοί διαβάζουν άλλους νόμους, αυτοί κάνουν άλλη εφαρμογή.

Όλα που ακούστηκαν εδώ πέρα, πράγματι και αυτά που είπε ο κύριος Δρούλιας, ενδεχομένως να είναι και αυτά που πρέπει να διορθωθούν στην ελληνική κοινωνία, αλλά σήμερα έχουμε αυτό το πρόβλημα που πρέπει να γίνει, να λυθεί. Το τι θα κάνουμε μετά, πράγματι πρέπει να το λύσουμε.

Αλλά τώρα τι πρέπει να γίνει; Έχω την εντύπωση ότι ενώ απαγορεύεται από το Σύνταγμα, κάποια ανανέωση, κάποια επέκταση για λόγους, όπως ήταν για τους λόγους τους οποίους προσλήφθηκαν, γιατί πρέπει να είναι είτε για ιδιαίτερους λόγους περιοδικούς, ιδιαίτερης ανάγκης, εδώ για το θέμα της υγείας επιβάλλεται αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν στις θέσεις τους τουλάχιστον μέχρι το 2017 τέλος και μετά να δούμε αν μπορούν να μετατραπούν αυτές, που κατά τη γνώμη μου όπως είναι διαμορφωμένο δεν μπορεί να γίνει αλλά είναι και άλλες διατάξεις του συντάγματος οι οποίες καταστρατηγούνται.

Σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά, είμαστε μία δικαιοσύνη α λα καρτ, ενδεχομένως, για άλλοτε ισχύουν και για άλλοτε δεν ισχύουν. Αυτά που μας συμφέρει, εντάξει, να τα λάβουμε υπόψη.

Βέβαια, σας έχει κοινοποιηθεί αυτή η απόφαση, κύριε Πρόεδρε, του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει κοινοποιηθεί αυτή η απόφαση; Ή μόνο δημοσιεύτηκε από τις εφημερίδες και αυτά;

Μόνο έτσι, νομίζω, έτσι δεν είναι; Δεν έχει κοινοποιηθεί αυτή η απόφαση, τίποτα; Έχει κοινοποιηθεί σε εσάς, σε εμάς εδώ πέρα;

Εγώ ήθελα να ξέρω και ένα πράγμα.....

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Δεν έχει φτάσει.

**Κος ΦΟΥΡΛΗΣ:**

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συγκλήθηκε αυτή η ολομέλεια. Δεν ξέρω, από μόνοι τους; Ζήτησε κάποιος την γνωμοδότηση; Είναι κάποιος που έχει προσφύγει εκεί πέρα; Πήγε ο Γενικός Γραμματέας;

Ποιος πήγε; Ποιος έκανε προσφυγή; Προφανώς κάποιος έκανε που δεν ξέραμε ποιος είναι αυτός. Επίτροπος; Κάποιος επίτροπος; Βοηθήστε με, δεν ξέρω.

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Επειδή υπήρχαν διαφωνίες στους επιτρόπους, δηλαδή ήταν κάποιοι επίτροποι οι οποίοι δεν ενέκριναν, έκαναν ερώτημα. Αυτά είναι τώρα προφάσεις εν αμαρτίαις, δεν το συζητώ.

**Κος ΦΟΥΡΛΗΣ:**

Τέλος πάντων. Εδώ το θέμα είναι το εξής, κύριοι συνάδελφοι. Αν υποτεθεί αυτά που είπε ο Σκουρλέτης ότι πρόκειται για 6.500 στην καθαριότητα, που έχουν 2.500 δρομολογηθεί, θα τους κάνουν 3.000, 3.500, εδώ υπάρχει το εξής περίεργο.

Εδώ έχουν υπογράψει ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, το οποίο για 2017 και 2018 νομίζω πρέπει να γίνουν μηδενικές προσλήψεις στους ΟΤΑ, από ό,τι διαβάζω εγώ, δεν ξέρω αν ισχύει, άρα και αυτό εδώ πέρα υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να γίνει.

Τι δέον γενέσθαι σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα; Τι πρέπει να κάνουμε;

Άρα το μόνο που απομένει ή με τη διασταλτική έννοια του νόμου του Παυλόπουλου που διόρισε όλους τους συναδέλφους εδώ πέρα στους δήμους όταν έγινε το 2004, μόνο κατ' αυτό τον τρόπο γιατί εδώ πέρα είναι εξαιρετικές οι συνθήκες και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.

Συμφωνώ εν μέρει όχι σε όλα, σε όλα συμφωνώ, είμαι με τους αγώνες, ναι, να μείνουν, να κάνουν αλλά δεν μπορούν να γίνουν αυτές αορίστου χρόνου. Αν θέλουμε να καταντούμε το Σύνταγμα, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτά τα οποία λέμε για ....ορισμένων ανθρώπων να δουν με ένα άλλο τρόπο βάσει αυτών των διατάξεων και βάσει αυτού που έχω πει το θέμα της υγείας, που θίγεται, και το θέμα ότι αυτοί οι άνθρωποι προσλήφθηκαν με κριτήρια ΑΣΕΠ και δεν αντιτίθενται σε αυτά που λένε όλες οι αποφάσεις και αποφάσεις του μονομελούς πρωτοδικείου και ....,που βγήκε τον Μάρτη νομίζω, που είπε ότι ναι πρέπει να κάνετε οργανικές θέσεις.

Διότι τι λέει το Σύνταγμα; Λέει ότι αυτές οι θέσεις ...εξαιρετικές προβλέπεται μόνο όταν είναι οργανικές στο δημόσιο για να είναι καταγεγραμμένες, στο 103 παράγραφος 4 το λέει. Και απαγορεύει να μην γίνονται για την ισονομία, διαφάνεια, διαύγεια και αξιοκρατία.

Συντάσσομαι, λοιπόν, με όλους τους συναδέλφους εδώ και με τους εργαζόμενους και είχαμε και την αμέριστη συμπαράσταση σε αυτούς τους αγώνες τους οποίους θα κάνουν είτε νομικούς είτε οποιουσδήποτε άλλους.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ευχαριστούμε τον κύριο Φουρλή.

Να ρωτήσω τους συναδέλφους ποιοι άλλοι θέλουν να μιλήσουν τώρα για να ολοκληρωθεί ο κατάλογος.

Η κυρία Σκαμπά, ο κύριος Κουβαράς, ο κύριος Καραγιάννης.  
Άλλος συνάδελφος;

Η κυρία Σκαμπά.

**Κα ΣΚΑΜΠΑ:**

Ξεκινώ λέγοντας ότι θα το ψηφίσω και με καλύπτει το ψήφισμα. Δεν θα μακρηγορήσω μιλώντας για την ουσία της υπόθεσης, νομίζω ότι έχουν ειπωθεί όλα και από όλες τις πλευρές και σήμερα και στην προηγούμενη σύσκεψη που κάλεσε ο Δήμος πριν καθαρογραφεί η απόφαση.

Εκείνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι μπορούμε σαν Δημοτική Αρχή και σαν Δημοτικό Συμβούλιο να κάνουμε κάποιες περαιτέρω ενέργειες πέραν του ψηφίσματος. Και λέω συγκεκριμένα ποια είναι η πρότασή μου.

Το πρώτο και το άμεσο είναι πράγματι να πάρει...

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Συγνώμη, Αθηνά, συγνώμη. Συνάδελφοι και συμπολίτες, παρακαλώ λίγο το μικρόφωνο.

Έλα, Αθηνά.

**Κα ΣΚΑΜΠΑ:**

Λοιπόν, το πρώτο είναι το άμεσο που θέτει και το ψήφισμα, να πάρει η Κυβέρνηση νομοθετική πρωτοβουλία για να επιλύσει το πρόβλημα που δημιούργησε.

Το δεύτερο είναι να μην σταματήσουμε εδώ τον αγώνα για να γίνουν όλες οι συμβάσεις αορίστου χρόνου. Αυτή η κοροϊδία που καταδικάζει τους δήμους και τις κοινωνικές υπηρεσίες σε υπολειτουργία και τους εργαζόμενους σε ομηρία είναι η ευκαιρία μας άλλη μία φορά τώρα, και δεν πρέπει να την αφήσουμε, να διεκδικηθεί μέχρι το τέλος.

Συμπαράσταση σε όλες τις κινητοποιήσεις που θα αποφασίσουν οι εργαζόμενοι. Και σαν αρχή προτείνω την Πέμπτη, μέρα της πανελλαδικής απεργίας να κλείσει ο Δήμος καλύπτοντας όλους να μπορούν να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και δηλώνοντας έτσι έμπρακτα και τη δική τους συμπαράσταση.

Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό να ενημερωθεί ουσιαστικά ο κόσμος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο πρόβλημα των εργαζομένων είναι και πρόβλημα του Χαϊδαρίου το οποίο θα αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα.

Άρα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό, δεν αναφέρθηκε στη συζήτηση, είναι πολύ ουσιαστικό πράγμα. Ο κόσμος δεν ξέρει τι συμβαίνει και προφανώς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ενημερώνονται και από τις δύο πλευρές.

Και τέλος, με επιφύλαξη λέω την τελευταία μου πρόταση γιατί νομίζω ότι διοικητικά γίνεται. Να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση πολιτικής κάλυψης και εξουσιοδότησης του Δημάρχου εάν χρειαστεί και υπάρχουν οι συνθήκες και κριθεί, να χρησιμοποιήσει το εντέλλεσθε για να τους πληρώσει.

Και οι συνθήκες είναι να υπάρχει μία τέτοια γενικευμένη ενέργεια και από άλλους δήμους της χώρας.

Και νομίζω ότι ο Δήμος πρέπει να πάρει πρωτοβουλία συντονισμού και με άλλες δημοτικές αρχές. Πέραν του τι συμβαίνει σήμερα στην ΚΕΔΕ με τους δεδομένους συσχετισμούς νομίζω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες υπάρχουν περιθώρια να γίνουν.

Εάν υπάρχουν αρκετοί δήμοι που είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε ένα τέτοιο μέτρο, αν ναυαγήσουν τα υπόλοιπα άμεσα που ζητάμε, πρέπει να εξεταστεί, νομίζω το Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορούσε να δώσει μία τέτοια εξουσιοδότηση στην περίπτωση που κριθεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

#### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ευχαριστούμε την κυρία Σκαμπά.

Ο κύριος Κουβαράς.

#### **Κος ΚΟΥΒΑΡΑΣ:**

Υποχρεωτικά θα πρέπει να κάνουμε κάποια σχόλια σε κάποια πράγματα που ακούστηκαν γιατί εμείς τα βρίσκουμε, τουλάχιστον προσωπικά εγώ, υποκριτικά.

Είπε ο κύριος Ντηνιακός αναφερόμενος στο κείμενο: οι αναδρομές στο παρελθόν αποκρύπτουν ένδεια έργων. Η πολιτικολογία οξύνει τα πνεύματα.

Δηλαδή στην ουσία τι μας λέει; Ναι, να παλέψουμε αλλά προς Θεού μην αναφέρουμε ενάντια σε ποιον πρέπει να παλέψουμε. Έλεος, συνάδελφοι.

Είναι δυνατόν να θέλεις να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα και να μην κάνεις το πρώτο που πρέπει να κάνεις; Το να ορίσεις ποιο είναι το πρόβλημα, ποιος το δημιουργεί, ποιον έχεις απέναντί σου, ποιον πρέπει να αντιμετωπίσεις.



Εάν δεν αναφέρεις ποιον πρέπει να αντιμετωπίσεις, προφανώς δεν θέλεις να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα.

Είπε ο κύριος Σπηλιόπουλος, στο κείμενο που κατέβασε: εναντιωθήκαμε στο νεοφιλελευθερισμό. Κατήγγειλε τα έργα του Σαμαρά, μίλησε για την πάγια θέση τους, για μόνιμη δουλειά.

Θοδωρή, η κόρη μου αν ήταν εδώ θα σου έλεγε: hello, 2,5 χρόνια κυβερνάτε, ποιον;, ένα νόμο, ένα άρθρο ενός νόμου του νεοφιλελευθέρου Σαμαρά καταργήσατε; Έναν. Όχι μόνο δεν καταργήσατε ούτε έναν αλλά βάζετε και άλλους στην ίδια κατεύθυνση.

Τι έρχεσαι και μας λες τώρα εδώ; Έρχεσαι και μας μιλάς για μικροπολιτικές μεθοδεύσεις και πολιτικές σκοπιμότητες. Μήπως περιγράφεις τον εαυτό σου; Μήπως επειδή αρνείσαι να βάλεις το δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων, επειδή δεν θέλεις, προσπαθείς μάλλον να προφυλάξεις το κόμμα σου, μιλάς με κάποιες γενικόλογες καταστάσεις και αφήνεις υπονοούμενα ότι τις πολιτικές σκοπιμότητες τις έχουν κάποιοι άλλοι;

Είπε ο κύριος Δρούλιας. Σύγχρονος τρόπος ή όμηροι, που θα βγάζουν πύρινους λόγους οι επαναστάτες. Ποιος είναι ο σύγχρονος τρόπος κατά τον κύριο Δρούλια; Οργανόγραμμα, λέει, με μόνιμες θέσεις.

Κύριε Δρούλια, στην Ελλάδα ζούμε, δεν ζούμε στο φεγγάρι. Την κατάργηση των μόνιμων θέσεων την έχουν φέρει κάποιες πολιτικές δυνάμεις που υπηρέτησες, υπηρετείς και αυτή τη στιγμή. Βγες και κατάγγειλέ τις, βγες και πες: είμαι ενάντια σε αυτές και σε αυτές τις δυνάμεις και αυτές τις πολιτικές τους.

Βγαίνεις και λες ότι σύγχρονος τρόπος είναι η σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Τι πάει να πει αυτό; Το δημόσιο να πληρώνει και ιδιώτης να κερδίζει. Γιατί ξέρουμε κανένα ιδιώτη που θα έρθει να κάνει καμία δουλειά χωρίς να κερδίσει; Και αν είναι να κερδίσει από ποιον θα κερδίσει; Από ποιον θα βγάλει χρήματα; Αφού υποτίθεται ότι έρχεται ο ιδιώτης γιατί δεν μπορεί να το κάνει το δημόσιο. Και δεν μπορεί να το κάνει το δημόσιο γιατί δεν έχει χρήματα. Θα τα πάρει από το δημότη.

Εν ολίγοις, αγαπητοί εργαζόμενοι, συνάδελφοι, σήμερα μετράτε εχθρούς και φίλους. Το τι θα γίνει θα εξαρτηθεί μόνο από εσάς και από όσους σας στέκονται δίπλα σας χωρίς να μεν αλλά, χωρίς άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.

Να είστε καλά.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ο κύριος Καραγιάννης.

**Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:**

Πολύ σύντομα κάποια ζητήματα. Πρέπει νομίζω οι συνάδελφοι οι οποίοι καλούνται τελικά να βγάλουν και τα χρήματα από την τσέπη τους για να τα επιστρέψουν, καλούνται σήμερα να κοιτάξουν τους υπόλοιπους συναδέλφους τους στα μάτια και να τους πουν ότι αυτοί που αύριο θα είναι στην ανεργία είναι εργαζόμενοι ενός άλλου θεού, δεν έχουν δικαίωμα στην εργασία.

Αυτοί οι εργαζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, δεν έχουν δικαίωμα να μπορούν να λογαριάζουν την ζωή τους. Έχουν δικαίωμα μόνο στις ουρές ανεργίας, έχουν δικαίωμα μόνο στις μοριοδοτήσεις, έχουν δικαίωμα μόνο να σφάζει ο ένας τον άλλον για να κερδίσει τη θέση μία από τις

περιβόητες 2.500 θέσεις που ο εθνοσωτήρας Τσίπρας μαζί με τον Υπουργό του υποσχέθηκαν σήμερα στους εργαζόμενους.

Επί της ουσίας, δηλαδή, τις τους είπαν; Ότι ένας στους επτά θα επιστρέψει στη δουλειά.

Αυτοί οι εργαζόμενοι, λοιπόν, που ενώ καλύπτουν σοβαρές ανάγκες της υπηρεσίας των δήμων, και δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο το Δήμο Χαϊδαρίου, και δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο την καθαριότητα.

Αυτοί οι εργαζόμενοι δεν είναι εργαζόμενοι του ίδιου θεού. Είναι εργαζόμενοι ενός κατώτερου θεού, είναι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για να δουλεύουν δίμηνα, τρίμηνα, τετράμηνα, εξάμηνα, οχτάμηνα, επαναλαμβανόμενων συμβάσεων οι οποίες μπορεί και να διακόπτονται.

Αυτή η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν είναι μία απόφαση τυχαία. Είναι μία απόφαση που λέει ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο κανένας από εδώ και πέρα δεν θα έχει δικαίωμα για δουλειά πάνω από 8 μήνες. Αυτό σημαίνει.

Την ίδια στιγμή που απολύει αυτούς τους εργαζόμενους, έρχεται με άλλη απόφαση το Υπουργείο Εσωτερικών και λέει: οι εργαζόμενοι που δουλεύουν με οχτάμηνα και αφορούν προσωπικό που δουλεύει και εργάζεται στα σχολεία, τους μήνες που είναι κλειστά τα σχολεία δεν θα δουλεύει. Δηλαδή Πάσχα, Χριστούγεννα και καλοκαίρι. Θα δεσμεύεται για δώδεκα μήνες, θα πληρώνεται οκτώ.

Αυτά είναι καινούριες καινοτομίες; Είναι καινοτομίες της ελληνικής Κυβέρνησης; Όχι. Έχουν εφαρμοστεί εδώ και πάρα

πολλά χρόνια σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι θιασώτες της Ευρώπης κάποια στιγμή πρέπει να απολογηθούν.

Εμείς δεν κοιτάμε τους εργαζόμενους που απολύονται με λύπηση, ούτε σαν επαίτες και ζητιάνους. Τους κοιτάμε στα μάτια γιατί ξέρουμε ότι αύριο θα είμαστε και εμείς στη θέση τους, θα είναι και οι αορίστου που θα έρθει και η δική τους η σειρά.

Γιατί όταν οι πολιτικοί, που ζητάει ο κύριος Δρούλιας, που ήθελε να κατέβει και στο Σύνταγμα σήμερα να διαδηλώσει, αυτή η πολιτική τι λέει; Λέει ότι χρειάζεται αξιολόγηση, χρειάζεται απολύσεις, χρειάζεται λιγότερο κράτος, γιατί; Γιατί χρειάζεται περισσότερα κέρδη οι εταιρείες. Ποιες εταιρείες;

Οι εταιρείες που θα έρθουν θα πάρουν αυτούς τους εργαζόμενους που δουλεύουν τώρα στο Δήμο και θα τους πάρουν με 3 κατοστάρικα, όπως έχει γίνει στα νοσοκομεία και γίνεται, και όχι μόνο, γιατί έτσι..., οι εργολαβίες που αφορούν τις εταιρείες καθαριότητας, και δεν είναι κανένα κοινό μυστικό, είναι γνωστό τοις πάσι, οι εργολάβοι που ασχολούνται με την καθαριότητα και μακάρι να υπάρχει ένας, αν υπάρχει κάποιος συνάδελφος που ξέρει έστω και ένα, να έρθει να μας το πει, που δεν παίρνουν πάνω από 4 κατοστάρικα.

Και όχι για συνθήκες εργασίας εξάωρες και οκτάωρες. Για συνθήκες εργασίας τραγικές. 12ωρες, 15ωρες, ήλιο με ήλιο.

Αυτοί οι εργαζόμενοι, λοιπόν, που δεν είναι εργαζόμενοι που μπήκαν από το παράθυρο, που δεν είναι εργαζόμενοι οι οποίοι μπήκαν στα γραφεία, και είναι ντροπή για αυτούς που την ώρα που κρίνεται η θέση δουλειάς τους να λένε επί της ουσίας για να τρίβει η Κυβέρνηση τα χέρια της και να λέει ότι 2.500 είναι

οι απαραίτητες θέσεις εργασίας, γιατί αυτό είναι το επιχείρημα και να λένε κάποιοι ότι αυτοί οι εργαζόμενοι ήταν κρυμμένοι στα γραφεία.

Αν κάποιος έχει αποδείξει για αυτό που λέει, ότι υπήρχαν εργαζόμενοι της καθαριότητας που δεν δούλευαν σε αυτές τις υπηρεσίες και ήταν κρυμμένοι στα γραφεία να το καταγγείλει.

Δεν μπορεί συλλήβδην να κατηγορεί όλους τους εργαζόμενους που δουλεύουν νύχτα, από τις 2:00 τα αξημέρωτα για να είναι καθαρή η πόλη. Και για 1.000 και 1.200 ευρώ να έχει και τη λέζα του τεμπέλη, του τέτοιου, που τα βρήκε, που βολεύτηκε και τα λοιπά. Σοβαρά;

Μάλλον κάποιοι άλλοι είναι για πολλά χρόνια κλεισμένοι στα γραφεία τους και δεν ξέρουν τι σημαίνει δουλειά και εργασία, εργασία στο δρόμο να μαζεύεις σκουπίδια.

Δεύτερο ζήτημα. Επειδή εγώ καταλαβαίνω τη θέση του συναδέλφου του Σπηλιόπουλου, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να λάβει υπόψη του δεν μπορεί να είσαι και κερατάς και δαρμένος. Ένα από τα δύο μπορεί να είσαι σε αυτόν τον τόπο. Δεν μπορεί να είσαι και με τους εργαζόμενους και με τον Υπουργό που τους απολύει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται.

Λοιπόν, ξεκάθαρα πράγματα. Η Κυβέρνηση έχει ευθύνη. Δεν έχει ευθύνη γιατί οι δικαστές πήραν αυτή την απόφαση. Όμως σε κανένα κράτος οι δικαστές και η Κυβέρνηση δεν είναι μία άλλη εξουσία. Ίδια εξουσία είναι. Αν η Κυβέρνηση ήθελε να μην υπάρχει περιθώριο καμίας δικαστικής απόφασης θα είχε

καταργήσει αυτό το ....του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το κατήργησε; Όχι.

Μας λέει τόσο καιρό ότι θα φέρει νομοσχέδιο που θα τα σαρώσει όλα και θα είναι δημοκρατικό και αυτό, και μας είπε. Ο κύριος Σπηλιόπουλος έφτασε σε σημείο να λέει: αναλογικό, λέει, σύστημα εκλογών.

Ναι, εντάξει αναλογικό σύστημα το 2019 και το 2020. Τώρα στο δια ταύτα οι εργαζόμενοι που απολύονται τι θα κάνουν; Εντάξει το εκλογικό σύστημα το 2020. Τώρα εδώ, μιλάμε για αύριο το πρωί δεν μιλάμε για τρία χρόνια μετά.

Ή αν βγουν οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στους δήμους θα εφαρμόσουν άλλη πολιτική από αυτή που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις τους και οι Υπουργοί τους;

Λοιπόν, επειδή έχει παραγίνει η κατάσταση, οι εργαζόμενοι έχουν ένα δρόμο και τον ξέρουν καλύτερα από εμάς. Εμείς όλο αυτό το διάστημα σταθήκαμε και θα σταθούμε δίπλα τους με όλες μας τις δυνάμεις.

Προχθές που πήγαμε στο αμαξοστάσιο, που οι εργαζόμενοι κάνουν κατάληψη υπήρχε ένα άγχος και μία αγωνία. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα, πόσοι εργαζόμενοι θα συμπορευτούν μαζί τους, αν υπάρχει η δυνατότητα να μην περάσει αυτή η αισχρή απόφαση, αν υπάρχει η δυνατότητα να συνεχίσουν να ζουν σαν άνθρωποι που εργάζονται, που έχουν δικαίωμα στη δουλειά, δικαίωμα στη ζωή, και δεν μπορεί να τους καταδικάσει κανείς μόνιμα στην ανεργία.

Ένας τρόπος υπάρχει. Ο τρόπος αυτός είναι οι εργαζόμενοι, είτε σήμερα είναι αορίστου, είτε είναι μόνιμοι, είτε είναι

συμβασιούχοι, με όλες τις σχέσεις εργασίας, να κατέβουν μαζικά και η επιτυχία της απεργίας θα είναι αυτή που και νόμους ανατρέπει και νομοθετικές ρυθμίσεις βρίσκει και άμα θέλει και αποφάσεις δικαστικές τουμπάρει. Ούτως ή άλλως δεν είναι η πρώτη φορά.

Και εδώ πέρα αυτοί οι οποίοι λένε ότι σήμερα η λύση είναι, γιατί αυτό λένε κάποιες δυνάμεις ότι η λύση είναι να είναι τα σκουπίδια στους δήμους και να αποτελούν έσοδο. Εκεί που τα σκουπίδια στους δήμους αποτελούν έσοδο αποτελούν σκουπίδια οι εργαζόμενοι. Αυτή είναι οι αλήθεια. Γιατί είναι εργαζόμενοι που αμείβονται με 300 και 400 και παίρνει αυτός που έχει τις εταιρείες εκατομμύρια και θησαυρίζει. Έτσι θησαυρίζουν και οι Δήμοι, αυτές είναι οι συμφωνίες.

Και επειδή , πιστέψτε μας, μπορεί εμείς να μην είμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά Ευρωπαίοι είμαστε, στην Ευρώπη ζούμε και εμείς και τα ξέρουμε και εμείς έχουμε πάει στο εξωτερικό και έχουμε δει και εμείς τι γίνεται και στις χώρες του εξωτερικού που ονειρεύεστε.

Και αυτοί που μας επιβάλλουν αυτές τις αποφάσεις δεν είναι κάποιοι ξέμπαρκοι, από αυτές τις χώρες είναι. Αυτά που εφαρμόζουν στις χώρες τους θέλουν να εφαρμόσουν και εδώ πέρα. Και για αυτό εγκαλούν την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε απολύσεις να μην μονιμοποιήσει τους εργαζόμενους και τα λοιπά.

Κλείνοντας θα πω μόνο το εξής. Οι εργαζόμενοι το δρόμο που διάλεξαν χωρίς απογοήτευση πρέπει να τον τραβήξουν μέχρι τέλους. Την Πέμπτη είναι η απεργία. Αυτό που λέει η Αθηνά είναι άστοχο γιατί στην ουσία δεν μπορεί να γίνει, είτε υπογράψει ο

Δήμαρχος εντέλλεστε είτε και εγώ δεν ξέρω τι, αν το κράτος αποφασίσει ότι δεν θα πληρωθεί μισθοδοσία, δεν θα πληρωθεί μισθοδοσία. Δεν υπάρχει τρόπος για να πληρωθεί η μισθοδοσία. Δεν πάει να υπογράψει και εγώ δεν ξέρω τι.

Άρα, δεν υπάρχει γραφειοκρατική λύση. Δεν θα λυθεί σε γραφεία το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί στο δρόμο του αγώνα. Ας έχει ο Υπουργός την Πέμπτη όλους τους εργαζόμενους του δημοσίου κάτω από το Υπουργείο του και θα δούμε αν αλλάζουν οι αποφάσεις και πώς αλλάζουν οι αποφάσεις και σε πόσες μέρες βρίσκεται λύση. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα.

Το ζήτημα θα κριθεί στη συμμετοχή των εργαζομένων την Πέμπτη στην απεργία.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Συνάδελφοι, ο κύκλος ολοκληρώθηκε. Πριν δώσω το λόγο στο Δήμαρχο ήθελα...

**Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:**

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Σε ένα λεπτό.

Εγώ ήθελα να κάνω μία έκκληση και προς τους συμβασιούχους, τους υπόλοιπους που δεν κινδυνεύει άμεσα η δουλειά τους, αλλά κυρίως προς τους αορίστου και τους μόνιμους συναδέλφους που υπάρχουν στο Δήμο, να σταθούν στο πλάι των συμβασιούχων και να νεκρώσουν τα πάντα.

Και το λέω αυτό γιατί, συνάδελφοι. Γιατί σε λίγο θα έρθουν να φτιάξουν και άλλες θέσεις εργασίας στους δήμους. Θα



μοιράσουν τις δικές τους σε δύο και σε τρεις. Σε ιδιωτικοποιημένες υπηρεσίες με μάνατζερ.

Αυτά είναι τα σχέδιά τους και δεν είναι κρυφά. Τα λένε και τα εφαρμόζουν χρόνια. Δεν θέλουν καινούριο μόνιμο προσωπικό γιατί έχουν στο στόχαστρο και το παλιό.

Και θυμούνται οι πιο παλιοί συνάδελφοι που δουλεύουν στο Δήμο πόσες φορές έχουν επιτεθεί στα δικαιώματά τους. Και πόσο τα έχουν συρρικνώσει. Πρέπει να σταθούν στο πλάι τους.

Και να ξέρετε ότι ήδη οι λαγοί, οι πολιτικοί λαγοί στο Κοινοβούλιο και επιτίθενται σε αυτά τα δικαιώματα και πιέζουν.

Λοιπόν, θέλει ενιαίο μέτωπο των εργαζομένων στο πλευρό των συμβασιούχων.

Έλα, συνάδελφοι.

### **Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:**

Λοιπόν, ήρθαμε εδώ για να ζητήσουμε την κατανόηση, συμπάρασταση και την βοήθειά σας στον αγώνα που κάνουμε. Έχουμε ξεκινήσει από την Κυριακή το βράδυ κατάληψη στο γκαράζ. Είμαστε 46, έχουμε μοιραστεί σε τέσσερα εξάωρα, σε 4 βάρδιες των 10 ατόμων και εναλλασσόμαστε ώστε να μπορέσουμε να προστατεύουμε το γκαράζ να μην βγαίνει τίποτα.

Παρόλα αυτά, όμως, ενημερώσαμε το Δήμαρχο ο οποίος ήρθε κάτω, και τον ευχαριστούμε για αυτό, ότι δεν είμαστε ανάλητοι, νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί, γηροκομεία, ευάλωτα άλλα σημεία θα μαζεύονται με τη συνδρομή μας.

Ήθελα όμως να κάνω δύο τρεις παρατηρήσεις. Ένα στο νεαρό, δεν παίρνουμε 1.000-1.200. Δουλεύουμε το βράδυ μέσα στη βρώμα, μέσα στη μπίχλα, μέσα στα πάντα για 650-750. Εγώ

είμαι οδηγός με μία βετία και παίρνω 906 ευρώ από τα ταβάνια. Οι κοπέλες που δουλεύουν με τέσσερα και πέντε παιδιά είναι στα 700, 720, 750, 680 εκεί. Ένα το κρατούμενο.

Δεύτερο κρατούμενο, ο κύριος Δρούλιας είπε για σύμπραξη και τα λοιπά, και τα λοιπά. Θέλω να δηλώσω ότι είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής, έχω ενημερώσει το Δημαρχείο του ΕΑΠ στη διαχείριση αποβλήτων, κάνω ακριβώς, σπουδάζω ακριβώς αυτό που λέει ο κύριος Δρούλιας. Μπορούμε να το κάνουμε εμείς, ο κάθε δήμος μπορεί να το κάνει με ίδια μέσα και ίδια χρήματα τα οποία μπορεί να τα πάρει μέσα από το ΕΣΠΑ.

Ήδη ένας καθηγητής μου, είναι στο Δήμο Χαλανδρίου, εφαρμόζουν κομποστοποίηση των ζυμώσιμων με, ακούστε παρακαλώ, 95% αφαίρεση των ζυμώσιμων από τα σκουπίδια.

Συμπληρωματικά να σας πω ότι τα ζυμώσιμα, δηλαδή τα φαγητά που πετάνε και όλα αυτά είναι στατιστικά το 49%. Ζυμώσιμα λέγονται, τα οργανικά η επίσημη λέξη είναι ζυμώσιμα. Και οργανικά γιατί έχουν οργανικά μέσα.

Είναι 20% το χαρτί, 4,5% μέταλλο, 4,5% γυαλί, μου διαφεύγει το 10%, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία.

Μπορούμε να κάνουμε, αν θέλουμε, αυτό που λέει ο κύριος Δρούλιας αλλά να το κάνουμε εμείς από το Δήμο, είναι εύκολο και εφικτό. Απλώς όλες οι μεθοδεύσεις γίνονται για να μπορέσουν να πάνε στα ιδιωτικά συμφέροντα, Μπόμπολας, Αλαφούζος που περιμένουν στη γωνία.

Τώρα.....

### **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)

**Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:**

Συγνώμη, συγνώμη. Απλώς ήθελα να πω ότι εμείς οι συμβασιούχοι είμαστε ακόμα πιο κάτω.

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)

**Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:**

Απλώς το είπα σαν πληροφορία.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ελάτε, συνάδελφοι, να ολοκληρώσουμε.

**Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:**

Να ολοκληρώσω. Δεν ξέρω αυτό που είπε η κυρία Σκαμπά το εντέλλεστε. Μακάρι να γινόταν. Αν γίνεται έχει καλώς, δεν γίνεται πάλι έχει καλώς.

Κοιτάξτε όμως τι πρόβλημα αντιμετωπίζουμε εμείς. Εμείς Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είμαστε σε κατάληψη, Πέμπτη είμαστε σε απεργία. Την Παρασκευή τι;

Και σας ρωτάω τώρα όχι σαν εργαζόμενος συμβασιούχος, σας ρωτάω όλους σας σαν πολίτες του Δήμου Χαϊδαρίου. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, έξω από το σπίτι μου; Εγώ πληρώνω δημοτικά τέλη, 32 ευρώ το μήνα. Ποιος θα μου μαζέψει τα σκουπίδια; Σαν πολίτης σας ρωτώ. Ρωτώ τον εαυτό μου. Κοιτάζομαι στον καθρέπτη και λέω: τι κάνεις, ρε μάγκα; Θα μαζέψεις τα σκουπίδια; Δικά σου είναι.

Θα με ρωτήσει ο γείτονας, τι θα του πω;

Και κάτι άλλο, ήθελα να τοποθετηθώ, για αυτό ζήτησα δευτερολογία. Πρέπει να τοποθετηθούμε όλοι, ανεξαρτήτως κόμματος, ιδεολογίας στην κατάργηση αυτού του αίσχους που

λέγεται συμβασιούχοι. Τι πάει να πει συμβασιούχοι; Ή έχεις δουλειά ή δεν έχεις. Η σύμβαση, είναι απαράδεκτη. Αυτό είναι πολιτική ομηρία. Τα τελευταία 25, 30, 35 χρόνια σου λέει συμβασιούχος. Ή έχεις ανάγκες ή δεν έχεις.

Ή παίρνεις κόσμο να δουλεύει για να μπορείς εκεί που πρέπει να τον πιέζεις, εκεί που πρέπει να είναι λίγο πιο λάσκα, αλλά και αυτός να ξέρει όμως ότι έχει δουλειά και δουλεύει.

Ήθελα να σας πω όμως και ένα άλλο, γιατί ένα, ένα μου έρχονται τώρα. Εμείς δεν είμαστε συμβασιούχοι...

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Συνάδελφε, ολοκλήρωσέ το όμως γιατί θα φύγει ο κόσμος όλος.

**Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:**

Ναι. Δεν είμαστε συμβασιούχοι στο Δήμο Χαϊδαρίου ένα οκτάμηνο. Είμαστε συμβασιούχοι στο Δήμο Αλίμου, στο Δήμο Γλυφάδας. Είμαστε ανακυκλώσιμοι από δήμο σε δήμο εργαζόμενοι.

Δηλαδή εγώ έχω δέκα χρόνια και έχω γυρίσει δέκα δήμους. Δεν είμαι εργαζόμενος; Τι είμαι εν πάση περιπτώσει; Να μου πει κάποιος.

Ευχαριστώ πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Να δώσουμε το λόγο στο Δήμαρχο.

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Έγινε μία σημαντική, νομίζω συζήτηση. Θα πω τώρα το τελευταίο, είναι τρομερό πραγματικά, δηλαδή στα δέκα τελευταία χρόνια γυρνάει κάποιος δήμος, διάφορες υπηρεσίες, δουλεύει έξω, όπου βρει, παλεύει δηλαδή να αποκτήσει το δικαίωμα να

δουλέψει έστω όσο διάστημα την κάθε φορά για να ζήσει και για να χτίσει, όπως λέμε, προϋπηρεσία. Αλλά από την άλλη όμως, αν έχει και πολύ ανεργία, δεν έχει και δυνατότητες να μπει μέσα με οποιονδήποτε διαγωνισμό.

Ένας φαύλος κύκλος και πραγματικά κάποιοι προσπαθούν να τρουπώσουν, πού; Στην καθαριότητα, να είναι πίσω από το απορριμματοφόρο, να είναι με το φαράσι και τη σκούπα, με τη σφουγγαρίστρα.

Δηλαδή αν είναι δεν είναι τρούπωμα αυτό, ας πούμε, και δεν είναι τρούπωμα αυτό το οποίο – δεν έχω αιχμή, σαν έκφραση το χρησιμοποιώ, καταλαβαίνεις, Φώτη –και δεν είναι τρούπωμα αυτό το οποίο κάνουν κάποιοι οι οποίοι κερδίζουν εκατομμύρια, και ξέρουμε πολύ καλά, από το κεφάλαιο στην περίοδο της κρίσης, κάνει πάρτυ κερδών.

Αλλά δυστυχώς σε αυτή την κοινωνία, όπως έχει διαμορφωθεί τώρα, κάποιοι τη στηρίζουν πολιτικά, κάποιοι, δηλαδή, και είπε και ένας συνάδελφος, νομίζω ο Κουβαράς είπε στην ομιλία του, ότι υπάρχουν και πολιτικές δυνάμεις και εδώ μέσα οι οποίοι πάνε και στηρίζουν αυτούς οι οποίοι παίρνουν αυτά τα μέτρα και εφαρμόζουν αυτή την πολιτική.

Δηλαδή είναι τρομερή αντίφαση, ας πούμε, να έρχεσαι να λες σήμερα: πω, πω, τι θα κάνουμε.

Και η κατάσταση δεν είναι μόνο αυτή, είναι τραγική. Ξέρετε ότι για το τρίμηνο έχουν κάνει εκατοντάδες αιτήσεις; Για ένα τρίμηνο πυρασφάλειας. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι υποφέρουν κυριολεκτικά; Πόσοι παίρνουν τρόφιμα από την κοινωνική

υπηρεσία; Πόσοι δανείζονται; Πόσοι ζουν όχι κάτω από το όριο της φτώχειας αλλά στην εξαθλίωση.

Και έρχονται αυτοί οι οποίοι μιλάνε από θέση σιγουριάς και σου λέει: αυτός, μωρέ; Γιατί, μωρέ; Να απολυθεί. Ε, δεν αντέχω, δηλαδή, εξοργίζομαι με όλους αυτούς οι οποίοι ήταν στις καρέκλες τους για χρόνια ολόκληρα και ήταν στο δημόσιο, σε καρέκλα δημοσίου και έπαιρναν χιλιάδες ευρώ και να μην ψηφίζουν το να πάρουμε μόνιμο προσωπικό.

Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε πάρει αποφάσεις για πρόσληψη και μόνιμου προσωπικού και υπάρχουν ξέρετε πόσες οργανικές θέσεις; Στην καθαριότητα κενές οργανικές θέσεις 72.

Εμείς πήραμε 50 που έγιναν 46 μετά από ένα θάνατο και κάποιες αποχωρήσεις γιατί ο νόμος δεν μας έδινε τη δυνατότητα να πάρουμε παραπάνω. Μπορούσαμε να πάρουμε μέχρι εκεί.

Το οργανόγραμμα υπάρχει. Υπάρχει οργανόγραμμα για όλο το προσωπικό. Υπάρχει οργανόγραμμα, έστω αυτό το παλιό που εμείς θέλουμε να το αλλάξουμε κιόλας, να το εμπλουτίσουμε. Υπάρχει, λοιπόν, οργανόγραμμα το οποίο λέει τις ανάγκες που έχει σήμερα ο Δήμος και σύμφωνα με αυτό το οργανόγραμμα πάμε.

Πριν όμως από δύο τρία χρόνια η Κυβέρνηση λέει στους Δήμους φέρτε τα οργανογράμματα και όσες κενές θέσεις υπάρχουν καταργήστε τις.

Εμείς δεν τις καταργήσαμε. Άλλοι δήμοι, και σήμερα ωρύνονταν οι Δήμαρχοι πώς πέσαμε στην παγίδα, λέγανε, πώς πέσαμε στην παγίδα. Έπεσαν στην παγίδα, έτσι;

Κατήργησαν αυτές τις οργανικές θέσεις και ακόμα δεν μπορούν να πάρουν τίποτα, γιατί ακόμα και να πάμε σε πρόσληψη συμβασιούχων πρέπει να προβλέπεται μέσα στο οργανόγραμμα αυτό το πράγμα.

Φαύλος κύκλος; Δεν είναι φαύλος κύκλος, είναι μία πολιτική που οδηγεί ακριβώς σε αυτά τα αδιέξοδα.

Να σας πω δύο τρεις σημειώσεις που κράτησα για κάποια ερωτήματα που μπήκαν με τα δίμηνα γιατί ο Σκουρλέτης σήμερα έκανε τη μεγάλη, την επαναστατική πρόταση, αφού θα φύγει τώρα το προσωπικό, πολύ σωστά είπες ότι από Παρασκευή τι γίνεται;

Βέβαια, εμείς δεν θέλουμε να δούμε την Παρασκευή, θέλουμε να δούμε την Πέμπτη, την μαζικότητα, την μαχητικότητα, τη συμμετοχή του κόσμου και από την Παρασκευή να δούμε και νέες μορφές αγώνα. Γιατί η Πέμπτη θα καθορίσει και τις νέες μορφές αγώνα των επόμενων ημερών.

Ως προς τη διαδικασία θα πρέπει αυτή η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να πάει στους κατά τόπους επιτρόπους και να βγάλουν πράξεις οι επίτροποι. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες μέρες ακόμα έτσι μπροστά μας, που εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ανατραπεί αυτή η απόφαση.

Για τα δίμηνα τα οποία πρότεινε ο Σκουρλέτης, πρώτον εμείς δεν θα κάνουμε καμία κίνηση, αν θέλετε και από άποψη στήριξης και πολιτικής μας, την ώρα που δεν έχει κριθεί οριστικά για εμάς το θέμα των συμβασιούχων να πάμε σε οποιαδήποτε προκήρυξη δίμηνων, γιατί μόνο δίμηνα μπορούμε τώρα, δεν μπορούμε κάτι άλλο, αυτών των δίμηνων σε καμία περίπτωση, το

λέμε γιατί εμείς ακόμα θεωρούμε ότι εσείς είστε εργαζόμενοι του Δήμου και αυτό θα το λέμε μέχρι την τελευταία στιγμή.

Δεν μπορούμε να πάμε σαν Δήμος με «εντέλλεσθε» και με εξουσιοδότηση του Δημάρχου γιατί από τη στιγμή που δεν εγκρίνονται τα εντάλματα δεν μπορεί να γίνει πληρωμή χωρίς την έγκριση των ενταλμάτων.

Αυτό αν ήταν θα το κάναμε και το έχουμε κάνει σε άλλες περιπτώσεις στο Δήμο, δηλαδή έχω δώσει «εντέλλεσθε» με το ρίσκο που σημαίνει αυτό για οποιονδήποτε καταλογισμό μετά, αλλά εκεί όμως που γίνεται πρακτικά.

Εδώ, δυστυχώς, δεν μπορεί να γίνει. Αν γίνονταν, σας το έχω πει και άλλη φορά, νομίζω, ότι αυτό θα το κάναμε με ό,τι συνεπάγεται αυτό με το ρίσκο που θα παίρναμε.

Για τα δεδουλευμένα να πω και να δείτε αυτό που λέγαμε και στην αρχή ότι οι επίτροποι και το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι πιόνια τα οποία τα παίζουν από πάνω, τώρα έχουν πληρωθεί οι συμβασιούχοι, στους περισσότερους δήμους που ήταν απλήρωτοι πληρώθηκαν. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό σε δεύτερη φάση θα γίνει δεκτό το αίτημα και θα πληρωθούν.

Αυτό είπαμε γιατί χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείται η απειλή ότι δεν θα πληρωθούν για να πείτε μετά: ουφ ανασάναμε με την πληρωμή.

Επειδή ειπώθηκε τώρα για την εξαφάνιση ελλειμμάτων κλπ. Πρέπει να σας πω ότι η πληρωμή σας γίνεται μέσα από τα ανταποδοτικά, δεν έχει δηλαδή καμία σχέση αυτό το στοιχείο, αυτό το οικονομικό αποτέλεσμα με τα ελλείμματα ή με την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης.



Αυτό να είναι ξεκάθαρο και να το καταλάβετε.

Άρα, λοιπόν, με τι έχει σχέση; Έχει σχέση με το ότι θέλουν να διαλύσουν τους τομείς και στους δήμους, όπως και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, και να έχουν εργαζόμενους συνέχεια να είναι σε ομηρία και να είναι και με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Αυτό είναι.

Αν ήθελαν, καθόλου μα καθόλου δεν προσκρούει στις δεσμεύσεις που έχει η Κυβέρνηση σε σχέση με τα ελλείμματα γιατί είναι από τα ανταποδοτικά των Δήμων και αν θέλετε αυτό επειδή υπάρχει και ειδική υπηρεσία ανταποδοτικών αυτά τα λεφτά θα μείνουν και τελικά θα δούμε και τι θα τα κάνουμε, γιατί δεν μπορούν να πάνε και κάπου αλλού.

Δεν μπορούν αυτά τα λεφτά δηλαδή να πάμε να κάνουμε ένα έργο. Είναι στην λεγόμενη υπηρεσία 20, για να σας πω και τεχνικά, υπηρεσία καθαριότητας και δεν μπορούν να πάρουν να τα χρησιμοποιήσουμε και αλλού. Βλέπετε, λοιπόν, τον παραλογισμό, έτσι; Και το τι συμβαίνει.

Ο Δήμος θα κλείσει την Πέμπτη, εκτός από τις υπηρεσίες που είναι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή το ληξιαρχείο που δηλώνονται θάνατοι, γεννήσεις. Ή το πρωτόκολλο το οποίο πρέπει να πάρει κάποια έγγραφα οπωσδήποτε, αυτά δεν μπορούν να κλείσουν.

### **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Υπάρχει προσωπικό ασφαλείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορείς να κλείσεις καθόλου γιατί υπάρχει προσωπικό ασφαλείας.

Όμως, σαν Δήμος συνολικά θα τον κλείσουμε και βέβαια θα είμαστε και από τους πρώτους που θα κατέβουμε και στη συγκέντρωση.

Ένα σχόλιο μόνο, αυτοί που είναι απόψε στο Σύνταγμα, το πρόβαλλε και ο ΣΚΑΪ πάρα πολύ, είναι αυτοί οι οποίοι με νύχια και με δόντια παλεύουν κάθε μόνιμη σχέση εργασίας. Βλέπουν τον εργαζόμενο σαν αντίπαλό τους και αυτοί δεν θα κατέβουν σε καμία περίπτωση την Πέμπτη όπως δεν έχουν κατέβει και σε καμία διαδήλωση, σε κανένα εργατικό αίτημα. Είναι οι δήθεν ευρωπαϊστές, νεοφιλελεύθεροι, οι οποίοι στηρίζουν με νύχια και με δόντια αυτό το σύστημα. Αυτοί θα είναι σήμερα και όλοι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν έξω και μιλάνε κατά των εργαζομένων λες και είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί.

Λοιπόν, για να τελειώσω....

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Και ο Τζήμερος θα είναι και όλοι αυτοί. Βλέπουν τον εργαζόμενο σαν εχθρό, είναι τρομερό αυτό το πράγμα, δεν μπορούν να διανοηθούν ότι κάποιος έχει δικαίωμα στη δουλειά και στη ζωή.

Κλείνοντας, λοιπόν, να πω επίσης για τις συμμαχίες ότι εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε την ευρύτερη δυνατή συμμαχία και με άλλους δήμους και δημάρχους.

Αν είδατε αυτό το κείμενο το οποίο καταθέσαμε και σήμερα και πιστεύω ότι θα πρέπει να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, χωράει μέσα τους πάντες. Δεν έχει αιχμές, αναφέρεται στα αιτήματα των εργαζομένων.

Πάνω σε αυτό το κείμενο ζητήσαμε σήμερα την βοήθεια, τη συμπαράσταση και την ομόφωνη απόφαση της ΠΕΔΑ, των δήμων δηλαδή της Αττικής. Και όμως δυστυχώς οι περισσότεροι δήμαρχοι αρνήθηκαν και έλεγαν ότι θα πρέπει να απολυθούν οι εργαζόμενοι και να δούμε μόνο τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα, πώς θα μπαλώσουμε αυτή τη κατάσταση για να μην μαζευτούν σκουπίδια.

Αυτή είναι, δυστυχώς, η κατάσταση. Όμως, πιστεύω ότι η δύναμη των εργαζομένων είναι μεγαλύτερη από όλους αυτούς. Αν αύριο, δηλαδή, την Πέμπτη, πάμε κάτω 10.000-15.000 κόσμος θα δείτε αν θα το ξανασκεφτούν ή όχι.

#### **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:**

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)

#### **ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Εντάξει, ναι, ναι. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα πρέπει να ψηφιστεί αυτό το ψήφισμα.

Τώρα, αν ήμουν λίγο οξύς σε κάποιες εκφράσεις, καταλαβαίνετε, αλλά είναι χαρακτηριστικό αυτό που κατεβαίνουν κάτω, μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων, θα τους δείτε. Αν τους δείτε ποιοι κατεβαίνουν σε αυτές τις συγκεντρώσεις θα συμφωνήσετε μαζί μου.

Λοιπόν, Πρόεδρε, βάλε σε ψήφιση.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Λοιπόν, συνάδελφοι, μέχρι στιγμής, και διαψεύστε με αν έχω καταγράψει λάθος, εκτός από την Δημοτική Αρχή συμφωνεί η παράταξη του κυρίου Ασπρογέρακα, η Αθηνά, αποχή ο κύριος Δρούλιας, το κείμενό του ο Θεodorής.

Φώτη; Συμφωνείς; Συμφωνεί η παράταξη του κυρίου Θεοδωρακόπουλου. Συμφωνεί και η παράταξη της κυρίας Γεωργιάδη.

Και ο Κώστας είχε βάλει ένα ζήτημα σε σχέση με το Σύνταγμα για αυτό δεν το..., είπε ότι είναι υπέρ των εργαζομένων αλλά έβαλε ένα ζήτημα σε σχέση με το αίτημα.

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Ο Κώστας συμφώνησε. Ο Κώστας ο Φουρλής λέμε τώρα. Συμφώνησε ο Κώστας, το ψηφίζει. Το ψηφίζει ο Κώστας.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Ωραία, κατά πλειοψηφία, λοιπόν.

***ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ*****ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Να ευχηθούμε στους συναδέλφους καλή δύναμη, εδώ θα είμαστε. Την Πέμπτη να νεκρώσουν τα πάντα.

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Όλοι την Πέμπτη στη συγκέντρωση.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Να είναι όλοι κάτω.

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:**

Μισό λεπτό να πω κάτι. Αύριο την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα την τυπώσουμε και θα βγούμε έξω να την μοιράσουμε στον κόσμο να ενημερωθεί. Να την πάρετε και εσείς και με δικά σας κείμενα, ό,τι έχετε, να καλέσουμε κόσμο.

Είναι πολύ βασικό, παιδιά, να έχει τεράστια συμμετοχή.

## ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

\*\*\*\*\*

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

### Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Β. ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ**

**ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

### ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

-----

**ΔΑΟΥΧΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ**

-----

**ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

-----

**ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ**

-----

**ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ**

-----

**ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

-----

**ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

-----

**ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

-----

**ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ**

-----

**ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ ΜΟΣΧΟΣ**

-----

**ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ**

-----

**ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ**

-----

**ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

-----

**ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ**

-----

**ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

-----

**ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

-----

**ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**

-----

**ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ**

-----

**ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ**

-----

<b>ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</b>	-----
<b>ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</b>	-----
<b>ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ</b>	-----
<b>ΣΚΑΜΠΑ ΑΘΗΝΑ</b>	-----
<b>ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ</b>	-----
<b>ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ</b>	-----
<b>ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>	-----
<b>ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ)</b>	-----
<b>ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ</b>	<b>ΑΠΟΥΣΑ</b>
<b>ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ</b>	<b>ΑΠΩΝ</b>
<b>ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ</b>	<b>ΑΠΩΝ</b>
<b>ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	<b>ΑΠΩΝ</b>

**ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ**

<b>ΔΗΜΑΡΧΟΣ</b>	<b>6,52,68,73,74,75,76,77,</b>
<b>ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>5,64,76</b>
<b>ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ Α.</b>	-----
<b>ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b>	<b>58</b>
<b>ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ</b>	-----
<b>ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>	-----
<b>ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ</b>	-----
<b>ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ</b>	-----
<b>ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>	-----
<b>ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	-----
<b>ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	-----
<b>ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ</b>	-----
<b>ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ ΜΟΣΧΟΣ</b>	-----
<b>ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ</b>	-----
<b>ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ</b>	-----
<b>ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	<b>56</b>
<b>ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α.</b>	-----



<b>ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>	-----
<b>ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>	-----
<b>ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ</b>	-----
<b>ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ</b>	-----
<b>ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ε.</b>	<b>28</b>
<b>ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</b>	<b>32</b>
<b>ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</b>	-----
<b>ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ</b>	<b>33</b>
<b>ΣΚΑΜΠΑ ΑΘΗΝΑ</b>	<b>54</b>
<b>ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ</b>	<b>38</b>
<b>ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ</b>	<b>43</b>
<b>ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>	<b>45</b>
<b>ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>	<b>49,52</b>