

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 - 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7^Η

13.4.2016



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΟΥΡΥΤΣΑΣ 10 - 10447 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. & FAX: 210 7247505-7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 - 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7^Η

13.4.2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Συνεδρίαση 7^Η

Της 13^{ης} Απριλίου 2016

Ημέρα: Τετάρτη και ώρα: 20:00 μ.μ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Καραγιάννης Νικόλαος
Δαουάχερ Ναουάφ
Σταθάς Κωνσταντίνος
Βαρυτιμιάδης Ηλίας
Θερμού Ελένη
Βορέας Κωνσταντίνος
Μοσχονάς Παναγιώτης
Ζώτος Ιωάννης
Χατζηστεργίου Στέλλα
Χουδελούδης Μόσχος
Βουλγαρίδης Λεωνίδας
Δημουλά Μαρία
Ζέρβα Γιαννούλα
Κουβαράς Παναγιώτης

Παναγοπούλου - Γεωργοπούλου Αλεξία

Τσουκνίδας Κωνσταντίνος

Θεοδώρου Δημήτριος

Τροχίδης Εμμανουήλ

Μποζίκας Ανδρέας

Τοκατλίδη Ελευθερία

Λυμπουσάκη - Γεωργιάδη Ειρήνη

Ντηνιακός Ευάγγελος

Τσατσαμπάς Δημήτρης

Σπηλιόπουλος Θεόδωρος

Σκαμπά Αθηνά

Δρούλιας Ηρακλής

Γκανά - Ρηγάκη Αγγελική

Κεντρής Ιωάννης

Ασπρογέρακας Κωνσταντίνος

Φουρλής Κωνσταντίνος (Κώστας)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Θεοδωρακόπουλος Φώτιος

	<u>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</u>	<u>ΣΕΛΙΔΑ</u>
1.	Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2016.	82
2.	Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2016.	83
3.	Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου έτους 2016.	83
4.	Λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας ανάθεση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 4ου Παιδικού Σταθμού του Δήμου μας, σχετική η αριθμ. 61/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής	84
5.	Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της από 20-02-2009 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χαϊδαρίου και της εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.»	85
6.	Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών, οικονομικού έτους 2016.	86
7.	Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. 21/2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου με θέμα: Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών.	86
8.	Λήψη απόφασης για την κατασκευή ράμπας για πρόσβαση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, βάσει της αριθμ. 34/2016 απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.	87
9.	Λήψη απόφασης για την εξέταση αιτήματος σχετικά με τοποθέτηση αλεξίσφαιρου φυλακίου, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας, βάσει της αριθμ. 35/2016	88

	απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.	
10.	Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση μίας πινακίδας σήμανσης Π94 επί της οδού Στρ. Καραϊσκάκη στη συμβολή του με την οδό Ρόδου καθώς και επανατοποθέτηση μίας πινακίδας Ρ55 λόγω φθοράς της, βάσει της αριθμ. 36/2016 απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.	89
11.	Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαφόρων πιστώσεων στα πλαίσια διοργάνωσης πολιτιστικών του Δήμου μας.	90

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, να καθίσουμε για να πάρουμε παρουσίες.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση και να πάρουμε απουσίες, έτσι για να κάτσουμε λίγο. Παντελάρος Βασίλης, Καραγιάννης Νικόλαος, Δαουάχερ Ναουάφ, Σταθάς Κωνσταντίνος, Βαρυτιμιάδης Ηλίας, Θερμού Ελένη, Βορέας Κωνσταντίνος, Μοσχονάς Παναγιώτης, Ζώτος Ιωάννης, Χατζηστεργίου Στέλλα, Χουδελούδης Μόσχος, Βουλγαρίδης Λεωνίδα, Δημουλά Μαρία, Ζέρβα Γιαννούλα, Κουβαράς Παναγιώτης, Παναγοπούλου Αλεξία, Τσουκνίδας Κωνσταντίνος, Θεοδώρου Δημήτριος, Τροχίδης Εμμανουήλ, Μποζίκας Ανδρέας, Τοκατλίδη Ελευθερία, Λυμπουσάκη Ειρήνη, Ντηνιακός Ευάγγελος, Τσατσαμπάς Δημήτρης, Καρατζαφέρης Βασίλης, Σπηλιόπουλος Θεόδωρος, Σκαμπά Αθηνά, Δρούλιας Ηρακλής, Γκανά Αγγελική, Θεοδωρακόπουλος Φώτης, Κεντρής Ιωάννης, Ασπρογέρακας Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, πριν από την Ημερήσια Διάταξη, επειδή έχουμε εξελίξεις όσον αφορά το προσφυγικό, προτείνουμε να γίνει συζήτηση πάνω σε αυτές τις εξελίξεις, να κάνει μια ενημέρωση ο Δήμαρχος για το τι έχει γίνει και να κουβεντιάσουμε. Έχουν κληθεί και οι βασικοί φορείς και τα Σωματεία της περιοχής, να κουβεντιάσουμε γύρω από αυτό το ζήτημα τις εξελίξεις και τι γίνεται από εδώ και πέρα. Να δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο, να ακολουθήσουν ερωτήσεις διευκρινιστικές κ.λπ. Κ. Ασπρογέρακα.

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κ. Ασπρογέρακα, κοιτάξτε. Ναι, να πω, να πω. Εμείς τα αιτήματα κατοίκων ξέρετε ότι τα ακούμε. Αλλά εδώ πέρα έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά όλη την κοινωνία. Πρέπει να προταχθεί αυτό, γιατί υπάρχει και κόσμος από τους μαζικούς φορείς εδώ, απ' το Λαϊκό Κίνημα του Χαϊδαρίου. Νομίζω ότι αυτό είναι το κυρίαρχο τώρα. Το ζήτημα αυτό που μπαίνει θα το δούμε. Έτσι; Να δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο για να ενημερωθούμε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα σε όλους. Αλλάζει σήμερα η διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Κατανοούμε και τους κατοίκους οι οποίοι έχουν

κάποια θέματα, γιατί είναι διάφορα θέματα που αφορούν τους κατοίκους, αλλά νομίζω ότι και αυτοί θα πρέπει να ακούσουν γύρω από αυτό το θέμα. Καλό θα κάνει δηλαδή νομίζω το να παρακολουθήσουν όλοι τη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου, που επειδή έχουμε ξανασυζητήσει αρκετά γύρω απ' το προσφυγικό και στην προηγούμενη συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν έγινε γνωστό δηλαδή ότι θα φιλοξενηθούν εδώ πρόσφυγες, αλλά και ενδιάμεσα, ανάμεσα στην πρώτη φορά ξανασυζητήθηκε αυτό το θέμα. Έγινε πάλι ενημέρωση.

Εμείς απ' την πρώτη στιγμή, θέλοντας να είμαστε ξεκάθαροι, ειλικρινείς και ό,τι γνώση έχουμε γύρω απ' το θέμα να το παρουσιάζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, λέω ότι εμείς επειδή θέλουμε να ενημερώνουμε όλο τον κόσμο, όλους τους κατοίκους για το τι εξελίξεις υπάρχουν σχετικά με το προσφυγικό και φέρνουμε ό,τι στοιχεία έχουμε, χωρίς να αποκρύπτουμε κάτι, έτσι και σήμερα, με τα νέα δεδομένα τα οποία έχουν παρουσιαστεί πια με τη λειτουργία από προχθές του Κέντρου Φιλοξενίας στο Σκαραμαγκά, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να καλέσουμε τους εκπροσώπους των μαζικών φορέων της πόλης μας, που εκπροσωπούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, και τους κατοίκους βέβαια, και εδώ παρουσία του Δημοτικού Συμβουλίου να συζητήσουμε γύρω από αυτό το θέμα. Και όπως είχαμε δεσμευτεί, τους μαζικούς φορείς δεν τους καλούμε μόνο για να ακούσουν ή σαν διακοσμητικά στοιχεία, αλλά θέλουμε και αυτοί να πάρουν μέρος στη διαδικασία προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες. Η διαχείριση του προβλήματος αυτού καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ούτε για τη Δημοτική Αρχή, ούτε πιθανόν και για την αντιπολίτευση, που μπορεί μερικές φορές να ολισθήσει προσπαθώντας να κάνει μια στείρα αντιπολίτευση και να πει πράγματα ή να γράψει ή να κάνει, τα οποία δεν θα έπρεπε ποτέ να το κάνει. Αυτό όμως θα πούμε παρακάτω ορισμένα γύρω από αυτό το ζήτημα.

Τώρα τι έχει γίνει το τελευταίο διάστημα. Ξέρετε ότι αυτό που μας είχε πει το Υπουργείο Εθνική Άμυνας, δια στόματος Αναπληρωτή Υπουργού, πολλές φορές, ήταν ότι εδώ θα δημιουργηθεί κέντρο φιλοξενίας για 1.500 άτομα. Αυτό είχα δηλώσει και εγώ σαν ενημέρωση την οποία είχαμε απ' το αρμόδιο

Υπουργείο. Κατά καιρούς ακούγονταν διάφορα πράγματα για τον αριθμό των προσφύγων που θα φιλοξενηθούν, ξεκινώντας από 800 που έλεγαν κάποιοι και φτάνοντας μέχρι 8.000, σύμφωνα με έναν σχεδιασμό που υπήρχε απ' το Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο είχε και τη διαχείριση μαζί με το Μηχανικό του σχεδιασμού του πόσοι χωράνε στην πλατφόρμα αυτή του Σκαραμαγκά. Εμείς απ' την πρώτη μέρα, όταν ανακοινώθηκε αυτή η θέση, είπαμε ότι δεν συμφωνούμε με αυτή τη χωροθέτηση, για τους λόγους τους οποίους εξηγήσαμε, μια πλατφόρμα που καίγεται το καλοκαίρι, χτυπιέται το χειμώνα απ' τις χαμηλές θερμοκρασίες και απ' τους αέρηδες, δεν είχε υποδομές, δεν είχε σκίαση, δεν είχε καμία υποδομή, αποχέτευση, νερό, φως, κ.λπ., και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν άλλοι τρόποι απ' την κυβέρνηση και είχαν πει συγκεκριμένα θα μπορούν κατασκηνώσεις που δεν χρησιμοποιούνται και είναι παρατημένες και υπάρχουν όλες οι εγκαταστάσεις εκεί, κλειστά ξενοδοχεία, κλειστά ιδρύματα, σπίτια ή πολυκατοικίες οι οποίες είναι ακατοίκητες, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν γι' αυτό το σκοπό και να είναι πολύ καλύτερες οι συνθήκες για όσους μένουν εκεί. Και επίσης αν θέλετε και το κόστος, με δεδομένο το κόστος αυτή τη στιγμή για τη δημιουργία του Κέντρου Φιλοξενίας στον Σκαραμαγκά πρέπει να ανήλθε σε ένα πολύ μεγάλο ποσό, ήταν απαγορευτικό σε σχέση με άλλες πιθανές λύσεις οι οποίες υπήρχαν.

Όμως η κυβέρνηση δεν συζήτησε αυτό το θέμα και ήρθε και αποφάσισε να κάνει εκεί την εγκατάσταση. Και μάλιστα, για να δείτε πώς δουλεύει και ο κρατικός μηχανισμός, όταν ζητάμε για παράδειγμα να κάνουμε εδώ το αντιπλημμυρικό, να λύσουμε το αντιπλημμυρικό πρόβλημα που βασανίζει τους κατοίκους της περιοχής μας εδώ και χρόνια ή όταν πνιγόμασταν και ζητάγαμε βοήθεια, να έρθουν εδώ απ' την κρατική μηχανή και να ανοίξουν το δρόμο στη ... μπροστά στο στρατόπεδο και στο νοσοκομείο, που υπήρχε κίνδυνος να πνιγεί κόσμος και επίσης δεν μπορούσαν να πάνε επείγοντα περιστατικά στο Αττικό Νοσοκομείο και πιθανόν να είχαμε και θανάτους, είχαν σηκώσει τα χέρια γιατί δεν είχαν μηχανήματα. Τώρα, μέσα σε λίγες μέρες, σε 4 μέρες, βρέθηκαν τα πάντα, μηχανήματα, προσωπικό, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Παρακάμφθηκαν διαδικασίες για το φωτισμό της περιοχής και για την

ύδρευση. Βρέθηκε τρόπος για την αποχέτευση. Ο Σκαραμαγκάς βασανίζεται γιατί δεν έχει αποχέτευση χρόνια ολόκληρα. Όλα αυτά βρέθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Εμείς λέμε καλά έκαναν και έτσι θα πρέπει να είναι ο κρατικός μηχανισμός. Όμως αυτό να το κρατήσουμε, γιατί όταν χρειάζεται ο κρατικός μηχανισμός να αντιμετωπίσει λαϊκά προβλήματα, τότε απουσιάζει παντελώς και αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο θα πρέπει πάντα να το έχουμε υπόψη μας τι εξυπηρετεί και κάτω από ποιες πιέσεις μερικές φορές κατεβάζουμε κυριολεκτικά το κεφάλι, για να μην πω κάτι άλλο, ενώ όταν είναι να λύσουμε, όπως είπα πριν, λαϊκά θέματα, δεν ιδρώνει κανένα αυτί.

Υπήρχε λοιπόν μια πληροφορία στο ενδιάμεσο των ημερών σε σχέση με τα νούμερα, ότι θα φιλοξενηθούν στον Σκαραμαγκά, και αυτό το μάθαμε μέσω μιας διακήρυξης η οποία βγήκε, 6.296 πρόσφυγες. Έγινε μία διακήρυξη για την τροφοδοσία του κέντρου και αυτό αφορούσε 6.296. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς αντιδράσαμε αμέσως. Επικοινωνήσαμε με όλους τους αρμόδιους. Αυτό για να το ακούνε κάποιοι, οι οποίοι λένε ότι η Δημοτική Αρχή δεν ασχολείται ή έχει επαναπαυτεί ή ότι τέλος πάντων κάνει τα χατίρια χωρίς να εκφράσει γνώμη γύρω απ' το τι συμβαίνει σε αυτό το χώρο, είναι αδιανόητο να στοιβαχτούν εκεί 6.296 ψυχές, ή τέλος πάντων ένα νούμερο το οποίο σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει ότι θα υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες γι' αυτούς τους δυστυχημένους ανθρώπους, που απ' ό,τι είδατε τώρα οι περισσότεροι είναι και οικογένειες με παιδιά.

Μετά από αυτή την παρέμβαση, που ήταν πραγματικά σας λέω πολύ έντονη, αναγκάστηκαν το ίδιο βράδυ να ανακαλέσουν αυτή τη διακήρυξη και προφορικά πάλι να δεσμευτούν ότι ο αριθμός που μιλάνε είναι για 1.200 μέχρι 1.500, άντε μέχρι 2.000, βάσει και των αναγκών που υπήρχαν για να φύγει κόσμος απ' τον Πειραιά. Ξεκίνησαν οι εργασίες πριν από λίγες μέρες με αργούς ρυθμούς, πριν από δύο εβδομάδες περίπου, με αργούς ρυθμούς και τις τελευταίες μέρες, όπως σας είπα και πριν, εντάθηκαν και μέσα σε 3 μέρες έγιναν οι εγκαταστάσεις για τη φιλοξενία των πρώτων 1.000 προσφύγων.

Όπως είναι δομημένος αυτή τη στιγμή ο χώρος, γιατί πηγαίναμε πολύ συχνά και παρακολουθήσαμε τι γίνεται εκεί, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις χώροι.

Έχει δημιουργηθεί ο πρώτος χώρος, τρεις ξεχωριστοί δηλαδή με περιφραξη ανάμεσά τους. Έχει γίνει ο πρώτος χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει 1.000 πρόσφυγες και αυτή τη στιγμή λειτουργεί αυτός ο χώρος. Από τους 1.000 πρόσφυγες η συντριπτική πλειοψηφία είναι Σύριοι. Υπάρχουν λίγοι Γεζίντι, είναι αυτή η φυλή του Ιράκ, είναι Κούρδοι του Ιράκ οι οποίοι έχουν μια περίεργη θρησκεία, οι οποίοι είχαν διωχτεί, το ξέρετε πολύ καλά, είχαν διωχτεί άγρια από τους Τζιχαντιστές και είχαν σφαγεί εκατοντάδες χιλιάδες. Και ένα κομμάτι αυτών των ανθρώπων φιλοξενούνται στον Σκαραμαγκά. Και είναι και μία οικογένεια Αφγανών με 7 άτομα. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή που υπάρχει.

Σε σχέση με τις υποδομές, αυτοί μένουν σε σπιτάκια λυόμενα των δύο δωματίων, δύο μικρά δωμάτια που ανάμεσά τους υπάρχει μία τουαλέτα και μια ντουζιέρα. Είναι σαφώς πολύ καλύτερες οι συνθήκες από αυτό που βίωναν οι άνθρωποι αυτοί στο λιμάνι του Πειραιά ή οπουδήποτε αλλού, σε άλλα κέντρα, ή όλοι αυτοί που έμεναν έτσι στο δρόμο κάτω από μια σκηνή ή πολλές φορές με μία κουβέρτα μόνο σαν εφόδιο. Όμως και αυτή η υποδομή δεν είναι ό,τι καλύτερο, γιατί κυριολεκτικά στοιβάζονται 8 άτομα σε αυτό το λυόμενο. Υπάρχει ένα κλιματιστικό στο ένα δωμάτιο και επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις μένουν δύο οικογένειες σε κάθε σπιτάκι, δηλαδή σε ένα δωμάτιο το οποίο οι διαστάσεις του είναι τίποτα, είναι 2x2 περίπου, είναι πολύ μικρές οι διαστάσεις, με τα κρεβάτια που είναι εκεί, που είναι πάνω-κάτω, δεν μένει ζωτικός χώρος ούτε να μείνουν όρθιοι 4 άτομα, εκεί λοιπόν υπάρχει ένα κλιματιστικό στο ένα δωμάτιο μόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν το καλοκαίρι με τον καύσωνα το δεύτερο δωμάτιο με κλειστές πόρτες, γιατί είναι σας λέω διαφορετικές οικογένειες, αν θα μπορούσαν να ζήσουν εκεί. Επίσης δεν υπάρχει έστω ένα ψυγείακι μικρό, που το καλοκαίρι δεν σας λέω εγώ για κρύο νερό ας πούμε, αλλά ένα γάλα αν ανοίξουν ή τα φάρμακα, που θα σας πω μετά, χρειάζονταν χθες κάποιος να πάρουν φάρμακο το οποίο συντηρείται σε ψυγείο και έπρεπε να πάρουν το παιδάκι από την άλλη άκρη του καταυλισμού και να πάνε κάθε 8 ώρες στο ιατρείο για να του δώσουν το φάρμακο, το οποίο έπρεπε να είναι στο ψυγείο.

Υπάρχουν προβλήματα στην υγειονομική κάλυψη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή χθες υπήρχε ένας γενικός γιατρός και μία ειδικευόμενη και ένας νοσηλευτής για να καλύψουν όλα τα περιστατικά. Και καταλαβαίνετε μετά από τόση ταλαιπωρία και βάσανα, ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη ανάγκη και κυρίως στο θέμα των παιδιών. Μετά από παρεμβάσεις που κάναμε και εμείς και ο Αντιπεριφερειάρχης που ήρθε, ο κ. Τζόκας, χθες το μεσημέρι και σαν «Λαϊκή Συσπείρωση» περιφέρειας που έκανε έγγραφο χθες, σήμερα είχαν φέρει παιδίατρο, αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει σίγουρα να γίνει και άλλο ιατρείο, γιατί σε ένα ιατρείο δεν μπορούν να δουν οι γιατροί, και πολλών ειδικοτήτων ακόμα που χρειάζεται και πρέπει να είναι εκεί, να δουν αυτά τα περιστατικά.

Είπαν ότι τις επόμενες μέρες θα βάλουν τέντες για να λειτουργήσουν χώροι συνάθροισης και εκδηλώσεων, γιατί πρέπει και εκεί να γίνονται διάφορα πράγματα. Και παράλληλα δουλεύουν για να φτιάξουν και άλλα σπιτάκια, ούτως ώστε να φιλοξενηθεί άλλος ένας αριθμός προσφύγων, τον οποίο εμείς επίσημα δεν έχουμε μάθει ακόμα. Σας το λέω αυτό γιατί πρέπει να είμαστε καθαροί με ανοιχτά χαρτιά, ότι υπάρχει ένα τρομερό αλαλούμ. Μια σύγχυση και μια αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων που κανένας δεν είναι υπεύθυνος για τίποτα. Απ' το ποιος διοικεί και πώς διοικείται ο χώρος εκεί μέσα, μέχρι με το ποιον μπορεί ο Δήμαρχος της πόλης ή κάποιος άλλος που θέλει να μάθει ορισμένα στοιχεία, από ποιον μπορεί να πάρει μια σίγουρη και εγγυημένη απάντηση.

Να σας πω ότι όταν ήρθαν οι πρώτοι πρόσφυγες προχθές το μεσημέρι, έτυχε, ήμασταν μια αντιπροσωπεία του Δήμου η οποία είχε πάει μέσα. Εμείς είχαμε την πληροφορία επειδή δεν υπήρχε ρεύμα ότι θα έρθουν την επόμενη μέρα, αλλά ήμασταν μάρτυρες της πρώτης άφιξης των δύο πρώτων λεωφορείων των προσφύγων. Να σας πω ότι ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές, γιατί έβλεπες ανθρώπους οι οποίοι έρχονταν στο άγνωστο, με όλο τους το βίος δεμένο σε μία κουβέρτα ή σε ένα σεντόνι, με τα παιδιά γύρω-γύρω απ' την ποδιά της μάνας, τρομαγμένα, να βλέπουν με ένα βλέμμα, εδώ τώρα πού ήρθαμε; Τι χώρος είναι; Θα μας καλοδεχτούν; Ποιοι είναι αυτοί εδώ; Με την απορία δηλαδή ζωγραφισμένη στο πρόσωπό τους και την αγωνία κυρίως για το ποιο

θα είναι το μέλλον τους. Να σας πω κάποιες συγκλονιστικές στιγμές, γιατί νομίζω ότι είναι στοιχεία αυτά τα οποία, πριν κάποιος πουν οτιδήποτε και μετράνε μόνο τους αριθμούς αν θα είναι 1.500, 1.601 ή 2.001 για να μας εγκαλούν, θα πρέπει πρώτα να έρθουν στη θέση αυτών των ανθρώπων. Θα έρθουν πρώτα να δουν αν θα πρέπει να φροντίζουμε για όποιον έχει ανάγκη, παρακάμπτοντας ορισμένες φορές και κάποια τέτοια στοιχεία. Θα πω όμως παρακάτω γι' αυτά.

Θα σας πω μόνο δυο-τρία περιστατικά. Δυο κοριτσάκια, τα οποία εγκαταστάθηκαν, ήταν τα πρώτα σπιτία που εγκαταστάθηκαν, που ήταν μέσα στο σπιτάκι και έβγαζαν τα κεφαλάκια τους έξω βλέποντας το ένα το άλλο, για να δουν την καινούργια τους γειτονιά. Να δουν ποια θα είναι η γειτόνισσα μου. Κοριτσάκια γύρω στα 8 με 10 χρόνων. Ένα παιδάκι που είχε μια φέτα ψωμί, έφαγε τη μισή και την άλλη μισή την έκρυψε στο σακάκι, γιατί δυστυχώς χθες πείναγαν και το συσσίτιο, και είναι και ένα ζήτημα αυτό που θα συζητήσουμε για το συσσίτιο και τι προσφέρει το κράτος, μια μερίδα πατάτες με λίγο τυρί να είναι το γεύμα για παράδειγμα, και το έκρυβε για να μην το δουν. Και δεν μάσαγε δυνατά, μάσαγε από μέσα του για να μην δουν ότι τρώει, γιατί ήταν πολύτιμη η μία φέτα ψωμί γι' αυτό το παιδάκι. Να δείτε πώς κάθονταν στην προβλήτα, η οποία σε λίγο θα κλείσει, γιατί τώρα γίνονται τα έργα για να κλείσει η προβλήτα, πώς κάθονταν και αγνάντευαν τη θάλασσα, γιατί σκέφτονταν πιθανόν και τη θάλασσα που πέρασαν και τα θύματα που είχαν, αλλά και τη δική τους πατρίδα. Μην νομίζετε δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ, ζουν σε ένα σπιτάκι με όποιες συνθήκες και με τις καλύτερες και είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο.

Είναι πραγματικά, μου θυμίζουν τρομαγμένα πουλάκια, τα οποία αν δεν τα στηρίξουμε, αν πάμε και τα πατήσουμε, είναι ό,τι χειρότερο έχουμε να κάνουμε. Εμείς, μετά από αυτό και την επίσκεψη και όταν ήρθαμε, βάλαμε ορισμένα ζητήματα στους αξιωματικούς, λέγοντας ότι, σε αυτούς που διοικούν δηλαδή το στρατόπεδο, γιατί το στρατόπεδο είναι κάτω από την εποπτεία του Πολεμικού Ναυτικού, ότι θα κάνουμε σαν Δήμος και έχουμε αποφασίσει σαν Δήμος να προσφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα μπορούμε για

να απαλύνουμε τα προβλήματα και τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Και του είπαμε τις δράσεις που θα αναπτύξουμε, δηλαδή ότι ήδη έχουμε κάνει έκκληση και έχουμε μαζέψει πράγματα και έχουμε έρθει σε επαφή και με άλλους Δήμους και με άλλες οργανώσεις και συλλόγους και από αύριο θα πάμε κάποια πράγματα εκεί. Ήδη σήμερα πήγε μια πρώτη, πήγαν κάποια πράγματα σήμερα. Τους είπαμε λοιπόν ότι εμείς θέλουμε ένα χώρο εκεί του Δήμου, που θα στεγάσει και την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και τους μαζικούς φορείς και τους Χαϊδαριώτες εθελοντές που θέλουν να προσφέρουν, για να συντονίζουμε τις δικές μας δράσεις, οι οποίες θα είναι πολύπλευρες. Χωρίς να παρεμβαίνουμε στη λειτουργία του στρατοπέδου ή να έχουμε τον πρώτο λόγο, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε καμία περίπτωση, για τα κεντρικά ζητήματα που αφορούν το στρατόπεδο. Δηλαδή για τη φύλαξη, για τη σίτιση του πληθυσμού, για την ιατρική κάλυψη κ.λπ., επικουρικά θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε, με ό,τι δυνάμεις έχουμε και βέβαια στο βαθμό που αυτό δεν θα έρχεται και σε αντιπαράθεση αν θέλετε και με τη λειτουργία του στρατοπέδου.

Η βοήθειά μας είπα ότι θα είναι σε τρόφιμα, σε ρούχα, σε παιχνίδια, σε φάρμακα ως προς το σκέλος των ειδών. Από εκεί και πέρα θα οργανώσουμε βραδιές ή ημέρες ή όπως θέλετε, εκδηλώσεις. Ήδη την Κυριακή θα κάνουμε μία εκδήλωση για τα παιδιά θα δούμε τώρα ακριβώς την ώρα και θα ανακοινώσουμε και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο τι ώρα θα γίνει αυτή η εκδήλωση, με διάφορες δράσεις για τα παιδιά, τα οποία σας είπα ότι είναι η πλειοψηφία όσων φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στο στρατόπεδο. Την επόμενη βδομάδα θα πάμε σε μία εκδήλωση καλωσορίσματος των προσφύγων. Να σας πω ότι όταν κατέβηκαν απ' το πούλμαν και τους είπαν εκεί ότι είναι και ο Δήμαρχος της πόλης εδώ με Δημοτικούς Συμβούλους και Αντιδημάρχους, όταν εγώ τους είπα ότι σαν Δήμος σας ευχόμαστε καλωσήρθατε και είστε καλοδεχούμενοι και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και ότι και ο Δήμος αλλά και οι κάτοικοι τις περιοχής θα φροντίσουν για ό,τι καλύτερο για εσάς, από εκεί που ήταν συνοφρυωμένοι και προσπαθούσαν να δουν τι είμαστε εμείς που τους μιλάγαμε, όταν τους μεταφράστηκε

χειροκρότησαν όλοι και ξαφνικά ξαλάφρωσαν, ότι να μπορούμε να βρούμε μία βοήθεια σε κάποιους ανθρώπους.

Εξηγήσαμε απ' την πρώτη στιγμή στον Διοικητή ότι δεν συμφωνούμε με τη δράση ΜΚΟ και όλων αυτών των περιεργων οι οποίοι μπαινοβγαίνουν σε αυτούς τους χώρους, αλωνίζουν και έχουν βέβαια και άλλους σκοπούς και βλέπετε πάρα πολύ καλά πώς λειτουργούν, ποια συμφέροντα κρύβονται από πίσω, τι χρήματα διαχειρίζονται και ποιος είναι ο σκοπός τους τελικά. Που νομίζω ότι πριν από 1-2 χρόνια που είχε προκύψει το θέμα των ΜΚΟ, θυμάστε ότι έγινε ένα μπαμ, κατάλαβαν κάποιοι τι σημαίνει ΜΚΟ. Το ωραίος όρος, ε; Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Έτσι κρύβονται όλοι πίσω από πολύ όμορφα λόγια. Όμως στην πράξη πραγματικά κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά. Εμείς λοιπόν τους είπαμε καμία σχέση με ΜΚΟ και θα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει για να ενισχύσει τις δομές που πρέπει να σχηματιστούν μέσα στο χώρο του Κέντρου Φιλοξενίας.

Λίγα πράγματα ακόμα, γιατί πολλά ήθελα να πω, αλλά λίγα πράγματα και επιγραμματικά να σας πω. Το έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά πρέπει να το λέμε πιστεύω συνεχώς, γιατί αν δεν κατανοήσουμε γιατί δημιουργείται η προσφυγιά, γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα караβάνια των δυστυχισμένων, των κυνηγημένων ανθρώπων, που ο καθένας έχει αφήσει πίσω του και κάποιους νεκρούς απ' την οικογένειά του. Ήταν μαζί μας αυτές τις μέρες ο Αντιδήμαρχος ο Ναουάφ Δαουάχερ, που ξέρει τη γλώσσα. Μιλάει μαζί τους και μπορεί να σας πει πόσες οικογένειες είχαν νεκρούς. Εγώ σε έναν που ήμουν μπροστά είχε τη γυναίκα και το παιδάκι του που σκοτώθηκαν στη Συρία. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι που πρέπει να σκεφτούμε γιατί. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν απ' τη χώρα τους κυνηγημένοι και ήρθαν εδώ; Ποιοι κάνουν τους πολέμους; Ποια σχέδια εξυπηρετούν οι πόλεμοι και αυτή η κατάσταση που υπάρχει με την Αραβική Άνοιξη ή όλες αυτές οι επεμβάσεις οι οποίες δόθηκαν στο όνομα στη δημοκρατία γίνονται σε αυτές τις χώρες; Έχουμε σκεφτεί ότι... Γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.

Ο ιμπεριαλισμός, που κάποιοι στηρίζουν και προσκυνάνε, και ο καπιταλισμός το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα κέρδη τους, τα συμφέροντά τους και να αυξάνουν την πίτα που έχουν, το μερίδιο δηλαδή που κερδίζουν παγκόσμια. Και οι λαοί ας σφάζονται, ας υποφέρουν, ας δολοφονούνται, ας παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς. Και σε αυτό το δρόμο της προσφυγιάς που έχουν, πρέπει να βρεθούν κάποιοι που να τους δώσουν το χέρι, που να τους στηρίξουν και να τους πουν ότι εμείς θα είμαστε εδώ σε αυτές τις δύσκολες στιγμές τις οποίες περνάτε. Αν δεν δούμε το αίτιο, τότε για το αποτέλεσμα μόνο μπαλώματα θα κάνουμε, φτιασιδώματα, θα κάνουμε λίγο να απαλύνουμε τον πόνο, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και σας το λέω αυτό γιατί πραγματικά υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα και κυβερνήσεις που στηρίζουν αυτή την πολιτική του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών που δολοφονούν αυτούς τους λαούς.

Πρέπει λοιπόν να τα σκεφτούμε αυτά τα πράγματα πολύ καλά. Και επειδή υπάρχουν και κάποιες φωνές, ευτυχώς ελάχιστες, πολύ λίγες, και εδώ πρέπει να πω ότι τιμά τον λαό μας που έχει τέτοια βιώματα, που υπάρχουν ελάχιστες φωνές ευτυχώς. Πρέπει να θυμίσω για μια ακόμα φορά, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι η Ελλάδα έχει ζήσει την προσφυγιά στο μεδούλι της. Ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι κυνηγημένος. Και πρέπει να δούμε πώς συμπεριφέρθηκαν άλλοι λαοί στη δική μας προσφυγιά.

Έχουμε τους Χιώτες εδώ. Κάπου νομίζω είδα και τη Μαρία; Τέλος πάντων, έχουμε τους Χιώτες, τον Παντελάρο εδώ δίπλα. Και την Ειρήνη. Στην καταστροφή της Χίου και των Ψαρών, κυνηγημένοι, στο νησί έμειναν μερικές δεκάδες. Όλοι οι άλλοι, όσοι γλίτωσαν απ' τη σφαγή, φιλοξενήθηκαν και αυτό έχουν να το λένε με καμάρι σήμερα οι Χιώτες. Έχουμε το 22 που κυνηγημένοι και διωγμένοι, δεν θα σας πω πού αλλού πήγαν, 17.000 μόνο πήγαν στο Χαλέπι της Συρίας και σήμερα απ' το Χαλέπι έρχονται εδώ, στην Ελλάδα. 17.000 μόνο στο Χαλέπι της Συρίας. Το '49 70.000 πολιτικοί πρόσφυγες φιλοξενήθηκαν και με τις καλύτερες συνθήκες και γύρισαν εδώ επιστήμονες, άνθρωποι με ένα επίπεδο, γύρισαν εδώ έχοντας νιώσει τη φιλοξενία αυτών των χωρών, ανάμεσά τους ο Μόσχος Χουδελούδης, ο Αντιδήμαρχος, που είναι

από οικογένεια πολιτικών προσφύγων, και πάρα πολλοί άλλοι Χαϊδαριώτες. Οι Πόντιοι με τον διωγμό του '19 πώς φιλοξενήθηκαν; Όταν τους έλεγαν τουρκόσπορους και τους έβαζαν στις άκρες των πόλεων; Αν δεν υπήρχε η αλληλεγγύη των κατοίκων των περιοχών, δεν θα είχαμε αυτή τη φιλοξενία που υπήρχε. Βλέπω και τον Πρόεδρο των Κρητών. Πόσους φιλοξένησαν στην Κρήτη και απ' τη Χίο και Πόντιους, πόσους φιλοξένησαν οι Κρητικοί; Άνοιξαν την αγκαλιά τους. Τους ζήτησαν πιστοποιητικό θρησκευτικών δογμάτων, τι πιστεύει ο καθένας ή τι χρώμα έχει;

Τα ξενάκια όπως και να είναι και σε όποια περίοδο της ανθρωπότητας, ξενάκια θα είναι και θα πρέπει να φροντίσουμε γι' αυτούς. Και να σας πω και κάτι άλλο. Είμαστε περήφανοι σαν χώρα που έχουμε 10.000.000 μετανάστες σε όλο τον κόσμο. Το πρωί στο ραδιόφωνο αν ακούτε λένε καλημέρα Ελλάδα στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νότια Αφρική, στην Αμερική, στο Βέλγιο, στη Γερμανία. Προχθές θαυμάζαμε την παρέλαση που έκαναν στην 5^η Λεωφόρο. Ήταν και ο Βίτσας εκεί. Την Ελληνική παρέλαση για την 25^η Μαρτίου. Είμαστε περήφανοι που υπάρχουν δεκάδες ομάδες ελληνικές σε όλο τον κόσμο ή όπου πηγαίνει και παίζει η εθνική γεμίζουν το γήπεδο οι Έλληνες, μετανάστες είναι. Μετανάστες που όταν έφυγαν στις αρχές τους 19^{ου} αιώνα, τους έβλεπαν όπως βλέπουν οι δικοί μας σήμερα ρατσιστές και εθνικιστές, όπως βλέπουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, τους έβλεπαν οι Αμερικάνοι στα δόντια, να δουν ποιοι είναι οι καλοί για να τους πάρουν στην Αμερική και οι άλλοι κρύβονταν στα αμπάρια, κινδύνευαν και σκοτώνονταν όπως σκοτώνονται και πάρα πολλοί πρόσφυγες σήμερα. Και βέβαια το ξεδιάλεγμα αυτό που έκαναν οι Αμερικάνοι, το έκαναν τώρα και οι Γερμανοί, για να μη γελιόμαστε. Υλοποίησαν την απόφαση του Συνδέσμου Βιομηχάνων της Γερμανίας, πήραν αυτούς που ήθελαν και τώρα σου λέει οι άλλοι στον Καιάδα.

Για να τελειώνω, εγώ είπα ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φιλοξενήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τους πρόσφυγες. Ανάμεσα στις δράσεις πρέπει να δούμε αν θέλετε και τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μείνουν εδώ για κάποιους μήνες ή για 1-2 χρόνια, που για

εμάς το αίτημα, θα το πω μετά, είναι να πάρουν ταξιδιωτικά έγγραφα και να πάνε στο τόπο προορισμού τους, αυτούς όλους και μάλιστα νέα παιδιά που πιθανόν να ασχολούνται με τον αθλητισμό εκεί ή να είχαν μια πολιτιστική κλίση, όλους αυτούς δεν μπορείς να τους αφήσεις ακάλυπτους. Πρέπει ακόμα και αυτό το κομμάτι να δούμε και με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να καλύψουμε. Επίσης νομική κάλυψη, να δούμε με ψυχολόγους κ.λπ. Εμείς θα κάνουμε και μία έκκληση στους επιστήμονες της πόλης, εκτός από το λαό γενικά που μπορεί να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά και σε αυτό το κομμάτι για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε.

Ο Δήμος μας να σας πω ότι διοργανώνει διαγωνισμό ζωγραφικής σε λίγες μέρες, ο οποίος διαγωνισμός θα έχει θέμα τους πρόσφυγες και θα τιτλοφορείται «Να σταματήσει τώρα ο Πόλεμος, εκφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες». Απευθύνεται σε παιδιά της Δ', Ε' και ΣΤ' Δημοτικού και νομίζουμε ότι η ευαισθητοποίηση των παιδιών γύρω από αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντική. Και να σας πω τώρα ένα προστατικό προχθές, που πραγματικά όχι με έβγαλε απ' τα ρούχα μου, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς ένιωσα. Ένας πατέρας με ένα παιδάκι το οποίο πήγαινε στο γήπεδο με αθλητική περιβολή, το κράταγε απ' το χέρι. Το παιδάκι αυτό έχει δικαίωμα να παίξει ποδόσφαιρο, κάποια άλλα όμως δεν μπορούν, πρέπει να είναι κλεισμένα μέσα σε ένα χώρο φιλοξενίας. Του έλεγε λοιπόν, δυνατά, εγώ ήμουν μπροστά και ήταν από πίσω αυτοί οι δύο και πολύ δυνατά. *Και να το ξέρεις ότι όλοι αυτοί που σου λένε ότι είναι πρόσφυγες, σε κοροϊδεύουν. Είναι λαθρομετανάστες. Αυτό πρέπει να το καταλάβεις καλά. Δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με αυτούς.* Αυτό έλεγε. Δηλητηρίαζε την ψυχή του παιδιού λέγοντάς του αυτά τα πράγματα. Να δείτε δηλαδή κάποιοι πώς λειτουργούν. Να δείτε κάποια δημοσιεύματα κάποιων φασιστοειδών και εδώ στο Χαϊδάρι δυστυχώς, τα οποία έχουν διάφορα δημοσιεύματα, πώς μπολιάζουν τον κόσμο με το μικρόβιο αυτό της ξενοφοβίας και ότι όλοι αυτοί είναι απέναντί μας και εχθροί μας. Πρέπει πραγματικά και να απομονωθούν και να βγάζουμε συμπεράσματα. Και εδώ είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος που πρέπει να παίξουμε όλοι. Ο καθένας στο Σύλλογό του, στη γειτονιά του, στην οικογένειά

του, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μια και καλή με όλα τα φασιστοειδή κάθε μορφής που σηκώνουν κεφάλι με αυτό το θέμα, με ένα θέμα που πονάει, είναι γεγονός, που δημιουργεί προβλήματα, είναι γεγονός, αλλά όμως που δεν πρέπει να φτάνουμε σε αυτές τις συμπεριφορές.

Δεν ήθελα να σχολιάσω δημοσιεύματα. Μια κουβέντα μόνο θα πω. Κάποιοι μας εγκαλούν και λένε ότι εδώ είχαμε πει εμείς, λες και εμείς αποφασίζουμε για τον αριθμό που θα έρθει, εμείς μεταφέραμε ποια ήταν η θέση της κυβέρνησης. Δεν κάνουμε εμείς τον σχεδιασμό για το πού και πώς οι πρόσφυγες θα πάνε οπουδήποτε. Λέει λοιπόν, μας εγκαλεί ότι κάθε άλλη εξέλιξη, δηλαδή αν έρθουν πάνω από 1.500 πρόσφυγες, *βαρύνει μέγιστα - βαρύγδουπη δήλωση, έτσι; - τόσο την κυβέρνηση, όσο και τη Δημοτική Αρχή.* Πάνε δηλαδή μπροστά στο άγχος τους να κάνουν αντιπολίτευση και εδώ πρέπει αν πω ότι οι περισσότερες παρατάξεις πραγματικά έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, αλλά κάποιοι πάνε να κάνουν αντιπολίτευση εγκαλώντας μας και εκφοβίζοντάς μας ότι *ξέρετε κάτι; Αν έρθουν 1.501, εσείς - λες και εμείς έχουμε την ευθύνη, σας λέω και πάλι - καθίστε καλά, γιατί αυτό θα είναι για εσάς τιμωρία και βέβαια θα το πληρώσετε στις επόμενες εκλογές.* Γιατί εμείς βλέπουμε μόνο τις εκλογές, αυτό βλέπουν αυτοί.

Έχουμε όμως και άλλη μία ανακοίνωση, που δεν περίμενα ποτέ. Ειλικρινά δεν περίμενα σε αυτή τη φάση ότι οι «Πολίτες σε δράση» θα παίξουν το ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου με μία ανακοίνωση που πραγματικά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω ποιος την έγραψε και γιατί γράφτηκε. Εγώ δεν θα μπω σε όλα τα άλλα, ότι... Τι να πω τώρα; Δεν θέλω να την σχολιάσω. Ειλικρινά μόλις τώρα τη διάβασα, μόλις μου την έφεραν, απλά μόνο θα μείνω στο εξής. Θα πω το εξής. Αναφέρεται στη Δημοτική Αρχή και λέει «Αυτοί που αντιμετωπίζουν το χώρο φιλοξενίας του Σκαραμαγκά ως μια καλή ευκαιρία να φωτογραφηθούν με πρόσφυγες για επικοινωνιακούς λόγους». Ωραία. Δεύτερο. Παιδιά ησυχία λίγο. Πάνο, σε παρακαλώ. Πάνο. Απ' τη στιγμή υπάρχει διευκρίνιση ότι δεν αναφέρεται σε εμάς, εντάξει. «Δεν συμμετέχουν έμπρακτα σε καμία δομή αλληλεγγύης, αλλά στέκονται απέναντι συνήθως με πολεμικές κραυγές στην κυβέρνηση». Εγώ σας είπα εδώ κάποιες απ' τις δομές

αυτές και, Θοδωρή μου, χθες είδες πολύ καλά, ήταν και ο Κώστας Ξενογαλάς εκεί, ήρθε βέβαια εκ των υστέρων, επιστρατεύσαμε παιδίατρο, ο ουρολόγος έβλεπε τα περιστατικά, πήγαμε και προσπαθούσαμε να δούμε, να βρούμε λύση για τον οδοντίατρο και σε πήραμε και εσένα και τον Γιάννη Ζώτο και τελικά πήγε ένα περιστατικό στον Γιάννη Τελεμέ. Δερματολόγο. Να μην πούμε ονόματα.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σου πω. Να σου πω. Μπράβο. Το έμπρακτα... ήταν, είναι εντελώς άστοχη. Πραγματικά εγώ δεν θέλω να κυριαρχεί σήμερα στη συζήτηση αυτή η ανακοίνωση, αλλά ειλικρινά είναι εντελώς άστοχη, γιατί μας αδικεί, ειλικρινά μας αδικεί και απόλυτα. Γιατί κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν και τέτοιες πρωτοβουλίες, παίρναμε τηλέφωνα εμείς, το κινητό μου άμα δεις έχει γράψει δεν ξέρω πόσα λεπτά το 166 για να έρθει ασθενοφόρο. Και η πολιτεία δεν έστειλε ασθενοφόρο.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, τελείωσε, τελείωσε αυτό.

Πριν τελειώσω, τελειώνω σε μισό λεπτό, να διαβάσω για να δείτε τη φιλοξενία των ανθρώπων. Διαβάζω από σημερινό δημοσίευμα εφημερίδας. «Ένα μοναδικό στιγμιότυπο της ανθρώπινης αδελφότητας, μιας θερμής «χειραψίας», είχαμε χθες στη Φιλιπιάδα της Πρέβεζας. Απάντηση στο καλωσόρισμα και ευχαριστώ για την καλοσύνη των κατοίκων Φιλιπιάδας είπαν με τον δικό τους τρόπο χθες οι πρόσφυγες του κέντρου φιλοξενίας στο παλιό στρατόπεδο «Πετροπουλάκη». Μέρα μεσημέρι...» και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν δεκάδες κέντρα φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα.

«Μέρα μεσημέρι βγήκαν στην πλατεία της κωμόπολης και μοίρασαν λουλούδια. Μαζί έδιναν και ένα επεξηγηματικό σημείωμα: "Ευχαριστούμε από την καρδιά μας όλους τους Έλληνες και ειδικά τους Φιλιππιαδιώτες. Αν έγινε κάτι κακό από εμάς, μην το πάρετε προσωπικά. Οι φιλοξενούμενοι πρόσφυγες στη Φιλιπιάδα." Περί τους 700 πρόσφυγες φιλοξενούνται στο συγκεκριμένο στρατόπεδο, κυρίως οικογένειες που βρήκαν αυτόν τον μοναδικής ευαισθησίας

τρόπο να ευχαριστήσουν όσους ανοίγουν τα σπίτια τους για να κάνουν ένα μπάνιο ή τους διανέμουν τρόφιμα, ρούχα και φάρμακα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρειάστηκε να καρφισώσουν τα λουλούδια σε κανένα συρματοπλέγμα, όπως αναγκάστηκαν να κάνουν τα παιδιά των προσφύγων στην Ειδομένη. Τα έβαλαν στα χέρια που τους προτάθηκαν φιλικά και αλληλέγγυα». Για να δείτε δηλαδή όταν υπάρχει αλληλεγγύη πόση ανταπόκριση υπάρχει και απ' την πλευρά των προσφύγων.

Τελειώνοντας θα πω ότι θα πρέπει να απαιτήσουμε να παρθούν κάποια μέτρα για να γίνουν πιο αξιοπρεπείς οι συνθήκες φιλοξενίας των προσφύγων στο Σκαρμαγκά. Σας είπα και προηγουμένως, επιγραμματικά να σας πω, για ιατρική κάλυψη οπωσδήποτε, για φάρμακα τα οποία είναι απαραίτητα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν φάρμακα δυστυχώς. Είναι ελάχιστα. Ένα παιδάκι χθες έπρεπε να πάρει Flixotide και Aerolin. Είχε άσθμα πολύ σοβαρό και μάλιστα στις συνθήκες της θάλασσας κάτω και προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπο, τη στιγμή που δεν υπήρχε στο χώρο, με ποιο τρόπο και πώς θα αγοράσουμε τα φάρμακα αυτά από Φαρμακείο στο Χαϊδάρι, που έπρεπε βέβαια να τα πληρώσουμε για να τα πάρει το παιδάκι. Δεν είναι θέμα μόνο η πληρωμή, αλλά είναι θέμα και διαδικασίας.

Περιστατικά τα οποία πήγαν στο Αττικό Νοσοκομείο για νοσηλεία, τους έλεγαν κλείστε ραντεβού με το 1535. Δηλαδή να κλείσει ο μετανάστης, που είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα δείτε. Θοδωρή, είσαι τώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αττικού Νοσοκομείου. Θα πρέπει τα νοσοκομεία να έχουν άλλη διαδικασία. Δεν μπορεί ο πρόσφυγας και με ποιον να πάει και με τη γλώσσα και αν βρει κάποιον να πάει, δεν μπορεί να κλείσει ραντεβού μέσω τηλεφώνου στο 1535 και να τον δουν μετά από 2, 3 ή 5 μήνες, ανάλογα με το περιστατικό. Πρέπει να υπάρχει ασθενοφόρο ή να υπάρχει σύνδεση έστω άμεσης εξυπηρέτησης από ασθενοφόρο το οποίο χρειάζεται, γιατί σας λέω είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που υπάρχουν και χρειάζονται άμεσης ανάγκης.

Θα πρέπει να υπάρχει κυκλοφοριακή σύνδεση, να υπάρχουν δηλαδή λεωφορεία του ΟΑΣΑ με τον Πειραιά που θέλουν οι περισσότεροι πρόσφυγες

και με το μετρώ της Αγίας Μαρίνας, γιατί πολλοί από αυτούς θέλουν να λύσουν διάφορα ζητήματα και οικονομικά, αλλά και να βρουν τέλος πάντων τρόπους για το τι θα κάνουν για το μέλλον και πρέπει να φύγουν. Αυτή τη στιγμή βγαίνουν περπατώντας στο άγνωστο, σε μία Λεωφόρο Καβάλας που είναι καρμανιόλα και σε ένα λεωφορείο που έρχεται κάθε μία ώρα απ' την Ελευσίνα και αν πάνε αρκετοί πρόσφυγες καταλαβαίνετε ότι είναι αδιανόητο να εξυπηρετηθούν. Επίσης να λειτουργήσουν μέσα οι χώροι αυτοί τους οποίους έχουν υποσχεθεί ότι θα λειτουργήσουν, οι χώροι φιλοξενίας κ.λπ. Και βέβαια να γίνουν τάχιστα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, οι διαδικασίες για την προώθηση των προσφύγων στις χώρες, να κάνουν τα χαρτιά τους δηλαδή, την καταγραφή που καθυστερεί πάρα πολύ, για να πάνε στις χώρες και να πιέσουμε βέβαια σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν πρέπει δηλαδή να επαναπαυθούμε ότι φτιάξαμε εδώ κέντρα εγκλωβισμού ανθρώπινων ψυχών και άσε τα πράγματα να πάνε και να οδηγηθούν από μόνα τους όπου θα πάνε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι ερωτήσεις καταρχήν. Δεν υπάρχουν; Κ. Μποζικας;

ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Καλησπέρα και από εμάς. Να χαιρετήσω την πολυπληθή παρουσία των συνδημοτών μας σήμερα. Αυτό δίνει μια υπεραξία στους κατοίκους και στους δημότες και πολίτες του Χαϊδαρίου για την ευαισθησία και τον προβληματισμό που έχει πάνω σε θέματα του κοινωνικού μας περιβάλλοντος και ιδίως για την προσφυγιά μας. Και λέω για την προσφυγιά μας, γιατί είμαστε όλοι πρόσφυγες. Και λέω είμαστε όλοι πρόσφυγες, γιατί κάποιος ήρθαν από την Μικρά Ασία, μέσα σε αυτούς και πρόγονοι πολλών από εδώ μέσα. Λέω προσφυγιά γιατί και τον μετανάστη τον οικονομικό εγώ τον θεωρώ, καλώς ή κακώς δεν μπορεί να μου το αλλάξει κανείς αυτό με όποιο επιχείρημα και τους μετανάστες. Άλλωστε τα 4.000.000 στην Αττική, τα 3.950.000 είναι μετανάστες από την επαρχία που ήρθαν τη δεκαετία του '45, '55, '65. Και λέω ότι οι μετανάστες είναι πρόσφυγες γιατί ο παππούς μου, ο Σταύρος Μποζικας, απ' τα Λαγκάδια Γορτυνίας έφυγε απ' τα Λαγκάδια και πήγε στην Αμερική και όπως είπε πολύ εύστοχα ο Δήμαρχος, και εγώ τα καλά τα λέω και ας μου λένε ό,τι θέλουν, πήγε στο Ellis Island στη Νέα Υόρκη, στο νησάκι που είναι το Άγαλμα της Ελευθερίας και τον πέρασαν από ιατρικές

εξετάσεις και μετά, χωρίς να τον ρωτήσουν, τον έστειλαν στη Βοστώνη. Γιατί είχαμε συγγενείς στη Νέα Υόρκη.

Τώρα, ας προσγειωθούμε στην Ελλάδα και δη στο Χαϊδάρι. Κανένας Δήμος, κανένα κοινωνικό σύνολο δεν νιώθει άνετα όταν στα διοικητικά, στα γεωγραφικά, στα κοινωνικά όριά του ιδρύεται, λειτουργεί χώρος συγκέντρωσης και εγκλωβισμού ψυχών. Κάποιων ψυχών για τους οποίους έχουμε μεγάλη ευθύνη όλοι εμείς τις τελευταίες δεκαετίες. Για κάποιες ψυχές που άφησαν να νοικοκυριά τους, το είναι τους, τα υπάρχοντά τους και όπως πάλι είπε ο Δήμαρχος με μια κουβέρτα κυκλοφορούν από εδώ και από εκεί για ένα καλύτερο αύριο, το οποίο τους το στερήσαμε εμείς το καλύτερο αύριο στο χώρο τους και στη χώρα τους. Και ερχόμαστε σήμερα να τους «φιλοξενήσουμε» γιατί ό,τι και να λένε και οι ΜΚΟ και οποιοδήποτε άλλο και τα οργανωμένα μέσα πληροφόρησης και ραδιόφωνα που άκουγα σήμερα στο αυτοκίνητό μου και οι τηλεοράσεις ότι προτιμάνε οι μετανάστες και οι πρόσφυγες του λιμανιού του Πειραιά τον Σκαραμαγκά, γιατί είναι ο παράδεισος. Τρέχουν όλοι, πληρώνουν μαύρη αγορά για να πάνε στον όμορφο Σκαραμαγκά. Που κάποιοι από εδώ δεν ήρθατε να το δείτε καν πώς είναι το «οργανωμένο» στρατόπεδο του Σκαραμαγκά, γιατί μπορεί να μην σας ενδιαφέρουν οι φωτογραφίες, όπως είπε ο συνάδελφος ο Θόδωρος.

Εμάς που μας ενδιαφέρουν οι φωτογραφίες, ήρθαμε στον Δήμαρχο με όλο το πρωτόκολλο, του ζητήσαμε να πάμε να δούμε, μια ομάδα του συνδυασμού μας να πάει να δει το χώρο, την πρώτη μέρα των εργασιών. Προς τιμήν του, κατευθείαν μας έδωσε τον κ. Μόσχο, τον Αντιδήμαρχο. Πήγαμε κάτω, τα είδαμε, ρωτήσαμε υπηρεσιακούς παράγοντες εκεί του Πολεμικού Ναυτικού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και τι εννοώ. Κανείς δεν ήξερε τίποτα. Κανείς, ήμασταν στο περίπου και θα δούμε. Κανείς δεν ήξερε τον αριθμό. Κανείς δεν ήξερε το ένα, κανείς δεν ήξερε το άλλο, κανείς δεν ήξερε διάρκειες, δεν ήξεραν τίποτα. Το μόνο που ήξεραν ήταν ότι είχαν αραδιάσει εκεί τα isobox μιας συγκεκριμένης εταιρείας κατασκευαστικής, σαν πως δεν υπάρχουν καμιά δεκαπενταριά κατασκευαστές, ένας συγκεκριμένος. Έκαναν μία συνδεσμολογία αποχετευτική. Κάτι βόθροι στεγανοί, που δεν ξέρω πόσο θα

αντέξουν. Και όλα αυτά μπροστά σε μια προβλήτα στα 5μ. απ' το κύμα, απ' την υγρασία του φθινόπωρου, του χειμώνα και ίσως και λίγο της άνοιξης, μέσα στο κρύο του χειμώνα και μέσα στον καύσωνα του καλοκαιριού. Και τώρα αν θα βάλουμε τεντούλες ή αν θα βάλουμε ομπρελίτσες για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μέσα στο χειμώνα και στο καλοκαίρι, θα είναι υποχρεωμένοι σε ένα isobox, σε ένα container, όπως είπε πάλι ο Δήμαρχος σωστά, με 8 κουκέτες σε 2,50x2,50 και χωρίς κουζίνα. Μην μπερδεύομαστε Δήμαρχε ο νεροχύτης αυτός να είναι κουζίνα. Δεν είναι κουζίνα. Έτσι; Και μία τουαλέτα που παιδί 10 χρονών δεν μπαίνει για να κάνει χρήση. Να μου πείτε τον χειμώνα που θα δύνει ο ήλιος στις 17:00 και στις 16:00 πώς θα φτάνουν μέχρι την άλλη μέρα το πρωί στις 8:00 μέσα εκεί κλεισμένοι, γιατί θα έχει έξω μποφόρ, θα έχει -5, θα έχει 7, 8 βαθμούς κ.λπ. Την άλλη μέρα. Θα κάθονται όλοι εκεί μέσα κ.λπ.

Ήρθαν οι άνθρωποι. Τους έφεραν τους ανθρώπους. Δεν ξέρουμε νούμερα, αριθμούς όπως λέμε καμιά φορά. Εμείς εύλογα ανησυχήσαμε σαν συνδυασμός και όταν μάθαμε από τη Διαύγεια, που έβγαλε το Πολεμικό Ναυτικό τον διαγωνισμό για τα 6.000 τόσα, μην μιλάμε με ακρίβειες, γεύματα κ.λπ., ζητήσαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Συνεννοηθήκαμε ότι είναι τα πράγματα υπό έλεγχο. Ότι τα ψάχνει η Δημοτική Αρχή. Συμφωνήσαμε να μην γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ούτως ή άλλως θα γίνονταν πάρα πολλά σε αυτό, γιατί είναι μείζον θέμα για την κοινωνία μας το θέμα το προσφυγικό. Από εκεί και πέρα συμφωνήσαμε, δώσαμε και εμείς τη συγκατάθεσή μας στο αίτημα, με τον τρόπο που παρουσιάστηκε, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που μας ζητούσε μια συγκατάθεση για τα 1.500 άτομα. Σίγουρα δεν πιστέψαμε ποτέ σε αυτό το νούμερο. Παρόλα ταύτα ήμασταν υποχρεωμένοι και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ανταποκρίθηκε σε αυτή την πρόκληση και δεχθήκαμε αυτούς τους φιλοξενούμενους.

Σας διαβίβαστώ ότι δεν θα είναι λιγότεροι από 5.000 εκεί. Και δεν είναι η ικανότητά μου χειρομαντική, ούτε πήγα σε μάγισσες και χαρτορίχτρες. Έχω ισχυρότατες και αξιόπιστες πηγές, τις οποίες δεν μπορώ να κατονομάσω δημόσια, ότι θα είναι τουλάχιστον 5.000 οι πρόσφυγες. Εάν αυτό

προβληματίζει κάποιους, θα πρέπει πρώτα να προβληματίσει τη διαχείριση της εξουσίας και της διοίκησης του κράτους με το να οργανώσουν έτσι τις δομές, να οργανώσουν έτσι εκεί κάτω το σημείο αυτό της Αφαιάς, ώστε να λειτουργήσει σωστά και προς όφελος των ανθρώπων που «φιλοξενούνται», για την υγιεινή και την υγεία αυτών των ανθρώπων και κυρίως, όπως έχουμε πει και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και σε ανακοίνωσή μας, για την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων της Άνω και Κάτω Αφαιάς. Κανείς δεν φταίει κάτοικος, κανείς δεν φταίει πολίτης του Χαϊδαρίου αν η ανικανότητα διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων από την εξουσία, από τη διοίκηση, από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, έντεχνα τις μεταφέρουμε και τις μετακομίζουμε στους κακούς άλλους αλλοδαπούς.

Σίγουρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα από ανθρωπιστικής απόψεως σε εκείνο το χώρο. Όπως είπε ο Δήμαρχος, στο θέμα της συγκοινωνίας είναι εκπληκτικά δύσκολο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχει εκεί, πρέπει να περάσουν απέναντι για να πάνε να πάρουν ένα πακέτο τσιγάρα. Δηλαδή τα πράγματα είναι εξοντωτικά γι' αυτούς. Πρέπει να βρεθεί μια λύση εκτός απ' την εσωτερική οργάνωση, τη διακίνηση και τη διαχείριση των φαρμάκων κ.λπ. Συγγνώμη που απασχολώ τόσο πολύ σε τεχνικά θέματα, αλλά τα διαπιστώσαμε, τα συζητήσαμε εκεί και με τους ανθρώπους, αλλά δυστυχώς δεν πήραμε ποτέ μια θετική απάντηση. Όλα είναι σε μια κατάσταση αιωρούμενη. Δηλαδή υπάρχει μια ομιχλώδης ατμόσφαιρα. Δεν υπάρχει διαφάνεια σε τίποτα ως προς το αυτό θα γίνει και τέλος. Δεν υπάρχει αυτό. Δείγμα φυσικά της έντονης έλλειψης οργάνωσης που υπάρχει σε αυτή την κρίση.

Δεν θα ήθελα να προσθέσω τίποτα περισσότερο, γιατί θα μπω στη διαδικασία να επαναλαμβάνω τα λεγόμενα του Δημάρχου και ξέρετε οι περισσότεροι που με γνωρίζετε ότι είμαι κατά των επαναλήψεων. Το μόνο που θα μείνω για λόγους πολιτικούς και ιστορικούς, για να γραφτούν στα πρακτικά, είναι ότι θα πρέπει να βρούμε τον οποιοδήποτε τρόπο να διαχειριστούμε αυτούς τους αλληλέγγυους και αυτές τις ΜΚΟ, που φυσικά ξεσηκώνουν τον κόσμο να μένουν εκτός στρατοπέδων και Hot Spots και κατασκηνώσεων για ευνόητους οικονομικούς λόγους και συμφέροντα αυτών. Εγώ πιστεύω ότι με μία

περίσσια αγάπη προς αυτούς τους ανθρώπους και με ένα συναίσθημα και να μην ξεχνάμε το ποιοι είμαστε εμείς και ποιοι ήμασταν και πού βρισκόμαστε, θα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή συμβίωσής τους, συμβίωσης δικιάς μας και με αυτούς. Δε θέλω σε αυτή τη φάση να συνεχίσω, για να διευκολύνω τους...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Ο κ. Ντηνιακός.

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Καλησπέρα και από μένα. Πραγματικά οι εικόνες που περιέγραψε ο Δήμαρχος της υποδοχής είναι ιδιαίτερα συγκινητικές, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά και την ταλαιπωρία και τον κίνδυνο της ζωής που έχουν θέσει κάποιοι εκ των οποίων κάποιοι συγγενείς τους ενδεχομένως να έχουν χαθεί στη διαδρομή, στις θάλασσες. Σαφώς η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά που πρέπει να επιδείξουμε και ο Χαϊδαριώτικος λαός, η κοινωνία εδώ, και οι γύρω περιοχές, πρέπει να είναι δεδομένος. Και αυτό πρέπει να κάνουμε στην πράξη για όσο διάστημα μείνει ο κόσμος αυτό στον συγκεκριμένο χώρο. Ωστόσο αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αυτό είναι το μετά.

Ας πάλι λίγο και στο πριν και ας πάμε και σε ένα άλλο... Συγγνώμη. Ας πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα, που πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μια σαφή και συγκεκριμένη στάση. Είναι τελικά ο αριθμός των προσφύγων θέμα στον συγκεκριμένο χώρο; Πέρα από την ακαταλληλότητα του χώρου, για την οποία και η Δημοτική Αρχή συμφώνησε. Όλοι συμφωνούμε ότι ο χώρος είναι ακατάλληλος. Ήταν ακατάλληλος για τα 1.500 άτομα, αλλά βρεθήκαμε, σύμφωνα με τα λόγια του Δημάρχου, σε μια προειλημμένη απόφαση. Και ακριβώς έπρεπε να επιδείξουμε, όπως είπαμε, την ανθρωπιά μας και την αλληλεγγύη μας σε μια προειλημμένη απόφαση. Ο χώρος είναι κατάλληλος ή όχι για παραπάνω κόσμο ή και για τον ίδιο τον κόσμο; Συνεχώς ακούμε από τα μέσα για 6.000, ενδεχομένως για 3.500, ίσως για να μας «χρυσώσουν τα χάπι», δεν θέλω να χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις, να βρεθεί μια μέση λύση. Διάφορες σκοπιμότητες ή οτιδήποτε. Εδώ διαμορφώνεται μια συγκεκριμένη κατάσταση.

Η Αττική έχει πάνω από 40 Δήμους. Πόσοι Δήμοι ήδη τώρα φιλοξενούν πρόσφυγες; Η Δημοτική Αρχή στην συγκεκριμένη περίπτωση, πέρα από το να δείξει, και το σέβομαι και το εκτιμώ αυτό, την ανθρωπιά της και την

αλληλεγγύη της στην υποδοχή των προσφύγων και μεταγενέστερα στην καθημερινότητά τους με διάφορες δραστηριότητες, πρέπει όχι να προλαμβάνει για τον Δήμο τον ίδιο μόνο. Ας μην το θέσουμε μόνο εγωιστικά. Ας το θέσουμε και βιώσιμα. Έχουμε ξαναπεί, αυτή είναι η θέση της παράταξής μας, ότι η αφομοίωση, όπως έγινε παλιότερα με άλλους λαούς, ήμουν Δημοτικό-Γυμνάσιο, η αφομοίωση να γίνεται όχι σε συγκεκριμένους 4-5 Δήμους, αλλά όσο γίνεται περισσότερους. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη θέση που δεν έχει να κάνει με τον συναισθηματισμό αυτό όντως που βγαίνει. Δεν θέλω να μιλήσω και εγώ για τα βιώματα, τις ιστορίες που έχουμε ακούσει από τους συγγενείς μας για την προσφυγιά. Αυτή είναι η καθαρή θέση της παράταξης. Τι γίνεται με αυτό το θέμα; Η Δημοτική Αρχή δηλαδή δεν έχει ρόλο σε αυτό;

Κάποτε υπήρχε μία φήμη, πριν ενάμιση μήνα ακουγόταν, πριν δύο μήνες, ότι θα έρθουν εδώ κάποιοι πρόσφυγες. Το ξαναείπαμε ότι είχε γίνει μια τηλεφωνική συνέντευξη από όλες τις παρατάξεις. Εκφράσαμε μια άποψη. Ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή διαβεβαίωνε ότι πρόσφυγες δεν θα έρθουν, δεν έχει τέτοια ενημέρωση.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Το δεύτερο μετά το κόμμα ήταν η διόρθωση. Δεν είχε τέτοια ενημέρωση. Ωστόσο υπήρχε μια φήμη. Ήταν έντονη αυτή η φήμη. Αυτές τις τρεις εβδομάδες μέχρι να φτάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, που πήραμε μια απόφαση. Δεν πήραμε καν μια απόφαση. Πιστεύω ότι εκφράσαμε την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη μας, το ξαναλέω, σε μια προειλημμένη απόφαση, όπως είπε και ο Δήμαρχος. Υπήρχε συγκεκριμένο έγγραφο.

Στη φήμη αυτή που προϋπήρχε αυτές τις τρεις εβδομάδες, έγινε κάποια δραστηριότητα; Έγινε κάποια ενέργεια απ' το Δήμο; Το ξαναλέω, στα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης, στους υπόλοιπους Δήμους, αν υπάρχουν θέσεις, και στην κυβέρνηση βέβαια, αν υπάρχουν χώροι, να μοιραστεί ο αριθμός των προσφύγων. Το ρωτάει. Στην εισήγησή του εκείνη τη μέρα, θυμάμαι, ο Δήμαρχος, πριν καν πάρουμε εμείς το λόγο, ίσως για να προκαταλάβει την ήδη εκφρασμένη άποψή μας, είπε ότι, ανάμεσα σε άλλα βέβαια, ότι είναι αργά τώρα. Κάποιοι θα πουν για αναλογική κατανομή και

διασπορά των προσφύγων, αλλά είναι αργά. Ας υποθέσουμε ότι όντως ήταν αργά. Και ψηφίσαμε για την προειλημμένη απόφαση των 1.500 προσφύγων.

Στις διάφορες φήμες μεταγενέστερα για 6.300, για 4.000, ότι όλοι από τον Πειραιά θα πάνε στον Σκαραμαγκά, ότι θα καθαρίσει ο Σκαραμαγκάς, ότι το Ελληνικό καθαρίζει και συγκαλούνται οι Δήμαρχοι και θα πάνε στον Σκαραμαγκά. Σε αυτές τις όποιες φήμες, πέρα από το οργανωτικό, την επίβλεψη να γίνει όσο πιο σωστά στον ήδη διαμορφωμένο χώρο ή στον χώρο που διαμορφώνεται η υποδοχή και η καθημερινότητά τους να λειτουργήσει όσο γίνεται καλύτερα, υπήρχαν ενέργειες; Γραπτές ενέργειες. Να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του. Και δεν μιλάω για τον Δήμαρχο εδώ. Να αναλάβουν τα υπόλοιπα όργανα. Να αναλάβει η Περιφέρεια, να αναλάβει η ΚΕΔΕ, η ΤΕΔΚΝΑ, οι υπόλοιποι Δήμοι. Υπάρχει σαφής θέση γι' αυτό; Υπάρχει σαφές όριο για εσάς; Για κάποιους ειδικούς ενδεχομένως, να πουν παιδιά μέχρι εδώ, δεν γίνεται, δεν είναι βιώσιμη η κατάσταση πέρα από αυτό τον αριθμό. Εγώ αυτή την απορία εκφράζω, με όλη την καλή θέληση και διάθεση.

Εμάς η φιλοσοφία μας είναι να βοηθάμε τη Δημοτική Αρχή. Δεν σκεφτόμαστε τις εκλογές. Κάποιος άλλος, για να το επαναφέρει, ίσως τη σκέφτεται και ενδεχομένως σκέφτεται ένα πολιτικό κόστος των επιλογών του ναι μεν, αλλά. Αυτός ο συναισθηματισμός, αλλά από εκεί και πέρα παίρνουμε θέση; Όταν ένας δημότης της Αφαιάς έρχεται και λέει *τι γίνεται, τι θα γίνει, Δήμαρχε; Τι θα γίνει; Πόσο θα φτάσουν; Πού θα φτάσει αυτός ο αριθμός;* Υπάρχει μια αόριστη κατάσταση, όπως είπαν εδώ οι περισσότεροι. Ο Αντρέα Μποζίκας λέει ότι θεωρεί ότι θα φτάσουν μέχρι 5.000, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι βιώσιμη η κατάσταση στον συγκεκριμένο χώρο. Οπότε τι θα κάνουμε;

Είναι δύο διαφορετικά σκέλη αυτά, στα οποία πρέπει να δούμε πώς θα τοποθετηθούμε. Και εν πάση περιπτώσει, ακριβώς επειδή κάποιος μπορεί όντως να μην σκέφτονται τις εκλογές και το όποιο πολιτικό κόστος, ας είμαστε εμείς οι κακοί τέλος πάντων που επικεντρωνόμαστε στον αριθμό των προσφύγων που θα έρθουν και ζητάμε τη διασπορά και την ανάλογη διασπορά και την αναλογικότητα γενικότερα, την τήρηση σε όλους τους Δήμους όχι μόνο της Αττικής, όλης της Ελλάδας. Γιατί εδώ συμβαίνουν δύο-

τρία πράγματα είτε σωρευτικά είτε όχι. Ενδεχομένως έχετε μία συγκεκριμένη πολιτική, που την έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, σε περίπτωση διεκδίκησης δηλαδή να μην έρχονται όλα τα «δεινά». Εδώ πέρα δεν είναι δεινό, αλλά μιλάω για άλλες περιπτώσεις, στη Δυτική Αθήνα να θωρακίζουμε την πόλη. Να κάνουμε ενέργειες προλαμβάνοντας. Με τη συμμετοχή και της αντιπολίτευσης για συγκεκριμένα θέματα. Να θωρακίσουμε την πόλη. Να μοιραστεί το θέμα των προσφύγων. Υπάρχει ένα αυτό.

Υπάρχει ένα δεύτερο, γιατί έτσι όπως τα παρουσιάζετε, εγώ στην έλευση των προσφύγων βλέπω μια παθητική στάση. Είστε θεατές εδώ πέρα; Να το ξέρουμε. Ή μπορεί να συμβαίνει και το τρίτο. Να έχετε την απόλυτη εμπιστοσύνη στην συγκεκριμένη κυβέρνηση. Συμβαίνει αυτό; Έχετε την απόλυτη εμπιστοσύνη στη συγκεκριμένη κυβέρνηση; Στα λεγόμενα του κ. Βίτσα, ότι ο κ. Βίτσας είπε ότι δεν θα έρθουν, άντε 100 παραπάνω. Εντάξει, ο κ. Βίτσας, ο Υπουργός, έχει πάντα δίκιο, λέει την αλήθεια, τον πιστεύουμε, προχωράμε, ας επικεντρωθούμε στα συγκεκριμένα θέματα. Ας υποδεχτούμε λοιπόν τους πρόσφυγες. Όχι λοιπόν. Υπάρχει το θέμα αυτό στο οποίο θα σκύψουμε όλοι και υπάρχει και το άλλο θέμα. Γιατί ακριβώς εάν είναι τουλάχιστον 5.000 οι πρόσφυγες οι οποίοι πρόκειται να έρθουν, πρέπει όλοι μαζί να σκύψουμε και σε αυτό το θέμα και να δούμε το Χαϊδάρι πόσους μπορεί να αντέξει. Λοιπόν, ας είμαστε εμείς οι κακοί και να στέλνουμε και επιστολές και ας έχει τη δυνατότητα το Δήμαρχος μετά να τις χρησιμοποιεί και ας βάζει εμάς ότι αντιδρά ένας κόσμος ας πούμε και ότι πρέπει να δούμε και αυτό το θέμα. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ντηνιακό. Ο κ. Σπηλιόπουλος.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κουβεντιάζουμε στην εξέλιξη του ένα δύσκολο θέμα, το οποίο νομίζω ότι τουλάχιστον όσον αφορά την περιοχή, επιλύονται προβλήματα φιλοξενίας των προσφύγων σε σωστό δρόμο. Θέλω να πω καταρχήν ότι η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, η οποία με εξέπληξε για το συλ της, αλλά ,πριν να γράψω την ανακοίνωση εν θερμό, βρήκα και άλλες τέτοιες ανακοινώσεις περιφερειακά στη Χίο και κάπου αλλού, που μιλάει ότι για την κυβέρνηση που συμμετέχει στο αιματοκύλισμα, θεωρώ ότι αδικεί την

προσπάθεια, όχι να κρύψουμε τις ιδεολογικές διαφορές και τα ζητήματα που υπάρχουν έτσι και αλλιώς διαφορετικά όσον αφορά τις εκτιμήσεις και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και όσον αφορά τις πολιτικές επιλογές που σήμερα ακολουθούνται από πλευράς της κυβέρνησης, σε μια προσπάθεια συνολικότερης διαμόρφωσης μιας εξωτερικής πολιτικής, που ξεφεύγει από τα όρια των συγκεκριμένων επιλογών που είχαν χαραχτεί χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθώντας να έχει μία πολυδιάσπαση πολιτική και σε σχέση με τη Ρωσία και σε σχέση με τον χώρο της Μεσογείου σαν θάλασσα ειρήνης και με τον δύσκολο χώρο του πολέμου, αναδεικνύοντας τις αιτίες, ποιοι δημιούργησαν αυτόν τον πόλεμο και προσπαθώντας σήμερα να αντιμετωπίσει, στα πλαίσια των δυνατοτήτων και δημιουργίας συγκεκριμένων μετώπων, ενάντια στην προσπάθεια που γίνεται οι προσφυγικές ροές να στραφούν, να μην δοθεί διέξοδος στο να μπορέσουν να περάσουν στην Ευρώπη για μια καλύτερη ζωή. Νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση ήταν συγκεκριμένες οι ενέργειες σε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τέτοιες και άλλες σε διάφορα επίπεδα, σε επίπεδα κινημάτων, σε επίπεδα κομμάτων, σε επίπεδα Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδα συνομιλίας, σε επίπεδο κρατών, σε επίπεδο κινητοποίησης ανθρώπων διανοουμένων του πνεύματος και του πολιτισμού.

Σήμερα, λοιπόν, η Ελλάδα, που βρέθηκε μέσα στην δική της ανθρωπιστική κρίση να πρέπει να διαχειριστεί και την ανθρωπιστική κρίση 1.000.000 ανθρώπων που πέρασαν από εδώ πέρα πηγαίνοντας για την Ευρώπη, βρέθηκε με αποφάσεις μονομερείς και άδικες για την κατάσταση των ανθρώπων που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, βρέθηκε με κλειστά σύνορα. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση έγιναν συγκεκριμένες προσπάθειες για να βρεθούν άλλοι δρόμοι διέξοδοι, που να μην είναι μέσα από τον θαλασσοπνίχτη του Αιγαίου και σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζονται οι δραστηριότητες. Όσον αφορά το προσφυγικό και την αντιμετώπιση των ανθρώπων που είναι στη χώρα μας, που είναι γύρω στις 53.000, νομίζω με πιο γρήγορο τρόπο δεν θα μπορούσε καμία κυβέρνηση, και αυτό έγινε χάρη στην εκφρασμένη θέληση να μην κουκουλωθεί το πρόβλημα, να μην αφεθούν οι άνθρωποι στη μοίρα

τους, αλλά και αν μπορέσουν να εξυπηρετηθούν για όποιο χρονικό διάστημα, μηνών ή ετών, χρειαστεί να μείνουν στη χώρα μας.

Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι σήμερα η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί σε γενικές γραμμές, με εξαίρεση την περιοχή της Ειδομένη κυρίως, που μπορεί να δημιουργήσει ακόμα προβλήματα και κυρίως γιατί υπήρξε δράση ομάδων που πέρα και έξω, χρησιμοποιώντας μάλιστα θα λέγαμε τους πρόσφυγες, ο στόχος ήταν να δημιουργήσουν άλλου είδους εμπλοκές και ένα μέτωπο ενάντια στην κυβέρνηση. Στον Πειραιά πρέπει να πούμε η κατάσταση εξομαλύνεται και όσο υλοποιείται το πρόγραμμα το οποίο είχε εξαγγελθεί, ότι μέχρι το Πάσχα θα υπάρχουν χώροι φιλοξενίας αντίστοιχοι με τον Σκαραμαγκά, το πρόβλημα αισιοδοξούμε με τη γλώσσα της αλήθειας και τη γλώσσα της επικοινωνίας, που και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται πραγματικά για το προσφυγικό είχαν να αντιμετωπίσουν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όχι μόνο βέβαια σε αυτό το ζήτημα, τον δημοσιογραφικό λαϊκισμό, τον κίτρινο τύπο, οι οποίοι χρησιμοποιώντας και αυτό το ζήτημα, σε μια κυβερνητική-αντικυβερνητική υστερία, πρέπει να πούμε ότι παίζουν με τα νούμερα, με τους αριθμούς, τις καταστάσεις, υπερβάλλοντας γεγονότα ή δημιουργώντας ψεύτικα γεγονότα μέσα απ' το διαδίκτυο, προκειμένου να δημιουργήσουν μια κατάσταση ανησυχίας στον ελληνικό λαό.

Πρέπει να πούμε, με εξαίρεση κάτι κινήσεις που έγιναν στον Πειραιά απ' τη Χρυσή Αυγή και κάτι μεμονωμένες κραυγές κάποιων Μητροπολιτών και κάποιων άλλων παραγόντων, που γρήγορα καταλάγιασαν, στην τοπική αυτοδιοίκηση, η κατάσταση σήμερα είναι καλή. Ο ελληνικός λαός με ανοιχτή αγκαλιά, μαζί με τους τοπικούς άρχοντες, τους φορείς, την κοινωνία, τα σχολεία, τους ανθρώπους της παιδείας, προσπαθεί να αγκαλιάσει αυτούς τους ανθρώπους και να κάνει τη ζωή τους καλύτερη.

Για να έρθουμε εδώ στα συγκεκριμένα της περιοχής μας, νομίζω ότι η όλη συζήτηση και η περιγραφή της κατάστασης, γιατί και εμείς πήγαμε εκεί, ήμασταν εκεί, παρακολουθούσαμε απ' την πρώτη στιγμή, είτε απ' έξω είτε από μέσα, όπου χρειάστηκε, παίρναμε πληροφορίες, κάναμε συναντήσεις, και

σήμερα ήμασταν εκεί πέρα, συναντηθήκαμε με σχεδόν το σύνολο των Αντιδημάρχων, γνωρίζουμε τις προσπάθειες και δεν αδικούμε σε αυτό το πράγμα καθόλου τη Δημοτική Αρχή. Εξάλλου νομίζω ότι έχω μιλήσει και άλλη φορά επαινετικά στην πορεία που το πρόβλημα ερχόταν προς τα δώθε, για τον τρόπο αντιμετώπισης σε διάφορες εκδηλώσεις πολιτικού και κοινωνικού χαρακτήρα στα πλαίσια της Περιφέρειας και του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Εμείς θα έλεγα ότι με τις πολύπλευρες θα λέγαμε διαστάσεις και σε προσωπικό επίπεδο συμμετοχής μας στον πολιτικό και κοινωνικό αγώνα στα δημοτικά πράγματα, και αυτό που είπε ο Μιχάλης τις τελευταίες 10 μέρες και με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Αττικού, πρέπει να ισορροπούμε σε ένα πολύ δύσκολο ζήτημα ενάντια στον λαϊκισμό, ενάντια στην υπερβολή, κρατώντας χαμηλούς τόνους και αυτό έχουμε ακολουθήσει γενικά και σήμερα θα λέγαμε και στην πορεία και σε ζητήματα που κάποιοι παίζουν σε τοπικό επίπεδο με τη δημιουργία μιας ανησυχίας στον Χαϊδαριώτικο λαό.

Διότι αν θέλετε, δεν είναι τα νούμερα αυτά που πρέπει να ανησυχούμε. Πρέπει να ανησυχούμε για τους ανθρώπους και πρέπει να ανησυχούμε για την διαμόρφωση μιας κουλτούρας, και σε αυτό συμφωνώ με μεγάλο μέρος της συναισθηματικής ομιλίας του Μιχάλη, στο ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ για να ζητάνε ένα αποκούμπι. Και τουλάχιστον εμείς απ' τη δική μας πλευρά, αυτό που είπαμε και δεσμευτήκαμε απ' την αρχή, ότι στα πλαίσια του Δήμου και της Περιφέρειας εντάσσουμε τις προσπάθειές μας και τις δράσεις μας. Γιατί πιστεύουμε ότι οι τοπικές κοινωνίες μπορεί να είναι αποτελεσματικές, μπορούν να είναι ανοιχτή αγκαλιά, μπορούν να είναι στο μάξιμουμ συμπνετικές στην πράξη και όχι στα λόγια, όταν ο καθένας υποτάξει τον πολιτικό εγωισμό, στα πλαίσια της συλλογικότητας που βρίσκεται.

Και η συλλογικότητα σε κάθε περιοχή είναι η Δημοτική Αρχή και είναι η Περιφέρεια. Αυτό θα δώσει την δυνατότητα στο να μην υπάρχουν και δράσεις από διάφορες ομάδες, οι οποίες έπαιξαν και παίζουν και στον Πειραιά και στην Ειδομένη, σε ανθρώπους που πέρα και έξω από τις αγαθές προθέσεις τους πολλές φορές εμπλέκονται σε παιχνίδια πολιτικού ανταγωνισμού και

χρησιμοποιούν ανθρώπους, που δυστυχώς έχουν διασχίσει μια Μεσόγειο ολόκληρη για να βρεθούν εδώ πέρα. Είναι άλλο το δικαίωμα στην πολιτική ενημέρωση και άλλο το δικαίωμα, η χρήση αυτού του πολιτικού δικαιώματος για μικροπολιτικά συμφέροντα κάποιων μεμονωμένων ομάδων, που όμως πολλές φορές η αντανάκλασή τους είτε σε γενικό πολιτικό επίπεδο, όπως στην Ειδομένη, είτε σε τοπικές περιοχές, έχουμε δει τη δράση ανθρώπων είτε ιερωμένων κ.λπ., πώς με μια κουβέντα ξαφνικά άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι προβληματισμένοι, άνθρωποι που είναι ανήσυχοι γενικώς, ανησυχούντες, ή παίζοντας έναν συγκεκριμένο ρόλο, οχυρώνονται πίσω από τέτοιες απόψεις προκειμένου να δημιουργήσουν καταστάσεις κάθε άλλο καλές και για τους ανθρώπους που φιλοξενούνται αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες.

Και το σημαντικότερο είναι το εξής. Αν πέσει το δηλητήριο στα μικρά παιδιά, αυτό που κατήγγειλε ο Μιχάλη πολύ παραστατικά, αυτό είναι ένα πράγμα που δύσκολα η κοινωνία, οι συνθήκες, ο γενικός πολιτικός αντίκτυπος ή όλη η προσπάθεια του σχολείου, μπορεί να το αντιστρέψει. Και αυτό χαράσσει. Ο φασισμός επιλέγει, το ξέρουμε αυτό ιστορικά, πώς απευθύνεται και με ποιο τρόπο σε αυτό που λέμε στα κατώτερα ένστικτα των ανθρώπων, στα αισθήματα της φοβίας κ.λπ. Χαίρομαι που ο Δήμος Χαϊδαρίου συνεχίζει δημιουργικά θα έλεγα αυτό το οποίο συμφωνήσαμε, παρά και τις επιμέρους επιφυλάξεις και παρά τις επιμέρους κριτικές, σε μια σειρά φίλους και άλλες παρατάξεις, που θα έλεγα ότι ίσως σπέρνουν και σε δύο βάρκες, γιατί εδώ τα πράγματα τα λέμε ανοιχτά. Εξάλλου μερικοί λένε ότι επιλέγουν τον ρόλο του κακού, για τους δικούς τους λόγους, κάποιος άλλοι είναι παραπάνω ανησυχούντες.

Θα ήθελα να πω, γιατί δεν θέλω να αφήνω πράγματα αναπάντητα, τουλάχιστον αν είναι ζήτημα ενημέρωσης, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και όχι επειδή αφορά τον φίλο μας τον Βίτσα και Χαϊδαριώτη, αλλά επειδή είναι μια πραγματικότητα, ότι ενώ ξέρετε ότι εγώ προσωπικά σε ανύποπτο χρόνο, και πριν να υπάρξουν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, κάνοντας μια ανάλυση και παραφράζοντας λίγο τον Πουλατζά είπα «Και τι θα κάνει αυτή η κυβέρνηση;», κάνοντας με έναν δικό μου τρόπο κριτική για τους

αργούς ρυθμούς όσον αφορά την επίτευξη σε ορισμένα πράγματα, είπα και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Και θα έλεγα λοιπόν ότι εδώ, που θα έπρεπε ίσως πιθανά να χρησιμοποιήσει και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου ή αντίστοιχες ενέργειες που με εύκολο τρόπο να εγκαταστήσει αυτά τα Hot Spot και τους χώρους φιλοξενίας, πρέπει να σας πω λοιπόν, και το λέω στον φίλο μου τον Μποζικά, ότι εξαντλήθηκαν, και καλά θα κάνει να το ψάξει δηλαδή αν δεν είναι από πρόθεση, όλες οι ενέργειες. Καλέστηκαν όλες οι εταιρείες, έγινε πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός κ.λπ. Όλα αυτά κατά τη δική μου γνώμη. Το γνωρίζουν και εδώ όσοι ασχολούμαστε με τα δημοτικά πράγματα, ότι πολλές φορές όταν είναι κάτι επείγον, εγώ προσωπικά λέω βάζω την υπογραφή μου προκειμένου να ξεπεραστούν τεχνικές δυσκολίες. Και δεν είπα ποτέ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να αφήσουμε τον συνάδελφο Σπηλιόπουλο να ολοκληρώσει.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία, εντάξει. Εντάξει, καμία αντίρρηση. Φαίνεται όταν μιλάω, Αντρέα, ή δεν είσαι εδώ πέρα, έχεις αλλού το μυαλό σου, ή τουλάχιστον τα πρακτικά που υπογράφεις να τα διαβάζεις. Ωραία, συγνώμη δηλαδή. Πάμε, πάμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, να ολοκληρώσουμε την τοποθέτηση κ. Σπηλιόπουλε.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει. Σου απάντησα λοιπόν. Εντάξει, 36 λεπτά ομιλία έκανα και για τον προϋπολογισμό και στο άλλο θέμα, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα που είναι εδώ ο κόσμος και παρακολουθεί. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, με αφορμή το... και τα ζητήματα αυτά που τρέχουν και τα ζητήματα του Δήμου. Δεν κουβεντιάζουμε αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή, αλλά τέλος πάντων, δεκτό.

Όσον αφορά το ζήτημα της κατάστασης εδώ στον προσφυγικό καταυλισμό, εγώ απλώς θέλω να δώσω λίγο διαφορετική εικόνα, γιατί και εγώ είχα κάνει επίσκεψη και φίλοι της παράταξής μας το μεσημέρι συμμετείχαν στο συσσίτιο

και ευρύτερος κόσμος απ' την Δυτική Αθήνα είναι εκεί και ό,τι χρειαστεί προσπαθούμε να ανταποκριθούμε. Νομίζω λοιπόν ότι η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη από αυτό που περίπου θέλουν να μας πείσουν κάποιοι ότι είναι περίπου οικτρή, εγώ θα έλεγα ότι είναι καλή. Υπάρχει ένα ζήτημα υγειονομικής κάλυψης από την άποψη των παιδιάτρων, το οποίο και εγώ προσωπικά έχω κάνει κάποιες ενέργειες. Πρέπει να σας πω ότι το παιδιατρικό τμήμα του Αττικού Νοσοκομείου, πριν να προκύψει το ζήτημα του Σκαραμαγκά, είναι όλο ενταγμένο αυτή τη στιγμή σε βάρδιες κ.λπ. στον Πειραιά και πιθανά θα υπάρξουν κάποιες δράσεις. Βεβαίως όσο κουβέντιασα και με ανθρώπους γιατρούς του στρατού αλλά και του νοσοκομείου, η άποψή τους είναι, και νομίζω αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό, η πρωτοβάθμια περίθαλψη θα καλυφθεί, ήδη νομίζω το μεσημέρι θα υπήρχε, την ώρα που έφευγα εγώ, ομάδα απ' το ΚΕΛΠΝΟ που θα καλύψει αυτά τα ζητήματα. Τα υπόλοιπα πρέπει να είναι, για να είναι αξιόπιστη αυτή η λύση, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο, μέσα απ' το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τα σοβαρότερα προβλήματα, πάντα βέβαια με την ευθύνη και την φροντίδα του συστήματος ενημέρωσης μέσα από τον υπεύθυνο εκεί άνθρωπο του ναυτικού, σε συνδυασμό με τον Δήμο και όλους εμάς τους ανησυχούντες. Αυτά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον Σπηλιόπουλο. Ο κ. Δρούλιας,

ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Είναι πράγματι ένα ευαίσθητο θέμα, το οποίο δεν ενδείκνυται για αντιπολίτευση, και γι' αυτό από την αρχή εμείς, παρά το γεγονός ότι είχαμε μία ξεκάθαρη θέση και ήμασταν οι μόνοι που διαφωνήσαμε, εκφράσαμε μία διαφορετική άποψη, κρατήσαμε χαμηλούς τόνους. Δεν νομίζω ότι είναι ένα θέμα που ενδείκνυται για αντιπολίτευση προς τη Δημοτική Αρχή. Και βέβαια η δική μας η διαφωνία σε καμία περίπτωση δεν πήγαζε από θέσεις ξενοφοβικές, ρατσιστικές ή οτιδήποτε σχετικά με αυτό. Είχε να κάνει, όπως το τονίσαμε από την πρώτη στιγμή, με τις λανθασμένες πολιτικές που έχουν γίνει και μας οδήγησαν σε αυτό το σημείο, με τις λανθασμένες επιλογές και την προχειρότητα που υπάρχει σε επίπεδο πολιτείας, και το βλέπουμε και επιβεβαιωνόμαστε μέρα με την μέρα.

Αυτά τα οποία είπαμε, και αν δείτε τα πρακτικά εκείνης της ημέρας επιβεβαιώνονται μέρα με την μέρα και νομίζω ότι ο οποιοσδήποτε έχει το ελάχιστο πολιτικό αισθητήριο, με την κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά και με την τροπή που έχει πάρει πλέον το προσφυγικό ζήτημα και εκτός της Ελλάδος, σε επίπεδο Ευρώπης, θα καταλάβαινε ότι δύο πράγματα δεν πρόκειται ποτέ να τηρηθούν. Το ένα είναι ο αριθμός των προσφύγων που θα έρθει στο συγκεκριμένο Hot Spot, αλλά και σε όλα τα Hot Spots στην Ελληνική Επικράτεια, και το δεύτερο ο χρόνος που θα παραμείνουν εκεί. Ήδη από την πρώτη τοποθέτηση εδώ το λέγαμε ότι σίγουρα θα ξεπεράσουν κάποια στιγμή, και αν δεν γίνει τώρα θα γίνει σε βάθος χρόνου, θα ξεπεράσουν κάποια στιγμή τις 5.000, γιατί ο αριθμός των προσφύγων και των μεταναστών στην χώρα μας συνεχώς θα μεγαλώνει, από τη στιγμή που έχει κλείσει η δίοδος προς την Ευρώπη, ενώ οι ροές δεν έχουν σταματήσει, ακόμα και εάν έχουν μειωθεί μετά τα γεγονότα στις Βρυξέλες, σίγουρα όμως ο αριθμός των προσφύγων στη χώρα μας συνεχώς θα μεγαλώνει. Επομένως και ο αριθμός που θα είναι εδώ στον Σκαρμαγκά θα μεγαλώνει και ο χρόνος θα επιμηκύνεται. Και βέβαια η ακαταλληλότητα του χώρου δεν έχει να κάνει ούτε με τον αριθμό, ούτε με τον χρόνο που θα παραμείνουν. Από την αρχή είπαμε ότι είναι ακατάλληλος ο χώρος και είναι ακατάλληλος πρώτα απ' όλα για τους ίδιους τους μετανάστες. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία είπαμε εκείνη την ημέρα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Μέρα με τη μέρα συνεχώς επιβεβαιωνόμαστε.

Καταλαβαίνω την αγωνία κάποιων, βλέποντας το πρόβλημα να προσπαθήσουν να μετατοπίσουν λίγο το κέντρο βάρους, αλλά επαναλαμβάνω ότι το ζήτημα δεν είναι ούτε ο αριθμός, ούτε ο χρόνος που θα παραμείνουν εκεί, είναι η ακαταλληλότητα του χώρου και το πώς θα μπορέσουμε εμείς, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας, να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα το οποίο πλέον έχουμε. Είναι γεγονός ότι η τοποθέτηση του Δημάρχου ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, ιδιαίτερα γλαφυρή. Νομίζω ότι όταν αποσυρθεί από την πολιτική, ο Δήμαρχος θα μπορούσε πολύ εύκολα, δεν το λέω ειρωνικά, να γίνει σεναριογράφος σε ένα ντοκιμαντέρ για την προσφυγιά. Ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικό, αλλά

νομίζω ότι δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Εγώ συμφωνώ με όλα όσα είπες και με τις εικόνες προφανώς ανθρωπιστικά όλοι δεν μπορούμε να μην ευαισθητοποιηθούμε, αλλά νομίζω ότι χάνουμε λίγο τον ρόλο μας. Ο ρόλος ο δικός μας είναι να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και να βρούμε λύσεις. Και πρέπει να βρούμε λύσεις και γι' αυτούς τους ανθρώπους και για τους δημότες του Χαϊδαρίου. Πρέπει να δούμε περιβαλλοντικά τι γίνεται με όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργείται.

Βλέπω ότι δημιουργείται ένα δίκτυο για την αποχέτευση. Δεν ξέρω πού αυτό καταλήγει, αν υπάρχουν προσωρινοί βόθροι και θα συλλέγονται τα λύματα, ελπίζω να μην καταλήγουν πάντως στη θάλασσα. Στεγανοί βόθροι που θα μεταφέρονται... Το άκουσα που το είπες, ήθελα απλά να το... Το άκουσα, Αντρέα, ήθελα να το επιβεβαιώσω. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα λύματα να χύνονται στη θάλασσα και να υπάρχει και περιβαλλοντική επιβάρυνση. Και βέβαια, επειδή βλέπουμε μέσα σε χρόνο ρεκόρ ξαφνικά να γίνονται αυτές οι υποδομές, δεν μπορεί το μυαλό μας να μην πάει στο πρόβλημα που υπάρχει στην Αφαία και στον Σκαραμαγκά εδώ και δεκαετίες, που δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο. Μιλάμε για το 2015, για τον 21^ο αιώνα και μία περιοχή του Χαϊδαρίου δεν έχει αποχετευτικό δίκτυο και καμία Δημοτική Αρχή εδώ και δεκαετίες δεν έχει επιλύσει αυτό το πρόβλημα. Και επειδή ο χρόνος τρέχει και για τη δική σας θητεία...

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:τα Δημοτικά Συμβούλια.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Όχι, παρακολουθώ, άσε με λίγο, Δήμαρχε. Παρακολουθώ πάρα πολύ καλά.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο έκανα ανακοίνωση ότι έχει ενταχθεί, το εντάξαμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ...

ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Ωραία. Το ότι το εντάξαμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ είναι μια πολύ σημαντική κουβέντα, πολύ βαριά κουβέντα, γιατί για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ πρέπει να έχει μελέτη.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχει γίνει, υπάρχει μελέτη.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Ωραία. Άρα η μελέτη εγκρίθηκε η εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ απ' την Περιφέρεια;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Πολύ ωραία, ωραία.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γι' αυτό λέμε ότι δεν παρακολούθησες.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Μισό λεπτό. Όχι, όχι, εδώ ήμουν. Εδώ ήμουν και το άκουσα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο απλή η ένταξη στο ΕΣΠΑ. Μακάρι να έχει ήδη ενταχθεί και να προχωράει η δημοπράτηση του έργου. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το '19 θα έχει υλοποιηθεί. Εδώ θα είμαστε... Εγώ ήθελα να το συνδέσω όμως με τα έργα που γίνονται εκεί και να πω ότι θα μπορούσε όπως αυτή τη στιγμή γίνονται κάποια αποχετευτικά έργα σε χρόνο dt, σε χρόνο ρεκόρ, για το Hot Spot, θα μπορούσαμε εμείς σαν Δήμος να διεκδικήσουμε λοιπόν με αυτές τις κατεπείγουσες εργασίες να γίνει ένα αποχετευτικό δίκτυο στην περιοχή και το Hot Spot να συνδεθεί με αυτό, αλλά και η Αφαία να αποκτήσει αποχετευτικό δίκτυο και ο Σκαραμαγκάς βέβαια, όλη η περιοχή. Επίσης όπως γίνονται προστατευτικά για τη θάλασσα για το Hot Spot, προστατευτικά υαλοπετάσματα, θα μπορούσαν να μπουν προστατευτικά υαλοπετάσματα στην Αφαία, όπου αυτή τη στιγμή η παιδική χαρά είναι δίπλα στην Εθνική Οδό και έχει χαλάσει και το συρματοπλέγμα και υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους κατοίκους. Θα μπορούσαμε λοιπόν, θέλω να πω, με συγκεκριμένες δράσεις και διεκδικήσεις, μάλλον να διεκδικήσουμε πράγματα για την πόλη με αφορμή την κατασκευή του Hot Spot, ούτως ώστε να ευνοηθούν και οι δημότες της περιοχής, που νιώθουν παραμελημένοι και αποκομμένοι από την υπόλοιπη πόλη, όχι μόνο γι' αυτό το συγκεκριμένο γεγονός, αλλά εδώ και πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, με την τακτική που έχουν ακολουθήσει η παλιότερες Δημοτικές Αρχές.

Επαναλαμβάνω όμως ότι για μένα υπάρχουν πολύ σημαντικές ευθύνες στην πολιτεία, στην πολιτική που έχει ακολουθηθεί και έχει διογκώσει, έχει μεγεθύνει αυτό το πρόβλημα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει λύση. Υπάρχουν σημαντικές ευθύνες στην επιλογή τέτοιων χώρων που είναι απαράδεκτοι από

ανθρωπιστικές συνθήκες, από συνθήκες υγιεινής, από όποια, σε όποιο τομέα και αν το δούμε η επιλογή του χώρου είναι απαράδεκτη. Και με λυπεί το γεγονός ότι η επιλογή του χώρου είναι απόφαση ενός Χαϊδαριώτη, διακεκριμένου πολίτη της πόλης μας, συμπολίτη μας, που στο παρελθόν ήταν και υποψήφιος Δήμαρχος και τώρα είναι αναπληρωτής υπουργός. Είναι μία λάθος επιλογή, που έρχεται να προστεθεί βέβαια σε συνεχόμενες λάθος πολιτικές και επιλογές και αποβαίνει εις βάρος νομίζω και της πόλης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μία περιοχή την οποία διεκδικούσαμε πάντα να αξιοποιηθεί με άλλο τρόπο. Είχαμε αντιδράσει στο παρελθόν όλες οι παρατάξεις, τότε εμείς δεν ήμασταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμα και για να γίνει εμπορευματικός σταθμός ή οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν συνάδει με αυτό το οποίο εμείς θέλουμε για την πόλη μας στη συγκεκριμένη περιοχή. Και δυστυχώς για τα επόμενα πολλά χρόνια, και το λέω γιατί δεν πρέπει να έχουμε ψευδαισθήσεις και πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα κατάματα, ο συγκεκριμένος χώρος θα έχει αυτή τη χρήση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Δρούλια. Ο κ. Κέντρης.

ΚΕΝΤΡΗΣ: Κ. Δήμαρχε...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιάννη, πάρε το δίπλα, για να μην τραβηχτούν τα καλώδια και έχουμε κανένα...

ΚΕΝΤΡΗΣ: Δεν μπορούμε, κ. Δήμαρχε, να σωθούμε εάν σε όλες τις διοικήσεις δεν βάλουμε τεχνοκράτες. Με μισθούς άνω των 3.500 και 4.000€ και θα αφήσουμε πίσω μας κάθε τι το οποίο καλούμαστε όλοι εμείς να εκπροσωπήσουμε, που είναι ο ανθρωπισμός ή η φιλανθρωπία κατά την εκκλησία. Έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Μέχρι και τη ρήση του Κολοκοτρώνη «Είδατε ποτέ, μωρέ αδέρφια, τα κακά παιδιά να ρίχνουν πέτρες σε μηλιά που δεν έχει μήλα;». Δεν έχει τίποτα. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε εδώ πέρα από διάφορους εκάστοτε εδώ πέρα, οι οποίοι έρχονται και μας λένε διάφορα απίθανα πράγματα. Και καλό είναι, εντάξει, μπορούμε να φτιάχνουμε μπετά κ.λπ., αλλά να διαβάζουμε ιστορία, κ. Δήμαρχε, διότι χωρίς την ιστορία, χωρίς ιστορική αντίληψη των πραγμάτων, η ανθρωπότητα και δη η πατρίδα, η Ελλάδα, δεν μπορούν να προχωρήσουν.

Εγώ θα επιμείνω στις τοποθετήσεις τις οποίες είχα κάνει, και δεν θα κουράσω το ακροατήριο, στην προπερασμένη συνεδρίαση. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να υπάρχουν, θα μπορούσαμε να κάνουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τέτοιο στρατόπεδο, κ. Δήμαρχε, και λυπάμαι και ένας λόγος ο οποίος αποχώρησα απ' την κεντροδεξιά ήταν αυτός, ήταν η Αμυγδαλέζα, τα κλειστά κέντρα. Ξέρετε για πόσα λεπτά μπορεί μία κυβέρνηση να επιλύσει αυτό το ζήτημα; Να κάνει στρατόπεδα συγκέντρωσης και να ρίξει μέσα εκεί πέρα αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους λέτε; Γιατί σας αποκάλεσαν και ηθοποιό. Όχι, κ. Δήμαρχε. Είστε ανθρωπιστής. Μπορεί να έχουμε διαφορετική πολιτική αντίληψη, αλλά κινείστε πάντοτε με βάση την ανθρωπιστική πλευρά του ζητήματος των προσφύγων και των μεταναστών.

Εγώ δεν χρησιμοποιώ ούτε τους όρους λαθρομετανάστες, τους αφήνω. Έχουν βγει επιτήδριοι, δεξιοί, ακροδεξιοί, παραδεξιοί. Δεν με αφορούν. Εμένα ξέρετε τι με αφορά; Ο Δήμος του Χαΐδαριου, προσφυγικός Δήμος, πάντοτε να δείχνει τον ανθρωπισμό του σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και απ' όπου μπορεί να βοηθήσει ο καθένας, διότι ο ανθρωπισμός δεν μετριέται ούτε με νούμερα, ούτε με ανθρώπους, ούτε μπορεί να γίνει ένας προκαθορισμός των ανθρώπων των οποίων θέλουμε να φέρουμε. Αύριο μπορεί να έρθουν 250.000, 300.000, δεν έχει η Ελλάδα, το ξέρουμε, τη δυνατότητα να θρέψει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν σημαίνει όμως, κ. Δήμαρχε, ότι θα χρησιμοποιήσουμε τους εμβολισμούς κάποτε που τους χρησιμοποίησαν δυτικά κράτη. Ενθυμήστε από τη Λιβύη κ.λπ. και πρέπει εδώ πέρα να τα λέμε αυτά. Μπορούμε να έχουμε καλοπροαίρετη κριτική για τις πολιτικές. Μπορούμε να πούμε ότι έχουν γίνει λάθη, ότι έχουν γίνει παραλήψεις, αλλά δεν μπορούμε να ισοπεδώνουμε όλα τα πράγματα. Διότι αυτά τα οποία σήμερα συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα είναι πρωτόγνωρα. Είναι πρωτόγνωρα. Και θα μου επιτρέψετε και επακριβώς να δούμε και τις συνθήκες και τη δυνατότητα που έχει η Ελλάδα προσπαθώντας να δώσει σε όλα αυτά τα ζητήματα λύσεις, τι μπορεί να κάνει εξ απόψεως οικονομικής.

Εν κατακλείδι κ. Δήμαρχε, ως Κέντρης Γιάννης, γιατί έτσι μιλάω πάντοτε, δεν μιλάω ως «Πόλη Προοπτικής», το γνωρίζεται όταν θα μιλήσω ως «Πόλη

Προοπτικής» μπορεί να υπάρχουν άλλες αντιλήψεις και άλλες απόψεις. Εγώ θα είμαι μαζί με τη Δημοτική Αρχή και μαζί με τους προοδευτικούς Δημοτικούς Συμβούλους σε έναν προσφυγικό Δήμο, όπως είναι ο Δήμος Χαϊδαρίου, όπου πάντοτε, όπου μου ζητηθεί και ό,τι ώρα μου ζητηθεί, εγώ εξάλλου είναι συνταξιούχος, θα μπορώ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου γι' αυτούς τους ανθρώπους, όχι μόνο εξ απόψεως πολιτικής, αλλά και εξ απόψεως θεολογικής, πέρα από τις θρησκείες, πέρα από τις αντιλήψεις, πέρα από τις πολιτικές διαφωνίες κ.λπ., θα είμαι ένας εργάτης προς αυτή την αντίληψη, ώστε η Ελλάδα να μείνει πιστή και οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται, τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις αρχές του ανθρωπισμού, στις αξίες του ανθρώπου. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κέντρη. Ο κ. Ασπρογέρακας.

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Κ. Πρόεδρε, κ. συνάδελφοι, δεν θεωρώ ότι ήταν λαθεμένη, όχι ως τοποθέτηση, η επανάληψη μιας κουβέντας η οποία έγινε με πολύ εκτενή τρόπο, κατά την άποψή μου, όταν συζητήθηκε εδώ η πληροφόρηση μας, μάλλον όταν ήρθε η πληροφόρησή μας, ότι πρόκειται να έρθουν οι μετανάστες πρόσφυγες και στον Σκαραμαγκά. Επειδή εν πάση περιπτώσει έχει χυθεί πολύ μελάνι μέχρι σήμερα, εγώ θα κάνω μια σύντομη επανάληψη, πολύ σύντομη επανάληψη, πέντε πραγμάτων τα οποία έχω την άποψη ότι θα πρέπει να τα εμπεδώνουμε σε καθημερινή βάση. Να τα εμπεδώνουμε αφενός και αφετέρου να τα υπηρετούμε, στον βαθμό που ο καθένας έχει τις ίδιες, παρόμοιες ή πλησιέστερες αντιλήψεις και δεν βάζει αυτούς τους ανθρώπους απέναντι. Θα θυμίσω, γιατί κάποιοι μπορεί αν το θυμούνται, ότι ο αείμνηστος Δήμαρχος, ο Δημήτρης Σκαμπάς, έλεγε μία φράση, γιατί ήταν λάτρης και της Ομηρικής λογοτεχνίας αλλά και των φιλοσόφων, έλεγε τη ρωμαϊκή φράση «*primum vivere deinde philosophari*», που στα Ελληνικά σημαίνει ότι πρώτα η ζωή, πρώτα να ζήσεις και μετά η φιλοσοφία. Αυτό γιατί το λέω. Για να κάνω όχι διάκριση, για να συμπληρώσω και να πω ο πολιτισμός, μιλάω για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις τις οποίες είπατε, για τις οποίες σε κάθε περίπτωση δεν είμαι και δεν μπορούσε να είμαι αντίθετος, ή

πάει μαζί ή έπεται ή πάει μαζί. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό κατά την άποψή μου.

Με την τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως και των υπολοίπων συναδέλφων, όπως όλοι θυμάστε, αλλά και γραπτά μέσα του διαδικτύου, τοποθετήθηκε πολύ εκτενέστερα σε αυτό το θέμα που ξαναέρχεται σήμερα και είπα από την αρχή καλά κάνει και ξαναέρχεται. Θυμίσω ένα-δύο πράγματα που είπα. Κατά τη δικιά μου θέση, τοποθέτηση και πολιτική διαδρομή μου, δεν υπάρχουν λαθραίοι άνθρωποι. Δεν υπάρχει διάκριση προσφύγων και μεταναστών εφόσον μιλάμε για ανθρώπους. Δεύτερον, επειδή πολύ κουβέντα έγινε για τα αίτια. Τα είπαμε εκτενώς, τα είπα μάλλον εκτενώς την άλλη φορά, όπως και οι συνάδελφοι της δικής σας παράταξης, τα θυμίζω και πάλι για να καταγραφούν μια φορά ακόμα. Κατά την άποψή μου είναι η επιβολή με τα όπλα πλέον αυτής της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, με τις δήθεν Αραβικές Ανοίξεις, αφού βέβαια είχαν προηγηθεί η Γιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, η Λιβύη, η Αίγυπτος με την πραξικοπηματική επιβολή του Σίσι ως προέδρου και ο κατάλογος έχει συνέχεια.

Έρχομαι στο πρακτικό μέρος. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πρώτα απ' όλα πρέπει να ζήσουν και δεν στέκομαι στις διακρίσεις των αριθμών αν θα είναι 1.500 ή 1.501 ή 3, αν θα είναι άρτιος ή περιττός ο αριθμός. Και αν υπάρξει και τρίτος και τέταρτος, πρέπει και αυτός να ζήσει. Δεύτερο. Αν αρρωστήσουν αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να στηριχτούν τόσο από τον Δημόσιο Τομέα με γιατρούς, όσο και από εθελοντές που πρέπει να κληθούν άμεσα να προσφέρουν υπηρεσίες με ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση. Τρίτο πρακτικό ζήτημα. Επειδή ήδη κάποιος Δήμος το ξεκίνησε και νομίζω το υλοποίησε ή το υλοποιεί, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ψεκασμούς ει δυνατόν από την Υπηρεσία Πρασίνου στην περιοχή, διότι σε λίγο καιρό, ήδη υπάρχουν οι νύμφες τους, έρχονται τα κουνούπια γίγαντες, που όπως όλοι ξέρετε προκαλούν αλλεργίες, προκαλούν δερματίτιδες και ένα σωρό άλλα νοσήματα.

Και κλείνω με αυτό, που μπορεί κάποιους να τους δυσαρεστήσει, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς ο μεγάλος μας ποιητής Διονύσιο Σολωμός έλεγε ότι είναι αληθινό είναι και εθνικό. Για να μην ξεχνιόμαστε λοιπόν, μια και όλοι

παροικούμε στην Ιερουσαλήμ και ξέρει ο ένας καλά τον άλλο, οι πρόσφυγες της Μικρασίας που ήρθαν εδώ, που συνέβη να είναι και Έλληνες, τουρκόσπορους τους ανέβαζαν, τουρκόσπορους τους κατέβαζαν. Τις γυναίκες τους τις έλεγαν παστρικές. Πέρασαν πολλά χρόνια ώστε να αποκτήσουν μια κάποια σχετική ισοτιμία. Αφήνοντας λοιπόν στην άκρη τα αρχαιολατρικά περί Ξένιου Δία, δηλαδή φιλόξενου Δία, που δήθεν κουβαλάμε μέσα μας, ας κάνουμε σε καθημερινή βάση μάθημα πάνω στην αυτογνωσία μας. Και αυτογνωσία μας σημαίνει και αυτόν τον ανθρωπισμό που περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους. Αυτά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ασπρογέρακα. Ο κ. Φουρλής.

ΦΟΥΡΛΗΣ: Συνεχίζοντας τον κύριο εξ επωνύμου, τον κ. Ασπρογέρα, που είπε ότι ό,τι είναι εθνικό είναι αληθινό, θα πω ένα πραγματικό γεγονός, για να δείξουμε την ιδεοληψία, ιδεολογία-συναισθηματισμό, γιατί η πολιτική μετά μπορεί να έχει κάποια προβλήματα και να επιδέχεται κάποια κριτική. Το είπε και ο Δήμαρχος, υπάρχει πόνος, θα υπάρχουν προβλήματα, κάποιοι πολίτες ενδεχομένως θα δυσαρεστηθούν, μπορεί να συμβεί αυτό.

Τι θέλω να πω. Εγώ έχω ζήσει και λίγο στο εξωτερικό και μου αρέσει η πολιτιστική κουλτούρα, δεν βρήκα ένα τραγούδι στη χώρα που έζησα, που έχει ιστορία, είναι Λατίνοι αυτοί, έχουν πολιτισμό, τα επιχειρήματα του Κικέρων να αναφέρει για προσφυγιά. Το 2005, όταν έγινε το τσουνάμι, συγνώμη, ένα λεπτό, δεν θα αργήσω πολύ κ. Πρόεδρε, είχαμε συγκεντρωθεί 80 στο στάδιο εκεί, που κάναμε μια συναυλία για τα παιδιά αυτά. Θυμάστε ο Σουμάχερ αυτός είχε δώσει 10.000.000 και μου έκανε εντύπωση. Θυμάστε τότε. Όταν βγήκε ένα λαϊκό δημοτικό συγκρότημα και είπε ξενιτεμένα μου πουλιά στον κόσμο σκορπισμένα, και είχα πει στον Καλογρά να το βάλει αυτές τις μέρες, αλλά δεν το έβαλε, έκλεγε όλο το γήπεδο. Ήταν Νταλάρας, όλοι, ναι, αλλά θέλω να δείξω δηλαδή αυτή η Ελλάδα τι συναισθημα κουβαλάει. Γιατί το DNA μέσα είμαστε περιούσιος λαός σε αυτό τον τομέα. Εμείς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να ρίξουμε πλαστικές σφαίρες.

Αλλά πάνω στο θέμα είπε κάτι ο Δήμαρχος, να μη χάνουμε ότι δεν μπορεί η πολιτεία για 3 ημέρες, τότε που θέλαμε εδώ πέρα τα μηχανήματα, αλλά το

βάζουμε στο τραπέζι, είπε ο Δήμαρχος. Και θα το βάλει και θα το τοποθετήσει όταν είναι στον καιρό, θα 'ρθεί. Γιατί και αυτοί οι κύριοι που έκλεισαν τα σύνορα τώρα, συγγνώμη που παρεμβαίνω σε αυτό, έβαλα η Αλβανία παρακαλώ θερμικές κάμερες. Αν είναι δυνατόν. Γιατί γελάτε, κ. Δήμαρχε; Έτσι δεν είναι; Θερμικές κάμερες αυτοί; Να μην πω καμιά κουβέντα και καταγραφεί εδώ πέρα; Μέχρι και εκεί έφτασε. Μα έκλεισαν τα σύνορα της Σένγκεν κατά παράβαση. Είναι έτσι ή δεν είναι; Επιτρέπεται αυτό να γίνεται; Και επειδή εδώ πέρα αρέσκει να λέει ρητά, παλιά υπήρχε μια Κοινωνική Άνοιξη που λέγονταν και ένας πόλεμος ο ... καίγεται, φλέγεται. Εγώ λέω εδώ πέρα ότι το Αιγαίο πνίγεται και πνίγεται και η Ευρώπη μέσα σε αυτό. Που δεν μπορούν να δώσουν λύση αυτοί οι κύριοι.

Είδα τη Γιάννα Λατρώνη, που είναι η Γιάννη Λατρώνη; Όταν ήμασταν παλιά στον Πνευματικό Κέντρο είχε κάνει μια πρόταση να δώσουμε κάποιο μικρό ποσό σε κάποια παιδιά στην Αιθιοπία, αν θυμάσαι Γιάννα, για κάτι παπούτσια να πάρουν που είχαν πρόβλημα. Και μας έβαλε το θέμα, δεν μπορείτε να αρνηθείτε, και το κάναμε, γιατί ο πολιτισμός, ρε παιδιά, είναι ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτοί εδώ πέρα, είπε ο Δήμαρχος, είναι κάποια παιδάκια μικρά τα υπόλοιπα. Θέλουν να ζήσουν. Έχουν δικαίωμα στη ζωή. Δεν μπορούμε να τα αφαιρέσουμε. Είναι κανείς εδώ από μας που θέλει να ζουν σε άθλιες συνθήκες; Κ. Μποζικά, πήγατε και είδατε και χαίρομαι που είδατε και καλά που βγήκατε για φωτογραφία και να βγείτε 10 φωτογραφίες που επισκέψατε και είχε αυτό το ενδιαφέρον, δεν με ενδιαφέρει, αλλά είπατε ότι είναι υπερβολικοί αυτοί. Κ. Σπηλιόπουλε, απ' το χώρο του ΑΣΔΑ που είστε, ακούστε κ. Σπηλιόπουλε, θα το βάλετε θέμα αυτό είναι επιβεβλημένο στον ΑΣΔΑ μέσα. Δεν μπορούμε να λέμε την κυβέρνηση, την ... οποιοδήποτε άλλο. Να πει ο ΑΣΔΑ στο καταστατικό του, εδώ ένας Δήμος επιβαρύνεται, όπως είπε ο κ. Ντηνιακός, με όλα αυτά, αν επιβαρύνεται. Που για μένα δεν επιβαρύνεται, και δυο και τρεις και τέσσερις, αρκεί να είναι κάτω από συνθήκες. Όμως δεν είναι κανένας. Διότι αν θυμάμαι καλά πήγαμε στην τηλεόραση, βγήκε ο κ. Μποζίκας και είπε ότι το Πάρκο Τρίτση, δεν ξέρω τι είναι εκεί πέρα, δεν είμαι μηχανικός, δεν ήταν κατάλληλο. Αυτό εδώ πέρα πάλι ήταν... Εγώ άκουσα από τον κ. Κυρίτση

σήμερα, χθες, ότι είναι κράχτης. Το διαβάσατε και εσείς αυτό; Και λέω για να έρθουν μεταξύ αυτοί εκεί πέρα, κάτι καλό.

Γιατί αυτά που λένε τώρα, που λέει και η κυβέρνηση ότι θα τουςβάλουμε τηλεόραση με τα κινητά, μόνο εγώ δεν ξέρω, όλοι αυτοί σε μισό λεπτό ενημερώνονται όλοι πλέον. Εχθές και παραπροχθές η Ιταλία 4.237 περισυνέλεξε ... είπε. Έκλεισαν εδώ τα σύνορα και θα πάνε. Είναι όπως είναι το νερό. Το νερό άμα του ρίξεις πέτρες, θα ψάξει θα βρει. Θα φύγουν και απ' την Αλβανία και από εκεί, γι' αυτό παραμένουν αυτοί, ξέρουν πώς θα γίνει. Δεν θα μείνουν. Εμείς όμως θα καταγραφούμε, όχι σαν το Δήμαρχο πάνω εκεί στην Έδεσσα, που είναι παρακαλώ, θυμάστε ότι είπαν ότι όργωσαν κάπου; Αυτοί πιστεύεται ότι είναι περήφανοι; Εγώ είμαι περήφανος που είμαι δημότης αυτού εδώ πέρα του Δήμου. Και είμαι περήφανος που είμαι δημότης αυτού του Δήμου, γιατί ο Δήμος συμπαραστάθηκε και τάχθηκε και συμμαρίζεται αυτό το πρόβλημα που θα ήθελα κάποια αλληλεγγύη τουλάχιστον απ' τους όμορους Δήμους εδώ πέρα. Οι όμοροι Δήμοι τι μπορούν να κάνουν. Εμείς έχουμε τη γεωγραφική θέση εννοείται, που φαντάζομαι εγώ θέλω να είμαι δίκαιος σε αυτά, ενδεχομένως στο Αιγάλεω δεν θα μπορούσαν. Εμείς έχουμε αυτό τον χώρο, γι' αυτό έρχονται εκεί. Αλλά σε θέματα αλληλεγγύης ή αυτό που έχουμε πρόβλημα τεχνικής υπηρεσίας τι μπορούν να κάνουν, κ. Αντιδήμαρχε, ή στα σκουπίδια ή οτιδήποτε, νομίζω αυτό είναι υποχρέωση όλων αυτών των κυρίων.

Να το βάλετε, κ. Σπηλιόπουλε, μέσα αυτό το θέμα στον ΑΣΔΑ, σε έκτακτη. Γιατί εμείς εδώ πέρα, όπως το λένε ορισμένοι, είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε από μόνοι μας. Εδώ δεν μπορεί αν το χειριστεί ολόκληρη Ευρώπη. Γιατί η κυρία Ευρώπη ολόκληρη, τι έγινε, δεν πείστηκε η κα Μέρκελ ότι σε δυο μήνες θα πάνε 1.150.000 μετανάστες. Μόνο απ' την Ελλάδα εδώ πέρα πέρασαν 850.000. τόσο πολύ προέβλεψε και αυτή. Το ήθελαν βέβαια οι βιομήχανοι, το ξέρουμε όλοι, το ήθελαν οι μηχανικοί, το ξέρουμε τι γίνεται εκεί πέρα. Έχουμε κόσμο στη Γερμανία που εργάζεται γιατί ήθελαν φθηνά εργατικά. Γιατί το δημογραφικό πλέον δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε. Είναι αυτό που έλεγε και το ΠΑΣΟΚ, ο Σπράος,

ότι ζουν πράγματι πολλοί και πρέπει να τροφοδοτούν οι νέοι, που εμείς έχουμε υπογεννητικότητα και θέλουμε εργατικό. Έχουμε 76.000.000 στην Ευρώπη, των 500^{ωv} Μουσουλμάνοι, φοβόμαστε βέβαια, φοβόμαστε, και πάμε, όπως είπε ο κ. Δρούλιας, στην πρωτεύουσα που στεναχωρηθήκαμε όλοι που έβαλαν τη βόμβα, η πρωτεύουσα της Ευρώπης. Πόσο κινδυνεύουμε και πόσο κάνουμε δυστυχώς.

Και κάνω και μία πρόβλεψη, επειδή εγώ θα πεθάνω, αλλά σε λίγο καιρό... Ναι, εντάξει. Όχι, αλήθεια, θα έχουμε και περιβαλλοντικούς πρόσφυγες. Το καταλαβαίνετε; Δεν είναι μόνο οι πόλεμοι. Και να λέμε και την αλήθεια, γιατί να μην λέμε την αλήθεια; Η Αμερική τώρα με αυτή τι έκανε; Το είπαμε και την άλλη φορά. Αν δεν πήγαινε η Ρωσία, θα διαβάσατε όλοι τώρα ότι πάλι πηγαίνουν στην Παλμύρα να μείνουν ορισμένοι ή πηγαίνουν στις άλλες πόλεις, που ... δεν είναι. Γιατί σιγά-σιγά και αυτοί δεν θέλουν να φύγουν απ' τα σπίτια τους. Τι να κάνουν; Να είναι πάνω στην Ειδομένη, να είναι μέσα στις λάσπες, ή να πάμε εδώ πέρα να βλέπουμε τη θάλασσα. Πώς να μην είναι τα παιδάκια αυτά, που είπες Δήμαρχε τώρα, όταν δεν ήξεραν μπάνιο, δεν είδαν θάλασσα ποτέ ενδεχομένως, όταν τα έβαλες σε ένα σαπιοκάραβο να πάει μέσα. Εδώ τα παιδιά μας θέλουν να περάσουν να πάνε στο φροντιστήριο από αυτό το δρόμο και μας φεύγει η καρδιά. Παίρνουμε τηλέφωνο «Έλα, έφτασες;». Είναι έτσι ή δεν είναι; Για να καταθέτουμε, να είμαστε λίγο πιο λαϊκοί, αλλά να λέμε τα πράγματα ποια είναι. Αυτά φοβήθηκαν. Θάλασσα είναι εδώ πέρα. Τι θέλουν να μας κάνουν αυτοί πάλι; Θα μας πάνε σε κανένα άλλο νησί από εδώ πέρα; Από εκεί που... Αυτά τα βιώματα θα έχουν. Αλλά και από αυτά τα βιώματα είναι ορισμένοι που θα τιμήσουν την Ελλάδα και θα έρθουν κάποιοι εδώ πέρα και θα πουν ότι εγώ εδώ, εμείς, ενδεχομένως να υπάρχει και κάποιος που θα έχει παραβατική συμπεριφορά. Παραβατική συμπεριφορά μπορεί να έχω και εγώ που είμαι πολίτης και οποιοσδήποτε άλλος.

Και να πούμε και κάτι άλλο. Ποιος δεν αισθάνεται περήφανος όταν μέσα στο ..., γιατί εγώ δεν τα ξέρω και καλά, όταν ήταν η Ελληνική σημαία που έκανε ο Γιαννάκης ... και την κρεμούσε εκεί πέρα ότι είναι πρώτος και έλεγε ελληνική σημαία, τώρα είμαστε περήφανοι εμείς εκεί πέρα; Όταν αυτόν τον κυνήγαγαν

που σκούπιζε τα τζάμια εκεί πέρα και τον έλεγαν, δεν ξέρω τι τον έλεγαν, τώρα είμαστε... μας αρέσει μερικές φορές. Να μην λέμε μόνο τη μια μεριά, να λέμε και την άλλη.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΦΟΥΡΛΗΣ: Τι είπατε; Είναι έτσι ή δεν είναι; Κοκκινίζουμε από χαρά τότε, έτσι δεν είναι; Ενώ οι άλλοι. Αλλά δεν θέλω να πω περαιτέρω. Εγώ σας το ξαναείπα, είμαι περήφανος για την στάση της Δημοτικής Αρχής με τον τρόπο που χειρίζεται. Θα τιμά και περί ... τιμή όχι μόνο το Χαϊδάρι, αλλά και την Ελλάδα ολόκληρη και έτσι θα πορευθούμε. Τώρα αν είναι δυόμιση και αν υπάρχουν και άλλοι αλληλέγγυοι Δήμοι που πρέπει να λειτουργήσουν, αλλά πάντα υπό τον όρο να είναι όλα σε ανθρώπινες συνθήκες και αυτό να προσπαθήσετε να κάνετε και είμαι πλέον σίγουρος, όπως και όλες οι παρατάξεις, θα έχετε την αμέριστη συμπαράσταση σε αυτό εδώ πέρα στο δύσκολο «έργο». Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, ποιοι θέλουν να πάρουν τον λόγο να καταγραφεί, για να δώσουμε και τον λόγο σε κάποιους φορείς που είναι εδώ. Άλλος; Βουλγαρίδης, Καραγιάννης. Άλλος; Λυμπουσάκη, Σκαμπά. Μισό λεπτό. Καραγιάννης, Λυμπουσάκη, Σκαμπά, Μοσχονάς. Άλλος; Τον έβαλαν τον Βουλγαρίδη. Ποιος; Τσατσαμπάς; Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Μοσχονάς... Συνάδελφοι, αν συμφωνείτε να δώσουμε τον λόγο πριν σε κάποιους μαζικούς φορείς. Είναι κάποιοι που θέλουν; Έχω καταρχήν δύο δηλώσεις εδώ, θα τις διαβάσω. Υπάρχουν κάποιοι από μαζικούς φορείς, συνδικάτα; Απ' το Αττικό έχουν ζητήσει. Από;

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι κάποιος εκπρόσωπος εδώ σαν... Δυο κουβέντες να πει ο Μανώλης απ' τον Εμπορικό Σύλλογο. Άλλος; Και είναι και το «Ανυπότακτο Χαϊδάρι» που θα μιλήσει. Παρακαλώ εσείς από πού;

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πώς; Πώς;

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εσείς κυρία το όνομά σας και τι εκπροσωπείτε. Γιατί έχουν κληθεί μαζίκοι...

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ως κάτοικος; Ωραία.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. Να παρακαλέσω μόνο, για να συνεχιστεί η συζήτηση, απ' τους μαζικούς φορείς να είμαστε λίγο σύντομοι, έτσι; Έχουμε μία δήλωση εδώ από τον ΑΟ Χαϊδαρίου.

«Έχοντας τη μεγάλη τιμή να εκπροσωπώ διοικητικά τον μεγαλύτερο και ιστορικότερο Αθλητικό Σύλλογο της πόλης μας, δηλώνω ότι ο ΑΟ Χαϊδαρίου δεν κάνει ούτε πολιτική, πόσο μάλλον μικροπολιτική, αλλά σίγουρα υπηρετεί τον αγνό αθλητισμό με κοινωνική διάσταση. Γι' αυτό στηρίζει τις πράξεις ανθρωπιάς και αλληλεγγύης της Δημοτικής Αρχής προς τους πρόσφυγες και με πράξεις θα συμβάλει και ο σύλλογός μας προς αυτή την κατεύθυνση, είτε με προσφορά αθλητικού υλικού και ειδών πρώτης ανάγκης, είτε με τη συνδιοργάνωση αθλητικών και κοινωνικών δράσεων για τους πρόσφυγες. Ο εκτελεστικός αντιπρόσωπος, Σπύρος Λάμπρου».

Από τον ΑΟ Θρίαμβος Χαϊδαρίου: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ΑΟ Θρίαμβος Χαϊδαρίου αποφάσισε ομόφωνα να παρέχει βοήθεια, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας, στους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στον Δήμο μας. Ο αθλητισμός και η φιλοσοφία του συλλόγου μας απαιτεί να πρωτοστατούμε σε θέματα πολιτισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης. Θα είμαστε στο πλευρό της Δημοτικής Αρχής με όλες τις δυνάμεις που έχουμε, προκειμένου ο Δήμος μας να γίνει παράδειγμα για ολόκληρο τον κόσμο. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Χρήστος Δρούγκας».

Να δώσουμε στο Σωματείο του Αττικού Νοσοκομείου τον λόγο και παρακαλώ να κάνουμε λίγο ησυχία, συνάδελφοι και συμπολίτες.

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα. Θα είμαι σύντομος, γιατί έχετε και μακρύ δρόμο απ' ότι κατάλαβα στο... Ναι, θα τα πω πιο δυνατά. Από το Σωματείο του Αττικού, Γαλανόπουλος Γιάννης είμαι εγώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ συνάδελφοι και συμπολίτες λίγο ησυχία να κάνουμε, για να ακούγονται οι ομιλητές.

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να σας δώσω ορισμένες πτυχές και μία πρόχειρη σκέψη που έχουμε κάνει και σαν Σωματείο. Νομίζω σε παρόμοια κατεύθυνση με αυτή που μπήκε και από την εισήγηση του Δημάρχου, στην κατεύθυνση της προσφοράς αλληλεγγύης και βοήθειας σε αυτούς τους ανθρώπους που δοκιμάζονται και βασανίζονται. Έχει ενδιαφέρον να τεθεί υπόψη σας, να τεθούν ορισμένες πτυχές που τέλος πάντων είναι πιο επιστημονικά ζητήματα αλλά αφορούν την υγεία και την υγιεινή σε αυτούς τους χώρους. Δηλαδή αν δεν διασφαλιστεί αξιοπρεπής στέγαση, σίτιση, ατομικές συνθήκες καθαριότητας, σκίαστρα, κλιματισμός ή θέρμανση αντίστοιχα, ανάλογα με την εποχή, ψυγεία, φαρμακεία, ιατρείο, σε αυτούς τους χώρους, απειλείται κατάσταση δύσκολη, που αφορά πρώτα απ' όλα ζητήματα βασικής υγιεινής που θα έχουν εκεί οι άνθρωποι. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν επίσης σεβαστές οι πτυχές που αφορούν θρησκευτικά...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη λίγο. Παρακαλώ τους συμπολίτες και τους συναδέλφους να κάνουμε ησυχία, να ακούσουμε τον εκπρόσωπο του Σωματείου.

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Λέω ότι θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη κάποιες θρησκευτικές ιδιαιτερότητες που υπάρχουν εκεί μεταξύ αυτών των ανθρώπων, όπως επίσης και η ιδιαιτερότητα της γλώσσας. Δηλαδή θα πρέπει εκεί να υπάρχουν μεταφραστές, διερμηνείς που να διευκολύνουν την επικοινωνία ανάμεσα στους πρόσφυγες και στους υπόλοιπους ανθρώπους και φορείς, είτε υπηρεσίες, είτε τους γιατρούς που θα είναι εκεί, για να διευκολύνουν την κατάσταση. Νομίζω ότι ορθώς μπήκε η δράση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και νομίζω ότι η δική μας αλληλεγγύη μπορεί να είναι απάντηση απέναντι σε αυτούς που επιχειρούν, ενώ ενδεχομένως πραγματεύονται και άλλους σκοπούς, να παίξουν ρόλο αυτή την περίοδο.

Εκείνο που θέλουμε εμείς να πούμε ως Σωματείο είναι ότι θα πρέπει αποκλειστικά η ευθύνη να βαρύνει το κράτος, το Υπουργείο Υγείας και τον κρατικό προϋπολογισμό, ούτως ώστε να μπορέσουν να εξασφαλιστούν με

πολύ καλές συνθήκες και η διαμονή των ανθρώπων εκεί και η υπόλοιπη διαβίωσή τους. Θέλω να σας δώσω ένα στοιχείο για να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος. Επειδή τυχαίνει ταυτοχρόνως να είμαι και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, πριν από κάποιες εβδομάδες ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας απέστειλε ένα έγγραφο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας, ενδεχομένως και σε άλλους συλλόγους, και ζητούσε να του γνωστοποιηθεί ποιοι γιατροί και πόσοι είναι αυτοί, δουλεύουν ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους για τους πρόσφυγες. Καταλαβαίνετε, το Υπουργείο ρωτάει να μάθει ποιοι είναι οι γιατροί και πόσοι είναι αυτοί που παρέχουν υπηρεσίες. Αντιλαμβάνεστε το πόσο σημαντική ή μη σημαντική είναι η συνεισφορά του κρατικού μηχανισμού και τι οργάνωση έχει γίνει από αυτή την πλευρά. Και βεβαίως, εντάξει, υπάρχουν και δυσκολίες. Είναι κατανοητό.

Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα είναι εύκολα και λύνονται γρήγορα, αλλά θα πρέπει κάποια πράγματα να παρθούν ως πρωτοβουλίες και θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας το εξής. Οποσδήποτε κάποιες ειδικότητες γιατρών, με ευθύνη του κράτους, δηλαδή παθολόγος, γενικός γιατρός, παιδίατρος, γυναικολόγος, και μάλιστα με ιδιαίτερη έμφαση για γυναίκες γυναικολόγους, γιατί οι γυναίκες εκείνες με τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις μπορεί να μην δέχονται να εξεταστούν από άντρα γυναικολόγο και διάφορες τέτοιες πτυχές, δερματολόγος, οδοντίατρος αλλά και ψυχίατρος, ο οποίος θα έχει μαζί του και διερμηνέα για να μπορεί να συνεννοείται, είναι απαραίτητο να υπάρχουν εκεί.

Εμείς, ως Σωματείο, παίρνουμε την πρωτοβουλία να στηρίξουμε, εάν και εφόσον μας ζητηθεί από τις δομές εκεί, αν υπάρχουν κάποιες ελλείψεις με τη μορφή της αλληλεγγύης σε κάποιες ειδικότητες, αλλά δεν μπορεί να στηρίξει ένα Σωματείο ή ένα νοσοκομείο όλη αυτή την υποδομή που χρειάζεται σε γιατρούς, ούτε μπορεί να επαφίεται στον πατριωτισμό, να το πω έτσι, ορισμένων συναδέλφων η παροχή υγειονομικής περίθαλψης εκεί.

Επίσης θα πρέπει, νομίζω το είπε κάποιος σύμβουλος προηγουμένως, για τα έντομα. Εκεί ενδεχομένως μα τα κουνούπια να υπάρξει σοβαρό ζήτημα και με μετάδοση ασθενειών, αλλά και από την ίδια την ύπαρξη εκεί των κουνουπιών

και ίσως κάποια απεντόμωση. Δεν ξέρω αν είναι ευθύνη, αν μπορεί και ο Δήμος να παίξει ένα ρόλο εκεί. Όπως επίσης οι υγειονομικές δομές θα πρέπει να εξασφαλίσουν και εμβόλια, γιατί οι μεταδοτικές παθήσεις είναι και μικρά παιδάκια εκεί.

Όπως επίσης, και εδώ νομίζω ότι έχουμε και εμείς μια ευθύνη, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και περιστατικά, όπως ακούστηκε που έστειλαν τους πρόσφυγες να πάρουν το 1535 για να κλείσουν ραντεβού, πράγμα που είναι απίθανο. Αρκεί να πω όμως μια κουβέντα και να τελειώσω, ότι οι υπάρχουσες και πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές υγείας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή το Λεκανοπέδιο και ειδικά στην Δυτική Αθήνα, μετά και το κλείσιμο όπως για παράδειγμα του Νοσοκομείου Λοιμωδών και άλλων δομών ή την υποβάθμισή τους, είναι οριακές και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ούτε τους ντόπιους. Φανταστείτε αν αυτές οι δομές κληθούν να προσφέρουν και στους πρόσφυγες και στους μετανάστες, πόσο εκρηκτικό θα γίνει το ζήτημα. Υπάρχουν κενές θέσεις γιατρών και νοσηλευτών στα νοσοκομεία. Υπάρχει περιθώριο και μπορεί, έχω την αίσθηση με κάποιο έκτακτο κονδύλι ακόμα και να προσληφθούν άνθρωποι, να προσληφθούν γιατροί, νοσηλευτές και ειδικό προσωπικό που θα παρέχουν βοήθεια. Δεν μπορούμε, αν περιμένουμε ότι τα νοσοκομεία και οι υπάρχουσες δομές θα μπορέσουν να βγάλουν εις πέρας όλες αυτές τις ανάγκες, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες.

Θα είμαστε μαζί σας, Δήμαρχε. Ότι πρωτοβουλία πάρει ο Δήμος θα στηρίξουμε και εμείς αλληλέγγυα και νομίζω ότι είναι πολύ καλή η προσπάθεια που κάνετε σήμερα. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο εκπρόσωπος του Αστέρρα Χαϊδαρίου.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ: Καλησπέρα και από εμένα. Θα ήθελα, εκπροσωπώντας τον Αθλητικό Όμιλο Αστέρρα Χαϊδαρίου να πω ότι συμπαραστεκόμαστε στον Δήμο και στο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει. Ήδη θα κινηθούμε σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας, και είναι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι η συλλογή από τους αθλητές του Σωματείου μας υλικών αγαθών. Όταν είμαστε έτοιμοι μια επιτροπή δική μας θα παραστεί

εκεί ώστε να μπορέσουμε να παραδώσουμε αυτά τα πράγματα. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό, θα θέλαμε να δώσουμε λίγη χαρά στα παιδιά αυτά, οπότε οι προπονητές μας που ασχολούνται με τα τμήματα της ακαδημίας μας, μαζί με υλικό απ' την ομάδα, θα προσπαθήσαμε να είμαστε εκεί παρών, να οργανώσουμε κάποιες αθλοπαιδιές θα έλεγα και παιδιά τα οποία πραγματικά θα θέλουν να ασχοληθούν ή να γυμναστούν, θα είμαστε κοντά τους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε τον λόγο στο «Ανυπότακτο Χαϊδάρι».

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ: Ευχαριστούμε κ. Πρόεδρε. Ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Θα ήθελα να επιχειρήσουμε να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Και αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να μεταφέρω και λίγο μια προσωπική εμπειρία απ' το 2007 που επισκέφθηκε τη Συρία. Είναι προφανές...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη λίγο, Χρήστο. Παρακαλώ θα ήθελα να κάνουμε λίγο ησυχία για να ακούγονται οι ομιλητές.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ: Έλεγα λοιπόν ότι τα πράγματα δεν ξεκίνησαν ξαφνικά. Οι άνθρωποι αυτοί δεν εγκατέλειψαν τη χώρα τους για να έρθουν είτε εδώ, είτε στη Γερμανία, είτε στη Σουηδία, ξαφνικά. Το 2007 έτυχε να επισκεφθώ τη Συρία και έφυγα από εκεί μετά από 7 ημέρες με τις καλύτερες εντυπώσεις για την ποιότητα των ανθρώπων, για το βιοτικό τους επίπεδο, για τους αρχαιολογικούς χώρους – η Παλμύρα ήταν πραγματικά κάτι το εκπληκτικό, ήταν δυστυχώς – για το βιοτικό τους επίπεδο, το οποίο το τονίζω αυτό, ωραίες πόλεις, αυτοκίνητα πολλά, άνθρωποι καλοντυμένοι, για την κουλτούρα τους, για την πολυπολιτισμική της χροιά, η οποία ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα. Στην χώρα αυτή υπήρχαν Χριστιανοί Ορθόδοξοι και Καθολικοί, υπήρχαν όλα τα Μουσουλμανικά Δόγματα και οι άνθρωποι αυτοί συνυπήρχαν κανονικά. Αρκετοί από αυτούς είναι και Χριστιανοί. Ο Γιάννης Κέντρης το ξέρει καλύτερα, η Συρία είναι έδρα του Πατριαρχείου της Αντιοχείας. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν, για να το πω λίγο απλά, νοικοκυραίοι στον τόπο τους και δεν έφυγαν από εκεί, ούτε έβαλαν τα παιδιά τους σε σαπιοκάραβα για να περάσουν απ' το Αϊβαλή στη Μυτιλήνη για να πνιγούν

εκεί. Έγινε αυτό λόγω ενός φοβερού πολέμου που προκάλεσαν, όπως πάντα, οι συνήθεις ύποπτοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.

Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται στη χώρα μας και ο στόχος τους δεν είναι να μείνουν στη χώρα μας. Ο στόχος τους είναι να πάνε σε κάποιες χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την υπογραφή της ελληνικής κυβέρνησης, με την αγαστή συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης, τους κλείνει το δρόμο και μετατρέπει τη χώρα σε αποθήκη και φυλακή ψυχών και ανθρώπων. Η στάση της κυβέρνησης είναι πραγματικά άθλια. Είναι πραγματικά κατάπτυστη. Φέρνει το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Κρατά τον φράχτη τον Έβρο όσο χιλιάδες άνθρωποι πνίγονταν στο Αιγαίο. Και κατόπιν υπογράφει μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Τουρκία συμφωνία που εγκλωβίζει τους πρόσφυγες εδώ και δεν τους επιτρέπει να πάνε εκεί που αυτοί επιθυμούν. Δε με λυπούν οι Μουσουλμάνοι που δημιούργησαν το πρόβλημα, είναι οι Χριστιανοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ας πάμε λίγο παρακάτω. Η Αντικαπιταλιστική Κίνηση Χαϊδαρίου συμμετέχει στον συντονισμό των σωματείων, στον συντονισμό των φορέων, στον συντονισμό των φοιτητικών συλλόγων, για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Και έχουμε πάρει πρωτοβουλία εδώ στο Χαϊδάρι με φορείς και πέρα από εμάς για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Η βασική μας αρχή όμως και η βασική μας επιδίωξη είναι να ανοίξουν τα σύνορα, οι άνθρωποι αυτοί να πάνε εκεί που επιθυμούν, εκεί που θέλουν και σε αυτό αγωνιζόμαστε για να πάρουν ταξιδιωτικά έγγραφα και να ταξιδέψουν ελεύθερα εκεί που επιθυμούν. Ενάντια στη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης και της Τουρκίας.

Για όσο διάστημα όμως αναγκαστούν να μείνουν εδώ, εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι. Οι πρόσφυγες ανήκουν στην τάξη μας και γι' αυτό είναι καλοδεχούμενοι. Για όσο διάστημα είναι εδώ, η Αντικαπιταλιστική Κίνηση Χαϊδαρίου θα προσπαθήσει με όλους τους τρόπους να εκφράσει την αλληλεγγύη της, να τους βοηθήσει, να τους ενημερώσει για τα δικαιώματά τους, όσο και αν ενοχλεί κάποιους αυτό που τα βάζουν με τους αλληλέγγυους. Θα τους ενημερώσουμε για τα δικαιώματά τους, θα τους

καλέσουμε να αγωνιστούν για να ανοίξουν τα σύνορα. Θα τους καλέσουμε να αγωνιστούν για να πάρουν χαρτιά να πάνε στις χώρες προορισμού τους. Όσο, λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί είναι εδώ, η φιλοξενία μας πρέπει να είναι άψογη. Και στην κατεύθυνση αυτή ο Δήμος νομίζω κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

Σε ό,τι αφορά τον χώρο στον Σκαραμαγκά. Θέλουμε ο χώρος αυτός να μην είναι κλειστός. Θέλουμε ο χώρος αυτός να είναι χώρος ελεύθερης πρόσβασης των Σωματείων, των Φορέων, των ανθρώπων που θέλουν να βοηθήσουν, των ανθρώπων που θέλουν να είναι αλληλέγγυοι. Θέλουμε ο χώρος αυτός να πληροί όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής, όλες τις προϋποθέσεις αξιοπρεπούς στοιχειώδους διαβίωσης. Επίσης, ο Δήμαρχος το έθεσε σωστά. Πρέπει να υπάρξει συγκοινωνία και σύνδεση και με τον Πειραιά μέσω του ΟΑΣΑ και με το μετρό της Αγίας Μαρίνας και με τη Δημοτική Συγκοινωνία τη δικιά μας, με τον Δήμο του Χαϊδαρίου.

Τέλος, αφού σας ευχαριστήσω που μας δώσατε τον λόγο, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι τα Hot Spot εμείς τα θέλουμε. Και θέλουμε να γίνουν και φυλακές και χώροι κράτησης και χώροι καταναγκαστικής εργασίας, όχι όμως για τους φτωχούς και τους απόκληρους αυτού του πλανήτη, όχι όμως για τους πρόσφυγες, όχι για τα θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων του NATO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για τα κοπρόσκυλα της «Χρυσής Αυγής», για τους ναζιστές δολοφόνους, που εμείς δεν του αναγνωρίζουμε κανένα αστικό και κανένα πολιτικό δικαίωμα. Αυτοί πρέπει να μπουν στα Hot Spot, αυτοί πρέπει να φυλακιστούν εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δώσουμε το λόγο στο «Καπνισμένο Τσουκάλι».

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΠΝΙΣΜΕΝΟ ΤΣΟΥΚΑΛΙ: Το Αλληλέγγυο Στέκι το «Καπνισμένο Τσουκάλι» έχει ξεκινήσει τη δράση του εδώ και 6 μήνες και στην προσπάθεια να βοηθάει τους συνανθρώπους που έχουν σοβαρά προβλήματα και το τελευταίο διάστημα με το προσφυγικό που έχει πάρει τόσο μεγάλη έκταση είμαστε στο πλευρό των προσφύγων και δραστηριοποιούμαστε και στον Πειραιά και τώρα έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια στον Σκαραμαγκά. Εχθές συγκεκριμένα εμείς πήγαμε μια ομάδα 8 ατόμων το απόγευμα και βοηθήσαμε στην σίτιση των προσφύγων.

Και εδώ θα ήθελα να πω, γιατί ακούστηκαν διάφορες απόψεις ότι όντως δεν έχουν σχέση οι συνθήκες που υπήρχαν στον Πειραιά με αυτές του Σκαρμαγκά. Όσον αφορά την σίτιση, καταφέραμε να δώσουμε το φαγητό στους πρόσφυγες περίπου σε μιάμιση ώρα, σε 800 με 1.000 πρόσφυγες. Οι μερίδες πολλές φορές, δηλαδή αν έρχονταν, γιατί συνήθως έρχονται οι άνθρωποι και παίρνουν 8 και 10 μερίδες, ήταν και 12 και 13 και 14, για να μπορέσουν να έχουν επάρκεια στο φαγητό. Πιστεύω ότι ο χώρος μπορεί να οργανωθεί πολύ καλύτερα στο μέλλον και με τη βοήθεια όλων των φορέων του Χαϊδαρίου και του Δήμου. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό τους όσο καιρό χρειαστεί.

Όσον αφορά το θέμα που ακούστηκε, και εμένα με ξένισε αυτή η άποψη για το πόσοι θα είναι τελικά εδώ στο Χαϊδάρι, και εδώ θα πω κάτι το οποίο είχα εκφράσει μέσω Facebook όταν κάποιος είπε «Πάρτε τους εσείς στα σπίτια σας». Απάντησα ότι για εμάς ναι, να έρθουν στα σπίτια μας, στο σπίτι μας, που το σπίτι μας είναι το Χαϊδάρι. Και πιστεύω αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Είμαστε φιλόξενοι και επειδή το Χαϊδάρι έχει παράδοση που πολλοί είπαν, θα φροντίσουμε αυτούς τους ανθρώπους όσο χρειαστεί. Ευχαριστώ.

Και να προσθέσω κάτι ακόμα. Αυτό το Σαββατοκύριακο το Αλληλέγγυο Στέκι το «Καπνισμένο Τσουκάλι» διοργανώνει ανταλλακτικό bazaar έξω απ' την αίθουσα των εκδηλώσεων του Δημαρχείο το απόγευμα 16:00 με 20:00 και την Κυριακή 10:00 με 14:00 νομίζω. Όποιοι θέλουν να προσφέρουν, περισσότερο ζητάμε ήδη ατομική υγιεινής που χρειάζονται σίγουρα στον Σκαρμαγκά και τρόφιμα για άλλους συνανθρώπους μας. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε κυρία... Πείτε το όνομά σας.

ΓΙΟΥΒΑΝΗ: Λέγομαι Γιουβάνη Μαρία και ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Άκουσα πολλά για τους μετανάστες. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Δεν με ξενίζει το θέμα. Απλά ήθελα να ξέρω τι γίνεται για τους Έλληνες πολίτες. Ας πούμε ο ψεκασμός για την υγεία των ανθρώπων. Αυτό, τίποτα άλλο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Θα απαντήσει ο Δήμαρχος στο κλείσιμό του, έτσι;

ΓΙΟΥΒΑΝΗ: Θα ήθελα να ξέρω και ποιος είναι υπεύθυνος, γιατί...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, θα σας απαντήσει ο Δήμαρχος συνολικά στο κλείσιμο. Το Σωματείο Συνταξιούχων Αιγάλεω-Χαϊδάρη-Αγία Βαρβάρα το παράρτημα.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ: Η τοποθέτησή μου είναι με απόφαση Γενικής Συνέλευσης των Συνταξιούχων του ΙΚΑ Αιγάλεω-Χαϊδάρη-Αγία Βαρβάρα. Για τους πρόσφυγες εμείς οι συνταξιούχοι εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας, γιατί είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Άνθρωποι εργάτες, μεροκαματιάρηδες, μισθοσυντήρητοι, αυτοαπασχολούμενοι. Έτσι ήταν στην πατρίδα τους η τεράστια πλειοψηφία όλων αυτών των ξεριζωμένων.

Την αιτία τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας, ποιοι τους ανάγκασαν να ξεσπιτωθούν να και φύγουν μακριά απ' την πατρίδα τους. Είναι αυτοί που έχουν κάνει και τη δική μας ζωή μαρτύριο εδώ και 7-8 χρόνια και συνεχίζουν να μας την κάνουν ακόμα χειρότερη. Είναι τα μονοπώλια που ξεζουμίζουν τους λαούς όλου του κόσμου και τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις επεμβάσεις τους για να διατηρήσουν και να αυξήσουν τα κέρδη τους. Σε αυτό τον χορό έχει εισέλθει και η καπιταλιστική Ρωσία. Όλοι μαζί τους τσακίζουν για να πάρουν τον ενεργειακό τους πλούτο.

Εμείς οι συνταξιούχοι δεν μπορούμε να είμαστε αδρανείς σε όλα αυτά, γιατί ανήκουμε με αυτούς στην ίδια κοινωνική τάξη. Γι' αυτό θα στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τους πρόσφυγες, απ' όποια χώρα και αν προέρχονται. Προσωπικά θέλω να σας πω ότι ανήκω σε προσφυγική οικογένεια. Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε συνοικισμό προσφύγων και καταλαβαίνετε ότι η ευαισθησία μου είναι πολύ ιδιαίτερη απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο συνάδελφος, ο Τροχιδής, δύο λόγια εκ μέρους του Εμπορικού Συλλόγου.

ΤΡΟΧΙΔΗΣ: Καλησπέρα. Θα μιλήσω σαν απ' τον Εμπορικό και Επαγγελματικό Σύλλογο Χαϊδαρίου, λείπει ο Πρόεδρος. Από την πρώτη στιγμή ομόφωνα ο Σύλλογος ο δικός μας των εμπόρων και των επαγγελματιών στο Χαϊδάρη, συμμετέχει και στηρίζει σε όλες τις δραστηριότητες τον Δήμο Χαϊδαρίου και θα συνεχίζει να το κάνει αυτό για όσο χρειαστεί, απέναντι σε αυτούς τους

ανθρώπους που πραγματικά έχουν την ανάγκη μας. Οπότε συμφωνούμε με όσα είπε προηγουμένως ο Δήμαρχος και είναι καλοδεχούμενοι στην πόλη μας και θα τους στηρίξουμε όπως μπορούμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο συνάδελφος, ο Κουβαράς.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή μου, επιγραμματικά να κάνω κάποια σχόλια για κάποια πράγματα που ακούστηκαν εδώ πέρα. Μας είπε ο κ. Δρούλιας ότι θα έπρεπε να συνδυάσουμε τα έργα που γίνονται εκεί με τόσο γρήγορους ρυθμούς με κάποιες ανάγκες της Αφαιάς. Δεν κατάλαβε όμως αυτό που είπε ο Μιχάλης, ότι όλα αυτά έγιναν τόσο γρήγορα γιατί υπήρχε κάποιος λόγος. Και ποιος ήταν ο λόγος; Ότι πίεζαν προφανώς οι εφοπλιστές να αδειάσει το λιμάνι, γιατί άρχιζε η τουριστική περίοδος, άρχιζαν οι κρουαζιέρες. Και όταν διατάζουν τα αφεντικά η πρώτη φορά αριστερά κυβέρνηση πετάει φωτιές. Άρα δεν μπορούσε πρακτικά σε τρεις ημέρες να γίνουν αυτά.

Δεύτερον. Είπε ο κ. Ντηνιακός ότι θα έπρεπε να μεριμνήσουμε να γίνει μια διασπορά σε περισσότερους Δήμους, για να υπάρξει αφομοίωση όπως έγινε προηγούμενα χρόνια με Πακιστανούς και κάποιους άλλους. Μα αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να αφομοιωθούν. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να φύγουν από εδώ. Άρα δεν μπαίνει ζήτημα αφομοίωσης, Βαγγέλη.

Τρίτον. Ειπώθηκε εδώ πέρα ότι κακώς δεν αντιδράσαμε, αφού δεν είναι βιώσιμοι οι πάνω απ' τους 1.500. Μα εμείς, Βαγγέλη μου, λέμε ότι και οι 1.500 δεν έπρεπε να είναι εκεί. Είναι κατάλληλος αυτός ο χώρος και για 500 και για 100. Αλλά δεν διαλέξαμε εμείς να πάνε εκεί, επιβλήθηκε με απόφαση της Κυβέρνησης. Τι θα έπρεπε τώρα εμείς να αρχίσουμε; Όχι 1.5001, αλλά 1.500; Και ποιο είναι το κριτήριο; Και πού αρχίζεις και πού σταματάς;

Βγήκε και μια ανακοίνωση, εγώ δεν θα την χαρακτηρίσω για να μην μου πει κανένας ότι οξύνω την κατάσταση. Θα πω δυο κουβέντες μόνο και μετά θα μπω στην καθεαυτού τοποθέτησή μου. Γράφει η ανακοίνωση, είναι από τους πολίτες, κάνω ένα αστείο Θεοδωρή, εν αποδράσει, γιατί πάμε να αποδράσουμε από την πραγματικότητα με αυτά τα οποία διαβάζουμε εδώ πέρα, η οποία αναφέρεται στη Δημοτική Αρχή, η οποία συναγωνίζεται επάξια τις μαύρες σελίδες και τα κορυφαία εγκληματικά λάθη του κουμουνιστικού κινήματος που

παραδέχτηκε το ΚΚΕ κ.λπ. Το μόνο λάθος που εμείς παραδεχόμαστε είναι ότι το '44 επιλέξαμε να διαχειριστούμε αυτό το σύστημα μαζί με τους αστούς, με την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Το ότι πήγαμε να κάνουμε αυτό που εσείς κάνετε καραμπινάτα σήμερα. Και δεν έχει καμία σχέση αυτή μας η κριτική με αυτό το πράγμα που λέτε.

Δεύτερον. Η Κυβέρνηση της αριστεράς αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη οικονομική κρίση, που δεν τη δημιούργησε. Μα δεν είπε κανείς ότι δημιουργήσατε εσείς αυτή την κρίση. Την διαχειρίζεστε αυτή την κρίση και την διαχειρίζεστε προς όφελος των ματσωμένων, των φραγκάτων, των αφεντικών, δίνοντας 500.000.000 στην ..., δισεκατομμύρια στις τράπεζες για ανακεφαλαιοποιήσεις, φοροαπαλλαγές στους «συνεπείς εργοδότες» και την ίδια στιγμή ξεζουμίζοντας τον κοσμάκη. Διαχειρίζεστε αυτή την κρίση προς όφελος των αφεντικών και αυτό είναι που σας καταλογίζουμε. Όχι ότι εσείς δημιουργήσατε την κρίση.

Τρίτο. Έχετε 7 ζητήματα τα οποία κατορθώσατε και ξεκινάτε από το ότι κατορθώσατε να διασώσετε εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, τη στιγμή που ακόμα και τώρα ξεβράζονται δεκάδες νεκροί στα νησιά μας και τελειώνετε με το ότι αξιοποιήσατε κάθε διεθνή προσωπικότητα με την Jolie μέσα. Λοιπόν, κατορθώσατε και κάποια άλλα πράγματα, Θοδωρή μου. Κατορθώσατε να φέρετε το ΝΑΤΟ, όπως σας είπε ο εκπρόσωπος, ο Ματσούκας, από εκεί όπως έχουμε ξαναπεί στο Αιγαίο. Κατορθώσατε να εγκλωβίσετε εδώ, ψηφίζοντας όλες τις αποφάσεις την Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλεγαν ότι πρέπει να εγκλωβιστούν εδώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Κατορθώσατε να ψηφίσετε όλες μα όλες τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, που αποφάσισαν να γίνουν οι βομβαρδισμοί εκεί πέρα και να γίνει γης μαδιάμ. Κατορθώσατε να αφήσετε ανεξέλεγκτους όλες τις ΜΚΟ και να κάνουν αυτά που κάνουν στα σύνορα επάνω στην Ειδομένη και οπουδήποτε. Αλλά γι' αυτά βέβαια δεν λέτε τίποτα.

Παρόλα αυτά όμως ακούστηκαν και κάποια άλλα από άλλους. Είπε εδώ πέρα και ο Μιχάλης ένα απόσπασμα από μια ανακοίνωση του Ντηνιακού, ότι αν έρθουν πάνω από 1.500 βαρύνει μέγιστα τη Δημοτική Αρχή κ.λπ. Το

χειρότερο δεν είναι αυτά που ακούστηκαν εδώ. Τα χειρότερα είναι κάποια άλλα που ακούγονται έξω από εδώ, γιατί υπάρχει κάποιος επώνυμος Χαϊδαριώτης ο οποίος χύνει το ρατσιστικό φασιστικό του δηλητήριο μέσα από τα site, βγαίνοντας και λέει ότι οι κουμμουνιστές, ο Σελέκος και οι σύντροφοί του, οι οποίοι ασχολούνται μόνο με τους πρόσφυγες και δεν ασχολούνται με τους εξαθλιωμένους Χαϊδαριώτες.

.....Βγαίνουν στα μουλωχτά και λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα που λέει αυτό το site, την ίδια στιγμή την οποία θα πρέπει να αναρωτηθούν οι κάτοικοι του Χαϊδαρίου, κάτοικοι της Αφαίας, που τους βομβαρδίζουν με τέτοιες απόψεις, ποιοι είναι αυτοί που τα λένε αυτά και για ποιους.

Τα λένε αυτοί οι οποίοι όταν στην Πάτρα ο κουμμουνιστής Δήμαρχος για πρώτη φορά στα χρονικά της Ελλάδας διοργάνωνε μία κινητοποίηση πρωτόγνωρη, πορεία από την Πάτρα στην Αθήνα για να αναδείξει το νούμερο ένα πρόβλημα της πόλης του, την ανεργία, έβγαιναν οι ομοϊδεάτες τους και στις γειτονιές της Πάτρας αλλά και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έλεγαν «Τι κάνει ο Δήμαρχος έξω απ' την πόλη; Να μείνει στην πόλη, να ασχοληθεί με τα προβλήματά της. Δεν έχει καμιά δουλειά να ασχολείται με τέτοια πράγματα. Δεν θα μας εγκρίνει η Περιφέρεια αυτά τα χρήματα». Και όταν εμείς εδώ σαν Χαϊδάρη ομόφωνα παίρναμε απόφαση να υποδεχτούμε τους οδοιπόρους και συνοδοιπορήσουμε μαζί τους μέχρι την Αθήνα, αυτοί οι οποίοι λένε αυτά τα πράγματα που είπα στα κρυφά και στα μουλωχτά ήταν απόντες και μας καταδίκασαν κιόλας και μας έκαναν και κριτική γιατί πηγαίναμε σε τέτοιες κινητοποιήσεις.

Αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς μαζί με κάποιους που είναι εδώ μέσα, τους ξεχωρίζω, αλλά δυστυχώς μαζί με αυτούς, και πρέπει να προβληματιστούν γιατί ταυτίζονται σε κάποια πράγματα, βγαίνουν και λένε στους Χαϊδαριώτες «Αμάν αυτός ο κουμμουνιστής ο Σελέκος και οι σύντροφοί του. Έχουν μετατρέψει το Δημοτικό Συμβούλιο σε βιομηχανία έκδοσης ψηφισμάτων για οποιοδήποτε πράγμα αφορά τον εργαζόμενο λαό». Έρχονται αυτοί λοιπόν και μας κατηγορούν ότι εμείς δεν ασχολούμαστε με τα προβλήματα των Ελλήνων και ασχολούμαστε μόνο με τους πρόσφυγες, τη στιγμή την οποία την ίδια

στιγμή μας κατηγορούν γιατί εμείς στεκόμαστε αλληλέγγυοι με λόγια και με πράξεις σε όλους τους αγώνες του λαού μας ενάντια στη διάλυση του συνταξιοδοτικού του, στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, στην ακρίβεια, στις μειώσεις των μισθών και σε όλα αυτά. Εδώ η σχιζοφρένεια πια φτάνει στο ζενίθ.

Είναι αυτοί οι οποίοι όταν κάνουν οποιεσδήποτε κινητοποιήσεις τα συνδικάτα, στα οποία πρωτοστατεί το ΠΑΜΕ, στα οποία πρωτοστατούν οι κουμουνιστές, σε διαδηλώσεις, σε απεργίες, οι οποίοι ποτέ τους δεν απείργησαν, ποτέ τους δεν κινητοποιήθηκαν, ποτέ τους δεν αφιέρωσαν όχι να απεργήσουν για να διακινδυνεύσουν να απολυθούν, αλλά να αφιερώσουν μια ώρα από την προσωπική τους ζωή, να κατέβουν σε μία διαδήλωση, αλλά είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται απέναντι από αυτούς που παλεύουν για τους εξαθλιωμένους Έλληνες, είναι τυχαίο ότι με στοιχεία της Ελληνικής Βουλής η «Χρυσή Αυγή» 7 στις 10 επερωτήσεις που έχει κάνει έχουν να κάνουν με το γιατί δεν δίνονται και άλλες επιχορηγήσεις στους εφοπλιστές; Είναι αυτοί, τέλος, οι οποίοι καμώνονται ότι δεν καταλαβαίνουν ότι οι πρόσφυγες δεν ήρθαν εδώ γιατί τους αρέσει να κάνουν μπάνιο στον Σκαραμαγκά, αλλά ήρθαν γιατί ήρθαν κυνηγημένοι από αυτούς τους βομβαρδισμούς που κάνουν εκεί οι μεγάλες δυνάμεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, οι Ρώσοι, οι Αμερικάνοι. Και αυτοί που τα λένε αυτά και καμώνονται ότι δεν τα ξέρουν, όταν οι κουμουνιστές σε λίγες μέρες θα κάνουν την πορεία ειρήνης, θα είναι απόντες, όπως ήταν απόντες από όλες τις κινητοποιήσεις του κινήματος ειρήνης στη χώρα μας. Και όχι μόνο θα είναι απόντες, αλλά θα είναι και από αυτούς που όταν πορευόμαστε από τον Μαραθώνα για την Αθήνα, περνάνε δίπλα μας με τα αμάξια τους, με τα μαγιουδάκια τους, και επειδή είναι και συγχυσμένοι γιατί έχουμε δημιουργήσει και κυκλοφοριακό κομφούζιο, μας βρίζουν, γιατί θα πάνε με μισή ώρα καθυστέρηση να κάνουν και μπάνιο.

Αυτά τα πράγματα ο Χαϊδαριώτης τα καταλαβαίνει και ο κάτοικος της Αφαιάς και του Δαφνιού και τα ξέρει και ξέρει και ποιοι είναι αυτοί και τι ευθύνες έχουν γι' αυτά τα πράγματα. Και ξέρει ταυτόχρονα ότι δεν του φταίνε οι πρόσφυγες για το ότι πνίγεται η Αφαία όταν γίνεται βροχή, έτσι όπως έγιναν

τα έργα επάνω απ' την ΕΡΓΟΣΕ. Και ξέρει ότι δεν του φταίνε οι πρόσφυγες επειδή έκλεισαν όλα τα νοσοκομεία ή υπολειπούνται και δεν μπορεί να έχει στοιχειώδης συνθήκες υγείας. Και ξέρει ότι δεν του φταίνε οι πρόσφυγες γιατί έχουν πάει στα τάρταρα οι συντάξεις. Γιατί τα παιδιά τότε θα βγουν μισόμορφωμένα απ' το σχολείο, θα αναγκαστούν να πάνε στο εξωτερικό αν δεν θέλουν να γίνουν γκαρσόνια και κούριερ. Γιατί ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι ότι αυτό το ίδιο σύστημα το οποίο βομβαρδίζει και που έχει ονοματεπώνυμο, το καπιταλιστικό, είναι αυτό το ίδιο σύστημα που εκεί σκοτώνει ανθρώπους και εδώ διαλύει συντάξεις, διαλύει εργασιακές σχέσεις, διαλύει τη ζωή των ανθρώπων. Πώς όμως να τα πουν αυτά όταν υπερασπίζονται αυτό το σύστημα; Όταν είναι θιασώτες αυτού του συστήματος; Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εμείς καλούμε και τους κατοίκους της Αφαιάς κάτω που έχουν τις ανησυχίες τους και εύλογα τις έχουν, πρώτα απ' όλα να συμπαραταχτούν μαζί μας, στις προσπάθειές μας και για να σταματήσει ο πόλεμος και για να σταματήσει η συμμετοχή της χώρας μας σε αυτά που γίνονται και να δοθούν ταξιδιωτικά έγγραφα, να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι μια ώρα αρχύτερα, γιατί αλλιώς θα κατσκοτωθούν εδώ πέρα 800 χρόνια και δεν θα φταίνε οι άνθρωποι αυτοί, αλλά θα φταίνε οι κυβερνήσεις της πρώτης φοράς αριστερά, που θα πειθαρχούν στα αντιδραστικά διατάγματα των Ευρωπαίων.

Και τέλος, επειδή μπορεί κάποιος κάτοικος να μου πει «Καλά τα λες αυτά, αλλά εγώ αύριο μπορεί να βγω στην αυλή μου και να δω έναν πρόσφυγα να έχει πηδήξει από την μάντρα και να μου παίρνει το πουκάμισο που είχα απλώσει για να στεγνώσει ή εγώ μπορώ να μπω στο σπίτι μου και να τον δω να είναι στην κουζίνα και να μου παίρνει το ξεροκόμματο». Θα πρέπει να ξέρουν αυτοί ότι η μόνη λύση για να μην υπάρξουν τέτοια ζητήματα είναι να υπάρξουν στοιχειώδης ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης γι' αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Γιατί όταν ο πρόσφυγας θα έχει ψωμί, δεν θα έχει καμία ανάγκη να πάει να κλέψει το ψωμί απ' το σπίτι της Αφαιάς. Γιατί όταν ο πρόσφυγας θα έχει λυμένα τα βασικά του προβλήματα, δεν θα έχει καμία δουλειά να κοιτάξει να τα λύσει σε βάρος του οποιουδήποτε Χαϊδαριώτη. Αν όμως τους μαντρώσουμε εκεί με 500 μάντρες, με εκατοντάδες αστυνομικούς απ' έξω και τους αφήσουμε εκεί σαν τα ζώα με την κατάσταση που βρίσκονται

σήμερα, θα δοκιμάσουν μια, δυο, πέντε, δέκα και κάποια στιγμή θα βγουν έξω και θα κάνουν οτιδήποτε και δεν θα φταίνε αυτοί, αλλά θα φταίει η ελληνική πολιτεία που δεν θα τους έχει εξασφαλίσει ανθρώπινες συνθήκες ζωής.

Και εδώ να πούμε και μια κουβέντα, γιατί γίνονται και κάτι πονηρά από την ελληνική πολιτεία. Έλα Δήμε να αναλάβεις μαζί με κάποιους άλλους Δήμους κάποιες ευθύνες που δεν είναι του Δήμου, είναι του κράτους. Ούτε των ΜΚΟ είναι. Είναι του κράτους και μόνο του κράτους. Ο Δήμος δεν έχει καμιά δουλειά να λύσει το πρόβλημα της διαβίωσης των ανθρώπων εκεί. Θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να τους απαλύνει όσο μπορεί περισσότερο τη ζωή τους εκεί πέρα, αλλά είναι κυρίαρχα υπεύθυνος γι' αυτό το κράτος και μόνο το κράτος. Και γι' αυτό αν οι Χαϊδαριώτες, οι όποιοι Χαϊδαριώτες, ανησυχούν για το τι θα γίνει εκεί πέρα, η μόνη λύση τους είναι να συμπαραταχτούν μαζί με τον Δήμο για να απαιτήσουμε δυναμικά, χτυπώντας το χέρι στο τραπέζι, στο κράτος να παίξει τον ρόλο του.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε, ένα διαδικαστικό θέλω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ.....Είναι σαφές, συνάδελφε Σπηλιόπουλε. Η κα Λυμπουσάκη έχει το λόγο. Ο κ. Βουλγαρίδης.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Σκαμπά.

ΣΚΑΜΠΑ: Δεν θα κουράσω. Δύο σημεία θα βάλω. Καταρχήν είμαι υποχρεωμένη να διαφοροποιηθώ απ' την ανακοίνωση των «Πολιτών σε Δράση». Δεύτερον, έχω καλυφθεί και ούτως ή άλλως τοποθετήθηκα σε προηγούμενη συνεδρίαση που μιλήσαμε για το προσφυγικό. Θέλω να πω δύο σημεία τα οποία δεν αναφέρθηκαν και δεν με κάλυψαν. Το ένα αφορά τις διώξεις αλληλέγγυων. Και όταν έχουμε διώξεις από τη δική μας την πλευρά, οφείλουμε να τους υπερασπιζόμαστε. Οι διώξεις έχουν αρχίσει από νωρίς, αλλά έχουν ενταθεί ιδιαίτερα μετά τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, ακριβώς γιατί οι νεοαφιχθέντες πρόσφυγες χρεώνονται κατευθείαν στην FRONTEX...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη Αθηνά. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Να σεβόμαστε τον ομιλητή.

ΣΚΑΜΠΑ: Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να γίνουν οι αλληλέγγυοι και οι εθελοντές οι αποδιοπομπαίοι τράγοι, στους οποίους θα χρεώνονται κάθε φορά αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούν διάφορα. Οι πρόσφυγες δεν έφυγαν από την Συρία για να πεθάνουν στην Ειδομένη. Και αυτό μπορεί να σημαίνει και εξεγέρσεις, μπορεί να σημαίνει και διαδηλώσεις, μπορεί να σημαίνει και διάφορα πράγματα. Το να τα χρεώνουν στους αλληλέγγυους είναι κάτι που δεν πρέπει να το επιτρέψουμε.

Το δεύτερο πράγμα αφορά την «Χρυσή Αυγή». Επειδή παραμονεύει ακριβώς για να εκμεταλλευτεί πολιτικά απ' την ανάποδη πλευρά αυτό που συμβαίνει σήμερα και δεν της έχει επιτρέψει να το εκμεταλλευτεί η ανθρωπιά του κόσμου, που την είδαμε και εδώ μέσα σήμερα, πολύ συγκινητικά και σε αυτή την αίθουσα από πλευράς των Χαϊδαριωτών. Όμως αυτό που συνέβη στον Πειραιά δείχνει μια καινούργια απόπειρα που κάνει το μόρφωμα αυτό και αυτός ο χώρος και όχι μόνο η «Χρυσή Αυγή», εμφανίστηκαν και άλλες ομάδες, να ξαναβγεί απ' τα λαγούμια της. Και αυτό, συγνώμη αλλά έγινε με την αρωγή της αστυνομίας και με την ανοχή της κυβέρνησης και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Βρίσκονταν υπόδικοι δολοφόνοι στο σημείο με περιοριστικούς όρους και έπρεπε να βρίσκονται την άλλη στιγμή στη φυλακή. Μπροστά στα μάτια της αστυνομίας και μαγνητοσκοπημένοι από βίντεο και αυτή τη στιγμή έπρεπε να είναι στη φυλακή και αυτό είναι απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης.

Και τελευταίο και κλείνω με αυτό. Σήμερα το πρωί στη δουλειά μου εμφανίστηκε κάποιος συνεργάτης από κάποιον άλλο οργανισμό, ο οποίος μας είπε «Βγάλατε διαγωνισμό, πού βρήκατε τα λεφτά, σήμερα λεφτά κυκλοφορούν μόνο για τους πρόσφυγες». Προσέξτε το αυτό, γιατί πέρα από το καθαρό δηλητήριο που έλεγε ο Μιχάλης προηγουμένως περιγράφοντας τη συνομιλία που άκουγε, και αυτό το πράγμα μες στην κρίση και τη φτώχεια του κόσμου έχει αρχίσει να ακούγεται. Η ερώτηση της κυρίας για παράδειγμα. Δίνετε λεφτά για τους πρόσφυγες. Διάφοροι δεξιοί στο διαδίκτυο, διάφορων ειδών. Αν είσαι πρόσφυγας θα πάρεις εκείνο και το άλλο, αν είσαι Έλληνας

άστεγος δεν θα πάρει τίποτα. Αυτή η διελκυστίνδα θα συνεχίσει να υπάρχει. Και θα συνεχίσει να υπάρχει και θα βασίζεται και θα θρέφεται από τη φτώχεια που δημιουργούν και θα δημιουργήσουν και τα μέτρα που παίρνει τα καινούργια η κυβέρνηση αμέσως τις επόμενες μέρες. Πρέπει λοιπόν πάντα να συνδυάζουμε τη μία μάχη με την άλλη και το ένα αίτημα με το άλλο. Δεν φτάνει να δηλώνουμε ανθρωπιστικά την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες. Χρειάζεται αυτό να το βλέπουμε σε σχέση με την κρίση και σε σχέση και με τους δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι πλήττονται από τις ίδιες ακριβώς αιτίες. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Σκαμπά. Ο κ. Καραγιάννης.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Επειδή όντως και την προηγούμενη φορά έγινε αναλυτική συζήτηση και απ' τις τοποθετήσεις των συναδέλφων της Δημοτικής Αρχής, νομίζω ότι και το πολιτικό σκέλος έχει καλυφθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχω την ανάγκη να κάνω κάποιες βασικές παρατηρήσεις και θα κάνω μια προσπάθεια να είμαι πολύ σύντομος, γιατί υπάρχει και μακρύνει δρόμος.

Αυτό που πραγματικά ζούμε, όχι αυτές τις μέρες που ήρθαν οι πρόσφυγες στον Σκαρμαγκά, αλλά από τότε που έχει ξεκινήσει ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, και οι εικόνες αυτές που κάποιους... Ή μάλλον για να μην πω κάποιους, συγκινούν την πλειοψηφία των συμπολιτών μας, όχι τώρα, αυτές τις 2-3 τελευταίες μέρες, αλλά εδώ και πολύ καιρό. Και όχι μόνο γι' αυτούς τους πρόσφυγες, αλλά για όλους τους πρόσφυγες. Όταν ειδικά το πρόβλημα μας χτύπησε την πόρτα, οι εικόνες που έχουμε βιώσει όλοι όσοι έχουμε επισκεφθεί τον χώρο και αυτόν και τους υπόλοιπους που έχουν φτιαχτεί και βλέποντας κάτω από ποιες συνθήκες αυτοί οι άνθρωποι καλούνται να ζήσουν, όχι για σύντομο χρονικό διάστημα όπως, δυστυχώς για τους ίδιους και αυταπατούνται, γιατί έχουν και μία ελπίδα ότι κάπως θα λύσουν το πρόβλημά τους. Δεν έχουν καταλάβει τι έχει υπογράψει αυτή η κυβέρνηση, ότι έχει υπογράψει ότι εδώ πέρα θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι κάτω από αυτές τις συνθήκες για πολλά χρόνια.

Οι εικόνες που βιώνει κάποιος πηγαίνοντας στον χώρο είναι συγκλονιστικές από πολλές απόψεις. Γιατί καταρχήν δεν μπορεί να είναι ανθρωπίνως

αντιληπτό το ότι το 2016 μπορεί ένας άνθρωπος με την οικογένειά του, με παιδιά που δεν ξεπερνάνε τα 3, 4, 5 μηνών, που σημαίνει ότι γεννήθηκαν κάπου στη διαδρομή, όταν αυτά τα παιδιά καλούνται να μεγαλώσουν σε αυτές τις συνθήκες, νομίζω ότι δεν χωράνε πολλά λόγια. Ούτε τώρα, ξέρετε και τα πολλά λόγια για τα ανθρωπιστικά είναι φτωχά. Στην πράξη δείχνεις τι κάνεις, πώς βοηθάς, κ.λπ. όμως υπάρχει μία σημαντική διαφορά, μία πολύ σημαντική διαφορά. Είναι άλλο πράγμα αυτός που αντιλαμβάνεται την αιτία του προβλήματος, αυτός πραγματικά αισθάνεται άσχημα με αυτή την κατάσταση, αυτός που πραγματικά προβληματίζεται, που στεναχωριέται, που τον πιάνει το στομάχι του, που θέλει να βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορεί να το κάνει και είναι άλλο πράγμα αυτός που έχει βάψει τα χέρια του με αίμα να μιλά για ανθρωπισμό και για αλληλεγγύη, να μιλάει για τη Μεσόγειο της ειρήνης, την ίδια στιγμή που έχει γεμίσει πτώματα. Είναι αδιανόητο. Αυτές οι εικόνες δεν σε αφήνουν να κάνεις τέτοιους πολιτικούς ακροβατισμούς.

Και θέλει πολύ μεγάλη ψυχραιμία και ωριμότητα, γιατί αυτή η κυβέρνηση μπορεί να έχει αναλάβει να διακυβερνήσει μία χώρα σε αυτή την κατάσταση, που κανείς δεν λέει ότι τη δημιούργησε, όμως τη διαχειρίζεται προς όφελος μίας τάξης, γιατί εδώ πέρα όποιος δεν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν δύο τάξεις και αυτές συγκρούονται και η κυβέρνηση έχει επιλέξει ποιον θα πάει και με ποιον θα αφήσει και έχει επιλέξει να πάει με τον Κόκκαλη για να παίρνει τα σπιτάκια αυτά, έχει επιλέξει να παίρνει τα κρεβάτια από συγκεκριμένα μονοπώλια, έχει επιλέξει να δώσει τη σίτιση στις ΜΚΟ και στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις υπογράφοντας συμφωνία, δίνοντας πακτωλό χρημάτων εκατομμυρίων σε αυτές τις ΜΚΟ. Που ξέρετε εκεί πέρα σε αυτές τις ΜΚΟ τις περισσότερες, που είναι και περίεργες, δεν είναι οι μισθοί 400 και 500€. Επειδή παίζονται και άλλα παιχνίδια, υπάρχουν και 1.400 και 1.500 και 1.600. Άρα ούτε όλοι οι αλληλέγγυοι είναι ίδιοι, ούτε όλοι θέλουν να βοηθήσουν.

Όποιος θέλει να βοηθήσει πρέπει να παλέψει πρώτα για να σταματήσει τον πόλεμο. Αν δεν μιλάς για τον πόλεμο, αν σε μία ανακοίνωση βρήκε να πεις 300 φορές το πού φτάνει το ΚΚΕ και δεν βρήκες να γράψεις τη λέξη NATO,

την ίδια στιγμή που τους παρακαλός να έρθουν να φτιάξουν καινούργιες βάσεις, οι δολοφόνοι που έχουν ξεκινήσει εστίες πολέμων εδώ και 70 χρόνια έχουν αιματοκυλήσει όλους τους λαούς, οι συνεργάτες των Ισραηλινών, που κάνουν κοινές ασκήσεις. Σήμερα η κυβέρνηση αυτή, όχι χθες και προχθές, σήμερα κοινές ασκήσεις με τους Αμερικάνους και τους Ισραηλινούς. Οι Ισραηλινοί σήμερα σφάζουν Παλαιστίνιους. Σήμερα. Η κυβέρνηση αυτή έχει εταίρους. Έχει εταίρους Ουκρανούς φασίστες που είναι στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση της Ουκρανίας αυτή τη στιγμή, τα συνεταιρικά της κυβέρνησης είναι φασίστες. Έχουν βγάλει εκτός νόμου το κομμουνιστικό κόμμα. Διώκουν κομμουνιστές. Ποια εγκλήματα του ΚΚΕ τώρα; Μιλάμε σοβαρά;

Η κυβέρνηση αυτή την ίδια στιγμή που κάνει αυτούς τους ακροβατισμούς και θέλει να βαφτίσει εδώ πέρα μέχρι και την αλληλεγγύη των απλών ανθρώπων ανθρωπιστική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτή η κοροϊδία υπάρχει, και εδώ πέρα επειδή φύκια με μεταξωτές κορδέλες αυτός ο λαός δεν έτρωγε, ακούστε τώρα. Η κυβέρνηση αυτή έφερε Δεκαπενταύγουστο το 3^ο Μνημόνιο και πάει να φέρει τώρα το ασφαλιστικό και το φορολογικό Μεγάλη Βδομάδα. Θα είναι τα Πάθη του Χρηστού αυτά που θα περάσει όμως, γιατί και 48ωρη απεργία θα γίνει και θα τους βγει απ' τη μύτη. Γιατί αυτό το έκτρωμα που θα καταδικάσει τις ζωές των Ελλήνων εργαζομένων, και να η απάντηση για την κυρία που λέει τι κάνουμε για τους Έλληνες. αυτό κάνουμε. Ξημεροβραδιαζόμαστε και δίνουμε το αίμα μας για να μην περάσουν αυτά τα εκτρώματα που καταδικάζουν και τους Έλληνες και τους ξένους εργάτες. Το να παλεύεις για την ανεργία σήμερα και για τη φτώχεια, το να παλεύεις για να μην φτάσει η σύνταξη και ο μισθός στα τάρταρα, είναι πάλι για τον Έλληνα εργάτη. Και εδώ πρέπει να διαλέξουμε. Εδώ ο καθένας έχει ευθύνη πλέον.

Και για να φτάσουμε και στο δια ταύτα. Το αφήγημα, όπως ... το παιδί απ' το Τέξας, δεν έχει δράκο. Το αν εκβιάζεται η κυβέρνηση ή δεν εκβιάζεται, μόνοι τους τα λένε οι Υπουργοί. Οι Υπουργοί βγήκαν και λένε ότι φέρνουμε το ασφαλιστικό και το φορολογικό και δεν μας πίεσαν. Το ΦΠΑ το κάνουμε 24% και δεν μας πίεσαν. Άρα λοιπόν, εντάξει. Καλά τα αστεία, αλλά κάποια στιγμή τελειώνουν. Όταν γράφουμε μια ανακοίνωση, να κατηγορούμε αυτούς που

πρέπει να κατηγορήσουμε και όχι να προσπαθούμε, ρίχνοντας άσφαιρα πυρά, να πάει η πολιτική συζήτηση αλλού γι' αλλού. Πραγματικά πιστεύω ότι τουλάχιστον από εδώ μέσα, αυτή η Δημοτική Αρχή από την αρχή, από την αρχή που δημιουργήθηκε αυτό το ζήτημα, τοποθετήθηκε με πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Προσπάθησε να είναι πολύ ήπια στο λόγο της, γι' αυτό και διατήρησε τις επιφυλάξεις της για το χώρο. Απ' την αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι και σήμερα, κάνουμε προσπάθειες καθημερινά να λύσουμε βασικά ζητήματα διατροφής, όχι μόνο στον Σκαρμαγκά, και στον Πειραιά, τα ταξικά συνδικάτα κ.λπ. κ.λπ. Και αιτήματα που θα βοηθήσουν την ανθρώπινη και υγιεινή διαμονή των ανθρώπων σε αυτούς τους χώρους κ.λπ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκλήρωσε Αντιδήμαρχε.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι. Λοιπόν. Μία κουβέντα ακόμα, αν και είπε και ο Τάκης... Λοιπόν. Υπάρχει σήμερα στο λογαριασμό του «Χαιδάρι Σήμερα» στο Facebook επώνυμα ένα φασιστοειδές που στη σπηλιά του μέσα έχει και υπολογιστή μάλλον και internet, το οποίο εκτός απ' τους εκβιασμούς και τις απειλές για τη ζωή του Δημάρχου, όλων μας, κ.λπ. κ.λπ., που λέει ότι άμα γίνει οτιδήποτε θα μας πάρει έναν-έναν με τη σειρά, δηλώνει φασίστας κ.λπ. Μισό λεπτό να το βρω, συγνώμη. Λοιπόν. Μισό λεπτό, συγνώμη. Λοιπόν... «Οι αρμόδιες αρχές, μπλα μπλα μπλα, όσο για το άλλο, όταν πειράξουν την οικογένειά μου τότε θα δούμε πώς λέγεται. Μέχρι τότε ξεκινήστε τις προσευχές σας εσείς της Δημοτικής Αρχής για να μην συμβεί. Εσείς που κάνετε την ανάρτηση, μπλα...» Ναι. Χίλια συγνώμη, τώρα δεν το έχω... «Τώρα αν εσύ φοβάσαι ότι κάτι θα γίνει στην πορεία, κάνε την προσευχή σου για να μην γίνει και πάρε τα λόγια μου όπως θες, αλλιώς είναι σημάδια αυτά», κ.λπ. κ.λπ. Πέρα ότι είναι επίσημο, το λέω επειδή εκβιάζει και απειλεί κ.λπ. Τώρα προφανώς θα πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Από εκεί και πέρα όμως, και το λέω γιατί αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να διαφυλαχθεί στην ολότητά του. Επειδή...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκλήρωσε Αντιδήμαρχε.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Έχει όνομα, ναι, ναι.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Θα το παραδώσω...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία, είναι σε site. Αφήστε να ολοκληρώσει... Είναι σε site κεντρικό του Χαΐδαρίου ως σχόλιο. Όποιος θέλει μπορεί αν το δει. Δεν είναι ανάγκη να αναφέρονται ονόματα εδώ μέσα.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Για προφανείς λόγους, δεν υπάρχει λόγος...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορούν όλοι να μπουν και να το δουν. Είναι σημερινό το δημοσίευμα.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Για ένα λόγο όμως το λέω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όποιος θέλει μπορεί αν το δει.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Για ένα λόγο όμως το λέω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκλήρωσε Αντιδήμαρχε.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Το λέω για ένα λόγο. Γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο είναι πολιτικό όργανο. Και επειδή κάποιος μπορεί να δηλώνει ό,τι θέλει στο Facebook, και ο οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα της πολιτικής διαφωνίας, νομίζω ότι επειδή ο συγκεκριμένος εκφράζοντας τη διαφωνία του δηλώνει με τη συμφωνία του με την τοποθέτηση πολιτικής παράταξης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, καλό είναι όλες οι παρατάξεις να τοποθετηθούν γι' αυτό το ζήτημα και να καταγγείλουν φασιστοειδή κ.λπ. αντιδραστικούς, προκειμένου είτε συγκαλυμμένα είτε αλλιώς να μην παίζονται διάφορα παιχνίδια.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, φυσικά. Την επόμενη φορά, αν δεν γίνει αυτό από όλες τις παρατάξεις, νομίζω ότι κάποιοι μη καταγγέλλοντάς το θα προσπαθούν να το αγκαλιάσουν. Το λέω για να προφυλαχθούμε και να μην έχουμε άλλα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, γιατί...

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δώσουμε το λόγο στον κ. Τσατσαμπά.

ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Συζήτηση για το προσφυγικό έτσι γενικότερα έχει γίνει και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και είχαμε την ευκαιρία να εκφράσουμε τις απόψεις μας όλοι και να αναφερθούμε και στα αίτια και στα προβλήματα που υπάρχουν και στους τρόπους αντιμετώπισής τους. Έγινε και δεύτερη συζήτηση, η οποία περισσότερο επικεντρωνόταν στην εξέλιξη της επιλογής του χώρου του Σκαραμαγκά ως χώρου φιλοξενίας και εγκατάστασης προσφύγων, όπου και εκεί πάλι μπήκαν τα ζητήματα. Νομίζω ότι εκφράστηκαν όλοι ότι ο χώρος είναι ακατάλληλος, ωστόσο υπήρξαν κάποιες διαφοροποιήσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες. Ακούστηκαν οι απόψεις απ' όλες τις πλευρές.

Η σημερινή συζήτηση νομίζω ότι περισσότερο προκλήθηκε από το ζήτημα του αριθμού τελικά που θα φιλοξενηθούν, που θα εγκατασταθούν στον χώρο του Σκαραμαγκά, την Προβλήτα 4. Και νομίζω ότι το να επαναλάβουμε γενικότερες πολιτικές θέσεις, καλό είναι να ακούγονται ζητήματα ιδεών, ζητήματα θεωριών και ευαίσθητα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους πολέμους, με τους πρόσφυγες και όλα αυτά. Ωστόσο όμως καλό είναι, πέραν των συζητήσεων, να επικεντρώνουμε και σε ζητήματα διαχειριστικά σε θέματα κρίσεων όταν αυτά προκύπτουν, προκειμένου να υπάρχουν και αποφάσεις και να λύνονται και προβλήματα. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να επικεντρώσουμε περισσότερο εκεί.

Από τις τοποθετήσεις έγινε μία προσπάθεια υποβάθμισης της θέσης της παράταξής μας σε ό,τι αφορά τον αριθμό των προσφύγων. Ακούστηκαν ότι το ζήτημα δεν είναι αν θα είναι 1.500 ή 1.501. Νομίζω ότι τέτοια επιχειρήματα εκ του πονηρού δεν μπορούν να σταθούν σε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα και βεβαίως δεν μιλάει κανείς αν θα είναι 1.500 ή 1.501. Ή αν θέλετε δεν μιλάει και κανείς αν θα φτάσουν 2.000. Το ζήτημα όμως είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό και δεν στεκόμαστε στον αριθμό. Ο αριθμός κρύβει άλλα πράγματα από πίσω του και κρύβει όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία βάλατε και βάζουμε όλοι και το βάζουμε και ομόφωνα. Θέλουμε καλές συνθήκες για τους πρόσφυγες; Τους θέλουμε. Το ίδιο καλές συνθήκες μπορεί να είναι και να παρασχεθούν από την κυβέρνηση, από τους

φορείς, από τον Δήμο, από τις παρατάξεις, με όλες τις καλές προθέσεις που υπάρχουν, εκφράστηκαν πολλοί φορείς θετικά. Το ίδιο καλές, λοιπόν, συνθήκες βοήθειας μπορεί να παρασχεθούν σε 2.000 πρόσφυγες σε ένα χώρο και το ίδιο σε 5 ή και 8 ακόμα που υπάρχουν και σκέψεις τέτοιες από το σχεδιασμό όπως ανακοινώθηκε σε 8.000 πρόσφυγες στο συγκεκριμένο χώρο; Νομίζω δεν συμφωνεί κανείς ότι μπορεί 8.000 πρόσφυγες να εξυπηρετηθούν καλύτερα από 2.000. Άρα λοιπόν το επιχείρημα δεν είναι θέμα αριθμού, είναι θέμα ουσίας. Είναι θέμα αντιμετώπισης των προβλημάτων στην βάση αυτών που όλων συμφωνούμε.

Λοιπόν, προσπαθείτε να υποβαθμίσετε τον αριθμό, γιατί; Γιατί επειδή εκφράστηκε επίμονα μια παράταξη και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πούμε και να γίνει μια προσπάθεια σύγκρουσης, η οποία δεν χρειάζεται. Δεν είναι σύγκρουση. Εμείς βάζουμε τον αριθμό σαν παράταξη ακριβώς επί της ουσίας και επί των επιχειρημάτων που όλοι συμφωνούμε. Και πέρα από αυτά τα ζητήματα, γιατί πράγματι φαρμακευτική κάλυψη μπορεί να παρασχεθεί καλύτερα; Βοήθεια από πλευράς των Χαϊδαριωτών, που όλοι είναι πρόθυμοι, σε θέματα ρουχισμού και άλλα, τροφίμων κ.λπ., μπορεί να υπάρξει καλύτερη βοήθεια προς 2.000 ανθρώπους ή προς 8.000 ή προς 5.000; Όχι. Νομίζω όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Και θα μου πείτε και τι να κάνουμε δηλαδή; Αυτούς τους υπόλοιπους που έρχονται εδώ δεν πρέπει αν τους βοηθήσουμε, τους περισσότερους; Σε καμία περίπτωση και να το ξεκαθαρίσω, επειδή έγινε και εκτενής πολιτική κουβέντα γενικότερη, εμείς είμαστε ξεκάθαρα αλληλέγγυοι υπέρ των προσφύγων. Και μάλιστα καταδικάζουμε οποιεσδήποτε φωνές και οποιεσδήποτε ενέργειες εις βάρος του, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό για να μην γίνονται παρερμηνείες ή αφήνονται υπονοούμενα.

Αλλά θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να στραφεί, όπως είπαμε, στα όργανα της αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει να στραφεί προς την ΚΕΔΕ και θα πρέπει να στραφεί και προσωπικά στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, ο οποίος είναι Δήμαρχος, ο κ. Πατούλης, είναι και Πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο, βγαίνει και λέει αλληλέγγυα λόγια, βγαίνει και λέει ότι η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να βοηθήσει, αλλά ο Δήμος στον οποίο είναι Δήμαρχος, που έχει και πάρα πολύ ωραίους

χώρους και έχει και καλύτερες υποδομές, μένει εκτός. Πρώτος αυτός έπρεπε να δώσει το παράδειγμα της φιλοξενίας στον Δήμο του. Είναι Βόρεια Προάστια όμως. Ξέρω ότι σε κανέναν δεν αρέσει αυτό, ούτε στον Δήμαρχο αρέσει, ούτε στη Διοίκηση αρέσει, ούτε στις άλλες παρατάξεις αρέσει. Πρέπει να το καταγγείλουμε όμως και επώνυμα. Πρέπει να στείλουμε και επιστολές, να κάνουμε και δημόσιες καταγγελίες. Και υπάρχει και κυβέρνηση. Και τις δίκαιες αποφάσεις πρέπει αν τις επιβάλει και όχι μέσα στις συζητήσεις των διαφόρων επωνύμων, των διαφόρων ισχυρών, να κάνει πίσω. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν λογικές, βεβαίως, και υπάρχουν και θυσίες στην κυβέρνηση και στους κυβερνώντες. Όταν συναντάνε αντιστάσεις από οποιονδήποτε, προηγείται η λογική και το δίκαιο και όχι η υποχώρηση. Και επιβάλλεται η λογική και το δίκαιο και δεν το έκαναν. Και πρέπει να το λέμε και αυτό. Και πρέπει οι υποστηρικτές της κυβέρνησης να το φωνάζουν πρώτοι.

Αυτά εμείς επισημαίνουμε και νομίζω ότι είναι άδικο να επιχειρείτε να μπούμε απέναντι ως παράταξη επειδή επισημαίνουμε αυτά τα ζητήματα. Αντίθετα, νομίζω ότι θα έπρεπε τους αρμοδίους, τους περισσότερο αρμοδίους, να τους προβληματίσουν και να υιοθετήσουν αυτές τις απόψεις μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μοσχονάς.

ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Αν και τώρα είναι αρκετά αργά απ' ό,τι φαίνεται, να πω ότι δυο λόγια θέλω να πω. Καταρχήν, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο Δήμος να αντιμετωπίσει και δεν είναι και καθήκον του να αντιμετωπίσει μία τέτοια κατάσταση. Και νομίζω ότι και κανένας Δήμος δεν θα μπορεί να το κάνει αυτό. Δηλαδή δεν είναι ζήτημα να το πούμε ότι ο Πατούλης, ο ένας, ο άλλος, να πάνε να το κάνουν αυτοί. Κανένας Δήμος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο γεγονός αν η ίδια η κυβέρνηση δεν φτιάξει υποδομές, όχι αυτές που έχει τώρα στον Σκαραμαγκά, γιατί όλα τα συγκρίνουμε όχι με το χειρότερο, πρέπει να τα συγκρίνεις με το καλύτερο. Δηλαδή αν για παράδειγμα έχουμε φτιάξει στεγανούς βόθρους οι οποίοι δεν είναι θαμμένοι και είναι δίπλα στα σπίτια, ναι, εντάξει, οι συνθήκες σε σχέση με τον Πειραιά που ήταν δίπλα και δεν υπήρχε τίποτα είναι ειδυλλιακές. Αυτό είναι όμως το ζήτημα; Αυτό είναι όμως το ζήτημα; Όταν υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν τσιμπήματα από

έντομα ένα σωρό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και δεν υπάρχει κανένα είδους κρατική υποστήριξη σε γιατρούς, σε μονάδες, ποιες είναι ειδουλιακές, οι καλύτερες συνθήκες εν πάση περιπτώσει; Νομίζω λοιπόν ότι από εδώ και πέρα την κύρια ευθύνη γι' αυτό το χώρο το ίδιο το κράτος πρέπει αν δώσει την πρέπει σημασία και υποστήριξη. Δεν μπορεί κανένας Δήμος και πολύ περισσότερο ΜΚΟ και διάφορες άλλες, οι οποίες από πίσω γίνεται τρελό γλέντι εκατομμυρίων πάνω στους πρόσφυγες, και νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο.

Για το γενικότερο με έχουν καλύψει και οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Να πω ότι εγώ πραγματικά σκεφτόμουν τώρα, προχθές νομίζω ήταν με τον Μόσχο που ήμασταν εκεί, είχε έρθει η ΕΡΤ και κάποια στιγμή ήθελε να μιλήσει με κάποιον, αλλά για καλή μας τύχη και εμένα και του Μόσχου που τσακωνόμασταν ποιος θα πάει, *όχι εσύ*, του έλεγα, *όχι εσύ*, μου έλεγε, ευτυχώς δεν είχε wifi για να βγούμε στα κανάλια! Ευτυχώς. Και με είχε ενοχλήσει αφάνταστα αυτή η ανακοίνωση την οποία έβγαλαν οι «Πολίτες σε Δράση». Χαίρομαι που η Αθηνά διαφοροποιήθηκε. Με έχει ενοχλήσει αφάνταστα, γιατί όταν γράφεις μια ανακοίνωση για τη Δημοτική Αρχή του Χαϊδαρίου και μιλάς για φωτογραφίες και επικοινωνιακούς λόγους δεν μπορείς να εννοείς τον Μποζίκα, εκτός και αν έγινε Δημοτική Αρχή. Είναι προφανές τι εννοείς. Δεν το περίμενα για να είμαι ειλικρινής. Και επειδή αναφέρει μέσα και για χτυπήματα κάτω απ' τη ζώνη, ο μακαρίτης ο πατέρας μου...

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Ο μακαρίτης ο πατέρας μου όταν είχε έρθει απ' την Κεφαλονιά στην Αθήνα το '50, ξέρετε δεν υπήρχαν τότε να του πούνε «Τι είσαι ρε, κουμουνιστής» κ.λπ. Είχε αλλάξει το πανηγύρι. Του έλεγαν πολλοί «Ρε 'συ, το ΚΚΕ έχει κάνει λάθη πολλά. Τι είσαι ΚΚΕ;». Αυτά του έλεγαν τότε, επειδή μιλάμε για χτυπήματα κάτω απ' τη ζώνη. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση λοιπόν που αυτά που μου έλεγε σαν ιστορίες, εγώ δεν τα έχω ζήσει, θα ερχόταν το 2016 να τα δω και σε ανακοίνωση.

Και επίσης θα ήθελα να κλείσω, αύριο έχει μια διημερίδα για τον προληπτικό και τον καταστατικό έλεγχο το Υπουργείο. Εκεί λοιπόν θα πάω αύριο και θα τους πω ότι για το Χαϊδάρι θέλουμε να πάρουμε μηχανήματα 2.000.000€, δεν

θα πω 15.000.000€ που ήταν τα container, και θέλω τον διαγωνισμό να τον βγάλω 1^η Φλεβάρη 8:00π.μ., να τον τελειώσω στις 5:00μ.μ. και στις 15 μέρες να έχω βγάλει και την εταιρεία και να έχουν έρθει και τα container σιγά-σιγά και ό,τι άλλα μηχανήματα θέλω. Και χωρίς ηλεκτρονικό διαγωνισμό και να μην κινδυνεύω και με καταλογισμούς και με κατασταλτικό έλεγχο. Και θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η διαδικασία να ίσχυε και για τον Δήμο το δικό μας όταν θα θέλαμε να πάρουμε μηχανήματα για την καθαριότητα και για να φτιάξουμε τα αντιπλημμυρικά και ερχόταν δεν υπάρχει μελέτη, είναι το όριο, θέλετε 60 ημέρες, στις 60 ημέρες θα έχουμε τρεις ενστάσεις. Θα ήθελα λοιπόν αυτό να έρθει αύριο ο Υπουργός εκεί, γιατί θα είναι και ο Υπουργός εκεί, ο Κουρουμπλής, και θα του πω αφού το κάνατε 1^η Φλεβάρη, εμάς γιατί δεν μας αφήνετε να το κάνουμε; Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δώσουμε τον λόγο στον Δήμαρχο για το κλείσιμο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σύντομος θα είμαι και επιγραμματικός. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι απ' την αρχή, ότι την ευθύνη για τη δημιουργία και τη λειτουργία των κέντρων φιλοξενίας...

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, ολοκλήρωσε σε παρακαλώ το κλείσιμό σου για να... λοιπόν, να προχωρήσουμε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έλεγα λοιπόν ότι την ευθύνη και για τον σχεδιασμό και για την κατασκευή και για τη λειτουργία την έχει αποκλειστικά και μόνο η κυβέρνηση. Και για την διαχείριση του προσφυγικού. Εμείς όμως σαν Δήμος, σαν φορείς, σαν κάτοικοι, και ήταν πολύ σημαντική η σημερινή κουβέντα νομίζω και στάθηκε πραγματικά στο ύψος των περιστάσεων και το Συμβούλιο και όλοι οι εκπρόσωποι που πήραν το λόγο, γιατί νομίζω έχουμε κατανοήσει τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει απ' το Δήμο, να εκφραστεί επικουρικά η αλληλεγγύη που πρέπει αν δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους και με τις διάφορες μορφές που εξηγήσαμε και εισηγητικά και βέβαια και με τις προτάσεις οι οποίες έγιναν. Εγώ, επειδή ακούστηκαν κάποια πράγματα, δυο τρία πράγματα θα πω μόνο.

Πρώτον, το 1970 όπου χρειάζονταν ο Νιάρχος εργατικά χέρια, φθηνά, για να λειτουργήσουν τα Ναυπηγία του Σκαραμαγκά, τα οποία έκαναν και τις παραβιάσεις πάμπολλες και τις επεκτάσεις τις παράνομες, τότε λοιπόν στο Χαϊδάρι είχαμε 5.000 Πακιστανούς, 5.000 απ' το '70 μέχρι το '90 περίπου, που σταδιακά γύρω στο '90 ήταν 3.000 με 4.000. Τότε, και προς τιμήν τους, κανένας ούτε κάτοικος ούτε Δημοτικές Αρχές τότε, δεν μέτραγαν και δεν έβαζαν το ζήτημα είναι 5.000, 5.001 και τα προβλήματα που δημιουργούν στην πόλη. Και οι Πακιστανοί έγιναν κομμάτι της πόλης μας. Πήγαν σχολεία. Είχαν τις γιορτές τους, τις εκδηλώσεις τους. Θυμάμαι στην Άνοιξη συγκεντρώσεις, όπου ήταν γεμάτη η παλιά Άνοιξη και χιλιάδες κόσμου απ' έξω, Πακιστανών. Έγιναν αποδεκτοί απ' την κοινωνία. Και τότε δεν έβαλε, και προς τιμήν τους λέω και πάλι, κανένας από το Χαϊδάρι τέτοια ζητήματα.

Δεύτερο. Λέτε ή λένε κάποιοι ότι ο Δήμος δεν ασχολείται με τα προβλήματα των δημοτών. Τώρα μονόπλευρα βλέπει το θέμα εκεί το τι θα γίνει και δεν ενισχύει τους δημότες. Να απαντήσω, έφυγε βέβαια η κυρία αυτή για τον ψεκασμό, ότι ψεκασμοί γίνονται. Γίνονται και απ' την Περιφέρεια και απ' τον Δήμο, ανάλογα. Και βέβαια είναι γεγονός ότι θα πρέπει να ενταθούν τώρα και με τη λειτουργία του... Και βέβαια το έχουμε υπόψην αυτό και είναι και απ' τα ζητήματα που συζητάμε με την Περιφέρεια.

Ο Δήμος λοιπόν που δεν ασχολείται με τίποτα άλλο, από τη Δευτέρα ξεκινάει δωρεάν Τεστ ΠΑΠ για τις γυναίκες. Έκανε έλεγχο σε όλα τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων μυοσκελετικό, οδοντιατρικό, παιδιατρικό, καρδιολογικό κ.λπ. Έχει κάνει εμβολιασμούς σε όλα τα παιδιά που έπρεπε να γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα εμβολιασμών και τώρα κανονίζουμε για το καινούργιο πρόγραμμα το οποίο είναι μπροστά μας. Κάνει διανομή τροφίμων και μάλιστα παίρνουμε και από διάφορους φορείς τρόφιμα (κοτόπουλα κ.λπ.) ό,τι μπορούμε σε 970 οικογένειες συμπολιτών μας. Δίνουμε τη βοήθεια στους άπορους. Κάναμε προχθές άλλη μία αιμοδοσία, η οποία επαναλαμβάνεται κάθε λίγο για να υπάρχει Τράπεζα Αίματος του Δήμου. Όλα τα παιδιά πάνε στους Παιδικούς Σταθμούς και τα περισσότερα από αυτά πάνε δωρεάν. Για να μην πούμε για τα άλλα θέματα που ασχολούμαστε, για το θέμα των πλημμυρών

που τελειώνουν οι μελέτες, που έχουν γίνει παρεμβάσεις ήδη σε πολλές περιοχές και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία δεν θέλω να σας κουράσω τώρα, τις ενέργειες που κάνει. Αλλά στο κοινωνικό κομμάτι σας είπα παράλληλα ότι είναι αδιανόητο για εμάς να μην γίνονται παράλληλα αυτές οι ενέργειες. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η μία δράση δεν θα εμποδίσει την άλλη. Αυτό είναι ένα επιχείρημα σαθρό το οποίο επιχειρούν κάποιοι να πουν και να στηρίξουν ότι ο Δήμος ασχολείται με αυτά, όπως έλεγε ασχολούνται με τις πορείες των ανέργων. Αν δεν αφορά η ανεργία τους κατοίκους της πόλης, τότε τι τον αφορά; Τι τον αφορά αν δεν αφορά η ίδια η ζωή των πολιτών;

Σε σχέση με το πόσους θα φιλοξενηθούν και σε σχέση με το νούμερο, τους 1.500, αν θα είναι 1.600 ή όχι, όπου πρέπει να πάρουμε τα όπλα και να αποκλείσουμε το αυτό αν πάνε πάνω από 1.500. Εγώ θα ήθελα έτσι να μου πει κάποιος τι να πει το Σχιστό για παράδειγμα, ο Δήμος Περάματος, όταν ο σχεδιασμός ήταν για 500 και αυτή τη στιγμή είναι 1.590, 1.950 και για κάποιους οι οποίοι βλέπουν και το θέμα και τις φυλές Αφγανοί. Τι να πει η Ειδομένη, που ένα χωριό 100 κατοίκων έφτασε να φιλοξενεί 13.000 και μάλιστα οι κάτοικοι εκτός από αυτόν τον περίεργο εκεί, τον γραφικό και επικίνδυνο βέβαια ο οποίος έβγαινε με το τρακτέρ και έκανε, οι κάτοικοι οι περισσότεροι παίρνουν και τους φιλοξενούν τους ανθρώπους στα σπίτια τους, τους βοηθάνε όσο μπορούν. Τι να πει το Ελληνικό που έχει 4.500 και μάλιστα σε αυτές τις συνθήκες. Τι να πει ο Ελαιώνας και η περιοχή του Βοτανικού γύρω, που τους πηγαίνουν κάθε τρεις και λίγο άλλους 500-500 πρόσφυγες. Να τι να πουν μια σειρά άλλες περιοχές, που καλοδέχτηκαν και αυτοί τους πρόσφυγες. Δηλαδή έπρεπε να βάλουν στη ζυγαριά ή στο μέτρημα μάλλον και να πουν ότι αφού ξεπερνάτε κατά κάποιους αριθμούς, θα πρέπει να εμποδίσουμε, να στήσουμε μπροστά τα αυτοκίνητα του Δήμου και να στηθούμε και εμείς και να πούμε «Μέχρι εδώ, φτάνει»; Εμείς αυτό που λέμε και αυτό θα εξαρτηθεί και σε σχέση με τον αριθμό, είναι να υπάρχουν αυτό που λέμε ανθρώπινες συνθήκες για όλες εκεί. Είμαστε κοντά. Παρακολουθούμε το θέμα. Χθες εμποδίσουμε να μείνουν απ' έξω πρόσφυγες οι οποίοι ήρθαν με διακινητές απ' τη Χαλκίδα. Που εδώ που είναι το κράτος, ήρθε με συγκοινωνία απ' την Χαλκίδα, πλήρωσαν δεν ξέρω πόσα χρήματα, τους

έφεραν παράνομα στον Σκαραμαγκά και με παρέμβαση, αν θέλετε, είπαμε ότι δεν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν απ' έξω και να στήσουν τις σκηνές, να ξαναπάνε στο Κέντρο Φιλοξενίας που υπήρχε.

Για τη Χίο, αν θέλετε να πω και για άλλες περιοχές, σίγουρα είναι αυτό το αλαλούμ που σας έλεγα και πριν, ότι άλλα λένε ως προς το πόσοι θα φιλοξενηθούν και άλλα είναι τα νούμερα. Αυτό το είπα σαφέστατα προηγουμένως ότι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος απ' την κυβέρνηση που να μπορείς να συνεννοηθείς και να σου πει τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη. Αυτό είναι δεδομένο. Το είπα και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε άλλες περιοχές που έχω μιλήσει και όχι μόνο με την Χίο. Σας είπα και παραδείγματα προηγουμένως.

Αν έγιναν επαφές τις τρεις βδομάδες που μεσολάβησαν, προφανώς δεν καταλάβατε, αλλά είχαμε κάνει και ενδιάμεσο Δημοτικό Συμβούλιο και είπα για τις επαφές που έγιναν. Οι επαφές αυτές ήταν με τον Αναπληρωτή Υπουργό και με την Ηγεσία του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, που έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας στον Σκαραμαγκά. Και αυτό που τους τονίζαμε σε όλους τους τόνους είναι ότι το νούμερο δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τον αριθμό τον οποίο είχαμε συμφωνήσει. Τώρα, επειδή παίζει κάποιος και το επικοινωνιακό παιχνίδι, θα ήθελε ένα έγγραφο του Δήμου που να έλεγε ότι εμείς δεν θέλουμε πάνω από 1.500 ας πούμε, για να το κουνάει μετά, να το κουνάει, και να έλεγε ότι αν υπήρχε ανάγκη να έρθουν 1.700 ή 2.500, να έλεγε ορίστε, είστε ανακόλουθοι και τι είναι αυτά που κάνετε. Αυτά τα παιχνιδάκια κάπου αλλού μπορείτε να τα παίξετε. Δεν μπορείτε, σας το είπα και την προηγούμενη φορά, σε βάρος των προσφύγων και των δυστυχημένων ανθρώπων που χρειάζονται την βοήθεια και τη στήριξη μας να παίξετε τέτοια παιχνίδια, μια και καλή. Έτσι; Αυτό για είμαστε ξεκάθαροι.

Και επειδή εσείς παίξετε τέτοια παιχνίδια, τα παιδάκια εκεί, επειδή δεν έχουν να παίξουν με τίποτα, αυτές τις μέρες παίζουν με μία σκισμένη μπάλα και με ένα σχοινί που τραβάνε από τη μία μεριά και την άλλη. Αυτά είναι τα μοναδικά εφόδια που έχουν. Και είναι προς τιμήν τους που ήρθαν εδώ εκπρόσωποι των ομάδων, τριών ομάδων της πόλης μας, και είπαν ότι θα δώσουν και βοήθεια

και θα διοργανώσουν και παιχνίδια με αυτά τα παιδιά, όπως επίσης θα γίνουν πολιτιστικές δράσεις και με σχολεία κ.λπ., θα κάνουμε δηλαδή πάρα πολλά πράγματα. Και ό,τι μπορούμε και εμείς στο μέτρο των δυνατοτήτων των οποίων έχουμε σαν Δήμος αλλά και σαν φορείς. Βλέπω εδώ παραμένουν ακόμα, και προς τιμήν τους, Πρόεδροι και εκπρόσωποι συλλόγων, που πιστεύω ότι ο καθένας θα βάλει ένα λιθαράκι. Πόσο σημαντικό θα είναι δηλαδή να έρθει ο Σύλλογος Ηπειρωτών, που είναι τώρα εδώ ο Δημήτρης, ή των Χιωτών ή των Πυργούσων δηλαδή ή των Θεσσαλών και να πάνε μέσα να χορέψουν τα χορευτικά τους και να γίνουν ένα μετά για να χορέψουν και οι πρόσφυγες τους δικούς τους χορούς. Εμείς θέλουμε τη συναδέλφωση, δεν αδελφοσύνη του κόσμου, κάτι που δεν θέλουν άλλοι, που θέλουν να ξεχωρίζουν τον κόσμο.

Να μην πω άλλα, ε; Εντάξει, γιατί ήθελα να σχολιάσω, αλλά ειλικρινά δεν θέλω να σχολιάσω. Πιστεύω ότι η ανακοίνωση και το... Είπε βέβαια αρκετά και ο Κουβαράς και ο... Και οι υπόλοιποι εδώ σύντροφοί μου. Δεν θέλω να σχολιάσω άλλο την ανακοίνωση. Νομίζω ότι γράφτηκε εν θερμώ. Πιστεύω ότι το έχουν μετανιώσει οι συντάκτες που έγραψαν αυτή την ανακοίνωση. Τουλάχιστον εμείς έχουμε αποδείξει σαν Δημοτική Αρχή ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε και είναι εντελώς άδικο αυτά τα οποία γράφονται. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω ειλικρινά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περνάμε στην Ημερήσια Διάταξη συνάδελφοι.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό το θέμα τώρα, Κώστα ένα λεπτό, γιατί ήρθε σήμερα στα εισερχόμενα, δεν έχουμε προλάβει καν να το εξετάσουμε.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, άλλο λέω. Ήρθε σήμερα στα εισερχόμενα και δεν έχουμε καν προλάβει να το εξετάσουμε, να δούμε τι...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εντάξει, περίμεναν τόση ώρα. Δεν έπρεπε εκ των προτέρων να το πείτε αυτό τουλάχιστον;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Να κάνουμε το εξής. Κώστα, επειδή σήμερα και εγώ το είδα το μεσημέρι να σου πω την αλήθεια και πάλι καλά που πρόλαβα, γιατί με τις δουλειές πιθανόν να μην το είχα δει καθόλου. Το είδα το μεσημέρι. Υπάρχουν πολλά και σοβαρά ζητήματα που μπαίνουν. Θα πρέπει να πάρουμε μέτρα. Είναι πολύ σωστό, έτσι; Δηλαδή στα περισσότερα το αίτημα βάζει ζητήματα πραγματικά που πρέπει να λυθούν. Μπορούμε να το διαβάσουμε, να γίνει μια ανάγνωση τώρα και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ή μάλλον οι Υπηρεσίες του Δήμου πια θα ασχοληθούν για να λυθούν αυτά τα θέματα. Δεν έχει έρθει στο τμήμα. Όχι. Απλά να διαβαστεί...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το τμήμα του Δημοτικού Συμβουλίου σε εμένα δεν έχει φτάσει ακόμα. Όχι. Δεν το έχω καν στα χέρια μου.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ας γίνει μια ανάγνωση, αλλά κοιτάξτε, για να γίνει συζήτηση θα πρέπει...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να γνωρίζουμε, να έχουμε συζητήσει, δεν... Σήμερα ήρθε, σήμερα το βάζουμε...

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορεί.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σου λέω, το διάβασα το μεσημέρι. Είδα ότι βάζετε πολλά σοβαρά ζητήματα, αλλά δεν γίνεται έτσι η συζήτηση. καταλαβαίνετε.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα το διαβάσει ο Πρόεδρος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει έρθει. Έλα Αθηνά. Ναι, ναι.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καμία αντίρρηση Αθηνά. Το θέμα είναι ότι εγώ ας πούμε στο χέρι μου δεν έχει φτάσει ποτέ. Το είδε ο Δήμαρχος στα εισερχόμενα σήμερα το μεσημέρι. Τι να πούμε; Δηλαδή... Σοβαρά είναι τα ζητήματα όντως που...

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο λέμε να γίνει τη Μεγάλη Δευτέρα, στις 25 του μήνα, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Τώρα θέλετε να το διαβάσουμε για να υπάρχει γνώση και να... Έτσι και αλλιώς θα διατεθεί ως αίτημα κατοίκων να κουβεντιαστεί στο επόμενο. Ωραία.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μέχρι τότε. Ωραίος. Βεβαίως. Αλλά να συζητηθεί και συγκεκριμένα.

«Με το παρόν έγγραφο αιτούμεθα τον περιορισμό της μικροφωνικής εγκατάστασης απ' τα Εκπαιδευτήρια *Νέα Παιδεία* λόγω καθημερινής και συνεχούς όχλησης ημών και των οικογενειών μας. Σε ημερήσια βάση και από ώρα 8:00π.μ. έως και 2:00μ.μ. το παραπάνω εκπαιδευτήριο χρησιμοποιεί την μικροφωνική του εγκατάσταση σε αυξημένη ένταση και παρά τις συνεχείς παρατηρήσεις των κατοίκων, η Διεύθυνση του εκπαιδευτηρίου κωφεύει κατ' εξακολούθηση. Η καθημερινότητά μας είναι πλέον ανυπόφορη και η συλλογή υπογραφών που παρατίθεται καταδεικνύει την αγανάκτησή μας.

Σε αυτό το σημείο είναι φρόνιμο να σημειωθεί ότι ουδέποτε στο παρελθόν υπήρξε παρόμοιο πρόβλημα, αφού η μικροφωνική εγκατάσταση χρησιμοποιούνταν μόνο σε σχολικές γιορτές και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Κατά το τελευταίο έτος όμως η χρήση της ξεκινά με την πρωινή προσευχή και τελειώνει με την αποχώρηση των μαθητών. Στα διαλείμματα χρησιμοποιείται από τους δασκάλους προς συμμόρφωση των μαθητών και παράλληλα κατά την ώρα της γυμναστικής από τον ειδικό εκπαιδευτή. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το σχολείο, η μικροφωνική χαμηλώνει σε ένταση για να αυξηθεί ξανά μετά από δύο ημέρες διαλείμματος. Αυτό συμβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς, με αποτέλεσμα τη συνεχόμενη όχλησή μας.

Επιπρόσθετα τονίζουμε ότι τα Εκπαιδευτήρια *Νέα Παιδεία* σταθμεύουν τα σχολικά λεωφορεία τους παράνομα στην οδό Κυπρίων Αγωνιστών και κινούνται αντίθετα με το ρεύμα κυκλοφορίας της οδού, γεγονός πολύ επικίνδυνο για την ασφάλεια των πεζών, καθώς επίσης και των οχημάτων που κινούνται κανονικά στο ρεύμα κυκλοφορίας.

Όπως προκύπτει απ' τα ανωτέρω, απαιτούμε άμεσα την ανάληψη ευθύνης από πλευράς διεύθυνσης των Εκπαιδευτηρίων Νέα Παιδεία και τον περιορισμό της μικροφωνικής σε εύλογη χρήση (πρωινή προσευχή και γιορτές) και τη συμμόρφωση με τον ΚΟΚ, έτσι ώστε όλοι οι κάτοικοι και εμείς προσωπικά να ζούμε με ηρεμία και ασφάλεια στον Δήμο μας και ακολουθούν οι υπογραφές των συμπολιτών μας».

Συμπολίτες, θα δούμε να επιληφθεί η Υπηρεσία και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί και ως θέμα. Έτσι; Ορίστε Δήμαρχε.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το έχω, όχι. Θα το πάρω όμως, δεν υπάρχει θέμα. Πάμε τώρα στο 1^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

1^ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2016.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο συνάδελφος, ο Μοσχονάς.

ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Όπως είπαμε και στην Οικονομική το πρωί, η Αναμόρφωση αυτή γίνεται κυρίως για να αντιμετωπιστούν ζητήματα στις αθλητικές εγκαταστάσεις και για να προχωρήσουν κάποια πράγματα όσο το δυνατόν πιο σύντομα και στις παιδικές χαρές. Παράλληλα άλλη μια αναγκαία προμήθεια που πρέπει να γίνει είναι κάποια έπιπλα στο Ληξιαρχείο, προκειμένου να διασφαλιστούν αρχεία εκεί πέρα, τα οποία αυτή τη στιγμή φυλάσσονται σε ερμάρια παλιά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Να πάρουμε το λόγο. Κ. Μποζίκας; Ναι. Κ. Ντηνιακέ;

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Όχι. Εμείς ψηφίζουμε γιατί, εντάξει, μπορεί να καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό, αλλά είναι πρακτικοί λόγοι που γίνεται η συγκεκριμένη αναμόρφωση, εξηγήθηκε και το πρωί, απλά για τον ίδιο λόγο για οικονομία του χρόνου, εγώ δεν κάνω ερώτηση, απ' τις πολλές ερωτήσεις που έχω, καταθέτω απ' το Χαϊδάρι Ατζέντα ένα αίτημα στο Προεδρείο, έτσι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος; Κ. Δρούλια; Καταψηφίζετε. Κ. Σπηλιόπουλε; Έχετε ψηφίσει. Λοιπόν. Κ. Ασπρογέρακα; Συμφωνείτε. Συμφωνείτε με την αναμόρφωση;

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την Αναμόρφωση κουβεντιάζουμε. Όχι. Άρα λοιπόν υπέρ είναι η Δημοτική Αρχή, οι «Πολίτες εν δράσει», το «Χαϊδάρι ξανά» και αρνητική ψήφος από τις υπόλοιπες παρατάξεις, κατά πλειοψηφία.

2° ΘΕΜΑ Η.Δ.

Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2016.

&

3° ΘΕΜΑ Η.Δ.

Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου έτους 2016.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προκύπτει από την Αναμόρφωση. Δεν ξέρω Αντιδήμαρχε αν έχεις κάτι.

ΒΟΡΕΑΣ: Όχι. Είναι πρακτικό ζήτημα κυρίως που πρέπει να λυθούν κάποια προβλήματα και να ενισχυθούν και να δημιουργηθούν κάποιοι λογαριασμοί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.

ΒΟΡΕΑΣ: Και το 2 και το 3 νομίζω είναι συνακόλουθο, γιατί...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, για το Θέμα 2 κατά πλειοψηφία όπως και πριν, με την ψήφο του κ. Ασπρογέρακα. Νομίζω και στο ετήσιο, έτσι; Κ. Ασπρογέρακα και το ετήσιο. Ωραία.

4^ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας ανάθεση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 4ου Παιδικού Σταθμού του Δήμου μας, σχετική η αριθμ. 61/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιδήμαρχε.

ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Νομίζω ότι το ξέρουμε το θέμα τώρα με τον Παιδικό. Έχει ξανασυζητηθεί. Ουσιαστικά τώρα εδώ πέρα πρέπει να εγκρίνουμε την σιωπηρή παράταση για να μπορέσει να πληρωθεί ο άνθρωπος που δίνει το ακίνητο μέχρι να βρούμε το επόμενο κτήριο και παράλληλα να γίνει απευθείας ανάθεση για να βρεθεί το επόμενο κτήριο που θα στεγάσει το Σταθμό.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Όχι. Δεν υπάρχει προς το παρόν ενδιαφέρον από αυτόν. Έχει αποσύρει το ενδιαφέρον και απ' τον διαγωνισμό. Μέχρι να βρεθεί όμως το νέο κτήριο, γιατί έχει...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κα Τοκατλίδου.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ: Καταρχήν πρέπει να αποσαφηνίσουμε ένα πράγμα. Ο 4^{ος} Παιδικός Σταθμός θα είναι στο συγκεκριμένο κτήριο ή στην Ηρώων Πολυτεχνείου; Γιατί οι Κοινωνικές Υπηρεσίες κάτω λένε ότι έχει γίνει μεταστέγαση στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Ας ξεκινήσουμε από αυτό και μετά συνεχίζω στη δεύτερη. Είναι πολύ βασικό, Δήμαρχε, αυτό. Γιατί έχουμε μία άδεια. Λέω, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες λένε ότι η μεταστέγαση του 4^{ου} Παιδικού Σταθμού έχει γίνει... Καλά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Ολοκληρώστε κα Τοκατλιδη.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ: Ωραία. Εγώ καταρχήν θέλω να μου απαντήσουν το εξής. Η μεταστέγαση του 4^{ου} Παιδικού Σταθμού θα γίνει στην Ηρώων Πολυτεχνείου ή θα παραμείνει 4^{ος} Παιδικός Σταθμός κάτω, που είναι δίπλα στο ΙΚΑ, δεν θυμάμαι τώρα την οδό, στη Δωδεκανήσου.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ: Εγώ λοιπόν να πω το εξής. Εγώ πραγματικά νομίζω ότι και το δικό σας ενδιαφέρον είναι η συγκεκριμένη απόφαση να είναι όσο γίνεται πιο τυπικά σωστή, επειδή κοίταξα και την απόφαση την οποία επικαλείται η Κατερίνα Πετροπούλου, μίλησα και με διάφορα Ελεγκτικά Κέντρα, και μάλιστα το λέει και στο αποφασιστικό της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η συγκεκριμένη απόφαση για σιωπηρή παράταση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αντίστοιχο ήταν για την Περιφέρεια στη συγκεκριμένη απόφαση που αναφέρει η Κατερίνα, έπρεπε να παρθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, λίγο μετά τη λήξη της τριετούς μισθώσεων με τον κ. Γιαλουράκη. Δεν μπορεί μετά από 8 μήνες και σε καμία περίπτωση κιόλας, γι' αυτό κιόλας, μπορεί κιόλας να ενημερωθήκατε και εσείς, πλέον τα ενοίκια δεν στέλνονται για προληπτικό έλεγχο στον Επίτροπο. Θα ελεγχθούν μόνο κατασταλτικά. Άρα εδώ πέρα είμαστε ανοιχτοί. Και μου είπαν ρητά ότι μετά από 8 μήνες δεν θα μπορούσαμε να καλύψουμε αυτό το πρόβλημα. Ίσως, Δήμαρχε, να μην το συζητήσουμε και με ανοιχτό μικρόφωνο και να βρούμε κάποια άλλη λύση προκειμένου ο συγκεκριμένος άνθρωπος να πληρωθεί.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, υπάρχει συνάδελφοι... Κατά πλειοψηφία με... Κ. Δρούλια συμφωνείτε; Κ. Ντηνιακές συμφωνείτε; Κ. Ασπρογέρακα; Κατά πλειοψηφία λοιπόν. Η παράταξη του κ. Μποζικά.

5^ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της από 20-02-2009 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χαϊδαρίου και της εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κ. Μοσχονά.

ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Πρακτικά αυτό αφορά κυρίως τα απορριμματοφόρα της ανακύκλωσης. Εδώ υπάρχουν δυο λύσεις τώρα. Ή υπογράφεις και δέχεσαι την αλλαγή ή δεν υπογράφεις και δεν έχεις αέριο για να κινηθεί.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Η πρότασή μας είναι να προχωρήσουμε στην τροποποίηση της σύμβασης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει αντίρρηση συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Ομόφωνα λοιπόν.

6° ΘΕΜΑ Η.Δ.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών, οικονομικού έτους 2016.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κ. Μοσχονά.

ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Ναι, όπως το εισηγητικό. Δεν νομίζω τώρα να χρειάζεται κάτι άλλο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάτι συνάδελφοι για το 6; Συμφωνούμε; Ομόφωνα λοιπόν.

7° ΘΕΜΑ Η.Δ.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. 21/2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Χαΐδαριου με θέμα: Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κ. Βουλγαρίδη.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ: Ναι. Είναι μια απόφαση δικαστηρίου για έναν εργαζόμενο που ήταν με σύμβαση, έφυγε, έληξε η σύμβασή του τότε, ήταν σε 3+1 η σύμβαση. Τότε δεν ξανά-προσλαμβάνονταν ή ανανεωνόταν η σύμβαση. Πήγε στο δικαστήριο. Δικαιώθηκε. Έγινε έφεση. Δικαιώθηκε και στην έφεση και εμείς αποφασίσαμε, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς, να μην ασκηθεί αναίρεση στην απόφαση του Μονομελούς Εφετείου και τροποποιούμε τον κανονισμό για να τον κάνουμε αορίστου χρόνου. Ο άνθρωπος ήταν

οδηγός και ξανά-προσλήφθηκε σαν οδηγός. Γί' αυτό πρέπει να γίνει τροποποίηση του καταστατικού.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ: Όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συνάδελφοι υπάρχει κάτι πάνω σε αυτό το θέμα; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε απ' ότι φαίνεται. Ομόφωνα.

8^ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Λήψη απόφασης για την κατασκευή ράμπας για πρόσβαση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, βάσει της αριθμ. 34/2016 απόφασης-εισηγήσης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Αντιδήμαρχος που είναι; Ο Πρόεδρος; Μιχάλη θα το εισηγηθείς;

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο προηγούμενο απέχετε. Μάλιστα. Απέχει η παράταξη του κ. Δρούλια και η κα Τοκατλίδη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 8^ο λοιπόν, πρόκειται για κατασκευή ράμπας, όπως είδατε και στο εισηγητικό, στο 2^ο Δημοτικό Σχολείο. Κώστα θες να πεις εσύ, μιας και λείπει ο Πρόεδρος της Επιτροπής;

ΒΟΡΕΑΣ: Υπάρχει ένα πρόβλημα κατασκευαστικό στην είσοδο του 2^{ου} Δημοτικού, και δημιουργεί μια αδυναμία το να μπορέσει ένα άτομο με ειδικές ανάγκες να πάει στο σχολείο. Ή εκπαιδευτικός είναι, ή... Ήδη έχει ένα πρόβλημα τέτοιο, έχει λυθεί με μετακίνηση της τάξης στο ισόγειο, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει και για άλλα τμήματα. Ως εκ τούτου θα χρησιμοποιήσουμε το κομμάτι της ιδιωτικής περιουσίας, το οικόπεδο που έχουμε στη γωνία, και θα χρησιμοποιήσουμε από εκεί μια είσοδο που να είναι στο ίδιο επίπεδο με το κτήριο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάτι γί' αυτό συνάδελφοι; Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα. Ένα λεπτό.

9^ο ΘΕΜΑ Η.Δ.**Λήψη απόφασης για την εξέταση αιτήματος σχετικά με τοποθέτηση αλεξίσφαιρου φυλακίου, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας, βάσει της αριθμ. 35/2016 απόφασης-εισηγήσης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιδήμαρχε για το φυλάκιο.

ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ: Έχει γίνει αίτημα από τη Διεύθυνση της Αστυνομίας από τα κεντρικά. Εξετάστηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Είχαμε τις επιφυλάξεις μας για όλη αυτή τη διαδικασία. Η ανώτερη αρχή και αν προκύψει κάτι, συμφωνήσαμε να παραχωρηθεί ο χώρος για όσο χρονικό διάστημα θα υπηρετεί αυτός ο συμπολίτης μας σε αυτή τη θέση.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ: Το γράφει. Η δαπάνη είναι ολοκλήρωση της Αστυνομίας. Δεν έχει ο Δήμος ούτε μία δραχμή αν βάλει, ένα ευρώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δρούλιας;

ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Εμείς το είχαμε ψηφίσει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αλλά μας δόθηκε η πληροφορία ότι είναι αρκετά μακριά από την κατοικία του... Δηλαδή είναι σε απόσταση που δεν φυλάσσει ουσιαστικά την κατοικία. Είναι σε μια πλατεία. Δεν θα έπρεπε να είναι έξω από την κατοικία του Γενικού Γραμματέα;

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ: Να απαντήσω; Το οικόπεδο που είναι ο χώρος της πλατείας εφάπτεται στο σπίτι. Η μάντρα του σπιτιού με τον χώρο που είναι διαμορφωμένος αυτός ο χώρος σαν πλατεία να το πούμε, εφάπτεται στο κτήριο που μένει ο συμπολίτης μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει αντίρρηση συνάδελφοι; Κ. Ασπρογέρακα.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν. Συνάδελφοι...

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, επειδή... Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό. Υπάρχει... Ένα λεπτό να πούμε όλο το θέμα. Η εισήγηση... Συνάδελφοι, σας παρακαλώ λίγο συνάδελφοι, αν θέλετε προσέξτε λίγο, γιατί θα ρωτάμε μετά. Υπάρχει μια εισήγηση από την Αστυνομία η οποία λέει για λόγους ασφαλείας μπλα μπλα μπλα ο Δήμος να επιτρέψει να μπει ένα κουβούκλιο εκεί πέρα. Ναι. Όχι. Από τη ΓΑΔΑ. Παράλληλα όμως τώρα μου είπαν εδώ οι συνάδελφοι, οι συνεργάτες, ότι έχει έρθει και μια καταγγελία επίσης απ' την ίδια γειτονιά που δεν το θέλουν. Επειδή αυτοί δεν ήρθαν εδώ οι άνθρωποι σήμερα, δεν ειδοποιήθηκαν, εγώ προτείνω να αποσυρθεί το θέμα και να το κουβεντιάσουμε σε επόμενο Συμβούλιο.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Της ίδιας οικίας.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προφανώς οι από κάτω. Κοίτα, Βαγγέλη ξέρεις τι γίνεται; Η Αστυνομία λέει ότι αυτός μπορεί να είναι πιθανός στόχος, αλλά και οι συγκατοικοί του λένε γιατί μας στοχοποιείς. Είναι ένα θέμα τώρα... Θα κάνουμε, να το αποσύρουμε και να το κουβεντιάσουμε σε επόμενο Συμβούλιο, να έρθουν και οι άνθρωποι εδώ.

10° ΘΕΜΑ Η.Δ.

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση μίας πινακίδας σήμανσης Π94 επί της οδού Στρ. Καραϊσκάκη στη συμβολή του με την οδό Ρόδου καθώς και επανατοποθέτηση μίας πινακίδας Ρ55 λόγω φθοράς της, βάσει της αριθμ. 36/2016 απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιδήμαρχε. Συνάδελφοι, για το 10, για να ολοκληρώσουμε. Ξέρω ότι υπάρχει κούραση. Για το 10. Είναι το κομμάτι της Στρ. Καραϊσκάκη που είναι εδώ στου Χριστοφή, ναι. Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

11° ΘΕΜΑ Η.Δ.**Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαφόρων πιστώσεων στα πλαίσια
διοργάνωσης πολιτιστικών του Δήμου μας.**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιδήμαρχε, θες να πεις κάτι για τις εκδηλώσεις; Υπάρχει κανένα συμπλήρωμα τίποτα;

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποια από όλες; Συμφωνούμε νομίζω συνάδελφοι, έτσι; Καλή ξεκούραση και καληνύχτα σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΚΑΜΠΑ ΑΘΗΝΑ

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΓΚΑΝΑ - ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (απών)

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ	43,44,45
ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ
ΒΟΡΕΑΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ	86,87
ΓΚΑΝΑ - ΡΗΓΑΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΑΟΥΑΧΕΡ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ	9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,75,76,77
ΔΗΜΟΥΛΑ
ΔΡΟΥΛΙΑΣ	37,38,39,40,41
ΖΕΡΒΑ
ΖΩΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ	66,67,68,69,70
ΚΕΝΤΡΗΣ	41,42,43
ΚΟΥΒΑΡΑΣ	59,60,61,62,63,64
ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΜΟΣΧΟΝΑΣ	73,74,75
ΜΠΟΖΙΚΑΣ	24,25,26,27,28
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ	28,29,30,31
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ	50,81,82,89
ΣΚΑΜΠΑ	64,65,66
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ	31,32,33,34,35,36,37
ΣΤΑΘΑΣ
ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ	84,85
ΤΡΟΧΙΔΗΣ	58,59
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ
ΦΟΥΡΛΗΣ	45,46,47,48,49
ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ	88