

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**



**ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ**

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 - 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5<sup>Η</sup>**

**ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ**

**19.3.2016**



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΚΟΥΡΥΤΣΑΣ 10 – 10447 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ. & FAX: 210 7247505-7



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ**

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 - 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5<sup>Η</sup>**

**ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ**

**19.3.2016**



**ΠΡΑΚΤΙΚΑ**

**ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ**

**5<sup>η</sup> Συνεδρίαση- Κατεπείγουσα**

**Της 19<sup>ης</sup> Μαρτίου 2016**

**Ημέρα: Σάββατο και ώρα: 18:00 μ.μ.**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Καραγιάννης Νικόλαος  
Δαουάχερ Ναουάφ  
Σταθάς Κωνσταντίνος  
Βαρυτιμιάδης Ηλίας  
Θερμού Ελένη  
Βορέας Κωνσταντίνος  
Μοσχονάς Παναγιώτης  
Ζώτος Ιωάννης  
Χατζηστεργίου Στέλλα  
Χουδελούδης Μόσχος  
Βουλγαρίδης Λεωνίδα  
Δημουλά Μαρία  
Ζέρβα Γιαννούλα  
Κουβαράς Παναγιώτης

Παναγοπούλου - Γεωργοπούλου Αλεξία

Τσουκνίδας Κωνσταντίνος

Θεοδώρου Δημήτριος

Τροχίδης Εμμανουήλ

Μποζίκας Ανδρέας

Λυμπουσάκη - Γεωργιάδη Ειρήνη

Ντηνιακός Ευάγγελος

Τσατσαμπάς Δημήτρης

Σπηλιόπουλος Θεόδωρος

Σκαμπά Αθηνά

Δρούλιας Ηρακλής

Γκανά - Ρηγάκη Αγγελική

Ασπρογέρακας Κωνσταντίνος

Φουρλής Κωνσταντίνος (Κώστας)

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

Τοκατλίδη Ελευθερία

Θεοδωρακόπουλος Φώτιος

Κεντρής Ιωάννης

	<b><u>ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</u></b>	<b><u>ΣΕΛΙΔΑ</u></b>
1.	Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για φιλοξενία προσφύγων, εντός των ορίων αρμοδιότητας του Δήμου μας.	

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Λοιπόν, συνάδελφοι, να καθίσουμε να πάρουμε παρουσίες. Παντελάρος Βασίλης παρών, Καραγιάννης Νικόλαος, παρών, Δαουάχερ Ναουάφ, Σταθάς Κωνσταντίνος, Βαρυτιμιάδης Ηλίας, Θερμού Ελένη, Βορέας Κωνσταντίνος, Μοσχονάς Παναγιώτης, Ζώτος Ιωάννης, Χατζηστεργίου Στέλλα, Χουδελούδης Μόσχος, Βουλγαρίδης Λεωνίδα, Δημουλά Μαρία, Ζέρβα Γιαννούλα, Κουβαράς Παναγιώτης, Παναγοπούλου - Γεωργοπούλου Αλεξία, Τσουκνίδας Κωνσταντίνος, Θεοδώρου Δημήτρης, Τροχίδης Εμμανουήλ, Μποζίκας Ανδρέας, Τοκατλίδη Ελευθερία, Λυμπουσάκη Ειρήνη, Ντηνιακός Ευάγγελος, Τσατσαμπάς Δημήτρης, Κατατζαφέρης Βασίλης, Σπηλιόπουλος Θεόδωρος, Σκαμπά Αθηνά, Δρούλιας Ηρακλής, Γκανά Αγγελική, Θεοδωρακόπουλος Φώτης, Κεντρής Ιωάννης, Ασπρογέρακας Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.

### **1<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ Η.Δ.**

#### **Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για φιλοξενία προσφύγων, εντός των ορίων αρμοδιότητας του Δήμου.**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Συνάδελφοι και συμπολίτες, το Δημοτικό Συμβούλιο γίνεται σήμερα έκτακτα μετά από μία επιστολή-αίτημα που απέστειλε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προς τον Δήμο Χαϊδαρίου όπου ζητάει να παραχωρηθεί για προσωρινή χρήση η προβλήτα που βρίσκεται στην περιοχή του Σκαραμαγκά στα ναυπηγεία για τη φιλοξενία προσφύγων. Θα δώσουμε τον λόγο στον δήμαρχο να μας ενημερώσει για το ζήτημα αυτό και να γίνει συζήτηση στο Σώμα.

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Καλό απόγευμα σε όλους. Στην αρχή θα ήθελα να σας διαβάσω ένα κείμενο το οποίο θέλουμε να είναι η απόφαση της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι η πρότασή μας δηλαδή σαν Δημοτική Αρχή. Και στη συνέχεια θα σας πω, και θα πούμε και κάποια πράγματα μετά πιο αναλυτικά.



Από την πρώτη στιγμή που οξύνθηκε το πρόβλημα με τα караβάνια των δυστυχισμένων προσφύγων και μεταναστών που έφταναν κατά κύματα στη χώρα μας, ο Δήμος Χαϊδαρίου τοποθετήθηκε καθαρά και δημόσια. Το ίδιο κάνουμε και τώρα, απευθυνόμενοι σε εσάς με εμπιστοσύνη. Το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Η αιτία του είναι ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος που διεξάγεται στη Συρία και στις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής, πόλεμο που τον διεξάγουν το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ όπως και άλλες καπιταλιστικές χώρες, που η κάθε μία για τα συμφέροντά της παίρνει μέρος στα εγκλήματα, στους βομβαρδισμούς, στις καταστροφές.

Θεωρούμε πως σε όλη αυτήν την κατάσταση έχει μεγάλες ευθύνες και η ελληνική κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αποδέχεται τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ που αποτελούν την κύρια αιτία για το δράμα που βλέπουμε καθημερινά. Επιπλέον πρόκειται για μεγάλη υποκρισία να λέει η κυβέρνηση ότι αιφνιδιάστηκε από τον μεγάλο αριθμό προσφύγων τη στιγμή που όλα τα στοιχεία έδειχναν πού θα πάει η κατάσταση.

Για εμάς η λύση στο προσφυγικό ζήτημα δεν βρίσκεται στην υλοποίηση των αποφάσεων για κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ αλλά ακριβώς στην αντιπέρα όχθη. Βρίσκεται στην πάλη όλων των λαών και του ελληνικού ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς. Σε αυτήν την πάλη καλούμε τους εργαζόμενους να δυναμώσουν τη δράση και τη συμμετοχή τους.

Στον δήμο μας γνωρίζουμε πολύ καλά ποιος φταίει για τη φτώχεια, την ανεργία, τους εξαθλιωμένους μισθούς και συντάξεις, τις υποβαθμισμένες ως ανύπαρκτες υποδομές στην υγεία και την πρόνοια. Ποιος φταίει για τη συνολική υποβάθμιση όλης της Δυτ. Αθήνας, για τις χαμένες ζωές με την πρώτη βροχή, για την εγκατάλειψη και των τελευταίων πνευμόνων πρασίνου.

Γνωρίζουμε δηλαδή πολύ καλά ότι το κεφάλαιο, οι εκάστοτε κυβερνήσεις φταίνε για την αντιλαϊκή πολιτική που έχει καταδικάσει μεγάλο τμήμα των κατοίκων και στο Χαϊδάρι στο να μην τα βγάζουν πέρα. Να είναι με το πορτοφόλι αδειανό, να μετράμε από πού θα κόψουμε κάθε φορά για να

μπορέσουμε στοιχειωδώς να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες τις δικές μας, των παιδιών και των εγγονιών μας.

Ο απλός λαός της περιοχής μας γνωρίζει πολύ καλά πως δεν έχει για αντίπαλους ταλαιπωρημένους και κυνηγημένους ανθρώπους από τους πολέμους και τα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπόλοιπων φονιάδων των λαών. Εδώ και αρκετό καιρό η Δημοτική Αρχή έχει τοποθετηθεί δημόσια, αναφέροντας ότι το Χαϊδάρι είναι διατεθειμένο στο μέτρο του δυνατού να φιλοξενήσει πρόσφυγες και μετανάστες. Προϋπόθεση είναι οι χώροι αυτοί να είναι αξιοπρεπείς και υγιεινοί, να παρέχουν σίτιση, ιατροφαρμακευτική φροντίδα, διερμηνεία και νομική βοήθεια με ευθύνη του κράτους και όχι το ενδιαφέρον ΜΚΟ που λυμαινονται τον τομέα της αλληλεγγύης.

Για τον λόγο αυτόν ήμαστε και είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία με το κράτος και όποιον εμπλεκόμενο φορέα για να βρεθούν κατάλληλες λύσεις. Παράλληλα απαιτούμε άμεσα μέτρα γρήγορης διεκπεραίωσης της καταγραφής και της ταυτοποίησης, ασφαλή διέλευση των προσφύγων και απευθείας μεταφοράς τους στις χώρες τελικού τους προορισμού, κατάργηση του κανονισμού του Δουβλίνου, της Σέγκεν, της Φρόντεξ, και όλων των κατασταλτικών μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το βράδυ της Παρασκευής 18 Μαρτίου, χθες το βράδυ δηλαδή, ενημερωθήκαμε επίσημα από την κυβέρνηση πως προτίθεται να μεταφέρει περίπου 1.500 πρόσφυγες από τον Πειραιά στο λιμάνι του Σκαραμαγκά σε προβλήτα δίπλα στον χώρο των ναυπηγείων. Η Δημοτική Αρχή με ό,τι τεχνογνωσία διαθέτει επισκέφτηκε τη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Οφείλουμε να καταγράψουμε τις μεγάλες επιφυλάξεις μας γι' αυτόν τον χώρο. Συγκεκριμένα είναι χώρος πλήρως εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες, σε βροχές, αέρα, ήλιο. Δεν έχει καμία υποδομή, ούτε είναι εύκολο να στηθεί επαρκής μηχανισμός, τέτοιος που να φιλοξενήσει 1.500 ανθρώπους σε στοιχειωδώς ανθρώπινες συνθήκες.

Έχει είσοδο στην οποία γίνεται καθημερινή μεταφόρτωση φορτηγών, containers, άρα μεγάλο κίνδυνο ατυχημάτων. Η κυβέρνηση έχει μεγάλες ευθύνες καθώς η γνώμη μας είναι πως υπάρχουν πιο αξιόπιστοι και κατάλληλοι χώροι για να φιλοξενηθούν οι πρόσφυγες. Θέτουμε αυτά τα ζητήματα ακριβώς γιατί θεωρούμε πως το πρόβλημα δεν πρέπει να το ρίξουμε κάτω από το χαλί, αλλά να αντιμετωπιστεί υπεύθυνα με γενναία χρηματοδότηση και ενίσχυση του προσωπικού και των υποδοχών που σχετίζονται με το προσφυγικό ζήτημα.

Σε κάθε περίπτωση, αν προκριθεί από την κυβέρνηση ο συγκεκριμένος χώρος, ο Δήμος Χαϊδαρίου καλεί τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους ανθρώπους του μόχθου της πόλης μας να στηρίξουν με κάθε τρόπο τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Ήδη έχουμε κάνει έκκληση σε όλους τους φορείς, τα σωματεία, τους συλλόγους της πόλης να εντείνουν την αλληλεγγύη τους, να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης. Καλούμε τον λαό του Χαϊδαρίου να δείξει αγάπη, φροντίδα και συμπράσταση στις οικογένειες, στα παιδιά και στους ταλαιπωρημένους συνανθρώπους μας».

Αυτό είναι το κείμενο. Θα ήθελα να σας πω δυο πράγματα ακόμη για να εμπλουτιστεί και με κάποια στοιχεία που δεν μπορούν να χωρέσουν όλα σε ένα κείμενο και σε μία απόφαση. Όπως γράφει και το κείμενο, επειδή έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό η συζήτηση σχετικά με τη στέγαση και τη φιλοξενία των μεταναστών και των προσφύγων, εμείς επανειλημμένα έχουμε πάρει θέση σαν Δημοτική Αρχή ότι είναι καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες, πρέπει να φιλοξενηθούν οι πρόσφυγες και στο Χαϊδάρι όπως και σε άλλους δήμους, σε όλη τη χώρα μας δηλαδή, αρκεί βέβαια να υπάρχουν προϋποθέσεις που θα κάνουν αξιοπρεπή και με ανθρώπινες συνθήκες τη διαμονή τους.

Εδώ και κάποιες μέρες είχαν γίνει κάποιες διερευνητικές επαφές, αυτά τα είχα πει και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί εμείς σαν Δημοτική Αρχή θέλουμε να είμαστε καθαροί και ό,τι έχει συζητηθεί το μεταφέρουμε εδώ. Είχαν γίνει κάποιες διερευνητικές επαφές μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και εμένα προκειμένου να δούμε αν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι στο Χαϊδάρι.

Εδώ να σας πω ότι η κυβέρνηση μέσα από επιστολές που έχει στείλει, επίσημα έγγραφα δηλαδή στους δήμους, ζητάει από τους δήμους να προτείνουν αυτοί χώρους στους οποίους μπορούν να φιλοξενηθούν οι πρόσφυγες, και σε μία συνάντηση που είχαμε την προηγούμενη βδομάδα και στην Περιφέρεια, και η Περιφέρεια έκανε αυτήν την πρόταση.

Εμείς λέμε ότι δεν είναι δυνατόν ένας δήμος ο οποίος δεν έχει όλα τα στοιχεία αυτά, να μην έχει και τις δυνάμεις και τις δυνατότητες να κάνει αυτός τον σχεδιασμό, δεν μπορεί να προτείνει χώρο φιλοξενίας. Αυτό έχει να κάνει, σας είπα και πριν, με έναν κεντρικό σχεδιασμό από την πλευρά της κυβέρνησης και των εμπλεκόμενων υπουργείων και να έρθουν μετά οι τοπικές κοινωνίες και να κρίνουν αν μπορούν να στεγαστούν εκεί πρόσφυγες ή όχι.

Χθες το βράδυ με πήραν τηλέφωνο στην αρχή ο αρχηγός ΓΕΟΘΑ, ο στρατηγός ο Αποστολάκης, και μου είπε ότι πρόθεση της κυβέρνησης, μιλώντας εκ μέρους του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας είναι να στεγαστούν πρόσφυγες στην πλατφόρμα 4 στο Σκαραμαγκά.

Εγώ του είπα ότι... και ζήτησα τη γνώμη της Δημοτικής Αρχής. Του είπα ότι πρέπει πρώτον να μας πουν ακριβώς τι ζητάνε, να μας στείλουν ένα έγγραφο στο οποίο να διατυπώνουν το αίτημά τους, του είπα ότι ο χώρος εκεί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή όπως είναι να φιλοξενήσει πρόσφυγες, γιατί δεν υπάρχει... ξέρετε ότι είναι μία πλατφόρμα μεγάλη, τσιμέντινη και δεν υπάρχει τίποτα άλλο μέσα, μόνο μία χαμηλή περίφραξη με συρματοπλέγμα γύρω-γύρω.

Δεν μπορούσε να μου πει περισσότερα. Μετά από λίγο με πήρε ο αναπληρωτής υπουργός ο κ. Βίτσας και μου είπε ότι πρόκειται να φιλοξενηθούν 1.500 πρόσφυγες. Είναι μία προσωρινή λύση, όπως είπε, προκειμένου να βρεθούν κατάλληλοι χώροι το επόμενο διάστημα για να πάνε σε σπίτια, σε διάφορους άλλους χώρους που θα φιλοξενηθούν, και ότι μέσα σε δύο μέρες θα γίνουν όλα τα απαραίτητα έργα για να μπορέσει να λειτουργήσει το κέντρο για να ξεμπλοκάρει λίγο ο Πειραιάς που είναι πραγματικά δραματική η κατάσταση.

Εγώ του είπα ότι θα συγκαλέσουμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ενημερώσουμε όλες τις παρατάξεις, τον λαό της πόλης και κυρίως και τους κατοίκους της περιοχής της Αφαιάς του Σκαραμαγκά που είναι αυτοί οι οποίοι θα έχουν το μεγαλύτερο βάρος αυτής της φιλοξενίας.

Σήμερα το πρωί πήγαμε, είδαμε τον χώρο, ήταν και μέλη του Συλλόγου Σκαραμαγκά. Μάθαμε ότι χθες το βράδυ πήγε ένας συνταγματάρχης ο οποίος έκανε αποτύπωση του χώρου και να δει το τι ακριβώς γίνεται και αν μπορεί να φιλοξενηθούν εκεί άνθρωποι. Επικοινωνήσα πάλι με τον κ. Βίτσα από εκείνο τον χώρο και του είπα ότι δεν μπορεί, μας έχει φάει, του λέω εμείς καθίσαμε εδώ, είμαστε ένα τέταρτο και μας έχει φάει το αγιάζι, σκέψου κάποιοι άνθρωποι που θα μείνουν για πολλές μέρες.

Πρέπει να πω ότι του είπαν προβληματισμένος, μου είπε και πάλι ότι είναι λύση ανάγκης για ένα μικρό χρονικό διάστημα γι' αυτό και θα βάλουν λυόμενα τέτοιου είδους εγκαταστάσεις δηλαδή, και δεν είχε κάτι άλλο να μου πει, λέει *θα το σκεφτούμε, εντάξει*, και απ' ό,τι ξέρω μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποια προεργασία αλλά πιθανόν να γίνουν αύριο εργασίες.

Κοιτάξτε, να πω δυο πράγματα ακόμα αν και θέλω πάρα πολλά πράγματα να πω γιατί έχει ξεκινήσει μία ολόκληρη συζήτηση αυτό το διάστημα και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, έχουν γίνει και ερωτήσεις εδώ και δημοσιεύματα πάρα πολλά αλλά και στην κοινωνία μέσα έχει ανοίξει, έχει βαθύνει μάλιστα αυτή η συζήτηση και έχει πάρει, αν θέλετε, και ιδεολογικά χαρακτηριστικά, στο πώς πρέπει να στέκεται ο καθένας ανάλογα σε τέτοιες καταστάσεις που πραγματικά πρέπει να επιδειχθεί πάνω από όλα η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη, η συμπαράσταση σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Και να σας πω ότι εγώ τουλάχιστον νιώθω πάρα πολύ περήφανος που ο ελληνικός λαός που είναι ένας λαός που έχει βιώσει την προσφυγιά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι από τους λαούς που έχουν δεχθεί με αγάπη, με στοργή, φιλοξενούν τους πρόσφυγες, μην ξεχνάμε τις εικόνες ανθρώπων, γιαγιάδων ή νέων ανθρώπων οι οποίοι δίνουν από το υστέρημά τους, άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν να ταΐσουν την οικογένεια και μοιράζονται το γάλα για να πάνε να ταΐσουν αυτά τα παιδάκια, και έχουν

αμβλυνθεί πάρα πολύ αυτά τα αντανακλαστικά φασιστικών, ρατσιστικών απόψεων που κυριαρχούσαν δυστυχώς πριν από λίγο καιρό τα οποία μιλούσαν *έξω οι ξένοι, έξω οι πρόσφυγες*. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με την ανθρώπινη υπόσταση. Όλοι έχουν δικαίωμα στη ζωή, όλοι έχουν δικαίωμα να ζήσουν με όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες.

Όλος αυτός ο κόσμος, τα παιδάκια που βλέπουμε, οι γέροι, θα ήθελαν και αυτοί να ζήσουν μία ζωή όπως ζούμε όλοι. Θα ήθελαν, για παράδειγμα, όπως χθες το βράδυ την ώρα που έγινε αυτό και τρέχαμε που έβλεπα τον κόσμο στις ταβέρνες, ή στις καφετέριες ή στα σπίτια τους στη ζεστασιά, και αυτοί οι άνθρωποι αυτό θα επιδίωκαν, αυτό ήθελαν. Τα παιδάκια που έχουν να πάνε τέσσερα και πέντε χρόνια στο σχολείο να πηγαίνουν στο σχολείο, οι μανάδες να μπορούν να ξεγεννάνε στα νοσοκομεία και όχι μέσα στις λάσπες της Ειδομένης, οι παπούδες να μην τους σέρνεις με το καρτσάκι και να προσπαθείς να κάνεις χιλιάδες χιλιόμετρα για να σώσεις, για να μην αφήσεις τον παπού και να δείτε και τι άνθρωποι είναι, γιατί αυτό δεν ξέρω αν το έκαναν όλοι ή θα παράταγαν, όπως δεν ξέρω αν έχετε δει κάποιες ταινίες που παράταγαν τους γέρους κάτι γιαπωνέζικες εκεί, παράταγαν τους γέρους για να πεθάνουν. Βλέπετε ότι πραγματικά μέσα τους παρόλες τις δυσκολίες η ανθρωπιά σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει. Θα ήθελαν λοιπόν και αυτοί να χαίρονται τη ζωή, να καλλιεργούν τη ζωή, να ερωτεύονται, να ονειρεύονται έναν καλύτερο κόσμο.

Όμως το λέμε και στο κείμενο και πάντα πρέπει να το λέμε αυτό, ότι είναι κάποιοι οι οποίοι βάζουν το κέρδος τους πάνω από την ανθρώπινη ζωή, πάνω από την αξιοπρέπεια και το δικαίωμα όλων των Ελλήνων στη ζωή. Έτσι έχουμε λοιπόν τις χώρες του ιμπεριαλισμού οι οποίες θέλουν να καθυποτάξουν τους λαούς, θέλουν να διαλύσουν τις κοινωνίες, για να μπορούν πολύ πιο εύκολα με την λογική του διαίρει και βασιλεύει να πλουτίσουν τα κέρδη τους, να βρουν νέους δρόμους για την ενέργεια, να έχουν στηρίγματα γεωπολιτικο-στρατιωτικά σε χώρες όπως τώρα μιλάμε για τη Μέση Ανατολή.

Οι δρόμοι της προσφυγιάς να ξέρετε ότι ήταν πάντα δύσβατοι και τραγικοί. Και να σας θυμίσω μόνο, επειδή εδώ έχουμε πάρα πολλούς πόντιους και

έχουμε και Μικρασιάτες, τον δρόμο που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι και τις εικόνες θα τις έχετε δει από το αρχείο, απ' ό,τι σωζόταν τότε πώς ξεκινούσαν αυτά τα караβάνια που είναι ακριβώς τα ίδια караβάνια με σήμερα, μόνο που τότε γίνονταν με άλογα και με ό,τι μέσο είχε ο καθένας και σήμερα γίνονται μόνο με τα πόδια, ή γίνεται με τα πλοiάρια αυτά για να περάσουν τις θάλασσες. Και τώρα βρέθηκαν λαοί που φιλοξένησαν τους Έλληνες, μας φιλοξένησαν. Ένας από αυτούς τους λαούς ήταν η Συρία όπου μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή χιλιάδες Έλληνες φιλοξενήθηκαν στη Συρία.

Όπως επίσης είναι οι σοσιαλιστικές χώρες που το '49 φιλοξένησαν 70.000 Έλληνες κυνηγημένους. Όπως είναι οι Έλληνες εδώ οι ντόπιοι που φιλοξένησαν τους Πόντιους, τους Αρμένιους και τους Μικρασιάτες και όλους τους κυνηγημένους.

Να πω ότι σαν δήμος έχουμε εκφράσει την αλληλεγγύη μας όλο αυτό το διάστημα όχι μόνο με τα γραπτά κείμενα, αλλά και έμπρακτα μαζεύοντας τρόφιμα και είναι συγκινητική η προσφορά πάρα πολλών δημοτών οι οποίοι έρχονταν κάτω στο δημαρχείο ή ατομικά ή μέσω συλλόγων, σχολεία ολόκληρα, και έφερναν και αυτοί από το υστέρημά τους και ενισχύσαμε τους πρόσφυγες στο Γαλάτσι.

Την ίδια έκκληση έχουμε κάνει και τώρα και αυτό πραγματικά δείχνει, σας λέω, και το πόσο ζεστά έχουν πάρει οι συνάνθρωποι μας αυτό το θέμα που και τώρα έχουν φέρει πάρα πολλά υλικά από τρόφιμα, φάρμακα, παιχνίδια, είδη υγιεινής, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πρόσφυγες που περνάνε δύσκολες ώρες.

Σε σχέση τώρα με τον χώρο, θέλω να πω, γιατί λέμε και στο κείμενο που σας διάβασα ότι ο χώρος που προτείνεται μέσω του εγγράφου του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που θα θέλαμε εμείς σαν δήμος να υπάρχει. Δηλαδή στις επαφές που είχαμε για να επανέλθω με κυβερνητικούς παράγοντες και στις προτάσεις οι οποίες είχαν γίνει για διάφορους χώρους οι οποίοι απορρίφθηκαν γιατί δεν μπορούσαν να περπατήσουν, δηλαδή δεν μπορεί τώρα να γίνει φιλοξενία σε ένα κλειστό γυμναστήριο εδώ που θα έπαιρνε μόνο 100 άτομα και θα οχυρώναμε τη

λειτουργία εκατοντάδων παιδιών. Ή σε ένα μικρό κτίριο που θα έπαιρνε μόνο 30 άτομα.

Η πρόταση λοιπόν, εμείς τους είχαμε προτείνει, είχαμε αντιπροτείνει να φιλοξενηθούν σε μεγάλες εγκαταστάσεις, υπάρχουν κατασκηνώσεις που ήταν στη σκέψη της κυβέρνησης και δεν ξέρω γιατί δεν περπάτησε, μάλιστα ο Κουρουμπλής μου το είχε πει σαφώς ότι απορρίπτεται οποιαδήποτε άλλη σκέψη να τους φιλοξενήσουμε σε κατασκηνώσεις που έχουν και κρεβάτια, και ντουζιέρες, τουαλέτες, έχουν χώρους για την εστίαση, κουζίνες δηλαδή κ.λπ.. Αυτό απορρίφθηκε.

Προτείναμε να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο κλειστά ή σε άλλες μεγάλες εγκαταστάσεις οι οποίες είναι κλειστές, υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία δεν λειτουργούν, υπάρχουν μεγάλα εργοστάσια τα οποία δεν λειτουργούν, τέλος πάντων χώροι που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν την προσφυγιά.

Δυστυχώς, και μέσα σε αυτήν την προχειρότητα που βλέπουμε το οποίο αναφέρουμε κιόλας, της κυβέρνησης, δεν επιλέχθηκε κάποια από αυτές τις λύσεις. Και επιλέχθηκε αυτή η λύση που επί τροχάδην να σας πω και πάλι ότι είναι ένας χώρος που, ... βαριά κουβέντα, αλλά θυμίζει Αμυγδαλέζα, δηλαδή με το τσιμέντο κάτω και τα σύρματα γύρω-γύρω. Τον χειμώνα όποιος μείνει εκεί τον τρώει το αγιάζι και το καλοκαίρι ο καύσωνας και ο ήλιος, δεν μπορεί να σταθεί άνθρωπος δηλαδή εκεί, νταλίκες μπαινοβγαίνουν ακριβώς δίπλα από τον χώρο που είναι οι αποθήκες με τα containers, είναι η εθνική οδός που είναι επικίνδυνη, μάλιστα πριν από λίγα χρόνια είχαμε και έναν θάνατο εκεί ενός μετανάστη γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι πώς θα χειριστούν τέτοιους δρόμους, και είναι επίσης σε μία γειτονία που στον Σκαραμαγκά υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια δίπλα στον χώρο εκεί, δηλαδή ένα σπίτι εδώ, ένα μετά από 50 και 100μ., και λογικό είναι οι άνθρωποι να νιώθουν μία ανασφάλεια, όπως επίσης και κάτοικοι της Αφαίας, και της Πάνω και της Κάτω Αφαίας που και αυτοί είναι λογικό να ανησυχούν.

Αυτά τα ζητήματα τα συζήτησα και αυτά με τον υπουργό, μου είπε ότι θα λυθούν με φύλαξη που θα γίνεται, δεν θα είναι ξέφραγο αμπέλι αυτός ο χώρος



αλλά θα υπάρξει φύλαξη και από τον στρατό και από την αστυνομία ούτως ώστε να προστατευτούν οι κάτοικοι της περιοχής.

Εδώ στην προχειρότητα της κυβέρνησης να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες είχε επιλεγεί ένας χώρος στο *Πάρκο Τρίτση*. Όπου εκεί ξεκίνησαν οι εργασίες, πήρε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί προς τιμή του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν θετική η απόφαση για τη φιλοξενία των προσφύγων, ξεκίνησαν οι εργασίες και δύο μέρες μετά σταμάτησαν οι εργασίες επειδή ήταν δήθεν υψηλό το κόστος για την κατασκευή των έργων.

Δηλαδή από τη μία λέμε ότι θα πρέπει να γίνουν όσο το δυνατόν καλύτερες οι συνθήκες και η κυβέρνηση λέει ότι *ναι, θα πάρουμε μέτρα να γίνουν*, αλλά από την άλλη όταν είναι λίγο υψηλό το κόστος, ακυρώνονται τα έργα.

Για να τελειώσω λοιπόν να πω το εξής, ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι συγκεκριμένη. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή βάζουμε αυτές τις παρατηρήσεις, τις ενστάσεις, τις επιφυλάξεις, τον προβληματισμό τον οποίο σας είπα και πριν σε σχέση με τον χώρο, όμως από τη στιγμή που η κυβέρνηση επιμένει σε αυτήν την επιλογή, εμείς δεν θα πούμε όχι και θα βοηθήσουμε με κάθε τρόπο τους πρόσφυγες για να καλύτερέψουν οι συνθήκες ζωής τους. Με ό,τι δυνατότητες έχουμε, σε σχέση με την καθαριότητα μόνο έχει ο δήμος, γιατί συνολικά τη διαχείριση του θέματος την έχει η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία.

Εμείς στο κομμάτι που αφορά τη δική μας συμμετοχή και κυρίως το κομμάτι της ενεργοποίησης του κόσμου για να συμμετάσχει ο κόσμος, αν θέλετε και για να παρέχει ιατρική βοήθεια και να πηγαίνει τρόφιμα και τα άλλα είδη τα οποία είναι απαραίτητα, σε αυτά θα πάρουμε κάθε μέτρο ούτως ώστε να εκφραστεί η αλληλεγγύη του κόσμου προς τους πρόσφυγες.

Νομίζω ότι κρίνεται η ανθρωπιά όλων μας με τη σημερινή απόφαση και δεν φτάνει μόνο να βλέπουμε αυτές τις εικόνες, να ραγίζουν οι καρδιές μας και να λέμε μακριά από εμάς το πρόβλημα και ας πάει κάπου αλλού.

Και επειδή υπάρχει και κάποιο επιχείρημα και πιθανόν να εκφραστεί σήμερα εδώ ότι *εντάξει, να γίνει ισομερής κατανομή και να γίνει αύριο*, επειδή αυτό είναι μία υπεκφυγή, δεν μπορεί να γίνει αύριο σε 50 δήμους, αύριο θα γίνει σε

τουλάχιστον απ' ό,τι λένε τα κυβερνητικά στελέχη σε 5,6 δήμους αυτό το πράγμα, πιστεύω ότι το επόμενο βήμα που θα πρέπει να διεκδικήσουμε είναι όχι στα μαζικά κέντρα συγκέντρωσης προσφύγων αλλά να παρθούν μέτρα, πρώτον, να γίνει ταυτοποίηση και να πάνε οι πρόσφυγες στον τόπο προορισμού τους ούτως ώστε να μην υπάρχει μεγάλος όγκος εδώ προσφύγων, και δεύτερον, να παρθούν τέτοια μέτρα που θα πάνε σε χώρους πιο μικρούς και πιο ανθρώπινους που να καλύπτουν όλες τις σύγχρονες ανάγκες. Αυτή λοιπόν είναι η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Συνάδελφοι, αν υπάρχουν ερωτήσεις. Έχουμε κάτι από το Σώμα: ο κ. Δρούλιας.

**ΔΡΟΥΛΙΑΣ:** Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να κάνω ορισμένες ερωτήσεις. Καταρχήν νομίζω υπάρχει μία αντίφαση ανάμεσα στο έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού και στην ανακοίνωση και δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει καταρχήν με το ιδιοκτησιακό. Ο χώρος ανήκει στον Δήμο Χαϊδαρίου και ζητείται από το υπουργείο παράχωρηση; Άρα έχουμε το δικαίωμα να μην τον παραχωρήσουμε; Και αν δεν τον παραχωρήσουμε, αύριο έχουμε το δικαίωμα σαν δήμος εμείς να κάνουμε άλλου είδους εργασίες και να αξιοποιήσουμε τον συγκεκριμένο χώρο, είναι ένας χώρος όπου το ιδιοκτησιακό του καθεστώς είναι θολό και μπορεί να μην ανήκει στον δήμο, να ανήκει είτε στο κράτος είτε στα ναυπηγεία και δεν εξαρτάται από εμάς η δημιουργία εκεί του συγκεκριμένου κέντρου;

Γιατί στην ανακοίνωση που διαβάζω καταλαβαίνω ότι αφήνεται να εννοηθεί ότι είναι επιλογή της κυβέρνησης και δεν καταλαβαίνω επίσης αν η πρόταση της Δημοτικής Αρχής είναι να αποδεχθούμε αυτόν τον χώρο ως χώρο φιλοξενίας προσφύγων ή αφήνουμε την επιλογή στην πλευρά της κυβέρνησης.

Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με το αν γνωρίζουμε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, δηλαδή πόσα άτομα θα εγκατασταθούν εκεί, ποια θα είναι η συνδρομή του δήμου στη λειτουργία σε σχέση με τα απορρίμματα, με τα σκουπίδια, σε σχέση με τη σίτιση και την περίθαλψη. Επίσης, πώς θα γίνει η υγιεινή όλου αυτού του χώρου; Θα συνδεθούν με την κεντρική αποχέτευση

αυτές οι εγκαταστάσεις; Θα υπάρξουν χημικές τουαλέτες; Όλα αυτά έχουν προβλεφθεί ή αυτή τη στιγμή βαδίζουμε λίγο στα τυφλά και απλά περιμένουμε να γίνουν οι όποιες κινήσεις από τον στρατό και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Αυτές τις ερωτήσεις καταρχήν, τα υπόλοιπα στην τοποθέτηση.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Άλλος συνάδελφος; Ο κ. Ντηνιακός.

**ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:** Στο πλαίσιο αυτό και εγώ, θα το κρατήσω για την τοποθέτησή μου, αλλά θέλω να ρωτήσω, έτσι όπως το θέτει το έγγραφο του υπουργού, ο υπουργός αιτείται. Εμείς έχουμε αρμοδιότητα εδώ να αποφασίσουμε ναι ή όχι, ή είναι μία ειλημμένη απόφαση;

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:** Είναι μορφή ερώτησης-παρατήρησης, Μιχάλη. Έχει σημασία αυτό, γιατί με αυτόν τον τρόπο, αυτό που λέω, διευκρινίζονται οι προθέσεις. Αν εσύ αντί να προτείνεις τον Σκαραμαγκά, προτείνεις την Επαύλεως ή την Ιερού Λόχου ή την Κορυτσάς, καταλαβαίνεις ότι... το πιάνουν όλοι εδώ πέρα, δεν χρειάζεται να το εξηγήσω. Στο ίδιο λοιπόν συγκεκριμένο, και νόμιζα ότι το ήξερες αυτό, η πρόταση που έκανε ο δήμος και δεν το δέχθηκαν οι τεχνικές υπηρεσίες του υπουργείου ήταν μία περιοχή μέσα η οποία με το που έγιναν οι πλημμύρες, και υπάρχουν φωτογραφίες, πλημμύρισαν. Με αυτό απλώς θέλω να δείξω τις προθέσεις. Άρα, λοιπόν, λέω, ότι εδώ θα κριθούμε όλοι επί των ζητημάτων. Εντάξει. Αυτό.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Ο κ. Μποζίκας.

**ΜΠΟΖΙΚΑΣ:** Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να καλησπερίσω όλους τους συνδημότες εδώ, όλους τους μαζικούς φορείς και τους συναδέλφους του σώματος. Ακούστε αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, πρέπει τα πράγματα να μπουν λίγο στη σειρά τους. Πρέπει να πάρουν τη σωστή τους θέση και τη σωστή διάστασή τους.

Είμαι υπεύθυνο στο *Πάρκο Τρίτσης*. Κανένας δήμος, κανένας δήμος της Δυτ. Αθήνας δεν πρότεινε αυτό το σημείο. Κατηγορηματικά, να γραφτεί στα πρακτικά. Το είπε ο Ανδρέας Μποζίκας του Αντωνίου και της Αργυρώς.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΜΠΟΖΙΚΑΣ:** Βεβαίως, και μιλάω σοβαρά, Κώστα. Γιατί; Γιατί έχουμε πιάσει τον όρο αλήθεια και τον έχουμε εκπορνεύσει αυτές τις εποχές.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Συνάδελφε Αντρέα, με όλον τον σεβασμό, να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία των ερωτήσεων και θα έχεις την ευκαιρία να πεις στην τοποθέτηση.

**ΜΠΟΖΙΚΑΣ:** Να πω μία ερώτηση μόνο. Δήμαρχε, απευθύνομαι σε εσάς πλέον, αφού δεν θέλετε να εξηγήσω τι έγινε στο Ίλιον, και όχι στο...

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Θα εξηγήσετε έτσι και αλλιώς.

**ΜΠΟΖΙΚΑΣ:**... μας αφορά, μας αφορά άμεσα. Με την προχειρότητα που γίνονται οι επιλογές των χώρων. Και θα σας πω πώς έγινε και η επιλογή του χώρου στο Ίλιον. Και φοβάμαι ότι μπορεί να έχει συμβεί το ίδιο και στο Χαϊδάρι. Ακούστε, Δήμαρχε, θέλω να σας πω το εξής, μιλήσατε με τον κ. Βίτσα, μιλήσατε με τον στρατηγό Αποστολάκη, δεν υπήρξε ένας κρατικός κυβερνητικός λειτουργός να παραβρεθεί σήμερα εδώ να δεχθεί σειρά ερωτημάτων, αποριών και ερωτήσεων που μπορεί να έχουμε; Γιατί σε άλλους δήμους και εδώ απευθύνομαι, Κώστα, στο Ίλιον είχε πάει ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κ. Παπαδόπουλος, και αυτός εξήγησε, ο δήμαρχος έκανε ένα καλωσόρισμα και μετά όλο το κέντρο βάρους αυτής της... σαν την σημερινή μας συνάντηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Ιλίου το πήρε, την ευθύνη την πήρε ο κ. Παπαδόπουλος και εξηγούσε στον Α, στον Β, στον Γ, αυτά που είπε ο κ. Δρούλιας, αυτά που είπε ο κ. Ντηνιακός, αυτά που θα μπορούσα να πω και εγώ, και ο ένας και ο άλλος.

Και έπαιρνε και δεσμεύσεις για λογαριασμό της κυβέρνησης, το πόσο, τους πόσους τον αριθμό και πόσο θα κρατήσει αυτή η στέγαση, αυτή η φιλοξενία. ... θα τα πούμε αργότερα.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Αν δεν υπάρχει ερώτηση από άλλο συνάδελφο, να απαντήσει ο δήμαρχος. Υπάρχει; Λοιπόν, ο δήμαρχος.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Κ. Φουρλή.

**ΦΟΥΡΛΗΣ:** ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Στο μικρόφωνο, συνάδελφε, για να καταγράφονται. Ο δήμαρχος να απαντήσει στις ερωτήσεις του Σώματος.

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Κοιτάξτε, για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, εκεί είναι λίγο περίπλοκα τα πράγματα. Το κομμάτι αυτό είναι οι επιχωματώσεις που έχουν κάνει στο διάβα πολλών χρόνων τώρα τα ναυπηγεία και ξέρετε πολύ καλά, το έχουμε συζητήσει, απλά να ακούει και ο κόσμος, εμείς αυτόν τον χώρο τον διεκδικούμε σαν δημόσιο χώρο. Και μάλιστα στο Κτηματολόγιο τον έχουμε βάλει και σαν δημοτικό χώρο. Τα ναυπηγεία διεκδικούν τα ίδια τα ναυπηγεία αυτόν τον χώρο. Δεν είναι ξεκαθαρισμένο το ιδιοκτησιακό, για εμάς όμως δεν μπαίνει ζήτημα, είναι δημόσιος ο χώρος, για να το ξεκαθαρίζουμε.

Μάλιστα, είναι 220στρμ. συνολικά, από την παλιά ακτή που υπήρχε πριν γίνει διαμόρφωση από τα ναυπηγεία του Νιάρχου και αυτό το κομμάτι τώρα που μιλάνε για τους πρόσφυγες είναι γύρω στα 50στρμ. που είναι το τελευταίο κομμάτι το οποίο βλέπει το τελευταίο κομμάτι επιχωμάτωσης που είναι προς τη θάλασσα. Για όποιον δεν ξέρει.

Το αν θα γίνει εκεί κέντρο φιλοξενίας ή όχι, είναι καθαρά θέμα της κυβέρνησης. Δεν εμπλέκεται πουθενά ο δήμος. Απλά η κυβέρνηση όπως είναι λογικό και όπως κάνει σε όλες τις περιπτώσεις, όπως έκανε και στο Ίλιον, ζητάει τη γνώμη του δήμου, του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν πάρει αρνητική απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως έχει πάρει σε άλλες περιοχές που έχουν στεγαστεί, που έχουν δημιουργηθεί κέντρα φιλοξενίας, αυτό απλά καταγράφεται σαν μία αρνητική θέση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι όμως καθοριστική η ψήφος του Δημοτικού Συμβουλίου στο αν θα γίνει ή όχι ο χώρος. Για να είμαστε καθαροί σε αυτό.

Αν γνωρίζουμε πόσοι θα φιλοξενηθούν, είπα 1.500 πρόσφυγες. Η συνδρομή του δήμου. Κοιτάξτε, ο δήμος δεν εμπλέκεται, δεν κατασκευάζει ο δήμος το κέντρο φιλοξενίας και δεν εμπλέκεται σε καμία διαδικασία ο δήμος. Απλά αυτό που θα κάνει είναι να μαζεύει τα σκουπίδια, είναι δηλαδή μία ενέργεια την οποία θα κάνει, να πάει κάδους και να μαζεύει τα σκουπίδια και επίσης από εκεί και πέρα το άλλο κομμάτι είναι το θέμα της αλληλεγγύης και με ποιον

τρόπο θα εκφραστεί με όλες αυτές τις μορφές που μπορούμε να δούμε και να κάνουμε.

Δηλαδή σας είπα και πριν, από το μάζεμα τροφίμων, ειδών διαφόρων παιχνιδιών, φαρμάκων, μέχρι το να πάνε ομάδες γιατρών, να κάνουν εμβολιασμούς, να κάνουν ελέγχους, ομάδα νομικών αν μπορούμε. Οτιδήποτε δηλαδή, οποιαδήποτε βοήθεια, αυτή είναι σε άλλο επίπεδο. Αλλά σε σχέση με τις υποδομές, το αν θα μπουν τουαλέτες, το αν θα περάσουν αγωγοί, σωλήνες και τι θα γίνει, αυτό δεν έχει καμία, μα καμία σχέση ο δήμος.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Το Πάρκο Τρίτση να σας πω ότι φιλοξένησε το '99, το αν είναι κατάλληλος ή όχι, containers με τους σεισμόπληκτους. Δηλαδή σε εκείνο το σημείο, ήταν ένας χώρος που μπορούσε δηλαδή να λειτουργήσει, αλλά το πρόβλημα ήταν το κόστος, τουλάχιστον αυτή είναι η θέση. Και εκεί, να δείτε τώρα και την αντίφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου πήρε απόφαση με πολύ μεγάλη πλειοψηφία να φιλοξενηθεί ο χώρος και εδώ είναι το ποιος αποφασίζει τελικά και βλέπετε ότι έρχεται η κυβέρνηση και ακυρώνει αυτήν την απόφαση.

Άρα, λοιπόν, για να είναι ξεκάθαρο, γιατί έχει ακουστεί και αυτό, και μάλιστα έχει ακουστεί και στους κατοίκους εκεί της Αφαιάς που προσπαθούν κάποιοι να... πώς να το πω, να σπεκουλάρουν, ότι ξέρετε κάτι, είναι απόφαση του δήμου, ό,τι αποφασίσει ο δήμος. Και βάζουν τα ψιχουλάκια που πιθανόν να θέλει κάποιος να πάρει για να κάνει τώρα αυτή τη βρώμικη δουλειά που κάνει, πάνω από τις αγωνίες και την ανάγκη των ανθρώπων.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Να τοποθετηθούν οι επικεφαλής. Κ. Μποζικά.

**ΜΠΟΖΙΚΑΣ:** Εγώ θα συμφωνήσω εν αρχή.

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Συγγνώμη, δεν απαντήθηκε κάτι, ποια είναι η πρότασή μας τελικά, γιατί κάποιος είπε ότι δεν την... είναι σαφέστατη η πρότασή μας. Εμείς λέμε, να σας την πω με δύο κουβέντες μόνο, ότι ο συγκεκριμένος χώρος έχει πάρα πολλά προβλήματα, έχουμε επιφυλάξεις για τον συγκεκριμένο χώρο γιατί δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλούς και υγιεινής και ανθρώπινης

διαβίωσης, όμως αν επιλεγεί αυτή η θέση από την κυβέρνηση, εμείς θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο το καλύτερο δυνατόν για τους πρόσφυγες.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Ο κ. Μποζίκας.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Παρακαλώ, υπάρχει εκπρόσωπος του συλλόγου; Ποιος θέλει τον λόγο; Παρακαλώ. Να έρθει εδώ όποιος είναι να μιλήσει στο μικρόφωνο. Το όνομά σας, να καταγραφούν και αυτά που θα πείτε.

**ΔΟΥΚΑΣ:** Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Δούκας Γεώργιος, και διαμένω στην Πάνω Αφαιία του Χαϊδαρίου. Απ' ό,τι κατάλαβα εδώ μας κάνετε μία ανακοίνωση και δεν ήρθαμε να το συζητήσουμε, οπότε έχω ένα και μόνο ερώτημα. Δεν ήταν αρκετά υποβαθμισμένη η Κάτω Αφαιία και ο Σκαραμαγκάς και θα την κάνουμε χειρότερη ακόμα; Αλλά απ' ό,τι κατάλαβα δεν είναι και στο χέρι σας έτσι όπως το συζητάμε. Λέω κάτι λάθος;

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Ολοκληρώστε. Δεν κάνουμε ερωτήσεις τώρα. Ο καθένας λέει την άποψή του.

**ΔΟΥΚΑΣ:** Ολοκλήρωσα, αυτό ήθελα να πω.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

**ΔΟΥΚΑΣ:** Παρακαλώ.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Ελάτε, κύριε.

**ΤΑΤΟΣ:** Καλησπέρα. Ονομάζομαι Τάτος Χρήστος, είμαι αντιπρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου και Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αφαιίας. Κ. Δήμαρχε, εγώ πιστεύω ότι ήρθαμε εδώ πέρα τζάμπα στην ουσία, γιατί απ' ό,τι μας είπατε ακόμα και αν ληφθεί αρνητική απόφαση, ότι θα γίνει. Δηλαδή μιλάμε προ τετελεσμένων γεγονότων. Αλλά δεν παύουν και μερικά άλλα προβλήματα που υπάρχουν εκεί πέρα.

Καταρχήν δεν αναφέραμε το θέμα ότι υπάρχει εκεί πέρα και η νέα παιδεία, υπάρχουν παιδιά. Υπάρχουν κάτοικοι εκεί πέρα αρκετοί που δεν ενημερώθηκαν καν. Εμείς δηλαδή σήμερα μάθαμε ότι έχει ξεκινήσει, δεν ξέραμε καν πού θα γίνει, ακούγαμε ότι θα γίνει στον Σκαραμαγκά και δεν

ξέραμε καν πού θα γίνει. Δεν ενημερώθηκε κανένας από εμάς, οφείλτε να ενημερώσετε και εμάς, γιατί πιστεύω ότι πρέπει και εμείς να ξέρουμε τι μας γίνεται.

Δεν είναι μόνο οι συνθήκες υγιεινής, εμένα δεν με καλύπτει καθόλου αυτό, εάν σε περίπτωση, εμείς βάζουμε πλάτη σαν Έλληνες και ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί, ναι, αλλά από τη στιγμή να σταματήσουν και οι Έλληνες που το κράτος είναι ανύπαρκτο, από εκεί και πέρα τι γίνεται; Ποιος θα τους κρατήσει; Θα τους κρατήσουν 20 ή 30 άτομα που θα είναι η αστυνομία; Εσείς πιστεύετε θα τους κρατήσουν αυτά τα άτομα;

Και να σας πω και κάτι άλλο; Να πείτε ότι σε 2χλμ., 3χλμ. υπάρχει στο Σχιστό ήδη. Μετά από εκεί και πέρα τι γίνεται; Αυτοί ξεκινάνε από κάτω και πάνε, εγώ επειδή έχω μεγαλώσει στο Πέραμα, τους έχω δει και περπατάνε κανονικά. Πάνε στον *Σκλαβενίτη*, πάνε από εδώ, πάνε από εκεί. Όμως, ως πότε θα βάζει ο έλληνας πολίτης πλάτη και μετά από όλο αυτό αν σταματήσει, τι γίνεται από εκεί και πέρα; Εμάς σαν κατοίκους ποιος μας διασφαλίζει... ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Σας παρακαλώ, να ολοκληρώσει ο συμπολίτης αυτό που λέει.

**ΤΑΤΟΣ:** Δεν άκουσα από κανέναν ότι υπάρχει ασφάλεια για τους κάτοικους τουλάχιστον που μας αφορά άμεσα. Δεν είμαστε ενημερωμένοι, οφείλατε να ενημερώσετε τους κατοίκους, και εδώ πέρα βλέπω ότι είμαστε τελικά, και στο τέλος θα αποδειχθεί, ότι είμαστε προ τετελεσμένων γεγονότων εδώ πέρα. Αυτό βλέπω. Πρέπει κάποια στιγμή και εμείς να ενημερωνόμαστε. Έχουμε μείνει οι τελευταίοι κάτοικοι, το τελευταίο κομμάτι αυτό, το ξέρετε όλοι πολύ καλά, και οι παλιοί και οι καινούριοι, ότι είναι το πιο αδικημένο κομμάτι. Μην το υποβαθμίζετε άλλο. Είναι κρίμα και αδικία γι' αυτόν τον τόπο. Έχουμε τα σπίτια μας, έχουμε τις περιουσίες μας, οφείλουμε να τις προφυλάξουμε και να αφήσουμε κάτι στα παιδιά μας. Μην το καταστρέφετε άλλο. Έλεος πια με αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Υπάρχει άλλος... ο κ. Φωτεινάκης από το «Οικόπολις» έχει ζητήσει τον λόγο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αφήστε να διεξαχθεί η



συζήτηση. Ο καθένας θα πει την άποψή του εδώ, όποιος έχει σκοπό να διαλύσει το συμβούλιο, θα πάρουμε και τα ανάλογα μέτρα. Παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία. Κυρία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κ. Φωτεινάκη, έχετε τον λόγο.

**ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ:** Κ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα σας διαβάσω την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε σήμερα ομόφωνα από τον Οικολογικό Πολιτιστικό Σύλλογο Χαϊδαρίου το πρωί. «Από τα όμορφα λόγια περί αλληλεγγύης και καλές πράξεις, ας καλοδεχτούμε τους πρόσφυγες στο Χαϊδάρι. Με αφορμή την έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου το Σάββατο 19/03/2016, το Διοικητικό Συμβούλιο του «Οικόπολις» συνεδρίασε και αποφάσισε ομόφωνα:

1) Συμφωνεί και καλωσορίζει τους πρόσφυγες στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ή σε όποιον άλλον χώρο κριθεί κατάλληλος, παραδείγματος χάριν στρατόπεδο. Από τα όμορφα λόγια περί αλληλεγγύης και τις καλές πράξεις, ας καλοδεχτούμε τους πρόσφυγες στο Χαϊδάρι. 2) Η απόφασή μας αυτή έρχεται ως συνέχεια των προηγούμενων δράσεων αλληλεγγύης του συλλόγου μας με τη συλλογή τροφίμων και ειδών προσωπικής υγιεινής στους καταυλισμούς των προσφύγων, στον Ελαιώνα και στον Πειραιά.

3) Να σταματήσουν οι πόλεμοι και το εμπόριο όπλων που τους προκαλούν. 4) Περισσότεροι ανθρώπινοι χώροι φιλοξενίας προσφύγων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. 5) Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου, τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς, την εκκλησία και κάθε πολίτη, να καλωσορίσουν του πρόσφυγες και να απαλύνουν τον πόνο τους».

Αυτή είναι η απόφασή μας, σας την κοινοποιούμε και πιστεύω ότι υπάρχουν και ορισμένα στοιχεία που είπε ο κ. δήμαρχος στην ομιλία του, δηλαδή περισσότεροι ανθρώπινοι χώροι φιλοξενίας και βεβαίως με αξιοπρεπείς συνθήκες.

Εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι. Δεν θέλω να παραλληλίσω όμως, είναι διαφορετικά θέματα αυτά, το τι είχε γίνει με τον ΟΚΑΝΑ όταν ξεκίνησα από δύο, τρία νοσοκομεία και τελικά όλα τα νοσοκομεία σήμερα διαθέτουν υποκατάστατα χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Υπάρχει άλλος συμπολίτης; Να δώσουμε τον λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Μποζίκας.

**ΜΠΟΖΙΚΑΣ:** Εγώ θα συμφωνήσω με τον πρόλογο της ανακοίνωσης της Δημοτικής Αρχής, που σαφέστατα αναφέρεται ότι το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Το προσφυγικό πρόβλημα εκκολάπτεται εδώ και πολλά χρόνια και είναι το μπούμερανγκ της συμπεριφοράς, των πράξεων και των πολιτικών συγκεκριμένων ιμπεριαλιστικών όπως λέτε, και στρατιωτικών σχηματισμών της Δύσης.

Έπρεπε να το περιμένουμε. Δεν είναι χώρος και μέρα και χρόνος να συζητήσουμε ποιος έφταιγε, ποιος περίμενε, ποιος δεν περίμενε αυτές τις ροές τις προσφυγικές, αλλά βρισκόμαστε σήμερα όπως και όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος και εμείς σαν πατρίδα, σαν έθνος, σαν χώρα, σε αυτό το πρόβλημα. Καλούμεθα σήμερα όμως εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο να συνηγορήσουμε ή τυπικά, πολιτικά μάλλον, στην απόφαση του υπουργείου για εγκατάσταση, που δεν το αναφέρει επακριβώς, την εγκατάσταση ή φιλοξενία προσφύγων.

Αυτό το έγγραφο το οποίο έστειλε ο αναπληρωτής υπουργός που δεν έχει ούτε αριθμό πρωτοκόλλου, δεν ξέρω τι έγγραφο είναι αυτό, όσοι ξέρουν από διοίκηση καταλαβαίνουν εδώ μέσα τι εννοώ, την προσωρινή χρήση στην προβλήτα που βρίσκεται εκεί, στην περιοχή τάδε, εντός των διοικητικών ορίων μας, αλλά τι θα πει χρήση; Στρατός είναι, μπορεί να θέλουν να το κάνουν στρατόπεδο, μπορεί να θέλουν να το κάνουμε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Δεν λέει 'φιλοξενίας' κ.λπ..

Ακούστε, όταν μιλάμε για αλληλογραφία εσωτερική, δημόσιων φορέων, πρέπει να είναι τα πράγματα ξεκάθαρα. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς δυσαρεστείτε με αυτά που ακούτε. Όμως, ούτε φιλαράκια είμαστε όταν διοικούμε, ούτε κάνουμε ό,τι μας τη δώσει εκείνη τη στιγμή, και ακριβολογώ σε αυτό που λέω, διότι η προχειρότητα ξεκινάει από αυτό το έγγραφο και επαναλαμβάνω ότι πολλοί από εδώ μέσα καταλαβαίνετε τι εννοώ όταν δεν έχει ούτε αριθμό πρωτοκόλλου. Σημαίνει προχειρότητα.

Πρόσφυγες στο Χαϊδάρι. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να αρνηθούμε την προσφορά φιλοξενίας σε αυτούς τους ανθρώπους. Πάρα πολλοί όπως είπε και ο δήμαρχος, πάρα πολλοί από εμάς είμαστε γόννοι δεύτερη γενιά προσφύγων. Δεν μπορούμε αυτό να το διαγράψουμε, αλλά και να μην ήμασταν, στη στοιχειώδη κοινωνική ευαισθησία που πρέπει να μας διακατέχει, θα έπρεπε αυτό το πράγμα να το δούμε και να το αγκαλιάσουμε πρώτα συνανθρώπινα και συναισθηματικά και μετά πολιτικά.

Όταν πεινάει ένας άνθρωπος, όταν αφήνει τις βολές του ένας μικρομεσαίος, ένας μεσοαστός της Συρίας και άλλων χωρών και έρχεται σήμερα σαν πρόσφυγας και γεννάει η γυναίκα του μέσα στη λάσπη, εμένα τουλάχιστον προσωπικά δεν με ενδιαφέρει από πού προέρχεται αυτός ο άνθρωπος και δεν με ενδιαφέρει αν είναι Αφγανός, αν είναι Ιρακινός, αν είναι ο καλός ... και οι κακοί μετανάστες.

Για μένα, για εμάς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι πρόσφυγες ενός κακού κατεστημένου και ενός κακού καθεστώτος που τους επέβαλαν όλοι οι άλλοι εκτός από αυτούς τους ίδιους που τους διοικούν. Τους καλωσορίζουμε στο Χαϊδάρι.

Θα συμφωνήσω απόλυτα, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά, αγαπητοί συνάδελφοι, και αγαπητοί φίλες και φίλοι, την προχειρότητα της επιλογής των χώρων, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον δήμαρχο και θα το προσυπογράψω και θα το κάνω και με μαύρα γράμματα και υπογεγραμμένα, ότι συμφωνούμε να έρθουν στον Χαϊδάρι εκτός από αυτόν τον χώρο. Και η ευθύνη για ό,τι πρόκειται να συμβεί στο επίπεδο της διαβίωσης, στο επίπεδο επικινδυνότητας, ασφάλειας, και των ίδιων αλλά ίσως και των γειτονικών, για να μην φοβίζουμε τον κόσμο, μόνο αν τον κάνουν κλειστά, αν το κάνουν Αμυγδαλέζα. Αλλάζουν τα πράγματα, αγαπητέ Δήμαρχε.

Αν μας διαβεβαιώνουν ότι θα βάλουν στρατό, φαντάρους, τεθωρακισμένα και αυτά, εντάξει, αλλάζει το πράγμα. Και να μην πηγαίνουν στον Σκλαβενίτη, να τους τα πηγαίνουμε εμείς.

Εάν είναι ανοιχτού τύπου, πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά, αν είναι κλειστού, απορρίπτεται από εμάς, άρα αυτό που θα καταλήξουμε εμείς γιατί είναι ένα

θέμα το οποίο πρέπει να τοποθετηθούν όλοι οι συνάδελφοι και δεν ... τον χρόνο, εμείς συμφωνούμε και καλοδεχόμαστε τους πρόσφυγες που για εμάς πρόσφυγες είναι όλων των εθνοτήτων, δεν ξεχωρίζουμε σε μετανάστες το κολπάκι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετανάστες και πρόσφυγες, οι καλοί και οι κακοί, αυτοί που βιάζουν τα παιδιά μας και αυτοί που θα τρέξουν στα ιδιωτικά σχολεία να βιάσουν τα παιδιά, αλλά όχι σε αυτόν τον χώρο.

Κάνουμε έκκληση στην κυβέρνηση για καλύτερη, ορθότερη επιλογή του χώρου. Όπως πολύ σωστά και η «Οικόπολις» ανέφερε για παράδειγμα το στρατόπεδο. Άλλωστε είναι προσωρινή η φιλοξενία, θα είναι έναν μήνα, θα είναι δύο μήνες, θα είναι έξι, θα είναι έναν χρόνο, θα είναι δύο; Κάποια στιγμή και όσοι μείνουν στην Ελλάδα θα αφομοιωθούν, όπως αφομοιώθηκαν οι πρόγονοί μου που ήρθαν από τη Σμύρνη το '22 και για την ιστορία το 1913 στην πρώτη προσφυγιά στο Αλέπο πήγαν 17.000 Έλληνες στη Συρία και οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Και μόνο από ιστορική αποκατάσταση του θέματος, οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους.

Και να αφήσουμε τις ξενοφοβίες στην άκρη και να δούμε στην κατάσταση που βρισκόμαστε πώς μπορούμε καλύτερα να βελτιώσουμε μεταξύ ημών και των ανθρώπων αυτών.

Με αυτά τα λίγα ή πολλά, που έλεγε και ένας μέντοράς μου, εμείς συμφωνούμε να έρθουν, διαφωνούμε κάθετα για το σημείο. Αρκεί και αν και εφόσον θα μπορούσαμε να δημιουργήσουν τις υποδομές που δεν μπορέσαμε να φτιάξουμε στο *Πάρκο Τρίτση*. Τις αποχετεύσεις, κυρίως, γιατί μιλάμε για 1.500 άτομα, γράψτε 2.000, σας το υπογράφω, το προσωρινό βάλτε το σε έναν χρόνο και, το προσωρινό είναι ένα δύο μήνες, σημειώστε δυο χρόνια. Η παροχή ρεύματος και η παροχή του νερού για την υγιεινή των ανθρώπων και για την καθημερινότητά τους. Με αυτά συμφωνούμε και θα αναφερθούμε στην απόφασή μας. Θα χρειαστεί να βάλουμε αυτόν τον περιορισμό κάποια στιγμή.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Ο κ. Ντηνιακός.

**ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:** Καλησπέρα και από μένα. Η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες από την παράταξή μας είναι δεδομένη. Ωστόσο, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι τον σκοπό της συζήτησης πέρα από την έμπρακτη αλληλεγγύη που ό,τι και να γίνει, και ήδη το κάνουμε και ατομικά και συλλογικά σε παρακείμενους δήμους προσφέροντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης και άλλες ενέργειες που δεν θα κάτσουμε εδώ να περηφανευτούμε για αυτό, σε μία προειλημμένη, όπως είπε ο δήμαρχος, απόφαση.

Αν είναι προειλημμένη η απόφαση αυτή, ποια είναι η σκοπιμότητα του να πούμε ναι ή όχι στο θέμα της εγκατάστασης των προσφύγων; Είπε ο δήμαρχος, ενδεχομένως επειδή είχε διαβάσει, όπως βλέπουμε παρακολουθεί συχνά τον τελευταίο καιρό, πριν τρεις βδομάδες ή έναν μήνα, μία δήλωσή μου περί ισομερούς κατανομής. Δεν ήταν ισομερής ο όρος, ήταν ανάλογης κατανομής.

Λοιπόν αυτό έγινε τρεις βδομάδες, έναν μήνα πριν. Ακούστηκε η δήλωση αυτή; Γιατί λέει ο δήμαρχος, και σωστά το λέει, ότι σήμερα θα δηλώσω αυτό πάλι το ίδιο, θα προλάβουμε αύριο; Όντως θα προλάβουμε, αλλά πριν έναν μήνα που το δηλώσαμε, δεν έγινε τίποτα. Αυτό τι σημαίνει; Ότι το μέλλον προδιαγράφεται δυσσώωνο και ευθύνες δεν θα πω αυτή τη φορά ότι έχει ο δήμαρχος, αλλά έχει η Περιφέρεια, έχει η Ένωση η ΚΕΔΕ, η Ένωση Δήμων Αττικής, δηλαδή αν a priori δεχτούμε τώρα όπως μπορεί κάποιοι άλλοι να το κάνουν ελέω κομματικής πειθαρχίας, γιατί εμείς είμαστε μία ανεξάρτητη παράταξη, την πρακτική σκοπιμότητα των πραγμάτων ποια είναι; Ποια είναι η πρακτική σκοπιμότητα; Να δεχόμαστε οτιδήποτε έρχεται στη Δυτ. Αθήνα, οτιδήποτε στο Χαϊδάρι, αφηφώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα της περιοχής, την ακαταλληλότητα του χώρου συγκεκριμένα, αλλά και εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι ήδη κοντά στο Σχιστό υπάρχει διαμορφωμένος χώρος προς τον σκοπό αυτό. Δηλαδή να έρθει εδώ, να ξαναέρθει πιο πέρα, να επιβαρυνόμαστε συνέχεια εμείς για όλα; Όχι.

Λοιπόν, δεχόμενοι a priori, εκφράζοντας εκ των προτέρων την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες και το γεγονός ότι δεν έχουμε πρόβλημα να φιλοξενηθούν πρόσφυγες στο Χαϊδάρι, μην το παίρνει κάποιος και θέλοντας

για άλλους λόγους να το παραφράσει, εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας για τον συγκεκριμένο χώρο και το γεγονός ότι να δείξουμε μία δεκτικότητα πλήρη σε αυτήν την προειλημμένη όπως είπε ο δήμαρχος απόφαση, δεν νομίζω ότι βοηθάει την ίδια την πόλη, τις λειτουργίες της και ειδικότερα τους κατοίκους της Αφαίας. Θα συμπληρώσει ο κ. Τσατσαμπάς, αν μπορεί να έχει τον λόγο τώρα.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Ευχαριστούμε τον κ. Ντηνιακό. Ο κ. Σηηλιόπουλος.

**ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:** Θα έλεγα βρε πώς αλλάζουν οι καιροί. Όταν ο Σελέκος ήταν αντιπολίτευση και εμείς εδώ πέρα και επί Μαραβέλια καταθέταμε κάποιο ψήφισμα για τους πρόσφυγες είτε από τη ..., που ήταν στο Σύνταγμα, ή οτιδήποτε άλλο, κ.λπ., εδώ γινόταν κόλαση. Δηλαδή το σύστημα το δικομματικό που εκφραζόταν και στον δήμο δεν τολμούσαμε καν να μιλήσουμε. Και λέω λοιπόν, βρε πώς αλλάζουν οι καιροί. Γιατί εγώ πάντα βλέπω τη θετική πλευρά των πραγμάτων, και λέω ότι αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο του Χαϊδαρίου δίνεται η τιμή συνεχίζοντας την ιστορική παράδοση του Χαϊδαρίου των προσφύγων να εκφράσει έμπρακτα σε πολιτικό επίπεδο πρώτο και κύρια, θα δούμε τα τεχνικά ζητήματα, με ομόφωνη απόφαση θα έλεγα, ότι ο δήμος και οι κάτοικοί του στέκονται αλληλέγγυοι σε ένα πρόβλημα που δεν αφορά την ελληνική κοινωνία, ήρθε στην ελληνική κοινωνία, αφορά την Ευρώπη, αφορά τον πολιτισμένο κόσμο, αφορά τις σύγχρονες γραμμές ανάμεσα στη σύγχρονη αριστερά της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς και τον δικομματισμό έτσι όπως εκφράζονται σε επίπεδο Ευρώπης, το νεοφιλελεύθερο σύγχρονο ολοκληρωτισμό, που αλλού παίρνει τις μορφές του Νεοναζισμού, αλλού παίρνει τις μορφές σύγχρονων φασιστικών εκδηλώσεων και βλέπουμε πόσο σημασία έχει το σύνθημα, αυτό που λέμε σκέψου παγκόσμια, δράσει τοπικά.

Τι εννοώ; Είδατε πόση συζήτηση γίνεται για τις αλλαγές τις εκλογικές που έγιναν στη Γερμανία. Πόσο με ενδιαφέρον ο κόσμος, το σύνολο του κόσμου παρακολουθεί τις εξελίξεις στο δημοκρατικό κόμμα της Αμερικής. Το τι γίνεται συνολικά στην Αγγλία και γενικότερα το τι γίνεται στην Ευρώπη. Οι

μετακινήσεις, θα λέγαμε, πολιτικού χαρακτήρα, που αγγίζουν τη ζωή σημαντικά και τις αποφάσεις.

Γιατί όλοι συμφωνούμε ότι η ιστορία αυτή του ιμπεριαλισμού, η ιστορία αυτή των πολέμων που σήμερα λουζόμαστε εξαιτίας αυτών των πολέμων που έγιναν στη Συρία και κάποιοι έκλειναν τα μάτια, ενώ κάποιοι έκλειναν ότι δεν τους αφορά, γιατί εμάς μας αφορά μόνο αυτό που αφορά τη γειτονιά μας και την πόλη μας, δεν ανήκουν ούτε πλειοψηφία, ούτε εμείς στην κατηγορία αυτών των ανθρώπων που προτείνουν η τοπική αυτοδιοίκηση, πάντα λέγαμε ότι ο καθένας από τη δική του οπτική και από το δικό του μερτικό στους θεσμούς που συμμετέχει αλλά και στα κινήματα έτσι όπως ήμασταν όλα τα προηγούμενα χρόνια στους δρόμους, έχουμε υποχρέωση να αλλάζουμε συνειδήσεις.

Και χαιρόμαστε θα έλεγα εγώ προσωπικά, ας κάνω μία προσωπική υπέρβαση, που ο ελληνικός λαός ξεπέρασε αυτό που λέμε την καθεστηκυία αριστερά με ό,τι συνεπάγεται τα κόμματα. Διότι όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις που βεβαίως είναι φτιαχτές όσον αφορά αν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά ξέρετε ότι δεν μπορούν να κρύψουν ... στοιχεία ότι το 85% του ελληνικού λαού στηρίζει αυτό που λέμε την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη σε αυτό το κύμα των προσφύγων που διάλεξαν πνιγόμενοι στο Αιγαίο να περάσουν από την Ελλάδα για να πάνε στην Ευρώπη.

Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση είναι χρήσιμη. Είναι χρήσιμη πολλαπλά διότι εκτός από τα επιμέρους ζητήματα που μπορεί να διαφωνήσουμε ή να βάλουμε επιφυλάξεις ή αστερίσκους, η κοινωνία του Χαϊδαρίου η οποία παρακολουθεί με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, με τον διαδικτυο, κ.λπ., το τι γίνεται, παρακολουθεί αυτή εδώ τη συζήτηση, η οποία δεν είναι μία τεχνική συζήτηση.

Δεν είναι δηλαδή το ζήτημα το αν θα εκφράσεις με αλληλεγγύη και σε αυτό το ζήτημα πρέπει να πω, έχω δώσει δημόσια συγχαρητήρια στον δήμαρχο τον Σελέκο για τη στάση του και για την πολιτική του τοποθέτηση και σε συγκέντρωση που έγινε στον ΑΣΔΑ, σε συγκέντρωση που έγινε στην Περιφέρεια, στον πυρήνα της σκέψης του, που βεβαίως έχουμε διαφορετική

εκτίμηση για μία σειρά πράγματα, είναι γνωστό, όσον αφορά πώς βλέπουμε το ποτήρι, μισογεμάτο ή μισοάδειο, όσον αφορά την κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή που εγώ παίρνω θέση προσωπικά της στήριξης και θα έλεγα ότι χάρη σε αυτήν την κυβέρνηση δεν πυροβολούμε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στο Αιγαίο και θα έπρεπε να την ανακαλύψουμε, σε αντίθεση με την ... κυβέρνηση ... ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Παρακαλώ, κυρία μου, αφήστε τον ομιλητή. Σας παρακαλώ, αφήστε τον ομιλητή να μιλήσει, παρακαλώ. Κ. Σπηλιόπουλε, συνεχίστε.

**ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:** Σε αντίθεση λοιπόν με αυτό που έγινε στην Ιταλία όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κάποιοι ενοχλούνται, είναι φαίνεται, έχουν πολύ μεγάλα αυτιά στο να ακούνε τεχνικές δυσκολίες, αλλά τις αλήθειες που αφορούν τη ζωή τη δική μας, των παιδιών μας, αλλά και την ιστορικότητα των προγόνων μας δεν θέλουν να την ακούσουν. Αυτό απ' ό,τι φαίνεται ξαφνικά κάποιοι τους τσίμπησε μύγα τσε-τσε.

Εγώ λέω λοιπόν ότι αυτές τις αλήθειες είμαστε υποχρεωμένοι να τις κουβεντιάσουμε και χαίρομαι που το Δημοτικό Συμβούλιο με υψηλό αίσθημα ευθύνης κουβεντιάζει με θετικό σε γενικές γραμμές τρόπο πέρα από τα επιμέρους ζητήματα.

Στη 01/03 που μας ζητήθηκε από μία τοπική εφημερίδα η γνώμη των επικεφαλής, είπα το προσφυγικό σαν θέμα δεν προσφέρεται για μικροκομματικές τακτικές, ούτε σε κεντρικό επίπεδο, πολύ περισσότερο σε τοπικό επίπεδο. Το Χαϊδάρι των προσφύγων με την ιστορική μνήμη πάντα ζωντανή, θα συμβάλλει με τον δικό του τρόπο στο δράμα της ανθρωπότητας του 21<sup>ου</sup> αιώνα.

Στη συζήτηση που εκ των πραγμάτων θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, έλεγα τότε, αισιοδοξούμε και είμαστε σίγουροι πως το Σώμα θα ανταποκριθεί στο αίτημα των καιρών που με έμπρακτη αλληλεγγύη και υποστήριξη των ανθρώπων που έχουν ανάγκη από προσωρινή φιλοξενία. Χαίρομαι που επιβεβαιώθηκα, όχι επί προσωπικού αλλά επί της ουσίας, και βλέπω από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις, πέρα από τις επιμέρους επιφυλάξεις, ότι το



Δημοτικό Συμβούλιο επί της ουσίας και θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία, γιατί δεν ξεμπλέκουμε με το προσφυγικό σαν Ελλάδα, δεν ξεφεύγουμε, και πρέπει να δούμε συνολικότερα και στα πλαίσια της Δυτ. Αθήνας, στα πλαίσια της Δυτ. Αθήνας τι μπορεί να γίνει και τι πρέπει να γίνει συνολικότερα.

Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, για να κλείσω, και θα δούμε μετά στα ζητήματα των ψηφισμάτων επιμέρους παρατηρήσεις ή όχι. Σήμερα υπάρχει ένα σοβαρό πολιτικό ζήτημα συνολικά στην Ελλάδα. Ξαφνικά η Ελλάδα από χώρος διέλευσης εγκλωβίστηκε με βάση αποφάσεις μονοσήμαντες. Γίνεται μία προσπάθεια συνολικότερα από την ελληνική εξωτερική πολιτική να αλλάξει αυτός ο χάρτης και πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις που μπορεί από κάποιους να αμφισβητούνται, ωστόσο έχουν το στοιχείο του ρεαλισμού το οποίο δίνει τη δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι να μην πνίγονται στο Αιγαίο.

Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα δούμε την πορεία του, είναι ζήτημα συνολικότερο σχετισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εμείς πρέπει να παίξουμε τον ρόλο μας σαν δήμοι, σαν λαός, σε μία κατεύθυνση επίλυσης αυτών των ζητημάτων.

Το αιτούμενο αυτή τη στιγμή πάντως είναι ότι συνολικά θα πρέπει να διευκολυνθεί η ελληνική κοινωνία, γιατί η ελληνική κοινωνία δεν είναι μόνο η Μυτιλήνη, τα νησιά, που είναι χώρος εισόδου, ή η Ειδομένη που για κάποιους λόγους τεχνηέντως και εξαιτίας με τον τρόπο που έγινε το κλείσιμο των συνόρων αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κομφούζιο και μία υποβάθμιση της ζωής των ανθρώπων. Πρέπει λοιπόν συνολικά οι κοινωνίες να είναι δεκτικές, και νομίζω ότι το δικό μας το παράδειγμα σήμερα είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και με αυτήν την έννοια χαιρετίζω και τη στάση και την τοποθέτηση αυτή τη στιγμή του δημάρχου στην κατεύθυνση όσον αφορά της εξυπηρέτησης πέρα από τις επιμέρους επιφυλάξεις που μπορεί να υπάρχουν.

Και νομίζω ότι αυτές οι παρατηρήσεις που υπάρχουν θα πρέπει να είναι για αντιπρόσθετα μέτρα όσον αφορά το τι χαρακτήρα θα έχει αυτός ο τρίμηνος ή τετράμηνος καταυλισμός απ' ό,τι φαίνεται, και στην πορεία θα πρέπει να δούμε και άλλες τέτοιες λύσεις όπως ειπώθηκαν, τις οποίες θα πρέπει να τις μεταφέρουμε συνολικότερα στην Αθήνα, στη Δυτ. Αθήνα, στην Αθήνα της

προσφυγιάς. Γιατί εδώ η Δυτ. Αθήνα έχει μία σειρά, μερικοί λένε *μα εδώ έχει ένα πλεονέκτημα*, είναι η Αθήνα της αλληλεγγύης, είναι η Αθήνα της εργατικής τάξης, είναι η Αθήνα των ανθρώπων που ήδη έχουν υποστεί τα προβλήματα εξαιτίας της προηγούμενης κατάστασης.

Και οι άνθρωποι που έχουν υποστεί δείχνει, η εμπειρία και η ζωή στην Ελλάδα, αυτοί έχουν την ανοιχτή καρδιά. Σε αυτήν την κατηγορία χαίρομαι που ανήκουμε και εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Ευχαριστούμε τον κ. Σπηλιόπουλο. Ο κ. Δρούλιας,

**ΔΡΟΥΛΙΑΣ:** Πριν από μερικές βδομάδες ρωτηθήκαμε όλοι οι επικεφαλής από τοπικό μέσο πάνω σε μία συγκεκριμένη ερώτηση και θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό γιατί νομίζω ότι το πρόσημο της τοποθέτησής μου είτε λανθασμένα είτε εσκεμμένα παραποιήθηκε.

Η ερώτηση λοιπόν ήταν αν συμφωνούμε να συμμετέχει το Χαϊδάρι ισομερώς με όλους τους άλλους δήμους στην Ελλάδα στη φιλοξενία των προσφύγων και βεβαίως η απάντηση που δόθηκε τότε και σήμερα αυτή θέλω να εκθέσω, από αυτήν ξεκινάω, είναι ότι σε μία τέτοια πρόταση κανείς δεν μπορεί καταρχήν να πει όχι, να την αρνηθεί, όταν μιλάμε για μία ισομερή τοποθέτηση των προσφύγων σε όλους, και στους 350 δήμους της Ελλάδος, αρκεί βέβαια να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, οι κατάλληλες προϋποθέσεις που πρέπει να δημιουργηθούν από την πολιτεία και όχι από τους δήμους, να υπάρχει ένα σχέδιο με συγκεκριμένη επιλογή σωστών χώρων που είναι, που μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες, που να μπορούν να παρέχουν την ελάχιστη ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους και όχι να δημιουργούν τα νέα Νταχάου σύμφωνα με την ορολογία που ο υπουργός τις προηγούμενες μέρες μίλησε, και κατέληξα πως αυτές οι προϋποθέσεις και αυτό το σχέδιο από την πολιτεία δεν υπάρχει και αυτές οι προϋποθέσεις για το Χαϊδάρι δεν υπάρχουν, και επομένως δεν θα μπορούσαν ποτέ έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα να συμβάλλουμε σε αυτήν την προσπάθεια.

Και τέλος νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν στην Αττική συνεχώς να υποβαθμίζεται η Δυτ. Αττική, συνεχώς στη Δυτ. Αττική να υποβαθμίζεται στο Χαϊδάρι και συνεχώς το Χαϊδάρι να υποβαθμίζεται ο Σκαραμαγκάς και η Αφαία. Είναι πολιτικές λανθασμένες, είναι πολιτικές που χωρίζουν τους πολίτες σε διαφορετικές κατηγορίες και σε καμία περίπτωση εμείς δεν θα μπορούσαμε να γίνουμε συνένοχοι σε τέτοιες πολιτικές.

Νομίζω ότι τους τελευταίους 15 μήνες βιώνουμε τον απόλυτο παραλογισμό, γιατί ναι, πράγματι, το προσφυγικό είναι ένα θέμα, ένα ζήτημα που ξεπερνάει την Ελλάδα, ξεπερνάει ίσως και την Ευρώπη, οφείλεται και σε λανθασμένες πολιτικές της Δύσης, θα συμφωνήσω και σε αυτό, σε σχέση με τους πολέμους που έγιναν στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή, μόνο αυτοί οι πόλεμοι έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια, δεν έγιναν χθες, και εδώ και πολλά χρόνια έχει ξεσπάσει αυτή η κρίση, όμως τους τελευταίους 15 μήνες οι εκατοντάδες χιλιάδες που έχουν έρθει στην Ελλάδα και προτιμούν τη διέλευση μέσω της Ελλάδος, έχουν πραγματοποιηθεί εξαιτίας της πολιτικής του ανοίξαμε και σας περιμένουμε, μίας πολιτικής που δεν είχε κανένα σχέδιο παρά μόνο βασιζόταν σε ιδεοληψίες τις οποίες όμως στην πράξη δεν μπορούσαμε να τις διαχειριστούμε. Δεν μπορεί να τις διαχειριστεί ολόκληρη Ευρώπη, πόσο μάλλον εμείς και με τις συνθήκες που υπάρχουν στη χώρα το τελευταίο διάστημα.

Αυτή είναι η κύρια αιτία του φαινομένου, δεν είναι δυνατόν μέσα στις εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες να υπάρχουν πάρα πολλοί Μαροκινοί που έρχονται, αντί να περάσουν απέναντι στην Ισπανία έρχονται στην Τουρκία για να περάσουν απέναντι στην Ελλάδα. Να επιλέγεται αυτή η διαδρομή με όλους τους κινδύνους και με όλους τους θανάτους που έχει [προκαλέσει και όλοι αισθανόμαστε ντροπή και σαν Έλληνες που εδώ στη χώρα μας συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, και οι πνιγμοί παιδιών, οικογενειών, αλλά και οι συνθήκες που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι αφού πατήσουν το πόδι τους στη χώρα μας, ενώ υπάρχουν άλλες διαδρομές πολύ πιο ασφαλείς, δυστυχώς εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες επέλεξαν αυτή τη διαδρομή εξαιτίας της λανθασμένης πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας.

Επομένως, πρώτα πρέπει να λυθούν κάποια βασικά ζητήματα, από την πολιτεία επαναλαμβάνω, εδώ δεν θέλω να ρίξω τη μομφή στον δήμο, θεωρώ ότι την κύρια ευθύνη γι' αυτήν την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα σε όλη την Ελλάδα, τις εικόνες αίσχους που έχουν πραγματοποιηθεί, που βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνουν στην Ειδομένη, στον Πειραιά, πολύ σύντομα και σε όλα αυτά τα απέραντα Νταχάου, το επαναλαμβάνω, που δημιουργούμε με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης που δεν μπορεί να διαχειριστεί και είναι απύσχα, έχει αφήσει τις ΜΚΟ και διάφορους που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν οικονομικά όλη αυτήν την κατάσταση να διαχειρίζονται αυτά τα κέντρα, τα hot spots, η πολιτεία είναι απύσχα εντελώς, κάτι τέτοιο θα συμβεί και εδώ, ο αριθμός δεν θα είναι 1.500, θα είναι πολύ περισσότεροι.

Υποδομές δεν υπάρχουν και ο χώρος, όπως το είπε ο δήμαρχος, και συμφωνώ απολύτως, και άλλοι συνάδελφοι, ο χώρος είναι εντελώς κατάλληλος, επομένως έχουμε εξαιρετικές επιφυλάξεις και ως προς το τεχνικό της όλης επιλογής, αλλά νομίζω ότι ως προς το πολιτικό, γιατί με αυτήν την πολιτική που ακολουθούμε, και σε καμία περίπτωση εγώ δεν θα ήθελα να γίνω συνένοχος σε αυτήν την πολιτική, νομίζω ότι βιώνουμε σε πολλά επίπεδα αλλά και στο συγκεκριμένο, την χειρότερη εποχή της σύγχρονης Ελλάδος.

Οι δικές μας επιφυλάξεις, λοιπόν, παραμένουν πάρα πολύ ισχυρές, πάρα πολύ σημαντικές, ο χώρος είναι εντελώς ακατάλληλος, θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή έτσι όπως γίνονται όλα στο πόδι και βιαστικά κατάλληλος χώρος στα όρια του Δήμου Χαϊδαρίου, θα μπορούσαν να επιλεγούν πολλοί χώροι όπως κατασκηνώσεις, χώροι που θα μπορούσαν πραγματικά, ή κλειστά στρατόπεδα, στρατόπεδα που δεν λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα για να προσφέρουν φιλοξενία, όχι με την έννοια του στρατοπέδου, δεν είναι αυτές ανθρωπιστικές συνθήκες, να τους κλείνεις σε ένα στρατόπεδο και να τους κρατάς φυλακισμένους, ούτε αυτοί οι άνθρωποι όταν ξεκίνησαν αυτή τη διαδρομή είχαν κάτι τέτοιο στο μυαλό τους.

Μιλάμε για χώρους που θα μπορούσαν σε προσωρινό, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να παρέχουν όλη τη φροντίδα και όλη την ανθρωπιστική βοήθεια που θα απαιτηθεί για αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους μέχρι να πάνε

στους τελικούς τους προορισμούς, σε καμία περίπτωση όμως ο συγκεκριμένος χώρος, ή άλλοι χώροι, τουλάχιστον όσο γνωρίζω, στα όρια του δήμου μας, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και νομίζω ότι είναι λάθος και εμείς με την όποια μας απόφαση να γινόμαστε συνένοχοι σε τόσο λανθασμένες πολιτικές που όχι μόνο δεν εξυπηρετούν τους πρόσφυγες και τις ιδεοληψίες με βάση τις οποίες ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, αλλά δημιουργούν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Ευχαριστούμε τον κ. Δρούλια. Ο κ. Ασπρογέρακας.

**ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:** Κ. Πρόεδρε, κ. συνάδελφοι, καταρχήν επειδή υπήρξε μία ένταση προηγούμενα από κάποιους συμπολίτες μας εδώ, θα δηλώσω εκ προοιμίου ότι εάν δεχθώ οποιαδήποτε κριτική, επίθεση ή παρατήρηση για την ελληνικότητά μου, δηλώνω εκ προοιμίου ότι εγώ είμαι Σουηδός. Έχω συνηθίσει να μην σας κουράζω, αλλά νομίζω ότι πέρα από το ειδικότερο θέμα στο οποίο θα απαντήσουμε και θα απαντήσω συγκεκριμένα, θα ήθελα να κάνω μία γενικότερη τοποθέτηση με κάποιες εξειδικεύσεις, θα είμαι σύντομος, έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις και θα ήθελα την προσοχή σας.

Καταρχήν ο όρος 'προσφυγικές ροές' που μας γανώνει, με συγχωρείτε την έκφραση, το κεφάλι από το πρωί μέχρι το βράδυ, όχι απλά δεν με βρίσκει σύμφωνο, αλλά νομίζω ότι απαξιώνει τελείως αυτό το κομμάτι του κόσμου γιατί ροές σημαίνουν είτε νερό είτε πράγματα που πλέουν μέσα στο νερό. Άνθρωποι καταδιωγμένοι, κυνηγημένοι, ανέστεγοι κυριολεκτικά δεν μπορούν να είναι ροές. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι και λαθραίοι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Τελεία και παύλα.

Δεύτερον, πέντε κουβέντες για τα αίτια, γιατί εκεί είναι το κύριο και το κυρίαρχο, το τι θα κάνουμε σαν αποτέλεσμα ή σαν συμπέρασμα, σαν απόφαση, είναι σημαντικό, αλλά θα πρέπει να δούμε και κάποια αίτια τα οποία λίγο έως πολύ όλοι μουρμουρίζουν στα σπίτια τους, στα καφενεία με τους φίλους τους, αλλά έξω δεν τα βγάζουν.

Εκείνο το οποίο έχει κυριαρχήσει στις μέρες μας, και είναι γνωστό, το έχουμε πει και άλλες φορές εδώ, δεν θα κάνω ολόκληρη ανάλυση, έχουμε σήμερα την κυριαρχία του νέο φιλελεύθερου δόγματος της νεοφιλελεύθερης οικονομικής

παγκοσμιοποίησης. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις και μιλάω για τα κράτη τα αραβικά, επειδή δεν ευδοκίμησαν οι δήθεν Αραβικές Ανοιξεις, οι δήθεν ελληνικές διαμαρτυρίες που δήθεν δημιουργήθηκαν μέσω των Facebook και των Twitters, είχαμε ουσιαστικά μία εισβολή με τα όπλα προκειμένου να επιβληθεί από τα πάνω αυτό που λέμε νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Και ξέρετε κάτι άλλο. Πέρα από αυτό το οικονομικό δόγμα που τελικά τείνει να γίνει κυρίαρχο, ή έχει γίνει κυρίαρχο, ειδικά για τον χώρο αυτόν της Μ. Ανατολής υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο ξεχνάμε. Τα κινήματα που εγκαθιδρύθηκαν με τον αυταρχικό χαρακτήρα που είχαν, ήταν κινήματα που είχαν μία ονομασία, Μπαθ, που σημαίνει εθνικο-απελευθερωτικά κινήματα.

Αυτό δεν θέλουν ούτε να ακούγεται. Θέλουν να εξαφανιστεί ακόμα και σαν ονοματοδοσία. Προηγήθηκε ... και η Γιουγκοσλαβία. Ήδη ετοιμάζεται ... η ομοσπονδοποίησή της με τα τρία κράτη κ.λπ., όπου εκεί θα είναι πολύ πιο εύκολο να επιβάλουν τις πολιτικές που θέλουν.

Έρχομαι λοιπόν στο συγκεκριμένο και έρχομαι στην πόλη μας. Το Χαϊδάρι είναι γνωστό για την αντίστασή του και είναι γνωστό για την αντίστασή του τόσο με τους Γερμανούς, τόσο με τους 200 εκτελεσμένους που από εδώ τους πέρασαν και τους πήγαν στην Καισαριανή, τους κομμουνιστές πατριώτες της Ακροναυπλίας, όσο και με τους πρόσφυγες από τους οποίους είναι πρωτοκατοικημένο. Νέα Φώκαια ήταν η αρχική ονομασία αυτού που σήμερα λέγεται Χαϊδάρι.

Σε εθνικό λοιπόν επίπεδο η αντίσταση αυτού του κόσμου με τη συμπεριφορά του και την αλληλεγγύη του που είναι πλειοψηφική στην κοινωνία μας, δεν έχει σχέση με την ευρωπαϊκή αντίληψη που κλείνει τα σύνορα, που ψηφίζει ακροδεξιά κόμματα τα οποία ανεβαίνουν συνέχεια, και που σε τελική ανάλυση δεν είναι η Ευρώπη του διαφωτισμού. Δεν είναι η Ευρώπη του Γκαίτε, του Φλομπέρ, του Τσίλλερ, της Σχολής της Φρανκφούρτης με το Μαρκούζε, τον ... και τον Αντόρνο που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στην Αμερική όταν ανέβηκε ο Χίτλερ πάνω, αλλά σήμερα είναι η Ευρώπη του Πύργου του Κάφκα, είναι η Ευρώπη του Πανεποπτικού του Φουκώ, της Επιτήρησης και της

τιμωρίας. Άρα λοιπόν άλλο αντίσταση ελληνικού λαού προς τους πρόσφυγες, προς τους μετανάστες σε εθνικό επίπεδο και άλλο «αλληλέγγυα Ευρώπη».

Με συγχωρείτε, θέλω να κάνω μία παρατήρηση εδώ γιατί στο απυρόβλητο δεν πρέπει να μένει κανένας. Όπως ξέρετε στην Αίγυπτο υπάρχει ένας σφαγέας σήμερα που πρωθυπουργεύει. Όπως ξέρετε παραπέρα, στο Ισραήλ υπάρχει ένας άλλος δολοφόνος, ο Νετανιάχου. Δεν κατάλαβα λοιπόν ποτέ μέχρι σήμερα τι σχέση έχουν αυτοί οι άνθρωποι με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση που βρίσκεται σήμερα στη χώρα και που ανταλλάσει χαιρετούρες κυβερνητικές μαζί τους.

Θα πω και κάτι τελευταίο πριν έρθω στο συγκεκριμένο. Φαινομενικά οι ενέργειες της Ευρώπης είναι κόντρα στις τέσσερις «ελευθερίες» του Μάαστριχ, δηλαδή της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίου, εργασίας, εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Αυτή είναι η Συνθήκη του Μάαστριχ. Και λέω φαινομενικά γιατί προχθές ακόμα ο Σύνδεσμος Γερμανών Βιομηχάνων κατέληξε με τη μελέτη του ότι χρειάζεται 720.000 μετανάστες εργάτες, αφού θα τους ελέγξει τα δόντια πρώτα, για να διατηρήσει τον δυναμισμό της οικονομία της Γερμανίας.

Έρχομαι στο συγκεκριμένο και τελειώνω. Μπαίνει ένα ζήτημα, στα συγκεκριμένα ζητήματα πρέπει να απαντάμε συγκεκριμένα. Και ενδεχόμενα αυτό το ζήτημα ζητάει λύση από χθες και όχι τώρα που ήρθε εδώ που εσείς κατ' ανάγκη το φέρατε μια και σας ήρθε αυτή η επιστολή.

Μπαίνει λοιπόν ένα ζήτημα, τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι για όσο χρόνο χρειαστεί να μείνουν εδώ. Ζητιέται λοιπόν από πλευράς Υπουργείου Άμυνας αυτός ο συγκεκριμένος χώρος. Να πω δυο πραγματάκια τα οποία δεν είναι ασύνδετα. Ο προβλήτας 4 έχει αναδειχθεί από παλιότερα από την κίνηση την οποία συμμετείχα τότε, τους Πολίτες Εν Δράση, μέσω της σοβαρότητας της δουλειάς που έχει κάνει ο Γιώργος Τερζάκης ότι ανήκει στον Δήμο Χαϊδαρίου και ... όχι στο δημόσιο ευρύτερα, στον Δήμο Χαϊδαρίου. Το γεγονός λοιπόν ότι μας ζητάει τον προβλήτα 4 αποτελεί μία συνομολόγηση και αυτό πρέπει να το «εκμεταλλευτούμε».

Δεύτερον, αν χρησιμοποιηθεί λοιπόν ο προβλήτας 4, βάζω ένα δεύτερο ζήτημα, το είχαμε θέσει και παλιότερα, μπαίνει ένα ζήτημα αποχετευτικής υποδομής. Εάν προχωρήσουν και χρησιμοποιηθεί σε αυτή την αποχετευτική υποδομή, ενδεχόμενα θα μπορούσαμε εμείς να το χρησιμοποιήσουμε για σύνδεση με το βιολογικό της ευρύτερης περιοχής της Αφαιάς στη συνέχεια.

Και κλείνω, αν έχουμε αυτή τη στιγμή εναλλακτική λύση, που κάτι μου έρχεται στο κεφάλι, ήθελα να το πω στο προηγούμενο συμβούλιο, δεν έτυχε, ενδεχόμενα να μπορείς στο στρατόπεδο εδώ να χωριστούν κάποιοι χώροι που έχουν και κτίρια, που έχουν και υποδομή, από το τμήμα ακόμα του στρατοπέδου που λειτουργεί και οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν με τις υποδομές αυτές που υπάρχουν οι οποίες θεωρώ ότι είναι επαρκείς.

Πέρασε από το μυαλό μου και το κάμπινγκ στο Παλατάκι. Δεν νομίζω όμως ότι επαρκεί, κάποιο τμήμα θα βρίσκαμε να το δώσουμε με έναν τρόπο η κυβέρνηση, δεν νομίζω ότι επαρκεί. Αν όμως σε τελική ανάλυση καταλήξουμε σε αυτό γιατί δεν θα υπάρξει κάτι άλλο, χθες λέω, δεν λέω αύριο, μεθαύριο, θα πρέπει να υπάρξει μία πλήρης υποδομή. Η υποδομή θα είναι αυτά τα λυόμενα, θα είναι τουαλέτες με την υποδομή την αποχετευτική που είπα ή χημικές, ο χώρος θα προστατεύεται με αυτό που είπες και εσύ, Δήμαρχε, στην αρχή, ώστε να μην δημιουργηθούν ανακλαστικά τέτοια ώστε έναν κόσμο που θέλω να πιστεύω, δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω πολιτικά, είναι χριστιανικός, να μην εξελιχθεί σε χριστιανο-φασιστικό. Με αυτά τα δεδομένα, είμαι υπέρ της οποιασδήποτε καλύτερης λύσης θα βρεθεί.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Ευχαριστούμε τον κ. Ασπρογέρακα. Ο κ. Φουρλής.

**ΦΟΥΡΛΗΣ:** Εγώ, κ. συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να αρχίσω από αυτό το νομικό θέμα που προέκυψε ενδεχομένως, στην επιστολή που στέλνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το ανέφερε ο κ. Μποζίκας ότι δεν είναι διαβαθμισμένο και δεν έχει πρωτόκολλο. Προφανώς είναι πολύ ξύπνιο αυτό το οποίο όπως είναι, διότι δεν αντιμετωπίστηκε με μία ελαφρότητα.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΦΟΥΡΛΗΣ:** Εγώ φωνάζω πιο πολύ, ένα-ένα όνομα.



ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΦΟΥΡΛΗΣ:** Άμα δεν μπορώ, τι να κάνω; Προφανώς, λέγω, ότι αυτό δεν αντιμετωπίστηκε...

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Παρακαλώ, συγνώμη, κ. Φουρλή, παρακαλώ συνάδελφοι, και συμπολίτες, ας σεβαστούμε τον ομιλητή.

**ΦΟΥΡΛΗΣ:** Με μία ιδιαίτερη ελαφρότητα δεδομένου ότι αυτό αποτελεί δήθεν συνομολογία για την έκταση του δήμου διότι αναφέρει εντέχνως και γι' αυτό δεν είναι αναβαθμισμένο, ότι που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου σας, αυτό μπορεί να είναι και δημόσιο, μπορεί να είναι και ιδιωτικό, μπορεί να είναι και δημόσιο-ιδιωτικό, μπορεί να είναι και δημοτικό σκέτο. Αυτό θέλει να καταλήξει, αυτό είναι πολύ εξυπνότερο, και αυτοί, μην νομίζετε, είναι αρκετά έμπειροι σε αυτά τα θέματα, δηλαδή δεν το πέρασαν έτσι το θέμα.

Και εγώ το πρώτο που είδα, που κοίταξα, στο έγγραφο που αναφέρω έλεγα μπράβο, ωραία, αυτοί, αλλά δεν λέει τίποτα. Είναι στον χώρο μας τον διοικητικό και πρέπει και από πολιτική ευγένεια αυτό να μας το ρωτούσαν, δεν μπορούσαν, γιατί είδαμε και σε κάποιες άλλες πόλεις, όπως είναι στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να είχαν διαφορετικές αποφάσεις, έγιναν, και κάποια που αποτελούν όνειδος όπως ήταν στην Έδεσσα, στη Νάουσα, που όργωσαν το βράδυ κάποιοι κύριοι που είχαν αντίθετη άποψη, που είναι κατακριτέοι στη συνείδηση τη δική μας, όπως είναι και κάποιες χώρες που κάνουν μονοσήμαντες και μονομερείς συμβάσεις, συμφωνίες, και κλείνουν τα σύνορα. Νομίζουμε όλοι.

Κύριοι και κυρίες, εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι και έχουμε άσπρα μαλλιά θα πω και εγώ λίγο για ένα λεπτό μόνο, γιατί αρέσκομαι λίγο να πω στην ιστορία που γίνεται αυτό με την πολιτική και την εθνική, βλέπαμε ένα έργο, το έδειχναν οι τηλεοράσεις τότε, ο Χριστός Ξανασταυρώνεται, και λέγαμε και πράγματι βλέπουμε αυτές τις εικόνες μετά από 45 χρόνια, αυτές οι ίδιες και αυτοί οι άνθρωποι που είναι μέσα στις λάσπες και στα νερά και τι αλληλεγγύη, Θεέ μου, να περνάνε αυτά τα σύνορα τα 1.500 κρυφά, ο ένας να βοηθάει τον άλλον, να μην κοιτάζει ο σώζων τον εαυτόν σωθήτω, να τους έχουν στον ώμο και να τους βοηθάνε.

Αυτό είναι μάθημα αλληλεγγύης προς όλον τον κόσμο. Και αυτό, παρένθεση, μην γελάτε, που ήρθε η Τζολί, και αυτό, ξέρετε το κοινοποιεί με τον δικό της χώρο και στο τέλος-τέλος είπε εγώ θα πάω διακοπές στη Λήμνο, πού είπε, Λέσβο, πού είπε, κάπου Λέσβο, που είπε. Δεν είναι σαν την Αμερικάνοι, σαν την Αγγλική πέρυσι το καλοκαίρι τη Σαν που έβγαζε φωτογραφίες παρακαλώ πληρωμένες κάποιες γυμνόστηθες ή να κάνουν μπάνιο και κοιτά κάτι ταλαίπωρους, συγνώμη για το 'ταλαίπωροι' γιατί ήταν ταλαιπωρημένοι δηλαδή για να είναι μία αποκρουστική εικόνα, κοιτάξτε την Ελλάδα. Ο tempora o mores. Αυτό έπρεπε να τιμούν τους Έλληνες γι' αυτό το οποίο κάνουν. Αυτοί είμαστε. Έχουμε καλό Σαμαρείτη.

Κ. Δρούλια, είπατε ότι εδώ και 16 μήνες φαντάστηκα το προσδιορίζεται από την κυβέρνηση που ήρθε τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν θέλω, εγώ πάντα ήμουν δίκαιος και στο κόμμα που ψήφιζα πάντα ήμουν αυτός ο πρώτος που λειτουργούσα και κατηγορούσα αυτά που έκανε. Δεν μου λέτε, το κόμμα αυτό που κυβερνάει είπε ότι η κα Μέρκελ 600.000 να ανοίξουμε, καταργούμε. Τι είναι αυτή και καταργεί; Δεν υπάρχουν νόμους, τη Σέγκεν για να πάνε εκεί πέρα; Αυτό ... ένα μέρος. Αλλά η Αραβική Άνοιξη, αυτή που θα γίνει τώρα, εγώ υποστήριζα τον Κλίντον πάντα, αλλά άμα βλέπω τη Χίλαρι Κλίντον που κατάλαβε εξωτερική πολιτική, που δεν άφηνε το ρώσικο καράβι, αν θυμόμαστε και έκανε βόλτες στην Κύπρο που είχε να βοηθήσει τον Άσαντ και ήταν και ο λατίνος εραστής ο γάλλος εκεί πέρα, συγνώμη για την έκφραση, με τη βέσπα ο οποίος έδινε τα όπλα, έπαθε αυτό πώς έπαθε, και όταν ήρθε η Ρωσία παρακαλώ του έριξε έναν πύραυλο από 1.500μ., συγνώμη, 1.500χλμ., και η απόκλιση παρακαλώ ήταν αν θα πέσει σε μένα ή θα πάει στον Μποζζικα, και καλά να έπεφτε στον Μποζζικα γιατί είναι ...

#### ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΦΟΥΡΛΗΣ:** Οι αθεόφοβοι οι Αμερικάνοι, για να λέμε ποια είναι η αλήθεια, τι έκαναν; Με ακούτε, κ. Μποζζικα; Προσέξτε. Αφού έριξε και κατάλαβαν που και οι Ρώσοι έχουν τέτοιο όπλο ότι υπάρχει και τι υπομονή έκαναν στους φίλους τους Ρώσους, μία μικρή παρένθεση, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν χρονολογία, αλλά κρατήστε τη, θυμάστε ότι η Τουρκία κατέβασε ένα ρώσικο

αεροπλάνο στα καλά καθούμενα τα πολεμικά του Βατιγώ; Και κάναμε τον σταυρό μας και λέγαμε έχουν τη δύναμη αυτοί να κατεβάσουν; Γιατί θεωρούσαν ότι έχει πυρηνικές κεφαλές. Όλοι είπαμε που σκεφτόμενοι, ότι αυτό θα το πληρώσουν οι Τούρκοι, και θα το πληρώσουν, συγγνώμη για ... και το πληρώνουν. Να μην πω τώρα πώς το πληρώνουν. Έχουμε να δούμε τον τουρισμό και όλα τα οπωροκηπευτικά που πηγαίνουν εκεί πέρα σταμάτησαν.

Άρα, λοιπόν, τώρα κατάλαβαν αυτοί οι φίλοι, οι σύμμαχοι, οι οποίοι του άρεσε αυτή η κατάσταση, αποχωρεί η Ρωσία, δεν θα είναι Αμερική, έκανε αυτό που έδειξε, έδειξε τον δυναμισμό και τώρα πάνε για εκλογές. Τώρα καταλαβαίνει η Αμερική ότι πρέπει να βοηθήσει για εκλογές. Καταλάβετε; Πέντε χρόνια τώρα η Αραβική Άνοιξη ήταν κατά το δοκούν, αλλά κάντα, το target group έλεγε .... όχι μέσα εκεί.

Κ. συνάδελφοι, δεν είναι προϊόν της κυβέρνησης αυτής που έρχεται εδώ πέρα. Ορίστε, τώρα μπήκε το ΝΑΤΟ. Τι θα έκανε παραπάνω τα ελληνικά πλοία; Αυτό που κάνει το ΝΑΤΟ, τα πλοία του ΝΑΤΟ. Θα κάναμε σαν τους Ιταλούς; Όχι, εγώ τους Ιταλούς τους αγαπάω, είναι δεύτερη πατρίδα μου. Ξεχνάτε; Γι' αυτό είναι καλό να θυμόμαστε την πολιτική στο ... και θα το πω και αυτό για εσάς, θα το πω γι' αυτό για εμάς όλους ότι σε αυτά που είπε ο κ. Δρούλιας που σε ένα τοπικό μέσο δώσαμε όλες, όλοι όσον αφορά για τους μετανάστες, όλοι συμφωνούμε, αλλά είπαμε ας κοιτάξετε και λίγο στην ιστορία, πάντα η Δυτ. Αθήνα σηκώνει τα βάρη, εμείς είμαστε αλληλέγγυοι, είναι δεδομένο, αλλά δέστε και κάπου αλλού, είπαμε αναλογικά, το λέω εγώ, η ισομερή, δεν ξέρω πού το λες, ας πάει και κανένα άλλο κέντρο εκεί πέρα. Ας πάει και κανένα άλλο, γιατί με όλες τις κυβερνήσεις, αυτό με ενοχλεί ιδιαίτερα δηλαδή και τα ελαφρά και τα στραβά.

Και ξέρετε γιατί; Αυτοί δεν αποτελούν βάρος, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να φύγουν. Ο φίλος τους ο ... ξέρετε τι έκανε; Όταν πήγαιναν ... φώναζε. Τώρα φώναξαν τα σύνορα ... έρχονται πιο εύκολα εδώ πέρα, που εμείς δεν μπορούμε να τους πνίξουμε, που υπάρχει η Συνθήκη του 1951 της Γενεύης που ο ... είναι υποχρεωμένος να πει αυτά εδώ πέρα και να εφαρμόσει, ο

οποίος ενεργεί με γρηγοράδα Επιτάφιο, πώς πάμε στον Επιτάφιο αργά-αργά, έτσι κάνει και αυτός, έτσι λειτουργεί και αυτός.

Τι κάνει λοιπόν; Τώρα, όσον αφορά η απόφαση που πήρε, κάποιοι συνάδελφοι, κάποιοι πολίτες εδώ πέρα προφανώς φοβούνται και φοβούνται γιατί οι μετανάστες μέσα σε αυτό που έφεραν μπορεί να υπάρχει και εγκληματικότητα, είναι φυσικό. Αυτοί οι άνθρωποι όμως πιστεύω έχουν στο DNA τους κάτι διαφορετικό, στο πολιτισμικό τους στοιχείο δεν είναι αυτό. Έλεγα για τον φίλο τον Ρέντσι ... ένα στυλ καραμπινιέρος, πού, στην Αλβανία παρακαλώ. Και κατάλαβαν ήδη, ήδη διάβασα σε μία ιταλική εφημερίδα έπιασαν και ορισμένα σκάφη αυτά από τα ταχύπλοα, τα έφτιαχναν κάποιοι φίλοι μας εδώ πέρα γείτονες ... για να πηγαίνουν μέσα για να κάνουν, και το αντελήφθηκαν και σου λένε μην περάσει κανένας. Κατά τα άλλα και αυτός στην Ευρώπη είναι αλληλέγγυος. Μας βοηθάει και αυτός, φίλος είναι, ξέρουμε ότι είναι οι φίλοι, αλλά πάρτε σας εσείς αυτά εδώ πέρα τώρα.

Αυτό λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν όπλο της Ελλάδος, ένεκα όχι της δημοκρατίας της αλληλεγγύης, γι' αυτούς θα αποτελεί όνειδος για όλους αυτούς τους ... , τους αυστριακούς, κ.λπ., και οι αποφάσεις οι πολιτικές που πήραν.

Αλλά θα πω κάτι το οποίο δεν ξέρει κανείς. Η Μέρκελ, παρακαλώ, το 1978, μπορείτε να με διαψεύσετε, γινόταν συνέδριο του ΚΚΕ του 10<sup>ου</sup> της νεολαίας, αν είναι τόσο, ... του κόμματος; Ε, λοιπόν, η Μέρκελ είχε έρθει εδώ πέρα στην Ελλάδα σαν εκπρόσωπος της Αν. Γερμανίας και πού φιλοξενήθηκε, παρακαλώ; Κάπου εδώ στη Φαβιέρου. Σε έναν φίλο μου δικηγόρο, ο οποίος ... και τι έγινε, πού πήγατε; Πήγαμε στα Καλάβρυτα, πήγαμε στο Δίστομο, κάποτε .... και τι έκανε; Έκλαιγε. Έκλαιγε αυτή η κυρία. Και αυτό είναι αλήθεια, και θα σας το επιβεβαιώσω δηλαδή. Είναι κομμουνιστής, δικηγόρος, γνωστός, δεν χρειάζεται να πω το όνομα τώρα εδώ πέρα, μπορεί όποιος θέλει να το πει, φιλοξενήθηκε εδώ πέρα στη Φαβιέρου.

Τι ήθελα να πω. Μπορεί να έχουν φιλολ... και αυτοί αισθήματα, αλλά όταν αλλάζουν τα θέματα για εσωτερική κατανάλωση για τις εκλογές, όλοι τα αλλάζουν. Δυστυχώς, εδώ πέρα, αυτοί εδώ πέρα άνθρωποι που ενδεχομένως

οι περισσότεροι μένουν στην Αφαία έχουν τον φόβο μήπως συμβεί κάτι, μήπως έχουν τίποτα παράξενες συμπεριφορές και παραβατικές συμπεριφορές και δικαίως ενδεχομένως.

Έχω την εντύπωση ότι η πολιτισμική τους συμπεριφορά δεν είναι ... και να κάνω. Θέλουν τα παιδάκια τους θέλουν να φύγουν. Θα βρουν τον τρόπο. Αυτοί οι καημένοι που έμειναν εδώ πέρα είναι οι πιο ταλαίπωροι, συγγνώμη που το χρησιμοποιώ, το λέω ... οικονομικά. Αυτοί που έχουν χρήματα βρίσκουν τρόπους και πληρώνουν και φτιάχνουν και θα δείτε, θα ευδοκιμήσουν αυτοί οι τύποι που θα τους βοηθήσουν.

Και υπάρχει ρι... πώς λέγεται στα αγγλικά, ότι επανεγκατάσταση, δεν ξέρω εγώ τον όρο εδώ πέρα. Αν τους κρατήσουμε αυτούς τους 40.000, 50.000, συμφωνώ με την πρόταση, τιμά τον δήμο μας αυτή η πρόταση που έκανε πριν ακόμα έρθει από τον υπουργό μας εδώ πέρα ότι είμαστε ανοιχτές τις καρδιές και τις αγκαλιές μας γι' αυτούς τους τύπους, πρέπει να είμαστε όμως σε εγρήγορση σε αυτά τα φαινόμενα που φοβούνται αυτοί οι φίλοι εδώ πέρα, να είμαστε πάντα... όσον αφορά τώρα τα οργανωτικά δεν το καν το συζητάμε, ότι θα έχουν συνθήκες υγιεινής, τροφής, ασφάλειας, οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι εκ των ουκ άνευ.

Εμείς έχουμε το πρόβλημα με την καθαριότητα, το οποίο, κ. Μποζίκας, που ίσως φωνάξετε, και κ. Σπηλιόπουλε, αφού ήρθαν σε εμάς εδώ και είμαστε αλληλέγγυοι θα μας φέρουν και αυτοί πέντε, πώς τα λένε αυτά, απορριμματοφόρα εκ περιτροπής για να κάνουμε γιατί είναι όλοι. Γιατί είπε ο κ. Μποζίκας, μας το διαβεβαίωσε ότι κανένας, καλά ήταν ΑΔΥΝΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ. Έχει ο καθένας να προτείνει για τον εαυτό του, όχι να τον πάω στον κ. Τσατσαμπά, να τον πάω στον κύριο... άλλον.

Με αυτά λοιπόν συμφωνώ με όλα αυτά που προτείνει ο δήμος να είμαστε σε εγρήγορση ... εγρήγορση, να μην δημιουργηθούν προβλήματα όσο το δυνατόν λιγότερο, γιατί ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει κάποια όχληση, έχουν δικαίωμα αυτοί οι άνθρωποι να πηγαίνουν, να πηγαίνουν και στον *Σκλαβενίτη* και στον *Βασιλόπουλο* και να ψωνίζουν και να κάνουν. Είναι άνθρωποι όπως είμαστε εμείς.

Και θα πω και ένα τελευταίο, κ. Πρόεδρε. Κ. Δήμαρχε. Σε αυτό το δισάκι που κουβαλάνε αυτοί οι άνθρωποι, τι κουβαλάνε; Τι να δώσουν; Τους πατεράδες που είναι πεθαμένοι, ενδεχομένως; Αυτούς που άφησαν πίσω; Την ιστορία; Εδώ στην Ελλάδα είμαστε και κάθε τόσο θέλουμε να πάμε στο χωριό μας ή από εκεί ... ξεκινήσαμε. Αυτοί δεν έχουν αισθήματα; Μόνο εμείς έχουμε αισθήματα; Εμείς τα παιδιά τα δικά μας αν ο δικός μου ο Χάρης περπατούσε στις λάσπες θα ήταν καλά; Ή εγώ έχω διαφορετική καρδιά και διαφορετικά αισθήματα και αυτοί δεν έχουν;

Με αυτά τα λίγα ή πολλά, που λέει και ο Μποζίκας, συμφωνώ με την πρόταση...

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Συνάδελφοι, ποιοι συνάδελφοι άλλοι θα μιλήσουν; Τώρα να καταγραφούν για να ολοκληρώσουμε. Ο κ. Κουβαράς.

**ΚΟΥΒΑΡΑΣ:** Εμείς ως ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ... ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ...

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Να δώσουμε τον λόγο στον ... πριν μιλήσουμε, συνάδελφοι, και τελειώνουμε με τους φορείς. Να μιλήσουν οι συνάδελφοι μετά να λήξει και η συζήτηση. Ο πρόεδρος του συλλόγου της Άνω Αφαιάς. Κάτω Αφαιάς, συγνώμη.

**ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ:** Καλησπέρα σας. Δεληγιάννης Σωκράτης λέγομαι και είμαι πρόεδρος του νεοσύστατου συλλόγου εξωραϊστικού της Κάτω Αφαιάς. Κοιτάξτε, πρέπει το πράγμα να το δούμε και από μία άλλη κατεύθυνση. Μιλάτε όλοι, πραγματικά, εντάξει, αλλά εκεί θα δημιουργηθεί ένα θέμα. Αν οι άνθρωποι αυτοί έρθουν εκεί χωρίς στέγαση, όπως είναι είτε σε σκηνές, είτε με κάποια προχειρότητα, και είναι πάρα πολλοί στον αριθμό απ' ό,τι πληροφορηθήκαμε, θα έχουμε το εξής πρόβλημα, πρόβλεψη, έτσι; Θα εξαγριωθούν. Θα κρυώσουν, θα πεινάσουν, να δυστυχήσουν.

Εμείς εκεί τα σπίτια μας είναι δίπλα. Πώς θα προστατευτούμε αν αυτοί οι άνθρωποι, ποιος μπορεί να τους δαμάσει αυτούς τους ανθρώπους τους αγριεμένους σε εμάς; Αυτό πρέπει να το δούμε, αυτήν την λεπτομέρεια. Βέβαια εμείς δεν είμαστε αντίθετοι με το να στεγαστούν οι άνθρωποι, είναι τα

σπίτια μας δίπλα, δεν έχουμε πρόβλημα, και εμείς θα συνεισφέρουμε, θα βοηθήσουμε όταν έρθουν.

Θέλουμε αυτό λίγο να το δούμε μπας και μπορέσουμε να μην έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Να γίνουν υποδομές, να υπάρξει στέγαση στους ανθρώπους και στη συνέχεια να έρθουν. Όπως είναι η κατάσταση έτσι και έρθουν θα έχουμε αυτά τα προβλήματα. Εύχομαι να μην έρθουν βέβαια, αλλά πιστεύω πως θα τα έχουμε. Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του συλλόγου. Ο συνάδελφος ο Κουβαράς έχει τον λόγο.

**ΚΟΥΒΑΡΑΣ:** Αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο φεύγοντας από εδώ να έχουμε κωδικοποιήσει κάποιες αλήθειες τις οποίες πρέπει να τις επικοινωνήσουμε και με τους Χαϊδαριώτες. Αλήθεια πρώτη, κατά τη γνώμη μου, όταν θέλεις να λύσεις ένα πρόβλημα, ασχολείσαι με την αιτία που γεννάει αυτό το πρόβλημα. Και δεν ασχολείσαι με τις συνέπειες που γεννάει αυτό το πρόβλημα. Άρα λοιπόν πρέπει όλοι να σκεφτούμε ότι το προσφυγικό θα υπάρχει και δεν θα λύνεται ό,τι μέτρα και να πάρουμε αν δεν λυθεί η αιτία που γεννάει το προσφυγικό, και αιτία είναι ο πόλεμος.

Και αυτός ο πόλεμος δεν είναι ένας οποιοσδήποτε πόλεμος. Δεν είναι ένας πόλεμος απελευθερωτικός ή για να φύγει ένα κακό καθεστώς, του Άσαντ στη Συρία, του Σαντάμ πριν λίγα χρόνια στο Ιράκ, των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν πριν από κάμποσα χρόνια. Είναι ένας πόλεμος που δεν τον κάνει δυστυχώς η νεοφιλελεύθερη Ευρώπη όπως ακούστηκε εδώ. Γιατί εκεί βομβαρδίζει ο δημοκρατικός Ομπάμα, εκεί βομβαρδίζει ο σοσιαλιστής Ολάντ. Είναι ένας πόλεμος που δεν δημιουργήθηκε επειδή η Ευρώπη έχασε τις αξίες του Διαφωτισμού. Γιατί τότε που υπήρχαν οι αξίες του Διαφωτισμού στην Ευρώπη η Ευρώπη ήταν η μεγαλύτερη ... δύναμη. Η Αγγλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, εκατομμύρια κόσμου τότε επί Διαφωτισμού τους είχε δούλους.

Αυτός ο πόλεμος έχει ονοματεπώνυμο και αυτό το ονοματεπώνυμο ούτε στις τηλεοράσεις ούτε εδώ θέλουν κάποιοι να ακούγεται. Αυτός ο πόλεμος είναι ιμπεριαλιστικός. Πάει να πει πόλεμος που τον κάνουν οι μεγάλες δυνάμεις για τα δικά τους συμφέροντα και τα συμφέροντα είναι συγκεκριμένα. Από το Ιράκ

και από τη Συρία πρέπει να περάσουν οι αγωγοί του φυσικού αερίου, είτε από τη Σαουδική Αραβία είτε από την Περσία που τα έφτιαξε τώρα πρόσφατα η Δύση μαζί της για να μην έχει εξάρτηση ενεργειακή από τη Ρωσία η Ευρώπη.

Στη Συρία και στο Ιράκ υπάρχουν τρελά αποθέματα σε φυσικό αέριο και σε πετρέλαιο. Στη Συρία είναι η μόνη χώρα που έχει βάσεις η Ρωσία και θέλουν να την ξεμπήξουν οι ανταγωνιστές της. Είναι συγκεκριμένος αυτός ο πόλεμος λοιπόν και αυτός ο πόλεμος δεν θα σταματήσει όσο υπάρχει αυτό το σύστημα που γεννάει αυτούς τους πολέμους. Και αυτή την πρώτη αλήθεια δεν μπορεί να την πουν αυτοί οι οποίοι είναι υπερασπιστές αυτού του συστήματος.

Αλήθεια δεύτερη. Δυστυχώς και η δική μας κυβέρνηση είτε πράσινη, παλιά, είτε μπλε, μετά, είτε ροζ τώρα, συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο. Και είναι συνυπεύθυνη γι' αυτό που γίνεται εκεί κάτω. Και συμμετέχει γιατί αυτοί οι βομβαρδισμοί γίνονται εκτός από τους Ρώσους και από τους Ευρωπαίους και από τους Αμερικάνους με αποφάσεις ΝΑΤΟϊκές και ευρωπαϊκές στις οποίες υπάρχει φαρδιά πλατιά η υπογραφή της ελληνικής κυβέρνησης

Συμμετέχει γιατί έχουμε στείλει στρατό στο Αφγανιστάν, φρεγάτες στον κόλπο, γιατί δίνουμε τη βάση της Σούδας στους Αμερικάνους και συζητάει η τωρινή κυβέρνηση μήπως τους δίνουμε και την Κάρπαθο.

Αλήθεια τρίτη. Εδώ και λίγα χρόνια όταν ξεκίνησαν οι πρόσφυγες να φεύγουν από εκεί εκατομμύρια ή εκατοντάδες χιλιάδες, κάποιοι συγκεκριμένοι, με ονοματεπώνυμο και χρώμα, οι κόκκινοι, έβγαιναν και έλεγαν, η μόνη λύση είναι οι πρώτες χώρες στις οποίες φτάνουν οι πρόσφυγες να τους τακτοποιούν, να τους δίνουν ταξιδιωτικά έγγραφα και να πηγαίνουν εκεί που θέλουν, γιατί αυτοί δεν θέλουν να μείνουν ούτε στην Ελλάδα, ούτε στα Σκόπια.

Όμως, όταν το έλεγαν αυτοί αυτό το πράγμα, έβγαιναν κάποιοι άλλοι και τους λοιδορούσαν. *Τι λέτε, ρε παιδιά, να διαλύσουμε τη Σένγκεν;* Ποια Σένγκεν, συνάδελφοι; Αυτή που την έκαναν κουρελόχαρτο οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι ανοιγοκλείνοντας τα σύνορα κατά πώς τους βολεύει; Ναι, λοιπόν, να την κάνουμε κουρελόχαρτο τη Σένγκεν και να σεβαστούμε τη Συνθήκη της



Γενεύης που μιλάει εξαντλητικά για το πώς πρέπει να χειριζόμαστε τους πρόσφυγες.

Τέταρτη αλήθεια. Χθες αλλά και πριν από δέκα μέρες η ελληνική κυβέρνηση στη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδέχθηκε το κλείσιμο του βαλκανικού δρόμου, αποδέχθηκε να σταματήσουν, λέει, οι ακανόνιστες ροές μέσα από τα Βαλκάνια. Αποδεχθήκαμε λοιπόν να εγκλωβιστούν εδώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Χθες έγινε αυτό. Και ταυτόχρονα φέραμε και το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, φέραμε τον λύκο να φυλάξει τα πρόβατα, φέραμε το ΝΑΤΟ το οποίο δεν αναγνωρίζει σύνορα ανάμεσα στα κράτη-μέλη του, το οποίο αναγνωρίζει γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, το οποίο αναγνωρίζει τα δήθεν δικαιώματα της Τουρκία στο Αιγαίο, να έρθει αυτός ο οποίος δημιούργησε το πρόβλημα να μας το λύσει εδώ. Και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό.

Πέμπτο. Όταν τα λέμε αυτά, βγαίνουν κάποιοι και μας λένε, καλά, αφήστε τα αυτά, τώρα τι κάνουμε. Δηλαδή ρίξαμε το καράβι δέκα φορές στα βράχια, μην μιλάτε γιατί το ρίξαμε, ποιος το έριξε, ελάτε να δούμε από ποια μεριά θα πέσουμε του караβιού, από τη δεξιά ή από την αριστερή, μπας και πνιγούμε λιγότεροι. Εμείς λοιπόν λέμε ότι το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να μην πηγαίνει το καράβι στα βράχια.

Από εκεί και ύστερα όμως αφού πήγε στα βράχια, εμείς λέμε ότι ένα πράγμα πρέπει να γίνει. Πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους μέχρι να φύγουν από εδώ και να πάνε εκεί που θέλουν να υπάρξουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Στέγαση, τροφή, περίθαλψη. Και αυτό δεν γίνεται ούτε με τις ΜΚΟ, που για να πας στο λιμάνι να δώσεις τρόφιμα πρέπει να πάρεις άδειες από αυτές, ούτε με τις ΜΚΟ που κάνουν τις προβοκάτσιες πάνω στα σύνορα στην Ειδομένη, ούτε με τη συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να μην υπάρξει κρατική παρέμβαση στην Ειδομένη για να μην παρεξηγηθούμε με τους εταίρους μας, βγήκε και το είπε ξεκάθαρα ο υπουργός, ούτε με τις τακτικές να τους αμολάμε από την Πλατεία Βικτωρίας και να φεύγουν τον ανήφορο να πάνε 500χλμ. Περπατώντας.

Καταλήγοντας λοιπόν, εμείς δεν θα χαϊδέσουμε κανενός αυτιά. Εμείς δεν θα κρυφτούμε πίσω από δικαιολογίες του στυλ να πάνε αναλογικά στους 350

δήμους, να μην έρθουν στην πολύπαθη Δυτ. Αθήνα. Εμείς δεν θα δώσουμε ούτε χιλιοστό χώρο σε ρατσιστικές, ξενοφοβικές αντιλήψεις. Εμείς θα δεχτούμε να φιλοξενηθούν οπουδήποτε αυτοί οι άνθρωποι, και μέσα στο δημαρχεί εν ανάγκη. Οπουδήποτε είναι να έρθουν.

Δεν θα το επιλέξουμε εμείς το πού θα έρθουν. Είναι δουλειά του κράτους αυτή. Εμείς θα κάνουμε το δικό μας καθήκον, όπου και να έρθουν. Δεν θα υποκαταστήσουμε όμως εμείς το κράτος γιατί δεν μπορούμε. Θα απαιτήσουμε όμως από το κράτος και αυτό πρέπει να βγει, να υπάρξουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Η κα Σκαμπά έχει τον λόγο.

**ΣΚΑΜΠΑ:** Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι η σημερινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπολείπεται σε αλληλεγγύη και ανθρωπιά από την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά που έχει δείξει ο ελληνικός λαός όλο αυτό το διάστημα που συρρέουν οι πρόσφυγες στη χώρα μας, σε αυτές τις... τους όγκους μετακίνησης.

Δεν μπορούμε να υπολειπόμαστε σε συμπεριφορά, των ανθρώπων οι οποίοι είναι εθελοντές και αλληλέγγυοι και προσφέρουν προσωπική εργασία στην πραγματικότητα υποκαθιστούν την έλλειψη των κρατικών δομών για να υποδεχτεί και να φροντίσει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να υπολειπόμαστε σε ανθρωπιά από τους απλούς ανθρώπους που πολλές φορές από το υστέρημά τους έχουν δώσει τρόφιμα ή εφόδια, ρούχα κ.λπ., στους πρόσφυγες για να μπορέσουν να συντηρηθούν.

Άρα νομίζω ότι ανεπιφύλακτα και άνευ όρων πρέπει να δεχτούμε σε οποιονδήποτε χώρο στο Χαϊδάρι να φιλοξενηθούν πρόσφυγες. Αντιλαμβάνομαι τις επιφυλάξεις και συμμερίζομαι τις επιφυλάξεις που εισηγητικά έβαλε η Δημοτική Αρχή. Όχι όσον αφορά την υποβάθμιση της περιοχής, αλλά όσον αφορά την εξασφάλιση ανθρώπινων, στοιχειωδών ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης γι' αυτούς τους ανθρώπους. Και είναι όντως επίφοβο και το σημείο αλλά και οι προϋποθέσεις.

Θα μείνω και εγώ λίγο στα αίτια όλου αυτού του πράγματος, όχι μόνο γιατί πρέπει να τα μνημονεύσουμε και να αποδώσουμε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι, όχι για εθνικούς λόγους, όχι για λόγους για να βγάλω ένα πολιτικό δεκάρικο αλλά γιατί είναι υποχρεωτικό να τα λαμβάνεις αυτά υπόψη σου όταν προτείνεις και συμμετέχεις σε μία λύση.

Και σε σχέση με το προσφυγικό, παρόλες τις δηλώσεις ή τις ενέργειες αλληλεγγύης που έχουμε δει από παντού, ακόμα και την κα Βαρδινογιάννη είδαμε να φωτογραφίζεται στον Πειραιά, δεν είναι σοφή λύση να βάλεις τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Η χθεσινή απόφαση της Συνόδου Κορυφής στην πραγματικότητα πολλαπλασιάζει, αναπαράγει αν... ή τουλάχιστον νομιμοποιεί το πρόβλημα έτσι όπως δημιουργήθηκε.

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τον πόλεμο, από τους ανταγωνισμούς και τους τυχοδιωκτισμούς στη Μέση Ανατολή στους οποίους έχει τη συμμετοχή της και η Ελλάδα διαχρονικά αλλά και σήμερα δυστυχώς με τις συμμαχίες της, με τις συμμετοχές της, με την ανοχή της, και βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί έχουν πνιγεί κατά εκατοντάδες και κατά χιλιάδες λόγω της πολιτικής κλειστών συνόρων της Ευρώπης και του ρατσισμού που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή σε μία Ευρώπη φρούριο και φυλακή για αυτούς τους ανθρώπους.

Άρα νομίζω ότι λύση σε αυτό δεν μπορεί να μας εγγυηθεί κανένας ο οποίος είναι συμμετέχων στο πρόβλημα. Επομένως ό,τι αποδεχτούμε, πρέπει να το αποδεχτούμε με εγγυητικές τον δήμο και τον κόσμο.

Η χθεσινή απόφαση στην πραγματικότητα νομιμοποιεί το κλείσιμο των συνόρων, αποδέχεται τα κλειστά σύνορα, το κλείσιμο του βαλκανικού δρόμου, παραβιάζει τη Συνθήκη της Γενεύης, το Διεθνές Δίκαιο σε σχέση με το άσυλο και τους πρόσφυγες και αναγνωρίζει την Τουρκία ως ασφαλή χώρα προορισμού, χωρίζει τους ανθρώπους αυτούς σε πρόσφυγες και μετανάστες, σε νόμιμους και παράτυπους παράνομους λαθραίους, είναι το ίδιο πράγμα στην πραγματικότητα, όπου για κάθε έναν παράτυπο ή λαθραίο που αποδέχεται η Τουρκία ως ασφαλείς προορισμούς, ένας νόμιμος Σύριος θα πηγαίνει στην Ευρώπη αλλά με το όριο των 72.000.

Ο Λίβανος έχει δεχτεί 1,5εκατ. πρόσφυγες. Η Ευρώπη βάζει άνω όριο 72.000. Εδώ είναι η πρώτη υποκρισία και το πρώτο που δείχνει ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ούτε καν αυτό.

Βεβαίως η Τουρκία ως ασφαλής προορισμός είναι μόνο ειρωνεία γιατί η Τουρκία έχει συμμετάσχει με απροκάλυπτο τρόπο σε αυτόν τον πόλεμο, η Τουρκία έχει ανοιχτό μέτωπο με τους Κούρδους στα σύνορά της και θα κάνει ό,τι χρειάζεται σε σχέση με αυτόν τον ανταγωνισμό, άρα κανείς δεν είναι ασφαλής εκεί, και βεβαίως όλοι ξέρουμε τις συνθήκες στη χώρα και για τους ίδιους του Τούρκους αλλά και για τους ξένους εκεί.

Με δεδομένα αυτά, νομίζω ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καταρχήν πρέπει να καθιστά σαφές ότι το σημείο υποδοχής το οποίο αποδεχόμαστε και η φιλοξενία αφορά πρόσφυγες και μετανάστες. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Δεν πρέπει να δεχτούμε τον διαχωρισμό.

Το δεύτερο, πρέπει να είναι σαφές στην απόφασή μας ότι δεχόμαστε μόνο ανοιχτή δομή, δεν δεχόμαστε κλειστού τύπου στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Τρίτο, αυτό θα διασφαλιστεί εάν ελέγχεται από τον δήμο και τους αλληλέγγυους και εθελοντές που υπάρχουν και στο Χαϊδάρι όπως υπάρχουν και παντού ή από άλλες περιοχές.

Με αυτήν την έννοια να εξασφαλιστούν ανθρώπινες συνθήκες, να μας πουν τι θα κάνουν, θα εγκαταστήσουν λυόμενα, θα συνδέσουν με το αποθηκευτικό δίκτυο; Είναι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής για να μπορεί κανείς να ζει ανθρώπινα. Να ενισχυθούν τα νοσοκομεία της περιοχής για να μπορούν να καλύψουν τον επιπλέον φόρτο γιατί θα χρειαστεί περίθαλψη γι' αυτούς τους ανθρώπους, όπως χρειάζεται και για εμάς. Και βεβαίως πρόσβαση από και προς τη Δομή, να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μετακινηθούν όταν το χρειάζεται προς τον αστικό ιστό, αλλά και να μπορούν να πηγαίνουν όσοι θέλουν να τους συμπαρασταθούν εκεί. Άρα μιλάμε για πρόβλεψη, για συγκοινωνία, σύνδεση με την περιοχή.

Νομίζω ότι αυτά πρέπει να είναι απαιτήσεις προκειμένου να αποδεχτούμε και πρέπει να ελεγχθούν από εμάς και να γνωρίζουμε τι γίνεται και να γνωρίζει βέβαια και ο χαϊδαριώτικος λαός.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Ευχαριστούμε την κα Σκαμπά. Ο κ. Τσατσαμπάς.

**ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ:** Οι συμπολίτες μας νομίζω μας τιμάνε με την εμπιστοσύνη τους, για να βρισκόμαστε εδώ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να τους εκπροσωπούμε, να υπερασπίζουμε τα συμφέροντα της πόλης, δηλαδή τον τόπο εδώ που ζουν οι ίδιοι, οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους, που είναι οι περιουσίες τους, που είναι ο αγώνα μιας ζωής τους, και βέβαια να είμαστε ωφέλιμοι, να είμαστε χρήσιμοι για τον τόπο και κατ' επέκταση νομίζω για τον πληθυσμό που ζει εδώ, που κατοικεί.

Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι πρέπει να βλέπουμε μέσα σε συνθήκες κρίσης κινδύνους οι οποίοι κίνδυνοι να μας δημιουργούν μία ψυχολογία να γινόμαστε σκληροί, άκαρδοι, απάνθρωποι, αφιλόξενοι, και νομίζω ότι σε κανέναν άνθρωπο και ιδιαίτερα εδώ στους ανθρώπους των δυτικών προαστίων, αν θέλετε, τους ανθρώπους του μόχθου και του αγώνα για τη ζωή, δεν υπάρχουν τέτοια συναισθήματα.

Ωστόσο, είναι δικαιολογημένες οι ανησυχίες, είναι δικαιολογημένοι οι φόβοι και εδώ πρέπει να υπάρχει το κράτος, πρέπει να υπάρχουν οι φορείς, η Αυτοδιοίκηση, η Περιφέρεια, το οργανωμένο κράτος προκειμένου να αντιμετωπίζει προβλήματα, προκειμένου να ξεπερνιούνται αυτά τα ζητήματα, οι φόβοι, οι ανησυχίες, οι δικαιολογημένοι, όπως είπα.

Υπάρχουν προβλήματα, τα βλέπουμε, τα ζούμε, τα ακούμε καθημερινά και δυστυχώς έχουν, αν θέλετε, συμβάλει στο να υπάρχουν ανησυχίες. Όσο αυτά τα προβλήματα ξεπερνιούνται, όσο γίνεται καλύτερη οργάνωση, νομίζω ότι οι ανησυχίες αυτές θα μειώνονται και αυτό είναι προς το καλό όλων.

Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι Έλληνες, εκπρόσωποι της χώρας στις μάχες που δίνουν λειτουργούν ως μειοδότες. Πιστεύω ότι κάνουν το καλύτερο δυνατό μέσα στις συνθήκες που βρίσκονται κάθε φορά στο επίπεδο των

διαπραγματεύσεων. Και επειδή αυτή η λέξη, διαπραγμάτευση, τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι βρίσκεται στο απόγειο, στην κορυφή, σε όλα τα επίπεδα, και στα οικονομικά και στο προσφυγικό τώρα, θα έλεγα ότι θα πρέπει και λίγο να αγγίξει και εμάς, γιατί όχι; Και προσέξτε, μην παρεξηγηθώ, όχι στο στοιχείο του εκβιασμού, διαπραγμάτευση στη βάση των αρχών, διαπραγμάτευση στη βάση συμφωνιών, διαπραγμάτευση στη βάση διακηρύξεων και λόγων και στη βάση λόγων και έργων.

Γιατί το λέω αυτό, να γίνω πιο συγκεκριμένος. Θέλω λοιπόν εδώ να πω ότι πράγματι η προβλήτα 4 έχει απασχολήσει πολλές φορές το Δημοτικό Συμβούλιο και πάνω από δεκαετία έχει ξεκινήσει από το 2005 με επιστολές, έχουν γίνει και συγκεκριμένες προτάσεις, και τεκμηριωμένες, και τεχνοκρατικές, και δεν θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας. Από όλες τις παρατάξεις, αν θέλετε, υπάρχουν κοινές αποφάσεις για να έρθει αυτός ο χώρος στον δήμο και να αξιοποιηθεί.

Παρόλα αυτά τα χρόνια και όλες αυτές τις προσπάθειες φαίνεται ότι οι αρμόδιοι κάθε φορά δεν ασχολήθηκαν με αυτό, ωστόσο όμως τώρα στην ώρα της κρίσης ασχολήθηκαν με αυτόν τον χώρο και αμέσως τον επέλεξαν και βρήκαν λύση.

Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να έρθει ο δήμος και όλοι μας μαζί και να πούμε, κοιτάξτε, υπάρχουν και αυτά τα αιτήματα, και με αυτά τα αιτήματα επειδή συμφωνείτε όλοι, ακόμη και ο σημερινός πρωθυπουργός το είχε εξαγγείλει, πρέπει να τελειώνουμε, και να τελειώνουμε με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Είναι αυτονόητο ότι πρέπει οι συνθήκες να είναι ανθρώπινες στο επίπεδο της φιλοξενίας, αφού είναι και ειλημμένη απόφαση. Δεν το συζητάμε. Δεν θα αναφερθώ δηλαδή να υπάρχουν αποχετευτικά, να υπάρχουν εξασφαλισμένες συνθήκες υγιεινής και όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι είναι χρέος και της πολιτείας και ο δήμος πρέπει να βοηθήσει σε αυτό. Ωστόσο όμως θα πω ναι, ότι θα πρέπει και ο δήμος να πιέσει και όλοι μας να πιέσουμε, οι όροι της ισομέρειας και της αναλογικότητας να υπάρξουν.

Ακούστηκαν κάποιες φωνές, τις κατανοώ, ανθρώπινα και συναισθηματικά, λογικά όμως και πολιτικά λέω ότι δεν πρέπει να υπερβάλλουμε, μην έρθουν και όλοι ο πρόσφυγες εδώ στο Χαϊδάρι, μην γεμίσουμε δηλαδή και την προβλήτα και το στρατόπεδο και τις κατασκηνώσεις και τις πλατείες και τις γειτονίες, όχι γιατί δεν είμαστε φιλόξενοι, αλλά γιατί κατανοείτε ότι δεν είναι το λογικό και δεν είναι και το δίκαιο.

Θα συνεχίσω με το στρατόπεδο. Όλοι μας χρόνια τώρα ζητάμε το στρατόπεδο να χαρακτηριστεί ιστορικός τόπος για να μπορέσει να εξασφαλιστεί, να εξασφαλιστεί, να μην οικοπεδοποιηθεί, να μην γίνουν χρήσεις που δεν τις θέλουμε. Είναι η ώρα, όλοι έχουμε συμφωνήσει και η κυβέρνηση και επιτελείς της και παράγοντές της σε αυτό το πράγμα, έχουν περάσει δύο χρόνια, οι προηγούμενοι μπορεί να μην ήθελαν, μπορεί να σκόπευαν όπως πολλές φορές και δικαίως υπήρχαν καταγγελίες στην εκμετάλλευση και αλλού, όμως οι τωρινοί όλοι και η Δημοτική Αρχή και η κυβέρνηση και όλες οι παρατάξεις λέμε να εξασφαλιστεί ο χώρος. Ας μας δώσουν ένα χρονοδιάγραμμα να το κάνουν και ας φιλοξενήσουμε και πρόσφυγες. Αλλά αυτά τα οποία ζητάμε τα αγνοούν όλοι, αυτά για τα οποία ανησυχούμε, όχι για την φιλοξενία αλλά για τους τρόπους που είπαμε, εκεί είναι πρόθυμοι.

Και αν θέλετε μονολεκτικά θα προσθέσω ακόμα και το μετρό, γιατί όχι στο Σκαρμαγκά; Και εκεί μπορούν να μεταφέρουν κονδύλια με μία απόφαση, εκεί που τα ρίχνουν τώρα, ώστε να δρομολογηθεί το ζήτημα και αυτό.

Δεν θέλω να μακρηγορήσω, θα σταθώ σε αυτό που είπε ο Θοδωρής Σπηλιόπουλος, ότι ξέρετε, είναι μία υπόθεση 3-4 μηνών. Θοδωρή, δεν είναι υπόθεση 3-4 μηνών και μάλιστα αν δεχτώ αυτό που ανέφερε ο δήμαρχος ότι υπάρχει το σχέδιο και καλώς διότι οι σκηνές είναι τελείως ακατάλληλες στον συγκεκριμένο χώρο να στηθούν λυόμενα, είναι υπόθεση τριών, τεσσάρων ετών και παραπάνω, και παραπάνω ίσως, με δεδομένα αυτά όλα τα οποία γνωρίζουμε, ακούμε, βλέπουμε, τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε όσο γίνεται πιο δίκαιοι, δίκαιοι όχι για να αναλάβουμε εμείς τα βάρη από φιλοτιμία και φιλοξενία, δίκαιοι σε σχέση με τα βάρη που πρέπει να πέσουν σε όλη τη χώρα, σε όλες τις δομές που υπάρχουν

και βάρη εννοώ σε εισαγωγικά, για να μην παρεξηγηθώ, το διευκρινίζω και αυτό, δεν είναι βάρη οι άνθρωποι, ωστόσο όμως νομίζω ότι ακόμα και γι' αυτούς αν δεν δημιουργηθούν γκέτο και υπάρχει μία αναλογική διασπορά είναι καλύτερο και για το επίπεδο της ζωής τους και για την αφομοίωσή τους για όσους μείνουν εδώ στη χώρα μας.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Θα δώσουμε τον λόγο για ένα λεπτό στον κ. Λιανό που είναι πρόεδρος του ΚΕΑ-ΑμεΑ που είναι στην περιοχή της Αφαιάς, θα μιλήσει, έχει ζητήσει τον λόγο ο Νίκος Καραγιάννης και θα κλείσει ο δήμαρχος.

**ΛΙΑΝΟΣ:** Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, αξιότιμοι κ. σύμβουλοι, κ. εκπρόσωποι των φορέων, λέγομαι Νίκος Λιανός, είμαι πρόεδρος του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Σε λίγες μέρες μεταφερόμαστε στην Αφαιά στο πρώην Χρονίων Παθήσεων. Άκουσα με προσοχή όλες τις τοποθετήσεις, λογικό ήταν και έτσι θα έπρεπε να ήταν, ο καθένας με τις διαφορές του. Εγώ δεν ήθελα να αναλύσω τις διαφορές σας, παρότι είμαι αρκετά συνδεδεμένος με το Χαϊδάρι πάρα, πάρα πολλά χρόνια, όμως τώρα είμαι κάτοικος Γαλατσίου, τώρα μεταφέρονται εδώ σε λίγες μέρες εντός του Απριλίου, σας είπα στην Αφαιά.

Δεν θέλω να κάνω άλλα σχόλια, μία πρόταση να κάνω γιατί αυτό έχει σημασία μήπως βρεθεί κάποια άλλη λύση. Προτείνω και μάλιστα μεθαύριο που έχω και συνάντηση με τον κ. δήμαρχο θα του το θέσω και προσωπικά, υπάρχει στρατόπεδο στην Κερατέα ανενεργό που μπορεί να περιθάψει ανθρώπινα πάρα, πάρα, πάρα πολλά άτομα. Υπάρχουν δύο στρατόπεδα της αεροπορίας, το ένα είναι έξω από την πόλη, το άλλο είναι ευθεία πάνω από την πόλη που έχει συνθήκες και είναι ανενεργό και θα μπορέσει να λύσει πάρα πολλά προβλήματα.

Καλώ αν αυτό είναι εφικτό και αν το θέλετε, πέραν της όποιας πληροφορίας μπορώ να δώσω μεθαύριο στον κ. δήμαρχο, να κάνετε οποιεσδήποτε ενέργειες για να σωθεί η περιοχή. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ευχαριστώ που με δεχτήκατε.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Ο κ. Καραγιάννης έχει τον λόγο.



**ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:** Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω, αν και η τοποθέτηση του δημάρχου και η τοποθέτηση του συνάδελφου του Τάκη Κουβαρά δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνείας, νομίζω ότι πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλους τους τόνους το τι συζητάμε σήμερα, γιατί γίνεται μία προσπάθεια να μείνει στο ζήτημα της αλληλεγγύης το ψευδεπίγραφο ζήτημα έως και της φιλανθρωπίας, αυτό που κάνει η Βαρδινογιάννη ή η κάθε Βαρδινογιάννη, και να μπορέσει να μπει στο ζύγι το ζήτημα της αλληλεγγύης και ταυτόχρονα να συνδεθεί με το ζήτημα του κράτους και την ευθύνη που έχει ... και δημιουργεί την κατάσταση και την ευθύνη ακριβώς για να το λύσει.

Αν και μόνο αν πάρουμε υπόψη μας αυτά που είπε ο συνάδελφος ο κ. Κουβαράς για τις αιτίες του πολέμου, μπορεί πραγματικά να λυθεί το ζήτημα. Χθες όμως, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, επιβεβαιώθηκε για ακόμα μία φορά, το λέω γι' αυτούς που συνεχίζουν και έχουν τις αυταπάτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτήν την κυβέρνηση ότι ακούω ότι μπορεί να διαπραγματευτεί κ.λπ., κ.λπ., κ.λπ..

Όσο λοιπόν έχουν αυτές τις αυταπάτες, κοροϊδεύουν τον κόσμο με το εξής, η κατάσταση θα χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Οι πρόσφυγες όσο θα γίνονται καλύτερος ο καιρός αφού έχουν φτιάξει αυτόν τον απαράδεκτο φράκτη, τον κυριολεκτικά απαράδεκτο φράκτη, αυτοί που μιλάνε για πυροβολισμούς στα σύνορα και κρατάνε αυτόν τον απαράδεκτο φράκτη στα βόρεια, νομίζω είναι κατανοητό τι σημαίνει ότι όταν καλοκαιριάσει και γίνουν καλύτερες οι συνθήκες, πόσο θα αυξηθούν οι πρόσφυγες που θα θέλουν να περάσουν απέναντι.

Οι άνθρωποι αυτοί δεν έρχονται εδώ πέρα για να ληστέψουν τις περιουσίες μας, για να μπουν στα σπίτια μας κ.λπ., κ.λπ.. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ πέρα δυστυχώς γιατί με ευθύνη αυτής της κυβέρνησης και με όλων των προηγούμενων, με ευθύνη των ιμπεριαλιστικών οργανισμών αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του NATO, των χωρών εκείνων που για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα ... ομίλων και κάνουν business στην περιοχή έχουν διαμελίσει λαούς και χώρες και φτάνουν οι άνθρωποι να ξεσπιτώνονται, να ξεριζώνονται και να πρέπει να πηγαίνουν με κίνδυνο της ζωής τους από

χώρα σε χώρα διασχίζοντας πολλές φορές με τα πόδια, και είναι συγκλονιστικό αυτό, η εικόνα του παιδιού, του πεντάχρονου, που ανεβαίνει 500χλμ. με τα πόδια να κατευθυνθεί μπας και βρει λύση μόνο του ασυνόδευτο, είναι συγκλονιστικές, και δεν μπορεί αυτοί που υποστηρίζουν αυτήν την κυβέρνηση που έχει δημιουργήσει αυτήν την κατάσταση να μιλάνε σήμερα για ανθρωπιά.

Αυτή λοιπόν η κατάσταση μέρα με τη μέρα θα χειροτερεύει. Αυτή η κατάσταση αν δεν πάρει απόφαση ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, ότι πρέπει να σταματήσει, τότε δεν υπάρχει σωτηρία, γιατί ταυτόχρονα με αυτήν την κατάσταση είναι η ίδια η κυβέρνηση που μας καταδικάζει στη φτώχεια, στην ανεργία, στην ανασφάλιστη δουλειά. Είναι οι ίδιοι και όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση, είναι αυτή η κυβέρνηση που συνεχίζει το έργο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, εξυπηρετώντας την ίδια εξουσία που δεν έχει τίποτα να χάσει, ούτε από τα κέρδη της, ούτε από το πώς θα δείξει πετώντας και βγάζοντας καμία φωτογραφία στο λιμάνι του Πειραιά δείχνοντας δήθεν τη φιλανθρωπία της, αφού πρώτα έχει ξεζουμίσει τους Έλληνες και τους ξένους εργαζόμενους. Που νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε πλέον ότι στη δουλειά πλέον δεν τους ξεχωρίζει κιόλας. 340 παίρνει ο Έλληνας, 340 παίρνει και ο ξένος. Για να δούμε αν είμαστε όλοι Έλληνες. Γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα.

Δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Την περιοχή στον Σκαραμαγκά και στην Αφαία δεν την καταδίκασαν οι ξένοι Σύριοι πριν 20 χρόνια. Ο Νιάρχος την καταδίκασε, ο Έλληνας Νιάρχος την καταδίκασε με τα ναυπηγεία, οι ελληνικές κυβερνήσεις την καταδίκασαν, Έλληνες δηλαδή κατά τα άλλα, των ελληνικών συμφερόντων επιχείρηση η ΕΡΓΟΣΕ, που καταδίκασε τον κόσμο εκεί πέρα να πνίγεται, οι ελληνικές κυβερνήσεις που για να μην χαλάσουν φράγκο για έργα αντιπλημμυρικά πνίγεται εκεί ο κόσμος. Ποιοι είναι αυτοί; Είναι ξένοι; Ξένοι την έκαναν την περιοχή στην κατάσταση που είναι;

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:** Και οι δήμαρχοι, λοιπόν, αφήστε με, αφήστε με, και οι δήμαρχοι λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια ακριβώς αυτήν την πολιτική υπηρετούσαν. Και επειδή ακριβώς υπηρετούσαν αυτήν την πολιτική σήμερα βγαίνουν κάποιοι και βάζουν την ανθρωπιά στο ζύγι, λες και η ανθρωπιά έχει

ζύγι και μπορεί να μετρηθεί σε ποσόστωση και είναι ντροπή κάποιος να μιλάει για ποσόστωση, μπαίνει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε ζύγι και σε ποσοστό; Μπαίνει η ανθρώπινη ύπαρξη, τα παιδιά που σκοτώνονται, που πνίγονται, σε ζύγι και σε ποσοστό; Δηλαδή το ζήτημα είναι το 3% στο Χαϊδάρι, το 2% στο Αιγάλεω, και το 1% στη Λαμία; Έτσι θα λυθεί το πρόβλημα; Είναι γεωγραφικό το ζήτημα;

Δηλαδή αν εδώ στο Χαϊδάρι στην πλατεία παρατημένη χωρίς καμία συνθήκη ανθρώπινης ύπαρξης και χωρίς ανθρώπινες υποδομές θα λέγαμε, εντάξει μωρέ, δεν είναι στην υποβαθμισμένη περιοχή του Σκαρामαγκά. Αν ήταν στα βόρεια προάστια, χωρίς καμία υποδομή, τι θα λέγαμε; Εντάξει, ισομερίστηκε και στα βόρεια προάστια, ας κάθονται εκεί μέσα στο κρύο και στο αγιάζι. Το ζήτημα ήταν η ποσόστωση.

Λοιπόν αυτό λέμε και ξεκαθαρίζουμε. Για εμάς δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Για εμάς οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι, και μακριά, και δεν θα αφήσουμε να εκφραστούν ξενοφοβικές και ρατσιστικές αντιλήψεις. Και αυτοί που σήμερα το παίζουν πατριώτες, αυτοί που σήμερα το παίζουν πατριώτες και λένε ότι οι ξένοι κ.λπ., κ.λπ., είναι οι ίδιοι που δεν λένε κουβέντα για το ΝΑΤΟ και λένε το ΝΑΤΟ να μας φυλάξει τα σύνορα και να γκριζάρει το Αιγαίο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Ποιος μιλάει για τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα που σε ένα βράδυ που κυβερνήσεις επί κυβερνήσεων δεν τολμούσαν να θίξουν αυτό το ζήτημα και ήρθε η δήθεν αριστερή κυβέρνηση να δώσει στο ΝΑΤΟ συνδιαχείριση στο Αιγαίο; Και ο δήθεν κατά τα άλλα πατριώτης και ελληναράς Καμμένος να είναι ο πρώτος που να λέει βάση στην Κάρπαθο. Ο ελληναράς Κοτζιάς να χορεύει ζεϊμπέκικα και χασάπικα με τους άλλους όλους δολοφόνους και να φωνάζουν όλοι μαζί το ... δεν ξέρω αυτό το τραγούδι, πώς λέγεται, το "we are the peace" και να κοροϊδεύουν τον κοσμάκη.

Άρα, λοιπόν, εδώ πέρα δεν είναι, ούτε όλοι λέμε τα ίδια ούτε και όλοι τα λένε και όλα τυχαία. Αν κάποιος βάζει το ζήτημα της ποσόστωσης για να κρύψει τη διαφωνία του και να λέει μετά, *εγώ διαφωνούσα*, ή αν κάποιος νομίζει ότι θα φέρει εδώ πέρα τους πρόσφυγες, θα τους αμολήσει για να λύσει το πρόβλημα

στον Πειραιά, γιατί αυτό υποψιάζομαι, όχι υποψιάζομαι εγώ, υποψιαζόμαστε, ότι για να λυθεί το πρόβλημα στον Πειραιά τώρα που είναι και τουριστική σεζόν, θα δημιουργηθούν τα Hot Spots σε άλλες περιοχές για να κρυφτεί το πρόβλημα κάτω από το χαλί και πού θα μένουν αυτοί οι άνθρωποι; Σε ποιες συνθήκες, με τι σίτιση, στέγαση κ.λπ., το συζητάμε όπως είπε και ο Θεodorής τα τεχνικά έπονται. Λοιπόν, δεν έπονται. Δεν έπονται.

Ποιοι δίνουν 700εκατ. στις ΜΚΟ; Με αυτά τα λεφτά δεν μπορούσαν να φτιαχτούν οι υποδομές; Γιατί δεν αξιοποιούνται άλλοι κλειστοί χώροι, κατασκηνώσεις, άλλα κλειστά ξενοδοχεία; Ή στο κάτω-κάτω της γραφής, να ενοικιαστούν και ξενοδοχεία.

Τελειώνοντας να πω το εξής, σε κάθε περίπτωση έχουμε ήδη κάνει κάλεσμα ανοιχτό σε όλα τα σχολεία της περιοχής, σε σωματεία, σε μαζικούς φορείς, σε εθνικοτοπικούς συλλόγους, σε αθλητικά σωματεία, να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους. Όπως και την προηγούμενη φορά θεωρούμε ότι χιλιάδες θα είναι και τα τρόφιμα και τα υπόλοιπα πράγματα που θα μαζευτούν για να δοθούν στους πρόσφυγες.

Εμείς θα τους καλοδεχτούμε όπου και αν έρθουν αυτοί οι πρόσφυγες, γιατί τους θεωρούμε αδέρφια μας και είναι αδέρφια μας. Θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς στη θέση τους και αυτοί στη δική μας και θα θέλαμε τότε και μία ζεστή αγκαλιά και ένα χέρι να μας σφίξει και κάποια να μας καλωσορίσει, γιατί δυστυχώς αυτό που έχει μείνει σε αυτούς τους ανθρώπους είναι η ανθρωπιά που τους δείχνουν όχι όμως οι φιλόανθρωποι και οι κυβερνήσεις και οι ΜΚΟ αλλά πραγματικά τα ταξικά τους αδέρφια, οι εργαζόμενοι, αυτοί που και σήμερα καταλαβαίνουν τη σαπίλα αυτού του συστήματος, τη σαπίλα του καπιταλισμού που άλλους τους βάζει και δουλεύουν για 350 ευρώ και δεν έχουν ένα μεροκάματο να γυρίσουν στο σπίτι τους και άλλους τους ξεριζώνουν από τα σπίτια τους. Γιατί δυστυχώς το 2015 και το 2016 στη χώρα μας τα αδέρφια μας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας έγιναν οικονομικοί μετανάστες.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Θα δώσουμε τον λόγο στον δήμαρχο για το κλείσιμο, αλλά επειδή υπάρχει και μία παράδοση με τους προέδρους τελευταία, ένα σχόλιο

θέλω να κάνω, γιατί είπαμε πολλά για τους ... κ.λπ.. Και οι Χιώτες που ήρθαν στο Χαϊδάρι δεν καλοπερνούσαν όταν ήρθαν. Και όλοι οι υπόλοιποι που ήρθαν στην Αθήνα να γίνουν φτηνοί εργάτες για τους καπιταλιστές. Δήμαρχε.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Είχαμε βάλει κατάλογο, συναδέλφισσα Λυμπουσάκη, ζήτησα ποιος θέλει, τώρα αν το παραβιάσω, θα αρχίσει και άλλος συνάδελφος. Θα θέλει να... ορίστε, θέλει να μιλήσει και άλλος. Βάλαμε έναν κατάλογο, να τον τηρήσουμε. Δύο μίλησαν από τη συμπολίτευση. Ο δήμαρχος.

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Όταν έρχονταν τα εσωτερικά μεταναστευτικά κύματα τις δεκαετίες κυρίως του '50, όταν έρχονταν, λέω, έρχονταν τα εσωτερικά μεταναστευτικά κύματα τις δεκαετίες κυρίως '50, '60 και '70 στην Αθήνα, έγραφαν τότε οι Αθηναίοι, «έξω οι βλάχοι από την Αθήνα» ... μετανάστες. Βέβαια είναι πολύ σοβαρό το θέμα και δεν είπαμε χρόνια πολλά σήμερα στους εορτάζοντες, έχουμε εδώ τον Θεodorή Σπηλιόπουλο, Θεodorήδες και Θεodώρες, η Θεodώρα η Λατρώνη που είναι πίσω, ο Σκουλαρικός, ο Χιώνης, που παρόλο ότι γιορτάζουν ήρθαν, για να δούμε πόσο σημαντική είναι η σημερινή συζήτηση, και να μην υποτιμάτε καμία συζήτηση που γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, γίνεται με αυτόν τον τρόπο που γίνεται σήμερα εντελώς δημοκρατικά, εκφράζονται όλες οι απόψεις και νομίζω ότι και η απόφαση που θα πάρουμε στο τέλος θα είναι μία τιμητική απόφαση και θα γραφτεί στις καλές σελίδες του Δημοτικού Συμβουλίου.

Να πω, γιατί ακούστηκε πριν ότι υπήρχε καθυστέρηση στην ενημέρωση. Ίσα-ίσα, πιο γρήγορα δεν γινόταν. Χτες το βράδυ ήταν παρών ο Αντρέας Μποζίκας γιατί ήμαστε σε μία σύσκεψη σχετικά με τις διεκδικήσεις, που έχουμε και τεράστιο πρόβλημα στο Χαϊδάρι, διεκδικήσεις από τη Μονή ... και τη Μητρόπολη Λαμίας, διεκδικούν χιλιάδες στρέμματα και κυρίως στην περιοχή του βουνού, του Ποικίλλου Όρους και του Όρους Αιγάλεω και του Σκαραμαγκά και της Αφαιάς. Διεκδικούν χιλιάδες στρέμματα, 7.500στρμ..

Όταν ενημερώθηκα λοιπόν, όταν με πήραν τηλέφωνο, αυτά τα τηλεφωνήματα που σας είπα, αμέσως το είπα στον Αντρέα, έφυγα αμέσως και ήρθα στο δημαρχείο, ενημερώσαμε τους επικεφαλής των παρατάξεων πρώτα, πήρα τη

Γιάννα Ζέρβα η οποία είναι δημοτική σύμβουλος της περιοχής, της είπα να πάρει τους προέδρους και τους κατοίκους, αυτό το οποίο έγινε, άρα λοιπόν η ενημέρωση έγινε αμέσως, ταχύτατα, δηλαδή ειλικρινά σας λέω μέσα σε χρόνο... γιατί θέλαμε πάνω από όλα ο κόσμος να ενημερωθεί.

Και σας λέω με κάθε ειλικρίνεια, ό,τι πληροφορία έχουμε και ό,τι έχουμε βγάλει με το τσιγκέλι από τους κοινωνικούς παράγοντες, σας τα είπαμε όλα. Δηλαδή σας ορκίζομαι, ανοιχτό βιβλίο είμαστε, δεν κρύβουμε τίποτα. Ό,τι μας έχουν πει, αυτό μεταφέραμε. Και εμείς έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα, και μπήκαν και από τις ομιλίες και από τις αγωνίες των κατοίκων. Ειλικρινά όμως, ούτε και εμείς δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε μια και δεν υπάρχει σήμερα εδώ κάποιος εκπρόσωπος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που έχει αναλάβει να φτιάξει αυτήν την εγκατάσταση. Δυστυχώς δεν ήρθε κανένας. Δεν ευθυνόμαστε εμείς.

Εμείς προσπαθούμε όμως να πάρουμε μία πολιτική απόφαση μπαίνοντας στο ζουμί ακριβώς του αν θα πρέπει ή όχι σαν λαός και σαν περιοχή και σαν δήμος με αυτά τα χαρακτηριστικά που ειπώθηκαν πριν, προσφυγικός, δήμος με ιστορία, με το στρατόπεδο κ.λπ., να σταθούμε αντάξιοι της εποχής. Αν θα πρέπει να μιλάει όλη η Ελλάδα ότι μπράβο, καλά κάνατε, ή να βρίζει όπως έκανε με κάποιον άλλον, με κάποιους άλλους δημάρχους και δημοτικές αρχές που έλεγαν μακριά από εμάς και να πάει δίπλα.

Και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα υπάρχει το κέντρο του Ελληνικού που είναι στην Ανατ. Αθήνα με 4.000 πρόσφυγες, υπάρχει στην ... στη Μαλακάσα, που είναι στη Β. Αττική πάλι και αυτό που φιλοξενούν πάρα πολλούς πρόσφυγες. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν πρέπει με τον σχεδιασμό που είπαν πριν να μην επαναλάβω και πάλι ... ότι πρέπει και να μοιραστούν και βέβαια κυρίως να βρεθεί τρόπος και να πιεστούν και οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δική μας κυβέρνηση, να παρθούν όλα τα μέτρα για να πάνε οι πρόσφυγες στον τόπο προορισμού τους.

Για την Αφαία και τον Σκαραμαγκά είναι γεγονός, και πραγματικά εγώ δεν θα διαφωνήσω, ίσα-ίσα θα υπερθεματίσω, ότι αυτή η επιλογή είναι σε μία περιοχή που είναι υποβαθμισμένη και το λέω με πάρα πολύ... είναι ξεχασμένη,

είναι οι ακρίτες της πόλης μας. Όμως θυμούνται οι κάτοικοι ότι όταν παίρνονταν μέτρα κατά του Σκαραμαγκά, εμείς κάναμε αγώνες. Γιατί έλεγε κάπου ένα δημοσίευμα ότι *σιγά μην ιδρώσαν κάποιοι*. Και ιδρώσαμε, μια ματώσαμε γιατί θυμάστε και το ξύλο που παίξαμε όταν ήθελαν να κάνουν το κέντρο με τα containers στου Σκαραμαγκά.

Αλλά για πείτε μου τώρα, ποιος οφείλεται στο ότι τα ναυπηγεία έκαναν αυτές τις επεκτάσεις και κατέστρεψαν την παραλία, το φυσικό κάλλος, τη διέξοδο και του Χαϊδαριού και της Δυτ. Αθήνας για να κερδοσκοπήσουν πραγματικά; Την ανοχή ποιών είχαν τότε; Ποιοι κατέστρεψαν το βουνό για να περάσει η σιδηροδρομική γραμμή και να οριοθετήσει και μέρη τα οποία διεκδικούνται σήμερα από τη Μητρόπολη Λαμίας και τη Μονή Κλειστών και τότε όχι μόνο έκλειναν τα μάτια αλλά έκαναν Δημοτικό Συμβούλιο στις τρεις το βράδυ με απουσία, χωρίς ενημέρωση καμιά των συλλόγων και των κατοίκων και στις τρεις η ώρα εκτός ημερήσιας διάταξης πέρναγαν αυτό το θέμα;

Ποιοι άφηναν την *Νέα Παιδεία* να επεκτείνεται, να έχει καταλάβει όλον τον χώρο και να έχουμε τις συνέπειες των πλημμυρών στην περιοχή; Ποιοι άφηναν την Αφαία χωρίς αποχέτευση να είναι μία περιοχή ολόκληρη χωρίς αποχέτευση σήμερα, το 2016; Ποιοι δεν έκαναν τίποτε όταν γίνονταν το *Coppa Cobana* και αλλοιώθηκε ολόκληρη η περιοχή εκεί; Όταν μόλυναν τη θάλασσα και καταστρεφόταν η θάλασσα του Σκαραμαγκά που δεν πάρθηκε κανένα μέτρο για να σωθεί η περιοχή; Όταν έκλεισε το δημοτικό σχολείο και έφυγαν όλοι οι κάτοικοι από την περιοχή, όταν χάθηκε δηλαδή η τελευταία ευκαιρία του Σκαραμαγκά, όταν απαξιώθηκε και υποβαθμίστηκε όλη η περιοχή;

Οι πρόσφυγες να ξέρετε ότι θα φύγουν. Θα μείνουν κάποιους μήνες, ένα, ή δύο χρόνια, δεν ξέρω, πιθανόν η διαβεβαίωση είναι ότι θα φύγουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε πολύ σύντομο. Έτσι τουλάχιστον μας λένε, εγώ δεν παίρνω όρκο, ειλικρινά σας λέω. Όμως τα προβλήματα, τα χρονίζοντα προβλήματα έχουν ριζώσει και θέλει φοβερό αγώνα τώρα για να λυθούν. Η καταστροφή του Σκαραμαγκά πήγε να την κάνει μη αναστρέψιμη, θα προσπαθήσουμε βέβαια να πάει με κάποια μέτρα, ήδη τώρα η μελέτη για την

αποχέτευση κ.λπ. προχωράει, την εντάσσουμε σε ένα πρόγραμμα, θα δούμε γιατί πραγματικά το έχει ανάγκη και είναι υποχρέωση και του δήμου να κάνει αυτά τα έργα στον Σκαραμαγκά.

Εμείς είμαστε περήφανοι και το λέμε όλοι, όταν έχουμε ... Ελλάδα έξω από τη δική μας χώρα, όταν έχουμε 10εκατ. μετανάστες ... όπου παίζει η Ελλάδα ή όταν γίνεται κάπου και σηκώνεται η ελληνική σημαία στο Buenos Aires στη Γερμανία, στη Βραζιλία, ή οπουδήποτε αλλού, νιώθουμε περηφάνια, λέμε *να οι δικοί μας μετανάστες*. Ξέρετε πώς έφτασαν αυτοί εκεί κάτω; Ξέρετε ότι όταν μπήκαν στα σαπιοκάραβα που πήγαιναν στην Αμερική έμπαιναν μέσα στα αμπάρια, κρύβονταν, πολλοί πέθαιναν από τις αναθυμιάσεις και όσοι έβγαιναν έξω τους κοιτάζαν στα δόντια; Αυτό που κάνουν σήμερα οι Γερμανοί, που παίρνουν το εργατικό δυναμικό που θέλουν και διώχνουν όλους τους άλλους. Αυτά πέρναγαν και οι πρόγονοί μας. Αυτά πέρναγαν στα ορυχεία του Βελγίου, αυτά πέρναγαν οπουδήποτε δούλευαν. Ξέρετε πόσοι έμεναν στην Αυστραλία σε ένα σπίτι; Πέντε έξι οικογένειες. Είχαν μία κουζίνα, μία τουαλέτα και ένα δωμάτιο η κάθε οικογένεια.

Αυτά να μην τα ξεχνάμε. Είμαστε περήφανοι γιατί πραγματικά σταθήκαν, έχω εδώ τον Χρήστο Μωυσιάδη που σπούδασε αρχιτεκτονική στη Γερμανία, να δείτε σε τι συνθήκες και πώς τους φέρονταν οι Γερμανοί τότε.

Να πω παντού στο κείμενο, δεν το διάβασες προφανώς, Αθηνά, αναφέρουμε πρόσφυγες και μετανάστες. Σε όλο το κείμενο αυτή η λέξη μπαίνει. Μιλάμε για ανοιχτή δομή, όχι για νέα Αμυγδαλέζα, σε καμία περίπτωση δεν συζητάμε γι' αυτό, ο δήμος μπορεί και θα παρακολουθεί τις εξελίξεις που υπάρχουν σε σχέση με το θέμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις κρατικές δομές που θα κάνουν όλο το έργο.

Ο δήμος δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή ούτε το προσωπικό το επιστημονικό, τα χρήματα, τις δομές αν θέλετε, που να μπορέσει να κάνει όλα αυτά τα οποία προφανώς εν τη ρύμη του λόγου ειπώθηκαν και μπροστά στην αγωνία σου να γίνουν σωστά, και όχι αν θα μπορέσει ο δήμος να ταΐσει τους πρόσφυγες. Επικουρικά να βοηθήσουμε, ναι, πράγματι, αυτό θα κάνουμε και αυτή είναι η



έκκληση την οποία κάνουμε. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να αναλάβει τέτοια ευθύνη ο δήμος.

Και αυτό που είπαμε, και αυτό που θα επιδιώξουμε πραγματικά πιέζοντας την κυβέρνηση να γίνει μετεγκατάσταση των προσφύγων σε χώρους όπως είπε και ο πρόεδρος του ΚΕΑ-ΑμεΑ πριν, σε στρατόπεδα, σε κατασκηνώσεις, σε ξενοδοχεία που είναι κλειστά, ή να νοικιαστούν χώροι ή σε εργοστάσια που είναι κλειστά, ή σε νοσοκομεία που είναι κλειστά να μετεγκατασταθούν, δηλαδή με όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες υπάρχουν.

Τελειώνοντας να σας πω, αν, γιατί οι περισσότεροι ασχολείστε με το ίντερνετ, μπειτε και δείτε μία ταινία, «Όλα είναι Δρόμος», να δείτε τη διαδρομή ενός πρόσφυγα που προσπαθεί φεύγοντας από τη χώρα του να φτάσει στον τόπο προορισμού. Είναι μία διαδρομή αγωνίας, πόνου, θανάτου, εκμετάλλευσης και προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή να βρουν ένα απάγγειο. Ας τους το δώσουμε, ρε παιδιά, το αξίζουν.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Συνάδελφοι τώρα για συνοψίσουμε τη συζήτηση και ας πουν οι επικεφαλής αν κάνω λάθος, νομίζω ότι περνάει το ψήφισμα του δήμου με τις παρατηρήσεις των παρατάξεων που το ψηφίζουν. Κατά πλειοψηφία, με αντίθεση, απ' ό,τι έχω καταλάβει, της παράταξης του κ. Δρούλια και της παράταξης του κ. Ντηνιακού. Είναι έτσι; Είναι έτσι. Παρακαλώ.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Δεν τους πάμε εμείς, αγαπητή κυρία, κυρία, δεν τους πάει ο δήμος τους ανθρώπους εκεί. Ο δήμος το αποδέχεται και αυτή είναι η άποψή του.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Νομίζουμε ότι η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί. Να πουν οι παρατάξεις.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Γιατί προφανώς δεν συμφωνείτε, εντάξει, θετικό είναι αυτό. Ο καθένας έχει τη γνώμη του.

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Να σας πω κάτι. Ο δήμος... έχει ο καθένας έχει την αγωνία του...

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Επαναλαμβάνω, κυρία μου, ότι δεν έχουμε εμείς κατασκηνώσεις για να τουςβάλουμε, εμείς, να απευθυνθείτε στην κυβέρνηση.

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Εμείς, μισό λεπτό για να πω κάτι να κλείσουμε. Για να γίνει κατανοητό, νομίζω, δεν κάνει την κατανομή ο δήμος. Δεν οριοθετεί θέση ο δήμος. Ο δήμος ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο. Είχαμε δύο επιλογές. Είτε να πούμε ναι, ναι, με όλες τις προϋποθέσεις τις οποίες βάλαμε πριν και τις έχουμεβάλει και στο κείμενο, είτε να πούμε όχι και ναβάλουμε τα παιδάκια όπως έκαναν σε κάποιους δήμους και να λένε *έξω οι μετανάστες και οι πρόσφυγες*.

Εμείς πιστεύω ότι το χειρότερο που είχαμε να κάνουμε είναι να διαπαιδαγωγήσουμε τα νέα παιδιά να πάνε να συγκρουστούν με τα ΜΑΤ για να πουν *έξω οι πρόσφυγες*. Νομίζω ότι δεν συμφωνεί κανείς σε αυτό.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Άρα, λοιπόν... ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Δήμαρχε, νομίζω η συζήτηση έχει... η συζήτηση, κυρία, η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί, μπορούσατε να ζητήσετε τον λόγο την ώρα που είπαμε ποιος θέλει να μιλήσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνετε αυτό. Σας παρακαλώ λοιπόν πάρα πολύ να αφήσετε να ολοκληρωθεί το συμβούλιο. Ο κ. Ντηνιακός λοιπόν να αποσαφηνίσει τη θέση της παράταξής του.

**ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:** Εφόσον έχουμε πει, μία παρατήρηση, εφόσον έχουμε πει ότι είναι προειλημμένη απόφαση, και το λέτε και εσείς σθεναρά, γιατί φαντάζομαι ένα έγγραφο που έρχεται από την κυβέρνηση χθες να το δεχτείτε a priori φαντάζομαι και εσείς διαφωνείτε σε αυτό και αυτό λέμε.

Ως προς την τελευταία παράγραφο που από σήμερα, από αύριο μάλλον, αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει εφόσον είναι προειλημμένη απόφαση, ως προς την τελευταία παράγραφο, τις ενέργειες που πρέπει να κάνει η Δημοτική Αρχή και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε σύμφωνοι. Αυτό ήθελα να πω.

---

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Άρα λοιπόν συμφωνούμε. Θοδωρή, θέλεις κάτι να διευκρινίσεις. Ναι.

**ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:** Θέλω να διευκρινίσω το εξής, κανονικά επειδή διαφωνώ με το πολιτικό σκεπτικό, θα πρέπει να ψηφίσω λευκό. Ωστόσο όμως θα το ψηφίσω βάζοντας έναν αστερίσκο στο οποίο ότι είναι η πολιτική μου τοποθέτηση όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν την κυβέρνηση. Αυτό το κάνω με αυτή τη μορφή για να ενισχύσω το πνεύμα υλοποίησης των συλλογικών αποφάσεων στο οποίο είναι δεδομένο ότι θα βοηθήσουμε και σαν παράταξη και σαν πολιτικά πρόσωπα στον χώρο που εκπροσωπούμε.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Άρα, λοιπόν, κατά πλειοψηφία με αρνητική ψήφο της παράταξης του κ. Δρούλια. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους και τους συμπολίτες. Καλή σας νύχτα.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ****Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  
(απούσα)

---

ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΚΑΜΠΑ ΑΘΗΝΑ

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΓΚΑΝΑ - ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (απών)

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(απών)

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ**

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ	.....	37
ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ	.....	
ΒΟΡΕΑΣ	.....	
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ	.....	
ΓΚΑΝΑ - ΡΗΓΑΚΗ	.....	
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	.....	
ΔΑΟΥΑΧΕΡ	.....	
ΔΗΜΑΡΧΟΣ	.....	9,21,61
ΔΗΜΟΥΛΑ	.....	
ΔΡΟΥΛΙΑΣ	.....	18,34
ΖΕΡΒΑ	.....	
ΖΩΤΟΣ	.....	
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	.....	
ΘΕΟΔΩΡΟΥ	.....	
ΘΕΡΜΟΥ	.....	
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ	.....	57
ΚΕΝΤΡΗΣ	.....	
ΚΟΥΒΑΡΑΣ	.....	47
ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ	.....	
ΜΟΣΧΟΝΑΣ	.....	
ΜΠΟΖΙΚΑΣ	.....	20,26
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ	.....	29,66
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ	.....	
ΠΡΟΕΔΡΟΣ	.....	8
ΣΚΑΜΠΑ	.....	50
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ	.....	19,30,32
ΣΤΑΘΑΣ	.....	
ΤΑΤΟΣ	.....	23
ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ	.....	
ΤΡΟΧΙΔΗΣ	.....	
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ	.....	53
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ	.....	
ΦΟΥΡΛΗΣ	.....	40,41
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ	.....	25
ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ	.....	

ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ

.....