

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 - 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29^Η

10.11.2015



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΟΥΡΥΤΣΑΣ 10 – 10447 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. & FAX: 210 7247505-7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 - 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29^Η

10.11.2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ**ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ****Συνεδρίαση 29^Η****Της 10^{ης} Νοεμβρίου 2015****Ημέρα: Τρίτη και ώρα: 20:00 μ.μ.****ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ****ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ****ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ****ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Καραγιάννης Νικόλαος

Δαουάχερ Ναουάφ

Σταθάς Κωνσταντίνος

Βαρυτιμιάδης Ηλίας

Θερμού Ελένη

Βορέας Κωνσταντίνος

Μοσχονάς Παναγιώτης

Ζώτος Ιωάννης

Χατζηστεργίου Στέλλα

Χουδελούδης Μόσχος

Βουλγαρίδης Λεωνίδα

Δημουλά Μαρία

Ζέρβα Γιαννούλα

Παναγοπούλου - Γεωργοπούλου Αλεξία

Τσουκνίδας Κωνσταντίνος

Θεοδώρου Δημήτριος

Τροχίδης Εμμανουήλ

Μποζίκας Ανδρέας

Τοκατλίδη Ελευθερία

Λυμπουσάκη - Γεωργιάδη Ειρήνη

Ντηνιακός Ευάγγελος
Τσατσαμπάς Δημήτρης
Σπηλιόπουλος Θεόδωρος
Σκαμπά Αθηνά
Δρούλιας Ηρακλής
Γκανά - Ρηγάκη Αγγελική
Κέντρης Ιωάννης
Ασπρογέρακας Κωνσταντίνος
Φουρλής Κωνσταντίνος (Κώστας)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουβαράς Παναγιώτης
Θεοδωρακόπουλος Φώτιος

	<u>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</u>	<u>ΣΕΛΙΔΑ</u>
1.	Λήψη απόφασης περί έγκρισης 13ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικον. έτους 2015.	94
2.	Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007.	95
3.	Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 244/2015 απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού εκ νέου των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου, κατόπιν της εγκριτικής απόφασης της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ.	97
4.	Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού, έτους 2016.	98
5.	Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, έτους 2016.	98
6.	Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών για την εμπορική διαφήμιση, έτους 2016.	99
7.	Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών κλπ. κοινοχρήστων χώρων, έτους 2016.	99
8.	Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών για το υπαίθριο εμπόριο, έτους 2016.	99
9.	Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον Καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης (ανά μονάδα αποκομιδής ή ανά κυβικό μέτρο) ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων (όπως π.χ. παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κλπ.)	99

	σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας περιβάλλοντος, του Δήμου μας, έτους 2016.	
10.	Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον Καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης (ανά τόνο ή ανά κυβικό μέτρο) ειδικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας περιβάλλοντος, του Δήμου μας, για το έτος 2016.	99
11.	Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της αριθμ. 236/2015 Απόφασης Δ.Σ, με την έγκριση-εκ νέου-μόνο του τρόπου εκτέλεσης του Υποέργου_8 της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 374700.	115
12	Λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επέκταση τοιχίου αντιστήριξης πρανών στην περιοχή Προφήτη Ηλία».	115
13.	Λήψη απόφασης περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης σχετικά με την προμήθεια Ισοθερμικού καλύμματος και μηχανισμού περιτύλιξης για το Δημοτικό Κολυμβητήριο.	116
14.	Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση της οδού Κασιώπης».	117
15.	Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αιτήματος μετεγκατάστασης των Σχολικών Επιτροπών Α' /θμιας & Β' /θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα.	117
16.	Λήψη απόφασης περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων στα πλαίσια διοργάνωσης Πολιτιστικών-Κοινωνικών εκδηλώσεων του Δήμου μας, έτους 2015.	118

	<u>ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</u>	<u>ΣΕΛΙΔΑ</u>
1.	Ψήφισμα επιτροπής εργαζομένων στα πεντάμηνα του Δήμου Χαϊδαρίου - Αιτήματα.	44
2.	Ψήφισμα της Δημοτικής Συμβούλου κα Τοκατλίδη για τα πρόσφατα γεγονότα που αφορούν τη Γενοκτονία των Ποντίων. Ανάλογο ψήφισμα δημοτικής αρχής Δήμου Χαϊδαρίου.	69
3.	Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1 ^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Ανακατασκευή υγρομόνωσης στο 12 ^ο Νηπιαγωγείο)».	93
4.	Λήψη απόφασης για διαγραφή τιμολογίου.	94

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο συνάδελφος ο Γραμματέας, ο Βασίλης ο Καρατζαφέρης, να πάρει παρουσίες.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα και από μένα. Παντελάρος Βασίλειος, παρών. Καραγιάννης Νικόλαος, Δαουάχερ Ναουάφ, Σταθάς Κωνσταντίνος, Βαρυτιμάδης Ηλίας, Θερμού Ελένη, Βορέας Κωνσταντίνος, Μοσχονάς Παναγιώτης, Ζώτος Ιωάννης, Χατζηστεργίου Στέλλα, Χουδελούδης Μόσχος, Βουλγαρίδης Λεωνίδας, Δημουλά Μαρία, Ζέρβα Γιαννούλα, Κουβαράς Παναγιώτης, Παναγοπούλου - Γεωργοπούλου Αλεξία, Τσουκνίδας Κωνσταντίνος, Θεοδώρου Δημήτριος, Τροχίδης Εμμανουήλ, Μποζίκας Ανδρέας, Τοκατλίδη Ελευθερία, Λυμπουσάκη - Γεωργιάδη Ειρήνη, Ντηνιακός Ευάγγελος, Τσατσαμπάς Δημήτρης, Καρατζαφέρης Βασίλης, Σπηλιόπουλος Θεόδωρος, Σκαμπά Αθηνά, Δρούλιας Ηρακλής, Γκανά - Ρηγάκη Αγγελική, Θεοδωρακόπουλος Φώτιος, Κέντρης Ιωάννης, Ασπρογέρακας Κωνσταντίνος και Φουρλής Κωνσταντίνος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συνάδελφοι, έχουμε απαρτία. Παρακαλώ να καθίσουμε για να ξεκινήσει η διαδικασία. Προχωράμε σε ερωτήσεις-ανακοινώσεις. Ο κ. Μποζίκας.

ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Δήμαρχε, χρόνια σου πολλά, να είσαι καλά. Εγώ δε θα ασχοληθώ πια με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, με την καθαριότητα, με το ένα, με το άλλο, γιατί πλέον χάνουν και την αξία τους. Είναι όπως όταν βλέπεις, ξέρω γω, τα παιδάκια που πνίγονται στο Αιγαίο και μετά από δεκαπέντε φορές που το δείχνουν δε συγκινείσαι πια. Εγώ σήμερα θα ζητήσω να μας ενημερώσει ο κ. Δήμαρχος για δύο θέματα τα οποία δε χρειάζονται χρήματα, αλλά παραμένουν και δυσκολεύουν τη ζωή και την καθημερινότητα των δημοτών μας.

Το πρώτο θέμα, κ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, έχει να κάνει με την αποτυχημένη διαπραγμάτευση-συνεννόηση με τον ΟΑΣΑ για την

ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών των συγκοινωνιακών στον Δήμο Χαϊδαρίου και στους δημότες. Υπάρχουν στιγμές που κάποια δρομολόγια γυρίζουν το Χαϊδάρι κάτι δεκαετίες πίσω. Υπάρχουν στιγμές που συνοικίες του Χαϊδαρίου νιώθουν αποκομμένες από τον υπόλοιπο κόσμο. Και θα σας κατονομάσω. Είναι το Δάσος Χαϊδαρίου της Κυριακής. Μία ώρα και δέκα λεπτά είναι η συχνότητα του συγκοινωνιακού έργου του ΟΑΣΑ. Και όπως διάβασα και όπως είδαμε, το χειρότερο όλων είναι ότι τα λεωφορεία όπως έγραψε και τοπικό blog, λειτουργούν ότι πιο σάπιο, ότι πιο τριτοκοσμικό, ότι πιο χειρότερης τεχνολογίας έχει ο ΟΑΣΑ στα γκαράζ του, στα αμαξοστάσια του.

Αυτό είναι το ένα. Και θα θέλαμε μία ενημέρωση από τον Δήμαρχο τι μέλλει γενέσθαι, δηλαδή αν υπάρχει η δυνατότητα κάποιας κινητοποίησης γι' αυτό το πράγμα. Γιατί άπτεται άμεσα της ποιότητας της ζωής, έξω από τα βαρέα και ανθυγιεινά που γράφει το πανό απέξω, που μας το επέβαλε το ΠΑΜΕ. Θα προτιμούσαμε εμείς σαν Παράταξη να υπάρχει ένα πανό που να γράφει: τέλος στο παιχνίδι του ΟΑΣΑ για το Χαϊδάρι. Αυτό είναι το ένα θέμα.

Το δεύτερο θέμα που και αυτό άπτεται μεν της ποιότητας ζωής, γιατί καμιά φορά και ο Δήμαρχος μας μαλώνει όταν συζητάμε θέματα καθημερινότητας. Τα βλέπει σαν λαϊκισμό από μέρους μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, Ανδρέα. Σας παρακαλώ, συνάδελφοι. Κύριοι συμπολίτες. Να κάνουμε λίγη ησυχία, μιλάει ο συνάδελφος, δεν ακούγεται.

ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Δεν πειράζει. Όπως, λοιπόν, σας έλεγα άπτεται της καθημερινότητας και αυτό το θέμα και έχει να κάνει και με την οικονομική υπόσταση του Δήμου μας, που άλλωστε σήμερα έχουμε κάποια θέματα που αφορούν αυτές τις εγκαταστάσεις ... τα ναυπηγεία Ελευσίνας, Σκαραμαγκά. Θέλουμε να μας πείτε έγκυρα από το στόμα σας και όχι από τα blogs που διαβάζουμε και λοιπά, γιατί λυπόμεθα εμείς από ενημέρωση τέτοιου είδους. Τι γίνεται με τα ναυπηγεία; Τα ναυπηγεία εάν πληρώνανε, το Χαϊδάρι θα είχε δεκαπέντε φορτηγά, τριάντα απορριμματοφόρα, δέκα πούλμαν δημοτικής συγκοινωνίας και λοιπά.

Τι κάνουμε με αυτό το πράγμα; Αν λειτουργούμε με κάποια ραστώνη απέναντι τους, εάν δεν έχουμε διεκδικήσει αυτά που έπρεπε να διεκδικήσουμε. Και το τρίτο που ήθελα να πω, εξ αφορμής του πρώτου, εάν θα πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούμε επιτέλους να ενεργοποιήσουμε τη δημοτική συγκοινωνία. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν έτοιμα προγράμματα προς υλοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την πράσινη ανάπτυξη και την αειφόρο ανάπτυξη για οικολογικά λεωφορεία τα οποία επιδοτούνται 100%, επιχορηγούνται 100%. Το μόνο που θα πρέπει να μείνει για εμάς είναι το μόνιμο πρόβλημα, γιατί ασκείτε διοίκηση και το αντιμετωπίζετε εσείς, το θέμα με το προσωπικό για τους οδηγούς και τα λοιπά. Υπάρχει εδώ ένα θέμα τη σήμερα ημέρα. Τίποτε άλλο. Αυτά ήθελα να πω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Ο κ. Ντηνιακός.

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Εγώ δε θα πρωτοτυπήσω. Θα ξεκινήσω από τα σκουπίδια. Πέραν από το γενικό θέμα της καθαριότητας και αυτά που αναφέρουμε κάθε φορά, υπάρχουν έντονα ερωτηματικά από πολλούς δημότες γιατί ειδικά τις τελευταίες μέρες δε μαζεύονται τα σκουπίδια. Δε θέλω μια απάντηση για το ευρύτερο ή μάλλον θα ήθελα, αλλά έστω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. γιατί φαντάζομαι κάτι έχει συζητηθεί, κάποιος συγκεκριμένος λόγος υπάρχει. Μία απάντηση γρήγορη σε αυτό.

Για το γενικότερο θέμα, θα τοποθετηθεί ο κ. Τσατσαμπάς με μια πρόταση. Ένα θέμα που απασχολεί εδώ και μήνες, αφορά στα τρία κτίρια-δημοτικά καταστήματα του Δήμου, το Αίθριο, το νυν Άϊκονς, το θεαθήναι και το αναψυκτήριο Πύλη στην είσοδο του Χαϊδαρίου. Και τα τρία δε λειτουργούν εδώ και καιρό. Είναι σε εγκατάλειψη. Καταρχήν, το πρώτο ερώτημα είναι γιατί βρίσκονται σε αυτό το σημείο εγκατάλειψης και κατά δεύτερον, δεδομένου ότι αυτή η εγκατάλειψη συνεχίζεται, απαξιώνονται κάθε μέρα.

Κατά δεύτερον, μία πρόταση που από ότι γνωρίζω ταιριάζει και με τις προτάσεις που είχατε καταθέσει και παλιότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο ως αντιπολίτευση. Εάν σκέφτεστε να μπείτε στη διαδικασία αυτοδιαχείρισης των συγκεκριμένων καταστημάτων. Κάτι πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση, αλλά

επειδή αυτό είχε εκφρασθεί ότι είναι μία δική σας πολιτική τοποθέτηση, η εκμετάλλευση από την ίδια τη δημοτική αρχή, τι σκέφτεστε να κάνετε σχετικά με αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι τρία τα καταστήματα.

Ένα άλλο θέμα. Διάβασα, πληροφορήθηκα πριν δύο ώρες, ότι με ανακοίνωση της ιστοσελίδας, ότι ανοίγει το κολυμβητήριο αύριο. Συμπληρώνονται είκοσι μέρες μετά από το κλείσιμο του. Ένα θέμα πρακτικό και ουσιαστικό είναι με τις συνδρομές των δημοτών. Τι θα γίνει; Με όσες συνδρομές έχουν καταβληθεί τα ποσά για τον μήνα αυτόν. Μιλάμε, δηλαδή, για τα δύο τρίτα του μήνα αυτού που ήταν κλειστό και δε λειτουργούσε το κολυμβητήριο, οπότε δεν υπήρχε και η χρήση του από τους δημότες.

Και κατά δεύτερο, πέραν από τα σχέδια αυτά που είπαμε και που κάναμε και ειδικό Δημοτικό Συμβούλιο για το αντιπλημμυρικό. Σημειακά, υπάρχουν κάποιες προσπάθειες θωράκισης του μηχανοστασίου, των υπόλοιπων χώρων, κάποιος σχεδιασμός, ώστε σε μία επόμενη νεροποντή να μην έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα; Σε αυτό το πλαίσιο, εάν έχετε και μία, το είχαμε θέσει και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, μία πληρέστερη καταγραφή πλέον, αν έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή σε σχέση με τις καταστροφές από τις πλημμύρες, θα θέλαμε μία ενημέρωση και σε σχέση με αυτό.

Και τέλος, πληροφορούμαι και το βλέπω κι εγώ ιδίοις όμμασι γιατί καιρούς ανεβαίνω επάνω και τρέχω. Στο δάσος, στο γήπεδο του δάσους, μία πλήρη απαξίωση, ειδικότερα του χλοοτάπητα, που από ότι πληροφορούμαι έχει να ποτιστεί δυόμισι μήνες. Είναι γενικότερη η απαξίωση του γηπέδου, αλλά ειδικά για το θέμα του χλοοτάπητα, να μπορούμε σε ειδικότερα θέματα που οι άμεσες απαντήσεις είναι και πιο χρηστικές για τώρα. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ντηνιακό. Ο κ. Σηηλιόπουλος.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκανά.

ΓΚΑΝΑ: Καλησπέρα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα μία ενημέρωση για το θέμα των καταλήψεων στα σχολεία. Πόσα σχολεία βρίσκονται τώρα σε κατάληψη;

Εάν είναι γνωστός ο προγραμματισμός που έχουν κάνει. Πως αντιμετωπίστηκε από τη δημοτική αρχή το θέμα; Πως αντιμετωπίζεται; Εάν έχουν διαπιστωθεί φθορές και εάν υπάρχει σκέψη να αποδοθούν οι ευθύνες στα ίδια τα παιδιά και στους γονείς τους. Δεδομένου ότι θα πρέπει να βλέπουν ότι δεν έχουν μόνο δικαιώματα αλλά έχουν και υποχρεώσεις. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Γκανά. Ο κ. Κέντρης.

ΚΕΝΤΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δε θα ήθελα να βρισκόμουν σε αυτή τη θέση να κάνω αυτήν την ερώτηση, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι το έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων σε μία πόλη. Μπορώ να αντιληφθώ όσα έχουν ειπωθεί στα περασμένα Δημοτικά Συμβούλια για τον στόλο, για την έλλειψη προσωπικού και τα λοιπά. Εδώ, όμως, και δύο μέρες, κ. Δήμαρχε, και σας παρακαλώ πάρα πολύ να το δείτε εσείς προσωπικά. Το να υπάρχουν υπηρεσιακοί παράγοντες που παίρνουν οι δημότες να παραπονεθούν και να τους απαντούν οι υπηρεσιακοί παράγοντες ότι ο Δήμος δεν έχει πετρέλαιο και γι' αυτό δεν μπορεί να μαζέψει τα σκουπίδια, θεωρώ ότι ευτελίζει και εμάς την αντιπολίτευση πρωτίστως, αλλά και πολύ περισσότερο εσάς που είσαστε διοίκηση. Θα ήθελα, κ. Δήμαρχε, πάρα πολύ να το δείτε αυτό το πράγμα.

Το δεύτερο το οποίο το έθεσε και ο κ. Μποζίκας είναι το θέμα της δημοτικής συγκοινωνίας, το οποίο θα πρέπει να δούμε εδώ εάν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τα δρομολόγια του ΟΑΣΑ ή θα κάνει ο Δήμος, γιατί δεν έχει, και με ευθύνη της προηγούμενης διοίκησης, δεν έχει δημοτική συγκοινωνία. Ή ο ΟΑΣΑ θα δημιουργήσει τις υποδομές ώστε οι Χαϊδαριώτες να μπορούν να εξυπηρετηθούν ή ο Δήμος θα πρέπει, το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει μια απόφαση, αυτά που είπε ο κ. Μποζίκας, από τι προγράμματα μπορούν να παρθούν πόροι προκειμένου να φτιαχτεί μία συγκοινωνία η οποία θα κινείται προς το συμφέρον των δημοτών. Αυτά τα δύο. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κέντρη. Ο κ. Ασπρογέρακας.

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Το θέμα των σκουπιδιών πράγματι είναι ένα θέμα γενικότερο και ειλικρινά πιστεύω ότι η ερώτηση του συναδέλφου του Βαγγέλη του Ντηνιακού εκεί κατέτεινε. Βλέπουμε ότι έχουν περάσει τέσσερις και πέντε μέρες σε δρόμους κεντρικούς, βασικούς, λέω συνολικά, και δεν έχει γίνει αποκομιδή. Εγώ το ρωτάω, δηλαδή, το βάζω ως ερώτημα, δεν αποτελεί κριτική η τοποθέτηση μου. Απλώς, θέλω μια απάντηση, θέλουμε μέλλον μια απάντηση σε τι οφείλεται αυτό, γιατί ρωτάει ο κόσμος και δεν ξέρουμε τι να του απαντήσουμε.

Ένα δεύτερο που θέλω να θέσω υπόψιν της τεχνικής, στον Αντιδήμαρχο της τεχνικής υπηρεσίας. Υπάρχει ένα στενάκι στην αρχή της Ηρώων Πολυτεχνείου και Έβρου. Έβρου είναι ο δρόμος αυτός, ξεκινάει από την αρχή, δίπλα από τη βενζίνη της shell και φτάνει μέχρι κάτω. Εκεί εξυπηρετούνται από αυτόν τον δρόμο, υπάρχουν σπίτια γύρω στις δέκα οικογένειες, μια δυο πολυκατοικίες και τα λοιπά. Σε αυτό πριν κάποια χρόνια είχε πέσει ένα τσιμέντο, το οποίο τσιμέντο βέβαια έχει εξαφανιστεί και αυτό έχει γίνει τώρα ουσιαστικά λάκκος, να μην μπορεί να περπατήσει. Υπάρχουν μικρά παιδιά εκεί, υπάρχουν μανάδες με καρότσια που θέλουν να τα βγάλουν έξω. Κάντε μία σημείωση και δείτε το θέμα του δρόμου. Είναι ένας δρόμος γύρω στα 100 μέτρα. Κάτι μπορεί να γίνει, μία παρέμβαση. Ξέρω ότι δεν μπορεί να γίνει από αυτεπιστασία. Εν πάση περιπτώσει, κάποια παρέμβαση μπορεί να γίνει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ασπρογέρακα. Ο κ. Φουρλής.

ΦΟΥΡΛΗΣ: Ναι, εγώ θα πάω λίγο γενικότερα, κ. Πρόεδρε. Παρακολουθώ ότι σε όλη τη χώρα βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις όσον αφορά με τον τοπικό σχεδιασμό με τα απόβλητα, με τη διαχείριση αποβλήτων. Και αυτό είναι στη βάση του ψηφισθέντος εθνικού σχεδιασμού. Τι προτίθεται η αρχή να κάνει, αν πρόκειται να το κάνει σε διαβούλευση, σε συζήτηση, όπως γίνεται και στα άλλα Δημοτικά Συμβούλια και να μας ενημερώσει, γιατί βλέπουμε και αντιδικίες που υπάρχουν μεταξύ της Περιφέρειας και της Κυβέρνησης. Αυτό ήθελα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Φουρλή. Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει να ρωτήσει; Κυρία Σκαμπά.

Κι εγώ για το ζήτημα των απορριμμάτων θέλω να ρωτήσω. Με λίγο διαφορετικό πνεύμα από τους προηγούμενους συναδέλφους. Είναι εμφανές το πρόβλημα έτσι κι αλλιώς. Και χωρίς να αμφισβητώ ούτε την κατάσταση την οποία παρέλαβε η τρέχουσα δημοτική αρχή της διάλυσης, αλλά ούτε και την πολιτική της οικονομικής ασφυξίας, του περιορισμού των προσλήψεων που είναι τα κύρια προβλήματα για προχωρήσει.

Με αφορμή και το θέμα που έχουμε σε σχέση με τα ογκώδη, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Υπάρχει ένα κανονισμός καθαριότητας και πρόσφατα υπάρχει και ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης. Αυτά τα δύο, και τα δύο, διαπνέονται από μία διαφορετική λογική κατεύθυνση του ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ενωώ ότι και τα δύο περιγράφουν έναν στόχο μείωση των ... άρα και αύξηση της ανακύκλωσης, κομποστοποίησης, επαναχρησιμοποίησης και τα λοιπά. Προς αυτήν την κατεύθυνση και η Παράταξη και εγώ προσωπικά έχουμε ρωτήσει κατά καιρούς και έχουμε ζητήσει να συζητηθεί το θέμα με τη λογική ενός σχεδίου που θα μας κατευθύνει αλλού. Δεν έχει γίνει αυτή η συζήτηση παρότι έχετε απαντήσει ότι ναι, θα το κάνουμε.

Την τελευταία φορά που τοποθετηθήκατε θετικά ήταν όταν ψηφίσαμε τον διορισμό της επιτροπής που θα ασχοληθεί με το τοπικό σχέδιο. Αλλά δεν έγινε πάλι αυτή η κουβέντα. Άρα το πρώτο σκέλος της ερώτησης μου είναι εάν θα κουβεντιάσουμε έναν τέτοιο στόχο. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι προχωρώντας προς αυτόν τον στόχο, είναι πολύ πιθανόν να λύσουμε και ένα κομμάτι του προβλήματος της αποκομιδής. Για παράδειγμα, αν ένα μέρος των σκουπιδιών παραμένουν στο Χαϊδάρι γιατί για παράδειγμα κάνουμε κομποστοποίηση εντός, αυτό θα μειώσει και τις ανάγκες σε προσωπικό και τα έξοδα. Έχουμε κάνει μια τέτοια μελέτη να δούμε μήπως μας συμφέρει στα πλαίσια τα ασφυκτικά που έχουμε να στρίψουμε προς αυτήν την κατεύθυνση;

Και το τρίτο είναι το εξής. Στην ιστοσελίδα του Δήμου είναι αναρτημένα δύο πράγματα. Ο ένας είναι ο κανονισμός καθαριότητας και ο άλλος είναι μία ανακοίνωση του 2013, ο οποίος περιγράφει τέλος πάντων για τα ογκώδη. Αυτό είναι και μία ερώτηση, γιατί θα χρειαστεί να ξέρουμε την απάντηση όταν θα ψηφίσουμε για το θέμα που ορίζει το ύψος του τέλους. Υπάρχει, λοιπόν, ο κανονισμός, ο οποίος προβλέπει ότι για τα ογκώδη υπάρχει τέλος, για τη συλλογή. Και υπάρχει επίσης στον κανονισμό και πρόβλεψη για πρόστιμο. Άρα έναν τρόπο αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης που οφείλεται στη συμπεριφορά των πολιτών και που δείχνει ότι ο κανονισμός δεν τηρείται.

Αλλά υπάρχει και μία ανακοίνωση του 2013, του Νοέμβρη του 2013, η οποία λέει ότι τα ογκώδη στο Χαϊδάρι μαζεύονται δωρεάν. Η πρώτη ερώτηση είναι, λοιπόν, Τι από τα δύο ισχύει; Είναι δωρεάν ή έχουν τέλος; Και η δεύτερη ερώτηση είναι εάν έχουμε κάποιον στόχο, κάποιο σχέδιο και ποιο είναι αυτό για να περιορίσουμε αυτήν τη συμπεριφορά των κατοίκων. Είτε εκπαιδευτικό στόχο είτε πρόστιμο είτε οποιοδήποτε σχέδιο, διότι αντιλαμβάνομαι ότι αυτό διογκώνει το πρόβλημα, το να βγάζει δηλαδή κανείς ογκώδη συνέχεια και με ανεξέλεγκτο τρόπο και χωρίς να τηρεί τους κανόνες.

Επίσης, το πρόγραμμα που υπάρχει για την αποκομιδή των ογκωδών, είναι κάτι που μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε με τις δυνάμεις που έχουμε; Ή μήπως πρέπει να το τροποποιήσουμε; Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να κάνουμε μία τροποποίηση του σιπλ ανά δύο εβδομάδες ανά γειτονιά, όχι μια φορά την εβδομάδα, και ο κόσμος να κρατάει τα ογκώδη του για δύο εβδομάδες, που δεν είναι ανέφικτο ή τρελό. Έχουμε κάνει μια εκτίμηση αν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ώστε το πρόγραμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή με την προϋπόθεση ότι οι πολίτες θα το τηρούσαν; Όλες αυτές οι πολλές ερωτήσεις, τέλος πάντων. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο συνάδελφος ο Καρατζαφέρης έχει ζητήσει τον λόγο.

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Πριν τρεις τέσσερις μήνες, ψηφίσαμε εδώ την παράταση της σύμβασης για τη συλλογή των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων. Εγώ τότε είχα μια απορία αν αυτή η σύμβαση ούτως ή άλλως λειτουργεί. Με

διαβεβαιώσατε ότι λειτουργεί. Είχα μάλιστα πει στον κ. Χουδελούδη για ένα αμάξι που είναι Μαγνησίας και Στρατάρχου Καραϊσκάκη και το σημείωσε κιόλας. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, λέω δεν το γνωρίζει; Αλλά και άλλα αμάξια. Ένα αμάξι στην Αγία Μαρίνα. Τώρα μιλάω, δεν έχω κάνει έρευνα, αλλά αυτά που βλέπω καθημερινά μπροστά μου. Αυτό μάλιστα στη Μαγνησίας έχει και τη γαρνιτούρα της εποχής από πάνω, τα κλαδιά, τα κλαριά από τις ελιές. Θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με αυτήν τη σύμβαση. Είσατε ευχαριστημένοι, προχωράει, υπάρχουν προβλήματα; Αν υπάρχουν κάποια προβλήματα, να την αλλάξουμε. Μια ενημέρωση γι' αυτήν τη σύμβαση και τι γίνεται. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος συνάδελφος; Θοδωρή.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Δήμαρχο σχετικά με το καθεστώς που βρίσκεται ο Δήμος μας όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, Θοδωρή. Συνάδελφοι, σήμερα λίγο δεν ξέρω.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Σύντομα θέλω να μας ενημερώσει ο Δήμαρχος σχετικά με τι ενέργειες έχουν γίνει από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση με την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση όσον αφορά το ζήτημα των αντιπλημμυρικών και το ειδικό καθεστώς στο οποίο εμείς είμαστε. Τι έχει γίνει, τι έχουμε κάνει. Ένα αυτό, και το δεύτερο. Αν συνεδρίασε η πολιτική προστασία και έκανε απολογισμό του έργου, και αν δεν έχει κάνει, εγώ θα ήθελα να παρακολουθήσω τη συνεδρίαση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος συνάδελφος; Να δώσουμε τον λόγο στους κυρίους Αντιδημάρχους. Ο κ. Χουδελούδης.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, ο κ. Τσατσαμπάς.

ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Δε συνηθίζω να επαναλαμβάνω ερωτήσεις που έχουν διατυπωθεί από συναδέλφους στη διαδικασία αυτή των ερωτήσεων και απαντήσεων, αλλά αυτή τη φορά είναι τόσο οξυμένο το θέμα που πραγματικά

αξίζει και νομίζω ότι καταλαβαίνετε όλοι ότι αφορά το ζήτημα της καθαριότητας. Κοιτάξτε, νομίζω πλέον ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από τα όρια του ανεκτού. Πιστεύω ότι ήδη εγείρονται και ζητήματα υγιεινής από το γεγονός ότι το πρόβλημα της καθαριότητας στην πόλη έχει οξυνθεί πάρα πολύ. Και θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις ολοκληρώνοντας περισσότερο την έκκληση μου και όχι την ερώτηση μου, καταλήγοντας και σε μία πρόταση που πιστεύω ότι θα διευκολύνει.

Πέραν από τους κάδους που ξεχειλίζουν πλέον μόνιμα, πέραν από τους σωρούς των σκουπιδιών που υπάρχουν σε πάρα πολλά σημεία της πόλης, πέραν από όπου τέλος πάντων γίνεται κατορθωτό να υπάρξει αποκομιδή, τα υπολείμματα που μένουν, πάλι εικόνα καθαριότητας δε δίνουν. Πέραν από τα ζητήματα αυτά, αν θέλετε, που είναι τα πιο οξυμένα, ταυτόχρονα βλέπουμε όλο να επιδεινώνεται και μία εικόνα γενικότερη του περιβάλλοντος, η οποία δεν είναι τελείως ξέχωρη, δεν είναι τελείως άσχετη με αυτά.

Δηλαδή, βλέπουμε τα διάφορα συνθήματα, μουντζούρες σε κτίρια δημοτικά της πόλης να πολλαπλασιάζονται. Βλέπουμε στις πινακίδες, για παράδειγμα, οδοσημάνσεων και άλλων που καταγράφουν κτίρια και προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τους δημότες, να γεμίζουν και αυτά με συνθήματα και μουντζούρες. Τα διάφορα μνημεία της πόλης και αυτά τα φαινόμενα να παρουσιάζονται και να πολλαπλασιάζονται. Αν θέλετε, η εικόνα της εισόδου του Δημαρχείου νομίζω ότι είναι απαράδεκτη και έχω την αίσθηση ότι δίνει ένα μήνυμα. Έτσι όπως βλέπουν οι δημότες αυτήν την εικόνα, είναι μία κατηγορία δημοτών που αγανακτεί, αλλά είναι δυστυχώς και μία κατηγορία δημοτών οι οποίοι τελικά ξεφεύγουν από την αισθητική η οποία θα έπρεπε να υπάρχει και πολλαπλασιάζουν το πρόβλημα.

Δε λύνεται αυτόματα αυτό το ζήτημα. Πρέπει ο Δήμος, η διοίκηση, οι υπηρεσίες, με την κατάλληλη οργάνωση να το αντιμετωπίσουν και να δώσουν και ένα μήνυμα ώστε η αντιμετώπιση να έχει και μία διάρκεια. Τελειώνω λέγοντας ότι κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι κανένας εδώ μέσα δε βάζει ζήτημα ιδιωτικοποίησης της καθαριότητας και σε καμία περίπτωση, το πιστεύω

ειλικρινά, ότι πολύ περισσότερο η υπάρχουσα διοίκηση θα έκανε μια τέτοια πρόταση.

Ωστόσο, λόγω αυτής της έκτακτης ανάγκης που υπάρχει, εγώ προτείνω να πάρουμε εδώ μια απόφαση και να αναθέσουμε ένα μέρος της αποκομιδής, όχι ίσως τους κάδους, αλλά όλων των υπολοίπων υπολειμμάτων τα οποία έχουν πραγματικά κατακλύσει πάρα πολλά σημεία της πόλης, να τα αναθέσουμε για κάποιο διάστημα σε ένα ιδιωτικό συνεργείο, να απομακρυνθούν, ώστε η πόλη να αποκτήσει μία στοιχειώδη ευπρέπεια και για να μην υπάρχουν και ανησυχίες ότι προσπαθούμε να βάλουμε από την πίσω πόστα ιδιώτες, ταυτόχρονα να πάρουμε και μία απόφαση ότι αυτό δε σημαίνει σε καμία περίπτωση τέτοια επιθυμία ή τέτοια νοοτροπία.

Και τελειώνω λέγοντας ότι για τη διοίκηση, που το πιστεύω ειλικρινά ότι σε καμία περίπτωση δε θέλει μια τέτοια εξέλιξη, να πω ότι αν αυτό συνεχιστεί, αυτήν την εξέλιξη η διοίκηση δε θα τη θέλει, οι δημοτικοί σύμβουλοι όλοι δε θα τη θέλουν και οι Παρατάξεις, αλλά θα τη θέλουν όλοι οι δημότες και τότε θα είναι αργά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Τσατσαμπά. Να δώσουμε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας. Ο κ. Χουδελούδης.

ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Να τα βάλουμε λίγο στη σειρά τα πράγματα για να μην πούμε και πολλά που δεν έχουν σκοπό μόνο να δικαιολογήσουν το πρόβλημα που υπάρχει. Θα ήθελα να πω ότι η ένταση που παρατηρείται τις τελευταίες δύο εβδομάδες περίπου με το θέμα της καθαριότητας, σας θυμίζω ότι μετά τις πλημμύρες ότι συγκεκριμένα στην περιοχή του Ιερού Λόχου στον Άϊ Γιώργη καθημερινά βγαίνουν δύο με τρία φορτηγά σαβούρες.

Όταν λέμε για αυτά που είπε ο κ. Τσατσαμπάς, ογκώδη, σαβούρες και τα λοιπά. Είναι μπλοκαρισμένα, δηλαδή, τα τρία δρομολόγια. Καθημερινά φεύγουν από τον Άϊ Γιώργη. Είναι μια περιοχή που έχει πλημμυρίσει τα πιο πολλά σπίτια, ξεκινώντας από το στρατόπεδο μέχρι κάτω στην Οδυσσέως. Βέβαια δεν είναι μία δικαιολογία που ευσταθεί. Υπάρχει πρόβλημα και με την

χωματερή. Σας λέω παράδειγμα, μπαίνει αυτοκίνητο που φεύγει φορτωμένο οκτώ και είκοσι από εδώ και γυρνάει μία παρά τέταρτο.

Η ουρά σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου είναι ανεπίτρεπτη. Η χωματερή λειτουργεί το ένα ταμπάνι και στην πύλη υπάρχει μόνο μία ζύγι, που έχει τέσσερις ζυγαριές και η μία δουλεύει. Και τα σκουπιδιάρικα ακόμα, και έχω επικοινωνήσει και με άλλους Δήμους να δω τι γίνεται, υπάρχει διαμαρτυρία το να μπαίνουν τα αυτοκίνητα και να αδειάζουν πιο γρήγορα, για να έχουμε και αυτοκίνητα να μπορούμε να κάνουμε το μάζεμα των σκουπιδιών πιο γρήγορα.

Τώρα, γιατί έγινε μία καταγγελία, ο κ. Κέντρης, για το θέμα του πετρελαίου. Με το θέμα του πετρελαίου, η καθυστέρηση ήταν δύο ωρών. Η παράδοση της ΕΚΟ, αντί να γίνει την προηγούμενη, έγινε ώρα οκτώ το πρωί. Δεν ξέρω τώρα, θα το ερευνήσουμε να δούμε ποιος έδωσε αυτήν την απάντηση σε κάποιους συνδημότες μας ή σε κάποιον δημοτικό σύμβουλο. Θα το δούμε.

ΚΕΝΤΡΗΣ: ... κ. Αντιδήμαρχε, με συγχωρείτε που σας το λέω, έγινε σε πολύ υψηλό στέλεχος της πόλης μας Δηλαδή, δεν επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης. Ειπώθηκε και σε άλλους.

ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ: Θα το ερευνήσουμε και θα απαντηθεί κ. Κέντρη. Δεν υπάρχει να το αφήσουμε σε αυτήν την κατάσταση που υπάρχει ο Δήμος. Τώρα, για να πω και δυο πράγματα για το μηχανολογικό εξοπλισμό και να το πω ενημερωτικά. Για το θέμα των αυτοκινήτων που υπάρχει πρόβλημα, έχουμε δανειστεί και από άλλους Δήμους και συγκεκριμένα προχθές είχαμε μία επαφή και με την Αθήνα για να πάρουμε δανεικό ένα αυτοκίνητο, και με το Αιγάλεω. Για να τα λέμε. Δεν είναι κάτι που υπάρχει σκοπιμότητα. Τα αυτοκίνητα το ξέρετε, το πιο παλιό είναι το '93, για να μην πάω πιο πίσω, και το ποιο καινούριο που είναι δύο ... μικρά είναι του '10.

Είναι διαλυμένα. Όταν τα αυτοκίνητα κάνουν τρία δρομολόγια την ημέρα υποχρεωτικά γιατί δουλεύουν με τρία και με τέσσερα αυτοκίνητα. Θα μου πείτε, εσείς είσαστε διοίκηση. Ναι, είμαστε διοίκηση. Και με το capital control και με το leasing που προσπαθήσαμε να δώσουμε κάποιες λύσεις, δε συμμετέχει κανένας. Άκουσα για κάποια προγράμματα. Καλοδεχούμενα και τα

προγράμματα. Που είναι τα προγράμματα; Στα λόγια; Όλοι λένε για προγράμματα μέχρι την πόρτα. Όταν πας να πεις το πρόβλημα σου, να κάνεις κάποιες διαδικασίες να τα πάρεις, δεν υπάρχει τίποτα. Για να είμαστε ρεαλιστές. Γυρεύουμε με όλες τις δυνάμεις να επισκευάσουμε με τις δυνατότητες που έχουμε, αυτό το συνεργείο που έχουμε, αυτό το συνεργείο που για μένα το 90% δίνουν και την ψυχή τους. Με τα μέσα που υπάρχουν, δεν μπορείς να τα κάνεις. Να είμαστε ρεαλιστές.

Ο κ. Κέντρης υπηρέτησε και από μέσα. Μηχανικός στον Δήμο δεν υπάρχει. Έχουν φύγει με σύνταξη όσοι ήταν, ο Ερρίκος. Μηχανικός κάνει ένας που ήταν οδηγός και ο άλλος που είναι σιδεράς. Εγώ τα λέω με το όνομα τους γιατί έχω υπηρετήσει.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ: Έχει φύγει και ο Στέλιος ο

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κέντρη, αφήστε να ολοκληρώσει ο Αντιδήμαρχος.

ΚΕΝΤΡΗΣ: Παρέμβαση κάνω. Τα ... είναι όλα κατασκευής του 1997. Τα δύο απορριμματοφόρα τα οποία δε δικαιολογούνται να έχουν χαλάσει. Τα έφερε η διοίκηση το 2010. Δεν μπορεί εντός τεσσάρων να μην υπάρχει ... ότι υπάρχει ένα απορριμματοφόρο Δεν είναι θέμα μομφής σε εσάς.

ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ: Δεν είναι θέμα μομφής. Εδώ είναι να λύσουμε το πρόβλημα των σκουπιδιών, γιατί καλώς το έβαλε ο κ. Τσατσαμπάς ότι είναι θέμα υγιεινής και ασφάλειας και δε μένουμε ούτε στην Εκάλη ούτε στη Λάρισα. Στο Χαϊδάρι μένω και στα σκουπίδια δούλευα. Το ζητούμενο είναι άλλο. Το ζητούμενο είναι ότι αυτά που λέτε ότι είναι του 2010, όταν κάνει ένα αυτοκίνητο τρία δρομολόγια ή πέντε δρομολόγια τη μέρα, δεν είναι αυτοκίνητο πλέον, έχουν λιώσει τα σίδερα. Αυτή τη δουλειά κάναμε. Τώρα, για να γίνω πιο συγκεκριμένος για τις προτάσεις που μπαίνουν, το να δοθούν σε κάποιον ιδιώτη, το να βοηθήσει κάποια κατάσταση με τον τρόπο ή των προστίμων ή της ενημέρωσης.

Κάναμε κάποιες κινήσεις, έχουμε βγάλει και φυλλάδιο που έχει μοιραστεί και στους λαϊκατζήδες και στα καταστήματα και σε ένα χώρο του δάσους, ένα κομμάτι του κέντρου στην Ασπιθαία για τους κατοίκους. Για το θέμα της συμπεριφοράς, να το πούμε, των συνδημοτών μας για να έχουμε μία καλύτερη ανάπτυξη, αν θέλετε, και των δυνάμεων σαν Δήμος και να μπορούμε να έχουμε και άμεση παρέμβαση. Θέλει χρόνο, δεν είναι τόσο εύκολο να εμπεδώσει κανένας.

Με το θέμα των προστίμων, λέμε να ξεκινήσουμε να βάζουμε. Θα έχουμε το ανάποδο αποτέλεσμα και στην κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία και με τα οικονομικά και με την κρίση και το κόψιμο των συντάξεων και μισθών, δε νομίζω ότι θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να βάζουμε πρόστιμα για κάποια πράγματα που ούτε δημοτική αστυνομία δεν έχουμε, ούτε έλεγχο μπορείς να κάνεις εύκολα. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τα εγκαταλελειμμένα.

ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ: Για τα εγκαταλελειμμένα υπάρχει σύμβαση λειτουργίας. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον εργολάβο στο θέμα συνεννόησης, γιατί έχουμε κάνει εμείς κάποιες καταστάσεις, έχουμε συμφωνήσει σε κάποια πράγματα. Δεν μπορέσαμε να συμπίψουμε σε κάποιες ημερομηνίες. Πιστεύω τελειώνοντας κάποια πράγματα που έχουμε υπόλοιπο με τις πλημμύρες, να ασχοληθούμε πιο πολύ και να κάνουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα την απομάκρυνση κάποιων αυτοκινήτων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ο κ. Βαρυτιμιάδης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ: Καλησπέρα και από μένα. Εγώ απλά θέλω να απαντήσω στο κύριο Κώστα ότι για τα θέματα των οδών, ειδικά στο Χαϊδάρι, ή μικροί είναι ή μεγάλοι, είναι πολλά χρόνια εγκαταλελειμμένοι. Δεν έπεται ότι υπάρχει μία, η Έβρου εν πάση περιπτώσει ή στο κέντρο του Χαϊδαρίου ή στο δάσος ή στο Δαφνί ή οπουδήποτε αλλού. Είναι τόσο πολλά τα στενά που θέλουν χρόνια για να κάτσουμε να τα φτιάξουμε. Αλλά κατ' επιλογή εμείς πιστεύουμε ότι αυτά που υπερτερούν σε περισσότερα χρόνια, δηλαδή ένα κομμάτι δρόμου που είναι σαράντα χρόνια και δεν έχει στρωθεί, όχι από μπετό, αλλά είναι

χώρα κάτω, εκεί θα προσπαθήσουμε, όσο είναι δυνατόν, να επέμβουμε με ότι έχουμε εν πάση περιπτώσει.

Τώρα το θέμα των αντιπλημμυρικών, θα μιλήσει και ο Δήμαρχος. Εγώ έχω να πω ότι πολλά κομμάτι σήμερα από το Χαϊδάρι που πνίγηκε, δεν έχει έρθει κανένας να αντιμετωπίσει τίποτα. Αναγκαζόμαστε από μόνοι μας σαν δημοτική αρχή με αυτά τα λίγα μέσα που έχουμε και με αυτόν τον κόσμο που έχουμε να μπορέσουμε να καλύψουμε σοβαρές ανάγκες οι οποίες δεν ... εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, καλή ώρα η Πύλου, που είναι ένα κομμάτι το οποίο κάθισε ο δρόμος. Εμείς δεν τη δυνατότητες να μπορούμε να επέμβουμε. Δεν έχει βρεθεί κανένας.

Ήρθε η ΕΥΔΑΠ, ήρθε ο ένας, ήρθε ο άλλος. Κανένας δε βρέθηκε να πει, ξέρεις κάτι, ρε παιδιά, πρέπει να φτιαχτεί αυτό το πράγμα, είναι ανάγκη, είναι ο δρόμος, κόπηκε η είσοδος του δάσους. Μπαίνουμε εμείς με αυτά τα λίγα μέσα να το φτιάξουμε. Δηλαδή, τα αντιπλημμυρικά είναι ένα κομμάτι το οποίο αν δε βοηθηθεί ο Δήμος, δεν έχει ... για να τα φτιάξει. Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να το κάνει. Και ότι μπορούμε, προσπαθούμε, όσο είναι δυνατόν. Τώρα για το θέμα του κολυμβητηρίου, αυτό το είπαμε και την προηγούμενη φορά.

Αν η Κορυτσάς δε σταματήσει αυτό το χάλι, το κόψιμο ... του αγωγού που περνάει κάτω από την πολυκατοικία αυτή και πλημμυρίζει την Κορυτσάς, ότι και να κάνουμε ούτε το κολυμβητήριο θα γλιτώσει, ούτε το δημοτικό θα γλιτώσει, ούτε ο κόσμος θα γλιτώσει. Θα κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε έστω αυτό το χάλι αν ξαναβρέξει, μέχρι να γίνουν τα αντιπλημμυρικά της Καβάλας και τα λοιπά. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καραγιάννης.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Καλησπέρα. Σε σχέση με τα σκουπίδια να πω μια κουβέντα και νομίζω ότι και ο Δήμαρχος θα το πιάσει το ζήτημα συνολικά και ο Αντιδήμαρχος έπιασε το πρακτικό κομμάτι, το υπηρεσιακό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι σε σχέση με την αποκομιδή. Εδώ, όμως, επειδή θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες τον προϋπολογισμό του Δήμου, τα τέλη και όλα αυτά,

πρέπει να έχουμε καθαρό και τουλάχιστον στο Δημοτικό Συμβούλιο που είναι ένα όργανο πρέπει να τοποθετούμαστε και πέραν από τις ερωτήσεις και με αυτόν τον τρόπο, το εξής. Στην υπηρεσία καθαριότητας ότι έξοδα έχεις είναι από τα ανταποδοτικά τέλη. Όταν θα έρθει η ώρα για να συζητήσουμε τα τέλη, ουδείς και ορθά θα θέλει να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη.

Η Κυβέρνηση, όμως, την ίδια στιγμή που μειώνει τους κεντρικούς πόρους, την επιχορήγηση δηλαδή στους Δήμους, την ίδια στιγμή σου απαγορεύει να μεταφέρεις από τα οικονομικά των υπόλοιπων υπηρεσιών από τον προϋπολογισμό σου ποσά, τα οποία θα μπορούσαν να διευκολύνουν με το έναν ή τον άλλον τρόπο στην αγορά καινούριου εξοπλισμού, στην πρόσληψη προσωπικού εξειδικευμένου που μπορεί να λειτουργήσει πιο συγκεκριμένα και στο δια ταύτα να βοηθήσει στην αποκομιδή των σκουπιδιών.

Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα υπάρχει μία κατάσταση που είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Το ότι είναι τα μηχανήματα διαλυμένα και ότι κάθε τρεις και λίγο μπαίνουν στο συνεργείο με αποτέλεσμα να μειώνονται οι διαδρομές στα στενά της πόλης, είναι ένα θέμα. Δεν είναι ένα θέμα, όμως, που προέκυψε τον τελευταίο χρόνο. Ήταν ένα δεδομένο που το ξέρανε οι προηγούμενες διοικήσεις, οι οποίες όταν το χρήμα έρεε άφθονο, αντί να κάνουν τέτοια έργα ουσιαστικά, έκαναν έργα βιτρίνας. Και στο δια ταύτα, καταλήγουμε σήμερα - η θηλιά σφίγγει μέρα με τη μέρα περισσότερο - να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε στο ζήτημα της καθαριότητας.

Τώρα, όσο για την πρόταση που έκανε ο κ. Τσατσαμπάς, του επιστρέφεται ως μη αποδεκτή. Γιατί είναι προφανής η διάθεση του, σε σύμπνοια λέω εγώ με την Κυβέρνηση, είναι κυβερνητικός και με αυτήν την Κυβέρνηση μάλλον, για το πώς θέλει να διαχειριστεί και πως προτείνει να διαχειριστεί ο ίδιος η δημοτική αρχή το ζήτημα των σκουπιδιών. Αυτό επειδή είναι έξυπνος τρόπος για να ανοίξει το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης από την πίσω πόρτα, δηλαδή λόγω της αδυναμίας των υπηρεσιών να καταφέρουν να μαζέψουν τα απορρίμματα. Το να καταφύγουμε σε τέτοιες λύσεις αντί να πούμε την αλήθεια στον κόσμο και να κοιτάξουμε πώς να διεκδικήσουμε να αυξηθούν τα

οικονομικά που παίρνουν οι Δήμοι για να ανταποκριθούν σε αυτό το κομβικό ζήτημα.

Γιατί είναι κομβικό ζήτημα η υγιεινή της πόλης. Λοιπόν, αντί να λέμε αυτό, αθρώνοντας τα τελευταία χρόνια όλες τις Κυβερνήσεις, που όσες Κυβερνήσεις και αν πέρασαν έκοβαν τους αυτοτελείς πόρους που πήγαιναν στους Δήμους και τα φόρτωναν όλα αυτά τα ζητήματα στα ανταποδοτικά, φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε, χωρίς βέβαια να το επισημοποιήσουμε κιόλας. Μέσες άκρες, πως το είπε ο κ. Τσατσαμπάς, να πάρουμε και μια απόφαση ταυτόχρονα που θα λέμε ότι δεν το ιδιωτικοποιούμε, αλλά ταυτόχρονα ιδιωτικοποιούμε.

Λοιπόν, αυτά τώρα τα ζητήματα είναι και πολιτική απάτη. Γιατί δεν μπορεί να μη βλέπεις την αλήθεια και την πραγματικότητα και να τοποθετείσαι μόνο ως προς το πρόβλημα. Είναι ένα κομβικό θέμα αυτό για την πόλη και η κατάσταση που έχει περιέλθει είναι όντως ανησυχητική. Τώρα όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα λοιπά, είπε ο κ. Αντιδήμαρχος, νομίζω παρακάτω και ο Δήμαρχος πιο συγκεκριμένα θα τοποθετηθεί.

Σε σχέση με το Κολυμβητήριο, μετά όντως από δεκαεννιά μέρες εργασιών, ασταμάτητων θα μπορούσε να πει κάποιος, είμαστε σε θέση να ανακοινώνουμε ότι αύριο θα ξεκινήσει η λειτουργία του κολυμβητηρίου. Να θυμίσουμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο. Εξού και η προηγούμενη δημοτική αρχή άφησε το κολυμβητήριο για μήνες κλειστό. Ενώ, παρόλο που υπήρχε αυτή η τεράστια καταστροφή, αυτή η δημοτική αρχή κατάφερε και άνοιξε το κολυμβητήριο μόλις σε δεκαεννιά μέρες. Αν δείτε τις φωτογραφίες που θα δημοσιεύσουμε τις επόμενες μέρες, μαζί με την ανακοίνωση που θα βγάλουμε, το ύψος της λάσπης είχε περάσει τα δύο μέτρα και είκοσι εκατοστά.

Καταλαβαίνετε, δηλαδή, ότι είχε καταστρέψει όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πίνακες, είχαμε ολική καταστροφή του πετρελαίου και των χημικών και πολλά άλλα. Λοιπόν, στην καταγραφή, όταν θα είμαστε έτοιμοι, ούτως ή άλλως θα έρθει γιατί θα προχωρήσουν και οι διαδικασίες για το άμεσο

λόγω και της έκτακτης κατάστασης που έχει κηρυχθεί ο Δήμος. Τώρα, όσον αφορά τη λειτουργία του κολυμβητηρίου και γενικότερα τέλος πάντων τις εργασίες που είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε, είναι τουλάχιστον γνωστό στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά επειδή υπάρχουν και διάφορα ανυπόγραφα και μάλλον χωρίς περιεχόμενο και ουσία άρθρα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, είναι καλό να ενημερώσουμε για άλλη μια φορά ότι υπάρχει η αγορά του ισοθερμικού καλύμματος που θα τοποθετηθεί τις επόμενες μέρες στο κολυμβητήριο, που έχει προχωρήσει από τον Σεπτέμβριο με τον προγραμματισμό που είχε κάνει η δημοτική αρχή ήδη πολύ πριν ξαναέρθει στη λειτουργία του Δήμου το κολυμβητήριο.

Υπάρχει, λοιπόν, το ισοθερμικό κάλυμμα. Έχει προχωρήσει η εξωδικαστική συμφωνία, στον συμβιβασμό με την εταιρεία φυσικού αερίου που από το 2011 η διοίκηση Μαραβέλια χρώσταγε απάνω από 60.000 ευρώ χωρίς αυτά να έχουν αποπληρωθεί με αποτέλεσμα η εταιρεία του φυσικού αερίου να έχει καταφύγει δικαστικά για να ζητήσει τα χρήματα της. Έχει αποπληρωθεί το ποσό και υπογράφουμε τις επόμενες μέρες τη σύμβαση προκειμένου να μπορεί να ανοίξει η εταιρεία τη ροή του φυσικού αερίου προκειμένου να εξορθολογιστούν και να μειωθούν προς τα κάτω σημαντικά τα έξοδα, οι δαπάνες δηλαδή για το δημοτικό κολυμβητήριο.

Τέλος, τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν με βάση των προγραμματισμό προσλήψεων που είχαν γίνει και τα καινούρια δημοτικά προγράμματα που θα λειτουργήσει υπό τη διεύθυνση του αθλητισμού ο Δήμος στο δημοτικό κολυμβητήριο, που είχαν επίσης να υπενθυμίσω σταματήσει με τη διοίκηση Μαραβέλια προ τριετίας όταν και παραδόθηκε το κολυμβητήριο στην ΚΥΝΣΕΠ. Από αυτήν την άποψη, νομίζω ότι σε ενάμιση χρόνο το να καταφέρεις να φτάσεις το κολυμβητήριο σε με τέτοια κατάσταση, νομίζω ότι αποτελεί ένα θετικό βήμα και στην πράξη αποδεικνύει ότι η προτεραιότητα αυτής της δημοτικής αρχής, δεν κινείται στην κατεύθυνση της υποτίμησης, υποβάθμισης των αθλητικών υποδομών του αθλητισμού της πόλης, αλλά ίσα ίσα στην αντίθετη, δηλαδή στη βελτίωση και στη πρόσβαση του κόσμου στον αθλητισμό.

Για τις συνδρομές υπάρχει μία σκέψη, η οποία βέβαια θα έρθει τις επόμενες μέρες για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί πρέπει να γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα έρθει και το εισηγητικό. Υπάρχει μάλιστα σκέψη για να πληρωθούν, να καταβληθεί η μισή συνδρομή τέλος πάντων λόγω της μη χρήσης του κολυμβητηρίου για αυτό το διάστημα. Θα έρθει εισηγητικό αντίστοιχα. Αν χρειάζεται οικονομική επιτροπή, στην οικονομική επιτροπή, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και θα το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες.

Τώρα, σε σχέση με αυτό που έθεσε η κα Γκανά. Μάλλον, συγγνώμη, σε σχέση με το γήπεδο του δάσους. Όντως υπήρχε ένα ζήτημα, είχε καταστραφεί ο ποτισμός στο αθλητικό κέντρο στο δάσος. Έχει γίνει προσπάθεια να αντικατασταθεί και ταυτόχρονα, όπως ξέρετε, έχει ενταχθεί το γήπεδο του δάσους, ο πάνω χλοοτάπητας, σε πρόγραμμα της Περιφέρειας προκειμένου να αντικατασταθεί. Τον παραλάβαμε κατεστραμμένο. Σε πολλά σημεία του δηλαδή, πέρα από τοπικά, και τώρα λόγω του μη ποτίσματος, αυτής της βλάβης που υπήρχε στον ποτισμό. Θυμάστε και πέρυσι το γήπεδο, επειδή έτυχε να παίξω σε έναν αγώνα πέρυσι περίπου τέτοιον καιρό. Πάνω από το μισό γήπεδο, δεν υπάρχει καν χορτάρι. Άρα τι να συζητάμε για χλοοτάπητα; Εδώ μιλάμε ούτε στα moto cross. Περί αυτού πρόκειται το γήπεδο του δάσους στο

Τώρα σε σχέση με τους μαθητές και τις καταλήψεις, νομίζω, να το πω ευγενικά, η κα Γκανά κάνει μια άστοχη τοποθέτηση. Γιατί; Γιατί πέρα από το πώς τοποθετείται κάποιος στο ζήτημα της μορφής που θα επιλέξει, στην προκειμένη περίπτωση που θα επιλέξει ο μαθητής για να αγωνιστούν για τα προβλήματα τους, αν κάποιος αποκόπει το ότι αυτά τα παιδιά αγωνίζονται γιατί τα προβλήματα που υπάρχουν στην Παιδεία και το μέλλον που έχουν και αντικρίζουν σήμερα, το μέλλον που τους έχουμε προετοιμάσει είναι τέτοιο, προφανώς και τους κινητοποιούμε. Αν θέλετε, είναι μεγάλη συζήτηση αν είναι σωστή ή λάθος κατεύθυνση. Πάντως, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω, δεν πρέπει να μας απασχολεί ούτε να σηκώνουμε το δάχτυλο και να μαλώνουμε τα παιδιά που σήμερα επιλέγουν να αγωνιστούν για το σχολείο που τους

•—————•

παραδώσαμε, την ίδια στιγμή που τα αιτήματα τους αφορούν πολύ σοβαρά προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν.

Και πιστέψτε μας, επειδή αυτές τις μέρες έχουμε έρθει σε επαφή με πάρα πολλούς μαθητές, και ο κ. Τσουκνίδας και η κα Θερού και η κα Παναγοπούλου και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, και εγώ, παρευρεθήκαμε σε διάφορα σχολεία μιλώντας με τους μαθητές, νομίζω πρέπει να μας απασχολήσουν πάρα πολύ αιτήματα που βάζουν, όπως είναι οι υποδομές των σχολικών μονάδων, οι οποίες πραγματικά σε αρκετές περιπτώσεις, επειδή ήταν εγκαταλελειμμένες έχουν φτάσει σε σημείο να έχουν πολύ σοβαρά κτιριακά προβλήματα, όπως είναι το 4^ο Γυμνάσιο και η μόνωση εκεί.

Έχουμε ζητήματα που αφορούν τις ελλείψεις των καθηγητών τους και των δασκάλων τους, επί της ουσίας μην μπορώντας να εκπληρώσουν το μάθημα. Ακόμα και αν δεν υπήρχε δηλαδή κατάληψη, χάνονται ώρες διδακτικές, επειδή ακριβώς υπάρχουν ελλείψεις σε καθηγητές. Ταυτόχρονα, διαμαρτύρονται για τα συγγράμματα που πολλές φορές είναι δυσνόητα και χωρίς την πρόσβαση τους στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι σχεδόν αδύνατον να καταφέρουν να ανταποκριθούν. Παραπονούνται για τα ξενόγλωσσα βιβλία που δυσκολεύονται να πληρώσουν οι γονείς τους. Παραπονούνται για τις εξαντλητικές εξετάσεις που υποβάλλονται προκειμένου να μπορούν να έχουν το δικαίωμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Παραπονούνται για τις συγχωνεύσεις τμημάτων, το νέο λύκειο που τους ετοιμάζουν. Παραπονούνται τα παιδιά των ΕΠΑΛ για την πρακτική άσκηση, το δικαίωμα στο επάγγελμα ... της μαθητείας, που γίνεται με πολύ άσχημους εργασιακούς όρους και νομίζω είναι κατανοητό ότι θα έπρεπε τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα, επειδή δεν είναι ζητήματα που αφορούν κομματικά τον έναν ή τον άλλον, είναι ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν γενικά όλους όσους έχουν παιδιά, όλους όσους έχουν κάποια σχέση με το σχολείο, καθηγητές, γονείς και λοιπά. Από αυτήν την άποψη, νομίζω, ότι είναι πολύ σοβαρό ζήτημα για να λέμε ότι αυτά τα παιδιά, μην μπορώντας να αντέξουν αυτά τα προβλήματα, να φτάσουμε στο σημείο να τους καλούμε και την αστυνομία και να τους πηγαίνει στους εισαγγελείς.

Και αναρωτιέμαι πραγματικά πως είναι δυνατόν, παιδαγωγικά κιόλας, αν θέλετε, από παιδαγωγικής άποψης καθαρά, ότι έχει νόημα ένα παιδί 14 χρονών να βρεθεί στο τμήμα καταδικώμενος από τις αστυνομικές αρχές ή να πάει στον εισαγγελέα και να υποστεί μία δίκη, ας πούμε, να έχει μία καταδίκη εις βάρος του, επειδή τέλος πάντων χρησιμοποίησε το δικαίωμα του να αγωνιστεί για τα αιτήματα που κατά τη γνώμη μου είναι δίκαια. Ανεξάρτητα από τη μορφή ... αυτό θέλει πολύ συζήτηση.

Όμως εδώ πέρα πρέπει να αναρωτηθούμε αν τελικά αυτές οι φωνές ... ελπίζω και από την εικόνα που έχω είναι λίγες, που συζητάνε σήμερα και λένε ότι πρέπει στο σχολείο να επεμβαίνουν η αστυνομία και οι εισαγγελείς, θεωρώ ότι δε θέλουν να ποινικοποιήσουν τις καταλήψεις, θέλουν να ποινικοποιήσουν το δικαίωμα των μαθητών να αγωνίζονται. Όπως αντίστοιχα υπάρχει ποινικοποίηση σε άλλα κομμάτια της κοινωνίας με τις γνωστές κατασταλτικές μεθόδους. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, πρέπει να ανοίξουμε τα αυτιά μας, αν θέλετε ακόμη και σε αστοχίες των μαθητών να είμαστε δίπλα τους και αν μην τι άλλο, στα αιτήματα τους να τους βοηθήσουμε να δικαιωθούν. Γιατί παλεύουν για καλύτερη παιδεία, για το δικαίωμα τους στη μόρφωση. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μοσχονάς.

ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Ακούγοντας τον Αντιδήμαρχο εδώ και ξέροντας ότι έχουν πάει και οι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι στα παιδιά, θα θυμηθώ αυτό που άκουγα παλιότερα, ότι προφανώς είναι ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι αυτοί που κινούν τις καταλήψεις ενάντια στη δημοτική αρχή. Το λέω αυτό, γιατί πραγματικά αυτό που ακούγαμε πάντα, νομίζω ότι πρέπει να φύγει από το μυαλό μας και ότι τελικά κάτι άλλο είναι αυτό που υποκινεί αυτό το πράγμα στα σχολεία, τις καταλήψεις, και πρέπει να το δούμε και λίγο διαφορετικά.

Και είπε και ο Αντιδήμαρχος, και αν θέλετε έτσι και μια γνώμη όσον αφορά το τι θα πρέπει να γίνει και στα σχολεία, το οποίο βέβαια και σαν Ένωση Γονέων εμείς θα το προτείνουμε στους συλλόγους των καθηγητών. Είναι ότι τα παιδιά πρέπει πρώτα και κύρια να μάθουν να λειτουργούν τις μαθητικές τους

κοινότητες. Αυτό το πράγμα που θεσπίστηκε πριν από πάρα πολλά χρόνια και που με ευθύνη πάρα πολλές φορές και των συλλόγων των καθηγητών δεν εφαρμόστηκε και δε διδάχθηκε ποτέ στα παιδιά χρόνια τώρα στα σχολεία. Γιατί «όλους μας» βόλευε να υπάρχει μια κατάσταση, η οποία τα παιδιά να θεωρούν ότι το διοικητικό συμβούλιο, το δεκαπενταμελές, είναι μόνο για την εκδρομή και τίποτα παραπάνω.

Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε με τα παιδιά, άσχετα αν πολλές φορές κι εγώ, και σε ορισμένες μορφές τις οποίες επιλέγουν μπορεί να διαφωνώ, νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε, γιατί πραγματικά είναι μια γενιά η οποία θα φάει στο πετσί της πολύ σκληρή οικονομική-κοινωνική κρίση, πολύ χειρότερη ίσως από ότι τρώμε εμείς σήμερα και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε διαφορετικά κάποια πράγματα όσον αφορά την εποχή μας με τη γενιά αυτή.

Εντάξει, δυο λόγια μονάχα για τα προγράμματα, γιατί αναφέρθηκε για τα προγράμματα, αν υπάρχουν δεν υπάρχουν, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για στόλο και τα λοιπά, είναι προφανές ότι σίγουρα κάποια προγράμματα, ειδικά με το νέο ΕΣΠΑ, ενδεχομένως να βγουν όσον αφορά την προμήθεια και την αντικατάσταση στόλου της καθαριότητας. Καλό είναι και υπηρεσιακά, δηλαδή, να το δούμε, να το κοιτάξουμε αυτό, να υπάρχει μια κατεύθυνση ώστε να μπορέσουν να πάνε οι υπηρεσίες να το παρακολουθήσουν έγκαιρα, να κάνουν την πρόταση προκειμένου να ενταχθούμε σε κάποια προγράμματα τέτοια, να ενισχυθεί δηλαδή και ο στόλος της καθαριότητας και ότι άλλο μηχανολογικά είναι χρήσιμο για τη λειτουργία του Δήμου.

Για την ερώτηση που έγινε για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και για τα καταστήματα, καταρχήν, αν κατάλαβα καλά από τα καταστήματα το μόνο που λειτουργεί είναι το Θεαθήναι. Για τα άλλα καταστήματα, λειτουργούν κανονικά με πάρα πολλά προβλήματα βέβαια και με αντιδικίες οι οποίες υπάρχουν με τον Δήμο, όσον αφορά την είσπραξη των οφειλών. Σύμφωνα με τη διαβεβαίωση της νομικής υπηρεσίας, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, και όσον αφορά

την είσπραξη των παλιών οφειλών και όσον αφορά τις διαδικασίες αγωγών και απόδοσης των καταστημάτων στον Δήμο.

Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχει κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν έχει γίνει καλά, καλά είναι να το δούμε ώστε και η νομική υπηρεσία του Δήμου να το λάβει υπόψιν της προκειμένου να προχωρήσει καλύτερα αυτή η διαδικασία και να εξασφαλιστούν. Χωρίς να υπάρχει, δηλαδή, χαραμάδα, ούτε ίχνος προς απόφυγη οποιαδήποτε ζημιάς εις βάρος των οικονομικών του Δήμου. Τελειώνοντας, όσο αφορά το τέλος και τα πρόστιμα.

Καταρχήν, δεν μπορείς να πεις δεν υπάρχει πρόστιμο. Άλλο πράγμα βεβαίως να λάβεις υπόψιν σου τις συνθήκες που υπάρχουν, τις ανάγκες, το γεγονός ότι μπορεί κάποιος σε κάποια στιγμή να έβγαλε κάτι, να μη το κατάλαβε ότι αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται δεν πρέπει να το κάνουμε στην πόλη. Είναι και θέμα συμπεριφοράς και παιδείας. Αυτό το πράγμα να το λάβεις υπόψιν σου στη διαδικασία της σύστασης, της αντιμετώπισης κάποιων φαινομένων, ναι. Της κατάργησης ντε φάκτο της δυνατότητας του Δήμου να επιβάλλει πρόστιμο, αυτό δεν υπάρχει. Αν χρειαστεί, ο Δήμος θα επιβάλλει και πρόστιμα εκεί που κρίνουμε ότι πραγματικά δεν υπάρχει κανένα ίχνος διάθεσης για συνεργασία στην αποκομιδή ειδικά των ογκωδών απορριμμάτων. Το ίδιο ισχύει και για τα τέλη, έτσι; Δεν υπάρχει θέμα μη ύπαρξης τελών. Γι' αυτό και θα το συζητήσουμε σαν ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα τέλη για τη συλλογή των ογκωδών αντικειμένων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δώσουμε τον λόγο στον Δήμαρχο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα. Επειδή υπάρχουν και φιλόλογοι, δε θα επιβάλλουμε πρόστιμα για τα «προστίματα» του Μοσχονά. Ανδρέα, για την αποτυχημένη διαπραγμάτευση με τον ΟΑΣΑ. Εμείς πιστεύουμε ότι όλοι αυτή η διαδικασία που έγινε που πήραν μέρος ο Δήμος, όλες Παρατάξεις, φορείς της πόλης μας, οι κάτοικοι, και πραγματικά σαν αποτέλεσμα ήταν μία πολύ καλή πρόταση την οποία καταθέσαμε στον ΟΑΣΑ, ότι δεν έχει να κάνει με το αποτυχημένο της πρότασης όσο με μια πολιτική που εφαρμόζει δυστυχώς ο ΟΑΣΑ, που είναι πολιτική περικοπών των δρομολογίων. Χθες, ξέχασα να αναφέρω, είναι πολύ

σημαντικό, υπήρχε ένα δημοσίευμα σε μια εφημερίδα. Μίλαγε για την παραίτηση του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΟΑΣΑ και μελών του διοικητικού συμβουλίου και ανέφερε τις δηλώσεις στελεχών του ΟΑΣΑ σε σχέση με τις περικοπές σε προσωπικό, λεωφορεία και δρομολόγια. Και έλεγε αυτό το δημοσίευμα ότι μην περιμένει ο κόσμος κανένα νέο δρομολόγιο. Ίσα ίσα θα πρέπει να περιμένει ακόμη περισσότερες περικοπές δρομολογίων αφού μειώνεται το προσωπικό και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για νέες προσλήψεις.

Μάλιστα οι μειώσεις στο προσωπικό ανέρχονται σε πάνω από 20% για το 2016. Και δε μιλάμε τώρα για το 2015, τις μειώσεις που έγιναν και όλες τις προηγούμενες. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι αν δεν αντιμετωπιστεί αυτή η πολιτική, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα. Εμείς παρόλα αυτά, να σας πω και κάτι ακόμα, και κάτι που αν θέλετε δεν έχει κόστος επιπλέον. Ο ΟΑΣΑ προχώρησε στην αλλαγή των λεωφορείων της γραμμής του Α15. Κάναμε και εμείς και πολύ κάτοικοι καταγγελίες, αναφορές, απειλές, βριστήκαμε, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πιέσεις ασκήσαμε. Δεν επανήλθαν τα λεωφορεία.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχει, αλλά δεν επανήλθαν όλα. Κάτω από την πίεση, κάποια τα επανέφεραν αλλά όχι όλα. Και η λογική τους ήταν, λοιπόν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και εδώ παλιά λεωφορεία, γιατί κάπου θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τα παλιά λεωφορεία. Δηλαδή, αντί να βλέπουμε μπροστά, αντί να βλέπουμε το πόσο ο κόσμος ταλαιπωρείται έτσι κι αλλιώς αφάνταστα, και αντί να δει μια καλύτερη ποιότητα στις συγκοινωνίες, τον γυρνάμε πολλά χρόνια πίσω. Πάντως, εμείς σας το λέω και εδώ επίσημα ότι θα δούμε το επόμενο διάστημα, αν δεν οδηγηθεί πουθενά αυτή η διαπραγμάτευση - τώρα, βέβαια, υπάρχει ένα κενό ηγεσίας στον ΟΑΣΑ - θα ... σε κατάληψη των γραφείων του ΟΑΣΑ και θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε τις λύσεις που ομόφωνα εδώ είχαν αποφασιστεί στα πλαίσια της διαβούλευσης που είχε γίνει. Το πανό έξω, Ανδρέα, είναι του σωματίου εργαζομένων του Δήμου.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, το σωματείο των εργαζομένων, η πλειοψηφία του σωματείου, η πλειοψηφία των εργαζομένων συντάσσεται με το ΠΑΜΕ.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω, όμως, το εξής. Ότι καλό θα είναι να δούμε την ουσία, το περιεχόμενο, δηλαδή, του πανό, των αγώνων που κάνουν και οι εργαζόμενοι στον Δήμο, αλλά και των αγώνων που πρέπει να γίνουν συνολικά. Να δούμε ότι μεθαύριο μπροστά μας έχουμε μια απεργία που νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δώσουν το παρόν σε αυτήν την απεργία με τη συμμετοχή τους. Και επίσης να πω για τους εργαζόμενους ότι ανάμεσα σε όλα τα άλλα, για να μην πω έτσι αναλυτικά για το τι προβλέπεται με όλα τα μέτρα και τα προαπαιτούμενα που περνάνε. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα, λοιπόν, καταργούν τα βαρέα και ανθυγιεινά που με αγώνες κατέκτησαν οι εργαζόμενοι.

Και μια μιλάμε για καθαριότητα, οι εργαζόμενοι της καθαριότητας θεωρούνται ότι δεν πρέπει να έχουν βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα. Αν, λοιπόν, συμφωνεί κάποιος με αυτήν τη λογική, να κατεβάσουμε και το πανό και να μη γίνει και καμία κινητοποίηση και του Δήμου και συνολικότερα. Που βέβαια συνολικότερα βλέπετε τι γίνεται με τις συντάξεις, με τις περικοπές των μισθών και λοιπά.

Λοιπόν, τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά εδώ και πολλά χρόνια δεν πληρώνουν και μάλιστα τώρα προσκρούουμε, αν θέλετε, και στο συνδικαλιστικό μέρος όπου και οι εργαζόμενοι που και αυτοί είναι απλήρωτοι και δουλεύουν ξέρετε με τι συνθήκες, με ελάχιστα ωράρια και ελάχιστες αποδοχές. Λένε ότι δεν είναι δυνατόν τώρα να απαιτείται από τα ναυπηγεία όταν εμείς είμαστε απλήρωτοι. Δηλαδή, είναι κάπως λεπτό αυτό το θέμα. Δε θέλω τώρα να το συζητήσουμε. Πάντως, τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά χρωστούν εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και τουλάχιστον είκοσι εικοσιπέντε χρόνια ένα ποσό το οποίο ξεπερνάει το ένα εκατομμύριο ευρώ. Και δεν πληρώνανε και όταν ήταν κερδοφόρα τα ναυπηγεία και όταν πραγματικά υπήρχε ένας πλούτος κερδών εκεί.

Για την καθαριότητα. Επειδή τα μισά τουλάχιστον ερωτήματα έχουν να κάνουν με την καθαριότητα και πραγματικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο και εμείς βλέπουμε, προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε, έχουμε κάνει φοβερό αγώνα. Να σας πω ότι αν κάποιος ενοχλείται μόνο από τη μυρωδιά ή την εικόνα αυτή, σκεφτείτε εμείς σαν διοίκηση του Δήμου, που έχουμε και τα δικαιολογημένα παράπονα των πολιτών, το τι άγχος έχουμε και με ποιους τρόπους προσπαθούμε να βρούμε λύση.

Πάντως, όποιον και να επιλέξουμε, και θα σας πω μετά, σε καμία περίπτωση δε θα μπούμε στις λογικές που εκφράστηκαν μέσω της τοποθέτησης του κ. Τσατσαμπά, να πάμε δηλαδή, αυτό είναι αθώα πρόταση, να πάμε σε έναν ιδιώτη να δώσουμε ένα κομμάτι της αποκομιδής. Αυτό εγώ θα πω απλά ότι επιστρέφεται σαν απαράδεκτη αυτή η πρόταση. Τώρα για το θέμα που υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, τους έχουμε πει επανειλημμένα εδώ, γιατί κάθε εβδομάδα συζητάμε για αυτό το θέμα.

Υπάρχει ένας βασικός λόγος αυτή τη στιγμή. Ο λόγος είναι ότι ο στόλος των οχημάτων δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση. Είναι, πρώτον, πεπαλαιωμένος και δεύτερον δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση να καλύψει όλες τις περιοχές. Πρώτον, εκεί που βγαίνουν τα απορριμματοφόρα, δηλαδή στις επτά περιοχές συν δύο που βγαίνει η ανακύκλωση, δηλαδή εννιά περιοχές. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και καιρό δεν έχουμε εννιά απορριμματοφόρα που θα μπορούσαν να καλύψουν όλες τις περιοχές. Όπως, επίσης, υπάρχει και σοβαρότατο πρόβλημα για την αποκομιδή των μπάζων, των μεγάλων αντικειμένων, τέλος πάντων, όπου δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά ειλικρινά πρέπει να μας προβληματίσει, ... αυτό το πράγμα, αυτό το φαινόμενο, ότι ο καθένας βγάζει όποτε θέλει, ότι ώρα θέλει και όπου θέλει τα μπάζα.

Εδώ να σας πω δυο πράγματα. Πρώτον, εμείς έχουμε και ανακοίνωση σαν υπηρεσία καθαριότητας που έχει μοιραστεί στα σπίτια. Καλούμε τους κατοίκους να σεβαστούν το περιβάλλον, να βγάζουν τα μπάζα μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο, ούτως ώστε να περνάει το αυτοκίνητο και να τα παίρνει. Και δεν το τηρεί κανένας. Και, δεύτερον, υπάρχει σε ισχύ ο

κανονισμός, Αθηνά, της καθαριότητας, που επιβάλλει πρόστιμα, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει κάποιον να τον συλλάβεις την ώρα που βγάζει τα μπάζα. Ή επιβάλλει πρόστιμο σε αυτό που βγάζει μπάζα πάνω από ένα όριο. Καταλαβαίνετε ότι κανένας δε βγάζει τα μπάζα μέρα μεσημέρι, την ώρα που φαίνεται. Βγάζουν τα μπάζα σε ώρες που δεν υπάρχει έλεγχος. Και να τον δει κάποιος πολίτης, καταλαβαίνετε ότι δε θα πάει να πει ότι αυτός, να καταγγείλει, τέλος πάντων.

Έχουμε, δηλαδή, ένα σοβαρό πρόβλημα. Νομίζω, όμως, κυρίως, αν θέλετε ευαισθητοποίησης του κόσμου, ότι τελικά αυτός ο ίδιος γίνεται αποδέκτης της βρωμιάς και των επικίνδυνων επιπτώσεων που έχει η συσσώρευση μπάζω στη γειτονιά του. Σε σχέση τώρα με τα απορριμματοφόρα και την έλλειψη, να σας πω ότι τις τελευταίες μέρες είχε μείνει μόνο ένα απορριμματοφόρο. Και αυτό, Γιάννη, έχεις δίκιο, αλλά σου απάντησε ο Μόσχος ότι όταν αναγκάζεσαι για να καλύψεις περιοχές να βγάζεις ένα απορριμματοφόρο, το μόνο γερό, δύο και τρεις φορές την ημέρα, να καλύπτει για να προσπαθείς να μαζέψεις τα μπάζα, καταλαβαίνεις ότι και αυτό επιβαρύνεται και ότι υπάρχει από κάποια στιγμή και μετά πρόβλημα.

Τώρα, έχουμε προσπαθήσει, έχουμε πάρει κάποια φορτηγά από άλλους Δήμους. Και αυτά, όμως, τα φορτηγά αν δεν έχουν μουσαμά πάνω, γιατί κάποιοι Δήμοι μας έχουν δώσει χωρίς μουσαμά, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να πάνε στη χωματερή να αδειάσουν. Έχουμε προβλήματα γιατί μας τα ξαναπαίρνουν. Απορριμματοφόρα τώρα πήραμε από το Αιγάλεω και σε λίγες μέρες θα πάρουμε και από τον Δήμο της Αθήνας ... πρέπει να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Που πιστεύω ότι και με δύο τα οποία είναι τώρα έτοιμα να παραδοθούν, είναι προς επισκευή και αυτές τις μέρες, σε δυο τρεις μέρες, δηλαδή, από ότι έμαθα, μέχρι την Παρασκευή μάλλον θα παραδοθούν.

Πιστεύω τις επόμενες μέρες θα έχει καλύτερεύσει αρκετά η εικόνα της καθαριότητας και από τα σκουπίδια, από τα ... δηλαδή, και από τα μπάζα. Να πω, βέβαια, ότι αν δε λυθεί οριστικά το πρόβλημα της ανανέωσης του στόλου, που φέτος σας είπα κόλλησε, είπε και ο Μόσχος, μην επαναλαμβάνω

πράγματα. Μόνο αυτό να σας πω. Κάναμε αίτημα σε όλες τις τράπεζες για να πάμε με αγορά leasing και δε δέχθηκε καμία τράπεζα. Όπου θα αντικαθιστούσαμε, θα παίρναμε τρία απορριμματοφόρα, φορτηγό, ανυψωτικό, σκούπα, πλυντήριο κάδων το οποίο είναι απαραίτητο, φορτωτή. Δυστυχώς, δε δέχθηκε καμία τράπεζα. Το ποσό είναι ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες. Καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατον για τον Δήμο να ανταποκριθεί χωρίς αγορά leasing σε ένα τέτοιο μεγάλο ποσό. Βέβαια, θα θυμάστε ότι ψηφίσαμε σε προηγούμενο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο την αγορά αυτοκινήτων για να προλάβουμε φέτος τουλάχιστον να πάρουμε αυτά που μπορούμε, γιατί το απορριμματοφόρο είναι πολύ μεγάλο το κόστος και δε χωράει στο ποσό που προβλέπεται φέτος στον προϋπολογισμό.

Τέλος πάντων, να σας πω ότι κάθε μέρα παλεύουμε κυριολεκτικά για να λύσουμε το πρόβλημα των σκουπιδιών. Για το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων καταθέσαμε ένα. Βέβαια, η πίεση αυτή που υπήρχε από την Περιφέρεια για να προλάβουμε την ημερομηνία ότι μέσα στον Σεπτέμβρη πρέπει να καταθέσουμε το σχέδιο, στέρησε μία πλούσια συζήτηση που έπρεπε να γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία, όμως, θα γίνει, γιατί πραγματικά δεν έχει λυθεί τίποτα με τα προσχέδια αυτά. Και τέλος πάντων ότι έχει καταθέσει κάθε Δήμος.

Να σας πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί Δήμοι που δεν έχουν καταθέσει ακόμη το σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων. Και Δήμοι μάλιστα οι οποίοι πρόσκεινται στην Κυβέρνηση και στην Περιφέρεια.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι αρκετοί.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λίγοι έμειναν τώρα. Α, λίγοι που πρόσκεινται στην Κυβέρνηση, εντάξει. Αλλά σας λέω, όμως, ότι ακόμη και τώρα είναι Δήμοι που δεν έχουν καταθέσει, όταν εμάς μας είχαν βάλει το μαχαίρι στον λαιμό και μπροστά στον κίνδυνο να πουν ότι δεν καταθέσατε έγκαιρα το σχέδιο, βγαίνετε εκτός

χρηματοδοτήσεων, έπρεπε, λοιπόν, να καταθέσουμε αυτό το σχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί. Βέβαια, θα πάμε στη συζήτηση. Η δέσμευση αυτή την οποία έχουμε πάρει, ισχύει, Αθηνά. Θα πάμε σε μία ολοκληρωμένη συζήτηση γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές που πρέπει να συζητήσουμε και αν θέλετε υπάρχουν πάρα πολλά κρίσιμα σημεία σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τώρα δε θα το ανοίξω το θέμα, γιατί πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση.

Μια κουβέντα να πω σε σχέση με το Αίθριο. Να ενημερώσω ότι γίνεται ανακαίνιση αυτή τη στιγμή και πριν από λίγες μέρες, πριν από τέσσερις μέρες περίπου, πληρώθηκε η οφειλή την οποία είχε ο ιδιοκτήτης. Για το Θεαθήναι έχει μπει στο τεχνικό πρόγραμμα.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, ο ίδιος. Απλά κάνει ανακαίνιση από ότι ξέρουμε. Πάντως, πριν από τέσσερις μέρες

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πέντε έξι μέρες, τέλος πάντων. Πλήρωσε. Εξόφληση. Πόσο ήταν; Τριάντα επτά χιλιάδες;

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πόσο; Εικοσιπέντε. Τέλος πάντων, ένα ποσό αρκετά μεγάλο. Λοιπόν, για το Θεαθήναι αν δείτε και στο τεχνικό πρόγραμμα, θα συζητήσουμε την ανάπλαση του πάρκου νεολαίας που εκεί συμπεριλαμβάνεται και το Θεαθήναι. Για το κολυμβητήριο μια κουβέντα μόνο. Ρε παιδιά, έστω ας πούμε ένα μπράβο που μέσα σε δεκαεννιά μέρες αυτή η δημοτική αρχή και με τους εργαζόμενους προσπάθησε και ανοίγει το κολυμβητήριο. Τέτοια κακεντρέχεια, αμέσως να βρούμε κάποια άλλα πράγματα να πούμε, ειλικρινά δεν το περίμενα. Όταν έκανε έξι μήνες το προηγούμενο διάστημα, χωρίς να υπάρχει τέτοιος λόγος σοβαρός.

Για τις πλημμύρες, μέχρι τώρα δυστυχώς υπάρχουν από πολλές πηγές λόγια παρηγοριάς αλλά όχι πράξεις. Δηλαδή, όλοι μας συμπονούν, λένε ότι έχετε δίκιο, υπάρχουν καταστροφές, θα κάνουμε πολλά πράγματα. Αλλά δυστυχώς σε όλες τις επαφές που έχουμε κάνει υπάρχει η διάθεση, αυτό δείχνουν αλλά χωρίς όμως να υπάρχει στην πράξη κάποια υλοποίηση. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, που σας είπα, σχεδόν με όλα τα Υπουργεία, Περιφέρεια και λοιπά. Αυτό που χρειάζεται το Χαϊδάρι, μάλιστα σε σχέση με τον συντονισμό μας έστειλε προχθές ο Σκουρλέτης, γιατί είχαμε κάνει μια συζήτηση, σας είχα ενημερώσει στο προηγούμενο ακριβώς δημοτικό συμβούλιο. Προχθές έστειλε μία επιστολή ο Σκουρλέτης ότι θα αναλάβει τον συντονισμό και ήθελα ακόμη κάποια στοιχεία να του στείλουμε, αυτά που του είχαμε στείλει ήδη, για το τι καταστροφές έχει πάθει ο Δήμος.

Εγώ, βέβαια, δεν καταλαβαίνω τώρα τι θέλει, όταν ο συντονισμός έχει συγκεκριμένο λόγο στο να γίνει. Τέλος πάντων, στείλαμε και αυτά τα στοιχεία σήμερα. Οι πράξεις που πρέπει να γίνουν είναι συγκεκριμένες. Πρέπει να γίνουν τρεις μελέτες που δεν υπάρχουν. Δηλαδή, μία για το Ποικίλο Όρος, μία για το βορειοδυτικό τμήμα του δάσους και μία για την Αφαία. Και το έργο το οποίο έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα της Περιφέρειας και το ξέρουμε όλοι, το αντιπλημμυρικό στη Λεωφόρο Καβάλας. Αν γίνουν αυτές οι τέσσερις κινήσεις, τότε λύνεται και το πρόβλημα της Κορυτσάς και το πρόβλημα της περιοχής εδώ, της Επαύλεως και των καθέτων.

Όλα τα προβλήματα λύνονται από αυτές τις τρεις πηγές που έρχεται το νερό και τον κεντρικό αγωγό. Όμως, δυστυχώς, δεν έχουμε δει κανένα βήμα ακόμα στο επίπεδο των μελετών. Οι μελέτες αυτές καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν από τον Δήμο. Χρειάζεται και εξειδικευμένο προσωπικό και τεράστια χρηματικά ποσά. Δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμη, σας λέω και πάλι, αυτή η διάθεση. Να δω αν υπάρχει άλλο θέμα. Καταλήψεις απαντήθηκαν. Να μην επαναλάβω. Μόνο μια τελευταία κουβέντα σε σχέση με τα συνθήματα.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Για την πολιτική προστασία;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, δεν έχει συνεδριάσει. Να ενημερώσω πόσα σπίτια και τέτοια, μου λέει ο Βασίλης. Πάντως, ότι υλικό θέλετε σε σχέση με όλα τα έγγραφα, είναι 108 σπίτια να σας πω. Ότι υλικό θέλετε σε σχέση με τα έγγραφα, νομίζω ότι πήρατε κάποιους, έτσι; Από ότι μου είπε η γραμματέας, κάποιους έχετε πάρει τα έγγραφα, την αλληλογραφία και όλα τα αιτήματα τα οποία έχουμε κάνει. Είναι στη διάθεση σας, για να μην επαναλάβω πράγματα που πιθανόν να κουράσουν.

Για τα συνθήματα στα κτίρια, και όχι μόνο, στους δρόμους και λοιπά, στα μνημεία, να σας πω ότι ποτέ δεν ήταν καλύτερη η εικόνα στο Χαϊδάρι από αυτή που είναι σήμερα. Πείτε μου εσείς πότε δεν υπήρχαν συνθήματα στους τοίχους της πόλης; Και να σας πω κάτι άλλο. Σβήσαμε τα συνθήματα στην Καραϊσκάκη δύο φορές. Πόσο κράτησε την πρώτη φορά το σβήσιμο; Την επόμενη μέρα βρήκαν μία ταπετσαρία καθαρή και ξαναέγραψαν πάλι τα ίδια συνθήματα. Και για τα μνημεία, νομίζω ότι πρέπει να έχει κάποιο περισσό θράσος όταν για χρόνια το μνημείο των Ποντίων που είναι εδώ δίπλα μας ήταν γεμάτο συνθήματα και σε αυτήν τη αίθουσα εμείς δεν κάναμε τέτοιου είδους αντιπολίτευση, βάζαμε και άλλα ζητήματα.

Για αυτό, λοιπόν, το μνημείο, επί Δημαρχείων όλων των προηγούμενων, λέγαμε, ρε παιδιά, σβήστε τα συνθήματα στο μνημείο αυτό και ποτέ δεν ήταν σβησμένα. Ε, τώρα, μόνο ένα όχι υπάρχει, ρε παιδιά.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς. Τα σβήσαμε και μετά μπήκε το όχι πάνω. Θέλω να σας πω, δηλαδή, κάντε αντιπολίτευση αλλά εντάξει, δείτε όμως και την πραγματικότητα ποια είναι και τις ευθύνες των προηγούμενων δημοτικών αρχών, γιατί θα αναγκάζομαι κάθε φορά να θυμίζω πράγματα και πράξεις και παραλείψεις και διάφορα άλλα όλων των προηγούμενων και δε θέλω να μπω σε αυτήν την αντιπαράθεση. Γιατί την επόμενη φορά θα γίνω αρκετά πιο σκληρός, να το ξέρετε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, έχετε όλοι πάρει στα χέρια σας...

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό. Για τα λεωφορεία που λέγαμε. Και είναι στοιχεία του ΟΑΣΑ. Το 2009 υπήρχαν 2150 λεωφορεία απο τα οποία τα 1900 ήταν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σήμερα διατίθενται μόνο 1750 από τα οποία τα 350 είναι ακινητοποιημένα και στα περισσότερα έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας. Τη νέα χρόνια, είναι αυτά που σας έλεγα πριν, αλλά εδώ είναι και συγκεκριμένα τα στοιχεία, θα αποσυρθούν άλλα 235 οχήματα που είχαν αγοραστεί το 1993 και δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν στο Λεκανοπέδιο. Λόγω γήρανσης του στόλου, το κόστος συντήρησης των οχημάτων που κάλυπταν δρομολόγια έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια κατά 200%. Οι μεν βλάβες και οι ακυρώσεις δρομολογίων είναι καθημερινό φαινόμενο. Να μη σας διαβάσω και τα άλλα στοιχεία εδώ μπροστά. Λοιπόν, βλέπετε ποια είναι η εικόνα.

ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Μου επιτρέπετε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Μποζικά.

ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Ακούστε. Δε θέλω να καταναλώσω χρόνο αλλά στη συνάντηση που είχαμε με τον ΟΑΣΑ, ο Αντιπρόεδρος του ΟΑΣΑ το παραδέχτηκε ο άνθρωπος. Λέει, παιδιά, μη ζητάτε πολλά πολλά. Γιατί κι εμείς τα λέμε τα πράγματα με το όνομα τους, εδώ ήμασταν. Εμείς έχουμε πρόβλημα, τα δύο χιλιάδες, χίλια τόσα. Αλλά είχε δείξει μία διάθεση να στηρίξει το αίτημα της δημοτικής αρχής. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι η δημοτική αρχή δεν αιτήθηκε και δεν προσπάθησε, αλλά λέω για το πανό, προκειμένου να γράφουμε οποιοδήποτε του ΠΑΜΕ σύνθημα, το οποίο παρεμπιπτόντως λέω στους συναδέλφους αν δε γνωρίζουν και στους συνδημότες ότι δεν υπάγονται πλέον στη μείωση του χρόνου συνταξιοδότησης τα βαρέα ανθυγιεινά στην καθαριότητα μόνο των Δήμων, και αυτό πρέπει να κατατεθεί εδώ. Και σας είπα τότε ότι να γράφουμε πάμε και έλα, να γράφουμε ένα πανό που λέει όχι πια στην ταλαιπωρία του δημότη του Χαϊδαριώτη.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Τώρα, κ. Πετρίδη, τι να λέμε τώρα;

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ.

ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Μα τι λέτε τώρα, κ. Πετρίδη;

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Κύριε Πετρίδη, αν είναι δυνατόν. Μην παραποιείτε τις σκέψεις μας, ούτε να τις θέτετε όπως θέλετε εσείς και να τις εκλαμβάνετε όπως θέλετε εσείς γιατί μπορεί να μη βολεύει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το πανό είναι του Σωματείου.

ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Τριάντα πέντε χρόνια στην πολιτική είμαστε, ξέρουμε τι γίνεται.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το πανό, κ. Δρούλια, είναι του Σωματείου. Αν θέλετε επειδή το πανό είναι του ΠΑΜΕ που εκπροσωπεί την πλειοψηφία του Σωματείου, μπορείτε να ζητήσετε τον λόγο.

ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Έτσι μπράβο.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Τώρα μην το τραβάς, γιατί παίρνει πολλούς μπάζα τώρα και θα φτάσουμε αλλού τώρα, κ. Πετρίδη. Είναι το ανώριμο του πολιτικού σας λόγου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Ολοκληρώστε, κ. Μποζικά.

ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Ακούστε. Ένα λόγος που φωνάζαμε μια ζωή για τη δημοτική αστυνομία ήταν όλη αυτή η άναρχη κατάσταση. Είτε στα τραπεζοκαθίσματα, που θα μιλήσουμε μετά, είτε στα θέματα καθαριότητας. Δήμαρχε, εικοσιπέντε χιλιάδες έντυπα έχουμε κάνει εκλογές. Καλύπτουν όλο το Χαϊδάρι και τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων. Φέρτε στο επόμενο Συμβούλιο μία τέτοια έγκριση δαπάνης με τους υπηρεσιακούς, να βγάλετε ένα έντυπο και να προειδοποιούμε όλον τον κόσμο. Με το να στέλνουμε κατ' εκτίμηση μία στο ένα καφενείο, μία

στο άλλο, μία διακήρυξούλα. Ένα έντυπο που να είναι ευκολοδιάβαστο, που να μπορεί να το διαβάσει η γιαγιά μου, η θεία μου, η συγχωρεμένη η μάνα μου, για να μπορέσουμε μπας και ανατρέψουμε αυτήν την κατάσταση. Εγώ σας το λέω από δική μου άποψη. Τώρα αν για κάποιον ιδεολογικό λόγο τα πρόστιμα φέρνουν άλλα πρόστιμα, και όπως είπε και ο Μόσχος, είναι αντίθετα, εσείς διοικείτε, εσείς αποφασίζετε.

Αλλά η τοποθέτηση του κ. Τσατσαμπά σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την περισυλλογή των ογκωδών και μόνο, μία αριστερή δημοτική αρχή δεν έχει τον φόβο να εισαγάγει ιδιώτες στον Δήμο. Είπε, άπαξ για μία περίοδο, για τη συγκεκριμένη περίοδο. Όπως λένε, ad hoc περίπτωση. Και αν το έκανε ο Μποζίκας, το καταλαβαίνω, να φοβάται ο κόσμος και να γεμίσουμε τους δρόμους και να κάνουμε καταλήψεις. Αλλά όταν το κάνει η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ για μια συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό τουλάχιστον έπρεπε να ευαισθητοποιήσει κάποιες καταστάσεις που δυστυχώς, θα συμφωνήσω με τον κ. Τσατσαμπά, θα κριθούμε στο μέλλον γι' αυτό.

Τώρα, για τα προγράμματα θέλω να πω στον συνάδελφο τον κ. Μόσχο και στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, ότι τα προγράμματα δε σε βρίσκουν, τα βρίσκεις. Δε θα έρθει κανένας να σου πει από τις Βρυξέλλες ή από οπουδήποτε, έλα πάρε λεφτά να κάνεις αυτό το πράγμα. Και το τελευταίο είναι ότι το ΕΣΠΑ έχει ήδη αναγγείλει ... και πρέπει να το δείτε και στα ΠΕΠ Αττικής ότι υπάρχουν μέσα και θέματα στόλου, καθαρισμού και τα λοιπά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην κάνουμε, όμως, τώρα ... , κ . Μποζίκας. Έχουμε και τους υπολοίπους συναδέλφους.

ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Ένα τελευταίο. Θα σας πω εύσημο. Στα πλαίσια των αγώνων του Δήμου, ο Δήμος μας και οι υπόλοιποι τέσσερις, τρεις, σήμερα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι παρατείνονται όλες οι δόσεις και οι καταβολές φόρων οποιασδήποτε μορφής και δηλώσεις και οτιδήποτε μέχρι 31/12/2015.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Φουρλής ήθελε ένα σχόλιο.

ΦΟΥΡΛΗΣ: Εγώ θέλω να κάνω σχόλιο σε αυτό που άκουσα από τον κ. Μποζικά σε ότι αφορά όταν ήρθε η επιτροπή του ΟΑΣΑ, που μας διάβασε ο κ. Δήμαρχος τα στοιχεία αυτά, ότι μειώθηκε από 2000 σε 1600-1700. Και είπε ο Αντιπρόεδρος ότι δεν πρέπει να ζητάμε και πολλά πολλά. Όχι. Εμείς πρέπει να ζητήσουμε πολλά πολλά, γιατί εμείς δεν έχουμε. Ας εμείς μειώσουν τα αυτοκίνητα του μετρό που έχουν αυξηθεί, Αργυρούπολη, Ηλιούπολη, δεν ξέρω που πάνε, κι εμείς πάντα είμαστε περιφρονούντες. Δε θα σταματήσουμε και θα τους πούμε στα πολλά θα είμαστε εμείς, γιατί δε μας δίνουν ποτέ τίποτα. Έλεος. Αυτό θέλω να πω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Φουρλή. Λοιπόν, συνάδελφοι, έχετε πάρει, έχουμε μπροστά μας κάποια θέματα εκτός ημερησίας διάταξης. Το ένα έχει να κάνει με ένα ψήφισμα που καταθέτει η επιτροπή των εργαζομένων στα πεντάμηνα του Δήμου Χαϊδαρίου όσον αφορά τα αιτήματα τους. Το δεύτερο είναι ένα ψήφισμα που έχει καταθέσει η κα Τοκατλίδη για τα πρόσφατα γεγονότα που αφορούν την κουβέντα που έχει ανοίξει για τη γενοκτονία των Ποντίων και υπάρχει και ανάλογο ψήφισμα που καταθέτει η δημοτική αρχή γι' αυτό το θέμα. Υπάρχει μία λήψη απόφασης για διαγραφή τιμολογίου. Μπορείτε να ρωτήσετε μετά τι ακριβώς. Είναι η εισηγητική έκθεση για ανακεφαλαιωτικό πίνακα, είναι ανακεφαλαιωτικός πίνακας. Αυτά. Είναι αυτά τα τέσσερα θέματα, συνάδελφοι. Υπάρχει αντίρρηση να τα κουβεντιάσουμε; Συμφωνούμε.

1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ.

Ψήφισμα επιτροπής εργαζομένων στα πεντάμηνα του Δήμου Χαϊδαρίου - Αιτήματα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή είναι δύο συνάδελφοι από τα πεντάμηνα, να προτάξουμε το θέμα αυτό και να δώσουμε τον λόγο στη συναδέλφισσα να έρθει εδώ στο μικρόφωνο για να καταγράφεται. Το όνομα σου συναδέλφισσα.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Αθηνά Παπακωνσταντίνου. Είμαι από την επιτροπή εργαζομένων πεντάμηνων του Δήμου Χαϊδαρίου. Η επιτροπή πεντάμηνων εργαζομένων Δήμου Χαϊδαρίου ύστερα από τη συνέλευση που πραγματοποίησε τη Δευτέρα 9/11/2015 αποφάσισε τη συνέχιση του δίκαιου αγώνα μας για την κατοχύρωση και διεκδίκηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Ήδη με τον αποφασιστικό αγώνα που δώσαμε το προηγούμενο διάστημα, αναγκάσαμε το Υπουργείο να προχωρήσει σε σειρά εγκυκλίων όπου αναγνωρίζει μία σειρά εργασιακά δικαιώματα. Εκφράσθηκε η αναγκαιότητα και η διάθεση να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα με δύο αιτήματα αιχμής. Κατώτατο μισθό 751 ευρώ και παράταση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και δρομολόγηση της μονιμοποίησης μας. Ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει σχετική πολιτική απόφαση ως μέσον πίεσης στο Υπουργείο για την παράταση των προγραμμάτων και τη δρομολόγηση της μονιμοποίησης των εργαζομένων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο Πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων. ο κ. Πετρίδης.

ΠΕΤΡΙΔΗΣ: Καλησπέρα σας. Πετρίδης Δημήτρης, Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων. Ο Σύλλογος Εργαζομένων συνυπογράφει το ψήφισμα αυτό, συμπαρίσταται στους συναδέλφους με πεντάμηνη σχέση εργασίας, αυτό που λέμε κοινωφελής εργασία, και πιστεύουμε ότι εδώ πέρα πρέπει ως Δημοτικό Συμβούλιο την πολιτική απόφαση να πάρετε. Η επιτροπή πενταμήνων να ενημερώσουμε συμμετέχει στην πανελλαδική επιτροπή εργαζομένων στην κοινωφελή εργασία και αυτό το ψήφισμα θα κατέβει και σε άλλα δημοτικά συμβούλια. Άρα, λοιπόν, μέσα από αυτό και ως μέσο πίεσης προς την Κυβέρνηση να βάλετε θέμα ως Δημοτικό Συμβούλιο τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, όχι μονάχα των πενταμήνων, γιατί έχουμε και οκταμηνίτες, είχε και παλιότερα διμηνίτες, θα έχουμε και συμβάσεις μίσθωσης έργου το επόμενο διάστημα. Όλων των εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αυτά σε σχέση με αυτό.

Αν μου δίνετε το δικαίωμα δυο κουβέντες, σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν από τον φίλο τον κ. Μποζικα και ας είχαμε ένταση. Την προηγούμενη

Δευτέρα, όχι αυτή που μας πέρασε, την προπροηγούμενη μάλλον, όχι αυτής της εβδομάδας, της προηγούμενης, η Κυβέρνηση έβγαλε ΦΕΚ που εξαιρεί από την αύξηση ορίων ηλικίας τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό παράλληλα συμπaréσυρε και τους εργαζομένους στους ΟΤΑ με με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.

Την Τρίτη, την επόμενη ακριβώς ημέρα, η Κυβέρνηση έβγαλε ένα ΦΕΚ που αναφέρεται στους εργαζομένους με μόνιμη σχέση εργασίας, αυτό που λέμε μόνιμο προσωπικό, στο οποίο δε γίνεται καμία αναφορά για εξαιρέσεις από τα βαρέα και ανθυγιεινά, από την αύξηση του ορίου ηλικίας στους εργαζομένους με βαρέα ανθυγιεινά. Άρα, λοιπόν, ουδείς μας δίνει τη διαβεβαίωση ότι στο επόμενο διάστημα δε θα γίνει πάλι εξίσωση προς τα πάνω. Δηλαδή θα συμπαρασύρει προς τα πάνω τους εργαζομένους αορίστου χρόνου στα βαρέα ανθυγιεινά. Άρα αυτήν την έννοια έχει το έξω πανό.

Δεύτερον, να ενημερώσουμε για όσους δεν το ξέρουν, πιστεύω ότι όλοι το ξέρετε, ότι στο σωματείο πλειοψηφεί η ΕΔΑΣ-ΟΤΑ που είναι η παράταξη του ΠΑΜΕ στο Δημόσιο, ... στο ΠΑΜΕ, και άρα, λοιπόν, ως τέτοιο είναι το πανό. Γράφει από κάτω γραμματεία ΟΤΑ, ΠΑΜΕ γραμματεία ΟΤΑ. Άρα, λοιπόν, εμείς πιστεύουμε ότι τα αιτήματα που γράφονται στο πανό είναι σε τέτοια κατεύθυνση ταξικής αναμέτρησης με το κεφάλαιο και βέβαια ουδείς απαγόρευσε στον φίλο τον Ανδρέα ή στον οποιοδήποτε άλλον να κρεμάσει δίπλα και ένα άλλο πανό.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ: Ναι, εντάξει. Επειδή μπήκε θέμα για το πανό. Άρα, λοιπόν, ως τέτοιο είναι αναρτημένο το πανό εδώ πέρα και προτρέπει τον κόσμο να κατεβεί και τους εργαζομένους στις 12 του Νοέμβρη, την επόμενη Πέμπτη, σε κατεύθυνση αναμέτρησης με την Κυβέρνηση, η οποία φέρνει όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα. Αν συμφωνούμε, πολύ ευχαρίστως θα βρεθούμε σε κοινούς αγώνες, αγαπητέ Ανδρέα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συνάδελφοι, αν υπάρχει καταρχήν ερώτημα προς τους συναδέλφους. Να πάρει τον λόγο ο κ. Μποζίκας.

ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τα αιτήματα και το ψήφισμα των εργαζομένων των πενταμηνιτών είναι από την αρχή μέχρι λίγο πριν το τέλος δίκαια. Και γιατί λέω μέχρι το τέλος; Γιατί κανείς δε θέλει κατώτατο μισθό λιγότερο από 751 ευρώ. Άλλωστε, ήταν και δυο φορές προεκλογική καμπάνια και εξαγγελία και υπόσχεση και δέσμευση της σημερινής Κυβέρνησης. Η παράταση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και βέβαια είναι ένα δίκαιο αίτημα. Εκεί που έχω μία μικρή ένσταση είναι ότι όταν καλέσθηκε ο εργαζόμενος να υπογράψει τη σύμβαση ήξερε ότι θα έρθει για πέντε μήνες. Αυτό είναι το ένα.

Και ένα δεύτερο. Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και αλληλέγγυοι με όλους τους εργαζομένους, αγαπητέ Πρόεδρε, πρέπει να προστεθούν εδώ μέσα και όλοι οι υπόλοιποι που είπες. Οι ΣΟΧ, οι συμβάσεις έργου, οι διμηνίτες, οι οκταμηνίτες, οι εξαμηνίτες και οτιδήποτε. Έτσι το συζητάμε. Αλλά ξεχωρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους και αφήνουμε τους άλλους, εγώ το θεωρώ άδικο. Μάλλον δεν το θεωρώ δίκαιο. Δε θεωρώ δίκαιο να ξεχωρίζουμε την υπάλληλο στον παιδικό σταθμό που διαχειρίζεται αυτό το ευαίσθητο εμπόρευμα που είναι για οκτώ μήνες, να μην αναφέρεται πουθενά και να αναφέρεται μόνο ο πενταμηνίτης, ο οποίος ήξερε τι υπέγραφε.

Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όλα αυτά είναι καλά, εγώ θα ήθελα και θα το ψήφιζα με τα δύο χέρια να αναφερθεί μία φράση εδώ μέσα αλληλέγγυα στους υπόλοιπους επί συμβάσει συναδέλφους, και φυσικά στην καθαριότητα. Αυτή είναι η τοποθέτηση μου και επιφυλάσσομαι μετά αν χρειαστεί κάτι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από την Παράταξη του κ. Ντηνιακού, ο κ. Καρατζαφέρης.

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Εμείς συμπαραστεκόμαστε φυσικά στους εργαζομένους πενταμηνών. Σίγουρα δεν είναι οι προνομιούχοι εργαζόμενοι, ούτε στον δημόσιο τομέα, ούτε στον ιδιωτικό. Υπάρχουν πολύ πιο προνομιούχοι. Συμφωνώ τώρα με αυτά που λέει ο κ. Μποζίκας. Εγώ το ψηφίζω, όχι φυσικά με την αυστηρή έννοια. Δηλαδή, εννοείται ότι είναι και άλλοι εργαζόμενοι που πρέπει να αναβαθμιστούν οι εργασιακές τους σχέσεις. Και τη δρομολόγηση

της μονιμοποίησης την ψηφίζουμε με την έννοια ότι πρέπει να πάψει αυτό το πράγμα, αυτή η κοροϊδία στο δημόσιο με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το δημόσιο να αποφασίσει ποιες είναι οι ανάγκες του, να καλύψει όλες τις ανάγκες του με μόνιμους υπαλλήλους και να αντικαθίσταται όταν συνταξιοδοτούνται. Αυτό το πράγμα, το αλισβερίσι, η πολιτική και κομματική εκμετάλλευση, φυσικά και μας βρίσκει αντίθετους, οπότε ψηφίζουμε το ψήφισμα με την ευρεία έννοια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Καρατζαφέρη. Ο κ. Σπηλιόπουλος.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ευκαιρία με αφορμή αυτό το ψήφισμα να πούμε ορισμένα πράγματα. Καταρχήν, ορισμένες παρατηρήσεις. Από ηθικής πλευράς, νομίζω ότι πρέπει να έχουν τη στήριξη οι εργαζόμενοι σε αυτό το ζήτημα.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, και από ηθικής και από πολιτικής πλευράς. Μπαίνοντας, όμως, στην ουσία του ζητήματος, νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε για τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες, το προσωπικό που χρειάζονται οι Δήμοι, οι δημόσιες υπηρεσίες, γενικότερα αυτό που λέμε δημόσιος τομέας. Και παράλληλα θα πρέπει να δούμε συνολικότερα στα πλαίσια των σημερινών δυνατοτήτων της αξιοποίησης σε μια άλλη λογική, όχι αυτή που ακριβώς θέλουν, κόψε, ράψε, δίμηνα, πεντάμηνα, οκτάμηνα, της πρόσληψης εργαζομένων με συμβάσεις ανάλογα με τα προβλήματα που δημιουργούνται.

Νομίζω ότι σε αυτήν την κατεύθυνση, η συνέντευξη που έδωσε η Αντωνοπούλου, η αντίστοιχη Υπουργός, που μιλάει για 254.000 θέσεις εργασίας, για τα δύο χρόνια που έρχονται 2016-2017, για 104.000 και συγκεκριμένα για 60.000 το πρώτο εξάμηνο του 2016, προβλέπει, δεν ξέρω αν έχει νομοθετηθεί με αντίστοιχο τρόπο, αλλαγή αυτού του τρόπου που έχουμε ζήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, δίμηνα, πεντάμηνα και οκτάμηνα. Η λογική είναι για προσλήψεις, ότι γίνεται να είναι σε μια λογική τουλάχιστον δώδεκα μηνών.

Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ανοίξει αυτή η συζήτηση και τώρα για ειδικές κατηγορίες, αυτό που λέμε καλοκαίρι, τετράμηνα και τα λοιπά, είναι μια συζήτηση. Δε θα το λύσουμε σήμερα. Απλώς, θέλω να πω ότι έτσι κι αλλιώς έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση. Δεν καλύπτει, βέβαια, ούτε τις ανάγκες του δημοσίου με αυτόν τον τρόπο που θέλουμε και είναι πάγια τα αιτήματα, αλλά αυτή τη στιγμή από τα προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία θα υπάρξουν, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει τοποθετηθεί με δύο τρόπους.

Πρώτον, ότι μπορέσει και σε αυτήν την κατεύθυνση που αφορά τα ζητήματα των εργαζομένων, υπάρχει ένα δισεκατομμύριο από το ΕΣΠΑ 2007-2013, το οποίο δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε πουθενά στους Δήμους, στο σύνολο των Δήμων της Ελλάδας. Ανάμεσα σε αυτό ένα δισεκατομμύριο, υπάρχουν και ζητήματα που έχουν σχέση με προσλήψεις. Και υπάρχει το ζήτημα του 2015-2010 στο οποίο αντιστοιχούν κάποια νούμερα δισεκατομμυρίων, στο οποίο το βασικό ζήτημα είναι να περάσει αυτή η λογική.

Σε αυτήν την κατεύθυνση νομίζω ότι και το συνδικαλιστικό κίνημα, πέρα από το αίτημα πρόσληψη, πάγια δουλειά και τα λοιπά, αυτό εντάξει είναι το γενικό πάγιο αίτημα, νομίζω ότι πρέπει να επεξεργαστεί πιο συγκεκριμένες προτάσεις πέρα από τη στήριξη αυτήν τη στιγμή των εργαζομένων. Και γιατί το λέω αυτό; Γιατί ιστορικά έχουμε προηγούμενο άνθρωποι που κάλυπταν μονίμως πάγιες και διαρκείς ανάγκες, εδώ στον Δήμος μας παραδείγματος χάριν, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην ουσία έχουμε επαναπροσλάβει ανθρώπους κυρίως για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς όπου υπάρχει παιδαγωγικό ενδιαφέρον. Να μην το αναλύσουμε αυτήν τη στιγμή.

Και στην ουσία και το ίδιο το κράτος, ακόμη και με την νεοφιλελεύθερη πολιτική που είχε αυστηρή όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, για τον συγκεκριμένο τομέα, ανέχθηκε θα λέγαμε τη λογική αυτή της επαναπρόσληψης των ίδιων ανθρώπων. Με αυτήν έννοια, λοιπόν, συμπαραστεκόμαστε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος

ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Πολλές φορές ακούγοντας τους επικεφαλής των Παρατάξεων και τις Παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχω την εντύπωση ότι προσπαθούν να ικανοποιήσουν τους πάντες, να τα έχουν καλά με όλους και ξεχνάνε ότι ο Δήμος είναι ένας οργανισμός ο οποίος θα πρέπει να διοικηθεί, να διοικηθεί με συγκεκριμένους κανόνες, με συγκεκριμένες πολιτικές. Εγώ είμαι πάντα υπέρ των εργαζομένων και θέλω να εκφράζουμε τη συμπαράσταση μας και στο έργο τους.

Όμως, έχω πει πολλές φορές ότι η λογική των μονιμοποιήσεων των πενταμήνων, οκταμήνων, διμήνων, η λογική των συνεχόμενων προσλήψεων, τέτοιου είδους προσλήψεων, τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα οργανόγραμμα, ένας οργανισμός του Δήμου με συγκεκριμένους υπαλλήλους που θα καλύπτουν τις ανάγκες στη λογική πάντα ενός ευέλικτου οργανισμού που μπορεί να ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες, τότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κοροϊδεύουμε τον κόσμο και ουσιαστικά να επιβαρύνουμε και τον προϋπολογισμό με ανελαστικά έξοδα χωρίς να βοηθούμαστε στην πραγματική και στην αποτελεσματική διοίκηση του Δήμου.

Επομένως, στο κομμάτι στο οποίο διαφωνώ είναι καταρχήν ότι πιστεύω δεν μπορούμε να μιλάμε για μονιμοποίηση. Η λογική της μονιμοποίησης των πενταμήνων δεν οδηγεί πουθενά. Έτσι δυστυχώς γαλουχήθηκαν γενιές και γενιές, με το όραμα της μονιμοποίησης στο δημόσιο, ενώ μπήκαν με μια ολιγόμηνη σύμβαση. Όπως είπε και ο κ. Μποζίκας, όταν υπογράφει κάποιος μία σύμβαση πέντε μηνών, ξέρει ότι είναι για πέντε μήνες. Δεν μπορεί να λειτουργεί με τη λογική ότι θα μονιμοποιηθεί. Ένα μηχανικός, να πω εγώ, που αναλαμβάνει ένα έργο στον Δήμο ή σε έναν ιδιώτη, ξέρει, υπογράφει μία σύμβαση, και ξέρει ότι μόλις ολοκληρώσει το έργο έχει τελειώσει η σχέση του είτε με το δημόσιο είτε με τον Δήμο είτε με τον ιδιώτη.

Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε συνεχώς ανθρώπους υποσχόμενοι ότι με ένα πεντάμηνο στη συνέχεια θα μονιμοποιηθούν. Δεν το σηκώνει ούτε ο Δήμος, ούτε το κράτος, ούτε το ελληνικό δημόσιο. Αυτή η νοοτροπία και αυτή η λογική πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Έχω όλη τη διάθεση και τη

θέληση να συμπαρασταθούμε σε μία σειρά από ζητήματα στους εργαζομένους, όμως το θέμα δε λύνεται έτσι. Το θέμα λύνεται φτιάχνοντας έναν οργανισμό με βάση τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου, με συγκεκριμένο αριθμό υπαλλήλων, όσο το δυνατόν λιγότεροι για να μπορέσει να είναι αποτελεσματικός ο Δήμος και όχι να δαπανά όλον τον Προϋπολογισμό.

Γι' αυτό συνεχώς καταψηφίζουμε και τις δεκάδες ή εκατοντάδες προσλήψεις αντίστοιχες, πεντάμηνα και οκτάμηνα που εισηγείται η δημοτική αρχή, γιατί πιστεύουμε ότι έτσι ούτε στους συγκεκριμένους ανθρώπους κάνουμε καλό, αλλά ούτε και στην αποτελεσματική διοίκηση του Δήμου. Επομένως, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το ψήφισμα, εμείς το καταψηφίζουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κέντρης.

ΚΕΝΤΡΗΣ: Το είδα το ψήφισμα. Καταρχήν, για το πρώτο που έχει, δεν έχω κάποια αντίρρηση. Για το δεύτερο. Δίμηνα, τρίμηνα, τετράμηνα, οκτάμηνα, δωδεκάμηνα, όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μονιμοποιηθούν. Δεν μονιμοποιούνται. Και μάλιστα τέτοιες πράξεις επισείουν και ποινικές ευθύνες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί θα συμφωνήσω με τον κ. Δρούλια, δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Πήρε για κοινωνική εργασία η κεντρική Κυβέρνηση 35.000 άτομα περίπου. Είναι άνεργοι ενάμισι εκατομμύριο εκ των οποίων το 55% των ανέργων είναι νέοι.

Με ποιο δικαίωμα ένα Δημοτικό Συμβούλιο θα ψηφίσει ένα τέτοιο ψήφισμα όταν συνάδελφοι τους άνεργοι, δεν έχουν καθόλου εργασία. Και που γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι από αυτούς τους υπόλοιπους, ένα πεντακόσια τριάντα ή ένα πεντακόσια είκοσι, λέω εγώ ένα συγκεκριμένο αριθμό, δεν είναι καλύτεροι υπάλληλοι. Ακούστε, για να μην κοροϊδευόμαστε, να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Προσωπικό το οποίο θα πληροί πάγιες και διαρκείς ανάγκες και θα περνάει μέσα από ΑΣΕΠ. Κανένα τέτοιο ψήφισμα ή για ότι φέρουν ξανά οι εργαζόμενοι δίμηνες, πεντάμηνες, οκτάμηνες και δεκάμηνες, σε ότι με αφορά εμένα, δε θα συναινέσω, δεν ψηφίζω. Οπότε και κρίνεται αυτό το ψήφισμα από μένα, απορριπτέο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ασπρογέρακας.

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Να κάνω τρεις παρατηρήσεις πριν τοποθετηθώ, πριν πω τη θέση μου. Κάποια πράγματα εδώ ακούγονται ευχάριστα και κάποιοι εν πάση περιπτώσει, όπως ο συνάδελφος ο κ. Δρούλιας, μιλάει για κάποιους που θέλουν να τα έχουν με όλους καλά. Και αυτός είναι ο λόγος που κάποιοι τοποθετούνται στο οποιοδήποτε ζήτημα υπέρ των εργαζομένων.

Κοιτάξτε να δείτε, αν δεν ξεκινήσεις από την πηγή, δε θα πιεις ποτέ νερό. Το θέμα των διμήνων, τριμήνων, πενταμήνων για τους Δήμους αλλά και για αλλού, η κατασκευή του αν πληρούν ή δεν πληρούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες δεν είναι επιλογή δική μας και δεν είναι επιλογή αυτού που λέγεται οικονομικού μοντέλου. Το οικονομικό μοντέλο, το κεινσιανό, ήταν η δημιουργία πλήρους απασχόλησης ή η τάση προς τη δημιουργία πλήρους απασχόλησης. Από την εφαρμογή, την επικράτηση, και την κυριαρχία ουσιαστικά του νεοφιλελεύθερου μοντέλου, να μην κάνουμε ανάλυση τώρα, τα έχουμε πει άλλη φορά εδώ, πλέον μπαίνει στη λογική αυτή η τακτική των περιστασιακά προσλαμβανόμενων εργαζομένων, εάν και εφόσον κάποιοι κρίνουν ότι έχεις αυτές τις ανάγκες ή σου καθορίζουν αυτοί αυτές τις ανάγκες.

Το ψήφισμα αυτό έρχεται, πιστεύω, ύστερα από μια σειρά δικαστικών αποφάσεων. Τουλάχιστον έχω υπόψιν μου δύο ή τρεις εγώ, όπου μίλησαν για εργασιακά δικαιώματα των συγκεκριμένων πενταμηνιτών, που σήμαινε ότι μέχρι εκείνην τη στιγμή ουσιαστικά δεν υπήρχαν εργασιακά δικαιώματα. Και αυτό ήρθαν να αναδείξουν οι τρεις τέσσερις πέντε αποφάσεις. Εδώ έρχεται ένα ψήφισμα για τους ανθρώπους οι οποίοι απασχολούνται με πεντάμηνο. Δε νομίζω ότι έχοντας μία πολιτική θέση ότι θες εργαζομένους, να βάλω μια παρένθεση ότι τις παθογένειες τις ξέρουμε όλοι, τις βλέπουμε καθημερινά και αυτές πρέπει να καταπολεμούνται όπου και όταν παρουσιάζονται. Είναι ανεξάρτητο από αυτό που λέμε μόνιμη εργασία και δε μιλάω αν θα είναι δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, πως θα ορίζεται με την αυστηρή νομική έννοια. Μόνιμη εργασία αυτουνού που έχει το άγχος ή αυτής που έχει το άγχος ότι θα πάει για πέντε μήνες και μετά τι; Που δημιουργεί μία σειρά από άλλα ζητήματα.

Είχαμε και πρόσφατο προχθεσινό νέου ανθρώπου 35 χρονών που γνωρίζετε όλοι ότι τελικά πέθανε όντως θύμα αυτής της συγκεκριμένης επιλογής, του συγκεκριμένου συστήματος. Γιατί άμα το δεις σε μια σειρά αλληλουχίας παραγόντων, θα δεις ότι υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος καταβασανίζονταν από μία χρόνια κατάθλιψη όπου τελικά οδηγήθηκε εδώ που οδηγήθηκε. Άρα, λοιπόν, αυτές τις λογικές του είδους «ξέρανε», τι να κάνουν; Όταν υπέγραφε πεντάμηνο, όταν υπέγραφε δίμηνο, ήξερε ότι είχε τη λαιμητόμο στο κεφάλι του. Άρα, λοιπόν, θα το υπέγραφε το πεντάμηνο. Για πέντε μήνες θα βγάλει πέντε δεκάρες. Αυτό, λοιπόν, δεν είναι επιχείρημα. Άρα, λοιπόν, διευρύνοντας το, οπωσδήποτε το ψηφίζω, το στηρίζω, και μιλάω συνολικά για όλους τους εργαζομένους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κυριολεκτικά είτε σαν ενοικιαζόμενοι είτε περιστασιακά για ένα κομμάτι ψωμί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Φουρλής.

ΦΟΥΡΛΗΣ: Ηθικώς όταν είναι κάτι, πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι και να υποστηρίζουμε, αυτή είναι η φιλοσοφία μου, τον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων. Τώρα, αν τους κάνει καλό ή κακό, σαφώς τους έκανε καλό ένας εργάζεται, γιατί ακούστηκε ότι δεν καλό και στους εργαζομένους. Το πρώτο αίτημα, το 751, νομίζω ότι και η σημερινή Κυβέρνηση με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, ήταν μέσα στα διεκδικούμενα και δεν μπορεί κανείς να ... από αυτό.

Όσον αφορά με τα άλλα προγράμματα, βέβαια εδώ πέρα πάντα ήταν για πάγιες και διαρκείς θέσεις. Εδώ συνέβη το εξής περίεργο. Με τις καθαρίστριες, για παράδειγμα, ενώ κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ορισμένοι λένε ότι πήγαν στα δικαστήρια, απομαγνητοφωνούν τα πρακτικά και θα είναι εκεί πέρα. Μερικές φορές καταστρατηγείται αυτό, αυτό ήθελα να πω, γι' αυτό σας Πως είναι δυνατόν να έχει πάγια και διαρκή και μετά από εκεί να φύγει να πάει να κάνει μετάθεση.

Βέβαια, τώρα κάτι διαβάσαμε ότι θα γίνουν κάτι προσλήψεις καινούριες. Τώρα, τα πεντάμηνα και τα δίμηνα, καλά είναι να υπάρχουν μερικές φορές, όχι καλά να υπάρχουν, καλό είναι να είναι πάγιες και διαρκείς ανάγκες και να είναι

πάντα μόνιμοι. Και αυτή είναι η αγωνία του καθένα το ότι υπέγραψε αυτό που υπέγραψε, δεν μπορούσε να υπογράψει διαφορετικά, δεν μπορούσε να αλλάξει τη σύμβαση, αυτή ήταν η σύμβαση. Και διεκδικούν κάτι, που πρέπει όλοι στη ζωή μας να διεκδικούμε κάτι καλύτερο. Για παράδειγμα, πως θα τα καταργήσουμε όταν θέλουμε πυρασφάλεια; Μπορούμε να τους κάνουμε μόνιμους;

Ή άμα θέλουμε κάνουμε κάποια έκτακτη ανάγκη μόνο για πλημμύρες το καλοκαίρι, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι δωδεκάμηνα αυτά. Είναι ορισμένες ανάγκες οι οποίες εξυπηρετούνται ή κάτω από κάτω εξαιρετικές συνθήκες δε φθάνουν αυτοί. Δεν είναι πάντα ότι θα βάλουμε σε ένα σιδηρόδρομο που έλεγε ο Καμμένος και πάει το τρένο μόνο του. Είναι και εξωτερικές ανάγκες. Τέλος πάντων, εγώ ψηφίζω και υποστηρίζω τον δίκαιο αγώνα, αν και πιστεύω ότι άλλα τα κελεύσματα τα δικά μας και να μην θωπεύουμε και αυτιά, για να είμαι ειλικρινής, και άλλες είναι βουλές των από πάνω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Σκαμπά έχει ζητήσει τον λόγο.

ΣΚΑΜΠΑ: Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι ψηφίζω αυτό το ψήφισμα χωρίς υποσημειώσεις και χωρίς αστερίσκους και αυτό όχι για ηθικούς, αλλά για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους. Ψηφίζω αυτό το ψήφισμα γιατί σε αντίθεση με όποιον θεωρεί ότι μπορεί ή επιδιώκει να τα έχει καλά με όλους, εγώ προσωπικά λέω ότι θέλω να τα έχω καλά με τους εργαζομένους. Γιατί είμαι εργαζόμενη και γιατί μεροληπτώ υπέρ τους. Ο κατακερματισμός της μισθωτής εργασίας σε συμβάσεις περιορισμένου χρόνου, αορίστου χρόνου, μονίμους του δημοσίου, μπλοκάκηδες, ενοικιαζόμενους και όλες τις μορφές που έχουμε δει όλα τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, γιατί το έγκλημα είναι μακρύ και παρατεταμένο, στο μόνο πράγμα που συνέβαλε και εξυπηρέτησε ήταν το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων.

Δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να εξυπηρετεί αυτή η περιστασιακή εργασία. Το κατασκεύασμα της έκτακτης και της πάγιας ανάγκης, πραγματικά η έκτακτη ανάγκη είναι εξαίρεση. Ακόμα και για επαγγέλματα τα οποία πραγματικά δεν μπορούν καθόλη τη διάρκεια ενός έτους, δεν έχουν έργο, ακόμη και αυτά τα

επαγγέλματα στην πραγματικότητα, εάν θέλουμε να είναι σωστές οι υπηρεσίες που δίνουν, υποχρεωτικά πρέπει να είναι μόνιμα.

Για παράδειγμα όταν πρωτοάκουσα και όταν πρωτοάκουσε η ελληνική κοινωνία ότι ο πυροσβέστης είναι εποχιακός υπάλληλος, ο άνθρωπος δηλαδή πάνω στον οποίον στηριζόμαστε για να μην αρπάξουμε φωτιά ή για να μην καταστραφούν τα δάση, μπορεί να αναλάβει μόνος του το κόστος να συντηρεί τον εαυτό του για έξι μήνες τον χρόνο, να μην εκπαιδεύεται, να μην είναι σε ετοιμότητα, φαινόταν αστείο. Σήμερα πια είναι κατεστημένο. Αν σκεφτείτε ποια είναι τα επαγγέλματα τα οποία δε χρειάζονται κάθε μέρα, είναι τα πλέον επικίνδυνα και χρήσιμα επαγγέλματα στην κοινωνία.

Δηλαδή, αυτές οι έκτακτες εποχιακές ανάγκες, τις οποίες τελικά δε θα τις επωμίζεται συνολικά η κοινωνία για να εξυπηρετηθεί, αλλά τις επωμίζεται εκείνος ο επαγγελματίας που έχει υψηλά ειδικευθεί για να μπορεί να αντεπεξέλθει, γιατί κρέμεται η ζωή μας από αυτά τα έκτακτα. Από τις πλημμύρες κρέμεται η ζωή μας. Από τις φωτιές κρέμεται η ζωή μας. Και αυτό θα το χαρακτηρίσουμε έκτακτο, ας πούμε, για παράδειγμα. Και δε θα έχουμε μόνιμα ανθρώπους που τους εκπαιδεύουμε και τους πληρώνουμε για να μπορούν να ζουν και να μπορούν να είναι διαθέσιμοι και σωστά εκπαιδευμένοι εκείνη τη στιγμή.

Δηλαδή, αυτό το έκτακτο όπου κάποιος άνθρωπος έρχεται να το εξυπηρετήσει και τον υπόλοιπο καιρό δε μας νοιάζει τι τρώει, είναι αναίδεια να το λέμε. Και έχει επεκταθεί πια σε οτιδήποτε. Έχει φτάσει η δασκάλα στον βρεφονηπιακό σταθμό να είναι έκτακτη ανάγκη η οποία παρέρχεται μετά από δύο μήνες και αντικαθίσταται από κάτι άλλο. Εδώ πέρα, πόσες και πόσες φορές δεν έχουμε πει ότι για παράδειγμα η έξαρση των σκουπιδιών στο Χαϊδάρι οφείλεται στο ότι καθυστέρησαν οι συμβάσεις να έρθουν. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται με αυτήν την ιστορία. Αυτή η ιστορία είναι έγκλημα και είναι έγκλημα στη δική μας την τάξη. Και μεροληπτικά, γιατί είμαι με τη δική μου τάξη, γιατί είμαι εργαζόμενη, το ψηφίζω.

Όπως και για το 751. Το 751 εξέφρασε και έγινε σημαία της διεκδίκησης μιας ανατροπής που στην πραγματικότητα δεν είχε να κάνει με το αν τα 751 είναι ικανός βασικός μισθός, αν σου φτάνουν για να ζήσεις. Μπορεί να είναι και ψίχουλα στην πραγματικότητα, με τις πραγματικές ανάγκες. Ήταν μία ανατροπή, γιατί πήγαινε προς την αντίθετη κατεύθυνση από ότι πάει η πολιτική σήμερα στην Ευρώπη συνολικά. Μόνο οι εργαζόμενοι μπορούν να την καταφέρουν αυτήν την ανατροπή. Και με αυτήν την έννοια είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι είναι ένα από τα δύο αιτήματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν ακόμη κομμάτια της κοινωνίας που διεκδικούν αυτήν την ανατροπή και ότι αυτό δεν τελείωσε με το συμβιβασμό μιας Κυβέρνησης.

Και προφανώς η επέκταση είναι για οποιουδήποτε είδους ελαστική εργασία. Συμφωνώ σε αυτό, παρότι καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια επιτροπή εργαζομένων των πεντάμηνων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ, έχουν οργανωθεί και υποστηρίζουν το αίτημα τους. Δε μου φαίνεται παράξενο που αναφέρεται στους πενταμηνίτες, εύλογο είναι. Παρά ταύτα, ναι, προφανώς, κάθε είδους, κάθε μορφή, είτε χρονική είτε συμβατική ελαστικής εργασίας, πέραν της μίας και μοναδικής, της μόνιμης εργασίας μισθωτής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος που θέλει να μιλήσει; Ο συνάδελφος ο Βορέας.

ΒΟΡΕΑΣ: Συνάδελφοι, πριν από μερικά χρόνια ούτε θα ήταν δυνατόν να διανοηθεί κανείς εδώ μέσα, και από τους παλιότερους που βρισκόμαστε, ότι μπορούμε να συζητάμε για τέτοιες αμοιβές. Μιλάμε για τα πεντάμηνα και κάποιοι εδώ έχουν το θράσος, θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί απλή αριθμητική ξέρουμε όλοι εδώ μέσα και αν δεν έχουμε τελειώσει το δημοτικό ακόμα, όχι πολύ περισσότερο για άλλες περιπτώσεις. Μιλάμε, δηλαδή, για δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ τον χρόνο. Γιατί, δυστυχώς, οι άνθρωποι οι άνεργοι, ζουν και τον υπόλοιπο χρόνο. Δηλαδή, πέντε μήνες δουλειά, δώδεκα μήνες ζωή με δυο κατοστάρικα το μήνα.

Εγώ να συγχαρώ τους συναδέλφους που αρνούνται την πρόταση που κάνουν τα πεντάμηνα, που ζητάνε τι; Τετρακόσια ογδόντα ευρώ τον μήνα για όλον

τον χρόνο σε βαριές ανθυγιεινές εργασίες οι περισσότεροι. Ή μήπως λέω ψέμα τα εδώ μέσα; Για να ξέρουμε και τι λέμε. Ένα αυτό. Δυστυχώς εφαρμόζεται και υποτάσσεσθε, και αυτό είναι το χειρότερο. Το εφαρμόζεις κάτι που είσαι αναγκασμένος να το κάνεις να πω κομμάτια να γίνει, αλλά τουλάχιστον να μην αντιδράτε ούτε και τυπικά, είναι απαράδεκτο.

Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε μόνο για φθινό ευέλικτο δυναμικό στους Δήμους. Πως είναι δυνατόν να κάνουμε μία τέτοια συζήτηση. Μιλάτε και λέτε να μην επιμηκυνθούν οι συμβάσεις. Υπάρχουν ανταποδοτικά τέλη στον Δήμο; Αυτά τα λεφτά, δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε; Να μην παίρνουμε από την Κυβέρνηση φράγκο; Που θα έρθει καινούρια μείωση και να δούμε τι θα γίνει με τις καινούριες μειώσεις. Και το βλέπετε αυτό. Θα ειπωθεί σε άλλες στιγμές. Κάποιος είπε για 254.000 εργαζομένους. Πόσες θέσεις εργασίας; Θα μάθουμε καινούρια ελληνικά εδώ πέρα. Το πεντάμηνο είναι σχεδόν μία θέση για δυόμισι εργαζομένους, δηλαδή δύο θέσεις πέντε εργαζόμενοι.

Κοροϊδεύομαστε μεταξύ μας; Τουλάχιστον, ας πάρετε το θάρρος της γνώμης σας και μη μιλάτε σε εμάς για πολιτικές θέσεις, για το κόμμα μας, για το έτσι, το αλλιώς. Εσείς δεν ξέρετε τίποτα. Ενοικιαζόμενοι συμβασιούχοι ήταν αυτοί που κήκαν στα διυλιστήρια σε εργολάβο. Με συμβάσεις. Και βέβαια θα καούν οι άνθρωποι, θα κάψουν και τον εξειδικευμένο, γιατί πέντε ανειδίκευτοι με ένα ειδικευμένο, δεν μπορούν να κάνουν μία δουλειά συγκεκριμένη. Κάποιος θα κάνει το λάθος. Και στη φωτιά καήκανε. Να σας συγχαρώ, λοιπόν, γιατί λέτε ότι πρέπει να γίνουν οι συμβάσεις κάθε φορά γιατί η Κυβέρνηση δεν αντέχει. Ακόμη και όταν ο κόσμος πληρώνει. Γιατί εδώ υπάρχουν ανταποδοτικά και δεν μπορεί να ερχόσαστε να διαμαρτύρεστε για την καθαριότητα και τις δουλειές που δε γίνονται από τη στιγμή που δε συμφωνείτε για να υπάρχει προσωπικό. Με το λυχνάρι του Αλαντίν δε λύνονται προβλήματα.

Πάμε τώρα παρακάτω. Η παράταση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, λένε. Εγώ βλέπω ότι η διατύπωση είναι πάρα πολύ προσεγμένη και πουθενά δε λέει τώρα. Και δρομολόγηση για τη μονιμοποίηση τους. Αυτά λέει. Δε συμφωνείτε γι' αυτά; Πείτε το ευθέως. Τι καθόσαστε και κρύβεστε πίσω από τις λέξεις; Άλλοι μιλάτε και άλλοι δε μιλάτε καθόλου. Και μετά θα καταψηφίσετε. Τώρα,

η ηθική πλευρά είναι η δίκαιη πλευρά και αυτή που έχει ψυχή να διεκδικήσει. Η άλλη δεν είναι ηθική, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Κι εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ, γιατί δεν μπορώ, γιατί είμαι χοντρός και το δάχτυλο μου είναι μικρό. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να μιλήσουν; Μισό λεπτό, συνάδελφε, θα απαντήσετε. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν να μιλήσουν; Η κα Χατζηστεργίου. Άλλος; Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο, όμως, γιατί επιβάλλεται, συνάδελφοι.

Πρώτα από όλα, το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Χαϊδαρίου είναι από τα λίγα Σωματεία που αναγνωρίζει τους συναδέλφους με ευέλικτες μορφές και ψηφίζουν κιάλας. Πρέπει να έχετε υπόψιν σας ότι οι μέντορες του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού στην ΠΟΕ-ΟΤΑ, που μέχρι προσφάτως ήταν και αντιμνημονιακοί, τα Σωματεία Εργαζομένων που αποδέχονται τους συναδέλφους με ευέλικτες μορφές τα έχουν πετάξει από τα συνέδρια τους επανειλημμένα. Ένα αυτό. Και το δεύτερο, συνάδελφοι, είναι ότι οι συνάδελφοι πενταμηνίτες πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη, οι μάνατζερ τους δεν τους έφεραν άλλες μορφές εργασίας. Κανένα τετράχρονο, με υποσχετική. Τι λέτε, ρε συνάδελφοι, τώρα; Είχαν επιλογές και τους φέραμε δέκα σχέσεις εργασίας μπροστά τους και υπέγραψαν το πεντάμηνο; Δηλαδή, εντάξει.

Να συζητάμε σοβαρά. Ο Κώστας ο Ασπρογέρακας είπε. Πριν από λίγες μέρες, χάσαμε έναν άνθρωπο, ο οποίος είχε τέτοια προβλήματα. Κι εμείς λέμε ξέρανε ότι υπέγραψαν το πεντάμηνο; Γιατί, ρε παιδιά, δεν υπογράψατε το τετράχρονο; Δε σας βάλανε τετράχρονο; Οι μάνατζερ δε φέρανε; Έλεος, δηλαδή. Λοιπόν, κα Χατζηστεργίου.

ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Πρόεδρε, σέβομαι την άποψη σου για το τι ξέρανε και δεν ξέρανε και του Κώστας του Ασπρογέρακα του έμπειρου, αλλά πρέπει να ξεκολλήσουμε από την αντιπολίτευση. Ξέρεις πολύ καλά, που ασκείς σήμερα διοίκηση εδώ και ενάμιση χρόνο και με τι συγκατάθεση σε όλα τα αποπήματα

σας, σε όλες τις αστοχίες σας. Έχουν υποστηριχθεί μέχρι που παρεξηγηθήκαμε. Μην χαϊδεύετε τους ανθρώπους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε χαϊδεύουμε κανέναν.

ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Μην τους κάνετε τόσο κακό.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν είχανε δουλειά και πήγανε στον ΟΑΕΔ να πάρουν πεντάμηνο, συνάδελφε, Ανδρέα. Ήταν άνεργοι.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ: Ήθελα να μιλήσω, αλλά τα είπαν οι συνάδελφοι μου. Ρε παιδιά, αυτή τη στιγμή συζητάμε για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Γιατί συζητάμε;

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ: Βεβαίως. Απλώς γεννήθηκε το πρόβλημα και βρέθηκαν κάποιοι εργαζόμενοι που το αναδεικνύουν. Εμείς, δηλαδή, τι πρέπει να τους πούμε; Ότι κακώς το αναδείξανε; Ή επειδή είπε ο συνάδελφος ο κ. Κέντρης ότι πήραμε πόσους χιλιάδες από αυτούς και ένα πεντακόσια τριάντα μπορεί να είναι άνεργοι ακόμα. Για αυτούς τι κάνουμε; Εμείς εδώ. Είμαστε καλύτερα δηλαδή;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει ζητήσεις τον λόγο η κα Χατζηστεργίου.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ: Το πρόβλημα είναι ότι όλη η κοινωνία η ελληνική έχει πρόβλημα.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Χατζηστεργίου, έχετε τον λόγο.

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εντάξει, είναι δικαιολογημένη η εκρηκτική κατάσταση, νομίζω. Θα ήθελα να ξεκινήσω και εγώ από το γενικό, για να φτάσω και στο

συγκεκριμένο. Και δεν είναι τυχαίο τώρα που γίνεται αυτή η συζήτηση και μπορεί να ανοίξει ακόμη περισσότερο μπροστά και στην προκήρυξη της απεργίας της Πέμπτης που έχει αποφασιστεί. Το λέω αυτό, γιατί γενικά, από ότι φαίνεται, και η συγκεκριμένη διακυβέρνηση βαδίζει στα χνάρια των προηγούμενων. Δηλαδή, υλοποιεί μια σειρά μέτρων που αυτή τη στιγμή μας φέρνουν αντιμέτωπους με σοβαρά προβλήματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη ζωή μας.

Και αυτό, βέβαια, όσον αφορά τα εργασιακά ακόμη περισσότερο. Και όχι μόνο, γιατί είναι το ασφαλιστικό, είναι η υγεία, είναι η παιδεία, είναι πολλά. Το ζήτημα είναι γιατί τα περνάμε όλα αυτά τα νομοσχέδια και τα νομοσχέδια που αφορούσαν και τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, όπως είναι τα πεντάμηνα, τα δίμηνα, τα οκτάμηνα και τα λοιπά. Γιατί κοινός στόχος όλων μέχρι σήμερα, όλων των Κυβερνήσεων που πέρασαν, της συγκυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, είναι για το πώς θα διασφαλιστούν πάση θυσία τα κέρδη του Μπόμπολα, του Βαρδινογιάννη, του Μυτιληναίου. Τυχαία τα ονόματα, για να μην αδικήσω, δηλαδή, και τους υπόλοιπους επιχειρηματικούς ομίλους που είναι μπόλικοι. Απλά είπα να πω κάποιους.

Αυτά, λοιπόν, θα διασφαλιστούν μόνο με αυτούς τους τρόπους. Θα διασφαλιστούν με την προσφυγιά, θα διασφαλιστούν με αυτές τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, έχοντας τους εργαζομένους σαν ομήρους. Και πατώντας ακριβώς στην ανάγκη των προηγούμενων ... και οι προηγούμενες διοικήσεις, μιας και μιλάμε και στους Δήμους, και εδώ και γενικότερα, και αξιοποιώντας την ανάγκη αυτών των ανθρώπων για δουλειά. Το λέω γιατί κι εγώ άνεργη είμαι και δε θα κάτσω τώρα να μπω στη διαδικασία να πω γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται οι άνεργοι, οκτάμηνα και τα λοιπά.

Προφανώς, όλοι αλληλέγγυοι πρέπει να σταθούμε, και οι άνεργοι και οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες και να μην κάτσουμε τώρα να μπούμε στον διαχωρισμό αυτόν. Πράγμα που δε διαχωρίζεται, δηλαδή, και από το συγκεκριμένο ψήφισμα. Δεν αναιρείται, τέλος πάντων. Το ζήτημα είναι τώρα τι; Ότι δεν ξέρουν οι Δήμοι και η κεντρική διοίκηση ποιες

είναι οι ανάγκες και ποιες είναι οι κενές θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα; Αυτή τη στιγμή από τον Δήμο Χαϊδαρίου αν ζητηθεί, ξέρουμε ποιες είναι. Από τον Δήμο Περιστερίου, αντίστοιχα. Ποιες είναι οι κενές θέσεις σε νοσοκομεία και σε σχολεία, τις ξέρουμε όλοι. Δημοσιεύονται κάθε μέρα, τις ξέρουν και οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους χώρους πολύ περισσότερο, ποιες είναι αυτές οι ανάγκες.

Επομένως, κάτι τέτοιο δε θα έλυνε και το πρόβλημα. Δηλαδή, να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή λείπουν από το Δήμο Χαϊδαρίου τόσοι εργαζόμενοι. Είναι γνωστό και τα ξέρει και η Κυβέρνηση, τέλος πάντων, αυτά. Το ζήτημα είναι το πώς θα συμπαρασταθούμε επί της ουσίας στους εργαζομένους. Και συγκεκριμένα των εργαζομένων που μπαίνουν μπροστά και διεκδικούν και δίκαια τα αιτήματα τους αυτά, δηλαδή για μονιμοποίηση και τα λοιπά.

Και, τέλος, επειδή η κατάσταση αυτή δεν είναι μονόδρομος και μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δηλαδή δεν είναι ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν. Ούτε φυσικά φαινόμενα ήταν αυτά, δηλαδή να δουλεύουν οι εργαζόμενοι με αυτούς τους όρους και σε αυτές τις συνθήκες, μπορούν να αλλάξουν και προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και να γίνει αυτό με την πίεση και των υπολοίπων που δουλεύουν και όσων δε δουλεύουν και όσων δουλεύουν, τέλος πάντων, με αυτές τις μορφές της απασχόλησης. Τουλάχιστον, το Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορούσε σαν ένδειξη αλληλεγγύης και συμπράστασης στον δίκαιο αυτόν αγώνα των εργαζομένων όλων των κλάδων και όλων των χώρων, και του συγκεκριμένου επειδή είναι στον Δήμος μας, και είμαστε Δημοτικό Συμβούλιο και έχουμε άμεση σχέση, να συμπαρασταθεί με αυτό το ψήφισμα που είναι ούτως ή άλλως πολιτικής σημασίας και έτσι καταλαβαίνω ότι είναι λογικές και οι αντιδράσεις που υπάρχουν από τις Παρατάξεις, όποιες υπάρχουν, τέλος πάντων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καραγιάννης έχει ζητήσει τον λόγο.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Πολύ σύντομα μια κουβέντα. Οι τοποθετήσεις που γίνονται από τις πολιτικές παρατάξεις, γιατί πολιτικές είναι οι παρατάξεις, δεν είναι ποδοσφαιρικές, είναι πολιτικές, εκφράζουν μια συγκεκριμένη πολιτική άποψη.

Από ποια σκοπιά θα κρίνεις τα ζητήματα των εργαζομένων, καταλήγει στο συμπέρασμα στο πως θα διατυπώσεις και την άποψη σου. Το λέω πιο συγκεκριμένα. Αν κρίνεις από τη σκοπιά των αναγκών του δημοσίου, του κράτους, του δήμου, δηλαδή επί της ουσίας κρίνεις λες και είσαι μια επιχείρηση που έχεις απέναντι σου ένα εργαζόμενο και προσπαθείς να τον ξεζουμίσεις προκειμένου να αυξήσεις τα κέρδη σου, είναι λογικό ότι θα τοποθετείσαι έτσι.

Θα διαχωρίζεις τους εργαζομένους. Θα λες ότι υπάρχουν και πάγιες ανάγκες, υπάρχουν και έκτακτες ανάγκες, υπάρχουν και ανάγκες που είναι και έτσι και αλλιώς και μπορούμε να το αποφασίζουμε εκείνη την ώρα. Υπάρχουν και αυτές οι σχέσεις και οι άλλες σχέσεις, να επιλέγουμε μεταξύ των σχέσεων αυτών και τα λοιπά. Όποιος τοποθετείται από τη σκοπιά των εργαζομένων και σωστά το έθεσε από αυτήν την πλευρά η συναδέλφισσα και η Χατζηστεργίου και η Αθηνά, αντιλαμβάνεται ότι το ζήτημα δεν είναι αν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Το ζήτημα είναι αν θα διεκδικήσουμε πολιτικά οι εργαζόμενοι να μη δουλεύουν σαν σκλάβοι το 2015 και να δουλεύουν με σταθερές σχέσεις εργασίας και ανθρώπινους μισθούς.

Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να πάρουμε σήμερα απόφαση. Το άλλο έρχεται στη συνέχεια. Γιατί, αν τα εργασιακά δικαιώματα κατοχυρωνόντουσαν, είτε ερχόσουν να πιάσεις δουλειά στον Δήμο είτε πήγαινες σε μια επιχείρηση, δε θα ήσουν ανακυκλώσιμο υλικό. Δε θα σε έπαιρνε ο εργοδότης να σε τσαλάκωνε μέχρι εκεί που θέλει και όταν σταμάταγες να του κάνεις, θα σε πέταγε. Είτε αυτός ήταν ο Δήμος που σε προσλαμβάνει, για να καλύψει προφανώς τη δική του ανάγκη, είτε αυτός ήταν ένας εργοδότης. Γι' αυτό και αυτές οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, κιόλας να θυμίσω εδώ πέρα στους παλιότερους συναδέλφους που πολλές φορές μας κάνουν κριτική για την ηλικία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι αυτές οι ελαστικές σχέσεις εργασίας πρωτοεφαρμόστηκαν στους δημοσίους οργανισμούς και δη στους Δήμους και δη σε Δήμους οι οποίοι είχαν διοικήσεις που πρόσκεινται στον Συνασπισμό.

Γιατί αυτό; Γιατί αυτό δεν έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεται ένας Δήμαρχος ή μια δημοτική αρχή τους εργαζομένους; Έχει να κάνει με το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει τη στρατηγική τους, που έχει καθοριστεί από πολύ πιο πριν και χωρίζει τους εργαζομένους σε πεντάμηνα, οκτάμηνα, δίμηνα, μονοήμερα. Γιατί και μονοήμερα υπάρχουν έξω στην αγορά. Ενοικιάζονται εργαζόμενοι ακόμη και με την ώρα, όχι με την ημέρα, με την ώρα ενοικιάζονται εργαζόμενοι. Και από αυτήν τη σκοπιά, δεν έχει, κ. Σπηλιόπουλε, και εντάξει, μην έχετε επιλεκτική ευαισθησία και επιλεκτική μνήμη. Γιατί εκτός από την κα Αντωνοπούλου, υπήρχαν ένα κάρο άλλοι Υπουργοί που έλεγαν επίσης διάφορα φιλολαϊκά, αλλά τον ΕΝΦΙΑ θα τον πληρώσουμε. Τα τέλη στα αυτοκίνητα θα τα πληρώσουμε.

Άρα, ας σταματήσουν τις δηλώσεις οι Υπουργοί, ας περάσουν κανένα φιλολαϊκό μέτρο και μετά ας ευελπιστεί ο εργαζόμενος ότι έχει καμιά ελπίδα από τέτοιες κυβερνήσεις να του λύσουν έστω και ένα μικρό πρόβλημα. Γιατί 200.000 θέσεις ανεργίας με προγράμματα δίμηνα, σωστά το έθεσε ο συνάδελφος ο Βορέας, δεν καλύπτουν όχι τις βασικές ανάγκες που έχει μια οικογένεια, ούτε υποτυπώσεις ανάγκες. Και επειδή όντως είναι το γεγονός αυτό που έχει συμβεί, που είναι μερικές μέρες, είναι πολύ λυπηρό, είναι θλιβερό, είναι τραγικό, να πω μόνο το εξής. Για να το πω λίγο πιο ωμά. Όταν πεθαίνουν άνθρωποι, γιατί αυτή είναι η αιτία του θανάτου, από τη φτώχεια, δεν μπορεί σήμερα να ερχόμαστε μετά από τόσες μέρες και να συζητάμε αν τα πεντάμηνα κακώς κάνουν που βάζουν αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει σε αυτήν τη χώρα για να υπερασπιστούμε τους εργαζομένους;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ εξοργίζομαι πάρα πολύ όταν κάποιος για να στηρίξουν την πολιτική τους άποψη, προσπαθούν να βρουν διάφορα εφευρήματα σχετικά με τις στρατιές ανέργων που υπάρχουν απέξω και φτάνουν στο σημείο να λένε ότι αφού υπάρχουν πολλοί άνεργοι απέξω, τώρα γιατί, μωρέ, να τακτοποιηθούν οι λίγοι, ας πούμε;

Τέλος πάντων. Θα πω μετά γι' αυτά. Εμείς την απόφαση που θα πάρουμε σήμερα και την εννοούμε πλήρως και θα τη στηρίξουμε παντού και με κάθε τρόπο. Θέλουμε να συγχαρούμε τους εργαζομένους στα πεντάμηνα γιατί δεν έμεινα με σταυρωμένα χέρια, δεν αφέθηκαν στην τύχη τους να πουν ότι εντάξει, μωρέ, υπογράψαμε, βρεθήκαμε στην ανάγκη υπογράψαμε μια σύμβαση πεντάμηνη και ας δεχθούμε ότι πιο αντιλαϊκό και πιο αντιδραστικό προβλέπουν αυτά τα πεντάμηνα. Ίσα ίσα που είναι προς τιμήν τους που πήραν την τύχη τους στα χέρια τους, κινητοποιήθηκαν, οργανώθηκαν, έχουν κάνει έναν πολύ μεγάλο αγώνα, τον οποίο, δυστυχώς, πάρα πολλοί συνάδελφοι και άλλες πολιτικές δυνάμεις δεν τον έχουν παρακολουθήσει καν.

Αυτός ο αγώνας έχει φέρει αποτελέσματα. Ήδη, κάτω από αυτήν πίεση, αναγκάστηκε η Κυβέρνηση να βγάλει την εγκύκλιο προχθές που να τους αναγνωρίζει επιτέλους κάποια δικαιώματα, όπως την άδεια, που είναι λογικό να παίρνει κάποιος, την άδεια μητρότητας, το ωράριο, τα μέτρα ασφαλείας και λοιπά, τα οποία πρέπει να σας πούμε ότι εμείς σαν δημοτική αρχή από την πρώτη ημέρα που ήρθαν οι εργαζόμενοι, με τους οποίους κάναμε μία ειλικρινή συζήτηση, τους είπαμε ότι σε όλα αυτά τα θέματα και θα τα υλοποιήσουμε όλα αυτά που περνάνε από το χέρι μας και θα βρεθούμε στο πλευρό τους.

Γι' αυτό και παραβρέθηκε και αντιπροσωπεία του Δήμου, μάλιστα εγώ ήμουν και ομιλητής στη συγκέντρωση που είχαν κάνει κάτω στο Υπουργείο Εσωτερικών στην Αθήνα. Τους διευκολύναμε με κάθε τρόπο τους εργαζομένους να μην υπάρχει ο πέλεκυς του προϊσταμένου της διοίκησης να μην πάνε στις συγκεντρώσεις ή στις κινητοποιήσεις ή στα συντονιστικά τα οποία έχουν κάνει. Γενικά, πιστεύω, ότι όσο μπορούμε προσπαθούμε να στηρίξουμε αυτό το δίκιο.

Και πρέπει να πω, και να το έχουν σαν αρχή τους, ότι τίποτα δεν πάει χαμένο. Η αδράνεια μόνο εμποδίζει στο να κινηθεί η Ιστορία και ότι οι αγώνες φέρνουν έστω κάποια αποτελέσματα. Πάντως, κάτι μπορεί να γεννηθεί, κάτι μπορεί να γίνει. Ξέρουμε, βέβαια, επίσης και κάτι άλλο, ότι στον καπιταλισμό η ανεργία θρέφει το σύστημα. Οι άνεργοι και οι υποαπασχολούμενοι είναι τα θύματα

αυτού του συστήματος, είναι οι πολιτικοί όμηροι, είναι οι αναλώσιμοι. Όμως, πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι ότι με τον αγώνα τους μπορούν να αμφισβητήσουν και να κερδίσουν, να έχουν κάποιες κατακτήσεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σε αυτό το σάπιο σύστημα το οποίο ζουν και που εξοργίζομαι όπως είπα στην αρχή που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το στηρίζουν.

Στηρίζουν, δηλαδή, το να υπάρχουν άνθρωποι άνεργοι. Στηρίζουν ώστε να πεθαίνουν οι συνάνθρωποι μας από την πείνα. Το να υπάρχουν παιδάκια που δεν έχουν να φάνε ή να πιουν ένα ποτήρι γάλα και βγαίνουν με περισσό θράσος και εδώ μέσα και παντού και μιλάνε για τα καλά αυτού του συστήματος. Να το χαίρεστε. Και σας κοιτάζω στα μάτια κάποιους εδώ μέσα.

Πρέπει να σας πω για την ιστορία, για να μαθαίνετε, δηλαδή, ότι πολλοί εργαζόμενοι μονιμοποιήθηκαν ενώ είχαν υπογράψει σύμβαση ορισμένου χρόνου. Και αυτό έγινε και με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ μέσα. Και δώσαμε μάχη τότε για να πείσουμε προηγούμενες διοικήσεις και οι εργαζόμενοι είναι εδώ με οκτάμηνα ή με stage ή με οτιδήποτε άλλο, μισή δουλειά με τετράωρα, που όλοι τους είχαν παρακατιανούς, και όμως κερδίσανε. Και μονιμοποιήθηκαν και σήμερα έχουν έτσι μια σταθερή δουλειά και αυτοί. Μην λέτε, λοιπόν, ότι από την αρχή, εκ προοιμίου, δε θα κερδίσουν τίποτα οι εργαζόμενοι και μην προσπαθείτε να τους αποτρέψετε από τον αγώνα που κάνουν.

Για το αν υπάρχουν ανάγκες στον Δήμο. Ξέρετε ότι οι ανάγκες που έχουμε είναι τεράστιες. Ακόμη και αυτοί οι εργαζόμενοι που έχουν έρθει και με πεντάμηνα, δεν καλύπτουν όλες τις ανάγκες που έχουμε σαν Δήμος. Ποιος μπορεί να μας πει αν έχουμε επάρκεια στην καθαριότητα όταν εσείς οι ίδιοι έρχεστε εδώ και λέτε δεν καθαρίζονται οι δρόμοι της πόλης. Με ποιο προσωπικό θα καθαριστούν; Όπως έρχεστε οι ίδιοι και λέτε δεν υπάρχουν σε όλους τους αθλητικούς χώρους. Που θα βρεθούν οι νοσηλεύτριες; Όταν λέτε ότι δεν υπάρχει φύλαξη σε όλα τα αθλητικά κέντρα και στα δημοτικά κτίρια. Πως θα υπάρχει; Όταν λέτε ότι δεν υπάρχει φύλαξη σε όλα τα σχολεία της πόλης, δεν υπάρχουν επιστάτες, δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό. Πως θα υπάρχει αυτό;

Λέτε, λοιπόν, από τη μία δήθεν με κροκοδείλια δάκρυα ότι έχει προβλήματα ο Δήμος και από την άλλη έρχεστε εδώ και λέτε ότι έγιναν εκατοντάδες προσλήψεις στον Δήμο. Που τις είδατε τις εκατοντάδες προσλήψεις που έγιναν στον Δήμο; Που τις είδατε, κ. Δρούλια; Γιατί γράψατε και ολόκληρο άρθρο για εκατοντάδες προσλήψεις. Είδατε πουθενά; Οι αποφάσεις, λοιπόν, που έχουν παρθεί ήταν για τα πεντάμηνα, που δεν είναι εργαζόμενοι του Δήμου, και πρέπει να σας πω ότι η επιλογή ήταν αξιοκρατική και έγινε μέσω ΑΣΕΠ, για κάποιον άλλον που είπε πως γίνονται οι προσλήψεις, αν είναι αξιοκρατικές οι προσλήψεις που έγιναν στα πεντάμηνα.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΗΣ: ... για ορισμένο προσωπικό και ορισμένες θέσεις.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κέντρη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, να ολοκληρώσει ο Δήμαρχος.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτον, δεν αναφέρθηκα σε σένα, αναφέρθηκα σε άλλον. Δεύτερον, επειδή τώρα μυγιάζεσαι, να πω ότι ήταν πανελλαδικές οι προσλήψεις, οι εργαζόμενοι είχαν δικαίωμα να κάνουν τρεις επιλογές. Έκανα τρεις επιλογές και δεν υπήρχε και εντοπιότητα. Ήταν πανελλαδικές για 32.000 εργαζομένους και ανάλογα με το που είχαν τις αιτήσεις και με την μοριοδότηση που είχαν, προσλήφθηκαν αυτά τα άτομα. Και για τις 32.000 προσλήψεις, πρέπει να ξέρεις ότι έγιναν πολλοί περισσότερες αιτήσεις.

Να πω επίσης ότι μιλάνε κάποιοι οι οποίοι έχουν μία σχέση εργασίας. Αν ήσασταν, να σας το πω διαφορετικά, αν ήσασταν πρόεδροι ενός οργανισμού μπορούσατε να δουλέψετε πολύ περισσότερα χρόνια. Η αιχμή είναι σαφέστατη, γιατί κάποιοι έχουν το δικαίωμα σαν πρόεδροι οργανισμού και με παχυλούς μισθούς να κάνουν παράταση της σχέσης τους και με οποιαδήποτε Κυβέρνηση. Οι εργαζόμενοι που δίνουν το αίμα τους, που φτύνουν το αίμα

τους για 486 ευρώ δεν έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν δουλειά. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται.

Εμάς η θέση μας ήταν και για τα οκτάμηνα, ξέρετε πολύ καλά ότι πήραμε απόφαση για παράταση των οκταμήνων που μας δόθηκε αυτό το παραθυράκι, αυτό το φως από τον Νόμο και κάναμε την παράταση χωρίς να εξαιρέσουμε κανέναν εργαζόμενο. Κάναμε ανανέωση σε όλα τα οκτάμηνα. Πήραμε με πρωτόδικη απόφαση και με το ρίσκο, αν θέλετε, της απόφασης μας, που κάποιοι έβγαλαν την ουρά τους απέξω, να μονιμοποιήσουμε τους εργαζομένους, και τους σχολικούς φύλακες και τους οδηγούς.

Έχουμε αποδείξει ότι θα κάνουμε οτιδήποτε, κι αυτό να το ξέρετε πολύ καλά, για να βρεθούμε στο πλάι των εργαζομένων που απαιτούν να έχουν και αυτοί στον ήλιο μοίρα. Και όσοι χαμογελούν που έχουν τη σιγουριά της δουλειάς, γιατί, κ. Κέντρη, έχετε τη σιγουριά.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως. Την απόφαση για τους εννιά οδηγούς εμείς την κάναμε. Ποιος την έκανε, κ. Κέντρη;

ΚΕΝΤΡΗΣ: Η προηγούμενη διοίκηση.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, βέβαια.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε τον Δήμαρχο να ολοκληρώσει.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η προηγούμενη διοίκηση σαμποτάριζε, δεν πήγε καν να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των εργαζομένων στο δικαστήριο. Δεν πήγε στο δικαστήριο, δεν παραστάθηκε. Ενώ εμείς όποιο θέμα προκύπτει με τους εργαζομένους, παραστεκόμαστε. Ο Αντιδήμαρχος είναι πάντα εκεί.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε παρακαλώ τώρα. Ο γραμματέας; Υπηρεσιακό πρόσωπο;

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κέντρη, να ολοκληρώσει ο Δήμαρχος.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς, λοιπόν, είμαστε σαφώς υπέρ του δικαιώματος των εργαζομένων να διεκδικήσουν με όποιον τρόπο μπορούν. Θα είμαστε κοντά τους, συμφωνούμε με το ψήφισμα. Βέβαια, συμφωνούμε, και έχουμε κάνει και όλες τις ενέργειες και για τους υπολοίπους εργαζομένους και για τα οκτάμηνα που έχουν βέβαια δική τους επιτροπή και κάναμε συνάντηση προχθές στο Δημαρχείο πάνω και εγώ δεσμεύτηκα εκ μέρους της δημοτικής αρχής ότι θα τους στηρίξουμε στις ενέργειες που κάνουν και τα οκτάμηνα. Γιατί, παράλληλα, έχουν τη δική τους επιτροπή και παλεύουν και τα οκτάμηνα. Να ξέρετε ότι αυτή η δημοτική αρχή θα στηρίξει αυτά τα δικαιώματα που έχουν οι εργαζόμενοι. Δε σας κάνουμε χάρη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι παλεύετε για το φωμί σας και παλέψτε με όποιον τρόπο θέλετε και μπορείτε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία, λοιπόν, εγκρίνεται το ψήφισμα του Συλλόγου Εργαζομένων και της επιτροπής των πενταμήνων.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πρόεδρε, για την τάξη και για τη σοβαρότητα του θέματος, η δική μας Παράταξη δεν το ψηφίζει από τη στιγμή που δεν βάζουν και τους άλλους συναδέλφους τους, ωρομίσθιους και επί συμβάσει στο ίδιο ψήφισμα. Δεν είναι αλληλέγγυοι στο ίδιο ψήφισμα.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βάλτε τους, ρε παιδιά.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η εκπρόσωπος των εργαζομένων. Έλα, συναδέλφισσα.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: Θεωρούμε πολύ άδικο να υπάρχει αυτή η υπόνοια ότι εμείς βρήκαμε μία σχισμή στο Δημόσιο και προσπαθούμε να τρυπώσουμε τώρα και να γίνουμε μόνιμοι. Από την αρχή αυτού του αγώνα προσπαθούμε να πούμε παντού ότι εμείς παλεύουμε για τη μόνιμη και σταθερή εργασία όλων των εργαζομένων. Εάν θέλετε, λοιπόν, και αφού

βρίσκετε τόσο καλά να διατυπώσετε επιχειρήματα για να υπονομεύσετε τον αγώνα μας, μπορούμε να αλλάξουμε το περιεχόμενο και να πούμε για όλους τους εργαζομένους και για τους οκτάμηνους και για τους ΣΟΧ και για τους τρίμηνους και για τους άνεργους. Θα το κάνουμε και θα είμαστε κάθε μέρα εδώ, αν θέλετε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η δημοτική αρχή πιστεύει ότι και μετά από τη δήλωση που έγινε από την εργαζόμενη ότι συμπληρώνουμε εδώ στην τελευταία σειρά και τη δρομολόγηση της μονιμοποίησης όλων των εργαζομένων στον Δήμο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούνται αυτήν τη στιγμή.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Χωρίς όρους, εννοείται. Λοιπόν, συμφωνείτε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κατά πλειοψηφία, συναδέλφοι.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι κατά πλειοψηφία, παιδιά. Έχει διαφωνήσει η Παράταξη του κ. Δρούλια και η Παράταξη του κ. Κέντρη. Τι θέλετε άλλο να κάνουμε τώρα;

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιδήμαρχε, σε παρακαλώ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: Θέλετε να το αλλάξουμε τώρα;

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ευχαριστούμε τους συναδέλφους.

2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ.

Ψήφισμα της Δημοτικής Συμβούλου κα Τοκατλίδη για τα πρόσφατα γεγονότα που αφορούν τη Γενοκτονία των Ποντίων. Ανάλογο ψήφισμα δημοτικής αρχής Δήμου Χαϊδαρίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στο 2^ο θέμα. Έχει καταθέσει ψήφισμα η συναδέλφισσα, η κα Τοκατλίδη όσον αφορά την Γενοκτονία των Ποντίων. Έχει τον λόγο να εισηγηθεί το ψήφισμα της.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ: Λοιπόν, αν θέλετε να το διαβάσω, ευχαρίστως να το διαβάσω προς το Σώμα. Το ψήφισμα μου έχει περισσότερο εθνικό περιεχόμενο, μακριά από πολιτικούς χαρακτηρισμούς και διαθέσεις και προτείνω προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαϊδαρίου να ψηφίσει το εξής κείμενο: Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαϊδαρίου καταγγέλλει τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τον Νίκο Φίλη, για τις ανεκδιήγητες δηλώσεις σχετικά με τη Γενοκτονία των Ποντίων τις οποίες μάλιστα με περισσό θράσος **προσπάθησε να καλύψει...**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ λίγο. Συγγνώμη, Ελευθερία. Παρακαλώ λιγην ησυχία.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ: Η γενοκτονία που τέλεσε το τουρκικό κράτος σε βάρος των Ελλήνων του Πόντου αναγνωρίστηκε το 1994 με Νόμο της Ελληνικής Δημοκρατίας και συγκεκριμένα με τον Νόμο 2193/1994 στο άρθρο 1 του οποίου ορίζεται η 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, Νόμο που αγνοεί και περιφρονεί ο κ. Φίλης. Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και γενικώς όσα υπέστησαν οι πατέρες μας κατά την περίοδο 1915-1924 από τη βαρβαρότητα των Τούρκων δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά απλά του Ποντίους. Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου είναι ένα αιματοβαμμένο και μαρτυρικό κεφάλαιο της παγκόσμιας ιστορίας και συνεπώς του ελληνικού έθνους και του ελληνικού λαού.

Ο κ. Φίλης, λοιπόν, δεν πρέπει να συλλυπείται τους Ποντίους, αλλά να λυπάται ο ίδιος για τα ιστορικά δεινά του έθνους και του λαού στον οποίον ανήκει. Ενός λαού που επειδή δεν έσκυψε το κεφάλι, δεν υποτάχθηκε, δεν παραδόθηκε, οδηγήθηκε στη σφαγή και στη γενοκτονία. Μάλιστα, με την ιδιότητα του ως Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα έπρεπε να είναι από τους πρωτεργάτες των προσπαθειών για την ενδυνάμωση της ιστορικής μνήμης. Βασικός στόχος της εθνικής παιδείας ανταποκρινόμενος πλήρως και στα κυβερνητικά του καθήκοντα.

Η σύγχρονη επιστήμη της Ιστορίας έχει καταγράψει ως ιστορικό γεγονός τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου απαρτιζόμενη από πολλές χιλιάδες επιμέρους τραγικά γεγονότα. Οι πρωτογενείς πηγές είναι άφθονες, όπως επίσης και η βιβλιογραφία. Ο κ. Φίλης ενώ στις δηλώσεις του επικαλείται την επιστήμη, στην πραγματικότητα αγνοεί ή περιφρονεί τις επιστημονικές πηγές. Οι επιστημονικές πηγές αναφέρουν ότι η Γενοκτονία των Ποντίων στοίχισε τη ζωή σε 368.000 Έλληνες του Πόντου. Ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα, το οποίο η κυβέρνηση των Νεοτούρκων έφερε σε πέρας με συστηματικότητα. Οι μέθοδοι που χρησιμοποίησαν ήταν ο ξεριζωμός, η εξάντληση στις κακουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα και η δίψα και τα στρατόπεδα θανάτου στην έρημο.

Η παραίτηση του κ. Φίλη από τη θέση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι επιβεβλημένη. Η Κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με τη σιωπή της καλύπτει τον Νίκο Φίλη, υιοθετεί τις απόψεις του και θέτει τον Ελληνισμό σε κίνδυνο. Ας τον παραιτήσει τώρα ο Πρωθυπουργός, κ. Αλέξης Τσίπρας, αφού ο κ. Νίκος Φίλης δεν είχε το θάρρος ούτε να ζητήσει συγγνώμη προς ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Η παραίτηση του κ. Φίλη είναι μονόδρομος και αυτά τα λέω κιόλας με την ιδιότητα μου ως Πόντια από την πλευρά του πατέρα μου. Γιατί, όπως γνωρίζετε, έχουμε διπλή ιδιότητα και ως μικρασιάτες πρόσφυγες. Αυτά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Τοκατλίδη. Παράλληλα, καταθέτει και η δημοτική αρχή ένα ψήφισμα για το ίδιο ζήτημα. Να δώσουμε τον λόγο στον Δήμαρχο και μετά να γίνει συζήτηση πάνω και στα δύο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου στέκεται αλληλέγγυο στο πλευρό των ποντιακών οργανώσεων για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων. Η Γενοκτονία των Ποντίων από την ανερχόμενη αστική τάξη της Τουρκίας, τα χρόνια 1915-1924, κατά την περίοδο, δηλαδή, του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ανακατανομής ολόκληρων περιοχών ανάμεσα στις τότε ισχυρές τάξεις των μεγάλων κρατών, με αποτέλεσμα τις εκατόμβες νεκρών και προσφύγων. Η Γενοκτονία των Ποντίων έχει αναγνωρισθεί ήδη από το 1994 από την Ελληνική Βουλή, καθιερώνοντας τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των

Ελλήνων του Πόντου. Είναι γνωστό ότι η πορεία της συγκρότησης του έθνους-κράτους της τουρκικής αστικής τάξης συνοδεύτηκε από διώξεις των διαφόρων μειονοτήτων, ανάμεσα τους και οι Έλληνες του Πόντου.

Τα πλήγματα δεν ήταν ίδια σε όλους, αφού ο φτωχός λαός ήταν αυτός που υπέστη τις μεγαλύτερες συνέπειες. Δεν είχαν απέναντι τους γενικά και αόριστα τους Τούρκους αλλά την αστική τάξη της Τουρκίας, η οποία ήθελε να βγάλει από τη μέση το ελληνικό κεφάλαιο καθώς και την αστική τάξη της Ελλάδας, η οποία τους άφησε στη μοίρα τους. Σε μια περίοδο, λοιπόν, όπου διάφοροι κύκλοι επικαλούνται και πάλι το εθνικό συναίσθημα και συμφέρον, για τους ίδιους λόγους, ο λαός μας που έχει πληρώσει αρκετές φορές με το ίδιο του το αίμα τέτοια οικονομικά συμφέροντα, πρέπει να έχει πάντοτε υπόψιν πως τα συμφέροντα της αστικής τάξης και τα συμφέροντα των λαών, όχι μόνο δεν ταυτίζονται, αλλά και είναι εκ διαμέτρου αντίθετα.

Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί σημαντική υπόθεση. Όχι για τη δαιώνιση του εθνικιστικού μίσους, αλλά για να εξοπλιστεί ο λαός μας με τα φίλτρα που θα του επιτρέψουν στο μέλλον να δει πίσω από την εθνικιστική ρητορική των αρχουσών τάξεων και να μην επιτρέψει μια επανάληψη της ιστορίας. Αυτό το μήνυμα παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο, ειδικά σήμερα που τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν στη γειτονιά μας, για να μη ζήσει ξανά κανένας λαός τον ξεριζωμό, τις κακουχίες, τα βασανιστήρια, την πείνα και τη δίψα, όπως έζησαν οι Έλληνες του Πόντου.

Αξίζει να μην ξεχνάμε, βέβαια, επίσης ότι οι Πόντιοι πέρα από όλα τα προηγούμενα αντιμετώπισαν την περιφρόνηση, ακόμη και το μίσος μιας μερίδας εθνοφρόνων γηγενών που τους στιγματίζαν ως τουρκόσπορους, επιτίθονταν στους συνοικισμούς, απαιτούσαν τον εξαγνισμό της χώρας από την παρουσία τους. Τέλος, χρειάζεται να αναρωτηθούμε από πού προκύπτει η ανάγκη ενός προβεβλημένου στελέχους της Κυβέρνησης να ανοίξει ένα τέτοιο ζήτημα, αν όχι για τον απαραίτητο αποπροσανατολισμό που χρειάζεται η Κυβέρνηση, προκειμένου να απομακρυνθεί η συζήτηση από τα νέα επώδυνα

μέτρα που παίρνει σε βάρος του λαού μας. Λοιπόν, αυτό είναι το ψήφισμα της δημοτικής αρχής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν υπάρχει κάτι διευκρινιστικό επί των δύο ψηφισμάτων, συνάδελφοι. Κάποια ερώτηση, καταρχήν. Αν δεν υπάρχει, να πάρουμε τον λόγο. Κύριε Μποζικά.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Άλλος. Κύριε Ντηνιακέ.

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Θα είμαι πολύ σύντομος. Εδώ υπάρχουν ιστορικά γεγονότα. Η Παράταξη μας στηρίζει, δεν αμφισβητεί ότι υπήρξε Γενοκτονία και αν βοηθάει η ψήφιση αυτών των ψηφισμάτων προς αυτήν την κατεύθυνση, τα ψηφίζουμε. Το λέω, αν βοηθάει, και θέτω αυτόν τον όρο, γιατί και στα δύο ψηφίσματα διακρίνω κάποιες σκοπιμότητες και κάποιους είδους παραινήσεις, προτροπές και λοιπά. Λοιπόν, είναι το ιστορικό γεγονός και τίποτε άλλο στην προκειμένη περίπτωση. Ας μην έχουμε τάσεις αυτοπροβολής και άλλου είδους τέτοιες καταστάσεις. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σπηλιόπουλος.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τελικά, ακόμη και άνθρωποι που αποφεύγουν να πάρουν θέση επί των πολιτικών ζητημάτων, παίρνουν θέση. Και αυτό, βέβαια, είναι ευχάριστο, γιατί επί της ουσίας τα πράγματα, είτε έτσι είτε αλλιώς πρέπει να λέγονται με το όνομα τους. Τι έκανε, λοιπόν, ο βέβηλος Υπουργός; Πως ξεκίνησε η ιστορία; Σε μία τρίωρη εκπομπή, με μία στημένη ερώτηση στο τέλος, η παγίδα είχε ήδη στηθεί. Ο Φίλης, λοιπόν, θα έπρεπε ή να αποχωρήσει και να επικαλεσθεί ότι έχει πονόκοιλο, να το πούμε έτσι, ή θα έπρεπε να απαντήσει. Ή θα έπρεπε να κάνει κωλοτούμπα ή θα έπρεπε να πει την άποψη του.

Η ουσία, λοιπόν. Επί ποιου πράγματος κουβεντιάζουμε; Τι ξαφνικά προέκυψε σε αυτό το ζήτημα; Ειπώθηκε, λοιπόν, μία προσωπική άποψη που είχε γίνει πριν από επτά χρόνια, ενώ είπε ότι σαν Υπουργός της Κυβέρνησης στηρίζει την κυβερνητική πολιτική γι' αυτό το θέμα, επειδή το κράτος έχει συνέχεια και

η ελληνική Βουλή, άσχετα, δε θα το κουβεντιάσουμε αυτήν τη στιγμή, πήρε μια θέση που λέει περί Γενοκτονίας των Ποντίων και την οποία σέβεται και αυτή η Κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρόβλημα ή ότι η Νέα Δημοκρατία μπροστά στα πολιτικά της αδιέξοδα και που επειδή δεν έχει που να κρυφτεί για το σύνολο της πολιτικής της και μπροστά στο προεκλογικό αγώνα που κάνουν οι τέσσερις της υποψήφιοι, αγκιστρώθηκε, όπως κάνει και για άλλα ζητήματα κατά καιρούς ή στοχοποιεί κάποιους Υπουργούς της Κυβέρνησης και με αφορμή αυτό το συγκεκριμένο θέμα, στην ουσία περί ποιου πράγματος πρόκειται;

Πρόκειται περί της διαφορετικής άποψης που έγινε κάποια συζήτηση ή περί της προσπάθειας φίμωσης στα πλαίσια μιας εθνικής κάθαρσης ιδεολογικού χαρακτήρα που επιχειρείται να μην αγγίζεται τίποτα, ότι ξεπερνάει αυτό που λέμε την κοινή γνώμη που καλλιέργησε για τόσα χρόνια ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας; Περί αυτού πρόκειται. Σε αυτό το πράγμα, λοιπόν, που αυτό είναι το πολιτικό ζήτημα, έχει μεγάλη πολιτική σημασία το τι ειπώθηκε από τον καθέναν. Και προκαλεί έκπληξη και το ΚΚΕ, το οποίο χρεώνει τον Φίλη και όχι αυτούς που με αφορμή και το ζήτημα του Κουμουτσάκου, το οποίο ήταν μία φασιστική επίθεση, ψάχνουν να βρουν ηθικούς αυτουργούς. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό εδώ το ψήφισμα που δε λέει τίποτα για το στημένο της υπόθεσης. Κάνει μία αναφορά, βέβαια, στα γεγονότα, λες και αυτό είναι το πρόβλημα. Μα αφού δεν κουβεντιάζουμε αυτό το ζήτημα.

Κουβεντιάζουμε αν ένας άνθρωπος σε μία εποχή που μιλάμε όλοι, ή τέλος πάντων αυτοί που βρίσκονται στο εδώ πεζοδρόμιο και θέλουν να είναι στην Αριστερά και στο προοδευτικό μέτωπο και τα λοιπά, υπερασπιζόμαστε τους δρόμους της μετανάστευσης, τους δρόμους του αντιρατσισμού, τους δρόμους του αντιφασισμού, τους δρόμους της διαφορετικότητας. Τώρα θα έρθει και το νομοσχέδιο στη Βουλή που είναι προχωρημένο σε σχέση με την πολιτική αντίληψη όσον αφορά τους ανθρώπους του ίδιου φύλλου να μπορούν να συμβιούν και λοιπά.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τι αμφισβητείτε; Ότι μπορεί κάποιος να έχει διαφορετική άποψη; Ένα ζήτημα που έχει λυθεί εδώ και είκοσι τριάντα χρόνια για μια σειρά πράγματα ή στοχοποιείται το ζήτημα της θρησκείας, το τι θα λένε τα βιβλία για μια σειρά ζητήματα; Για ζητήματα που έχουν λυθεί από την εποχή του Σημίτη; Αν ένα παιδί που έχει διαφορετική αντίληψη, πρέπει να βρίσκει νόμιμο τρόπο να μπορεί να εκφράζει τη διαφορετικότητα του και να μην κάνει ομολογιακή δήλωση τέτοιου ή άλλου χαρακτήρα, ναι ή όχι στο σχολείο; Και αυτά τα καταπίνουμε αβρόχοις ποσί αυτοί που λέμε ότι είμαστε στην Αριστερά ή υποστηρίζουμε το κομμουνιστικό κόμμα; Γιατί περί αυτού πρόκειται του ζητήματος και όχι για την ουσία.

Για στην ουσία είναι λυμένο, ότι τουλάχιστον για τους ιστορικούς, έχει ανοίξει μία συζήτηση ποια είναι τα όρια της Γενοκτονίας, ποια είναι τα όρια της εθνοκάθαρσης, που είναι ένα ζήτημα μιας ιστορικής αφήγησης που τέλος πάντων μας ξεπερνάει. Σε πολιτικό επίπεδο αυτή τη στιγμή το κράτος μιλάει για Γενοκτονία όπως έχει αναγνωριστεί και η Γενοκτονία των Αρμενίων, αν και ιστορικά ξεκίνησε αυτός ο όρος να χρησιμοποιείται για τις περιπτώσεις όπου θέλουμε να αφανιστεί το έθνος από οπουδήποτε, από παντός γης. Αλλά εγώ λέω ακόμα και αν υπάρχει διαφορετική άποψη.

Αυτό είναι το θέμα κατά τη γνώμη μου, στο οποίο δεν μπορούμε να κρύβουμε τα μάτια. Εννοείται ότι δεν ψηφίζουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο ψήφισμα, γιατί με τον τρόπο που κλείνει το ψήφισμα της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στην ουσία κλείνει τα μάτια σε ένα ζήτημα, το οποίο δεν είναι απλώς ηθικής τάξης, είναι ζήτημα δημοκρατικής τάξης και κατά τη γνώμη είναι λανθασμένο κατά τον τρόπο που το βάζει. Αλλιώς, θα μπορούσαμε να το ψηφίσουμε αν δεν υπήρχε η τελευταία παράγραφος, αλλά νομίζω ότι φτιάχτηκε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο αυτό το ψήφισμα για να μπορεί να το ψηφίσει μόνη της η πλειοψηφία. Αυτά.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Νομίζω ότι ένα θέμα για το οποίο θα μπορούσαμε και θα έπρεπε όλοι να συμφωνούμε, βρίσκουμε τον τρόπο και εδώ να διαφωνούμε, μιλάω

και εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και συνολικότερα στο πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή, που σίγουρα έχουμε πολύ σημαντικότερα ζητήματα να μας απασχολήσουν, έχουμε βρει τον τρόπο να αναδείξουμε σε κυρίαρχο θέμα της πολιτικής συζήτησης των ημερών. Ως προς το ιστορικό γεγονός και εμένα η τοποθέτηση μου είναι ξεκάθαρη και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα άστοχη η τοποθέτηση και η έκφραση της άποψης του Υπουργού Παιδείας.

Σε σχέση με τα δύο ψηφίσματα που έχουν κατατεθεί, νομίζω ότι εμείς θα έπρεπε να τοποθετηθούμε καθαρά στο ιστορικό και όχι να χρησιμοποιήσουμε ένα ψήφισμα για πολιτικούς λόγους. Θεωρώ ότι το ψήφισμα της κα Τοκατλίδη επικεντρώνεται υπέρ του δέοντος στην παραίτηση του Υπουργού που για μένα άλλο είναι το ζητούμενο από την όλη ιστορία και όχι το συγκεκριμένο. Και θα υπήρχαν πολλοί άλλοι λόγοι για να παραιτηθεί ο κ. Φίλης και όχι η άποψη του στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά ένα ψήφισμα τους Πόντιους, νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει ένα διαφορετικό τρόπο έκφρασης. Ίσως είναι η πρώτη φορά που θεωρώ ότι το ψήφισμα της πλειοψηφίας είναι πιο ήπιο και θέτει τα ζητήματα και πιο σωστά.

Δηλαδή, αν έπρεπε να ψηφίσουμε ένα ένα από τα δύο, θα ψηφίζαμε αυτό. ΑΝ εξαιρέσουμε μια δυο φράσεις, νομίζω ότι μπορούμε πολύ εύκολα να το ψηφίσουμε, συμφωνούμε, και εν τέλει καταλήγουμε στο να το ψηφίσουμε, αν και επαναλαμβάνω το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, σίγουρα και για τον Δήμο και για τη χώρα είναι άλλο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κέντρης.

ΚΕΝΤΡΗΣ: Καταρχήν, υπάρχουν δύο κείμενα, δύο ψηφίσματα, τα οποία και τα δύο είναι πολιτικού περιεχομένου. Α priori λέω εγώ ότι και οι ιστορικοί και ως διδάκτωρ της Ιστορίας, εγώ υποστηρίζω την περίπτωση της Γενοκτονίας. Εδώ μέσα ήθελα να κάνω ορισμένες επισημάνσεις. Επειδή παρακολουθώ πάντοτε και τη γενικότερη πολιτική εξέλιξη, την ιστορική των τελευταίων χρόνων, ο νυν Υπουργός Παιδείας έχει αρθρογραφήσει με μερικούς ιστορικούς, διότι εδώ πέρα δίστανται και ορισμένες απόψεις. Βεβαίως, οι περισσότεροι μιλούν για Γενοκτονία ιστορική, αλλά μιλούν και πολλοί για εθνοκάθαρση.

Ο κύριος Υπουργός Παιδείας από δημοσιεύματα και πριν ερωτηθεί από τον δημοσιογράφο της τελευταίας συνέντευξης, ήταν υπέρ του πρώτου. Ότι δηλαδή υπήρξε μία εθνοκάθαρση. Εγώ, βεβαίως, σας λέω εκ των προτέρων ότι διαφωνώ. Ωστόσο, η ερώτηση όπως του έγινε, και καθένας από εμάς ο οποίος μπορούσε να έχει μία διαφορετική αντίρρηση, θα μπορούσε να την πει. Εδώ, κύριοι, δεν υπάρχει δικτατορία του λόγου. Δηλαδή, ότι αρέσει στον καθένα από όλους εμάς ή εν πάση περιπτώσει εάν εγώ ασχολήθηκα με ένα ζήτημα της Δωδεκανήσου και επειδή τα έβαλα με δύο Μητροπολίτες φερ' ειπείν, τους οποίους τους θεωρώ προδότες κατά την περίοδο ιταλοκρατίας, δεν είμαι ορθόδοξος ή δεν είμαι καλός χριστιανός.

Υπάρχει, λοιπόν, μία άποψη την οποία εξέφρασε, είπε μία πολιτική άποψη η οποία ήταν δικιά του και η οποία υποστηρίζεται και από ένα μέρος ιστορικών. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι το ψήφισμα του Δήμου Χαϊδαρίου είναι καλό με μόνη, όμως, τροποποίηση, κ. Δήμαρχε, για να ψηφιστεί από εμένα, διαφορετικά δε θα ψηφίσω κανένα από τα δύο, είναι να φύγει η τελευταία παράγραφος. Να αποσυρθεί η τελευταία παράγραφος διότι δεν έχει καμία σχέση.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΗΣ: Γιατί γελάτε;

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΗΣ: Εντάξει. Αν έχετε να πείτε, να το πείτε, αν θέλετε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, να ολοκληρώσει ο συνάδελφος.

ΚΕΝΤΡΗΣ: Λέω, λοιπόν, ότι για να ψηφιστεί από εμένα αυτό, εάν μπορεί η διοίκηση να αποσύρει. Διαφορετικά, θα περάσει κατά πλειοψηφία, δεν το ψηφίζω. Ούτε το ένα κείμενο, ούτε το άλλο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ασπρογέρακας.

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, να πω εκ προοιμίου ότι οι σκέψεις που θα διατυπώσω, αποτελούν και τη στήριξη, δεν μπορεί δηλαδή το μέρος του

ενός ή του άλλου ψηφίσματος, διότι θα έκανα ένα άλλο πράγμα, δε θα το έλεγα ψήφισμα, θα αποτελούνταν από μία ανάπτυξη των σκέψεων που πολύ σύντομα θα σας αναπτύξω.

Με αυτήν έννοια, λοιπόν, δεν είμαι υπέρ του Παναθηναϊκού και κατά του Ολυμπιακού ή το αντίστροφο. Ξεκινάω από το εξής. Ένας μεγάλος ιστορικός του προηγούμενου αιώνα, ο Σάμιουελ Τζόνσον, είπε ότι ο πατριωτισμός είναι το καταφύγιο των απατεώνων. Αυτό ταυτίστε το, αν θέλετε, και με τον εθνικισμό, που σε κάθε περίπτωση εμφιλοχωρεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι σαφές, τουλάχιστον αυτό δεν αμφισβητείται από τους ιστορικούς και από τους επί μέρους και ειδικά ασχολούμενους, ότι μια βασική διάκριση μεταξύ εθνισμού και εθνικισμού.

Η βασική δε αρχή της διάκρισης αυτής είναι ότι αυτός μεν που είναι εθνιστής υποστηρίζει το έθνος του, αγαπάει το έθνος του, αλλά δεν προσπαθεί να επιβάλλει αρχές, αξίες και οτιδήποτε άλλα σε άλλα έθνη, Μιλάμε για τον χρόνο ύπαρξης των εθνών-κρατών, γιατί σήμερα μιλάμε σε επίπεδο παγκοσμιοποίησης που τυπικά πλέον λειτουργούμε ως έθνος και εμείς και όλοι οι υπόλοιποι. Άρα, λοιπόν, ο εθνικισμός είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα και διεθνιστής είναι αυτός ο οποίος είναι πρώτα πατριώτης.

Είναι αρχή την οποία δεν την ανακάλυψα εγώ αλλά βγαίνει από μια σειρά διαβασμάτων και μάλιστα από εξέχοντες διεθνιστές, δε χρειάζεται αυτή τη στιγμή να κάνουμε αναφορά στα ονόματα, γιατί ενδεχόμενα μπορεί να δημιουργηθούν παράπλευρες καταστάσεις και απώλειες. Δεδομένο είναι και υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα, δεν είναι τυχαίο, ότι ο Λένιν στήριξε τον Κεμάλ, και τον στήριξε τον Κεμάλ διότι με την πολιτική που ακολουθούσε τότε, τον στήριξε τον Κεμάλ μόνο και μόνο γιατί ο Κεμάλ ήταν κατά τον Λένιν και κατά την ανάλυση που έγινε από το τότε σοβιετικό κόμμα, ένα εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα.

Τι αγνοήθηκε σε αυτήν την περίπτωση; Τα ανέτρεψαν οι μεταγενέστεροι ιστορικοί. Ότι κάποιοι άνθρωποι, πριν από το κίνημα του Κεμάλ, που δεν ήταν εθνικοαπελευθερωτικό με αυτήν την έννοια που ξέρουμε τα

εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, ήταν ριζωμένοι εκεί πολύ πριν τους ... και πολύ πριν τον Κεμάλ, όπως ήταν και οι Έλληνες της Μικρασίας, όπως ήταν και οι Πόντιοι. Και έρχομαι στο ζουμί της ιστορίας.

Η διάκριση, η επιστημονικοφανής και όχι επιστημονική, Γενοκτονίας, Εθνοκάθαρσης, ξέρετε τι μου θυμίζει εμένα και μου ήρθε αμέσως στο μυαλό όταν διάβασα το περιστατικό το οποίο έγινε; Τη διάκριση που κάνουμε εδώ και λίγο καιρό μεταξύ Τρόικας που μεταβαπτίστηκε σε Θεσμούς. Αυτή είναι η διάκριση. Δηλαδή, ή εθνοκάθαρση ή γενοκτονία, το ίδιο αποτέλεσμα. Όπως πολύ σωστά είπε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος ο Τσιρώνης, η μάνα μου, λέει, έλεγε, ότι παιδάκι μου μας σφάξανε. Αυτό, λοιπόν, δείχνει αν είναι εθνοκάθαρση, αν είναι γενοκτονία. Δε θα σταθούμε, λοιπόν, σε σεμινάρια ανάλυσης της εθνοκάθαρσης ή της γενοκτονίας. Αυτό είναι το γεγονός.

Και ένα τελευταίο και κλείνω. Η ομόφωνη απόφαση της Βουλής και κάθε ομόφωνη απόφαση, δεν κατασκευάζει γεγονότα. Ο Νόμος δεν κατασκευάζει γεγονότα. Τα γεγονότα προϋπάρχουν. Ο Νόμος έρχεται να πει αν είναι έτσι ή αλλιώς. Αποφάσισε, λοιπόν, η Βουλή ομόφωνα με αυτόν τον Νόμο. Αν ήταν, ή είναι κάπως διαφορετικά τα γεγονότα, αυτό δεν το καλύπτει κανένας Νόμος. Θα θυμίσω μόνο κάτι και κλείνω. Οι έχοντες εντρυφήσει περί τα κομμουνιστικά χρόνια πολλά πριν, θα ξέρουν και τη γνωστή ιστορία της κομματικής κομμουνιστικής οργάνωσης του Βόλου, όταν δημιουργήθηκε ένα τεράστιο θέμα περί της ύπαρξης ή ανυπαρξίας του Θεού, ότι συνήλθαν και τελικά αποφάσισαν ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Και έκτοτε, βέβαια, δεν ξανατσακωθήκανε μεταξύ τους.

Άρα, λοιπόν, θέλω να πω κλείνοντας ότι δε λύνονται τα πραγματικά και ουσιαστικά ζητήματα με θέμα πλειοψηφίας, μειοψηφίας ή ενός Νόμου που τα κυκλώνει, περικυκλώνει ή τα αναδεικνύει. Είναι ένα γεγονός. Είτε εθνοκάθαρση την πούμε είτε Γενοκτονία, το γεγονός αυτό ως γεγονός παραμένει. Αυτή, λοιπόν, είναι η θέση μου, την οποία ανέπτυξα εν πάση περιπτώσει και την οποία υποστηρίζω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ο κ. Φουρλής.

ΦΟΥΡΛΗΣ: Εγώ, κ. Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω με μία τακτική της διοικούσας Παράταξης. Έχω παρατηρήσει, και ιστορικά, ότι όποιος φέρνει, μια Παράταξη, ένα ψήφισμα, παρατηρώ ότι υπάρχει πάντα και ένα δεύτερο. Και μπορούμε να δούμε τα ψηφίσματα του κ. Σπηλιόπουλου ή όποιοι άλλοι συνάδελφοι έφεραν - στο δικό σαν δεν ήταν - Εγώ συμφωνώ ότι είναι Γενοκτονία και συμφωνώ ότι είναι Γενοκτονία γιατί είπε η μάνα του Τσιρώνη ότι μας σφάξανε, αν είναι εθνοκάθαρση ή αν είναι γενοκτονία, αλλά είναι νομικοί όροι που όταν πας στα δικαστήρια τα διεθνή παίζει σημαντικό ρόλο.

Και αυτό τον σημαντικό ρόλο είναι όπως είχε η Σαμπάχ τον κ. Φίλη, έτσι μεγαλοπρεπή σε μια μεγάλη εφημερίδα και ότι να ορίστε, κι αυτός εδώ πέρα ο κύριος μας δικαιώνει. Τι θέλω να πω;

Θέλω να πω ότι γίνεται πολύς λόγος εδώ πέρα, πολιτικά, οικονομικά, που πάνε οι οικονομολόγοι γενικώς στην Ευρώπη και διάβαζα ένα Ιταλό που έλεγε οι Έλληνες δεν το πάνε καλά το θέμα. Πρέπει να πάρουν ειδικούς νομικούς, οι οποίοι ξέρετε δεν είναι μόνο όπως είπα την άλλη φορά ότι κάθε οικονομολόγος έχει ειδική άποψη, όπως είναι οι δικηγόροι, που έχουν εντρυφήσει σε νομικά θέματα διεθνούς δικαίου ... να βάλουν όρους και φραγμούς σε ορισμένες ανθρωπιστικές κρίσεις, κάπως έτσι πρέπει να το πολεμήσουμε. Διότι αν πάνε να πολεμήσουν τη Μέρκελ και τον άλλον τον Σόϊμπλε με τη διάθεση, είναι δεδομένο ότι θα χάσουμε.

... ιστορικά, αν δεν κάνω λάθος ο Μέτερνιχ, ο οποίος δεν αγαπούσε και πολύ την Ελλάδα, αλλά είχε φόβο και τρόμο τον Καποδίστρια. Και μάλιστα πάνω στα απομνημονεύματα του που έλεγε, ο οποίος ήταν ανύπανδρος αυτός, ότι σας παρακαλώ να φάω λιτώσ απόψε γιατί αύριο έχω να αντιμετωπίσω τον πανούργο και πανέξυπνο Καποδίστρια, ο οποίος εκεί που συζητάμε με ένα κόμμα μπορεί να μας τα αλλάξει όλα.

Γιατί τα λέω αυτά; Τι εξυηρητούσε αυτό; Είμαι της άποψης ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να λέει, αλλά αυτός ο άνθρωπος είπε εκ των υστέρων ότι εγώ εκφράζω την ιστορική-επιστημονική άποψη. Γιατί; Είναι ιστορικός ο κ. Φίλης και δεν το ήξερα; Δηλαδή, τι; Να εκφράσω εγώ μία άποψη που διάβασα, που

κάνουν οι γιατροί για τον καρκίνο ή οτιδήποτε άλλο; Άρα, λοιπόν, αυτό που έκανε δε νομίζω ότι ούτε εξυπηρετούσε αυτόν, αλλά ούτε την κυβερνώσα παράταξη. Μόνο ζημία προκάλεσε σε αυτό. Ωστόσο, όμως, είμαστε υποχρεωμένοι πάλι να πούμε ότι ίσως είχε το θάρρος της γνώμης του, διότι αυτός το είχε πει, όπως είπε και ο κ. Κέντρης πριν από κάποια χρόνια και εντέχνως του έκανε ο Χατζηνικολάου αυτήν την ερώτηση.

Και κακώς που έπεσε στην παγίδα, όπως λέει ο κ. Σπηλιόπουλος, που δεν έπρεπε να πει. Θα μπορούσε να πει ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα Νόμος του Κράτους τον οποίον πρέπει να σεβαστούμε. Μπορεί να έχουμε διαφορετική άποψη. Διότι μερικές φορές ξέρετε τι συμβαίνει; Τα ίδια τα γεγονότα ανατρέπουν. Συγγνώμη που θα πω αυτό με την κα Ρεπούση, που το έχω πει. Ήμουν στην Κύπρο και άκουγα στην τηλεόραση έναν ιστορικό. Ήταν αρχείο παλιό, μια κυρία ογδόντα ενενήντα χρονών που έλεγε για το γεγονός ότι ήταν την πήραν από εκεί, έβλεπε στη θάλασσα και έλεγε «μαμά, μαμά, κούκλες, κούκλες». Δεν ήξερα να το γράψω αυτό να το φέρω εδώ. Δεν είχε σχέση με Ελλάδα.

Άρα, λοιπόν, δεν υπήρχε αυτό λένε ότι συνωστίσθηκαν. Τους πετάξανε μέσα, τους κάψανε, τους εκδίωξαν, δεν είχαν δικαίωμα να πάνε εκεί πέρα. Πως φύγαν αυτοί; Φύγαν έτσι με τις γραβάτες γιατί θέλανε αν έρθουν στην Ελλάδα ρακένδυτοι ενδεχομένως πολλοί, να άγονται και να φέρονται και να πάνε να κάνουν την κόκκινη γειτονιά στη Φιλαδέλφεια και να κάνουν και την ΑΕΚ ή οποιαδήποτε άλλα; Αυτό άσχετο, σε παρένθεση έτσι;

Κύριε συνάδελφοι, συμφωνώ ότι ήταν Γενοκτονία και για ιστορικούς και για νομικούς και για πολιτικούς, αλλά τα γεγονότα, μας το μαρτυρούν όλα τα δεδομένα και να μη δίνουμε λαβές και φαρέτρα τώρα στους φίλους μας δίπλα, να πάνε στα φόρουμ, διότι εδώ πέρα έκαναν ολόκληρο αγώνα οι Αρμένιοι να τους αναγνωρίσουν οι Γάλλοι. Νομίζω τους αναγνώρισαν οι Γάλλοι, είναι έτσι;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ναι.

ΦΟΥΡΛΗΣ: Ε, δε θα δώσουμε εμείς λαβή τώρα, ώστε αυτοί να έχουν επιχειρήματα. Κοιτάχτε, ένας προβεβλημένος πολιτικός, Υπουργός, και αυτός έχει αντίθετη άποψη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει ζητήσει ο κ. Μποζίκας πριν.

ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Δυστυχώς, το λέω συχνά όταν παίρνω τελευταίος τον λόγο, άλλωστε εγώ το ζήτησα. Υποβάλλομαι στη βάσανο της επανάληψης και το τι καινούριο μπορεί να προσφέρει, με πλήρη αυτοέλεγχο, τι καινούριο μπορεί να προσφέρει η τοποθέτηση μου. Σήμερα γίναμε από δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Χαϊδαρίου, διεθνολόγοι, ιστορικοί, δεν ξέρω τι και τι άλλο. Όπως είναι επιστήμονας ο κ. Φίλης, έτσι κάπως γίναμε κι εμείς. Επικαλεστήκαμε παλιά γνωμικά, Καποδίστριας, διεθνοποιήσεις, οτιδήποτε άλλο. Ακούστε, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι και εθνικό και κοινωνικό. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πέρασε από γενιά σε γενιά προβληματισμού, σαμποταρίσματος από κάποια τάξη ανθρώπων να μη διεθνοποιηθεί το θέμα και επιτέλους φτάσαμε στο σημείο να αναγνωριστεί αυτή η τραγική συγκυρία, αυτά τα γεγονότα των Ποντίων σαν Γενοκτονία.

Για άλλη μια φορά, δε θα επαναλάβω την αμφιβολία και τη δυσκολία που έχω να καταλάβω πολλά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος που ξαφνικά από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα έχουν γίνει όλοι tv stars. Θα συμπαρασταθώ και θα συμπονέσω τον Πρωθυπουργό που τους βάζει συνέχεια, τους επιπλήττει και τους λέει μαζευτείτε στα γραφεία σας και αφήστε τα πάνελ. Υπάρχουν Υπουργοί οι οποίοι ξέρουν καλύτερα το στούντιο από το γραφείο τους. Και πολλοί από εδώ μέσα που ασκούν διοίκηση, αυτό το έχουν διαπιστώσει στην καθημερινότητα που τρέχουν στα υπουργεία να διεκδικήσουν.

Μονίμως λείπουν, μονίμως είναι σε φόρα οικολογικά, σε φόρα εκείνα, σε φόρα τα άλλα, τρέχει ο Μόσχος να βγάλει άκρη, τρέχει ο Νίκος να βγάλει άκρη, τρέχει ο Βαρυτιμιάδης να βγάλει άκρη και τη βγάζει. Όμως, ο κ. Φίλης δεν μπορεί να είναι τόσο μα τόσο αφελής και να πέφτει από τον πανούργο τον Χατζηνικολάου στο λούκι, με συγχωρείτε που το λέω έτσι για να συνεννοούμαστε, και να κάνει τόσο άστοχη απάντηση και τοποθέτηση για

τους Ποντίους. Κάποιον σκοπό εξυπηρετεί και εξυπηρετούσε η τοποθέτηση του.

Είναι αυτό που γράφει πολύ σωστά και έχει μεγάλη πιθανότητα πραγματικότητας, στο τέλος τέλος η παράγραφος του ψηφίσματος της δημοτικής αρχής: «ίσως». Μπορεί να είναι και άλλα χειρότερα που δε θέλω να τα σκέφτομαι και να τα αναφέρω καν. Εγώ θα παρακαλέσω κάτι για να το μαζέψω, γιατί ήδη έχει περάσει και η ώρα. Δήμαρχε, πρέπει να θυμόσαστε και παλιότερα και επί διοικήσεως Μαραβέλια, αλλά και Κυριάκου Ντηνιακού, όταν υπήρχαν για πολύ σοβαρά εθνικοκοινωνικά προβλήματα και θέματα υπήρχαν δύο ψηφίσματα, συγκροτούσαμε μία επιτροπή η οποία ήταν ολιγομελής και μέχρι την άλλη μέρα το μεσημέρι, έβγαζαν ένα κοινό ανακοινωθέν για το ομόφωνο της υπόθεσης.

Θεωρώ, λοιπόν, ότι ένα θέμα σαν αυτό το Ποντιακό, αντέχει να σκεφτούμε πάλι αυτήν την περίπτωση, αυτήν την πρακτική που είχαν οι προηγούμενες διοικήσεις. Και θυμάμαι τότε, αν δεν εξαπατώμαι από τη μνήμη μου, ο Κώστας ο Βορέας πρέπει να το θυμάται, ήταν μόνιμο αίτημα της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ το από κοινού να κάνουμε σε πολύ σοβαρά εθνικά θέματα. Τώρα, δε θέλω να υποβαθμίσω, να αναφέρω άλλα που δεν αντέχουν τέτοιας περίπτωσης, αλλά αυτό επειδή είναι κάτι το εθνικό, το κοινωνικό, το ταξικό, το οτιδήποτε, πρέπει να το δούμε. Εμένα αυτή είναι η πρόταση μου για να βγούμε από το αδιέξοδο της μη ομοφωνίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, έχει ζητήσει η συναδέλφισσα η Αθηνά, αλλά πριν επειδή υπάρχει και εκπρόσωπος δημοτικής παράταξης, αν συμφωνείτε και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, να δώσουμε τον λόγο στον συμπολίτη μας τον Χρήστο τον Ματσούκα από την ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΗ, ανυπότακτο Χαϊδάρη. Σε παρακαλώ, να έρθεις στο μικρόφωνο, να πεις το όνομα, να καταγραφεί στα πρακτικά.

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Χρήστος Ματσούκας από την αντικαπιταλιστική κίνηση Χαϊδαρίου. Σε ότι αφορά το θέμα από την ιστορική του σκοπιά, είναι σαφέστατο ότι πρόκειται για Γενοκτονία. Άλλωστε, και η

αυτοαποκαλούμενη Τουρκική Δημοκρατία έχει μια ειδικότητα στο θέμα αυτό. Δεν είναι μόνο η Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, είναι η σφαγή των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, είναι η Γενοκτονία των Αρμενίων, είναι μετέπειτα ο διωγμός των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, είναι το τεράστιο έγκλημα της Κύπρου σε συνεργασία με την ελληνική χούντα βέβαια και υπό την κηδεμονία των Αμερικανών, είναι το συνεχές, το τραγικό έγκλημα που γίνεται από το τουρκικό κράτος σε βάρος της τουρκικής Αριστεράς.

Κανείς δεν ξεχνάει τις συγκλονιστικές απεργίες πείνας με τους εκατοντάδες νεκρούς στα μπουντρούμια του Μπαϊράμ Πασά και της Σουμρανίγια. Κανείς δεν ξεχνάει τα εγκλήματα του τουρκικού κράτους κατά του κουρδικού λαού. Δυστυχώς ή ευτυχώς, η χώρα αυτή είναι σύμμαχος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και είναι ένα βήμα πριν μπει στην πολιτισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι και το λίκνο της δημοκρατίας.

Ιστορικά, θα ήθελα να τονίσω ένα άλλο στοιχείο. Τη στάση πραγματικά των ελληνικών κυβερνήσεων σε αυτά τα τεράστια ζητήματα. Είπε και ο κ. Δήμαρχος της τότε ελληνικής κυβέρνησης στον ερχομό εδώ των προσφύγων. Να θυμηθούμε λίγο τη μη αντίδραση του κομμουνιστοφάγου Παπάγου το 1955, όταν το τουρκικό κράτος έδιωχνε τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Να θυμηθούμε λίγο την αντίδραση της ελληνικής χούντας το 1974 στην Κύπρο όπου άνοιξε την πόρτα μαζί με την ΕΟΚΑ Β, τη φασιστική συμμορία της ΕΟΚΑ Β, να μπει μέσα ο Αττίλας.

Είναι πραγματικά τραγικά τα γεγονότα αυτά και δε νομίζω ότι κα Τοκατλίδη στο ψήφισμα που καταθέσατε καλύπτονται. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, και μία αναφορά στον κ. Σπηλιόπουλο, η οποία, κ. Σπηλιόπουλε, αναφορά είναι καθαρά πολιτική και σε καμία περίπτωση προσωπική. Αναφέρατε τον όρο Αριστερά, μιλήσατε για αυτούς που είναι στην από εδώ πλευρά και θα ήθελα να πω την άποψη μου στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ότι Αριστερά που να παίρνει τα σπίτια των ανθρώπων και να τα δίνει σε τραπεζίτες, στο πιο παρασιτικό κομμάτι του κεφαλαίου, τέτοιου είδους Αριστερά δεν υπάρχει.

Αριστερά που να καταστρέφει τη δημόσια ασφάλιση, ότι έχει απομείνει τέλος πάντων από τη δημόσια ασφάλιση, δεν υπάρχει. Αριστερά που να κάνει τις συντάξεις φιλοδωρήματα, δεν υπάρχει. Αριστερά που να αφήνει τα νοσοκομεία χωρίς στέντ για τους καρδιοπαθείς, δεν υπάρχει. Αριστερά που συναγελάζεται με το κτηνώδες νεοναζιστικό κράτος του Ισραήλ, δεν μπορεί να υπάρχει. Αριστερά η οποία υπογράφει ότι απόφαση παίρνει το ΝΑΤΟ σε βάρος της Ρωσίας, σε βάρος των λαών, όλους τους ιμπεριαλιστικούς τυχολωκτισμούς του ΝΑΤΟ, τέτοια Αριστερά δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει ούτε Αριστερά του Μνημονίου, κ. Σπηλιόπουλε, ούτε Αριστερά της κωλοτούμπας. Από την άποψη αυτή, η πολιτική μας θέση είναι ότι δε δικαιούται η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ψεκασμένων ελλήνων να χρησιμοποιεί καν τον όρο Αριστερά. Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Αθηνά η Σκαμπά έχει ζητήσει τον λόγο.

ΣΚΑΜΠΑ: Δε θα μπω στην ουσία της υπόθεσης, πει Γενοκτονίας και Εθνοκάθαρσης, και θα δε θα μπω στην ουσία της υπόθεσης γιατί νομίζω ότι δεν είναι αυτό το θέμα, το πολιτικό διακύβευμα αυτών των ημερών γύρω από το ζήτημα των Ποντίων. Το πολιτικό διακύβευμα αυτών των ημερών είναι καθαρά πολιτικό. Δυστυχώς, ενώ προλόγισε το ψήφισμα της η κα Τοκατλίδη μιλώντας για ένα πατριωτικό και όχι πολιτικό ψήφισμα, στην πραγματικότητα αυτό το διάστημα βλέπουμε για άλλη μια φορά ιστορικά, αν θέλουμε να αναφερθούμε στη δική μας την ιστορία, γιατί εγώ την ιστορία δεν τη βλέπω ουδέτερη, το ψήφισμα του ΚΚΕ βάζει μια ταξική χροιά, αυτή είναι η χροιά της ιστορίας. Και δεν μπορεί σαφώς να είναι τεκμήριο αλήθειας ιστορικής, η ομόφωνη απόφαση μιας αστικής εθνικής Βουλής.

Για άλλη μια φορά, λοιπόν, η δεξιά στην Ελλάδα, οι εθνικόφρονες δεξιοί παίζουν το γνωστό παιχνίδι της εθνικής ενότητας, καλώντας μας όλους μαζί σε μια περίοδο που υπάρχει ένας άγριος πόλεμος, μια φοβερή επίθεση, σε μια εθνική ενότητα. Προσωπικά, δεν μπορώ να τη δω αυτήν την εθνική ενότητα, δεν την είδα ποτέ. Ταυτόχρονα, δίνουν λαβή στην ακροδεξιά, στη ναζιστική ακροδεξιά σήμερα στην Ελλάδα, να βγαίνει άλλη μια φορά από το λαγούμι της και να πλειοδοτεί για τα πατριωτικά της και τα εθνικά της, εθνικιστικά της

δίκαια. Καμία τέτοια ενότητα δε βλέπω. Με αυτήν την έννοια, δε θα μπορούσα να ψηφίσω το πολιτικό ψήφισμα της κα Τοκατλίδη, που μας καλεί σε εθνική ομοψυχία. Σαφέστατα, όμως, δεν μπορώ να ψηφίσω και ένα ψήφισμα το οποίο παίρνει θέση, ακριβώς γιατί παίρνοντας θέση στη διαμάχη περί Γενοκτονίας και Εθνοκάθαρσης και όλων των συμπαρομαρτούντων, την τροφοδοτεί προς την κατεύθυνση που αποπροσανατολίζει.

Και σαφώς το τελευταίο πράγμα το οποίο θα έκανα κριτική στον Φίλη, είναι η τοποθέτηση του περί ενός θεωρητικού ιστορικά θέματος όπως αυτό. Τα ψηφίσματα των μαθητικών καταλήψεων έχουν άπειρους λόγους για τους οποίους μπορείς να κάνεις κριτική στον Φίλη σήμερα. Το τελευταίο πράγμα είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, αν επρόκειτο ποτέ να πω κάτι ιστορικό για το γεγονός, θα έλεγα ότι πορεία συγκρότησης των εθνών-κρατών των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού, το οποίο ποτέ δε θυμόμαστε να βάλουμε σε ψηφίσματα, είναι στρωμένη με καταπίεση εθνικών μειονοτήτων και με αίμα, συμπεριλαμβανομένου και του εθνικού.

Και αν επρόκειτο να επικαλεστώ ποτέ τον Λένιν, θα τον επικαλούμουν ακριβώς γι' αυτό το πράγμα. Γιατί ευθαρσώς ότι είμαι προδότης της δικής μου αστικής τάξης και γιατί αναγνώριζε τα δικαιώματα στην αυτοδιάθεση, εξού και πηγάζει η θέση του για τον Κεμάλ. Από εκείνη την πλευρά εργατικές τάξεις, ακριβώς λογοδοτώντας στη στρατηγική συμμαχίας μεταξύ των εργατικών τάξεων. Άρα ούτε το ένα, ούτε το άλλο μπορώ να ψηφίσω γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος υπάρχει που θέλει να μιλήσει; Λοιπόν, πριν από τη συναδέλφισσα την κα Τοκατλίδη και μετά τον Δήμαρχο, εγώ θέλω να κάνω δύο σχόλια, έχω το δικαίωμα. Πρώτα πρώτα αυτό που θέλω να πω συνάδελφοι είναι ότι ο αστικός εθνικισμός και ο αστικός κοσμοπολιτισμός είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένας, γιατί αν η προβολή της Γενοκτονίας για να πετύχουμε την εθνική ενότητα σε μια βαθιά ταξική κοινωνία που αυτή τη στιγμή υπάρχουν τμήματα της που πλήττονται άγρια, είναι η μία όψη, η αμφισβήτηση των ιστορικών δεδομένων

είναι η άλλη όψη η οποία κινείται στη λογική του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αμφισβήτησης των συνόρων.

Το έθνος-κράτος ήταν ένα ιστορικό δεδομένο στην εμφάνιση του καπιταλισμού, θα υπάρχει όσο υπάρχει καπιταλισμός, όσο υπάρχει ιμπεριαλισμός, όσο διαπλέκονται και αλληλοσυγκρούονται τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα και αυτοί που την πληρώνουν πάντα είναι οι λαοί. Έτσι την πλήρωσε και ο Ποντιακός Ελληνισμός, έτσι την πλήρωσε και ο Μικρασιατικός, έτσι την πλήρωσε η φτωχολογιά, η εργατική τάξη και τα άλλα φτωχά λαϊκά στρώματα σε όλες τις ιστορικές περιόδους. Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, ούτε αθώες, ούτε τυχαίες είναι οι απόψεις και του Φίλη και της Ρεπούση και λοιπά. Για να μη λέμε τώρα για παγίδες. Και φυσικά δεν είναι καθόλου τυχαίες οι λογικές της Νέας Δημοκρατίας και των εθνικιστών συμπαρομαρτούντων του χώρου αυτού.

Το δεύτερο που θέλω να πω, συνάδελφοι, είναι ότι εντάξει, δε θα ... εμείς τώρα τον αστικό κοινοβουλευτισμό, γιατί μιλάμε για την απόφαση του Κοινοβουλίου για τη Γενοκτονία. Εδώ πέρα τον έχουμε ασπαστεί, τον έχουμε προσκυνήσει και μέχρι προσφάτως τον έχουμε υπηρετήσει. Λοιπόν, ας μη λέμε μεγάλες κουβέντες. Η θέση του ΚΚΕ ήταν και είναι ξεκάθαρη στα ζητήματα αυτά. Είναι άκρως διεθνιστική, γιατί έθνος για εμάς είναι η εργατική τάξη της χώρας μας και η εργατική τάξη όλου του κόσμου. Όλα τα υπόλοιπα, εντάξει τώρα. Η κα Τοκατλίδη.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ στο ψήφισμα το οποίο κατέθεσα έχω αναφερθεί στα ιστορικά κομμάτια, στο ιστορικό κομμάτι για το τι είναι η Γενοκτονία των Ποντίων και ουσιαστικά επικαλούμαι τις θέσεις των Συλλόγων Ποντίων της χώρας, οι οποίοι είχαν απαίτηση και το γνωρίζει φαντάζομαι και ο κ. Βαρυτιμιάδης, την παραίτηση του υπουργού. Δε θέλω, και φαντάζομαι το γνωρίζουμε όλοι ότι οι ποντιακοί σύλλογοι δεν είναι ταυτισμένη ούτε με την εθνικόφρονα δεξιά. Περισσότερο συγκλίνουν προς μία ανανεωτική, ριζοσπαστική και προοδευτική τάξη, παρά με τις θέσεις είτε της Νέας Δημοκρατίας την οποία επικαλείσθε, είτε οποιουδήποτε άλλου κόμματος.

Το θέμα για μένα δεν είναι πολιτικό. Είναι το θέμα να αναπτύξουμε, ή αν θέλετε το ψήφισμα το οποίο θα βγάλουμε να είναι ένα αντίγραφο του ψηφίσματος των ποντιακών συλλόγων της χώρας και αυτό και εμείς να ακολουθήσουμε. Αυτό προτείνω στο Σώμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μιλήσετε, κ. Αντιδήμαρχε;

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Για να μην αναλύσουμε τον Λένιν, μία κουβέντα μόνο σε σχέση με αυτό που κατά τη γνώμη μου, πέραν από το επικίνδυνο της λογικής της εθνικοφρόνου δεξιάς, όπως το έθεσε και η κα Σκαμπά. Υπάρχει ένα εξίσου πολύ σοβαρό ζήτημα. Η επιλογή της συγκυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τους Ανεξάρτητους Έλληνες να μετατοπίζει μονίμως τη συζήτηση στα δεξιά, προσπαθώντας να μετατοπίσει ουσιαστικά τη συζήτηση από τα εργασιακά-ασφαλιστικά δικαιώματα και τα υπόλοιπα μέτρα που παίρνει, είναι φοβερά επικίνδυνη. Επιλέγοντας, δηλαδή, επί της ουσίας, προσπαθώντας να μετατοπίσει εκ των δεξιών της την όποια προσπάθεια κριτικής της και ακριβώς για αυτόν τον λόγο το ψήφισμα που καταθέτουμε είναι πάρα πολύ προσεκτικό.

Ξέρετε πολύ καλά ότι το ΚΚΕ ποτέ δεν έχει πάρει θέση κατακρίνοντας προσωπικά ένα μέλος της συγκυβέρνησης και δε θα το κάνει ούτε τώρα. Κατά τη γνώμη μας, ο κ. Φίλης δεν έκανε ένα λάθος μετά από τρεις ώρες συζήτησης, ούτε ήταν τυχαία η άποψη του. Δεν το κρίνουμε, όμως, για την άποψη του. Τον κρίνουμε για τη χρονική στιγμή που επιλέγει να κάνει αυτήν τη δήλωση, την ίδια στιγμή που έρχονται αυτά τα μέτρα προς ψήφιση στη Βουλή. Αυτό δεν το επέλεξε το ΚΚΕ, δε γίνεται, όμως, και να μην τοποθετηθούμε. Τι να κάνουμε, δηλαδή; Να αφήσουμε τη συζήτηση να μετατοπίζεται στα δεξιά; Να επικαλούνται οι δήθεν πατριωτικές δυνάμεις και να υπάρχει μία αντιπαράθεση κοσμοπολιτισμού και εθνικισμού, με δήθεν εθνικισμού, ψευτοεθνικισμού, και να μη λέμε την αλήθεια;

Δεν επιλέγουμε να συνεχίσουμε αυτήν τη συζήτηση. Ίσα ίσα που επιλέγουμε να βάλουμε αυτό το θέμα στους εργαζομένους ότι ενώ ακριβώς υπάρχουν αυτά τα μέτρα, ο Υπουργός καθόλα έξυπνος είναι έχοντας και αυτήν τη συγκεκριμένη άποψη, επιλέγει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να τη ρίξει στο τραπέζι της συζήτησης. Πέραν από το πόσο επικίνδυνη είναι σαν άποψη γιατί εγείρει διάφορα ζητήματα, όπως και ιδίως υπάρχουν στα Βαλκάνια με το Κόσσοβο, με άλλους λαούς της περιοχής όπως είναι η Παλαιστίνη, οι Κύπριοι και λοιπά.

Επί της ουσίας, δηλαδή, προσπαθώντας να αθώσει ένα κάρο αστικές τάξεις που έχουν κυριολεκτικά αιματοκυλήσει ολόκληρους λαούς προσπαθώντας και επί της ουσίας από την ίδια σκοπιά που ο κ. Κοτζιάς χόρεψε τα τσάμικα με τους αντίστοιχους Υπουργούς Εξωτερικών στο NATO κατά την επίσκεψη του στην Τουρκία. Ή το κάνει γιατί έχει αυτό το πράγμα στο μυαλό του ή έχει συγκεκριμένο καταμερισμό από την Κυβέρνηση προκειμένου να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τα ιστορικά γεγονότα πρέπει να ψάχνουμε τα αίτια που τα δημιούργησαν. Και νομίζω ότι είναι πολύ πολιτικά ανώριμο να λες ότι βλέπω μόνο το ιστορικό γεγονός, δε με ενδιαφέρει τίποτε άλλο, δεν ψάχνω, δηλαδή, να βρω γιατί δημιουργήθηκε, για ποιους λόγους και εντάξει παίρνω μια θέση απλοϊκά μόνο και μόνο πάνω σε αυτό. Το αναγνωρίζω ότι έγινε, ότι είχαμε τη σφαγή δηλαδή σε μία διαδικασία βέβαια που άρχισε το '14 με τους Οθωμανούς και ολοκληρώθηκε το '23 με τους Νεότουρκους.

Σε αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, σφάχτηκαν 353.000 Έλληνες Πόντιοι, διώχτηκαν εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι. Από τις 700.000 ελάχιστοι απόμειναν και παράλληλα σε αυτήν τη διαδικασία πρέπει να πούμε ότι εξοντώθηκαν και Αρμένιοι. Έγινε Γενοκτονία, δηλαδή, και των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Είχαμε, δηλαδή, πολλές εθνοκαθάρσεις τότε, πολλές γενοκτονίες. Ο Φίλης, βέβαια, δεν είναι και αυτός, νομίζω, τόσο πολιτικά ανώριμος που σε αυτήν περίοδο να πήσει σε ένα τέτοιο λάθος κάτω από την παγία, όπως είπε ο κ.

Σπηλιόπουλος, που του έστησαν. Δηλαδή, αλίμονο, ας πούμε, αν πέφτεις για τέτοια γεγονότα στις παγίδες που σου στήνει ένας δημοσιογράφος. Και πραγματικά εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ποιους σκοπούς εξυπηρετεί.

Ένα ζήτημα είναι ο προσανατολισμός τον οποίον και εμείς βάζουμε, γιατί είδατε ότι μέρες τώρα περνάνε όλα αυτά τα προαπαιτούμενα, περνάνε όλα αυτά τα σκληρά μέτρα και τα κανάλια δεν παίζουν τίποτε άλλο εκτός από αυτό το θέμα της Γενοκτονίας. Και, δεύτερον, που για μένα είναι εξίσου σημαντικό, αν όχι σημαντικότερο, είναι ότι αυτήν την περίοδο επαναχαράσσονται τα σύνορα στην περιοχή μας και έχουμε καινούριες γενοκτονίες. Πάρτε το αυτό σοβαρά υπόψιν, βάλτε το στο πίσω μέρος του κεφαλιού σας.

Δηλαδή, σήμερα συζητάμε για κάτι που υπάρχει φωτιά. Δεν είναι μόνο καπνός, δηλαδή, σαν αποτέλεσμα εκείνου το γεγονότος, αλλά πραγματικά υπάρχει και φωτιά και η φωτιά είναι ακριβώς στη γειτονιά μας. Να πω ότι το ψήφισμα, επειδή αναφέρθηκε κάτι, παίρνει θέση, Αθηνά μου, για ένα ιστορικό γεγονός που έχει λυθεί και στη συνείδηση του λαού και σε αυτή την απόφαση όπως εκφράστηκε της Βουλής. Που για εμάς ήταν σημαντικό, έστω που αναγνώρισε η Βουλή κάτω από την πίεση, αν θέλεις, των ποντιακών οργανώσεων, αλλά και του λαού, το γεγονός αυτό σαν Γενοκτονία. Γιατί πραγματικά ήταν Γενοκτονία. Τώρα, τι γενοκτονία, τι αιματηρή εθνοκάθαρση, τι εξόντωση, το αποτέλεσμα είναι ότι στη συγκεκριμένη περίοδο με το αίμα του ποντιακού λαού χαράχτηκαν τα καινούρια σύνορα που επέβαλλε ο ιμπεριαλισμός στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μικρά Ασία.

Το ψήφισμα της κα Τοκατλίδη νομίζω ότι προσωποποιεί στο πρόσωπο του Φίλη. Δηλαδή, όλο το ζήτημα είναι η στάση που πήρε ο Φίλης. Για εμάς το ζήτημα δεν είναι αυτό, απλά όμως πρέπει να γίνει αναφορά και στο πρόσωπο του Φίλη. Δηλαδή, εμείς αν είδατε στο ψήφισμα το οποίο βάζουμε, τον βάζουμε σαν μία παράγραφο για τον αποπροσανατολισμό μέσα από αυτήν τη δήλωση του Φίλη και για ποιον λόγο ανακινήθηκε τώρα αυτό το θέμα.

Ανδρέα μου, όταν δε θέλεις, λέει, να λύσεις ένα θέμα, να πάρεις μια απόφαση, φτιάχνεις μία επιτροπή. Και θυμάσαι πολύ καλά ότι παλιότερα όταν υπήρχε μία

δυσκολία στο να εκδοθεί ένα ψήφισμα, φτιαχνόταν μία επιτροπή και δε συζητιόταν ποτέ το ψήφισμα, δεν έβγαινε ποτέ. Δεν είχε συνεδριάσει ποτέ καμία επιτροπή και δεν είχε πάρει καμία απόφαση. Εγώ θα ήθελα, επιτρέψτε μου να σας διαβάσω ένα μικρό, επειδή πάρα πολλά για την πατρίδα αυτό το διάστημα, ένα μικρό απόσπασμα ενός ιστορικού, του Γιώργου του Μωραΐτη. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και μιλάει για την πατρίδα. Νομίζω ότι πρέπει να καταγραφεί και να το ακούσετε λίγο όλοι.

Η πατρίδα είναι κάτι που αξίζει να το προασπίσεις, να το προστατέψεις από εχθρούς και απειλές. Θα ήταν παράλογο αν προάσπιζε κανείς το κελί της φυλακής του ή το τραπέζι πάνω στο οποίο βασανίζεται. Έχει κάτι να σου δώσει η πατρίδα. Υπάρχουν κίνδυνοι από τους οποίους μόνο αυτή μπορεί να σε προστατέψει. Και όταν έρθουν τα γεράματα, όταν έρθει η αρρώστια ή όταν μεγαλώσουν τα παιδιά, να λειτουργεί ως εγγύηση και ως καταφύγιο, ως υπόσχεση προστασίας. Τι γίνεται με τις πατρίδες που δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν από τα βασικά; Τι γίνεται όταν πεθαίνει η πατρίδα ως υπερασπίσιμη έννοια, ως υπερασπίσιμη κατάκτηση και αγαθό;

Δημιουργείται ένα κενό εκεί. Κενό το οποίο ενίοτε καλύπτουν οι κατακτητές όταν αυτοί υπάρχουν. Θυμάστε και το περίφημο ποίημα έτσι; Ότι μια λύση θα είναι. Τα πράγματα γίνονται ιδιαίτερα πολύπλοκα όταν απουσιάζουν ως λύση ακόμη και οι κατακτητές. Αν κάτι από την παράγραφο αυτή παραπέμπει στη σημερινή Ελλάδα, δε φταίμε εμείς γι' αυτό. Η πατρίδα είναι η ζωή των απλών ανθρώπων. Η αξιοπρέπεια της συνδέεται με την αξιοπρέπεια στην καθημερινή ζωή των τελευταίων. Όταν εκλείπει το πρώτο, εκλείπει και το δεύτερο. Αυτό πραγματικά ήθελα να το διαβάσω και όλη τη συζήτηση που κάναμε και για το πρώτο θέμα, που μιλάγαμε για την αγωνία των παιδιών για να αποκτήσουν μια δουλειά και σήμερα που κάποιοι στο όνομα της πατρίδας – ξέρετε όσοι μιλάνε σε υπερθετικό βαθμό στο όνομα της πατρίδας, είναι αυτή που την πουλάνε πρώτοι.

Είναι αυτοί που φοράνε τη γερμανική στολή και λένε «στρατηγέ, ιδού ο στρατός σου» απευθυνόμενοι σε γερμανούς αξιωματικούς. Αυτή, λοιπόν, είναι

όσοι δήθεν υπερασπίζονται την πατρίδα. Αυτήν την πατρίδα ... που βέβαια υπηρετούν συγκεκριμένη τάξη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συνάδελφοι, για να βοηθήσουμε και το τμήμα υποστήριξης πολιτικών οργάνων.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ: ... μιλάτε γενικά, γιατί τουλάχιστον εμένα η δική μου οικογένεια και ο παππούς μου και η οικογένεια παππού μου, έξι μήνες και οκτώ μήνες έκαναν από τον Πόντο που εκδιώχθηκαν, γιατί τον πατέρα του στον σφάξαν και τα γυναικόπαιδα στο Τοκάτ που μένανε και πήγανε με τα πόδια, το πρωί κρυβόντουσαν στη μικρή βλάστηση που υπήρχε και από το Τοκάτ φτάσανε στη Συρία και από εκεί πέρα πήρανε караβάκι και πήγαν στη Μυτιλήνη και αργότερα ήρθαν και πήγαν στη Νίκαια. Δεν το έκανε μόνο η οικογένεια μου, φαντάζομαι και πολλές άλλες οικογένειες που έχουν εγκατασταθεί στο Χαϊδάρι και στη Νίκαια.

Λοιπόν, και δεν το έκανε μόνο η οικογένεια του παππού μου, το έκανε και η οικογένεια της γιαγιάς μου που έφυγαν από τη Μικρά Ασία. Και αυτοί εκδιώχθηκαν και ήρθαν εδώ και ξέρουμε τι σημαίνει διωγμός. Φαντάζομαι ότι δεν το είπατε επί προσωπικού. Για να μη σας περιγράψω το ταξίδι που ήταν πάνω από έξι και οκτώ μήνες και τι έτρωγαν και τι ακριβώς κακουχίες περάσανε και πως ζήσανε τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια που εγκατασταθήκανε στη χώρα, στην Ελλάδα. Και τουλάχιστον, νομίζω, οι ποντιακοί σύλλογοι δεν εκπροσωπούν κάποιο συγκεκριμένο κόμμα και γι' αυτό λέω ότι δε θέλω να είναι το θέμα πολιτικό. Σέβομαι την άποψη σας, αλλά παρακαλώ πάρα πολύ να σεβαστείτε και τη δική μου άποψη, ακόμη και την αντίθεση μου. Σας ευχαριστώ.

Ωραία. Λοιπόν, εμείς στην πρώτη παράγραφο λέμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο στέκεται αλληλέγγυο στο πλευρό των ποντιακών οργανώσεων για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων. Δεύτερον, εδώ έχουμε πολλούς Πόντιους που οι οικογένειές τους είχαν την πορεία με τη δική σου οικογένεια και αν θέλεις κι εγώ είμαι από τη Μικρά Ασία και τον αδερφό του παππού μου τον έσφαξαν οι Νεότουρκοι. Αυτό, όμως, δε δικαιολογεί σε τίποτε το να μην

μπορείς να κρίνεις για ποιον λόγο έγιναν αυτά τα γεγονότα. Και είναι πάρα πολύ άδικο πραγματικά για κάποιον άνθρωπο, ο οποίος πιστεύει ότι έχει ένα επίπεδο, ότι έχει διαβάσει, έχει μελετήσει, να μην μπορεί να ανακαλύψει τις αλήθειες που κρύβονται πίσω από όλα αυτά τα γεγονότα.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη Οι Τσέτες ήταν τα εκτελεστικά όργανα. Δεν το καταλαβαίνεις;

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως, μερικούς Ποντίους και Μικρασιάτες τους ξανασφάξανε εδώ όταν ήρθαν.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι στρατοί που σκοτώνουν παιδιά του λαού είναι. Τι συμφέροντα, όμως

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, για να βοηθήσουμε τώρα και το τμήμα υποστήριξης πολιτικών οργάνων, η απόφαση είναι κατά πλειοψηφία η οποία ψηφίζεται, αν δεν κάνω λάθος, από τη δημοτική αρχή και από την Παράταξη του κ. Δρούλια. Είναι έτσι, κ. Δρούλια; Ναι. Θα ήθελα να αποσαφηνίσουμε. Ο κ. Ντηνιακός που τα ψηφίζει και τα δύο. Οι υπόλοιποι κατά. Ωραία. Προχωράμε, συνάδελφοι. Να περάσουμε πρώτα τα εκτός ημερησίας; Είναι εύκολα.

3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Ανακατασκευή υγρομόνωσης στο 12^ο Νηπιαγωγείο)».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ένα είναι η εισηγητική έκθεση που αφορά το έργο για την ανακατασκευή της υδρομόνωσης στο 12^ο νηπιαγωγείο. Υπάρχει κάποια ερώτηση;

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, είναι ανακεφαλαιωτικός πίνακας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ανακεφαλαιωτικός πίνακας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι για ενάμισι ευρώ εκεί. Εντάξει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει διαφωνία; Το ψηφίζουμε, λοιπόν. Ορίστε, κ. Δρούλια.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε.

4ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ.

Λήψη απόφασης για διαγραφή τιμολογίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το δεύτερο είναι λήψη απόφασης για διαγραφή τιμολογίου. Το είδατε το εισηγητικό. Υπάρχει αντίρρηση; Όχι. Συμφωνούμε, λοιπόν.

1ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 13ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικον. έτους 2015.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στην ημερήσια διάταξη. Θέμα 1^ο. Υπάρχουν ερωτήσεις; Υπάρχει διαφωνία; Κάτι που θέλουμε να πούμε; Συμφωνούμε.

2ο ΘΕΜΑ Η.Δ.**Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007.**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 2^ο. Ο Δήμαρχος να μας πει δυο κουβέντες.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα έχετε το εισηγητικό, να μην πω πολλά πράγματα. Αυτό προκύπτει από την ανάγκη να στελεχώσουμε κυρίως την αυτεπιστασία και την καθαριότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα πολλά προβλήματα. Να σας πω ότι ακόμη καθαρίζουμε περιοχές της πόλης. Ακόμη προσπαθούμε να καλύψουμε. Είπαμε πριν για την οδό Πύλου. Νομίζω το είπε και ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Βαρυτιμιάδης πριν. Ενώ έπρεπε να κάνει το έργο αυτό η ΕΥΔΑΠ, γιατί πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, αναγκαζόμαστε εμείς σαν Δήμος, και με τι μέσα και με τι προσωπικό και λοιπά.

Επίσης, έχουμε άλλο ένα δεδομένο ότι λήγουν τα οκτάμηνα τώρα και κυρίως τα πεντάμηνα που είχαμε εξειδικευμένο προσωπικό, δηλαδή ηλεκτρολόγους, μηχανικούς, ελαιοχρωματιστές. Μέσα στον Δεκέμβρη, λοιπόν, φεύγουν όλη αυτή, οπότε μένει γυμνή τελείως η υπηρεσία. Η πρόταση, λοιπόν, αυτή συμπληρώνεται και μετά από συζητήσεις που κάναμε και με τις υπηρεσίες. Συμπληρώνεται ως εξής. Έχετε το εισηγητικό μπροστά σας;

Πάμε. Ένας χειριστής. Ένας μηχανοτεχνίτης. Οι οικοδόμοι γίνονται τέσσερις. Ένας ελαιοχρωματιστής, σιδεράς, υδραυλικός. Οι εργάτες γίνονται τέσσερις γιατί πρέπει να κάνουμε διάφορα πράγματα και προστίθεται ένας ηλεκτρολόγος και ένας ξυλουργός, που δεν έχουμε κανέναν ξυλουργό.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Σύνολο;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι δεκαπέντε σύνολο.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι προϋπολογισμένα. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει ήδη αιτήματα για επιπλέον ενίσχυση. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο θα είναι το ποσό, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό θα ενισχύσει αυτές τις προσλήψεις. Είναι επτάμηνης διάρκειας. Είχαμε, δηλαδή, δικαίωμα, επειδή είμαστε δήμος έκτακτης ανάγκης, να κάνουμε προσλήψεις οκτάμηνης διάρκειας από τη μέρα που έγινε η έκτακτη ανάγκη. Όποτε τώρα έχουν μείνει εφτά μήνες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει διαφωνία, συνάδελφοι; Κύριε Μποζικά.

ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Όχι, εγώ θα τοποθετηθώ σε μια παλιότερη τοποθέτηση μου, που όταν έγινε το γεγονός με τις πλημμύρες και τα λοιπά, όταν επιτεύχθηκε, μπήκαμε και γίναμε δήμος εκτάκτου ανάγκης, τότε είπα, αν όχι συγχαρητήρια, απέδωσα τα εύσημα στη δημοτική αρχή γιατί ξέρουμε όλοι που ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση, από οποιαδήποτε μετερίζι, πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί αυτό. Γιατί; Γιατί ένα από αυτά ήταν η σημερινή απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, είναι αυτή δυνατότητα που δίνει η διοίκηση και όλα τα άλλα που θα έλθουν μέσα στην ατυχία μας. Παρεξηγήθηκα γι' αυτό, αλλά δεν πειράζει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος συνάδελφος; Κύριε Δρούλια.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Εμείς, στις εκατοντάδες, που λέμε, προστίθενται άλλοι πενήντα, καταψηφίζουμε.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Όχι, δεκαπέντε και μετά βλέπω από πίσω

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όχι, στο επόμενο μειώνονται. Από σαράντα σε τριάντα ένα.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Στο επόμενο μειώνονται από 40 στους 31. Εντάξει, νόμιζα ότι είναι άλλοι τριάντα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν είχαμε εκατοντάδες εργαζομένους αυτήν τη στιγμή στον Δήμο, θα ήμασταν ευτυχισμένοι. Δηλαδή, αν είχαμε εκατοντάδες, εκτός από το μόνιμο προσωπικό που λέτε. Αυτοί, δυστυχώς, έρχονται και φεύγουν.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Δήμαρχε, ξέρεις πολύ καλά τις τοποθετήσεις μου και μιλάω για εκατοντάδες προσλήψεις συμβασιούχων πενταμήνων, οκταμήνων. Δε μιλάω για μόνιμο προσωπικό.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, αλλά ο αριθμός τους είναι συγκεκριμένος. Δεν είναι εκατοντάδες ανά πάσα στιγμή.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Ωραία. Προφανώς. Δε μιλάω για πρόσληψη εκατοντάδων μονίμων υπαλλήλων. Μιλάω για εκατοντάδες προσλήψεις υπαλλήλων με τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας, η οποία, όπως έχω πει, δε βοηθάει.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βάζοντας και τα πεντάμηνα μέσα.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Ναι, προφανώς.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Που δεν είναι του Δήμου, είναι του ΟΑΕΔ.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Εντάξει, δεν αλλάζει όμως η ουσία της τοποθέτησης μου.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ε, πως δεν αλλάζει; Και τα άλλα εντεκάμηνα του ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς για συγκεκριμένους λόγους.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Η ουσία της τοποθέτησης μου δεν αλλάζει.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξέρω γω, αν ... τόσο προσωπικό, ρε παιδί μου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία, λοιπόν.

3ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 244/2015 απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού εκ νέου των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου,

**κατόπιν της εγκριτικής απόφασης της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1
της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ.**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 3^ο. Όπως είναι το εισηγητικό. Καταλαβαίνετε γιατί είναι. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου. Ερώτημα υπάρχει; Η κα Τοκατλίδη.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ: Δε θέλω να κάνω ερώτημα. Θέλω να κάνω μία τοποθέτηση ως Παράταξη. Να ξεκινήσω;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ: Χαιρετίζουμε την απόφαση σας αυτή για τη μείωση του προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι μειώθηκε η επιχορήγηση από την ΕΤΑ κατά 100.000 ευρώ φέτος και αντιληφθήκατε ότι το κονδύλι για τα 41 άτομα δεν έβγαινε στο κομμάτι της ανταποδοτικότητας. Απλά θέλουμε να σας επισημάνουμε σαν Παράταξη να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και στις υπόλοιπες αποφάσεις για πρόσληψη προσωπικού. Είτε είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα, να μπορούν να ανταποκρίνονται και να ταιριάζουν με την ανταποδοτικότητα των πόρων των οποίων έχει ο Δήμος, εφόσον αυτό απαιτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος; Συμφωνούμε; Κύριε Δρούλια, καταψηφίζετε; Κατά πλειοψηφία, λοιπόν.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Είχαμε καταψηφίσει και τους σαράντα, καταψηφίζουμε.

4ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

**Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών
καθαριότητας και φωτισμού, έτους 2016.**

&

5ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, έτους 2016.

&

6ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών για την εμπορική διαφήμιση, έτους 2016.

&

7ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών κλπ. κοινοχρήστων χώρων, έτους 2016.

8ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών για το υπαίθριο εμπόριο, έτους 2016.

&

9ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον Καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης (ανά μονάδα αποκομιδής ή ανά κυβικό μέτρο) ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων (όπως π.χ. παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κλπ.) σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας περιβάλλοντος, του Δήμου μας, έτους 2016.

&

10ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον Καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης (ανά τόνο ή ανά κυβικό μέτρο) ειδικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του

**Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας περιβάλλοντος, του
Δήμου μας, για το έτος 2016.**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα, δεν ξέρω αν θέλετε τα επόμενα θέματα να τα δούμε ενιαία με μια εισήγηση του συναδέλφου του Μοσχονά. Αφορούν τα δημοτικά τέλη. Έχετε πάρει και ένα εισηγητικό της δημοτικής αρχής. Κύριε Μοσχονά.

ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Υπάρχει, βέβαια, και το εισηγητικό κείμενο που έχει δοθεί. Να πω ότι και μετά τη συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή που κάναμε το πρωί, γίνεται μία τροποποίηση στον πίνακα ως προς τα καύσιμα που είχαμε εκεί τη συζήτηση, Θοδωρή, το πρωί γενικά με τις δαπάνες, και προστίθενται άλλα εκατό χιλιάδικα από τα καύσιμα στις επενδύσεις, στα μηχανήματα, δηλαδή, που θα αγοραστούν για την καθαριότητα. Τα βγάζουμε από εκεί και τα βάζουμε. Εκτιμούμε ότι η υπηρεσία μπορεί να εξασφαλίσει με αυτόν τρόπο να βγουν τα καύσιμα δηλαδή, να το παρακολουθήσουν καλύτερα και μία εξοικονόμηση. Δηλαδή, τα μηχανήματα, να έρθει και άλλο ένα μηχάνημα που αφορά το πλυντήριο των κάδων. Ένα αυτό. Δεύτερον, προσθέτουμε είπαμε τις κατηγορίες μακροχρόνια άνεργοι, όπως είχαμε πει και το πρωί, τρίτεκνους, πολύτεκνους, όπως είχαμε κάνει και πέρυσι.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Όχι, αυτό δεν είναι στους πίνακες, το προσθέτουμε.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Όπως είχαμε πέρυσι, με εισοδηματικό.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Ούτως ή άλλως, δεν μπορείς να το ξέρεις από πριν. Αν έρθουν δικαιολογητικά στις υπηρεσίες. Εν γνώσει μας, βέβαια, ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτό το πράγμα μερικώς να ακυρωθεί από την Αποκεντρωμένη. Γενικά παραμένουν τα ίδια. Η διαφορά είναι ως προς τα ΑΤΜ των τραπεζών, τους συστεγασμένους χώρους ειδικά στις μεγάλες επιχειρήσεις που είναι στη

Λεωφόρο Καβάλας και τα εμπορικά κέντρα, τα δύο εμπορικά κέντρα που μπαίνουν στην ανώτατη κλίμακα των τελών. Αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μία ερώτηση.

ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Βεβαίως.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ερωτήσεις. Ο κ. Μποζίκας.

ΜΠΟΖΙΚΑΣ: οι άποροι, το 8.000 το παίρνετε από το εθνικό επίπεδο, από τον εθνικό κώδικα, ή εσείς κρίνετε ότι 8.000 είναι ένα άπορος;

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Και το προσαυξανόμενο ανά 2.000 ανά άτομο. Γιατί 8.000 δια του 12 είναι 600 ευρώ;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Παλιότερα θεωρούσατε, νομίζω 12.000 είχαμε.

ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Αυτό λέω. Είναι από τον κεντρικό; Είναι κεντρική ντιρεκτίβα αυτή;

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Ναι, τα προνοιακά.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εμείς γιατί δεν το ανεβάζουμε στα 12;

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι άλλες ερωτήσεις υπάρχουν, συνάδελφοι; Κυρία Σκαμπά.

ΣΚΑΜΠΑ: Συζητάμε όλα τα θέματα περί τελών, άρα ότι ερωτήσεις έχω να τις μαζέψω τώρα. Λοιπόν, το ένα είναι στη σελίδα 10. Λέει αυτό το 1,5 ευρώ το κάνει μείωση 10%. Επί ποίου ποσού είναι το 10%; Επί του 1,69; Από το 1,69. Αυτό κάνει 1,521 άρα έχουμε μια μικρή αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Κάνω λάθος; 1,5 λέει εδώ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: 1,52 το είχε πέρυσι.

ΣΚΑΜΠΑ: Εντάξει, οκεί, είναι το ίδιο ακριβώς. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Στους πίνακες για τα προσδοκώμενα προϋπολογισθέντα τέλος πάντων έσοδα, λέει ότι στο Χαϊδάρι έχουμε δύο εκατομμύρια τόσο τετραγωνικά επί 1,69 μας κάνει τρεισήμισι εκατομμύρια ευρώ. Σωστά; Εδώ πως έχει εκτιμηθεί αυτοί που θα πληρώσουν λιγότερο ή δε θα πληρώσουν; Αφού όλα τα τετραγωνικά, πολλαπλασιάζονται με το 1,69. Δεν προϋπολογίζουμε παραπάνω; Το επόμενο. Σε σχέση με τις ζώνες, γιατί η Παπανδρέου μπαίνει στη δεύτερη ζώνη;

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΣΚΑΜΠΑ: Δεκαεννιά. Έχουμε στην πρώτη ζώνη τη Στρατάρχου Καραϊσκάκη.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Με 81.

ΣΚΑΜΠΑ: Και τη Λεωφόρο Αθηνών. Και στη δεύτερη ζώνη έχουμε Ηρώων Πολυτεχνείου και ο άλλο κομμάτι της Στρατάρχου Καραϊσκάκη και βάζουμε εκεί την Παπανδρέου. Μια αιτιολόγηση απλά, ποιο είναι το σκεπτικό.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Για τα τραπεζοκαθίσματα.

ΣΚΑΜΠΑ: Ναι, για τα τραπεζοκαθίσματα και την κατάληψη πεζοδρομίων. Καλά, αυτά για τα ογκώδη τα έχω ήδη ρωτήσει. Αλλά δεν απαντήθηκε αν χρεώνεται ή όχι συλλογή των ογκωδών.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΣΚΑΜΠΑ: Χρεώνεται. Εντάξει, δεν το άκουσα, ρε παιδιά. Εντάξει, αυτά.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ: ... Να ρωτήσω και κάτι άλλο; Με το εισηγητικό αυτό θα έχουμε αύξηση εσόδων βάσει των τελών που αντιστοιχούν το 2016 ή θα έχουμε μείωση; Γιατί θα ήθελα κιόλας να μας κάνετε παράλληλα μία ενημέρωση. Τα έσοδα νομίζω ότι έχουν μία μείωση περίπου 35%.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ: Ναι, μπορεί να μην τα πάρουμε όμως ποτέ. Θα έχουμε ένα γεγονός.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ: Ωραία, θα ήθελα μία απάντηση, αν πιστεύουμε ότι με τις αυξομειώσεις τις οποίες έχετε κάνει και με τις τροποποιήσεις, αν θα υπάρξει αύξηση των εσόδων προκειμένου να καλύψουμε και το χάσμα το οποίο δημιουργήθηκε, την απόκλιση καλύτερα να πω, την προηγούμενη χρονιά, το 35%, γιατί σαν απόλυτο νούμερο νομίζω θα είναι πολύ μεγάλο ποσό.

ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Καταρχήν, οι κατηγορίες οι οποίες απαλλάσσονται βάσει του Νόμου είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, όσοι έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην κατηγορία των απόρων, δηλαδή δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων. Δεύτερον, οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι που έχουν την ιδιότητα του πολύτεκνου βάσει της συγκεκριμένης νομοθεσίας. Και νομίζω ότι είναι και άνθρωποι με πάνω 80% αναπηρία. Η πλήρη απαλλαγή είναι για τους ολικώς ανάπηρους.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Αυτό δεν είμαι σίγουρος 100% αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχει γίνει 80% πλέον. Ναι, το 67% έχει γίνει 80% με βάση τον προτελευταίο που ψηφίσανε για τα δημοσιονομικά μέτρα. Το ένα είναι αυτό.

Εμείς, όπως κάναμε και πέρυσι, βάζουμε και κάποιες κατηγορίες μέσα. Θεωρούμε ότι κανονικά με βάση την απόλυτη, στοιχειώδη συμπεριφορά απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, θα έπρεπε αυτές οι κατηγορίες να εντάσσονται στις απαλλαγές προτείνουμε, και βέβαια αν έρθει μερική ακύρωση από την Αποκεντρωμένη, θα ξανασυζητήσουμε.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Ο Χριστοδούλου δεν δικαιούται απαλλαγή.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Δεν το συμπεριλάβαμε και θα δούμε στη μερική ακύρωση μόλις έρθει. Η πληροφορία που υπάρχει είναι ότι κάποιες κατηγορίες μπορεί να έρθουν διαφορετικά φέτος. Θα δούμε στη μερική ακύρωση, να εντάξουμε, αν δούμε δηλαδή ότι υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση της Αποκεντρωμένης σε σχέση με πέρυσι, θα εντάξουμε και τις κατηγορίες μέσα. Το ένα είναι αυτό.

Το δεύτερο για τα έσοδα. Η πραγματικότητα είναι ότι στον πίνακα των εσόδων είναι μέσα τα ναυπηγεία, που είναι έσοδα που δεν εισπράττει, που δε θα τα πάρεις ενδεχομένως και ποτέ. Είναι λογαριασμοί οι οποίοι δε θα πληρωθούν ποτέ ή αν πληρωθούν δεν ξέρουμε πότε θα έρθουν. Θεωρούμε ότι με βάση αυτόν τον προϋπολογισμό μπορούμε να καλύψουμε τα ανταποδοτικά για την επόμενη χρονιά. Στο ποσό αυτό το οποίο είναι προϋπολογισμένο. Από εκεί και πέρα, παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο. Δηλαδή, αν δε δοθούν έγκαιρα οι επιχορηγήσεις από τη ΔΕΗ, όπως έχει γίνει τώρα, εντάξει, θα σου τινάξει και τον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών ενδεχομένως εκτός.

Όμως, θεωρούμε ότι με αυτό εδώ και μία καλύτερη οργάνωση στη μηχανοργάνωση λίγο των υπηρεσιών των εσόδων, μπορούμε να προσελκύσουμε και να υλοποιηθεί αυτός ο προϋπολογισμός σε μεγάλο βαθμό. Με προβλήματα, όμως, πάρα πολλά, τα οποία, εντάξει, υπάρχουν από τώρα, υπάρχει προβληματισμός.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, άλλος συνάδελφος. Κύριε Δρούλια, θέλετε κάτι;

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετήσεις, ναι. Ο κ. Σηλιόπουλος.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς και πέρυσι, αν θυμάστε, είχαμε τοποθετηθεί αρνητικά, θεωρώντας ότι το 1,69 ανά τετραγωνικό μέτρο είναι μία υψηλή τιμή. Από ότι φαίνεται και εσείς λέτε ότι είναι η υψηλότερη, όχι μόνο στη Δυτική Αθήνα, από τις μεγαλύτερες στην Αττική. Θεωρούμε ότι πέρα από τις δυσκολίες που έχει ο Δήμος, υπάρχει ένα ζήτημα, θα το πω έτσι λαϊκά, ότι να στρώσει κώλο, θα το έλεγα η διοίκηση και να κάτσει να δει μια σειρά

πράγματα με αυτό που λέμε εξοικονόμηση χρημάτων για να μειωθούν τα χρήματα τα ανταποδοτικά τα οποία παίρνουμε από τους δημότες.

Δηλαδή, θεωρώ, το λέω έτσι χωρίς να υποτιμώ την προσπάθεια που έχει γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα στους επιμέρους τομείς και δεν έχει να κάνει με κάποια προσωπική εκτίμηση. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα συνολικής αντίληψης και πολιτικού σχεδιασμού. Ξέφυγαν τα πράγματα, πέρασε η χρονιά και στην ουσία συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο. Θα είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος. Προσπάθησα όλο αυτό το χρονικό διάστημα να δω τι γίνεται και στους άλλους Δήμους και πέραν από τις δυσκολίες, αυτήν τη στιγμή το Αιγάλεω και η Αγία Βαρβάρα, παίρνει ένα ευρώ περίπου το τετραγωνικό, οι Άγιοι Ανάργυροι ένα και τριάντα. Που κατά τη γνώμη μου, επειδή και πέρυσι είχα ακούσει τον κ. Δρούλια που έλεγε για ένα ευρώ, θα περιμένω να δω και τι θα πει φέτος, εγώ λέω ότι στο ένα και τριάντα θα έχεις μάλιστα μείωση των τελών γύρω στις εφτακόσιες χιλιάδες όπως είπαμε το πρωί στην Οικονομική Επιτροπή, που μπορεί να διασφαλιστεί και με άλλους τρόπους.

Τι, κατά τη γνώμη μου; Θα φέρω ένα παράδειγμα που δεν έχουμε ελέγξει. Παρά αυτό που λέμε ότι δεν μπορούμε να μεταφέρουμε κονδύλια από τη μεριά στην άλλη, εγώ καταρχήν δεν το αποκλείω ότι πρέπει αυτό να είναι διεκδικούμενο. Εξάλλου, εκκρεμεί αυτό που το λέγαμε Νομοσχέδιο Βούτση όσον αφορά βελτιώσεις που έχουν να κάνουν σχέση με τον τομέα της δυνατότητας οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να μπορούν να αποφασίζουν περισσότερα πράγματα όσον αφορά τον οικονομικό τους σχεδιασμό και την αυτοτέλεια τους. Ένα ζήτημα είναι αυτό, που και αυτό είναι άσχετο από το γενικό ζήτημα της μείωσης των κονδυλίων.

Και ένα δεύτερο έχει σχέση με την αναπτυξιακή πορεία, που κατά τη γνώμη μου είναι ένα αιτούμενο, που σημαίνει ότι οι Δήμοι πρέπει να μπουν σε μία διαδικασία που να μπορούν να πάρουν από τις τράπεζες δάνεια αναπτυξιακού χαρακτήρα ή από τράπεζες που θα δημιουργηθούν. Αυτό στο πολιτικό σκέλος και χωρίς διαφωνία αν θα γίνει, δε θα γίνει και το τι γίνεται. Στέκομαι, όμως, σε αυτό που λέμε Δήμος Χαϊδαρίου.

Κατά τη γνώμη μου ο Δήμος Χαϊδαρίου θα μπορούσε να κερδίσει μία σειρά ποσά τα οποία καταναλώνονται με ξανακοίταγμα από την αρχή αυτού που λέμε ενεργοβόρες επιχειρήσεις όσον αφορά το πετρέλαιο. Έχω ένα memo, στην πορεία θα σας τη δώσω σε συνεννόηση, ενός μηχανικού που του ζήτησα τη γνώμη του και κάθισε ο άνθρωπος, αντί να μου πει μια γνώμη για το κολυμβητήριο, και μου έφτιαξε μία αρχική μελέτη, πως μπορούμε, εκτός από αυτά που λέμε τα ισοθερμικά καλύμματα και τα λοιπά, τα γνωρίζουν αυτά οι μηχανικοί, πως μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας. Και έχει πολλά παραδείγματα από επιχειρησιακά προγράμματα που έγιναν στην Κεφαλονιά, στον Δήμο της Δράμας, με μείωση έως και 40% της ενέργειας σε κολυμβητήριο και γυμναστήριο του Δήμου, που σημαίνει με προγράμματα, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και στην ουσία για πεντακόσιες χιλιάδες λιγότερο τον χρόνο.

Για ηλιοθερμικές αντλίες θερμότητας που χρησιμοποιήθηκαν αλλού από τα πράσινα ταμεία. Γνωρίζω ότι μερικά από αυτά έχουν καταργηθεί, αλλά εγώ λέω σαν λογική ότι δεν έχουμε καθίσει να κάνουμε μία τέτοια δουλειά. Και επίσης ηλιακά ηχοπετάσματα που το Χαϊδάρι έτσι κι αλλιώς ανήκει στην κατηγορία του προσήλιου Δήμου. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Έχουμε τη δυνατότητα και να προχωρήσουμε την ηχομόνωση διαφόρων τμημάτων που έχουν σχέση με την Καβάλας και ίσως να έχουμε ενίσχυση κονδυλίων και από άλλους τομείς ή ακόμη και αν θέλετε για τα αθλητικά κέντρα γύρω γύρω για ηχομόνωση είτε το ενός είτε του άλλου γηπέδου, τα οποία όλα αυτά στην ουσία μπορεί να έχεις τεράστια μείωση του κόστους όσον αφορά το πετρέλαιο.

Δεν είναι της ώρας να το αναλύσουμε, απλώς λέω ότι μία κατηγορία είναι αυτή. Μία άλλη κατηγορία και το είπα και το πρῶι εδώ στη συζήτηση, έχει να κάνει με την μείωση του όγκου των σκουπιδιών. Εν συντομία, παρότι είναι αργά, θέλω να πω το εξής. Η εναλλακτική πρόταση η οποία στην αρχή αντιμετώπιστηκε θα έλεγα ή ειρωνικά ή με χλεύη ή τέλος πάντων στη λογική πετάμε την μπάλα στην εξέδρα και που τώρα το αποδέχτηκε η διοίκηση του

Δήμου, δηλαδή την πρόταση του εθνικού σχεδιασμού όπως εξειδικεύτηκε στην Περιφέρεια και για τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης.

Αυτή η αντίληψη, να το πω έτσι, μας οδήγησε στο να χαθεί πολύτιμος χρόνος στην ανασυγκρότηση και στην επεξεργασία ενός μοντέλου που λέει, αυτό που είχα πει και παλιότερα, βεβαίως αυτό απαιτεί οχήματα αλλά το λέω συνολικότερα – βασικά είναι καταλήξεις σε ένα σχεδιασμό και να τον πιστέψεις. Που λέει, παραδείγματος χάριν στις λαϊκές, θα ξεχωρίσω αυτά που είναι σύμμεικτα από τα υπόλοιπα που είναι η ανακύκλωση και ότι τέλος πάντων καλοδοτεμαχιστής, ο οποίος δε λειτουργεί εδώ και έναν χρόνο και ίσως από τα προηγούμενα χρόνια γιατί δεν έχει πάνω μία τέντα. Θα πάρουμε και άλλον έναν ο οποίος θα κόβει και μεγαλύτερα κομμάτια και θα κάνουμε είτε κοινωνική πολιτική είτε θα πουλάμε ξύλα. Τις μέρες που θα έχω χωρίς μεσάζοντες. Δηλαδή, σημαίνει, γιατί ο όγκος των σκουπιδιών σε σχέση με το Αιγάλεω που έχουμε περίπου ίδιο όγκο, χίλια εξακόσια με χίλια οκτακόσια κιλά, αλλά με τεράστια διαφορά αναλογίας όσον αφορά αυτό που λέμε πράσινο και τα λεγόμενα σύμμεικτα, έτσι όπως καταλήγουν.

Επίσης, όσον αφορά το ζήτημα των συμβάσεων με τους διάφορους τομείς, που μπορείς να βγάλεις και χρήματα, άλλοι Δήμοι έχουν κάνει μέχρι και 33 συμβάσεις με αυτό που λέμε εδώ παίρνουμε τις μπαταρίες, εκεί έχουμε συσκευές και λοιπά. Νομίζω, λοιπόν, ότι όλα αυτά τα πράγματα με ήπιο τρόπο, γιατί δεν είναι μία μεγάλη μείωση της τάξεως των εφτακοσίων χιλιάδων, μας οδηγεί στο 1,35, χωρίς να μας εμποδίσει να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Επίσης, θεωρώ ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα παρά το ότι και η διοίκηση και εμείς οι υπόλοιποι λέγαμε ότι καταρρέει ο στόλος, είχαμε την εντύπωση ότι θα αντέξει ακόμα. Και δυστυχώς ήταν λάθος εκτίμηση, δεν ξέρω αν είναι πολιτικού χαρακτήρα ή διοικητικού χαρακτήρα.

Βρεθήκαμε αυτήν τη στιγμή στην ουσία να τα έχει παίξει τελείως, δηλαδή να μην υπάρχει, να υπάρχει μόνο ένα. Ακόμη και αυτό, δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν είχα αυτήν την αίσθηση. Υπήρχε μία αίσθηση του αεικίνητου, δηλαδή ότι θα καταφέρνουν οι μηχανικοί παίρνοντας από δω, κάνοντας πατέντες και τα λοιπά. Όπως επίσης τα λάδια, ξίδια, μπουζί, τα οποία είναι πεντακόσιες

χιλιάδες ή διακόσιες χιλιάδες για την κίνηση, όλα αυτά μειώνοντας τον όγκο των ρύπων και αυτά που πληρώνουμε για την κίνηση, για τη μεταφορά των απορριμμάτων, αλλά και για τα ίδια τα απορρίμματα, θα μπορούσε να μειωθεί. Όλα αυτά, λοιπόν, εκατό χιλιάδες από εδώ μείωση του όγκου, το λέω έτσι σχηματικά, μείωση των ανταλλακτικών βενζίνης και λοιπά, μας κάνει νούμερα τα οποία στη λογική μιας πενταετίας, της υπόλοιπης τετραετίας μπορεί να εξοικονομηθούν χρήματα.

Και νομίζω ότι επειδή στην ουσία σχεδιάζουμε τη συνολική κατάσταση στον Δήμο, αν θέλουμε να βοηθήσουμε τα μαγαζιά που έχουν τα δικά τους προβλήματα, πέρα από τη γενικότερη κατάσταση να αντέξουν, θα έπρεπε, επειδή στην ουσία ο τρόπος που καθορίζονται οι τιμές για τους επαγγελματίες είναι ο πολλαπλασιασμός της αρχικής τιμής επί το 3, νομίζω – δεν μπορείς να βάλεις άλλη τιμή - αυτό κάνει πολύ και για τα μαγαζιά της εστίασης που μπορεί να τα κατηγορούμε για χίλια πράγματα, τραπεζοκαθίσματα και λοιπά, αλλά στην ουσία είναι από τους τομείς που έχουμε έσοδα και αυξημένα έσοδα και την τελευταία χρονιά. Από ότι είδαμε υπάρχει μια προσπάθεια, όλοι να τακτοποιηθούν.

Τέλος, πιστεύω ότι υπάρχουν δύο ζητήματα που κατά τη γνώμη μου πρέπει να αλλάξει αντίληψη, θα έλεγα, η δημοτική αρχή. Κατά τη γνώμη μου, παρά αυτά που λένε οι εργαζόμενοι – Κράμερ εναντίον Κράμερ, το έχω ξαναπεί – κατά τη γνώμη μου πρέπει να πάρει την πολιτική ευθύνη και να κάνει θα έλεγα το εισαγωγικό μέρος, αυτό που λέγεται μήνυση, υπάρχουν νομικοί, δεν το ξέρω, απέναντι στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τη διεκδίκηση του συνόλου των χρημάτων. Και ας το λύσει το κράτος τι θα κάνει. Δηλαδή, ο Δήμος Χαϊδαρίου έχει αυτή τη στιγμή ένα έλλειμμα, γιατί αυτή τη στιγμή χάνουμε το πολιτικό ζήτημα.

Ας πούμε, λοιπόν, ότι ο Μαραβέλιας κατάφερε και διεκδίκησε για τον Δήμο Χαϊδαρίου οκτώ οκτακόσια, αν θυμάμαι καλά, και εξαφανίστηκε το χρέος για τους δικούς του πολιτικούς λόγους.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Και άφησε και εφτακόσια πενήντα ταμείο. Ένα εφτακόσια πενήντα.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Το οποίο το γνωρίζουν όλοι οι Δήμαρχοι της Δυτικής Αττικής.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία. Το χρησιμοποίησα σαν παράδειγμα για να πω το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή κανένας δεν ξέρει ότι ο Δήμος Χαϊδαρίου που έχει αυτές τις δυσκολίες, τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά - ποιος το ξέρει; - χρωστάνε στον Δήμο ένα διακόσια βεβαιωθέντα. Καλά το λέω; Βεβαιωθέντα. Ήταν οκτακόσια τριάντα οκτώ, ένα διακόσια αυτήν τη στιγμή. Ποιος το ξέρει αυτό το πράγμα; Ότι στα πλαίσια ότι είμαστε Δήμος και έχουμε αυτό το πρόβλημα. Αν δεν το κινήσουμε με μια διαδικασία, όσες φορές και αν το πει ο Μιχάλης στις συνεντεύξεις, δε λέει τίποτα. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να πάμε με νομική διαδικασία.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μα έχουν πάει. Απλά δεν μπορούν να τα πάρουν. Επειδή κανείς δεν έχει περιουσιακό στοιχείο.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Συγγνώμη, πήγες σε άλλο θέμα. Έχεις στο νου σου αυτό που θα πω, μάλλον. Είπα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Είναι ένα βασικό ζήτημα, γι' αυτό και το ξεχωρίζω από τα υπόλοιπα. Για τις υπόλοιπες δε δεκατρείς επιχειρήσεις που λέμε του Δήμου, οι οποίοι χρωστάνε το περιβόητο νούμερο της τάξεως των υπολοίπων δύομισι εκατομμυρίων, κατά τη γνώμη μου έχουμε καθυστερήσει τον διαχειριστικό έλεγχο και δεν ξέρω τι άλλο θα βρούμε στον διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Επιχείρησης που πιθανώς κάποιος να χρωστάνε, αλλά εγώ λέω αυτή τη στιγμή για αυτά που ξέρουμε. Υπάρχουν δύομισι εκατομμύρια για τα οποία όλοι συμφωνούμε.

Ξέρουμε ότι μερικοί άνθρωποι έχουν φτιάξει το Ε9 τους, δύο συγκεκριμένα, αλλά οι υπόλοιποι δεν το έχουν φτιάξει. Κι εγώ λέω ότι δεν είμαι πεισμένος ότι έχουμε εξαντλήσει όλα τα νομικά επιχειρήματα. Δηλαδή, να το πω και αλλιώς. Θα ήθελα, το λέω και με αφορμή αυτό το θέμα, γιατί πολύ καιρό λέμε ότι ο διαχειριστικός έλεγχος καθυστερεί και τα λοιπά, μία συγκεκριμένη έκθεση που να έρθει για αυτήν την κατηγορία του ελλείμματος, το οποίο βεβαίως θα μας άλλαζε τον προσανατολισμό στο τι θα κάνουμε και τι αποφάσεις θα πάρουμε

εννοείται. Μία έκθεση τελική, θα έλεγα, την οποία να την φέρουμε σε έγκριση του δημοτικού συμβουλίου. Γιατί το λέμε προφορικά, δεν αμφισβητώ αυτά που λέει ο Δήμαρχος, δεν αμφισβητώ αυτά που έρχονται προφορικά στην Οικονομική Επιτροπή, αλλά λέω έκθεση. Ας κάνουμε εμείς από τη δική μας πλευρά μία διαχειριστική έκθεση η οποία θα είναι βάση με την οποία θα πάμε όπου πάμε. Και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια και από τον οικονομικό εισαγγελέα, πέρασε ένας χρόνος, και από το ζήτημα ... τον Ρακιντζή και όπου αλλού μπορούμε να ζητήσουμε.

Επίσης, νομίζω ότι εδώ στις αυξήσεις, που λέμε, στην κατηγορία αυτό που είπαμε 20%, κατά τη γνώμη μου δεν κατάλαβα την επιχειρηματολογία. Κάνουμε τη μεγαλύτερη αύξηση στους στεγασμένους χώρους στους συντελεστές, στο 5^ο θέμα, που είναι καθορισμός φόρου. Πιο πάνω δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε, έτσι κι αλλιώς. Κι εμείς κάνουμε το μεγαλύτερο. Το 20% δεν είναι ένα απλό νουμεράκι, διότι κατά τη γνώμη μου καθορίζεται από το 0,12, στο πέντε οκτακόσια το 0,10 είναι πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες. Το 20% του 258 είναι εκατό χιλιάδες από αυτόν τον φόρο η αύξηση που κάνουμε. Ή το κάνω λάθος;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Θα σου πω.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω και θα μου πεις. Με αυτήν έννοια, λοιπόν, όπως και πέρυσι που ήταν ένα από τα σημεία που καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό συνολικά, έχουμε διαφορετική αντίληψη. Δε στεκόμαστε, δεν ξέρω, δεν έχει δοθεί απάντηση εδώ και ένα χρόνο για τον περιβόητο Νόμο που είχα πει ότι τον χρησιμοποιούν άλλοι Δήμοι, που μπορούμε να χρεώσουμε εργοβόρες βιομηχανίες, βιοτεχνίες και λοιπά, και σε αυτήν την κατηγορία μπορεί να υπαχθεί και ότι προκαλεί κυκλοφοριακή δυσλειτουργία και λοιπά. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια απάντηση από αυτό το πράγμα, που σημαίνει ότι βάζεις ένα τέλος και κάνεις αντίστοιχες ρυθμίσεις στις τράπεζες, στα σούπερ μάρκετ και λοιπά. Αυτό είναι ένα τέλος, που άλλοι Δήμοι όπως το Αιγάλεω ή και άλλοι που έχουν τέτοιες μεγάλες βιοτεχνίες έχουν σημαντικά έσοδα. Εδώ δεν το ψάξαμε ποτέ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ο κ. Δρούλιας.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Νομίζω ότι είναι μία πολύ σημαντική συζήτηση. Δυστυχώς, όμως, λόγω του περασμένου της ώρας παρουσιάζουμε και μία εικόνα αποσύνθεσης. Ο Θόδωρος είπε προηγουμένως πολύ σημαντικά πράγματα, πολύ σημαντικές προτάσεις, αλλά νομίζω ότι λόγω της ώρας, οι περισσότεροι από εμάς δεν τον παρακολουθήσαμε. Για να μην έχω κι εγώ την ίδια αντιμετώπιση, θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος. Πέρυσι, λοιπόν, είχαμε ψηφίσει την πρόταση για τη μείωση των δημοτικών τελών γιατί είχαμε βάλει ως βασική μας προτεραιότητα και ως βασικό στόχο του Δήμου να μειωθούν τα δημοτικά τέλη, γιατί αυτό που πιστεύουμε ότι πρέπει πρώτα από όλα ο Δήμος να υπηρετεί είναι τους δημότες, σε αντιδιαστολή ίσως και με τη συζήτηση που είχαμε πριν για τους υπαλλήλους του Δήμου.

Προφανώς, και πρέπει ο Δήμος να υπερασπίζεται τους υπαλλήλους του Δήμου, αλλά πάνω από όλα πρέπει να βάζει τους δημότες. Και όταν με βλέπετε και έχω τόσο μεγάλη αντίθεση στο θέμα των προσλήψεων, δεν είναι γιατί έχουμε κάποια ... απέναντι στους υπαλλήλους, ούτε γιατί παίρνω τον παχύλο μισθό του Προέδρου, όπως είπε ο Δήμαρχος, ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι και πεντακόσια ευρώ χαμηλότερος από τον μισθό του Δημάρχου, που δεν είναι παχύλος, αλλά είναι γιατί πιστεύω ότι αν έχουμε σαν στόχο να εξυπηρετήσουμε τους δημότες και να προχωρήσουμε στη μείωση των δημοτικών τελών, αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε συνεχώς αυξάνοντας τα ανελαστικά έξοδα του Δήμου από τους μισθούς των υπαλλήλων, ακόμη και εάν αυτοί δεν είναι μόνιμοι, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε αλλά είναι συμβασιούχοι.

Είναι η πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε, αν θέλουμε πραγματικά αυτό στο οποίο στοχεύουμε να έχει αποτέλεσμα. Και σας το λέω για μία ακόμη φορά, ότι με αυτήν πολιτική στο τέλος δε θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τη μείωση των δημοτικών τελών έτσι όπως τη θέλουμε. Και επειδή τα δημοτικά τέλη είναι σε άμεση συνάρτηση και με τα ανταποδοτικά, έχω πει πολλές φορές ότι θα μπορούσαμε με συγκεκριμένους τρόπους να μειώσουμε το κόστος της

αποκομιδής των απορριμμάτων και του ηλεκτροφωτισμού της πόλης και να προχωρήσουμε σε πολύ μεγάλες και γενναίες μειώσεις στα δημοτικά τέλη, το οποίο θα πρέπει να είναι και ο στόχος μας.

Ο Θόδωρος έκανε προηγουμένως πολλές προτάσεις και μπορούμε να δούμε ακόμα περισσότερες, αλλά, να ξέρετε, στο θέμα των σκουπιδιών δεν πρόκειται να δοθεί λύση αν δεν ανανεώσουμε τον στόλο μας. Όσους υπαλλήλους και να πάρουμε στην καθαριότητα, αν δεν ανανεωθεί ο στόλος, δεν πρόκειται να δοθεί λύση. Και ειδικά σε αυτό το κομμάτι που η κατάσταση έχει γίνει πολύ χειρότερη από ότι στο παρελθόν, σας λέω ότι αυτήν τη στιγμή η κατάσταση της καθαριότητας στην πόλη, είναι χειρότερη από ότι ήταν την πρώτη τετραετία του Μαραβέλια. Και αυτό θα πρέπει να το σημειώσετε, γιατί ο καιρός περνάει και η όποια ανοχή, νομίζω, σε αυτό το φαινόμενο εξαντλείται και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τη δημοτική αρχή.

Επαναλαμβάνω ότι τα δημοτικά τέλη που πληρώνει ο πολίτης, θέλει να είναι και σε μία ανταπόδοση των υπηρεσιών που βλέπει. Όταν κάποτε πέρναγε τρεις φορές το απορριμματοφόρο από τη γειτονιά του και τώρα περνάει μία, θα έπρεπε να πληρώνει ίσως το ένα τρίτο των δημοτικών τελών. Το λέω έτσι σχηματικά για να καταλάβουμε που βρισκόμαστε. Επομένως, μία πολιτική που θα οδηγήσει σε μείωση των τελών μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, εμάς μας βρίσκει σύμφωνους. Θεωρώ, όμως, ότι η πολιτική που ακολουθεί ο Δήμος στο συγκεκριμένο κομμάτι δε θα έχει αποτέλεσμα. Δε θα μπορέσουν ακόμη και οι προβλέψεις οι συγκεκριμένες να εφαρμοστούν μέσα στο 2016 με βάση τον προϋπολογισμό που προτείνετε. Δε θα κλείνει με τις πολιτικές που ακολουθούμε και γι' αυτό παρότι συμφωνούμε, σας λέω και πάλι, στη λογική μείωσης των δημοτικών τελών, και πέρυσι ψηφίσαμε την πρόταση σας, φέτος την καταψηφίσαμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δώσουμε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο.

ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Τώρα βέβαια είναι και αργά και είμαστε όλοι κουρασμένοι, αλλά νομίζω ότι αυτή η συζήτηση που κάνουμε, θα είναι πολύ πιο ουσιαστική όταν θα δούμε το πακέτο ολόκληρο στον προϋπολογισμό. Το λέω γιατί και αργά

είναι και γιατί ενδεχομένως κάποια πράγματα να μας ξεφύγουν τώρα μέσα στην κούραση. Δύο γενικά ζητήματα. Το ένα είναι όσον αφορά τα ανταποδοτικά τέλη. Καταρχήν, εμείς και σαν θέση είμαστε υπέρ της κατάργησης των ανταποδοτικών τελών.

Θεωρούμε, δηλαδή, ότι πρέπει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να μπορεί να βρίσκει λύσεις από τα γενικότερα έσοδα της προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπίζει τις ανάγκες στην καθαριότητα, στον ηλεκτροφωτισμό, στις κοινωνικές παροχές προς τους πολίτες, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό. Δε χρειάζονται να υπάρχουν, δηλαδή, ανταποδοτικά τέλη αυστηρά και περιορισμένα μόνο για αυτόν τον σκοπό και να μην μπορείς να γενικότερα έσοδα που σου δίνει είτε το κράτος ή τα ίδια έσοδα του Δήμου για να καλύψεις τέτοιες κοινωνικές δαπάνες.

Μια τέτοια δυνατότητα, αν υπήρχε, θα ήταν σίγουρο ότι θα μπορούσαμε γρήγορα να ανανεώσουμε τον στόλο και γρήγορα να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές μειώσεις στα δημοτικά τέλη. Κάτι το οποίο τώρα, δυστυχώς, δεν το έχουμε, λόγω ακριβώς της μεθοδολογίας που είναι φτιαγμένος ο μίνι προϋπολογισμός. Εάν μειώσουμε, δηλαδή, εφτακόσιες χιλιάδες, εάν το 1,69, όπως είπαμε στην Οικονομική Επιτροπή το κάνουμε 1,35, μιλάμε για εφτακόσιες χιλιάδες περίπου κάτω. Αυτές οι εφτακόσιες χιλιάδες κάτω, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Είναι οι επενδύσεις. Μιλάμε σε τάξη μεγέθους τώρα, έτσι; Δε μιλάω αν βγάλουμε και δεκαπέντε χιλιάδικα από τα καύσιμα. Σε τα τάξη μεγέθους είναι οι μισθοί και οι επενδύσεις.

Αν, δηλαδή, κατορθώσουμε σε δύο χρόνια και ανανεώσουμε τον στόλο σε μεγάλο βαθμό, ένα τεράστιο κομμάτι της τάξεως των πεντακοσίων χιλιάδων, μπορεί να δοθεί για αυτόν τον σκοπό. Υπάρχει, δηλαδή, ένας τέτοιος σχεδιασμός. Σαφώς πρέπει να δεις και άλλα πράγματα. Και εξοικονόμησης και καλύτερου σχεδιασμού και στα συνεργεία και στα καύσιμα. Αλλά λέω ότι η τάξη μεγέθους είναι τέτοια που είναι δύο κατηγορίες συγκεκριμένες για να μπορέσεις να κάνεις μία τέτοια κίνηση, την οποία αυτή τη στιγμή με αυτές τις προϋποθέσεις και τον τρόπο που δομείται και τις εγκυκλίους που έχουμε από

το Υπουργείο και από τον Προϋπολογισμό, δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.

Το δεύτερο κομμάτι είναι όσον αφορά το 20% κυρίως, γιατί κι αυτό λίγο φαίνεται. Καταρχήν, είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που λέμε, μιλάμε για τους μεγάλους μη στεγασμένους χώρους που έχουν κυρίως εταιρείες επί της Καβάλας, σούπερ μάρκετ με τεράστια πάρκινγκ, μεγάλες εταιρείες πετρελαιοειδών με μεγάλους χώρους, ναυπηγεία. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτά ουσιαστική προσπάθεια για είσπραξη αρχίζει από φέτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάρα πολλοί χώροι από αυτούς δεν έχουν βεβαιωθεί εδώ και χρόνια. Η ουσιαστική προσπάθεια, δηλαδή, που γίνεται για να βγει ένα μεγάλο κομμάτι από αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες ποτέ δεν συνείσφεραν, γίνεται τώρα. Και με αυτήν έννοια θεωρούμε ότι αυτή η αύξηση δεν πρόκειται να θίξει σε τίποτα αυτόν που έχει από 100 τετραγωνικά σπίτι. Μιλάμε είναι ασήμαντη, ούτε καν ευρώ η επιβάρυνση του, σε σχέση με τα υπόλοιπα τα οποία είναι χιλιάδες ευρώ ετησίως.

Αν θα μπορέσουμε να το πετύχουμε; Είναι ένα στοίχημα που πρέπει να το δεις και με αυτήν την έννοια κινούμαστε. Αν κατορθώσουμε, όμως, και με αυτές τις διαδικασίες προχωρήσουμε στις επενδύσεις και στον εκσυγχρονισμό κάποιων πραγμάτων στον τομέα της καθαριότητας, νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα στο επόμενο ή στο μεθεπόμενο χρόνο να γίνει σημαντική μείωση των δημοτικών τελών. Αυτά γενικά στη δομή. Τώρα, πολλές προτάσεις από αυτές που είπε και ο Θεωρής, και για το κολυμβητήριο που δεν είναι βέβαια στενά του Προϋπολογισμού εδώ, των ανταποδοτικών, είναι άλλη κατηγορία, νομίζω ότι συνολικά μπορούμε να το δούμε και με άλλο πρίσμα και στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για όλα τα θέματα, από το 40 έως το 10^ο, κατά πλειοψηφία, που αφορούν τα τέλη.

Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της αριθμ. 236/2015 Απόφασης Δ.Σ, με την έγκριση-εκ νέου- μόνο του τρόπου εκτέλεσης του Υποέργου_8 της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 374700.

11ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της αριθμ. 236/2015 Απόφασης Δ.Σ, με την έγκριση-εκ νέου- μόνο του τρόπου εκτέλεσης του Υποέργου_8 της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 374700.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στο 11^ο θέμα. Κύριε Μοσχονά.

ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Εδώ τώρα έγινε μια κουβέντα με τη Διεύθυνση, προκειμένου να μην πάμε όποιος να είναι, δώσει μια προσφορά και με αμφίβολα αποτελέσματα. Να μπορεί να αξιολογηθεί η προσφορά, δηλαδή. Υπάρχει ερώτημα; Όχι. Υπάρχει διαφωνία;

ΣΚΑΜΠΑ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Κατά πλειοψηφία; Έλα, Αθηνά.

ΣΚΑΜΠΑ: Παρότι η θέση μας είναι πάντα το κριτήριο να είναι το συμφερότερη και όχι το χαμηλότερη, παρόλα αυτά ξέρετε ότι αυτό το έργο το έχουμε καταψηφίσει από την αρχή και συνεχίζουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύμφωνοι. Κατά πλειοψηφία, λοιπόν.

12ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επέκταση τοιχίου αντιστήριξης πρανών στην περιοχή Προφήτη Ηλία».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 12^ο. Δύο κουβέντες, Αντιδήμαρχε;

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ... το έχουμε ξαναφέρει. Ο άνθρωπος δεν έχει πάρει χρήματα. Πήρε μετά από έξι μήνες που έφτιαξε το πρώτο κομμάτι και αυτή τη στιγμή εκκρεμεί πάλι η πληρωμή, πάλι δεν έχει πληρωθεί. Και του δώσαμε, για να μην παρατήσεις το έργο, γιατί ... να το παρατήσει το έργο, του δώσαμε τρεις μήνες ... μια παράταση.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ... αν δεν πάρει πάλι λεφτά

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μέχρι τέλος είναι.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: 1^η Νοεμβρίου, ναι. Τρίμηνο.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, δεν έχει τελειώσει. Αφού δεν έχει πάρει χρήματα. Μπορεί να χρειαστεί και άλλη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει διαφωνία, συνάδελφοι; Συμφωνούμε.

13ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Λήψη απόφασης περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης σχετικά με την προμήθεια Ισοθερμικού καλύμματος και μηχανισμού περιτύλιξης για το Δημοτικό Κολυμβητήριο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 13^ο. Έχει να κάνει το ισοθερμικό. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι, Αντιδήμαρχε.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δέκα μέρες παράταση, παιδιά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει διαφωνία; Όχι.

14ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση της οδού Κασιώνης».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 14^ο. Αντιδήμαρχε.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει ερώτημα; Διαφωνία; Συμφωνούμε.

15ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αιτήματος μετεγκατάστασης των Σχολικών Επιτροπών Α' /θμιας & Β' /θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 15^ο. Πρέπει να πάρουμε απόφαση για την μετεγκατάσταση των σχολικών επιτροπών στο κτίριο του Δήμου. Γνωρίζετε ότι μεταφέρθηκαν οι σχολικές επιτροπές στον τρίτο όροφο του κτιρίου του Δημαρχείου. Το ένα ζήτημα είναι για καλύτερη λειτουργία της υπηρεσίας και το δεύτερο είναι γιατί θέλουμε ο χώρος του κτιρίου Γύζη να αξιοποιηθεί στην πορεία για μουσείο Εθνικής Αντίστασης και Λαογραφικό Μουσείο. Μουσείο της Πόλης, ναι, αυτό είχαμε πει. Υπάρχει ερώτημα; Διαφωνία; Συμφωνούμε.

16ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων στα πλαίσια διοργάνωσης Πολιτιστικών-Κοινωνικών εκδηλώσεων του Δήμου μας, έτους 2015.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 16^ο. Συμφωνούμε; Συμφωνούμε. Καληνύχτα και καλή ξεκούραση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΑΟΥΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΑΠΩΝ)

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΚΑΜΠΑ ΑΘΗΝΑ

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΓΚΑΝΑ - ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΑΠΩΝ)

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ15,52,77
ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ23
ΒΟΡΕΑΣ56
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
ΓΚΑΝΑ - ΡΗΓΑΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ10
ΔΑΟΥΑΧΕΡ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ32,63,66,68,71,89,95
ΔΗΜΟΥΛΑ
ΔΡΟΥΛΙΑΣ50,110
ΖΕΡΒΑ
ΖΩΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ24,61
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ17,47
ΚΕΝΤΡΗΣ14,51,76
ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ83
ΜΟΣΧΟΝΑΣ30,100,103,112
ΜΠΟΖΙΚΑΣ10,12,41,47,82
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
ΠΑΛΑΣΗ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ45
ΠΕΤΡΙΔΗΣ45
ΠΡΟΕΔΡΟΣ16,44,58,86
ΣΚΑΜΠΑ54,85
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ48,73,75,104,109
ΣΤΑΘΑΣ
ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ70,92,98

ΤΡΟΧΙΔΗΣ	
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ	20
ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ	
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ	
ΦΟΥΡΛΗΣ	,.....	44,53,80
ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ	59
ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ	,.....	20,21,22
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ	