

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**



**ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ**

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 - 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10<sup>Η</sup>**

**21.4.2015**



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΚΟΥΡΥΤΣΑΣ 10 – 10447 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ. & FAX: 210 7247505-7



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ**

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 - 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10<sup>Η</sup>**

**21.4.2015**



**ΠΡΑΚΤΙΚΑ****ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ****Έκτακτη Συνεδρίαση 10<sup>Η</sup>****Της 21<sup>ης</sup> Απριλίου 2015****Ημέρα: Τρίτη και ώρα: 19:00 μ.μ****ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ****ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ****ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ****ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Καραγιάννης Νικόλαος

Δαουάχερ Ναουάφ

Βαρυτιμάδης Ηλίας

Θερμού Ελένη

Βορέας Κωνσταντίνος

Μοσχονάς Παναγιώτης

Ζώτος Ιωάννης

Χατζηστεργίου Στέλλα

Χουδελούδης Μόσχος

Βουλγαρίδης Λεωνίδας

Δημουλά Μαρία

Ζέρβα Γιαννούλα

Παναγοπούλου - Γεωργοπούλου Αλεξία

Τσουκνίδας Κωνσταντίνος

Θεοδώρου Δημήτριος  
Τροχίδης Εμμανουήλ  
Μποζίκας Ανδρέας  
Τοκατλίδη Ελευθερία  
Λυμπουσάκη - Γεωργιάδη Ειρήνη  
Ντηνιακός Ευάγγελος  
Τσατσαμπάς Δημήτρης  
Σπηλιόπουλος Θεόδωρος  
Σκαμπά Αθηνά  
Γκανά - Ρηγάκη Αγγελική  
Θεοδωρακόπουλος Φώτιος  
Φουρλής Κωνσταντίνος (Κώστας)

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Σταθάς Κωνσταντίνος  
Κουβαράς Παναγιώτης  
Δρούλιας Ηρακλής  
Καμπόλη Ελένη  
Ασπρογέρακας Κωνσταντίνος

	<b><u>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</u></b>	<b><u>ΣΕΛΙΔΑ</u></b>
1.	Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 41/20.4.2015 τεύχος Α') Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος.	9

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Συνάδελφοι θα περιμένουμε πέντε λεπτά ακόμα να έρθουν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν συνάδελφοι να καθίσουμε για να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Λοιπόν να καθίσουμε συνάδελφοι.

**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:** Καλησπέρα κι από μένα, να κάτσουμε λίγο να πάρουμε παρουσίες: Παντελάρος Βασίλειος παρών, Καραγιάννης Νικόλαος, Δασουάχερ Ναουάφ, Σταθάς Κωνσταντίνος, Βαρυτιμιάδης Ηλίας, Θερμού Ελένη, Βορέας Κωνσταντίνος, Μοσχονάς Παναγιώτης, Ζώτος Ιωάννης, Χατζηστεργίου Στέλλα, Χουδελούδης Μόσχος, Βουλγαρίδης Λεωνίδας παρών, Δημουλά Μαρία, Ζέρβα Γιαννούλα, Κουβαράς Παναγιώτης, Παναγοπούλου Αλεξία, Τσουκνίδας Κωνσταντίνος, Θεοδώρου Δημήτριος, Τροχίδης Εμμανουήλ, Μποζίκας Αντρέας, Τοκατλίδη Ελευθερία, Λυμπουσάκη Ειρήνη, Ντηνιακός Ευάγγελος, Τσατσαμπάς Δημήτρης, Καρατζαφέρης Βασίλης, Σπηλιόπουλος Θεόδωρος παρών, Σκαμπά Αθηνά, Δρούλιας Ηρακλής, Γκανά-Ρηγάκη Αγγελική, Καμπόλη Ελένη, Θεοδωρακόπουλος Φώτιος, Ασπρογέρακας Κωνσταντίνος και Φουρλής Κωνσταντίνος.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Λοιπόν συνάδελφοι, έχουμε απαρτία. Καλέσαμε σήμερα αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο το έκτακτο για να συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις μετά την ενέργεια της Κυβέρνησης να... με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου να ζητήσει από τους Δήμους τα ταμειακά διαθέσιμα. Εκτός από την πρόθεση που υπήρχε της Δημοτικής Αρχής για το έκτακτο Συμβούλιο, να πω ότι υπήρχε και αίτηση της παράταξης «Πάμε να Ενώσουμε το Χαϊδάρι» για το σημερινό συμβούλιο, του κ. Μποζίκα. Να δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο....

**ΜΠΟΖΙΚΑΣ:** Μισό λεπτό, διαδικαστικά θα το πάρουμε.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Ναι.

**ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:** Όπως είπα και πριν να ξεκινήσουμε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν κάνουμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο θα ήθελα ή θα το κάνουμε το μεσημέρι που είναι έκτακτο, δηλαδή θέλω να πω ότι είμαστε στη διάθεση της Δημοτικής Αρχής, αν χρειαστεί και μεσημέρι να έρθουμε. Αλλιώς επειδή η ζωή μας έχει μια κανονικότητα που πάρα πολλές



φορές αναβάλλεται και από άλλα πράγματα, εγώ π.χ. χθες δεν πήγα στην δουλειά μου, γιατί υπήρχαν κινητοποιήσεις στο Αττικό Νοσοκομείο. Σήμερα αναγκαστικά πάλι να αλλάξω ραντεβού, η Αθηνά τελειώνει τη δουλειά της στις 18:30. Νομίζω ότι μπορούμε να το βάζουμε στις 21:00, στις 20:30, δηλαδή σε μια λογική ώρα, γιατί υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι ελεύθερο-επαγγελματίες, δε θέλω να τους ερμηνεύσω, το βάζω τουλάχιστον για εμάς τους δύο, είναι πολύ δύσκολο για να είσαι στις 19:00, σημαίνει ότι πρέπει να φύγεις, αν είσαι εργαζόμενος από τις 18:15 αν είσαι μακριά, αν είσαι ελεύθερο-επαγγελματίας πρέπει να κρυφτείς από τις 18:15, όπως εγώ για να είμαι εδώ. Αυτό τίποτα άλλο. Νομίζω ότι μπορεί να παρθεί υπόψη.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Εντάξει συνάδελφοι θα παρθεί υπόψη από το Προεδρείο. Πρέπει να πάρουμε όμως υπόψη και τους συναδέλφους εδώ πέρα του τμήματος υποστήριξης πολιτικών οργάνων και ότι άλλοι συνάδελφοι έχουν το αντίστοιχο πρόβλημα με τις μεσημεριανές ώρες. Ωστόσο θα το πάρουμε υπόψη και θα προσπαθήσουμε επόμενα έκτακτα συμβούλια να γίνονται σε μία συνεννόηση, ωστόσο καταλαβαίνετε ότι η βαρύτητα του θέματος και επειδή ιδιαίτερα για το σημερινό χρήμα χρειαζόταν και μια προετοιμασία για αυτό και πάμε μια τέτοια ώρα. Λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο και για τη θέση της Δημοτικής Αρχής αλλά και για τις εξελίξεις που.... Να μας μεταφέρει και τις εξελίξεις στην έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ. Ο Δήμαρχος.

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** Ποιος θα τις μεταφέρει;

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Ο Δήμαρχος.

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Λοιπόν καλησπέρα συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι. Είναι μια σημαντική, πολύ σημαντική συνεδρίαση η σημερινή του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί πραγματικά έχουμε ένα καταιγισμό εξελίξεων. Να σας πω την αλήθεια, κάποιοι δεν το περίμεναν, δεν πίστευαν ότι μπορεί να έχουμε έτσι, αυτή την εξέλιξη. Από χθες πάντως το απόγευμα που δημοσιοποιήθηκε η Πράξη του Νομοθετικού Περιεχομένου υπάρχει ένας αναβρασμός στο χώρο της τοπικής διοίκησης και στους Δήμους και στις Περιφέρειες και στους εργαζόμενους και γενικότερα σε όλους όσους, αν θέλετε έχουνε κάποια σχέση με τους Δήμους, γιατί όλοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία που αν

ακολουθηθεί θα φέρει έτσι πάρα πολλά πλήγματα σε πολλούς ανθρώπους. Σήμερα έγινε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ με τη συμμετοχή του συνόλου σχεδόν των Δημάρχων, πρέπει να σας πω ότι έχει έρθει...

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Εντάξει, εντάξει. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από όλους. Ξέρετε παίζει πάρα πολύ στα μέσα ενημέρωσης αυτό το θέμα. Συνεδρίασε λοιπόν η ΚΕΔΕ, υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Συνεδριάζουμε εκτάκτως σχεδόν όλα τα Δημοτικά Συμβούλια σήμερα και αύριο. Οι εργαζόμενοι έχουν πάρει αποφάσεις, Διοικητικά Συμβούλια έχουν γίνει, συνελεύσεις σε πολλούς Δήμους και γενικότερα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο που θα αντιδράσει απέναντι σε αυτό το σχεδιασμό που έκανε η κυβέρνηση με αυτή την Πράξη.

Εμείς από το πρωί σήμερα, σαν διοίκηση του Δήμου συναντηθήκαμε με την Οικονομική Υπηρεσία, που πρέπει για μια ακόμη φορά να πω, ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ήδη έψαξε και αυτή να βρει, να βρούμε τρόπους τέλος πάντων πως θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, επικοινωνήσαν και αυτοί με συναδέλφους, πήγαν κάτω στο υπουργείο για να δούμε τρόπους που θα μπορούσαμε πιο ομαλά σε περίπτωση εφαρμογής, που εμείς βέβαια μιλάμε, θα πω και στη συνέχεια, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εφαρμοστεί αυτή η Πράξη.

Πριν από λίγο τελείωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και πάρθηκε μια απόφαση την οποία θα σας την πω στην πορεία, ήταν... Ομοφώνησαν όλες οι παρατάξεις εκτός από την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε λευκό, στο δια ταύτα δηλαδή της απόφασης. Και αυτή η συνεδρίαση έγινε και με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Οικονομικών, του κ. Μάρδα, ο οποίος πρέπει να πω ότι όχι μόνο δεν μπορούσε να απαντήσει στον καταιγισμό ερωτημάτων που μπήκανε και των θέσεων βέβαια που είχανε οι εκπρόσωποι των Δήμων αλλά πραγματικά βρέθηκε σε τεράστια αδυναμία να στηρίξει κάτι για το οποίο, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εφαρμοστεί στους Δήμους.

Να πω λοιπόν, δυο πράγματα. Πρώτον, για το πολιτικό ζήτημα ότι δεν πέρασαν καν ούτε τρεις μήνες και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ βέβαια, δείχνουν έτσι το πραγματικό τους πρόσωπο. Δηλαδή η κυβέρνηση της Αριστεράς όπως λέγεται, η αντιμνημονιακή κυβέρνηση που θα έσκιζε και θα τσαλαπατούσε τα μνημόνια και τους αντιλαϊκούς νόμους, ψάχνει να βρει τρόπους για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των δανειστών από τη μία, αυτών δηλαδή που έχουν ρημάξει τον ιδρώτα του λαού και από την άλλη προσπαθεί να βρει τον εύκολο δρόμο για να βάλει χέρι στα ελάχιστα χρήματα, τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση, μια και μιλάμε για τους Δήμους, δίνονται στους Δήμους μέσω της υποχρηματοδότησης και των τεράστιων ελλείψεων, βάσει βέβαια και των αναγκών που υπάρχουν σήμερα στους Δήμους.

Κάποια σχόλια πριν πω κάποια πράγματα, περισσότερο έτσι να αναλύσω, γιατί αρκετοί συνάδελφοι, δεν μπορούν να κατανοήσουν ακριβώς τι σημαίνει ταμειακά υπόλοιπα και το πρακτικά το τι θα συμβεί δηλαδή στους Δήμους. Κάποια λοιπόν σχόλια. Πρώτον, τόλμησαν να εκδώσουν Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αυτοί που παλιότερα δεν σήκωναν μύγα στο σπαθί τους για τέτοια αυταρχικά νομοθετήματα. Θυμάστε, έτσι, πως καταδικάζει η σημερινή κυβέρνηση τα στελέχη αυτά, όσους παλιότερα τολμούσανε τα κάνουνε Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.

Δεύτερο, δημοσίευσαν την πράξη αυτή χωρίς έστω να κάνουν έναν ελάχιστο, έναν προσχηματικό διάλογο, έστω μια απόπειρα διαλόγου με τα όργανα της τοπικής διοίκησης.

Τρίτο, με αυτή την Πράξη καταργείτε ακόμα και αυτό το πολυδιαφημιζόμενο αυτοδιοίκητο. Και τέταρτο, η κυβέρνηση θεωρεί τους Δήμους και τις Περιφέρειες όργανα που τους επιβάλλει. Η Πράξη λέει *υποχρεούται η τοπική διοίκηση*. Επιβάλλει λοιπόν η κυβέρνηση τις αποφάσεις της. Έτσι βλέπει λοιπόν την τοπική διοίκηση.

Βλέπετε λοιπόν πώς επιβεβαιώνεται η πολιτική μας όταν εμείς εδώ και έτσι, αρκετά χρόνια τώρα, λέμε ότι δεν υπάρχει πλέον τοπική διοίκηση, αυτοδιοίκηση, αλλά διοίκηση που εφαρμόζει τις αποφάσεις της κεντρικής

εξουσίας. Για μια ακόμη φορά λοιπόν, φαίνεται αυτό το πράγμα και στην πράξη πια.

Βέβαια για μας η συγκεκριμένη απόφαση, όπως και πολλές άλλες αντιλαϊκές αποφάσεις που θα ακολουθήσουν, τώρα που αρχίζει και κατακάθεται πια ο κουρνιαχτός της ευδαιμονίας, της περήφανης πολιτικής που ευαγγελίζονταν κάποιοι. Η στάση λοιπόν, δεν μας ήρθε καθόλου περίεργο γιατί η στάση αυτή υλοποιεί τη στρατηγική που κεφαλαίου και της κυβέρνησης που δε αμφισβητούν την πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης και της Τρόικας όπως και αν την βαφτίσετε την Τρόικα.

Και επειδή ίσως κάποιοι να αναφερθούν και στη σκληρή διαπραγμάτευση που γίνεται, πρέπει να πούμε ότι πράγματι είναι σκληρή αλλά όμως γίνεται σε βάρος του λαού που θα ξαναπληρώσει για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των δανειστών.

Τι σημαίνει τώρα μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδας; Αυτό έτσι το τονίζω γιατί ακριβώς αυτό αναφέρεται στον τίτλο, στο ΦΕΚ, αν το έχετε μπροστά σας; Σημαίνει ότι όσοι διαχειρίζονται με κόπο και θυσίες τις πετσοκομμένες επιχορηγήσεις που υπάρχουν στους Δήμους, όσους έχουνε κάνει το κουμάντο τους και εδώ με την οικονομική υπηρεσία, πραγματικά έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες και συζητήσεις απανωτές για το πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε, αυτά έτσι τα λιγοστά λεφτά, όπως είπα και πριν που υπάρχουν για να πληρώνονται οι εργαζόμενοι που είναι για μας απαραίτητη προϋπόθεση και μάλιστα επιμείναμε αν θέλετε και έχουμε μέσα δυόμιση μισθούς αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να μην κινδυνεύσουνε ακόμα και σε... στις δυσκολίες που πιθανόν να υπάρξουν εργαζόμενοι να μείνουν απλήρωτοι.

Θέλουμε λοιπόν να πληρώνονται κανονικά οι εργαζόμενοι, πρέπει να γίνονται προμήθειες, να αγοράζονται τρόφιμα για τους παιδικούς σταθμούς, βενζίνη, πετρέλαιο, λάστιχα για τα αυτοκίνητα, σχολικά είδη. Να φροντίζουμε για τα ΚΑΠΗ, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, να πληρώνονται οι δικαστικές αποφάσεις που και εδώ, εμείς τουλάχιστον είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε τις δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν εργαζόμενους. Να

γίνονται έργα, να εφαρμόζουμε κοινωνική πολιτική, να πληρώνουμε τα φώτα, τα νερά, τα ενοίκια, γενικά δηλαδή ότι είναι δυνατόν και πρέπει έτσι να πληρωθεί για να λειτουργεί ένας Δήμος, που θα ανταποκρίνεται στοιχειωδώς στις ανάγκες στις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα.

Πρέπει λοιπόν αυτοί οι οποίοι έχουνε κάνει αυτό το κουμάντο, αυτή την... τέλος πάντων έχουνε ρυθμίσει έτσι ούτως ώστε να έχουνε τη δυνατότητα, να μπορούνε να πληρώνουνε τις άμεσες υποχρεώσεις, σύμφωνα λοιπόν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου τα ταμειακά υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν θα πρέπει να μεταφερθούν στην Τράπεζα της Ελλάδας, εκτός από τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο 15ήμερο. Αυτό ακριβώς αναφέρει η Πράξη.

Δηλαδή ανατρέπεται ο προγραμματισμός που κάνει ένας Δήμος, ο συνολικός προγραμματισμός και κυρίως ανατρέπονται και εκεί πιθανόν να θέλουν να χτυπήσουνε κιόλας, κάποιες μεγαλύτερες παρεμβάσεις για έργα, για αγορά υλικών, για εξόφληση ενταλμάτων κ.λπ., τα οποία βέβαια έτσι με αυτή τη λογική δε θα μπορούνε να προχωρήσουν. Τα χρήματα που θα περισσεύουν από τον προγραμματισμό του 15ήμερου είπαμε ότι θα μεταφέρονται στην Τράπεζα της Ελλάδας. Από αυτά τα χρήματα θα μπορείς να κάνεις ανάληψη του 10% μέσα σε δύο μέρες, δηλαδή εμείς ας πούμε που έχουμε ένα ταμειακό υπόλοιπο που πήρε πολλά πράγματα υπόψη για να είναι στο ποσό που είναι σήμερα, θα μπορούμε να εκταμιεύουμε το 10% και το υπόλοιπο μετά..., το 10% σε δύο μέρες. Το υπόλοιπο ποσοστό θα μπορούμε μετά από διαπραγμάτευση με την Τράπεζα. Δηλαδή θα απαιτούμαι στην Τράπεζα, ότι «ξέρετε κάτι; Έχουμε αυτές τις ανάγκες» και θα γίνεται εκεί, συμβούλιο, διαβουλεύσεις, θα πηγαίνει για εγκρίσεις στην Αποκεντρωμένη και δεν ξέρω που άλλου, γιατί και αυτά είναι πράγματα που δεν τα έχουνε ξεκαθαρίσει ακόμα ούτε οι ίδιοι, αλλά όμως τη διαδικασία μας την είπε ο Υπουργός ότι σίγουρα, θα γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις προκειμένου να εκταμιεύσουμε κάποιο άλλο ποσοστό από τα χρήματα.

Τι θα τα κάνει αυτά τα χρήματα η Τράπεζα; Και εδώ είναι σαφέστατη η θέση. Θα τα επενδύσει. Αυτό είπαμε αναφέρεται έτσι και στο ΦΕΚ και αυτό έτσι

δήλωσε ευθαρσώς σήμερα και ο Υπουργός. Πού θα τα επενδύσει; Θα τα κάνει Repros και Ομόλογα, με το ρίσκο βέβαια που έχει αυτό και με την εμπειρία που έχουμε, τουλάχιστον έχουμε πια αυτή την πικρή εμπειρία εδώ σαν λαός, που PSI, του κουρέματος δηλαδή και το τι έγινε στα ασφαλιστικά ταμεία. Πόσα δηλαδή χρήματα χάθηκαν από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Και βέβαια ξέρετε πολύ καλά ότι τα ομόλογα, μόνο το τελευταίο διάστημα έχουν χάσει το 10% της αξίας τους. Για να δείτε, δηλαδή που οδηγούμαστε.

Κάποιες παρενέργειες που έχει αυτή η διαδικασία που φάνηκαν πολύ έντονα σήμερα και με τις απαντήσεις που έδωσε που Αναπληρωτής Υπουργός, ο κ. Μάρδας.

Ο περιορισμένος χρόνος που λέει η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι, χωρίς βέβαια να το αναφέρει έτσι στο ΦΕΚ, αλλά διαρρέει ότι αυτός ο χρόνος θα είναι περιορισμένος και θα είναι περίπου χρονικής διάρκειας δύο μηνών. Βέβαια με τροπολογίες, ξέρετε πολύ καλά, ότι μπορεί οι δύο μήνες, να γίνουν οχτώ, δέκα, δύο χρόνια ή όποιον χρόνο τέλος πάντων πιστεύει η κυβέρνηση ότι χρειάζεται να μας πάρει αυτά τα χρήματα.

Τα έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή και κυρίως και μεγάλα έργα που γίνονται μέσω ΕΣΠΑ, θα πιναχθούν στον αέρα αφού οι εργολάβοι δε θα πληρώνονται. Ήδη μεταφέρθηκε εμπειρία από πολλούς Δήμους, ότι ήταν ο Αντρέας και η Ελευθερία και η Ειρήνη στο..., νομίζω ότι παρακολουθήσατε κι εσείς το τι ειπώθηκε.

Η αφαίρεση κάποιων δισ, υπολογίζει η κυβέρνηση ότι θα αφαιρέσει 12.000.000.000 από αυτή τη διαδικασία. Η αφαίρεση λοιπόν αυτή τη στιγμή ρευστού από τις υπόλοιπες τράπεζες, καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσει πιστωτικό γεγονός και θα τους οδηγήσει σε κατάρρευση. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτή η κίνηση.

Για να υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας τώρα, σκεφτείτε τι θα γίνει με τις επιχορηγήσεις από δω και πέρα. Και βέβαια με όλο αυτό το..., έτσι το πλαίσιο που δημιουργείτε των πιέσεων αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να σας πάρουμε και όχι να σας δώσουμε, ξεχνιούνται και οι οφειλές που μας έχει έτσι..., που έχει η

κυβέρνηση απέναντι στην τοπική διοίκηση και οι παρακρατήσεις των θεσμοθετημένων που φέτος, μόνο φέτος ανέρχονται στο 25%.

Δε μας διασφαλίζει κανένας το πώς θα χειριστεί η Τράπεζα της Ελλάδας τα δικά μας λεφτά, τα λεφτά δηλαδή του Δήμου Χαϊδαρίου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και εδώ όπως είπα και πριν έτσι, υπάρχει οδυνηρή εμπειρία που πιστεύω και δεν πρέπει να την ξαναζήσουμε.

Η Πράξη αυτή, να δείτε τώρα και κάποια άλλα, κάποιες παραμέτρους, έχει αναδρομική ισχύ από τις 17/3 και αυτό βέβαια για να μην πάει μέσα για απιστία η Περιφέρεια Αθήνας και η κυρία Δούρου. Πρέπει όμως να σας πω ότι αυτό συμπαρασύρει μαζί, η ημερομηνία της 17/3 και τις πληρωμές που έχουν γίνει αυτό το διάστημα. Δηλαδή ανοίγουν οι ασκοί του Αιόλου με μία κίνηση για να καλυφθεί, να καλυφθεί η πρόθυμη Περιφέρεια η οποία έπαιξε το ρόλο του... του λαγού, γιατί έπρεπε κάποιος να κάνει την αρχή για να δούνε και τις αντιδράσεις, το τι γίνεται. Η Περιφέρεια λοιπόν της Αθήνας έπαιξε αυτό το ρόλο και για την καλύψουνε τώρα δημιουργούνε κι άλλα προβλήματα.

Να πούμε εδώ ότι, τουλάχιστον όσοι γνωρίζουνε το πώς χειρίζεσαι τα οικονομικά ενός Δήμου κι ότι όταν έχεις έναν προϋπολογισμό, τον χειρίζεσαι στη διάρκεια όλου του χρόνου. Δηλαδή λες ότι εγώ θα κάνω τότε περίπου και ανάλογα με τις περιόδους που παίζονται διάφορα πράγματα αυτές τις αγορές, θα κάνω αυτές τις προσλήψεις κ.λπ.. Ο σχεδιασμός που γίνεται παίρνει έτσι υπόψη διάφορες παράγοντες.

Για παράδειγμα, εμείς ας πούμε έχουμε αυτό το ταμειακό υπόλοιπο αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε προβλέψει κονδύλια για τις προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου τα 8μηνα και τα 11μηνα τα οποία θα κάνουμε, για τους παιδικούς σταθμούς δηλαδή, την καθαριότητα και την αυτεπιστασία. Έχουμε προβλέψει αγορές ανυψωτικού, σκούπας και διαφόρων άλλων μηχανημάτων. Τα δικαστικά και βέβαια και προμήθειες που θέλουμε να κάνουμε για να λειτουργήσει η αυτεπιστασία, όταν πάρουμε το προσωπικό. Άρα λοιπόν πάντα κρατάς κάτι και εμείς πήγαμε με αυτή τη λογική. Σκεφτείτε τώρα να έρθουν να μας πουν ότι εσείς παιδιά, δώστε μας εδώ, δεν τα χρειάζεστε και θα

κανονίσουμε εμείς να σας δίνουμε ας πούμε, ένα έτσι ελάχιστο ποσοστό, και αν μας το δίνουνε σας λέω, γιατί όλα αυτά είναι υπό αίρεση.

Είδατε ότι ο νόμος δεν προβλέπει την δυνατότητα αλλά την υποχρεωτική μεταφορά, που αν ήθελε και αν ήτανε κάποιοι Δήμοι πρόθυμοι, θα μπορούσανε αν έχουνε τη δυνατότητα, και αν θέλουνε ας πούμε αποφάσεις των Δημοτικών ή των Περιφερειακών Συμβουλίων, να το κάνουνε. Τώρα σου επιβάλλει. Είναι υποχρεωτική δηλαδή η μεταφορά.

Δυο πράγματα ακόμα, έτσι και τα τελειώσω, να μην σας κουράσω πολύ, μέσα σε όλα αυτά που συζητήθηκαν σήμερα, γιατί μπήκανε έτσι και πολιτικά ζητήματα. Καταλαβαίνετε σε μια συνεδρίαση με αυτό το θέμα, αναφέρθηκε και ο Πατούλης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ αλλά και κάποιοι άλλοι Δήμαρχοι στην εθελοντική προσφορά της τοπικής διοίκησης προς την εκάστοτε κυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα οξυμένα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση.

Εδώ να θυμίσουμε ότι αυτή η εθελοντική προσφορά που φτάνει στο σημείο της δουλοπρέπειας, κάποτε οδήγησε την ΚΕΔΕ να δώσει 1.000.000.000 €, να κάνει προσφορά όταν η κυβέρνηση μας χρώσταγε 11.000.000.000 από τα παρακρατηθέντα. Κάποτε μας..... δεχθήκαμε, δεχθήκανε μάλλον κάποιοι αρμοδιότητες χωρίς αντίστοιχους πόρους με ότι αυτό σημαίνει στην πορεία για την λειτουργία των Δήμων. Δεχθήκανε την ανταποδοτικότητα, δεν διεκδικούν τα παρακρατηθέντα. Αυτή λοιπόν η εθελοντική προσφορά που είναι πολιτική δουλικότητα, σας λέω και πάλι και όχι εθελοντική προσφορά στο λαό, γιατί ο λαός ματώνει και το λαό η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ και των οργάνων της τοπικής διοίκησης, τον έχουνε στη γωνία για να τον φορολογούν, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου.

Θα ακούσετε λοιπόν αυτές τις μέρες αρκετές κορώνες, ήδη σήμερα βγήκε ο Πατούλης ο οποίος είναι ο αρχηγός της ιδιωτικοποίησης, ο Δήμος-πilotος για ότι πιο αντιλαϊκό υπάρχει και βγαίνει, δίνει δηλαδή αυτή η κυβέρνηση τη δυνατότητα στον κάθε Πατούλη, να βγαίνει σήμερα και να το παίζει επαναστάτης και ότι ενδιαφέρεται για το καλό του λαού.



Το ότι βγήκε Πράξη και όχι νόμος, νομοθετική δηλαδή Πράξη και όχι νόμος, ήταν επίσης μία έξυπνη κίνηση της κυβέρνησης, γιατί αίτηση ακύρωσης της νομοθετικής πράξης δεν μπορεί να γίνει. Οπότε δεν μπορείτε να προσφύγετε πια ας πούμε, για να ακυρωθεί η πράξη.

Επίσης μου έλεγε πριν ο Βασίλης, λέω να μην το πούμε, αλλά να ξέρετε ότι αν δεν εφαρμοστεί η Πράξη που αυτό θα προτείνουμε, ποινικές ευθύνες έχει ο εκάστοτε Δήμαρχος για την μη υλοποίηση, ας πούμε, της... γιατί πάει για παράβαση καθήκοντος.

Λοιπόν, εμείς θα έχετε δει και ένα ψήφισμα το οποίο έχουμε καταθέσει, αυτό πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι... έχει ακριβώς τα σημεία τα οποία έχει βάλει και το... και η απόφαση την οποία πήρε η ΚΕΔΕ πριν από λίγο. Δηλαδή βάζει τα σημεία, «Καταδικάζουμε έτσι αυτή την πολιτική και την ενέργεια της κυβέρνησης. Ζητάμε την κατάργηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Δεν μεταφέρουμε ταμειακά υπόλοιπα» και επίσης και ένα σημείο εδώ, «ότι συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις που θα οργανωθούν μαζί με τους εργαζόμενους. Τα όργανα της τοπικής διοίκησης και οι εργαζόμενοι μαζί, θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα και τις κινητοποιήσεις.».

Αυτό λοιπόν είναι το ψήφισμα, το οποίο βάζουμε για έγκριση σήμερα. Πιστεύουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Πρέπει να μη δεχθεί σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση και βέβαια να πάρει απόφαση, ότι με κάθε τρόπο δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μεταφερθούν ταμειακά υπόλοιπα στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οπουδήποτε αλλού.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Συνάδελφοι ερωτήσεις, κατ' αρχήν. Ο κ. Φουρλής. Στο μικρόφωνο, αν είναι δυνατόν, Κώστα.

**ΦΟΥΡΛΗΣ:** Ποιο είναι το ποσό που έχουμε εμείς, ο Δήμος, στα διαθέσιμα; Και δεύτερον, είπε ο Δήμαρχος, ότι αν δεν υλοποιήσει αυτή την απόφαση έχει ευθύνη ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο; Αν εμείς πάρουμε απόφαση, όχι, εσείς τι μπορείτε να κάνετε; Εσείς εντέλλεσθε, έτσι δεν είναι; Πώς είναι; Νομίζω ότι δεν έχετε ευθύνη εσείς. Εσείς...

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Άλλο ερώτημα συνάδελφοι; Ωραία, να απαντήσει ο Δήμαρχος. Κ. Φουρλή.

**ΦΟΥΡΛΗΣ:** Και ο Υπουργός σήμερα εκεί σας είπε ότι αυτά γίνονται μόνο και για λόγους επιτοκίου; Για χρήματα τα οποία θα είναι προσοδοφόρα, αυτά να μην είναι το 06 με 1% που γράφεται αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι τα 2,5%, αυτό είναι; Αν απήντησε σε αυτό ή αν εξήγησε αυτό να ξέρουμε, αυτός ο Υπουργός πώς λέγεται, Μάρδας.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Άλλος συνάδελφος; Λοιπόν να απαντήσει...

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Για το ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου, σας είπα κάποια στοιχεία που είχαμε πάρει υπόψη μας για να έχουμε ένα επαρκές ταμειακό υπόλοιπο, είναι αν δεν κάνω λάθος 2.200.

**ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:** 3.200.

**ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:** Περίπου 3.200.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Ναι. 3.200 περίπου, παίρνοντας υπόψη 3.200. Δυόμισι μισθούς συν όλα τα υπόλοιπα τα οποία είπα πριν.

**ΦΟΥΡΛΗΣ:** 3.200;

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Ναι, ναι.

**ΦΟΥΡΛΗΣ:** ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ Θεσσαλονίκη εδώ που διάβασα, έχει 14.000.000.000, εμείς είμαστε καλύτεροι με τα 3.200.

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Ναι είπαμε όμως, για ποιο λόγο. Λοιπόν για το.... για τις ευθύνες του Δημάρχου, να μην τώρα επικεντρώσουμε τώρα εδώ, δεν χρειάζονται αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων. Δηλαδή η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δεν ελαφρύνει ή καλύπτει ας πούμε τις ευθύνες.

Και για το επιτόκιο, κοιτάξτε. Υπάρχουν το επιτόκιο. Παίζει και είναι και ανάλογα ο κάθε Δήμος και τι συμφωνίες κάνει. Είναι κάποιοι Δήμοι, τα οποία έχουν κλειστά και έχουν μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο επιτόκιο από το 2,5%. Εδώ δεν ισχύει αυτό δηλαδή, ότι πάει να δώσει κάποια χρήματα στους Δήμους μέσω των επιτοκίων. Τουλάχιστον από τα ποσοστά έτσι που

ειπώθηκαν σήμερα στην συνάντηση, μιλάμε για μεγαλύτερα ποσοστά επιτοκίων.

Τώρα να σας πω και χαριτολογώντας έτσι και μια κουβέντα. Λένε, ήταν κάποιοι από νησιά και λέει ότι *Τράπεζα της Ελλάδος, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα έχει μόνο σε δύο νησιά. Πώς θα γίνει;* Δηλαδή κάποια πράγματα που ούτε καν αυτά δεν σκεφτήκανε. Θα πρέπει μία βδομάδα, μία βδομάδα κάποιος να πηγαίνει με το καράβι στην άγονη γραμμή για να κάνει μια εκταμίευση.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Λοιπόν, να περάσουμε συνάδελφοι στις τοποθετήσεις. Ο κ. Μποζίκας έχει το λόγο.

**ΜΠΟΖΙΚΑΣ:** Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, μετά την πολύ εμπειριστατωμένη αλλά κριτικά χαλαρή διήγηση, χαλαρή κριτικά, ως προς την κριτική σας στον Υπουργό, τον κ. Μάρδα. Ήσασταν πολύ ευγενής.

Έρχεται τώρα η σειρά μας να κάνουμε για άλλη μια φορά μέσα στα πέντε-έξι τελευταία χρόνια, τα πέτρινα που περνάει και διάγει η χώρα μας, την ίδια διαπίστωση. Για άλλη μια φορά, η τοπική αυτοδιοίκηση πληρώνει το μάρμαρο. Πληρώνει ένα μάρμαρο σε πολύ ακριβή τιμή.

Η έκπληξή μας και πιστεύω όλων μας, το ανέφερε εμμέσως πλην σαφώς και ο Δήμαρχός μας, ήτανε το ότι ενώ καμία άλλη κυβέρνηση στη νεότερη πολιτική ιστορία αυτού του τόπου, δεν τόλμησε να ακουμπήσει έσοδα, χρήματα, διαθέσιμα των Δήμων, της τοπικής αυτοδιοίκησης με έναν εξαιρετικά αντισυνταγματικό τρόπο, μία αριστερή κυβέρνηση, η κυβέρνηση της συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, στη μεγάλη προσπάθεια για να διεκδικήσει και να διαπραγματευτεί όσο πιο σκληρά μπορεί με τους δανειστές, ξαναγύρισε την κάνη της, όπως και παλιές «κακές» κυβερνήσεις, που; Στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πού έγειρε και γύρισε την κάνη της; Στην καθημερινότητα του πολίτη, στην κοινωνική πολιτική των Δήμων, στην αμεσότητα και στην παροχή υπηρεσιών που μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού κάνει προς τις ευπαθείς ομάδες, προς τα ευπαθή κοινωνικά στρώματα, πού; Γενικά στην ποιότητα ζωής, στον πολιτισμό, στον λαϊκό αθλητισμό και σε όλες τις άλλες δραστηριότητες που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση.

Δεν ελήφθησαν καθόλου υπόψη τα πέντε τελευταία χρόνια που έφτασαν οι ΚΑΠ. Δε ελήφθησαν υπόψη από την αριστερή συγκυβέρνηση αυτή του ιδιόρρυθμου τύπου τίποτα από αυτά που προηγούμενες χρονιές, ως αντιπολίτευση, οι άνθρωποι αυτοί, οι πολιτικοί αυτοί στα κανάλια και στα media και όσοι ήταν τότε στα έδρανα της βουλής διατυμπάνιζαν υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η τοπική αυτοδιοίκηση, η αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού, το ξέρουμε όλοι ότι πρωταγωνίστησε πάρα πολύ σε αυτή την εθνική προσπάθεια και πάντα στεκότανε συμμετοχή στα προβλήματα. Αντιλαμβάνεται κανείς από τους εμπνευστές τέτοιων κινήσεων και τέτοιων πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, την κρισιμότητα των στιγμών.

Η κυβέρνηση οφείλει να γνωρίζει ότι η αυτοδιοίκηση, όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη του μεγάλου εθνικού στόχου για τη δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος. Και αυτό μπορεί κανείς να το δει στα επίσημα στοιχεία που Υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή να σας δώσω ένα παράδειγμα επιτρέψτε μου. Το 2015 οι ΟΤΑ (Α') βαθμού είναι αυτοί που σηκώνουν το κύριο βάρος της επίτευξης του «εθνικού στόχου» για τη δημιουργία δημοσιονομικού πλεονάσματος. Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο σχέδιο προϋπολογισμού, οι Δήμοι, προσέξτε, θα προσφέρουν 863.000.000 € πλεόνασμα, όταν οι υπόλοιποι κυβερνητικοί φορείς της γενικής κυβέρνησης υπολογίζεται ότι θα ζητήσουν επιπλέον 1.323.000.000.

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** 1 δις

**ΜΠΟΖΙΚΑΣ:** 1.323.000.000, συγγνώμη. Θα ζητήσουν δηλαδή να παρουσιάσουν έλλειμμα.

Η αυτοδιοίκηση λοιπόν είναι ένας θεσμός που έχει συμβάλει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο σε αυτά τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια αυτού του κράτους για τον περιορισμό των δαπανών. Η δέσμευση των διαθεσίμων αυτών από την κυβέρνηση είναι μία κίνηση αποσπασματικού χαρακτήρα που δε λύνει με τον πιο μόνιμο ή πιο σωστό τρόπο τις μακροπρόθεσμες αιτίες που

μας οδήγησαν στη σημερινή κρίση αλλά αντίθετα είναι γνωστό σε όλους μας, ότι δημιουργεί μεγαλύτερα αδιέξοδα.

Η δέσμευση λοιπόν των ταμειακών διαθεσίμων είναι μια λανθασμένη καθ' ολοκληρία πολιτική απόφαση που αποδεικνύει ότι μέχρι σήμερα οι επιλογές του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης δημιουργεί μόνο αδιέξοδα που δύσκολα θα ξεπεραστούν, τις συνέπειες των οποίων πολύ ακριβά θα πληρώσουν πάλι η αυτοδιοίκηση - οι πολίτες μας.

Η αυτοδιοίκηση όπως σας είπα πλήρωσε με το παραπάνω το μερίδιο της συμμετοχής σε αυτό το λογαριασμό για τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας και το πλήρωσε πάρα-πάρα πολύ ακριβά.

Θέλω να τελειώσω με το να καλέσουμε την κυβέρνηση να ακυρώσει αυτή την απόφαση. Άλλως πρέπει να προχωρήσουμε σε συνδυασμό με τους εργαζόμενους και με τους συνδικαλιστικούς φορείς των ΟΤΑ σε ένα ισχυρό αγωνιστικό μέτωπο ενάντια στις απαράδεκτες αυτές κινήσεις της κυβέρνησης.

Εμείς τώρα αν είναι δυνατόν, πρέπει να αποφασίσουμε εδώ σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτή την αίθουσα, να εξουσιοδοτήσουμε έστω «τύποις» πολιτικά τον Δήμαρχό μας, εάν είναι δυνατόν να μην μεταφέρει τα χρήματα στους ειδικούς λογαριασμούς του Παρακαταθηκών και Δανείων και της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ξέρουμε πρακτικά ότι αυτό είναι δύσκολο. Η πρότασή μου είναι καθαρά πολιτική, το ξέρει και ο κ. Τσατσαμπάς που διαχειρίζεται οικονομικά Δήμου ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, μας το ανέφερε και ο Δήμαρχος προηγούμενα. Επικαλούμαι ανθρώπους που γνωρίζουν από δημοτική διοίκηση και οικονομικά Δήμων. Όχι είναι δύσκολο, είναι αδύνατον. Δεν γίνεται. Εγώ το λέω καθαρά μόνο στο βωμό της πολιτικής προβολής του θέματος, ως προς το Δήμο Χαϊδαρίου.

Αυτή... ζητάμε να καταψηφιστούνε αυτός ο... πώς τον είπαμε; Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και να ακυρωθεί κάθε ενέργεια από την κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Ευχαριστούμε τον κ. Μποζικά. Την παράταξη «Χαϊδάρι Ξανά», κ. Τσατσαμπά εσείς;

**ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ:** Ναι, κοιτάξτε θα ήθελα να παραχωρήσω τη θέση μου στον συνάδελφο, τον Θοδωρή τον Σπηλιόπουλο και θα τοποθετηθούμε μετά γιατί πιστεύω ότι θα εκφράσει μια άποψη από μια διαφορετική οπτική που θα θέλαμε να την παρακολουθήσουμε για να είμαστε έτσι και πιο ολοκληρωμένοι στην εικόνα που έχουμε για το θέμα, προκειμένου να τοποθετηθούμε. Αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση.

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** Καμία.

**ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ:** Ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Ο κ. Σπηλιόπουλος, λοιπόν

**ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:** Αγαπητοί συνάδελφοι, χαιρόμαι που δείχνουμε εντιμότητα σαν αυτοδιοίκηση πανελλαδικά για ένα θέμα που βεβαίως διχάζει εκ των πραγμάτων. Εκ των πραγμάτων, γιατί η πρακτική μιας Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου δεν είναι κάτι συνηθισμένο, πολύ περισσότερο έξω από την κουλτούρα της αριστεράς, γιατί θυμίζει μια λογική που δεν αντιστοιχεί στους χώρους και στη φιλοσοφία μας. Αυτό είναι το εύκολο ζήτημα. Και βεβαίως υπάρχουν μια σειρά ζητήματα, ακρίβειες ή ανακρίβειες όσο αναφορά το τι γίνεται και με τα χρήματα και που πηγαίνουν. Αλλά νομίζω ότι αυτά έχουμε τη δυνατότητα να τα διαβάσουμε και αύριο ή τα έχουμε διαβάσει. Δηλαδή θέλω να πω, για να σταθώ λίγο σε αυτά, γιατί δε με απασχολούν αυτά. Αυτά είναι ζητήματα υπό συζήτηση και υπό διαχείριση θα λέγαμε.

Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται με ένα ταμειακό έλλειμμα από ότι περιγράφει η ίδια και δε νομίζω ότι το αμφισβητεί ο καθένας. Δεν άκουσα καμία τοποθέτηση, ή δε διάβασα καμία τοποθέτηση που να αμφισβητεί ότι παρέλαβε ένα ταμειακό έλλειμμα της τάξεως των 500.000.000.

Πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη διαχειρίζονται τα χρήματα είτε φορέων του δημοσίου είτε είναι τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λπ. με αυτό τον τρόπο που επιδιώκει η κυβέρνηση. Τι πλεονέκτημα δίνει αυτό; Κατ' αρχήν αντί τα χρήματα να είναι άτοκα, δίνουν μια δυνατότητα της τάξεως του 1,5%, το

οποίο όπως καταλαβαίνετε για αυτά τα μεγέθη είναι πάρα πολύ σημαντικά για αυτούς τους φορείς. Και επιπλέον υπάρχει εξασφάλιση, ότι αυτά τα χρήματα τα εγγυάται το ελληνικό Κράτος.

Όσο αναφορά βέβαια τις πρακτικές περί παζαρέματος κ.λπ., ήδη έχει γίνει πρακτικά όταν η «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» κατέθεσε 450.000.000, αν θυμάμαι καλά, και μετά από 15 μέρες χρειάστηκε τα 170, τα πήρε με εύκολο τρόπο. Αυτά λοιπόν είναι τα τεχνικά ζητήματα, περισσότερο για να αποκαταστήσω λίγο την πραγματικότητα όσο αναφορά, αν και δε νομίζω ότι κανέναν τότε κόφτει αυτό.

Αυτό είναι η πρακτική πλευρά των πραγμάτων και βεβαίως η λογική που λέει ότι θα πάρουμε τα χρήματα, δεν είναι για να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες. Είναι αφού υπολογίσουμε τι χρειάζεται ανά 15ήμερο ο δημόσιος τομέας, το υπόλοιπο, το οποίο, ας πούμε, από το αποθεματικό μπορεί να είναι το 85, το 80%, ανάλογα με την περίπτωση και το τι έργα; Δε θα σταματήσουν έργα. Αυτά τώρα είναι και λίγο αφελή, έτσι; Εννοούμε από τα έργα λοιπόν που είναι σε εξέλιξη, αφού υπολογιστεί το τι όπως μπορεί και κάνει οι οικονομικές υπηρεσίες είτε στους Δήμους, είτε αλλού, το υπόλοιπο αντί να... Γιατί έχουμε και μια ιστορικότητα, τα χρήματα αυτά οι κυβερνήσεις τα παίρνανε τσάμπα, ας πούμε, στο παρελθόν, έτσι; Το γνωρίζουμε όλοι. Θα μπαίνουν σε μια λογική του 2,5%. Αυτά για τα τεχνικά ζητήματα.

Έρχομαι λοιπόν λίγο στην ουσία του ζητήματος, κατά τη γνώμη μου και δε νομίζω ότι κάναμε αυτή την έκτακτη σύγκλιση για να δούμε αυτά τα ζητήματα. Ήρθαμε να δούμε το εξής, δύο πολιτικά ζητήματα. Κατά τη γνώμη μου, αν χρειαζόταν Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σαν μεθοδολογία από μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, και αν έγινε, γιατί έγινε;

Και το δεύτερο ζήτημα είναι...., που δεν το άκουσα, είναι σε ποια κατάσταση είναι η χώρα; Και χαίρομαι που στο Δημοτικό Συμβούλιο κουβεντιάζουμε αυτή τη στιγμή αυτό το ζήτημα και θα ήθελα και στο μέλλον με αντίστοιχη ευαισθησία, είτε εκτάκτως είτε τακτικά, για διάφορα ζητήματα να παίρνουμε θέση.

Λέω λοιπόν το εξής. Θα μου επιτρέψετε και ολίγον επί προσωπικού. Τι εννοώ; Στις 6 Απριλίου 2015, θέλω να πω ότι εγώ προσωπικά δεν έχω καμία δυσκολία να υπερασπιστώ την πολιτική της κυβέρνησης, έγραψα ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο που έλεγε *Η Δημοκρατία εκτάκτου ανάγκης, ο δογματικός οπορτουνισμός του ΚΚΕ και η Αριστερά του τίποτα του κυρίου Πανούση*. Ήταν ένας προκλητικός τίτλος, κυρίως για να αναφερθώ στην ανάγκη σήμερα, σε αυτές τις συνθήκες μετά από δύο μήνες, τρεις μήνες διακυβέρνησης μιας κυβέρνησης αριστεράς, στο να ξαναδούμε το φιλμ από την αρχή και να κουβεντιάσουμε και να προσπαθήσουμε να συνεννοηθούμε, στο ποιο είναι το πολιτικό πρόβλημα της χώρας.

Το πολιτικό πρόβλημα της χώρας είναι ότι βγήκε μια κυβέρνηση, η οποία πρέπει να υπερασπιστεί την αξιοπρέπεια και τη δημοκρατία των Ελλήνων. Αυτό λοιπόν κατά τη γνώμη μου, σημαίνει υπεράσπιση των αστικών δικαιωμάτων που μερικοί το αμφισβητούν ότι είναι δευτερεύων πολιτικό ζήτημα, άλλοι από τα δεξιά και άλλοι από τα αριστερά.

Κατά τη γνώμη μου είναι το κυρίαρχο ζήτημα σε συνθήκες, αυτές που ζει ο κόσμος, σε συνθήκες αυτές που γνωρίζουμε όλοι, των 1.500.000 ανέργων, των 3.800.000 που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Βάζοντας λοιπόν τη σκέψη μας πάνω σε αυτό το πρόβλημα που λέγεται ότι η χώρα έχει ανθρωπιστική καταστροφή που ενισχύεται και από άλλα προβλήματα που προκύπτουν όχι μόνο από την χώρα αλλά και από εξωγενείς παράγοντες. Μαζί πιστεύω θρηνούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήρθανε, προσπαθήσανε να έρθουνε εδώ για μια καλύτερη ελπίδα, κάθε μέρα τους βλέπουμε, η Μεσόγειος να γίνεται ένα απέραντο νεκροταφείο.

Απέναντι λοιπόν σε μια πολιτική που έλεγε *ανασύνταξης του ελληνικού λαού και ανόρθωσης και ανασύνταξης της ευρωπαϊκής ιδέας της αλληλεγγύης, απέναντι και στους άλλους λαούς*, εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι γίνεται μια προσπάθεια χειραγώγησης θα λέγαμε της ελληνικής κυβέρνησης από τους τρεις φορείς της ευρωπαϊκής ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.



Αν κάτι λοιπόν έχουμε να πούμε είναι ότι η κυβέρνηση αργεί. Σας λέω προσωπική μου θέση. Η κυβέρνηση αυτή που κατά τη γνώμη μου είναι σε σωστό προσανατολισμό, έχει ένα πρόβλημα ροής πολιτικής επάρκειας και αποτελεσματικότητας. Και ενώ οι απαιτήσεις του κόσμου και της κοινωνίας που σε όλες τις μετρήσεις δίνουνε ποσοστά τα οποία, εντάξει όλοι μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Ότι ενώ ένα ποσοστό 40%, 41 ψήφισε αυτή την κυβέρνηση, η εμπιστοσύνη του κόσμου και μάλιστα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, φτάνει ας πούμε σε ποσοστά που εντάξει όλοι δυσκολευόμαστε να τα πιστέψουμε, της τάξης του πάνω από 60 έως 80%.

Τι ζητάει ο κόσμος λοιπόν; Ο κόσμος λοιπόν λέει και το λέω και εγώ προσωπικά, ότι μετά από δυόμιση μήνες έχουμε δύο νόμους από νομοσχέδια. Ένας που έχει σχέση με τη ρύθμιση των οφειλών και ο άλλος έχει σχέση με τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, το δικαίωμα της απεργίας, το δικαίωμα της μετενέργειας, το 751 σε δύο δόσεις.

Και πότε λοιπόν, λέω εγώ, θα λύσουμε το πρόβλημα της ΕΡΤ; Της Digea; Της αναδιάρθρωσης της Αστυνομίας και των ΜΑΤ; Του Δικαστικού Σώματος; Το να διώξουμε τους διοικητές των νοσοκομείων που με αγγλικού τύπου, πως τα λένε συμβόλαια, παραμένουν στις θέσεις τους. Τα ζητήματα που είναι χρυσός, δηλαδή απορρίμματα κ.λπ., κ.λπ. και μια σειρά άλλα πράγματα που έχουν σχέση, για να μην πούμε τοπική αυτοδιοίκηση και «Καλλικράτης», που πρέπει να καταργηθούν και να γίνουν.

Με αυτούς τους ρυθμούς, αν συνεχίσει η κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου θα χαθεί πολύτιμος χρόνος. Και ο χρόνος αυτός, δεν είναι γενικά ένα ζήτημα πολιτικού χρόνου το τι σε επίπεδο πολιτικό, έχει σχέση με τη ζωή των ανθρώπων. Έγραφα λοιπόν σε αυτό το άρθρο ότι... Έβαλα ένα ερώτημα θεωρητικού χαρακτήρα, παραφράζοντας λίγο τον Νίκο τον Πουλαντζά. Ο Πουλαντζάς λοιπόν έγραψε στην περίοδο της δικτατορίας και ασχολήθηκε με το φασισμό και έγραψε λοιπόν για *Κράτος εκτάκτου ανάγκης*. Το Κράτος εκτάκτου ανάγκης που χρησιμοποιεί το σύστημα όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα τελευταία το έχουμε δει, όχι μόνο στην περίοδο της Χούντας αλλά και

στην περίοδο του άκρατου νεοφιλελευθερισμού, για να περάσει όλα αυτά που έγινε. Αυτό με τη μετενέργεια θα λέγαμε των μνημονίων.

Βάζω λοιπόν σε αυτό το άρθρο, *μήπως χρειαζόμαστε μια δημοκρατία εκτάκτου ανάγκης*; Και βάζω το ερώτημα 6 Απριλίου, δηλαδή αρκετές μέρες πιο πριν. Με ποιο τρόπο θα το αντιμετωπίσουμε αυτό; Μήπως εν ονόματι της υλοποίησης και αλλαγής των ρυθμών θα χρειαστεί να κάνουμε και Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και ότι άλλο χρειάζεται προκειμένου να αλλάξουν οι ρυθμοί που όπως περιγράψω εκεί, δεν είμαι ο ειδικός, γι' αυτό και υπάρχουν και οι ειδικοί στα κόμματα για να μας δώσουν τις συμβουλές όσο αναφορά την αξιοποίηση των δυνατοτήτων στα πλαίσια της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

Άρα λοιπόν θέλω να πω και κλείνω με αυτό την πλευρά της προσωπικής τοποθέτησης. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, μπορεί αυτή τη στιγμή να φαίνεται, και άσχετα πως χρησιμοποιείτε θα πω μετά, ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αυτή, που ο βασικός της κορμός είναι αριστερά μετέρχεται γιατί δεν έγινε τέτοια φασαρία για την τροποποίηση που ήτανε βελτιωτική, το να έχει ξαναγίνει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που έκανε ο Τσίπρας σχετικά με τις 100 δόσεις. Εκεί λοιπόν δεν υπήρξε αντίστοιχη ευαισθησία. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, όντως γίνεται μία συζήτηση που μπορεί να έχει και αρνητικά χαρακτηριστικά και κατανοώ και συναδέλφους και στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και αλλού, που στέκονται και σε αυτά τα ζητήματα, και στο ζήτημα της χρήσης των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, αλλά πιθανά και στο ζήτημα της ουσίας.

Λέω όμως και έχω την αίσθηση και εγώ προσωπικά την πλήρη βεβαιότητα, ότι η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη όσο αναφορά αυτό που λέμε εσωτερικό πεδίο και διεθνείς συσχετισμοί. Νομίζω ότι αυτό που είπε, και δε νομίζω ότι το είπε τυχαία, που χρεώθηκε να το πει θα έλεγα, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ότι εμείς στις 4 κόκκινες γραμμές που συνηθίζεται να λέμε, όσο αναφορά τα ζητήματα στα οποία εμείς δε μπορούμε να πάμε πίσω. Ότι δεν μπορούμε να πάμε την ελληνική κοινωνία σε υφεσιακά μέτρα, δε θα το αναλύσω, όλοι τα γνωρίζουμε, αλλιώς εμείς τελειώσαμε αυτό που είχαμε να

κάνουμε. Πρέπει οι εταίροι μας σε αυτή τη μεταβατική φάση, θα πρέπει αυτοί αν θέλουν να διαβούν τον Ρουβίκωνα να το κάνουν ή να προσεγγίσουν το ήμισυ του ποταμού. Νομίζω ότι απηχεί τη σκέψη, την πολιτική φιλοσοφία και της κυβέρνησης και των ανθρώπων που είτε στήριξαν, είτε, εννοώ προεκλογικά, είτε στηρίζουν μετεκλογικά που είναι πολύ περισσότερος κόσμος.

Νομίζω λοιπόν ότι το αποτέλεσμα, η μετενέργεια να το πω έτσι, πέρα από αυτά που θα κουβεντιάσουμε, νομίζω ότι ξαναβάζει την ελληνική κοινωνία σε μία συζήτηση. Δεν είμαι εγώ που το αποφάσισα. Δεν ξέρω αν τι θα γινότανε κ.λπ. με άλλο τρόπο. Αυτή τη στιγμή όμως, από αύριο το πρωί, θέλουμε δε θέλουμε, πέρα το τι θα γίνει με την τοπική αυτοδιοίκηση, τι θα κάνουν τα πανεπιστήμια με την αυτοτέλειά τους και ότι άλλο γίνει, η συζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ότι η κυβέρνηση αναγκάζεται να πάρει ένα μέτρο, γιατί ο κόσμος έφτασε στο χτένι και θα πρέπει να αποφασιστούν και σε εσωτερικό επίπεδο, ποιοι είναι από δω και ποιοι είναι από εκεί στη στήριξη αυτής της πολιτικής, η οποία λέει ότι πρέπει να πάμε με γρηγορότερους ρυθμούς. Βεβαίως αφορά και την Ευρώπη από τη δική της πλευρά με τα θεσμικά της όργανα, να αποφασίσει το τι θέλει να κάνει.

Με αυτή την έννοια και με αυτή τη διάσταση που έχει ενδεχομένως και προσωπικά χαρακτηριστικά, εγώ νομίζω ότι αυτή η ενέργεια που αιφνιδίασε και που μπορεί να θέλει να δοκιμάζεται να χρησιμοποιηθεί αλλιώς, θα έχει θετική ενέργεια στο σύνολο των πολιτικών εξελίξεων. Γιατί το πραγματικό πολιτικό ζήτημα που το γνωρίζουμε όλο είναι, αν θα υπάρξει, αν αυτό θα είναι μια αριστερή παρένθεση, αυτή η πολιτική πεποίθηση όπως γνωρίζεται όλοι είναι η βασική αντίληψη της σαμαρικής Νέας Δημοκρατίας, που για άλλους λόγους άλλης ανάλυσης, το ΚΚΕ με το δικό του τρόπο ξεκινώντας τις κινητοποιήσεις ενάντια στην κυβέρνηση και θεωρώντας ότι είναι μία από τα ίδια, με άλλη φιλοσοφία προσπαθεί να επιδείξει ως πούμε, μια δραστηριότητα σε μια κατεύθυνση φιλολαϊκή θεωρητικά αλλά στην πράξη είναι συμμαχία σε αυτή την κατεύθυνση.

Όσο δε αφορά τον κόσμο που παρακολουθεί την ελληνική κοινωνία στο σπίτι και στο καφενείο, θα λέγαμε σε μια λογική ανασυγκρότησης της πολιτικής του σκέψης, εμείς θα επιχειρήσουμε πιστεύω σαν ευρύτερος χώρος, αυτό τον κόσμο να τον βάλουμε σε μια λογική υπεράσπισης αυτού του έργου και επιτάχυνσης της πολιτικής διαδικασίας που προβλέπει αποκατάσταση των ζητημάτων δημοκρατίας και αξιοπρέπειας. Αυτό νομίζω είναι το πολιτικό ζητούμενο κατά τη γνώμη μου και θα κριθεί στην πράξη, από την ικανότητα της κυβέρνησης να πείσει τον ελληνικό λαό, από την ικανότητα των ανθρώπων που πέρα από τα επί μέρους ζητήματα και από τις διαδικασίες θα πάρουν θέση σε αυτό το ζήτημα.

Με αυτή την έννοια λοιπόν το κείμενο αυτό που λέει ότι *αξιολογεί ότι αυτή η κυβέρνηση, παίρνει αντιλαϊκά μέτρα*, εμείς δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε πέρα από άλλα ζητήματα που όπως είπαμε, μπορεί να έχει βάση.

Όσο αναφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, νομίζω ότι με αφορμή αυτή τη συζήτηση, γιατί μας ενδιαφέρει η τοποθέτηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι ευκαιρία στον ελληνικό λαό να γίνει μία συζήτηση συνολικότερη για το τι πρέπει πραγματικά να πάει η κυβέρνηση σε πιο γρήγορους ρυθμούς, σε αυτό που λέμε ανασύνθεση του τοπίου, αλλαγή του «Καλλικράτη» και άνοιγμα μια κουβέντας για το τι πραγματικά τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει ο τόπος.

Όσο αναφορά τέλος τα οικονομικά ζητήματα που τέθηκαν και που στάθηκα ολίγο στην αρχή, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Απ' αυτή τη συζήτηση ανεξαρτήτως κριτικών και.. και... και... ή μεθοδεύσεων, δικαστικών ή δικονομικών. Αυτό που θα ξέρει ο ελληνικός λαός αύριο κατά τη γνώμη μου είναι ότι αυτή η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να διαχειριστεί την τύχη σε μια κατεύθυνση ανατροπής όλου αυτού του υφιστάμενου καθεστώτος, που είναι σαν ας πούμε πνίχτης στον λαιμό του ελληνικού λαού.

Αυτή η διαδικασία λοιπόν δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να κάνει σε εξωτερικό επίπεδο αυτές τις ενέργειες που θα δώσουν με μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, τη δυνατότητα στη χώρα να αξιοποιήσει τον ενεργειακό παράγοντα, να προχωρήσει σε αναπτυξιακή πορεία χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες τις γεωπολιτικές, αλλά και σε εσωτερικό

επίπεδο. Κανείς δε θα αμφισβητεί αύριο το πρωί, ότι αυτή η κυβέρνηση, γιατί αυτό το παιχνίδι παίζεται, αυτό που ψιθυρίζουν οι τράπεζες, ξαφνικά μας έπιασε ο πόνος τι θα γίνει οι τράπεζες, τις οποίες ακόμα δεν μπορεί να τις αλλάξει, τις διοικήσει η κυβέρνηση, έτσι; Γιατί υπάρχουν του κόσμου τα νομοθετικά προβλήματα, ότι το ταμείο του Ελληνικού Κράτους συνολικά, αύριο το πρωί θα γράφουν οι εφημερίδες, δεν είναι άδειο. Και ανεξάρτητα από το χειρισμό του πράγματος θα λέμε λοιπόν, και αυτό νομίζω θα γράψει η «BILT», θα αναγκαστεί να πει, ότι στο Ελληνικό Κράτος απ' ότι φαίνεται αυτή τη στιγμή, υπάρχουνε 5.000.000.000 στην τοπική αυτοδιοίκηση, τόσα στο πανεπιστήμιο, τόσα εκεί, τόσα εκεί.

Άρα αυτή η μπουρδολογία, ότι στις 24 Απριλίου, καλά τη λέω την ημερομηνία δεν θυμάμαι, νομίζω ότι μπήκε η διαδικασία της συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την επόμενη μέρα που εμείς θα πρέπει να έχουμε ξεοφλήσει. Νομίζω ότι αλλάζει τη βάση και το αν θα ξεοφλήσει αυτή η κυβέρνηση, εφόσον δεν επιτευχθεί μια πολιτική συμφωνία.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Λοιπόν, ο κ. Ντηνιακός.

**ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:** Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα είμαι αρκετά σύντομος γιατί ίσως να είμαι πιο συγκεκριμένος, γιατί το θέμα που συζητάμε, θεωρώ ότι είναι πολύ συγκεκριμένο και έχει κυρίως δύο πτυχές. Η πρώτη, εν συντομία θα αναφερθώ στη νομική πτυχή του θέματος και όχι στην πολιτική.

Λοιπόν και με την ιδιότητα του νομικού βλέπουμε ότι είναι προφανείς η αντισυνταγματικότητα της απόφασης αυτής σε σχέση με το άρθρο 102 του Συντάγματος. Το άρθρο 102 αναφέρεται στη *διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων*. Με αυτή τη μονομερή απόφαση της κυβέρνησης, η οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων κάμπτεται στον υπέρτατο βαθμό. Δεν ξέρω ποια τύχη θα έχει η προσφυγή που έχει κάνει η Περιφέρεια ή δεν ξέρω ακούω γενικότερα για προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θεωρώ ότι αυτή η απόφαση είναι βαθιά αντισυνταγματική.

Από κει και πέρα, εδώ πέρα πρέπει .... Αναφερόμαστε σε μια απόφαση κυβερνητική, η οποία θίγει τα συμφέροντα της τοπικής αυτοδιοίκησης, των

ΟΤΑ αλλά και πιο συγκεκριμένα της δικής μας της πόλης. Γιατί είναι προφανές ότι και δικά μας χρήματα αποθεματικά θα μεταφερθούν σε άλλα ταμεία.

Οπότε, εγώ πιστεύω ότι κάτι που χαρακτηρίζει και θέλουμε να χαρακτηρίζει αυτή την πόλη, εδώ βέβαια είναι παράλληλος ο αγώνας και με τους υπόλοιπους φορείς των ΟΤΑ αλλά και την πόλη αυτή που θα έπρεπε πάντα να τη χαρακτηρίζει, είναι ότι ανεξαρτήτως έτσι κομματικού προσανατολισμού, εμείς έχουμε ξαναπεί ότι ο συνδυασμός μας έχει από όλες τις παρατάξεις των κομμάτων έτσι ψηφοφόρους και ανθρώπους που ενδεχομένως έχουνε και εκτεθεί σε φορείς με κομματική ιδιότητα, αλλά εδώ η μάχη είναι υπέρ των ΟΤΑ και πιο συγκεκριμένα υπέρ της πόλης μας. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά, ότι με αυτή την απόφαση θίγεται το συμφέρον της πόλης μας.

Οπότε δυστυχώς το οξύμωρο είναι ότι είναι μια αφορμή αυτό το έκτακτο συνέδριο, να δούμε ποιες παρατάξεις και ποιες υποψηφιότητες είναι κομματικές, καθαρά κομματικές και ποιες όχι. Λοιπόν εμείς δε βάζουμε κανένα κομματικό συμφέρον, καμία κομματική ή κυβερνητική πειθαρχία. Θίγονται συμφέροντα καθαρά της πόλης συγκεκριμένα, εμείς το είπαμε, το λέμε και θα ξαναλέμε, κόμμα μας είναι το Χαϊδάρι αλλά θα είμαστε και αμείλικτοι προς το συμφέρον της πόλης με οποιαδήποτε κυβέρνηση κι αν είναι επάνω. Ελπίζω μεθαύριο, αν με το καλό όπως παλιότερα το ΚΚΕ συνεργαστεί ή όχι και είναι... ή είναι στην κυβέρνηση με πλειοψηφία να ισχύσει το ίδιο και για εσάς.

Εδώ η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα άλλο θέμα. Πραγματικά είναι ευκαιρία, μπορούμε να μιλήσουμε σε ένα άλλο Δημοτικό Συμβούλιο για το μεταναστευτικό και για τα άλλα θέματα που μας απασχολούν και είναι πολύ επίκαιρα. Θα είμαστε συγκεκριμένοι, θα βγάλουμε και ανακοίνωση, θεωρώ ότι και το ψήφισμα, αν εξαιρέσουμε κάποια σημεία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δε θέλω να ξαναλέω τι θα γινότανε αν είσατε εσείς κυβέρνηση, λείπει και ο κ. Κουβαράς, οπότε δε θα έχουμε την αντιπαράθεση που συνήθως έχουμε, να μου πει για το παρελθόν που δεν έχω, εν πάση περιπτώσει.

Η υπόσχεσή μας είναι ότι θα δώσουμε μάχες για την πόλη όπως και αυτή εδώ, θα είμαστε μπροστά και προσωπική μου άποψη, καθαρά γιατί εγώ ελπίζω να είναι λάθος αυτό και η διαπραγμάτευση να πετύχει. Όλοι το θέλουμε για το

καλό της χώρας μας να πετύχει η διαπραγμάτευση, αλλά εκφράζω και την προσωπική μου άποψη εδώ. Τι είδους διαπραγμάτευση μπορεί να κάνεις όταν μαζεύεις τα χρήματα για να έχεις να πληρώσεις για άλλους δύο μήνες, με ποια δηλαδή διαπραγματευτική ισχύ θα πας να διαπραγματευτείς, όταν ο αντίπαλός σου γνωρίζει ότι σε δύο μήνες δε θα έχεις χρήματα. Δηλαδή κερδίζουμε δύο μήνες για να γίνει τι;

Εν πάση περιπτώσει είναι ένα κακό σημάδι αυτό και σημειολογικά για το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει και τεράστια θέματα αντισυνταγματικότητας και σημειολογικά ότι άλλη μια φορά στον υπέρτατο βαθμό θα την πληρώσουν οι Δήμοι, πόσο μάλλον τώρα που λέμε ότι ειδικά ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης, οι ΟΤΑ θίγονται ακόμα περισσότερο με την εγγύτητα που έχουν με του πολίτες. Δηλαδή είναι η χειρότερη, η χειρότερη μορφή που μπορεί να υπάρξει. Ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Η κα Γκανά από την παράταξη του κ. Δρούλια.

**ΓΚΑΝΑ:** Καλησπέρα. Είμαι πρώτη φορά Δημοτική Σύμβουλος και σίγουρα δεν έχω και την εμπειρία και θεωρώ ότι εκπαιδεύομαι στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ομολογώ χθες το βράδυ που είδα αυτό το... την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, βρέθηκα σε μεγάλο προβληματισμό, τι στάση μπορεί να πάρει κάποιος απέναντι σε μια τέτοια απόφαση.

Εισπράττω ότι είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδος και μάλιστα την εισπράττω ως εμπόλεμη περίοδο, βλέποντας τη στάση των δανειστών και της Ευρώπης γενικά απέναντι στην καινούρια κυβέρνηση που προσπαθεί να κάνει πράγματα. Εισπράττω επίσης ότι με τον τρόπο αυτό, έτσι έχει κηρύξει τη χώρα σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και μέσα σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτή την ανάγκη στην οποία έχει κηρύξει τη χώρα, ζητάει τη βοήθεια της συμπαράστασης. Με αυτό τον τρόπο βέβαια υποχρεώνει έτσι, να δοθούν κάποια διαθέσιμα.

Επειδή δεν υπήρξα ποτέ κομματικό στέλεχος, ούτε συνδικαλίστρια πιστεύω ότι καλούμεθα σε μια τέτοια δύσκολη φάση να βάλουμε όλοι πλάτη. Αν γίνεται να προσφέρουμε πέρα από κόμματα για αυτή τη χώρα, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει πρώτα η χώρα και όταν υπάρξει η χώρα θα υπάρξουν και οι

Δήμοι. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι να το κάνουμε χωρίς να κρίνουμε αυτή τη στιγμή την απόφαση.

Προσωπικά για το Δήμο θα έλεγα, αν υπάρχουν διαθέσιμα, αν υπάρχουν διαθέσιμα να βοηθήσουμε. Αν δεν υπάρχουν, να μην το κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Απ' την παράταξη της κα Καμπόλη, ο κ. Θεοδωρακόπουλος.

**ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:** Καλησπέρα και από μένα Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Δυστυχώς δεν ξέρω πώς να εκφραστώ; Είναι μία από τις δύσκολες στιγμές θεωρώ της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δύσκολες στιγμές της δικής μου πορείας σαν Σύμβουλος, να πω την αλήθεια δε θα ήθελα να ήμουνα σε ένα τέτοιο Δημοτικό Συμβούλιο. Δε θα ήθελα να είχαμε το λόγο για να το κάνουμε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν λόγια να εκφράσουμε αυτό που βιώνουμε αυτές τις μέρες; Πραγματικά έρχομαι σε δύσκολη θέση. Δεν ξέρω αν αυτό που ζούμε, είναι το λεγόμενο Plane B, δεν ξέρω αν αυτό εννοούσανε Plane B ή κάτι άλλο.

Η αλήθεια είναι ότι μάλλον ο κόμπος φτάνει στο χτένι και πρέπει να παρθούν κάποιες αποφάσεις εύκολες, δύσκολες. Το να μιλάμε σήμερα για τα δικά μας, τα τοπικά, να μιλάμε για τα αποθεματικά των Δήμων, της Περιφέρειας, των νοσοκομείων και όποιου άλλου οργανισμού, αυτή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δε νομίζω ότι μπορεί να βρει πολλούς συμπαραστάτες. Δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό θα μπορούσα να συμφωνήσω εγώ προσωπικά. Δυστυχώς θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο δύσκολες στιγμές.

Εγώ θα τολμήσω να μιλήσω, να πω μια λέξη λίγο αυστηρή, νομίζω ότι σήμερα μιλάμε για βιασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όταν θα έρθουν και θα πάρουν τα αποθεματικά, ας έρθουν την επόμενη μέρα να τη δούμε. Αλλά αν μπορούσαμε να τη δούμε σήμερα την επόμενη μέρα, όχι εφόσον τα πάρουν. Να δούμε τότε με ποια ευχέρεια θα γίνεται η πληρωμή των εργαζομένων, όπως πολύ καλά γράφεται εδώ. Αν και εγώ σε αυτό εδώ, θα ήθελα να γράφονται και όλα τα άλλα, γιατί εδώ δε θα είναι μόνο τα λεφτά των



εργαζομένων, θα είναι και πολλά άλλα που ο Δήμος δε θα έχει να ανταπεξέλθει. Λοιπόν, σαν επικεφαλίδα εννοούσα.

Πραγματικά ακούστηκαν απόψεις που σίγουρα δε με βρίσκουνε σύμφωνο. Τώρα αν είναι αριστερή παρένθεση ή αύριο ή αν είναι σαμαρική η Νέα Δημοκρατία, ποσώς με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει το αύριο του ελληνικού λαού. Τσίπρας, Σαμαράς ή όπως άλλος λέγεται, δε με ενδιαφέρει. Ζητάω συγνώμη.

Όπως έχουμε ακούσει όντως πολλές δημοτικές αρχές, οι ΚΕΔΕ, οι Περιφέρειες και κεντρικά και κάποιες Περιφέρειες έχουνε ήδη κάνει, ξεκίνησαν, έδωσαν εντολή προσφυγής στο ΣΤΕ, δεν ξέρω κατά πόσο θα ευδοκιμήσει ή όχι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να αρνηθούμε το συγκεκριμένο. Σίγουρα οι πιο ειδικοί θα μπορούσαν να μας πούνε. Δεν ξέρω αν είναι στο χέρι μας.

Σίγουρα καταψηφίζουμε κάθε τέτοια κίνηση. Δεν μπορούμε να είμαστε σύμφωνοι. Δεν μπορούμε να είμαστε σύμφωνοι σε ένα αβέβαιο αύριο. Είναι αυτό που λέμε δίχως αύριο. Δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσουμε. Δεν ξέρω που αλλού θα πάμε. Δεν ξέρω ο υπουργός Οικονομικών, το πώς το είπε, το καινούριο το..., ούτε που το θυμάμαι πως το είπε παιδιά το... ναι αυτό που με τρεις λέξεις, που το έθεσε. Repros, πώς τα είπε; Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι άλλο μας ξημερώνει. Είναι δύσκολες στιγμές. Μακάρι, μακάρι να βγει, μακάρι. Πιστέψτε με δεν είναι, δεν είναι ευχολόγια ούτε ευχές. Μακάρι να βγει για όλους. Δεν ξέρω όμως έτσι που θα καταλήξουμε. Πραγματικά, πραγματικά λυπάμαι. Αυτά. Να είστε καλά.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Ο κ. Φουρλής.

**ΦΟΥΡΛΗΣ:** Μάλιστα. Εγώ κ. Πρόεδρε, θα... βέβαια υπάρχει μια κατήφεια γενικότερα ένεκα του προβλήματος, σημειολογικά δηλαδή αλλά θα πω το εξής. Αυτό να καταγραφεί. Ότι επειδή έχω άσπρα μαλλιά στην πολιτική, είμαι πολύ μεγάλος από μικρός, κατάλαβα ότι όταν είμαστε αντιπολίτευση εκφράζουμε το επιθυμητό και όταν είμαστε στην κυβέρνηση ή στη διαχείριση πράττουμε το εφικτό. Όχι τώρα και πριν.

Τώρα είδα τον κ. Μποζίκια εδώ, ο οποίος ενήμερος όσο αναφορά με την τοπική αυτοδιοίκηση τα 863.000.000 που θα δώσει ο πυλώνας της δημοκρατίας που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση ενώ όλοι οι υπόλοιποι θα έχουν έλλειμμα 1.200, αυτό το λέω για εμάς εδώ, εννοώ εμάς εδώ την τοπική αυτοδιοίκηση πόσο έχει συμβάλει για το πλεόνασμα της οικονομίας.

Ότι όταν ήμασταν και εμείς κυβέρνηση τότε, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί ποτέ δεν θα λέμε. Βλέπω και το ΠΑΣΟΚ και όλα τα άλλα κόμματα τώρα είναι ενάντια στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ενώ πριν κάποια χρόνια ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ που ακόμα δεν κυβέρνησε. Άμα κυβερνήσει ενδεχομένως μπορεί να πράττει κι αυτή πράξεις, άμα είναι αναγκαίο κακό. Κακό λοιπόν αυτή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, παρακαλώ.

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** Δώσατε την ευκαιρία.

**ΦΟΥΡΛΗΣ:** Μπράβο. Άκουσα τον κ. συνάδελφο, τον κύριο δικηγόρο ότι είπε το 102 άρθρο του Συντάγματος, οικονομική διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, υπάρχει όμως και το 43 και το 44, μάλλον το 44 σε συνδυασμό με το 43, που λέει ότι *σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης μπορούμε να κάνουμε αυτή την πράξη*. Και πράγματι είναι κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, διότι είναι απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου όλου και με αυτή και με αυτό το αιτιολογικό πρέπει να το υπογράψει το Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος δεν έχει την ευθύνη αλλά εκείνο που θα μπορούσε να κάνει είναι να μη το υπογράψει και να παραιτηθεί και να δημιουργήσει πρόβλημα, για να πάμε έτσι εκτενέστερα, αλλά θα το υπογράψει. Το υπογράψε, συγνώμη. Είναι σε αυτό εδώ, στο πρόβλημα κ. Πρόεδρε, ίσως έχει δώσει, όχι μεταφυσικά, απάντηση η μυθολογία. Τι εννοώ; Όταν λέω κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, όπως λέει και το λαϊκό άσμα.

Όταν ο Οδυσσέας, ας καταγραφεί, τον ερωτεύτηκε η Ναυσικά, και τον κρατούσε 7 χρόνια και ο Δίας λέει *αμάν τι γίνεται, πρέπει να γυρίσει στην Πηνελόπη* και έστειλε τον Ερμή να τον απελευθερώσει, αυτή που τον αγαπούσε του λέει *κοίταξε, θα πας εκεί, δεν ήθελε να καταστραφεί. Εκεί που θα πας, πέρα τον άλλο θα συναντήσεις την Σκύλλα και τη Χάρυβδη. Πρόσεξε*

*όμως θα πας προς τη Σκύλλα. Γιατί; Γιατί εκεί πέρα έχει πολλά κεφάλια και ενδεχομένως θα χάσεις κάποιους άντρες. Αν δεν πας εκεί να χάσεις αυτό, θα πας στη ρουφήχτρα που είναι η Χάρυβδη και θα αφανιστείτε όλοι.*

Προσπάθησε εδώ πέρα ο κύριος συνάδελφος να πει ποια είναι τα πράγματα. Πράγματι αργοπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το ad infinitum, δεν ξέρω στα ιταλικά λέγεται infinito, που με ένα νόμο και με ένα μνημόνιο για παράδειγμα θα είχε καταργηθεί αλλά δεν καταργείτε. Δεν καταργείτε και θα πληρώνουμε στο διηνεκές, στο άπειρο infinito, δεν ξέρω στα αγγλικά πως είναι. Αλλά πώς όμως; Όταν βάζουμε τα ταμειακά διαθέσιμα; Τα ταμειακά διαθέσιμα, κάνω..., δεν ξέρω και οικονομικά καλά, κάνω έναν υπολογισμό, για αυτό έκανα αυτή την ερώτηση. Ποια είναι η αλήθεια. Εγώ είμαι από αυτούς που ναι να συμβάλουμε.

Δεν μπορούμε να ζητάμε δανεικά και να μην μπορούμε και εμείς να συμβάλουμε οποιοσδήποτε άλλος σε αυτή την αλληλεγγύη, αν πράγματι ξέρουν κάτι περισσότερο που θα ξέρουν. Διότι αυτοί διαχειρίζονται. Μπορεί να χρειάζονται αυτά τα χρήματα για να είναι ένα όπλο στη φαρέτρα, για τη σκληρή διαπραγμάτευση την οποία θα κάνουνε. Αλλά κάθομαι και λέω, είπε ο κ. Δήμαρχος 12.500.000.000. Δεν είναι τόσα. Αν ήμασταν, αν είχαμε 12.500.000.000 από αυτά τα ταμειακά διαθέσιμα, θα ήμασταν πλούσιοι. Πλούσιοι; Θα είχαμε κάποιο απόθεμα. Είναι γύρω στα 2.500 κ. Δήμαρχε. Και το 1 δισεκατομμύριο εφτακόσια τόσα θα τα πάρει από την αυτοδιοίκηση. Τα υπόλοιπα όλα, τα υπόλοιπα στο 2.500 θα τα πάρει από τους άλλους.

Κάθομαι και σκέφτομαι και ήθελα να ρωτήσω τον κ. Αντιδήμαρχο Οικονομικών, δηλαδή αν η αιτιολογία την οποία προφασίζονται και λένε ότι είναι 2,5% για τόκο, repos, δεν ξέρω πως τα λέμε αυτά, δεν ξέρω τους οικονομικούς όρους. Ή τώρα είναι κλειστά μεν, αυτό για 15, 20 μέρες θα είναι το ποσό αυτό το οποίο θα εισπράξει το Κράτος; Δεν ξέρω πόσο θα βγει δηλαδή, άμα κάνουμε ένα υπολογισμό, αυτό δεν πρέπει να είναι αλήθεια.

Διότι αν ήταν αλήθεια, συγνώμη, αυτά εδώ πέρα είναι υποχρεωτικά να τα καταβάλουμε που έλεγε και ο κ. Μποζίκας. Δεν μπορούμε να μην τα καταβάλουμε. Έτσι δεν είναι κ. Τσατσαμπά που είσαι και διευθυντής του Δήμου; Γιατί δεν βάζουμε και τα ασφαλιστικά ταμεία άμα είναι προς όφελος

μετά; Μπορείτε να μου το απαντήσετε αυτό; Για να λέμε τα πράγματα, όλες τις αλήθειες. Αυτά δύνανται.

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** Δεν υπάρχει κίνδυνος.

**ΦΟΥΡΛΗΣ:** Αυτά δύνανται. Άρα λοιπόν ενδεχομένως μπορεί να εμφιλοχωρεί και κίνδυνος. Και γιατί δεν βάζουμε και τις άλλες εισηγμένες; ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΛΠ, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Άρα κάποιο πρόβλημα ενδεχομένως θα υπάρχει.

Δύσκολη απόφαση πράγματι αλλά λέμε από το άλλο, αφού οι Δήμοι είναι πυλώνας της δημοκρατίας με όλα αυτά που ανέφεραν εδώ οι συνάδελφοι, με τις κοινωνικές δομές και όλα αυτά και τη συμβολή σε αυτό το πλεόνασμα, τα 863.000.000 που ανέλαβε. Αν πτωχεύσει το Κράτος τι νόημα θα έχουμε κι εμείς να γλυτώσουμε τα 3.000.000, τα 3.200.000 που είναι και μεγάλο, εγώ δεν ήξερα ότι είναι τόσο μεγάλο το απόθεμα που έχει ο Δήμος σήμερα και συγχαρητήρια για αυτό, διότι διάβασα σήμερα ότι ο Δήμος, όπως προανέφερα Θεσσαλονίκης με τόσα εκατ..., με τόσες χιλιάδες, δεν ξέρω πόσο είναι, έχει μόνο 14 απόθεμα, αν είναι δυνατόν σε μετρήσιμα αντίστοιχα στοιχεία.

Άρα λοιπόν δύσκολη απόφαση. Δύσκολη απόφαση γιατί ζητάμε από τους ξένους να υπάρχει μια αλληλεγγύη. Ακούω από τη κυβέρνηση που λέει ο Βαρουφάκης ή οποιοσδήποτε, *ναι εμείς έχουμε νωπή λαϊκή εντολή, ότι δεν πρέπει κάνουμε αυτά*. Ναι άλλα άμα έχεις και 17, 18 στο Eurogroup έχουν διαφορετική εντολή από τον κόσμο ότι *ναι να μην δίνεις χρήματα*. Ή ενδεχομένως θα πει άλλος, είπε ο συνάδελφος ότι όταν εσύ αδειάζεις τα ταμεία, τι διαπραγματευτική ισχύ είναι να πας στο εξωτερικό και να διαπραγματευτείς; Είναι ένας λόγος και αυτός. Αλλά μήπως αυτό όμως ξέρουν κάτι παραπάνω αυτοί από μας; Ενδεχομένως.

Και διότι κάθομαι και σκέφτομαι ότι αρχίζει και χαλάει η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί χαλάει η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί μέχρι τώρα, είπε ο κ. Σπηλιόπουλος και πράγματι είναι αυτή, αν πιστέψουμε ότι έχει αυτή τη γενικότερη αποδοχή. Αυτό ήταν ένα κακό σημάδι. Ήδη από αύριο, ήδη όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα αναφέρονται σε αυτή την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ο

οποίο ο κ. Λαφαζάνης έλεγε ότι *είναι η κατάλυση της δημοκρατίας*, η κα Πρόεδρος της Βουλής έλεγε ότι *η δημοκρατία δεν καταλύεται ούτε με τα τανκς* αλλά καταλύεται και με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, μα έλα όμως που ήρθε ανάγκη και προβλέπετε από το Σύνταγμα που πρέπει να την πάρουμε, αν πρόκειται να σταθεί η χώρα όρθια.

Αν πρόκειται να σταθεί και αυτό είναι και μας πουν την αλήθεια, ότι αυτά τα αποτελέσματα, αυτή είναι η Πράξη θα είναι κάποια απτά αποτελέσματα, όχι μόνο με όλη μας την καρδιά να το κάνουμε. Αλλά θα μπορούσαν όμως, θα το δουν κάπως διαφορετικότητα, διαφορετικά συγνώμη. Να πουν ότι οι Δήμοι να... έχουν δώσει αυτά του έχουν δώσει, δεν μπορούμε να τους εξαντλήσουμε. Ας δώσουν ένα ποσοστό, ένα 30%, ένα 40% για αυτό το χρονικό διάστημα για να μπορούμε να κινηθούμε. Όχι μόνο 15 μέρες και μετά το δέον γενέσθαι δεν ξέρουμε και να πάμε στο μαντείο των Δελφών του Κάλχα τι μέλει γενέσθαι, διότι άντε να κερδίσουμε αυτά τα χρήματα που δεν ξέρω που είναι.

Το κακό όμως στην εικόνα της χώρας είναι μεγαλύτερο κύριοι συνάδελφοι. Φαντάζομαι σήμερα, δεν είδα πόσο θα έπεσε, θα έπεσε φαντάζομαι το χρηματιστήριο. Έπεσε; Θα έπεσε το χρηματιστήριο. Φαντάζομαι αυτό έχει διαβάσει 27%, τα τριετή ομόλογα. Αν είναι δυνατόν, 27%. Θυμάμαι όταν πρωτοέγινα δικηγόρος, ο τόκος υπερημερίας που βγάσαμε διαταγές πληρωμής είχε φτάσει τα 36%. Κάπου εκεί πέρα, σε κάτι τέτοιες καταστάσεις φτάναμε, αλλά τότε τουλάχιστον υπήρχε πληθωρισμός. Τώρα υπάρχει αποπληθωρισμός. Είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Σταματάω εδώ πέρα, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Λυπάμαι.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Το μικρόφωνο λίγο κ. Φουρλή. Λοιπόν πριν πάρουν το λόγο οι υπόλοιποι συνάδελφοι, να δώσουμε το λόγο στον Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων, τον συνάδελφο, τον Πετρίδη και να συνεχίσουμε τη συζήτηση, να ακούσουμε και το Σωματείο.

**ΠΕΤΡΙΔΗΣ:** Καλησπέρα σε όλους σας. Δυο-τρεις υποσημειώσεις, ως... Ναι.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Μισό λεπτό.

**ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:** Ήθελα το εξής να πω. Πριν να συνεχίσει και ο εκπρόσωπος από το Σωματείο των Εργαζομένων, μήπως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι που είπε ο υπουργός στην συνάντηση της ΚΕΔΕ, ότι *τα χρήματα αυτά, δεν τα θέλει για να διαπραγματευτεί καλύτερα στις 24 Απριλίου. Τα θέλει...*

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Θα έχετε το λόγο κα Τοκατλίδη αργότερα. Θα μπορείτε να το βάλετε.

**ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:** Για να συνεχιστεί καλύτερα η συζήτηση.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Είναι συγκεκριμένη η άποψη του καθενός

**ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:** Όχι, μα δεν το είπε ... Ο Υπουργός το είπε, δεν το λέω εγώ.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Εντάξει, ο Υπουργός το είπε.

**ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:** Δεν είναι άποψη. Θέλετε να το πείτε Δήμαρχε;

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Λοιπόν, να μη διακόψουμε, να πάρει το λόγο αμέσως μετά η συνάδελφος.

**ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:** Για να πάει καλύτερα η ροή της συζήτησης, για αυτό το λέω. Για να αποσαφηνίσουμε την αλήθεια. Εγώ για αυτό λέω θα ήθελα να το πω, να.... Μπορώ να συνεχίσω Δήμαρχε; Ωραία. Δε θέλετε.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Λοιπόν, ο Πρόεδρος του Σωματείου.

**ΠΕΤΡΙΔΗΣ:** Λοιπόν να.... Ανοικτό είναι;

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** Εντάξει.

**ΠΕΤΡΙΔΗΣ:** Ωραία. Λοιπόν για... έχω μπροστά μου εδώ πέρα το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Μέσα σε αυτούς που υπογράφουν είναι και το όνομα του Παναγιώτη Καμμένου. Άρα λοιπόν τα περί αριστερής κυβέρνησης, ας τα ξεχάσουμε. Ήδη η κυβέρνηση η ίδια αποκαλείται κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας.

Δεύτερον, όλες οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου βρώμαγαν και βρωμάνε κατά την άποψή μας ως εργαζόμενοι. Τώρα τα χρήματα της Κεντρικής Κυβέρνησης που είναι Δήμοι, πρώτου, δευτέρου βαθμού, νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ότι άλλο βγάλει ο κουμπαράς εκεί πέρα, θα μπουνε

σε αυτό το... την αναγκαστική ουσιαστικά, στον αναγκαστικό εσωτερικό δανεισμό. Το ερώτημα από εμάς είναι γιατί όχι συνδεδεμένες με το χρηματιστήριο επιχείρηση. Η απάντηση είναι απλή βέβαια, γιατί εκεί πέρα είναι το μαγιόκο, είναι το χρήμα το πολύ. Άρα λοιπόν αυτούς δεν τους αγγίζουμε. Άρα πάλι κάποιοι συγκεκριμένοι θα πληρώσουνε.

Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, αυτή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου; Ουσιαστικά σημαίνει τιτλοποίηση των χρημάτων των Δήμων. Μέσα σε αυτούς, αυτά τα χρήματα είναι και η μισθοδοσία των εργαζομένων. Αυτές οι τιτλοποιήσεις συνήθως διαχρονικά οδήγησαν και σε κούρεμα. Θυμόμαστε το PSI κ.λπ., κ.λπ.. Τώρα αν αυτό, όπως είπε και ο φίλος μου ο Θόδωρος εδώ πέρα, ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των χρημάτων των Δήμων μέσω... μέσα από επιτόκιο.

Εντάξει εμείς έχουμε και δυο καλύτερες λύσεις να δώσουμε. Το ΤΖΟΚΕΡ έχει ΤΖΑΚ-ΠΟΤ αυτή την εβδομάδα και βέβαια και το ΡΕΑΛ-Παναιτωλικός έχει απόδοση 0,1 προς 3.000.000 και μπορούμε και εκεί πέρα να τα χώσουμε τα λεφτά. Να κανονίσει ο Δήμαρχος να κερδίσει ο Παναιτωλικός, έτσι; Λοιπόν, άρα αυτά τώρα τα... έχουμε πικρά εμπειρία εμείς από... σαν εργαζόμενοι από τέτοια πράγματα, έτσι;

**ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:** Εμείς πάντως είμαστε με την εξυγίανση του ποδοσφαίρου.

**ΠΕΤΡΙΔΗΣ:** Απλά έχετε περάσει αγαπητέ Θόδωρε πρώτα από την παράγκα. Λοιπόν, αφήστε τώρα. Ας προχωρήσω, δε διέκοψα κανένα. Λοιπόν,

**ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:** Συγνώμη.

**ΠΕΤΡΙΔΗΣ:** Ναι. Απάντησα όμως και εν τη ρύμη του λόγου πάνω για να μην αφήσω και τίποτα αναπάντητο. Άρα λοιπόν οι τακτικές, αυτό που θα γίνει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αφορά μόνο τις τακτικές δαπάνες;

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** Ναι.

**ΠΕΤΡΙΔΗΣ:** Δηλαδή τους μισθούς μας τους αφορά; Είναι ερώτημα.

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** Βέβαια.

**ΠΕΤΡΙΔΗΣ:** Τα προγράμματα ΕΣΠΑ, αυτά τα ΣΕΣ που λένε τώρα, σε ΕΤΑ κ.λπ. τι θα γίνουν; Οι συνάδελφοι που δουλεύουν με ΣΟΧ τι θα γίνουν; Είναι τακτική δαπάνη; Ερωτήσεις κάνουμε για να το... Οι συμβασιούχοι που ήδη δουλεύουν στους Δήμους; Τα 5μηνα που θα έρθουν; Τα 8μηνα, θα έρθουν; Άρα λοιπόν αν όλα αυτά κοπούνε δε θα υπάρχει η υπερεντατικοποίηση της δουλειάς για τους ήδη υπηρετούντες συναδέλφους. Πετρέλαια, παροχές σε είδος, γάλατα δηλαδή, είδη ατομικής προστασίας, οι παιδικοί σταθμοί, ψωμιά, όλα αυτά που χρειάζονται θα μπορούνε να παρθούνε; Είπε ο Δήμαρχος ότι μάλλον μπαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, προς το να μην. Θα το δούμε. Εμείς ερωτήματα κάνουμε. Δεν είμαστε το μυαλό της κυβέρνησης.

Λοιπόν, εδώ πέρα αυτό που εμείς πιστεύουμε γιατί επίσης αναφέρθηκε ότι σε όλες της χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς λέμε ναι, αυτό είναι. Είναι επιταγή της ευρωπαϊκής ένωσης, αυτά κάνει σε όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης και εμείς σαν εργαζόμενοι και στους εργαζόμενους απευθυνόμαστε αυτή τη στιγμή, πρέπει να καταδείξουμε τον πραγματικό ένοχο που είναι η ίδια η ευρωπαϊκή ένωση. Δηλαδή το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, που παίρνει λεφτά συνέχεια από το αίμα των εργαζομένων για να τα χρησιμοποιήσει όπου δει.

Θυμίζουμε εδώ πέρα, για όσους δεν το θυμούνται, τα μόνα που δεν περιέκοψε η κυβέρνηση ήτανε τις δαπάνες για τους εξοπλισμούς, για τα όπλα δηλαδή. Για να μη μιλάμε για ανθρωπιστική κρίση και για 400, τις 300 κιλοβατώρες στους πάμφτωχους συνανθρώπους μας, τα συσσίτια που έχουνε και ένα στόχο ακόμα παραπέρα, να εξοικειώσουν τον κόσμο με την φτώχεια.

Άρα λοιπόν, η απάντηση από μας σαν εργαζόμενοι είναι μία και μοναδική. Καλύτερα είναι να μην πληρωθούνε οι δανειστές. Αυτό λέμε. Καλύτερα να μην πληρωθούνε οι δανειστές. Το αίμα μας δηλαδή πάει τόσα χρόνια στους δανειστές. Έχουμε πληρώσει 870.000.000.000 για το χρέος και ακόμα χρωστάμε ακόμα 340 και κάθε τόσο το χρέος ανεβαίνει. Άρα λοιπόν να που φταίει, ποιος είναι ο υπεύθυνος ο πραγματικός. Είναι το ίδιο το σύστημα που αυξάνει συνέχεια το χρέος.



Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να μη δείξουν καμιά αναμονή σε αυτό το πράγμα και ζητάμε να ανακληθεί η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, βέβαια είναι το λιγότερο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μας. Δε συζητάμε για τα υπόλοιπα, να ανακτηθούν οι χαμένοι μας μισθοί κ.λπ., κ.λπ. που και αυτά είναι μέσα στο... στις διεκδικήσεις μας. Και καλούμε τους συναδέλφους σε επαγρύπνηση και σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα με ευθύνη του συνδικαλιστικού κινήματος. Αυτά προς το παρόν.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Λοιπόν, πόσοι συνάδελφοι θέλουν να μιλήσουν; Όχι, να δούμε πόσοι για να.... Ένας... Λοιπόν, είναι αρκετοί. Λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον κ. Τροχίδη.

**ΤΡΟΧΙΔΗΣ:** Συνάδελφοι καλησπέρα. Τα έχουμε δει, εγώ πιστεύω όλα στην πορεία του τόπου εδώ γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα, έχουμε δει φοβερές αλλαγές. Δεν περίμενα σε καμία περίπτωση να δω και τον φίλο μου τον Θοδωρή τον Σπηλιόπουλο, να κάνει μία τέτοια τοποθέτηση που μου θύμιζε άλλα πράγματα και θα αναφερθώ, μπορεί και παρακάτω τι εννοώ.

Είπε ο κ. Φουρλής για κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και που παίρνονται κάποια μέτρα και κοιτώντας το ημερολόγιο, αγαπητοί συνάδελφοι, είδα ότι σήμερα έχουμε 21 Απριλίου, που και άλλοι πήραν λόγω έκτακτης ανάγκης, πήραν κάποια μέτρα. Και βέβαια και είδα ότι πράγματι σαν σήμερα, ήτανε και η μάχη της Καισαριανής το 1944. Θα σας διαβάσω κάτι που έχει να κάνει και είναι επίκαιρο και με αυτά που συζητάμε σήμερα και που το είπε, το λέμε εμείς ας πούμε και στις τοποθετήσεις μας. *Σήμερα εργατούπάλληλοι αυταπασχολούμενοι ο λαός, έχουν πολλές περισσότερες αποδείξεις στα χέρια τους ότι δική τους προοπτική δε βρίσκεται σε λύσεις εντός των τυχών των μονοπωλίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κομμάτων. Στις μεταμφιέσεις του πολιτικού συστήματος με την αναμόρφωσή του, στην επιλογή του ενός ή του άλλου διαχειριστή του σημερινού αντιλαϊκού δρόμου ανάπτυξης, στο ανεβοκατέβασμα των αντιλαϊκών κυβερνήσεων.* Αυτά έλεγε το ΚΚΕ και αυτά λέει ακόμα και εκεί βρίσκεται η ουσία αυτών που συζητάμε σήμερα.

Δεν είναι το ζήτημα, αν θα πάρουμε κάποια λεφτά, θα τα πάμε από δω ή θα τα πάμε από κει. Είναι ζήτημα πολιτικής και όσο και αν θέλει ο φίλος μου ο Θεodorής ο Σπηλιόπουλος με διάφορες κορώνες που μας έβγαλε ένα λόγο που μας θύμιζε τον Ελευθέριο Βενιζέλο, πραγματικά, τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο μάλλον συγγνώμη, μου θύμιζε τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο. Έβγαλε κορώνες και δε μας είπε στην ουσία τίποτα. Στην ουσία, φίλε Θεodorή. Τι έλεγες πριν χρόνια; Τι είναι η ευρωπαϊκή ένωση; Σε ποιο δρόμο ανάπτυξης να βασίσουμε; Στο δρόμο ανάπτυξης των μονοπωλίων; Του καπιταλισμού; Αυτό πιστεύεις; Και αν δεν πιστεύεις σε αυτό απόδειξέ το και ψήφισε αυτό που κατεβάζουμε σήμερα σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο που έχει γίνει μεγάλες ανακατατάξεις και δεν περίμενα ποτέ από τη δική σου πλευρά να κάνεις τέτοια τοποθέτηση. Ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Άλλος συνάδελφος. Συνάδελφοι. Ναι θα δώσω το λόγο. Ορμώμενος όμως από τα νέα ήθη, ως Πρόεδρος, και επειδή είμαι και πολιτικό πρόσωπο, τα νέα ήθη καταλαβαίνετε ναι, θα πει.

Λοιπόν, θα ήθελα κι εγώ να πω δυο λόγια, γιατί νομίζω ότι έχω το δικαίωμα. Δε νομίζω να αδικώ κανέναν τη γνώμη μου για αυτά τα ζητήματα. Θα πούνε βέβαια και οι σύντροφοι εδώ από την πλειοψηφούσα παράταξη πιο συγκεκριμένα το τι προτείνουμε εμείς. Όμως θα ήθελα να σχολιάσω κάποια πράγματα. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση συνάδελφοι, το ότι αυτά που άκουσα σήμερα από τους εκπροσώπους της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι άγνωστα, τα έχω ξανακούσει. Και δεν τα άκουσα μόνο από τους συναδέλφους εδώ, τα ακούμε όλο το τελευταίο μήνα και αναρωτιέμαι αν έβαλε κάποιος το video πίσω και ξαναγυρίζουμε και....

Είπε ο πρωθυπουργός *η ελληνική δημοκρατία δεν εκβιάζεται έσωθεν και έξωθεν*. Και θυμήθηκα έναν άλλον παλιότερα της ίδιας κοπής, γιατί οι σοσιαλδημοκρατική πολιτική ήταν ίδια και παλιά και τώρα που έλεγε τα ντόπια και ξένα κέντρα που απειλούσανε τη δημοκρατία και τους αστικούς θεσμούς. Και φυσικά αυτό καταλήγει και στην άλλη μεγάλη ρήση, έτσι; Της ανίερης συμμαχίας ανάμεσα στο ΚΚΕ και στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή όποιος

αντιπολιτεύεται της σοσιαλδημοκρατία από τα αριστερά, συμμαχεί με τη δεξιά, την επάρατο.

Εμείς βέβαια σαν κομμουνιστές, δε χωρίσαμε ποτέ τους ανθρώπους σε δεξιούς και αριστερούς. Εμείς χωρίζουμε σε αστούς και προλετάριους. Σε λαό και σε πλουτοκρατία. Άρα λοιπόν αυτά τα σχήματα όχι απλά δε μας αφορούν, προκαλούν γέλιο πλέον.

Θέλω να βάλω δυο ζητήματα γιατί πρέπει να βάλουμε ορισμένα πράγματα στη θέση τους. Τι θα πει συνάδελφοι, υπεράσπιση των αστικών ελευθεριών; Τι είναι οι αστικές ελευθερίες; Υπεράσπιση της λειτουργίας του αστικού κράτους και από ανθρώπους που θέλουν να θεωρούνται μαρξιστές; Το Κράτος αγαπητοί συνάδελφοι, κάθε Κράτος είναι μηχανισμός καταπίεσης της μίας τάξης πάνω στην άλλη. Το Κράτος της φεουδαρχίας καταπίεζε τους αστούς και τους εμπόρους, σήμερα το Κράτος των καπιταλιστών διαφυλάσσει ως κόρη οφθαλμού τα συμφέροντα της αστικής τάξης, των πλουτοκρατών, των μονοπωλίων, έτσι; Ενάντια στην εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα. Αυτό ήταν παλιά, αυτό είναι και αυτό θα είναι όσο υπάρχει ταξική εκμεταλλευτική κοινωνία.

Οι νόμοι που ψηφίζονται, οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, ότι τέλος πάντων κινείται στα πλαίσια αυτού του Κράτους του αστικού, ένα στόχο έχουν. Να βλάψουν αυτούς που είναι από κάτω. Και από κάτω είναι οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, ο λαός. Ποιες αστικές ελευθερίες θα υπερασπιστούμε συνάδελφοι; Ποιες είναι οι αστικές ελευθερίες; Το ότι η στρατιωτική δικτατορία, η κάποτε, είναι μια εξελεγμένη, εξελιγμένη αστική κοινοβουλευτική δικτατορία, ευχαριστούμε πολύ. Αυτό είναι και αυτό υπηρετείτε σήμερα εσείς. Ξεχάσαμε και την απλή αναλογική. Παίρνουμε μπόνους 50 έδρες τώρα και υπερασπίζουμε, πώς το λένε, τη λαϊκή κυβέρνηση, δίκη Γιαρουζέλτσι, ας πούμε. Για να έρθω έτσι και στις δικές σας...

Και ένα τελευταίο, ναι γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό μας είπαν τώρα. Ότι οι μηχανισμοί καταστολής του λαϊκού κράτους καταστέλλουν την αντεπανάσταση, ας πούμε. Και ένα τελευταίο, συνάδελφοι τώρα. Έχετε πει εδώ μέσα πολλά πράγματα. Πριν από λίγο καιρό που συζητάγαμε για το

λοιμωδών λέγατε η τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία εμείς δε δεχόμαστε ότι υπάρχει, λέμε ότι είναι τοπική διοίκηση, να κάνει κίνημα, να παλέψει, να μην κλείσουν τα νοσοκομεία, να μην κλείσουν τα σχολεία, να μην κλείσει το ένα, να μην κλείσει το άλλο. Η τοπική αυτοδιοίκηση. Και εμείς λέγαμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι κίνημα, είναι κομμάτι του αστικού κράτους. Και σήμερα η δικιά σας κυβέρνηση εφαρμόζει ακριβώς αυτό. Λέει η μαμά Κράτος στο παιδί της, δώστα και άμα δεν τα δώσεις θα πας μέσα. Θα σου καταλογιστούν, θα, θα, θα...

Και ένα τελευταίο. Τον τελευταίο καιρό γινόταν μια μεγάλη κουβέντα, όπου εμείς υποστηρίζαμε ότι αυτό το πράγμα που συμβαίνει η κρίση είναι η κρίση υπερσυσσώρευσης και παραγωγής του καπιταλισμού. Παρήγαγαν, συσσώρευσαν κεφάλαια, ο λαός δεν μπορεί να τα καταναλώσει γιατί δεν έχει. Γιατί του τσακίσανε το αίμα, το μισθό, την σύνταξη, τα πάντα. Και εσείς λέγατε όχι, υπάρχει ο καλός ο καπιταλισμός που είναι σε μια ρότα, που κερδίζει το κεφάλαιο, κερδίζουν και οι εργάτες, αλλά υπάρχει και ο καζινοκαπιταλισμός των νεοφιλελεύθερων που φταίει για αυτή την κατάσταση. Αυτό που κάνετε τώρα και παίρνετε τα φράγκα των Δήμων για να τα κάνετε ομόλογα και να τα παίξετε δεν είναι καζινοκαπιταλισμός, σύντροφοι της ανανεωτικής αριστεράς; Τι είναι;

Λοιπόν ας αφήσουμε λοιπόν τώρα τις μεγάλες αερολογίες. Εδώ πέρα υπάρχει συγκεκριμένη διέξοδος, συγκεκριμένη πολιτική, συγκεκριμένο Κράτος που έχει ένα σκοπό και μόνο. Να βοηθήσει την πλουτοκρατία και να τσακίσει τους εργαζόμενους. Εμείς αυτό θα το αντικρούσουμε, θα το αντιπαλέψουμε και καταλογίστε μας κιόλας και κάντε και ό,τι άλλο θέλετε.

Επόμενος. Ο κ. Τσατσαμπάς έχει ζητήσει πριν.

**ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ:** Νομίζω ότι ο σημερινός διάλογος, ο πολιτικός έτσι, κατεξοχήν έτσι πολιτικός θα έλεγα, έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Πολλά πράγματα τελευταία πολιτικά και κεντρικά αλλά και τοπικά θα λέγαμε έχουν ανατραπεί στον τόπο μας. Έχουμε όπως λέγεται για πρώτη φορά, μια κυβέρνηση αριστεράς αλλά και μετά από πολλά-πολλά χρόνια, έχουμε και μια διοίκηση του Δήμου, η οποία είναι μια κομμουνιστική διοίκηση. Και σε ότι αφορά την

αριστερά λοιπόν έχει κλιθεί να υπηρετήσει κυβερνητικές ευθύνες αλλά ταυτόχρονα και στο επίπεδο του Δήμου, να λοιπόν μια άλλη αλλαγή, μια άλλη ανατροπή που υπάρχει μια κομμουνιστική διοίκηση η οποία και αυτή αναλαμβάνει να υπηρετήσει τις ευθύνες της στο μέτρο που της αναλογεί, έτσι; Στον μικρόκοσμο τον πολιτικό της τοπικής μας κοινωνίας.

Το λέω αυτό διότι πλέον και σε επίπεδο της αριστεράς, ανανεωτικής, όπως θέλετε πείτε το, και στο επίπεδο έτσι της διοίκησης του Δήμου της κομμουνιστικής, έχουν έρθει σε μία πραγματική πλέον κατάσταση, όπου αντιμετωπίζουν τα ζητήματα με βάση τις πραγματικές ανάγκες και καλούνται να πάρουν αποφάσεις με βάση αυτές τις πραγματικές ανάγκες. Γιατί στο παρελθόν γινόταν μια πολύ θεωρητική συζήτηση, η οποία μάλιστα όταν ήτανε και από την πλευρά της αντιπολίτευσης ήτανε εύκολη, διότι ήτανε έξω από την πραγματικότητα και έξω και από την αμεσότητα των ευθυνών.

Όταν άκουσα την εξέλιξη αυτή την αρνητική σε σχέση με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και την ενέργεια της κυβέρνησης να πάρει τα αποθεματικά, τα χρηματικά των Δήμων, πράγματι δεν μου άρεσε καθόλου και φαντάζομαι δεν άρεσε και σε κανέναν και είμαι βέβαιος ότι δεν άρεσε και στον φίλο μου τον Θοδωρή τον Σπηλιόπουλο και στα στελέχη και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και όλους θα έλεγα.

Ωστόσο έψαξα να βρω τι συμβαίνει και κοίταξα να ακούσω κατ' αρχήν να ενημερωθώ, όπου διάβασα περισσότερο τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για να μάθω γιατί αυτή η αρνητική εξέλιξη; Πρέπει να πω ότι δεν πείστηκα για την αλήθεια, διότι τα επιχειρήματα που διάβασα είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι ξέρετε παίρνουμε τα χρήματα για να πάρουν περισσότερο επιτόκιο. Αυτό δεν είναι επιχείρημα της στιγμής. Θα μπορούσε αυτό και θα έπρεπε αν θέλετε και αν ίσχυε και αν ήταν αλήθεια και αν ήταν πραγματικότητα, να γίνει πολύ πιο νωρίς, να γίνει από την πρώτη στιγμή ώστε να ωφεληθούν και οι Δήμοι και τα αποθεματικά τους με μεγαλύτερο επιτόκιο. Δεν γινόταν όμως, άσε που ακριβώς επειδή υπάρχουν και κλειστές καταθέσεις στα επιτόκια σε κάποιες περιπτώσεις είναι ακόμα μεγαλύτερα προς όφελος όσων Δήμων έχουνε μεγαλύτερα αποθεματικά.

Άρα λοιπόν δεν ήτανε πιστικό επιχείρημα και δε θα μπορούσα έτσι να πειστώ από κάτι τέτοιο. Παράλληλα ακούστηκε ότι δεν είναι κάποια Πράξη αρνητική, ωστόσο όμως μέσα στα επιχειρήματα περιλαμβάνονταν ότι σε καμία περίπτωση σε αυτή την εξέλιξη δε συμμετέχουν τα αποθεματικά των ταμείων. Δηλαδή μια αντίφαση με την έννοια ότι από την μια δείχνουμε καθαρά ότι υπάρχει πρόβλημα και εξαιρούμε τα ταμεία αλλά από την άλλη λέμε, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά παίρνουμε τα χρήματα από την τοπική αυτοδιοίκηση και τους άλλους φορείς. Άρα λοιπόν δε θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να είναι πιστικό και αυτό το επιχείρημα.

Ένα άλλο ζήτημα σε σχέση με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου τέθηκε γιατί ξέρουμε ότι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτούς τους σκληρούς χαρακτηρισμούς τους οποίους εύκολα θέλετε η κυβέρνηση χρησιμοποιούσε όταν ήταν αντιπολίτευση. Πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξουν πραγματικές έκτακτες ανάγκες όπου το γενικότερο συλλογικό συμφέρον, το συμφέρον της χώρας επιβάλλει να παρθούν ίσως και ενέργειες, αποφάσεις προς το συμφέρον αυτών. Γιατί όπως πολύ καλά εδώ είπε η συνάδελφος, η κα Ρηγάκη, αν δεν υπάρχει χώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι θα υπάρχουν Δήμοι. Σαφέστατα υπάρχουν όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα σοβαρών εκτάκτων αναγκών, πρέπει να λαμβάνονται και κάποιες αποφάσεις που έχουν ένα τέτοιο ίσως περιεχόμενο.

Ωστόσο όμως και εδώ τελικά το πρόβλημα δεν προέκυψε χθες, προχθές, έκτακτα δηλαδή αλλά ήδη με το γεγονός ότι η απόφαση αυτή καθεαυτή έχει αναδρομική ισχύ ένα μήνα πίσω και, δείχνει λοιπόν ότι και εκεί δεν υπήρχε αυτό το έκτακτο. Υπήρχε από πριν το πρόβλημα και είχε όλο το χρόνο η κυβέρνηση να το φέρει μέσα από τις διαδικασίες, προβλέπετε να συζητηθεί, να ενημερωθούν και οι φορείς και πιστεύω ότι θα υπήρχε και θα συναντούσε έτσι ευαισθησία από μία ενημέρωση, η οποία θα έπρεπε να γίνει από τις διαδικασίες που προβλέπονται.

Άρα λοιπόν ούτε έκτακτο ήταν το ζήτημα, αλλά είχε προκύψει πολύ πιο νωρίς. Έτσι λοιπόν μέσα από αυτή την ενημέρωση που είχα εγώ δεν μπόρεσα να μάθω ακριβώς την αλήθεια. Οι λίγες γνώσεις που έχω έτσι οικονομικά, μου

επέτρεπαν να περιμένω αυτή τη στιγμή διότι, ξέρετε ότι όταν τα χρήματα τελειώνουν και όταν η ασφυξία όλο και μεγαλώνει γιατί οι χρηματοδοτικοί φορείς δεν μας δίνουν χρήματα και είναι γνωστό σε όλους αυτό, σημαίνει ότι η κυβέρνηση από κάπου θα μαζέψει χρήματα, κάπου θα ψάξει να βρει χρήματα.

Σε αυτή τη φάση λοιπόν έφτασε και η ώρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, δυστυχώς. Και άρα ήταν αναμενόμενο αυτό. Το ζήτημα είναι ότι αυτοί οι χειρισμοί της κυβέρνησης, η οποία αν θέλετε είναι υψηλού ρίσκου διαπραγμάτευση, θα μπορούσαμε να την πούμε. Οδηγεί, οδηγεί στη σωστή κατεύθυνση; Θα φέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα; Προσωπικά αν εγώ θεωρούσα ότι αυτή η εξέλιξη θα φέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, νομίζω ήταν χρέος και καθήκον όλων εδώ μέσα να το στηρίξουμε.

Δεν είμαι πεισμένος για αυτό. Ανησυχώ και νομίζω ανησυχούμε και όλοι και για αυτό και δεν μπορώ να πάρω την ευθύνη και να πω ότι αυτή η ενέργεια είναι μια ενέργεια επιβεβλημένη, η οποία θα φέρει θετικό αποτέλεσμα. Και είναι και ο λόγος που ουσιαστικά όπως και ο επικεφαλής εδώ της παράταξης, είπαμε ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε μια τέτοια εξέλιξη.

Θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι έχω έτσι μια βαθιά πεποίθηση, αν θέλετε, ότι και στο επίπεδο του χώρου του πολιτικού του ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα ότι τα στελέχη του και σε κυβερνητικό επίπεδο και σε τοπικό θα ρισκάρω να πω ότι θα συμφωνούσαμε με τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Γιατί και οι ίδιοι αυτό θα έπρατταν αν δεν είναι στη θέση που τώρα πρέπει να κάνουνε κάποιες ενέργειες. Και πιστεύω ότι αυτές οι ενέργειες, αυτές οι αντιδράσεις είναι θετικές της άρνησης αυτών των αποφάσεων των κυβερνητικών, είναι θετικές για να μας στείλουνε το μήνυμα εκεί που πρέπει, στις Βρυξέλλες δηλαδή στα κέντρα αυτά λήψης των αποφάσεων, γιατί φίλε Θοδωρή, για φαντάσου να μην υπήρχαν αντιδράσεις και να λέγαμε πολύ ωραία τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Τι μήνυμα θα παίρνανε λοιπόν αυτά τα κέντρα λήψης των αποφάσεων; Ότι εκεί πέρα συμμορφώνονται. Εσείς πρώτοι και πολύ σωστά είπατε ότι δεν πρέπει να συμμορφωνόμαστε.

Άρα λοιπόν νομίζω ότι είσαστε αναγκασμένοι να πάρετε μια άλλη απόφαση και συμφωνείτε με την αρνητική διαφορετική απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέσα από το μαζικό κίνημα και την τοπική αυτοδιοίκηση.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Άλλος συνάδελφος; Ο κ. Θεοδώρου έχει ζητήσει.

**ΘΕΟΔΩΡΟΥ:** Εγώ θα ξεκινήσω με κάτι που έχει πει ένας μεγάλος καπιταλιστής ο Ανιέλι, λέει *για δεξ που η αριστερά κάνει μερικές φορές τη δουλειά καλύτερα από τη δεξιά*. Και εννοούσε τη δουλειά τη δικιά του που έκανε της αστικής τάξης, την έκανε πολύ καλά στην Ιταλία.

Την ώρα τώρα που η κυβέρνηση δεν φείδεται διαβεβαιώσεων και έργων προκειμένου να εξασφαλιστεί η περίφημη ρευστότητα της καπιταλιστικής κοινωνίας, για να χρηματοδοτηθούν μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι, βάζει χέρι στα ταμειακά διαθέσιμα των ΟΤΑ, των ασφαλιστικών ταμείων, ότι υπάρχει, ότι κινείται, το σκουπίζει, το στραγγίζει μάλλον και τα τελευταία ταμειακά. Και έφτασαν στο σημείο να μας πούνε ότι αυτό που κάνουνε ασκούν κάθε είδος ψυχολογικό εκβιασμό, καταφεύγοντας μέχρι... ότι αυτό που κάνουνε είναι πατριωτισμός για να συγκαλύψουν το νέο έγκλημα που κάνουν.

Αλλά πόσο πατριωτισμός είναι να αφαιρούνται 120.000.000 από τον ΟΑΕΔ, την ίδια ώρα που κανένας άνεργος δεν παίρνει ούτε ένα ευρώ, μάλλον χιλιάδες άνεργοι δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ, επίδομα ανεργίας;

Πόσο πατριωτισμός είναι να αφαιρείς τα τελευταία διαθέσιμα από τα νοσοκομεία, όταν αυτά δεν διαθέτουν αναλώσιμα για τους ασθενείς;

Πόσο πατριωτισμός ή κρύβεται πίσω από την μετατροπή και το τελευταίο ευρώ των πανεπιστημίων σε κρατικό *repos*, όταν οι φοιτητές δεν έχουν στοιχειώδης υποδομές για να σπουδάσουν;

Είναι κι άλ... Είναι εκτός και αν για τη νέα συγκυβέρνηση, η εθνική, ακούστηκε η εθνική αξιοπρέπεια που κλίνει σε όλες τις πτώσεις, είναι η αξιοπρέπεια του συνεπούς καλοπληρωτή, απέναντι στους δανειστές, προκειμένου να ενισχύσει το κεφάλαιο. Αυτό είναι το ζήτημα. Για τον πατριωτισμό του κεφαλαίου γίνονται όλα αυτά που είναι τσεκούρωμα στα



ελάχιστα εναπομείναντα εργασιακά δικαιώματα που έχουν μείνει και φυσικά αυτά τα πληρώνει η εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα.

Και η περίπτωση με τους ΟΤΑ τώρα και με τα ασφαλιστικά ταμεία και ότι άλλο δημόσιο υπάρχει, έχει απομείνει, μας δείχνει πως η κυβέρνηση είναι απέναντι από την εργατική τάξη και τα λαϊκά συμφέροντα. Αντί να βρει τρόπους να ενισχυθεί η τραγική οικονομική θέση των Δήμων, να βρει πόρους, να τους ενισχύσει και τους άλλους δημόσιους φορείς, αντί να βρει, να φροντίσει να επιστραφούν οι λεηλατημένοι πόροι, του περνάει και από τη δική της θηλιά, οδηγώντας τους σε ασφυξία.

Μιλάνε για ταμείο εθνικού πλούτου, για τα ασφαλιστικά λέγανε για ταμείο εθνικού πλούτου και διάφορα άλλα, που αυτά είναι λόγια του αέρα. Οι πράξεις μετρούν και αυτές οι πράξεις παράγουν πολιτική και αποτελέσματα. Και στη βάση αυτής της πολιτικής πρακτικής που έχει συγκεκριμένες συνέπειες για τη ζωή των εργαζομένων και του λαού και της λαϊκής οικογένειας, πρέπει οι εργαζόμενοι να μετρήσουν και να κρίνουν τη νέα κυβέρνηση και να πάρουν τα μέτρα τους, όπως τους επιτίθεται ολομέτωπα η κυβέρνηση, να κάνουν και αυτοί το δικό τους μέτωπο, τη δική τους λαϊκή συμμαχία με τους άλλους εργάτες για να οργανώσουν την πάλη τους, για να ανατραπεί η απόφαση αυτής της κυβέρνησης. Και παράλληλα να οργανώσουν την πάλη τους γιατί κοιτάξτε, απέναντι από τα συμφέροντα της αστικής τάξης είναι και τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Και στο τελευταίο κρίνεται η ουσία και το αποτέλεσμα της όποιας πολιτικής με όποιο όνομα και όποιο χρώμα έχει. Αυτά.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Συνάδελφοι, πόσοι ακόμα θα πάρουν τον λόγο; Να καταγραφούμε για να...η κα Τοκατλίδη, ο κ. Βορέας, η κα Χατζηστεργίου, ο κ. Μοσχονάς, ο κ. Καραγιάννης. Λοιπόν, ο κ. Βορέας. Ένας, ένας, κυβέρνηση, αντιπολίτευση θα πηγαίνει. Πριν μιλάνε εφτά αρχηγοί, μετά από τον δήμαρχο πάντα μιλάνε εφτά αρχηγοί. Πάμε, συνάδελφε Βορέα.

**ΒΟΡΕΑΣ:** Περιμένω τον Θεόδωρη να τελειώσει τις νουνεχίες. Εμείς, συνάδελφοι, και απευθύνω κυρίως στους συναδέλφους της αντιπολίτευσης, πρέπει να το έχετε αντιληφθεί ότι δεν ενεργούμε για να δουν οι τραπεζίτες δανειστές ότι υπάρχει αντίδραση στην Ελλάδα και να κάνουμε τον

αβανταδόρο της κυβέρνησης να της δώσει κανένα ψίχουλο παραπάνω κανέναν. Έτσι; Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ένα-ένα λοιπόν. Είναι πολιτική μας θέση, στηριζόμαστε, στηρίζουμε και παλεύουμε για να...στηρίζουμε την τάξη μας και παλεύουμε για να αναδειχθεί κυρίαρχη στη χώρα και παγκοσμίως αν είναι δυνατόν να γίνει και δεν έχουμε καμία σχέση με κοτραμπάτα και με όλες αυτές τις ιστορίες. Παλεύουμε δηλαδή για να περάσει ο πλούτος σε αυτούς που τον παράγουν, όχι να παραμένει μονίμως στα χέρια των εκμεταλλευτών ή ντόπιοι είναι αυτοί ή ξένοι για εμάς είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι, για να ξέρουμε όταν μιλάμε μεταξύ μας να αντιλαμβάνεστε και τη θέση μας. Το επαναλαμβάνω άλλη μία φορά, έχουν περάσει έξι μήνες, πάμε στους εφτά, κάποτε πρέπει να το καταλάβετε.

Ποιο είναι το πρόβλημα; Γιατί δεν το άκουσα από κανέναν ομιλητή. Δεν είπε ο Υπουργός Οικονομικών ότι θα εξετάσουμε την περίπτωση να μην χρηματοδοτούμε την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά με ίδιους πόρους να μπορεί να αντεπεξέρχεται στις ανάγκες της; Γιατί κάνετε πως πέφτετε από τα σύννεφα; Δεν το ξέρατε, όσοι τουλάχιστον στηρίξαμε με οποιονδήποτε τρόπο, έμμεσα ή άμεσα το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη νομοθετική πράξη.

Εγώ να επαναλάβω τα λόγια που είπε η κυβέρνησή σας και χαρακτήρισε χουντική την κυβέρνηση Σαμαρά για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου; Πού είναι, λοιπόν, αυτή η ευαισθησία που έχετε εδώ μέσα; Έλεος πια δηλαδή. Δεν ασκείται εξουσία σε προσωπικό επίπεδο. Κριτική σκέψη δεν διαθέτετε πια; Την καταργήσατε αυτή; Την κατάπιατε; Τι γίνεται; Δηλαδή κάθε φορά βρίσκετε εδώ μέσα κάτι όταν αντιστρατεύετε την πολιτική της κυβέρνησης να μην το στηρίζετε, να μην το ψηφίζετε, ψάχνοντας να βρείτε και σε άλλα ψηφίσματα άλλες δικαιολογίες.

Δεν χαλάει, συνάδελφοι, η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Αποκαλύπτεται το πραγματικό του πρόσωπο. Και αν το εξετάσετε και ιστορικά, η σοσιαλδημοκρατία αρνήθηκε κάθε φορά να συναντηθεί με τους κομμουνιστές στην εξουσία, σε βαθμό που ψήφισε και απολυταρχικά καθεστώτα. Μην ξεχνάτε τον Μεταξά και τον Χίτλερ. Ποιοι τον ψήφισαν για να πάρει την πλειοψηφία στη Βουλή και να ασκήσει εξουσία; Μην έχουμε αυταπάτες εδώ μέσα. Και εδώ από τον

ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή γίνεται ο βιασμός της αριστεράς, στην κυριολεξία, σαν έννοια, σαν λέξη. Εγώ ντρέπομαι δηλαδή που ακόμα έχουν το θράσος να χρησιμοποιούν την λέξη αριστερά.

Και πολλές φορές μου έρχεται αυτό που έχω ακούσει στο παρελθόν και το ξέρω από παλιά χρόνια, πού είσαι νιότη που 'δειχνες πως θα γινόταν άλλως. Αυτό δεν τους έμεινε; Γιατί κάποτε το κοίταγαν και το διάβαζαν για άλλους. Βέβαια, η υποταγή είναι πολύ πιο εύκολη από την αντίσταση. Δεν σου φέρνει κέρδος η αντίσταση. Αν κερδίσει, θα κερδίσει όλος ο λαός. Και αν χάσεις θα χάσεις μόνο εσύ που αντιστέκεσαι. Εύκολο, λοιπόν, να συντάσσεσαι με την εξουσία και με το κατεστημένο. Είναι πολύ εύκολο.

Για να υπάρξει σωτηρία της χώρας, ή μάλλον για να υπάρξει η χώρα, η χώρα δεν καταργήθηκε ποτέ. Περάσαμε δύο σκλαβιές, μία τετραετή και μία τεσσάρων αιώνων. Η χώρα υπήρχε, εμείς ήμαστε σκλάβοι. Εμείς ήμαστε σκλάβοι. Αν πηγαίνουμε σε μια καινούρια σκλαβιά με τα 350€ τον μήνα και αυτό το αποδέχονται λέγοντας ότι σώνουν την πατρίδα, αυτοί οι οποίοι είχαν από τη θέση της Ν.Δ. μέχρι του ΚΚΕ σε σχέση με το χρέος, δηλαδή τέσσερις διαφορετικές θέσεις και παραμύθιαζαν τον κόσμο, αυτή τη στιγμή απλώς αποκαλύπτονται γιατί ασκούν εξουσία.

Θα πρέπει, λοιπόν, όχι απλά να ρίξουμε τις μάσκες, αλλά να δούμε πραγματικά τι πρέπει να κάνουμε. Όλοι μας, όσοι βρισκόμαστε εδώ μέσα. Και αυτοί που είμαστε στην πλειοψηφία και αυτοί που είναι στη μειοψηφία. Γιατί με 350€ δεν ζει κανείς. Σκεφτείτε τώρα ότι γίνονται ρυθμίσεις των χρεών και θα πρέπει να έχουν και ένα εισόδημα ο κόσμος, και έρχεται και παίρνει και τα λίγα λεφτά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν θα λείψουν οι μισθοί.

Και εγώ σας λέω ένα πράγμα. Δηλαδή θα είναι άπραγοι οι υπάλληλοι του δήμου; Δεν θα λειτουργούν οι υπηρεσίες; Γιατί αν δεν γίνονται έργα δεν θα λειτουργούν οι υπηρεσίες. Τι θα συμβεί τότε, δηλαδή; Θα πούμε ότι δεν χρειαζόμαστε Τεχνική Υπηρεσία; Θα καταλήξουμε πάλι στις ΚΟΙΝΣΕΠ και στις εταιρείες; Γιατί όταν δεν χρειαζόμαστε, όταν δεν έχουμε λεφτά για να κάνουμε έργα, δεν μπορούν να λειτουργήσουν και οι υπηρεσίες σωστά γιατί δεν θα έχουν αντικείμενο εργασίας.

Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θεωρώ όμως ότι είναι απαράδεκτα. Όσο για τα ταμεία αποθεματικά του ΟΑΕ πάρθηκαν για να πληρωθεί η προηγούμενη δόση, όπως και του ΟΑΕΔ, για τους ανέργους. Τα 120εκατ. από εκεί και τα 350 από τους επαγγελματιοβιοτέχνες που χρωστάνε στο ΤΕΒΕ, το παλιό ΤΕΒΕ δηλαδή, τον ΟΑΕ. Τι λέμε λοιπόν ότι εξαιρούνται; Ό,τι ώρα χρειαστούν να τα αρπάξουν, θα τα πάρουν να τα δώσουν στα αφεντικά τους. Γιατί δυστυχώς η πολιτική της συγκεκριμένης κυβέρνησης μέχρι σήμερα δεν έχει δείξει κάτι άλλο. Και αν πραγματικά δεν αντιδράσουμε όλοι μας και ακόμα και ο φίλος μας ο Θεωρής που πονάει περισσότερο να αντιδράσει και ο Θεωρής και να ψηφίσει το ψήφισμα αυτό, θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας όλοι, ανεξάρτητα ποιοι θα είναι υπεύθυνοι.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Κ. Τοκατλίδη. Ο κατάλογος έκλεισε, συνάδελφοι. Κ. Τοκατλίδη.

**ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:** Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν εγώ θα ήθελα να θέσω δυο βασικές αλήθειες για την καλύτερη ροή της συζήτησης. Ο Υπουργός Οικονομικών στη συνάντηση σήμερα στην ΚΕΔΕ τόνισε ότι τα χρήματα των δήμων τα οποία ήθελα να δεσμευθούν με αυτόν τον τρόπο και να μεταφερθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος απαιτείτο να γίνει προκειμένου να πληρωθούν οι άμεσες ανάγκες της κεντρικής κυβέρνησης μέχρι το τέλος του μήνα.

Όσον αφορά για το επιτόκιο, μας μίλησε για 2,5% που οι υπόλοιποι δήμαρχοι τοποθετήθηκαν και είπαν ότι το επιτόκιο το οποίο ήδη παίρνουν από τα...σε προθεσμιακούς λογαριασμούς που έχουν τοποθετήσει τα χρήματα των δήμων ήταν, ανερχόταν στο επίπεδο των από 3,5 μέχρι 4,8%. Άρα, δεν αντιλαμβανόμαστε για ποιον λόγο θα είχαν κέρδος οι δήμοι οι οποίοι είχαν προθεσμιακές καταθέσεις να μεταφέρουν τα χρήματά τους και να υποστούν μία ζημία όπου για τη ζημία αυτή θα έπρεπε να κατηγορηθούν με το αδίκημα της απιστίας και όχι με το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν με την απόφαση του...με την πράξη, με την συγκεκριμένη πράξη του νομοθετικού περιεχομένου. Για εμάς...

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:** Με διαγωνιστική διαδικασία είπαν ότι το έκαναν.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:** Ναι.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Προχωρήστε, κα Τοκατλίδη.

**ΟΜΙΛΗΤΗΣ:** Το ανέφερε και ο κ. Τσατσαμπάς πάντως το συγκεκριμένο, για τη ροή της συζήτησης.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Προχωρήστε, κα Τοκατλίδη.

**ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:** Όσον αφορά...να προχωρήσω.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Συνάδελφοι, σεβαστείτε τη συναδέλφισσα. Προσπαθεί να μιλήσει.

**ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:** Για εμάς σήμερα στη συγκεκριμένη συζήτηση πιστεύουμε ότι θα πρέπει να βάλουμε περισσότερο την πολιτική διάσταση στον τρόπο λήψης της συγκεκριμένης απόφασης όπου με τη συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου πραγματικά πλήττεται το αυτοδιοίκητο της αυτοδιοίκησης. Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη πράξη είναι αντισυνταγματική καθώς παραβιάζει ευθέως τη συνταγματική αρχή της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Πιστεύουμε ότι με τη συγκεκριμένη πράξη θα υπάρξει παύση πληρωμών και στάση λειτουργίας όλων των δομών των δήμων. Δεν θα μπορέσουν πραγματικά να συνεχιστούν απρόσκοπτα όλες οι λειτουργίες των κοινωνικών δομών και να μπορέσει ο δήμος να προχωρήσει τις δράσεις τις οποίες έχει προγραμματίσει προς όφελος των δημοτών του.

Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αγωνιστούμε όλοι για το αυτοδιοίκητο της αυτοδιοίκησης και γι' αυτόν τον σκοπό δεν θα πρέπει να συναινέσουμε στην απόφαση για την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Συμφωνούμε με το ψήφισμα της διοίκησης και πιστεύουμε ότι θα πρέπει μαζί με τους εργαζομένους όπως αναφέρει και το ψήφισμα της ΚΕΔΕ να προχωρήσουμε σε αγωνιστικές δράσεις και να

εναντιωθούμε προς την εφαρμογή της συγκεκριμένης πράξης νομοθετικού περιεχομένου.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Κα Χατζηστεργίου.

**ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ:** Καλησπέρα. Νομίζω ότι είναι η σημερινή κουβέντα και το θέμα που συζητάμε ιδιαίτερα σοβαρό, όπως και πολλά άλλα ούτως ή άλλως των τελευταίων ημερών, και νομίζω ότι τα πράγματα είναι και ξεκάθαρα για το ότι η στάση της κυβέρνησης είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική με την τακτική που ακολουθεί, αλλά και επικίνδυνη. Και επικίνδυνη όχι όσον αφορά μόνο το συγκεκριμένο ζήτημα που συζητάμε σήμερα, αλλά και μια σειρά άλλων που στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα επικρατούν, δηλαδή και όσον αφορά το ζήτημα των μεταναστών, το ζήτημα των αντιεξουσιαστών, όλη την κουβέντα, τέλος πάντων, που γίνεται γύρω από αυτά, και από πολλά άλλα.

Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. έρχεται να αποτελειώσει ό,τι οι προηγούμενες αντιμνημονιακές κυβερνήσεις, μνημονιακές, συγνώμη, κυβερνήσεις είχαν ξεκινήσει. Και είχαν ξεκινήσει και όσον αφορά και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων αλλά γενικότερα και το σμπαραλίσμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και αναφέρομαι στο εξής, ότι καταρχήν φαίνεται ότι αυτό το πράγμα δεν αποτελεί αδιέξοδη κίνηση για την κυβέρνηση, αλλά η συγκεκριμένη επιλογή, να βάλει χέρι στα ταμειακά διαθέσιμα των δήμων, των περιφερειών και των άλλων δημόσιων οργανισμών προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες των δανειστών.

Και το κύριο σε αυτήν την ενέργεια και γενικά σε όλο αυτό το διάστημα που η κυβέρνηση, μάλλον βρίσκεται στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝ.ΕΛ. είναι ότι αναγνωρίζει το χρέος, το χρέος που οι εργαζόμενοι δεν αναγνώριζαν, και αυτό το χρέος θέλουμε να αποπληρώσουμε σήμερα. Αυτό συζητάμε και με τα ταμειακά διαθέσιμα των δήμων, των περιφερειών κ.λπ., κάτι για το οποίο δεν κάνει λόγο ούτε η κυβέρνηση, ενώ αρχικά βέβαια μας είχε διαβεβαιώσει ότι θα φέρει και στη Βουλή ψήφισμα για κατάργηση όλων των μνημονίων, των εφαρμοστικών νόμων κ.λπ.. Όχι μόνο αυτό λοιπόν αλλά πολύ γρήγορα προχώρησε και σε νέα συμφωνία επέκτασης του μνημονίου με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Επίσης, και νομίζω είναι χαρακτηριστικό, νομίζω, ίσως και να ειπώθηκε από τον συνάδελφο, τον πρόεδρο του Σωματίου Εργαζομένων, κάτι που δεν ισχύει κιόλας, δηλαδή ότι το ταμείο του ελληνικού κράτους δεν ήταν άδειο όταν έκανε τη συμφωνία για τα 500εκατ. δολάρια για τα εξοπλιστικά προγράμματα, το ταμείο του κράτους δεν ήταν άδειο όταν χάρισε πρόστιμα σε επιχειρηματικούς ομίλους, τότε ήταν γεμάτο μάλλον, δεν ξέρω, ξαφνικά άδειασε. Και φυσικά το κύριο είναι ότι έχουν τεθεί και τίθενται άμεσα σε κίνδυνο και οι υποδομές για να λειτουργήσει ο δήμος, που έχει να κάνει από το...δηλαδή από τους μισθούς των εργαζομένων, τις δομές, τους παιδικούς σταθμούς, τα αθλητικά κέντρα, το αν θα έχει πετρέλαιο ένα σχολείο, οτιδήποτε τέλος πάντων, γιατί απ' ό,τι φαίνεται δηλαδή και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δεν ξεκαθαρίζεται ούτε για πόσο χρονικό διάστημα, ούτε αν είναι σίγουρο ή όχι, κ.λπ..

Τέλος, επειδή γενικά έχουμε πάρει πολλά μαθήματα δημοκρατίας, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα του τριμήνου δηλαδή που βρίσκεται στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και πριν, σίγουρα νομίζω ότι δεν είναι δημοκρατία αυτή η ενέργεια, όπως ονομάζεται τέλος πάντων, γιατί σε λίγο τέλος πάντων θα ονομάσουμε και μια ενδεχόμενη επέμβαση στη Μέση Ανατολή θα την ονομάσουμε εκπαιδευτική εκδρομή για τον στρατό, δεν ξέρω τι μπορεί να ονομαστεί άλλο, τι άλλο θα μετονομάσουν η κυβέρνηση. Πρέπει, χρειάζεται εδώ πέρα σύσσωμο και το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και τέλος πάντων οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και τα λαϊκά στρώματα όλων των δήμων στην πράξη να ακυρώσουν οποιαδήποτε απόφαση της κυβέρνησης.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Ο κ. Μοσχονάς.

**ΜΟΣΧΟΝΑΣ:** Εγώ θα προσπαθήσω να δώσω κάποια στοιχεία περισσότερο οικονομο-τεχνικά γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια προσπάθεια το όλο θέμα από τη μια να υποβαθμιστεί, ότι *εντάξει, ρε παιδιά, δεν τρέχει και τίποτα, αναγκαίο ήταν, καλό, πατριωτικό*, ή από την άλλη ότι έρχεται και η καταστροφή. Να πούμε καταρχήν ότι πραγματικά η κατάσταση έτσι κι αλλιώς ήταν δραματική για τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, δηλαδή σε αυτό δεν νομίζω ότι

διαφωνεί κανείς, και αυτό το οποίο βέβαια γίνεται και με την τωρινή κυβέρνηση είναι αυτό το πράγμα συνεχίζεται.

Και βεβαίως μπορεί να υπάρχει δικαιολογία ότι θα δείτε, θα δείτε, θα δείτε, αλλά κάπως έτσι ξεκίνησαν πάρα πολλές κυβερνήσεις, στο θα δείτε τι θα γίνει στην πορεία, θα έχουμε αποτελέσματα, θα έχουμε επιτυχία. Αλλά στην πράξη βλέπουμε ότι πάρα πολλά πράγματα γίνονται όμοια. Για παράδειγμα, είπε και η κα Τοκατλίδη, η αγαπητή Ελευθερία, ότι είπε ο υπουργός ότι τα θέλουμε για να πληρώσουμε μέχρι τέλος του μήνα. Σωστά; Σωστά. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου όμως έχει μία παράγραφο στο πρώτο άρθρο και λέει, «Επί των κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα ή θα κατατεθούν στους ανωτέρω λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης Ζ, της παραγράφου 11, του άρθρου 15, του Ν.2469/1997».

Τι λέει τώρα αυτός ο νόμος; Ο νόμος αυτός λοιπόν στο τάδε ότι τα κεφάλαια που κατατίθενται στην Τράπεζα Ελλάδος και ειδικότερα σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης μπορούν να επενδύονται σε τίτλους του δημοσίου, είτε αυτοτελώς είτε προς αναπλήρωση επενδύσεων.

Άρα, λοιπόν, δεν είναι ότι απλά έχουμε κάποιες υποχρεώσεις και θέλουμε να τις πληρώσουμε, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δημιουργήσουμε τίτλους τους οποίους θα τους διαπραγματευτούμε, θα γίνουν...

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΜΟΣΧΟΝΑΣ:** Ακριβώς, σαν ομόλογα, και θα πούμε εδώ ότι όταν ξεκινάς αυτή τη διαδικασία το 10% μείον είναι στανταράκι, είναι στανταράκι.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΜΟΣΧΟΝΑΣ:** Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι κι αλλιώς και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα κατέθεταν για τις ευθύνες για το PSI και τις ζημιές και έλεγαν για ποινικές διώξεις. Υποθέτω θα ξαναγίνει το ίδιο και τώρα. Άρα, λοιπόν, ξεκινάμε με 10% μείον στανταράκι.

Πάμε τώρα στα ομόλογα. Τα ομόλογα χρησιμοποιούνται από την εκάστοτε κυβέρνηση για να μην έχει συνέπειες σε αυτά που θα κάνει όταν πάει να κουρέψει, να διαγράψει, να αλλάξει μορφή. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι αν



για παράδειγμα συμφωνήσει με τους εταίρους ότι αυτά πρέπει να κοπούν, θα τα κόψει. Δεν προκύπτει ευθύνη σαν ταμειακό διαθέσιμο, ακριβώς γιατί είναι τίτλος, τίτλος δημοσίου. Ένα αυτό.

Δεύτερον, τα ομόλογα πάνε αντίστροφα με τα επιτόκια. Σε συνθήκες, λοιπόν, κρίσης ή έλλειψης πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, τα επιτόκια όταν μεγαλώνουν χάνεται η αξία των ομολόγων. Αυτό σημαίνει ότι χάνεις από τα ταμειακά σου διαθέσιμα.

Στανταράκι λοιπόν ό,τι και να γίνει, όσες καλές προθέσεις και να έχουν, που απ' ό,τι φαίνεται για να λένε από την αρχή τώρα ότι θα τα δώσουμε εκεί αλλά βάζουμε στην πράξη του νομοθετικού περιεχομένου και κάτι άλλο, φαίνεται ότι πάμε για κάποια μορφή κουρέματος με τη μία ή με την άλλη μορφή, στο μέλλον. Άρα, λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν και λέμε. Αν δεχτούμε την ανάγκη να βρεθούν χρήματα, μπορούμε πολύ εύκολα με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που απ' ό,τι φαίνεται είναι πολύ εύκολο πράγμα να γίνει, υπάρχει μία πρόταση που έχω να κάνω, είναι σύμφωνα με την Τράπεζα της Γερμανίας οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν ετήσια κέρδη 19δισ το 2014 και έχουν επενδύσει 8,41δισ σε νέα πλοία.

Άρα, λοιπόν, λέω μια πρόταση που μπορεί με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου να πάρουμε 10δισ από τους εφοπλιστές.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΜΟΣΧΟΝΑΣ:** Ναι, αλλά έγινε άλλη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δεν έγινε της Βαλαβάνη, έγινε άλλη.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΜΟΣΧΟΝΑΣ:** Μετά τον Παναιτωλικό είναι αυτή, μετά τον Παναιτωλικό η πρόταση.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Ελάτε, ολοκλήρωσε, Αντιδήμαρχε.

**ΜΟΣΧΟΝΑΣ:** Επίσης, θα μπορούσαμε, ας πούμε, να πάρουμε και από τα κέρδη των τραπεζών που η ιστοσελίδα *Left.gr* η οποία απ' ό,τι ξέρω φιλικά είναι στον ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι μόνο για το 2014 για τέσσερις τράπεζες είναι στα

4δς τα κέρδη για το πρώτο εξάμηνο. Λέω και άλλη μια ιδέα, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Άρα πιστεύω μέσα στη βδομάδα ότι θα υπάρχουν δυο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που θα παίρνουμε 10δς από τους εφοπλιστές και γύρω στα 4δς από τις τράπεζες, για το 2015 μόνο.

Κλείνοντας να πω ότι όσον αφορά τον δήμο βεβαίως και σε πρώτη φάση δεν νομίζω ότι μπορεί να κινδυνέψουν πάρα πολύ οι μισθοδοσίες των εργαζομένων. Κοιτάξτε όμως, αν πάμε στη λογική κάλυψης τακτικών δαπανών οι υπερωρίες δεν είναι μέσα. Δείτε μετά τον άλλον κίνδυνο. Πάρα πολλοί προμηθευτές, ποιος θα έρθει να προμηθεύσει τον δήμο όταν θα ξέρει ότι ανά 15 μέρες θα εξαρτιέται αν θα πληρωθεί ή όχι; Εσείς, οποιοσδήποτε από εμάς, θα ερχόταν; Ποιος;

Ή αν πας σε έναν διεθνή διαγωνισμό, ποια εταιρεία θα έρθει σε διεθνή διαγωνισμό με χαμηλότερη τιμή όταν ξέρει ότι το ρίσκο να πάρει τα λεφτά της είναι μεγαλύτερο από ποτέ;

Άρα, λοιπόν, μην κάνουμε ότι δεν τρέχει τίποτα. Είναι κακό, αδικεί νομίζω και τους εαυτούς μας όλων. Νομίζω το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, οι οικονομικές υπηρεσίες κάνουν μία προσπάθεια να δούμε πώς μπορούμε να επιταχύνουμε κάποια πράγματα, να γίνουν κάποιες πληρωμές ώστε να μην σε πρώτη φάση κινδυνέψει η λειτουργία βασικών τομέων, παιδικών σταθμών, καθαριότητα...

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΜΟΣΧΟΝΑΣ:** Εντάξει, ναι, σε πρώτη φάση. Όμως, αν δεν υπάρχει κινητοποίηση, αν δεν κινητοποιηθούν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και ο ίδιος ο κόσμος δεν ενημερωθεί για το τι ακριβώς πάει να γίνει, νομίζω ότι τα πράγματα σε 15 μέρες θα είναι πολύ-πολύ χειρότερα.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Η συναδέλφισσα η Σκαμπά.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Ο συνάδελφος ο Καραγιάννης.

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Θα σου κάνουμε τη χάρη, Αθηνά. Συνάδελφοι, και εργαζόμενοι που παρακολουθούν μέχρι εδώ τέτοια ώρα και συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό γεγονός. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτήτων Ελλήνων δημιουργεί ή παίρνει μέρος σε πιστωτικό γεγονός δημιουργώντας τυπική στάση πληρωμών σε νοσοκομεία, σχολεία, οργανισμούς που έχει να κάνει συνολικά με μισθούς, δικαιώματα, λεφτά που έχουν δώσει οι εργαζόμενοι με τη φορολογία, με ιδρώτα και αίμα χρόνια. Αυτά, λοιπόν, τα περί αύξησης των επιτοκίων και περισσότερα λεφτά, ανθρωπιστικής κρίσης κ.λπ., κ.λπ., είναι κουραφέξαλα. Είναι για τα μανταλάκια των εφημερίδων, είναι για να έχει η *Αυγή* πρωτοσέλιδο τον Βαρουφάκη με την Μέρκελ και τίποτα άλλο.

Δεν μιλάτε, δεν βγάζετε άχνα για τους εργαζόμενους, δεν βγάζετε άχνα για τα δικαιώματα που εφτά μήνες τώρα υποτίθεται, υποτίθεται τα ψίχουλα της Θεσσαλονίκης θα τα είχατε εφαρμόσει στις 100 πρώτες μέρες και σήμερα έρχεστε να πάρετε λεφτά από τους δήμους δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα και στη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Γιατί δεν είναι μόνο η τακτική μισθοδοσία των υπαλλήλων, είναι και τα ΕΔΟΧ, είναι και τα ΣΟΧ, είναι και πολλά άλλα. Είναι η κοινωφελής επιχείρηση που δεν θεωρείτε τακτικές αποδοχές, τακτικές δαπάνες. Ένα το κρατούμενο.

Δεύτερον, είναι προκλητική, απαράδεκτη και τραγική η απόφαση αυτή που παίρνετε σήμερα με την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου. Τώρα όλα τα άλλα, αν πρέπει να γίνει πιο γρήγορα ή πιο αργά, αφέντη στο κεφάλι μας να μας κασικωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ για να πληρώσει ένα χρέος που στο κάτω-κάτω ούτε το δημιουργήσαμε, ούτε κερδίσαμε από αυτό αλλά δεν μπορεί και να το πληρώσουμε, μην σώσει, μην σώσει. Αποτελεσματική κυβέρνηση, τι μας νοιάζει εμάς αν θα είναι αποτελεσματική η κυβέρνηση; Αν είναι να είναι αποτελεσματική και να πάρει τα λεφτά από τα ταμειακά διαθέσιμα των δήμων τι να το κάνουμε να είναι αποτελεσματική η κυβέρνηση;

Ξέρετε ποια λεφτά παίρνετε; Έχετε αντιληφθεί; Τα ταμειακά διαθέσιμα που λέτε; Και κακώς τα λένε και διαθέσιμα. Παίρνετε τα διαθέσιμα που είναι για τις πιστοποιήσεις των παιδικών χαρών. Αυτό το έχετε αντιληφθεί; Έγινε ατύχημα

προχθές. Έχετε αντιληφθεί ότι παίρνετε τα λεφτά που είναι για τα κολυμβητήρια; Έχετε αντιληφθεί ότι παίρνετε τα λεφτά από τα νοσοκομεία, από τον ΟΑΕΔ, από τα ασφαλιστικά ταμεία με τους अपαράδεκτους διοικητές που σας τα δίνουν; Από τα σχολεία, από τα νοσοκομεία, από τα πανεπιστήμια.

Εδώ, λοιπόν, ας τα αφήσουν αυτά, και τα ψέματα και τις... . Εδώ πέρα δεν είναι για όλους η τυπική στάση πληρωμών. Η τυπική στάση πληρωμών δεν αφορά τα 500εκατ. που χάρισαν στο μεγάλο κεφάλαιο για να μπουν στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Δεν αφορά τα 500εκατ. δολάρια για τα εξοπλιστικά προγράμματα που ο Καμμένος, κάτι που δεν είχε καταφέρει όχι η κυβέρνηση της Ν.Δ., ούτε η Χούντα δεν έβαλε τους Αμερικάνους στο Αιγαίο και να μιλάει για συνεκμετάλλευση 70-30. Ήμαρτον πια. Τότε είχε χρήματα το κράτος και δεν είχε πρόβλημα για να υπογράψετε τη σύμβαση; Τώρα έχει πρόβλημα; Αυτά τα χρήματα που παίρνετε είναι η προκαταβολή των Αμερικάνων. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Υπάρχει πρόβλημα με τα καύσιμα, υπάρχει πρόβλημα με τα τρόφιμα των παιδικών σταθμών, υπάρχει πρόβλημα με τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις κοινωνικές δομές όχι μόνο των δήμων, συνολικά του κράτους, και εδώ πέρα καλώς, κακώς αναλαμβάνετε την ευθύνη σας, και κακώς, κακώς εδώ μέσα έρχεστε και παίζετε τον ρόλο του κυβερνητικού αντιπροσώπου. Κακώς, κακώς. Και βγαίνει ο υπουργός στην ΚΕΔΕ απαράδεκτα, στη λογική της Χούντας γιατί δεν συνεμμορφώθη μπροστά στις υποδείξεις και λέει ότι αυτό δεν είναι για να παίζουμε, είναι νόμος. Το απαιτούμε. Σας το υποδεικνύουμε, θα το κάνετε.

Αυτή είναι η αριστερή κυβέρνηση, αντιμνημονιακή κυβέρνηση, πατριωτική κυβέρνηση. Σε τι διαφέρει αυτή η κυβέρνηση από όλες τις άλλες τις προηγούμενες, εδώ πέρα είναι απορίας άξιο. Και αλήθεια, επειδή έχει καταντήσει αηδία, επιχείρημα του Παπανδρέου ότι το ΚΚΕ έγινε αριστερός ψάλτης της δεξιάς επειδή δεν πρόκειται να υποταχθεί και σε αυτές τις νόρμες αυτής της κυβέρνησης, εντάξει, ήμαρτον πια. Χρησιμοποιήστε και κανένα καινούριο επιχείρημα. Ξαφνικά δηλαδή τώρα το ΚΚΕ θυμήθηκε να κάνει κινητοποιήσεις; Όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν έκανε;

Αλλά τι σας χαλάει; Σας χαλάει ότι την Πέμπτη έχουμε βάλει κινητοποίηση για τους μετανάστες την ώρα που εσείς λέτε ότι ηλιοκαίγονται στην Ομόνοια. Αυτό σας χαλάει. Που η πολιτική σας δημιουργεί στρώματα μεταναστών στο Αιγαίο πνιγμένους και τους λέτε ότι κάνουν τουρισμό, ότι βγαίνουν από την Αμυγδαλέζα και ηλιοκαίγονται στην Ομόνοια.

Λοιπόν, επειδή ακούστηκαν πολλά, ακούστε και τις δικές μας κόκκινες γραμμές που δεν είναι τέσσερις, είναι δύο. Κάτω τα χέρια από τα δικαιώματα των εργαζόμενων, τους μισθούς τους και αυτά που στο κάτω-κάτω δεν σας ανήκουν. Δεν θα περάσει. Πρώτον.

Δεύτερον, τα λεφτά που παίρνετε είναι ματωμένα, και είναι ιδρωμένα. Τα έχει πληρώσει ο κόσμος, ο κοσμάκης, με ιδρώτα. Γιατί όταν παίρνεις 350€ και πληρώνεις Εφορία, πληρώνεις δημοτικά τέλη, και έρχεται το κράτος για να εξυπηρετήσει τους δανειστές, δηλαδή τις τράπεζες, είναι ματωμένα. Κάτω τα χέρια σας.

Δεύτερον, τα λεφτά που παίρνετε, τα λεφτά που παίρνετε είναι τα λεφτά που ονομάζονται διαθέσιμα και είναι τα λεφτά των πλημυροπαθών, τα οποία δεν είναι στο 15νήμερο. Είναι τα λεφτά των μισθών, των εργαζόμενων, που πιθανά να μην μπορούμε να πάρουμε τον Ιούλιο για την καθαριότητα. Είναι τα λεφτά των τετράμηνων συμβάσεων για την πυρασφάλεια. Αυτά τα λεφτά παίρνετε. Αυτά τα λεφτά, λοιπόν, μπορεί να λέγονται ταμειακά διαθέσιμα, αλλά δεν σας είναι διαθέσιμα. Πάρτε το πρέφα.

Τελειώνοντας, η ανακοίνωση το λέει κομψά, εγώ το λέω και λίγο πιο χοντρά. Κάτω τα χέρια γιατί θα σας τα κόψουμε. Τα λεφτά αυτά με τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να σας αφήσουν να τα πάρετε. Και καλούμε και το Σωματείο Εργαζομένων που είμαστε σίγουροι ότι θα πάρει, και θα είμαστε στο πλευρό τους, αγωνιστικές αποφάσεις, θα είμαι στο πλευρό των εργαζόμενων την Πρωτομαγιά που δυστυχώς θα πάτε να την καπηλευτείτε και αυτήν την ώρα που παίρνετε αυτές τις αποφάσεις και θα είμαστε και στο πλευρό των εργαζόμενων όποτε και άμα χρειαστεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Και η αλήθεια είναι ότι πέρα από τις τρεις προτάσεις που έκανε ο Μοσχονάς για τους εφοπλιστές και τις τράπεζες που δεν τα ακουμπάτε, να κάνω και εγώ

και μια τρίτη πρόταση. Έχω και εγώ 650€ στην τράπεζα και λέω να σας τα δώσω και να αποδεικνύεται στο super-market ποια έξοδα μπορώ να κάνω κάθε 15 μέρες και ποια όχι. Γιατί αυτά τα έξοδα πάτε να πάρετε. Τα τρόφιμα στους παιδικούς σταθμούς τέτοια έξοδα είναι. Το φαρμακευτικό και το υγειονομικό υλικό τέτοια έξοδα είναι.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Η κα Σκαμπά.

**ΣΚΑΜΠΑ:** Το χθεσινό μέτρο της κυβέρνησης, που με βρίσκει τελείως αντίθετη, είναι ένα μέτρο που όντως μπορεί να πληρώσει με ματωμένο χρήμα τις υποχρεώσεις απέναντι στους δανειστές. Θεωρώ, πρώτον, ότι είναι λάθος, και δεύτερον ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο υποκλύποντας στις πιέσεις των δανειστών να βάζεις χέρι στα αποθεματικά, γιατί από τους ίδιους εκβιασμούς μπορεί στη συνέχεια να μην μπορέσεις ποτέ να τα αποκαταστήσεις.

Και είναι λάθος, και αποτέλεσμα μιας σειράς συμφωνιών που έκαναν οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια με τους δανειστές, αποτέλεσμα των εκβιασμών που δέχεται η σημερινή κυβέρνηση για να μην εφαρμόσει το πρόγραμμα με το οποίο ψηφίστηκε και που εγώ δεν το θεωρώ ψίχουλα, το πρόγραμμα της ΔΕΦ δηλαδή, γιατί αν υποκλύψεις μια φορά στον εκβιαστή όλοι ξέρουμε είτε αυτός είναι η μαμά σου που σου λέει μην στενοχωρήσεις τη μανούλα είτε είναι ο απαγωγέας, θα υποκλύπεις για πάντα.

Η κυβέρνηση χρειάζεται λεφτά, βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, βρίσκεται σε κατάσταση ασφυξίας και απειλείται, ο δρόμος όμως δεν είναι να τα πάρει από τις ανάγκες των εργαζόμενων και της κοινωνίας αλλά από τους δανειστές, πιθανά προχωρώντας στο βήμα της άρνησης πληρωμής κάποιων δόσεων ή προχωρώντας σε βήματα σαν και αυτά που εξήγγειλε η Νάντια Βαλαβάνη, της αναγκαστικής είσπραξης από το μεγάλο κεφάλαιο που χρωστάει.

Και αυτήν την κυβέρνηση ψήφισε ο κόσμος, και αυτήν την κυβέρνηση στηρίξαμε όσοι στηρίξαμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε, γιατί η μάχη δεν παίζεται σε ένα επεισόδιο. Αυτό το ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε να κυβερνήσει.

Συνάδελφοι, είμαι κατά της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και εννοείται ότι θα συμμετέχουμε σε οποιοδήποτε κινητοποιήσεις διεκδικήσουν να μην

γίνουν περικοπές που οφείλονται σε αυτό. Όμως ένα τέτοιο ψήφισμα εμένα δεν με εκφράζει πολιτικά. Τα νέα αντιλαϊκά σχέδια της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. και να έλεγε μέτρα, να έλεγε ότι αυτό το συγκεκριμένο μέτρο ή κάποια μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν είναι προς όφελος του λαού; Να το δεχτώ. Αλλά σχέδια; Είναι αυτή η εικόνα;

Η εικόνα είναι ότι έχουμε μία κυβέρνηση η οποία ήρθε να εναλλάξει την προηγούμενη και την καλοδέχονται οι δανειστές και οι Ευρωπαίοι γιατί ξέρουν ότι θα τους κάνει τη δουλειά; Η εικόνα είναι αυτό που ακούστηκε ότι ο σκοπός της είναι να βοηθήσει την πλουτοκρατία και να τσακίσει τους εργαζόμενους; Η ευκολία με την οποία σήμερα βγήκε ο Βενιζέλος, ο Μητσοτάκης και διάφοροι άλλοι κύριοι να καταγγείλουν όψιμα τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και να καταγγείλουν τη στράγγιση των ταμείων δεν σημαίνει κάτι;

Δεν είχα ποτέ στην πολιτική μου σκέψη, ούτε στην πολιτική μου λογική τη γενικώς και αορίστως καταγγελία, βάζω το καθαρό μου καπελάκι στραβά και την κάνω. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Η αποτυχία της κυβέρνησης δεν είναι η λύση στο πρόβλημα της εργατικής τάξης. Και αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά. Και δεν μπορούμε με την ίδια ευκολία που χτυπάει την κυβέρνηση σήμερα η δεξιά να την χτυπάει και η αριστερά. Δεν είναι αποτελεσματικό αυτό το πράγμα.

Η εικόνα, για παράδειγμα, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που απομόνωσαν την ίδια φράση που άκουσα προηγουμένως με μεγάλη έκπληξη, με μεγάλη έκπληξη, της Τασίας Χριστοδουλοπούλου, ότι είπε ότι οι μετανάστες λιάζονται στην Ομόνοια να την ακούω απομονωμένη και εδώ μέσα τη στιγμή που η αναπληρώτρια υπουργός προσπάθησε να πάρει κάποια μέτρα ενάντια στον ρατσισμό και χτυπήθηκε από παντού, και οικονομικά, και την έχουν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο στόχαστρο, δεν είναι η λύση.

Άρα, λοιπόν, συμφωνώ να μην ισχύσει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, να την ανακαλέσει η κυβέρνηση. Μακάρι να γίνουν κινητοποιήσεις στρατεύοντας τις δυνάμεις της κοινωνίας, να πιέσουν την κυβέρνηση για να προχωρήσει με αποτελεσματικό τρόπο στο πρόγραμμά της, το οποίο πρόγραμμά της είναι πρόγραμμα ανατροπής της λιτότητας και δεν το θέλει το σύστημα με τίποτα,

όμως αυτό δεν γίνεται βάζοντας στο ίδιο τσουβάλι όλους. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Δεν είναι και ίδιος ο κόσμος που τους ακολουθεί και βεβαίως δεν χωρίζουμε τον κόσμο σε δεξιούς και αριστερούς αλλά σε αστούς και προλετάριους, αλλά βεβαίως ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Μητσοτάκης δεν νομίζω ότι είναι από την πλευρά των προλετάρων που απλά ψηφίζουν δεξιά. Είναι πολιτικό προσωπικό τους και κάποιοι από αυτούς είναι και οι ίδιοι αστική τάξη. Άρα, πολύ προσεκτικά, και όχι με γενικές καταγγελίες να κάνει πράξη η κυβέρνηση το πρόγραμμα που εξήγγειλε, να προχωρήσει και ο κόσμος να διαδηλώσει, να βγει στους δρόμους για να δείξει ότι είναι έτοιμος για ό,τι χρειάζεται για να προχωρήσει στην ανατροπή αυτή.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Ο δήμαρχος για την ολοκλήρωση της συζήτησης.

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Εγώ δυο λόγια θα πω γιατί εισηγητικά πιστεύω ότι έκανα μια ανάλυση του τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως και μετά από όλη αυτή την κουβέντα που κάναμε αλλά και ιδίως μετά τις προθέσεις της κυβέρνησης, να το πω έτσι εγώ, πιο κομπά, για να μην σας ενοχλεί, γιατί δεν είναι έλλειμμα πολιτικής επάρκειας και αποτελεσματικότητας όπως ανέφερε πριν ο Θοδωρής, αλλά είναι συνειδητή απόφαση αυτό το οποίο κάνει.

Μετά λοιπόν να πω από όλα αυτά, νομίζω ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν στο πίσω μέρος του κεφαλιού ότι πιθανόν κάποια στιγμή να κινδυνεύσει η μισθοδοσία τους, οι υπερωρίες τους, οι δικαστικές αποφάσεις, να κινδυνέψουν κυρίως οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου να μην πληρωθούν, να κινδυνέψουμε να χάσουμε τις αιτήσεις τις οποίες έχουμε χάσει για πρόσληψη προσωπικού και για την πυρασφάλεια αλλά κυρίως για την καθαριότητα, την αυτεπιστασία, τους παιδικούς σταθμούς και τον πολιτισμό που έχουμε κάνει προτάσεις, γιατί όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι σήμερα ενώ μπήκαν τα ερωτήματα πολύ έντονα στον υπουργό, δεν δόθηκε ξεκάθαρη απάντηση αν κινδυνεύουν ή όχι.

Να πω ότι καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν θα κάνω τώρα, είπαν και ο Νίκος και ο Βασίλης και οι υπόλοιποι εδώ συνάδελφοι, ο Μανώλης και οι υπόλοιποι, αναφέρθηκαν σε αυτά τα ζητήματα, αλλά πολλές φορές προσπαθώντας να αποφύγεις την καυτή πατάτα λες,



κάνεις γενικές αναφορές, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, μια γενική πολιτική θεώρηση για να μην πεις κουβέντα για το κερασάκι, που το κερασάκι δυστυχώς είναι πικρό και δυστυχώς δεν θα ήθελα και οι συνάδελφοι να το γευτούν με μια τέτοια κυβέρνηση που πιστεύουν ότι υπηρετεί τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Και εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα ότι αυτή η απόφαση δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα, δεν είναι σε θετική κατεύθυνση, πολύ, ευφύεστατα ήταν αυτά που είπε ο Πάνος Μοσχονάς για το από πού μπορούσε, τέλος πάντων, να πάρει αν ήθελε και αν είχε την πολιτική βούληση η κυβέρνηση κάποια χρήματα.

Και επειδή και αρκετά ότι το ΚΚΕ ταυτίστηκε με τη Ν.Δ., ή οτιδήποτε άλλο, αυτό εντάξει, είναι για πολύ γέλιο. Να σας πω όμως εγώ τώρα μια τρίπλα που προσπάθησε να κάνει η κυβέρνηση. Έβαλε, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου έβαλε να υπογράψει ο κατεξοχήν εκφραστής του συντηρητισμού στην Ελλάδα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να εκθέσει, να εκβιάσει, αν θέλετε, τους εκπροσώπους της Ν.Δ. στα όργανα της τοπικής διοίκησης. Άρα, λοιπόν, εγώ να σας το γυρίσω το θέμα ποιος συνεργάζεται με ποιον;

Τελειώνοντας να πω ότι το ψήφισμα εκφράζει, νομίζω, και μάλιστα, αν θέλετε, και με ήπιο τρόπο την πραγματικότητα. Τα νέα αντιλαϊκά σχέδια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ. έχουν αρχίσει και ξεδιπλώνονται πια. Ένα από τα πρώτα μέτρα είναι αυτό, ειπώθηκε και προηγουμένως, αλλά να βάζετε ζήτημα ότι δεν ψηφίζετε το ψήφισμα επειδή έχει αυτές τις αναφορές νομίζω ότι δεν σας τιμάει και ιδιαίτερα. Εμείς θα σταθούμε στις αποφάσεις που πήρε και σήμερα το σύνολο των δημάρχων που συμμετείχαν στη συνέλευση της ΚΕΔΕ, δηλαδή ότι δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση και ζητάμε την απόσυρση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου.

Δεύτερον και βασικότερο ότι δεν θα την εφαρμόσουμε, που είναι πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω ότι εδώ χρειάζεται και η στήριξη και ο αγώνας του συνόλου, όχι μόνο του Δημοτικού Συμβουλίου και να μείνει αυτό σε μία απόφαση, αλλά εδώ χρειάζεται στήριξη και από τους εργαζόμενους στον δήμο

και συνολικά από τους εργαζόμενους. Γιατί είδατε πόσους αφορούν αυτές οι αποφάσεις, δηλαδή από τον μπακάλη, τον μανάβη της γειτονιάς μέχρι οποιονδήποτε άλλον προμηθευτή και μια σειρά ανθρώπους που έχουν σχέση με τις επιπτώσεις που θα έχει ένα τέτοιο κούρεμα, γιατί μιλάμε για κούρεμα, γι' αυτό πρόκειται. Αν δεν έχετε καταλάβει, τα ποσά τα οποία θα παιχθούν στα ομόλογα και στα ρέπους θα κουρευτούν. Αυτό είναι δεδομένο.

Πιστεύω το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να πάρει αυτήν την απόφαση και κυρίως είπαμε να την στηρίξει με αγωνιστικές κινητοποιήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Και βέβαια τη μη αποδοχή σε καμία περίπτωση αυτής της πράξης. Εμείς σαν διοίκηση του δήμου θα πάρουμε όλα αυτά τα μέτρα για να στηρίξουμε αυτήν την απόφαση.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Συνάδελφοι, νομίζω ότι εξαντλήθηκε το θέμα. Η απόφαση είναι κατά πλειοψηφία. Το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν πρωτοβουλίες και από τη Δημοτική Αρχή και από το Σωματείο Εργαζομένων, από το Εργατικό Κίνημα. Εμείς την απόφαση αυτή θα την κάνουμε γνωστή σε όλο το λαό του Χαϊδαρίου και θα τον καλέσουμε στην πάλη για να μην προχωρήσουν αυτά τα μέτρα, αυτά τα σχέδια της κυβέρνησης και να καταργηθούν στην πράξη.

Σας ευχαριστώ πολύ. Συμβούλιο κατά πάσα πιθανότητα, γιατί ξέρετε ότι ρέουν τα πράγματα πλέον με όλα αυτά που συμβαίνουν, θα πάμε για τη Δευτέρα. Θα ενημερωθείτε.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ****Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (απόών)

ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ (απούσα)

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  
(απούσα)

ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΚΑΜΠΑ ΑΘΗΝΑ

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΓΚΑΝΑ - ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΑΜΠΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ**

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ	.....
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ	.....
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ	.....
ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ	.....
ΒΟΡΕΑΣ	.....49
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ	.....
ΓΚΑΝΑ - ΡΗΓΑΚΗ	.....31
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	.....
ΔΑΟΥΑΧΕΡ	.....
ΔΗΜΑΡΧΟΣ	.....9,10,18,64
ΔΗΜΟΥΛΑ	.....
ΔΡΟΥΛΙΑΣ	.....
ΖΕΡΒΑ	.....
ΖΩΤΟΣ	.....
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	.....32
ΘΕΟΔΩΡΟΥ	.....48
ΘΕΡΜΟΥ	.....
ΚΑΜΠΟΛΗ	.....
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ	.....
ΚΟΥΒΑΡΑΣ	.....
ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ	.....
ΜΟΣΧΟΝΑΣ	.....55,56,57,58
ΜΠΟΖΙΚΑΣ	.....19,20
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ	.....29
ΠΑΛΑΣΗ	.....
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ	.....
ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ	.....
ΠΕΤΡΙΔΗΣ	.....38,40
ΠΡΟΕΔΡΟΣ	.....8,9,42,59,66
ΣΚΑΜΠΑ	.....62
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ	.....8,22
ΣΤΑΘΑΣ	.....
ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ	.....38,52,53
ΤΡΟΧΙΔΗΣ	.....41
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ	.....22,44
ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ	.....

---

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ	.....
ΦΟΥΡΛΗΣ	.....17,18,33,34,36
ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ	.....54
ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ	.....
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ	.....